



Blue Monday & Bijbel

2



Bakker de boer op

5



Gewoon gewoon

6



Enter: Creatief voor de kerk

9



Kerkorgel is hip

10

Zeven reacties, één coronacrisis



Waar blijft de eigen stem van kerk en theologie? Moeten we de wereld geen alternatief bieden?

Hoe reageren gemeenten, kerkenraden en predikanten op de corona crisis? Tijdens een symposium voor predikanten deelde Cees van Ekris een aantal observaties met ons. Zeven verhelderende typering.



DOOR
DS. DICK WOLTERS,
VOLLENHOVE

Graag deel ik deze zeven stemmen met u, als spiegel voor uw eigen handelen én als inspiratiebron voor een alternatief.

De organisatorisch-pragmatische stem

Deze stem heeft moeite met grote woorden over God, met allerlei duidingen. Alle aandacht gaat naar de praktijk. Wat is mogelijk? Hoe kunnen we flexibel zijn? In tijden van crisis moet je geen grote beslissingen nemen, of het roer omgooien. Gewoon doen wat ons te doen staat en regelen wat geregeld moet worden.

De vorm-kritische stem

Zoals elke crisis schudt ook deze aan het 'gebouw' van de kerk. We ontdekken dat veel vormen qua liturgie en gemeenteopbouw niet meer van deze tijd zijn. Er is weinig geïnvesteerd in moderne media, in participatie van gemeenteleden en flexibilisering van kerkelijke presentie. Dat alle gemeenteleden fysiek samen komen op één plek, op één tijd, om passief te luisteren naar één verhaal, past niet in onze samenleving. Deze crisis dwingt ons kritisch te kijken naar onze vormen.

De stabiliserende stem

Vanuit het diepe geloof dat God soeverein is, de geschiedenis leidt en de wereld in zijn hand houdt, spreekt deze stem over Gods trouw. We moeten niet in paniek raken, maar priesterlijke woorden spreken en oproepen tot volharding en vertrouwen.

De theologisch-kritische stem

Ook vanuit de theologie is een kritische stem te horen. Kritisch op preken die een verlengstuk zijn van Mark Ruttes: 'Houd afstand, heb lief, houd vol en het

komt allemaal goed!' De theologie moet een eigen verhaal vertellen. En ook ruimte laten voor het oordeel. Gods hand kan dreigend zijn. Hij kan de wereld ook onder kritiek stellen.

De ethisch-inspirerende stem

Als kerk laten we een andere stem horen dan de wereld. Tegenover de liturgie van de angst en de verlamming stellen we een liturgie van hoop. Sterker nog: we zijn een liturgie van hoop! Juist in crisistijd hebben we oog, hart en hand voor mensen die aan deze crisis ten onder gaan, ouderen, kwetsbaren, eenzamen, ondernemers, zorgpersoneel, etc. Metterdaad getuigen we van de hoop die in ons is.

De alarmerende stem

Hier klinkt iets van apocalyptische theologie. Achter de schermen van het wereldtoneel is meer aan de hand dan we kunnen zien. Een crisis als deze opent onze ogen voor de strijd tussen Christus en de machten en voedt ons verlangen naar de komst

van het Koninkrijk.

De contemplatieve stem

Een crisis is geen tijd voor antwoorden of daden, maar voor bezinning, stilte en gebed. Er komen veel verschillende emoties los: woede, angst, teleurstelling, verlangen, verlamming, hoop. Er is tijd nodig om al deze emoties te verwerken en te doordenken.

Zeven stemmen, samen vormen ze een breed pallet. Zeven stemmen die elkaar kunnen aanvullen. De aanwezige predikanten verdeelden zich over het hele veld.

Maar de meesten, onder wie ook ik, waren automatisch geneigd tot de eerste stem te vervallen. We organiseren een hele hoop, zijn bezig met protocollen en het draaiend houden van het kerkelijk leven. Tegelijk zag ik de valkuil. Dat is immers waar de meeste organisaties en beleidmakers in de wereld mee bezig zijn. Waar blijft de eigen stem van kerk en theologie? Moeten we de wereld geen alternatief bieden? De andere zes stemmen zijn wat dat betreft een welkome aanvulling op de eerste!

Commentaar

Kome wat komt



DOOR DS. WOUTER
BAKKER,
NOORDSCHESCHUT

Commentaar. Dat is de aanduiding en bestemming van deze kolom op de voorpagina. Kanttekeningen bij de actualiteit. Zo dragen ze bij aan een groots doel, namelijk de opinievorming van u, geachte lezers. Waar haalt u anders uw meningen en visies vandaan?

Nu wil het geval, dat ik dit commentaar reeds in de laatste dagen van 2020 schrijf - terwijl u dit commentaar leest rond zondag 17 januari. Niet eenvoudig om nu al een beeld te vormen van de actualiteit over drie weken, zo is mijn ervaring na maandenlange golven van corona en beperkingen. Zal 17 januari (zoals ik ergens las) de 'dag van de waarheid' zijn waarop de horeca 'hoe dan ook' de deuren weer opent? Gaan de de scholen maandag weer van 't slot? U weet het beter - met de kennis van nu. Ik vraag het me af - in een ander, verleden, nu. En ik vraag me af hoe minister De Jonge nu al weet dat 2021 sowieso een beter jaar wordt dan 2020.

Ik bedwing me. Mijn mening zult u niet krijgen. Die manische meningenmachine (Koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak): we zijn er klaar mee. Aankondigingen en toezeggingen - we raken niet meer van slag. We gaan over tot de orde van de dag. Elke dag heeft immers genoeg aan zijn eigen last. Elk jaar heeft genoeg aan zijn eigen commentaar. Ik ont-houd me er dus verder van - voor nu. En wens u allen een gezond en gezegend 2021. Hoe dan ook. We gaan het zien. Sub conditione Jacobi. Kome wat komt.

Nog geen abonnee?



Zie achterpagina

Meld bezorgklachten tijdig

Helaas heeft het extra dikke kerstnummer niet alle lezers bereikt. De verzending via Post NL is niet zo goed gegaan, maar we hebben zolang de voorraad strekte het kerstnummer nagestuurd. Jammergenoeg moesten we ook abonnees teleurstellen. Onze excuses hiervoor. We zetten sinds kort op de voorpagina wanneer de volgende GZ verschijnt.

Acht avonden bidden langs het kanaal

Tijdens de Week van Gebed wordt er in Beerzerveld, Daarlerveen, Geerdijk, Vriezenveen en Vroomshoop gebeden in verschillende kerken. Het gaat om protestantse en rooms katholieke gemeenschappen. Vanwege corona verlopen de bijeenkomsten digitaal. Het thema is #blijfinmijnliefde. Zaterdag is er een speciaal programma voor kinderen.

Kijkje in keuken van de predikant

Op zondagochtend is iedere kerkganger benieuwd naar de preek. Wat zal de dominee ervan maken? En hoe ziet de voorbereiding op een preek er eigenlijk uit? Ds. Bertine van de Weg verzorgt een gratis workshop met als titel Make a preek. Aanmelden: www.pghellendoorn.nl. De activiteit gaat door onder voorbehoud van coronamaatregelen.

Israëlproducten te koop

Op zoek naar een leuk cadeau voor een verjaardag of Valentijn? In gebouw Jeruël worden weer de lekkerste wijnen, de geurigste zeepjes en de mooiste handdoeken verkocht. De keus is groot en met de aankoop wordt een goed doel gesteund. De opbrengst is voor producenten in het land van herkomst.

Het volgende nummer van GZ verschijnt op 7 februari.

GZ niet ontvangen? Bel of mail maandag direct: tel. 0546 - 577475 of geke@topic-cc.nl

Zondag 17 - zondag 24 januari, 19.15 uur, meer info: verspieters.express@gmail.com

Dinsdag 26 januari en 2 februari, 19.30 uur. Nijverdalen, Het Centrum, Constantijnstraat 7a

Donderdag 28 januari, 14.00 uur, Rijssen, Holterstraat-weg 125, info: tel. 0548-522525



Gratis maaltijden in Twenterand



Indonesische kippenpootjes, Rendang met boontjes, een heerlijk toetje... Gijs Pols en Gijs Wessels hebben het verlangen om de handen uit de mouwen te steken voor mensen in de verdrukking. Zij hebben ervaring opgedaan met vrijwilligerswerk in vluchtelingenkamp Moria en in sloppenwijken in Tanzania. In onze regio hebben ze een maaltijdbezorging opgezet. Op deze manier krijgen honderden mensen een steun in de rug. Vrijwilligers helpen op verschillende manieren door: te koken, routes te plannen en natuurlijk het eten rond te brengen. Het geld komt onder meer van supermarkten en particulieren.

Aanmelden voor maaltijd of als vrijwilliger: info@seekjustice.nl, www.facebook.com/Seekjustice1

Gelovig nadenken over corona

Enkele classispredikanten van de PKN hebben onlangs het boekje 'Als het leven kantelt' gepresenteerd met als ondertitel 'Psalmen in coronatijd'. De uitgave zoekt de diepgang en gaat in op de rol van het geloof in crisissituaties. Waar is God in deze tijd? De dominees zorgen nu voor een vervolg in de vorm van enkele webinars, bedoeld voor ambtsdragers en collega's.

Maandag 18 t/m 20 januari, 14.00 - 20.00 uur, gratis te downloaden op www.klaasvanderkamp.nl

Wegwijs worden in bijbelvertalingen

De hoeveelheid bijbelvertalingen neemt nog steeds toe. Daardoor raken we het zicht op de oorspronkelijke Hebreeuwse teksten soms kwijt. Hoe vinden we de betekenis van deze teksten terug? Deze Leerhuis-bijeenkomst, onder leiding van John Bos, laat de originele teksten spreken op basis van Tenach en Talmoed. De activiteit gaat door onder voorbehoud. Meer info: johnyredon08@gmail.com

Dinsdag 26 januari, 19.30 uur, € 7 (betalen in zaal), Deventer, Eddy Hillesum Centrum, Roggestraat 3

Gemeente Biddinghuizen nu nóg voorzichtiger

Zeker tien leden van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen zijn in december besmet geraakt met corona toen ze in de kerk opnames maakten voor een kerkdienst. Twee mensen zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van de ziekte, is tijdens een kerkdienst bekendgemaakt. De Protestantse Gemeente blijft voorlopig online diensten aanbieden, maar bij de opnames zijn nog minder mensen aanwezig.

Bron: www.omroepfeveland.nl



Thuiskomen en wonen bij God, in zijn land, in zijn huis, geeft rust in je leven.

Thuiskomen bij God

"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht".
Mattheus 11: 28-30 (NBV 2004)



DOOR DR. JACOLINE BATENBURG, HOOGEEVEEN

Komende maandag is het blue Monday, de derde maandag van de maand waarop veel mensen even een dipje voelen. De feestdagen ver achter ons, vakantie nog niet in zicht en de eerste goede voornemens en frisse moed die niet gehaald zijn. Wat kan ons rust geven te midden van zo'n dip? Ik zoek het antwoord in de Bijbel en kom op

Mattheus 11: 28-30.

Rust

De rust waarover in deze tekst wordt gesproken is een diepe kern in het Mattheusevangelie. Jezus is hier voor gekomen: om rust te geven aan wie vermoeid is en belast. Die rust is verbonden met de rust die God de Heer wil geven aan zijn volk als het terugkeert uit Ballingschap (Jes. 14:8) als Hij ze thuis wil brengen. Deze tekst gaat dus over thuiskomen en wonen bij God in zijn land, in zijn huis. Het gaat erover zijn leerling te zijn. Rust in je leven komt daaruit voort.

Altijd een leerling van iemand

In het huis van God mag je leerling zijn, luisteren naar zijn stem en daarnaar leven. Een van de belangrijke woorden in dit gedeel-

te is het woord 'leren'. In de tijd van Jezus hadden de mensen in het volk hun leraren in de schriftgeleerden en farizeeën. Zij legden de mensen veel regels en wetten op, waar zij zich aan moesten houden.

Ook in onze tijd hebben wij onze wijzen: influencers, leraren, gezondheidsgoeroes, welbespraakte dorpsgenoten, politici, wetenschappers. In talkshows en boeken wijzen zij ons wegens om te leven. Voor je het weet heb je een last of een juk van hen aangenomen en zeul je het mee je leven in. Ideeën over hoe werk je identiteit moet bepalen. Wat goede ouders zijn, hoe het huis zo opgeruimd kan worden dat je er gelukkig van wordt, over vaccins die redding brengen, of diëten zonder dierlijke producten. Zoals het volk in de tijd van Jezus

moe en belast kon zijn van de vele regels van de wijzen uit hun tijd, zo kunnen wij moe zijn van onze eigentijdse wijzen.

Leerling van Jezus

Jezus spreekt woorden voor wie tegen die muur van moeheid oploopt. Of in een dip geraken. Hij begint met een uitnodiging: "Kom naar mij." Kom als je moe bent en maar door blijft zeulen. Hij geeft je rust. De rust van Jezus is een speciaal soort rust. Rust die gevonden wordt door aan het werk te gaan. Wanneer je bij hem komt heeft hij een cadeau voor je. Een juk voor op je schouders. Een last die je tot zijn leerling maakt en andere leraren los doet laten. Een juk dat de goede richting opduwt en op een gezonde manier doet werken aan een bestaan. Echte rust is niet op de bank wegkruipen onder een deken, maar rustig werken aan een leven dichtbij Jezus.

polderpraat

Marie Pampoen



DOOR DR. GERHARD HEERINGA, SWIFTERBANT

Marie Pampoen is een van mijn favoriete stekkie op Curaçao. Weg van de rumoerige drukte op het nabijgelegen Mambo Beach, populair bij Nederlandse vakantiegangers. Bij Marie Pampoen is een strandje waar lokale kinderen en ouderen zwemles krijgen; in het weekend wordt er volop gebarbecued en aan de pier kun je aan het eind van een warme middag lekker uitwaaien. Twee kleine restaurantjes serveren heerlijke vers gebakken vis en er is een duikschool. Er hangt een ontspannen sfeer. Deze rust werd ruw verstoord op zondagmiddag 5 mei 2013.

Rond een uur of vijf klinken er schoten. Er ligt een man op de grond. Hij is dood. Het blijkt de politicus Helmin Wiels te zijn. Wiels was voorzitter van de partij

en zag de schutters (met hoodies) wegscheuren in hun auto. Elvis Kuwas, bijgenaamd 'het Monster' en hitman van een beruchte drugsgang op het eiland, werd opgepakt en zit een levenslange gevangenisstraf uit. Wie de opdrachtgever was is tot op vandaag nooit opgehelderd.

Een aanslag op een politicus of advocaat is een aanslag op de rechtsstaat. Zo'n liquidatie raakt de democratie vol in het hart. Geert Wilders wordt sinds de moord op Theo van Gogh in november 2004 vierentwintig uur per dag bewaakt. Volksvertegenwoordigers en ministers die namens ons gewoon hun werk doen worden bedreigd. Dat geldt regelmatig ook voor burgermeesters, bo's en politiemensen, ja zelfs personeel in de zorg. Het is te gek voor woorden.

De kans dat deze woorden ook in daden worden omgezet is gering, maar er wordt wel een sfeer van haat gecreëerd, waarin een malloot de trekker kan overhalen. Toen ik in Leeuwarden woonde

en werkte kwam ik regelmatig in het Aanloophuis, waar behalve vriendelijke daklozen regelmatig ook hele en halve criminelen kwamen. Een van deze gasten bedreigde mij eens, toen ik hem niet z'n zin gaf, met de woorden: "Ik weet waar je woont en ik weet je te vinden". (Deze persoon werd overigens drie weken later onder verdachte omstandigheden, dood, in de Prinsentuin in Leeuwarden gevonden.)

Laten we denken aan en vooral bidden voor onze vervolgd broeders en zusters die vaak niet eens kunnen zeggen wat ze geloven. En als ze dat wel doen, het regelmatig met de dood moeten bekopen. Aan al die dappere mannen en vrouwen die, waar ook ter wereld, opkomen voor recht en gerechtigheid en zich niet de mond laten snoeren.

Ik waai nog even uit op mijn favoriete plekkie en neem een duik in het diepbloauwe zilte nat. De kinderen op het strandje spelen onbekommerd. Zondag 5 mei 2013 lijkt ver weg.



Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe

AALDEN

Contactpersoon: Kerkstraat 16, 7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 17 jan.: GK Aalden 10.00 ds. S. Kits, Bovensmilde. **Organist:** Mans Kuipers.
Kerkdienst 24 jan.: GK Aalden 10.00 ds. B. Breunesse.
Organist: Hans de Graaf.
Kerkdienst 31 jan.: GK Aalden 10.00 ds. W. Hordijk. **Organist:** Irma Zuur.

BOVENSMILDE

Kerkdienst 17 jan.: 10.00 ds. A. Troost. **Organist:** Nico Meilof.
Collecten: 1. Missionair Werk. 2. Pastoraat. Bij de uitgang: eredienst.
Kerkdienst 24 jan.: 10.00 ds. R. Koopmans. **Collecten:** 1. Missionair werk. 2. Pastoraat. Bij de uitgang: eredienst.
Kerkdienst 31 jan.: 10.00 dhr. G. ter Beek. **Collecten:** 1. Jong Protestant. 2. Pastoraat. Bij de uitgang: eredienst.
 Een nieuw jaar... wat zal het ons brengen? En toen, zomaar midden in de adventstijd ging alles (weer) dicht. Vanwege de godsdienstvrijheid hoefden kerken zich niet te houden aan de adviezen en voorschriften van de regering. Wij zouden nog steeds met 30 mensen bijeen mogen komen. Een aantrekkelijke gedachte... vooral in aanloop naar Kerst. Toch hebben we als kerkenraad gemeend om juist nu niet gebruik te maken van dit speciale voorrecht als kerk en solidair te zijn met andere instellingen zoals theaters, sport-scholen, winkels, etc. die moesten sluiten. Wij sloten dus ook onze deuren en gingen volledig online wat betreft alle bijeenkomsten van de kerk(diensten). Overigens werd deze beslissing bijzonder gewaardeerd, zo hoorde ik van (niet kerkelijke) vrienden, bekenden en buurtgenoten. De vergaderingen waren allemaal al online via zoom of teams. En vanaf half december is er iedere zondag een kerkdienst met een voorganger, koster, ouderling, organist en camerabediener. Dat is ook de reden waarom de aanwezigen weer (zachtjes) mee kunnen zingen omdat er immers maar 3 mensen zich in de kerkruimte beneden bevinden en 2 bij het orgel boven. Ik ben heel blij dat het college van kerkrentmeesters op heel korte termijn heeft gezorgd voor een extra camera die vlak voor de voorganger staat waardoor die rechtstreeks de mensen thuis kan aanspreken. Dit komt de verbinding tussen kerk en thuis alleen maar ten goede. Zoals u weet is alles te volgen via kerkdienstgemist.nl
 'Alles gaat dicht, maar wij mensen blijven open', zei dominee Gremdaat halverwege december. Laten we dat ter harte nemen. Blijf extra naar elkaar omkijken, bel es wat vaker, zend een mailtje, appje of een kaartje en blijf vooral gezond!
Wel en wee. Dhr. L. Timmermans, Schoolstr. 4, verbleef vanwege opkomende klachten enige

tijd in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen. Zijn gezondheid is broos, maar we zijn blij dat hij weer naar huis mocht terugkeren. Beterschap gewenst.
Beste gemeenteleden. Vanwege het vertrek van ds. Gert Wybe van der Werff en met het oog op de toekomst zijn wij op zoek naar een kerkelijk werker. Hierover hebben we u in sept./okt. geïnformeerd en gevraagd om uw reactie. Op de profielschets zijn een aantal reacties gekomen die we in het aanstellingsproces gebruiken. De mensen die hebben gereageerd, hebben hier persoonlijk een reactie op gekregen. De zoektocht naar een kerkelijk werker is nu begonnen. Een aantal gemeenteleden organiseert dit. Dat zijn in alfabetische volgorde Lambert Boer, Michiel Hasslacher, Franciska 't Lam, Zwanny Veenstra en Johanna Vos. De eerste stap in deze zoektocht is gezet. Er is een vacature opgesteld. Deze is als inlegvel toegevoegd. We vragen kandidaten om voor 25 jan. te reageren. Kent u een kerkelijk werker die misschien geïnteresseerd is? Vraag hem of haar dan om te reageren op de vacature. We verspreiden de vacature ook op andere manieren, met name via de PKN. Nadat wij de ingekomen brieven binnenvullen hebben besproken, gaan wij gesprekken voeren. Zodra wij een kandidaat hebben, zoeken we een passende manier om u met hem of haar kennis te laten maken. U krijgt dan nog de gelegenheid om bezwaren in te dienen.
 We hopen dat het dienstcontract voor de zomer kan ingaan. Maar... we houden wel een slag om de arm. Er kunnen natuurlijk altijd onverwachte dingen gebeuren. Zeker in de bijzondere tijd waar we nu in leven.
Afscheid kerkrentmeesters. In onze digitale vergadering van 15 dec. hebben we afscheid genomen van ouderling-kerkrentmeesters Piet Boer en Johan Pinkster. Na jaren voorzitter en secretaris te zijn geweest van het College van Kerkrentmeesters, hielden ze zich de laatste jaren met name bezig met de verkoop van de kerk en pastorie aan de Ds. L. Dijkstrastraat. Nadat op 1 dec. de verkoopakte is gepasseerd, zat deze taak er op. Bij deze willen we Piet en Johan nogmaals hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze hebben verricht om de verkoop van de kerk en pastorie te realiseren.
Beamerbediener(s) gezocht. Per 1 jan. zijn we op zoek naar een of meerdere beamerbedieners. Er komen dus prachtige en uitdagende vrijwilligersfunctie(s) beschikbaar. Wie durft het aan om deze plaats(en) in het beamteam in te nemen? Het betreft het bedienen van de beamer en de camera's tijdens de eredienst en dit zal ongeveer één keer in de zes weken zijn. Voor meer informatie en opgave kun je bij Lambert Boer terecht. Te bereiken via 06-13491718 of lboer@live.nl
Jarig. 10-01: mw. S. Deelstra-van der Laan, Pr. Beatrixstraat 9/11,

9422 HH Smilde: 93 jaar.
 11-01: mw. A. Nieman-Zwarts, J. de Walstr. 8-a, 9421: 75 jaar.
 13-01: dhr. J. Hoogeveen, Kanaalweg 98, 9422 BH, Smilde: 86 jaar.
 16-01: mw. A. Hopman-Koops, Witterweg 3, 9421 PE, 80: jaar.
 19-01: mw. T. Bouman-van Strien, Zonedauw 31, 9421 NS: 78 jaar.
 27-01 dhr. J. Koops, Stuurboord 216, 9422 HT Smilde: 91 jaar.
 28-01: mw. Z. Veenstra-Groenink, H.P. Sickensstr. 1, 9421 P: 76 jaar.
 31-01: dhr. A. Doek, Hoofdweg 174, 9421 PC: 76 jaar.
Jubileum. Dhr. J. Arkema en mw. J. Arkema-Kalk, Boerheem 33, 9421 MB, die op 25 jan. 30 jaar zijn getrouwd.
 Dhr. J. van der Leij en mw. Y.L. van der Leij-Maat, Boerheem 18, 9421 MA, die op 31 jan. 30 jaar zijn getrouwd.
Bericht van uw diaconie. Ook dit jaar weer minima in Midden-Drenthe blij gemaakt met een kerstpakkiet. De actie wordt gecoördineerd door Humanitas, die de cliënten van maatschappelijke instanties uitnodigt om zich aan te melden voor een kerstpakkiet. Het gaat om minima die, omdat ze daarvoor niet (meer) in aanmerking komen, geen kerstpakkiet van de Voedselbank krijgen. Minima die het financieel erg moeilijk hebben en niet of nauwelijks de touwtjes aan elkaar kunnen knopen. Zij ontvangen een pakket met houdbare levensmiddelen, zodat zij ook iets extra's hebben met de feestdagen. Voor kinderen tot 13 jaar wordt er een kerstcadeautje bij gegeven. Ruim 15 jaar geleden hebben Humanitas en de kerken in Midden-Drenthe het initiatief genomen voor deze actie. 'Deze mensen hebben het toch al zo moeilijk en hebben geen werkgever of een andere relatie van wie ze een extraatje mogen ontvangen in de dure decembermaand,' vertelt Anneke Stevens, coördinator van deze actie. 'Onze bezorgers krijgen zulke dankbare reacties als ze de pakketten afleveren. Sommige mensen barsten zelfs in tranen uit!' Dit jaar zijn er 133 pakketten bezorgd door de vrijwilligers van Humanitas en de Rotary. De meeste kerken in onze gemeente leveren een financiële bijdrage aan deze actie. Er zijn in Bovensmilde, zover wij weten, 15 pakketten bezorgd.
Beste mensen. Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de kaarten, bloemen en andere blijken van steun die ik mocht ontvangen na mijn val en de daaropvolgende heupoperatie. Met behulp van fysiotherapie verloopt het herstel nu goed. Ook namens Jan een goed en gezond 2021 gewenst. Janke Timmermans.
Beste mensen. Wij willen julie bedanken voor de attenties en vormen van aandacht die we ontvingen bij ons 50 jarig huwelijk. Het doet ons goed bij zo'n kerkgemeenschap te horen. Het deed ons goed vandaag op 30 december een schaalje oliebolletjes aangereikt te krijgen. Omzien naar elkaar is héél gemakkelijk en mooi... laten we dit volhouden met elkaar.
 Groeten Ben en Gerda Breukelaar.

NIEUWS VOOR HET GZ!

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
 Gratis plaatsing!

COEVORDEN

Contactpersoon: mw. J. Kramer-Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ Coevorden, tel. 0524-512538
 I.v.m. de maatregelen betreffende het coronavirus worden onderstaande diensten uitgezonden via internet. Op de website: <http://plncoevorden.nl> vindt u meer informatie en een directe link naar deze uitzendingen.
Kerkdienst 17 jan.: Stadskerk 10.00 ds. J. Lambers-Niers. **Organist:** Ronald Ijmker.
Kerkdienst 24 jan.: Stadskerk 10.00 Drentstalige dienst in de Stadskerk met ds. J. Lambers-Niers. **Organist:** Ronald Ijmker.
Bugel: Hinderikus Westerhof.
Kerkdienst 31 jan.: Singelkerk 10.00 ds. H. Kauffmann-Schaap. **Organist:** Jan Kamphuis.
KLAZIENAVEEN
 Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-312007
De kerkdiensten zijn online te beluisteren en mee te vieren via Kerkomroep Erica. Aanvang: 9.30 uur.
Kerkdienst 17 jan.: ds. K. Klaasens.
Kerkdienst 24 jan.: ds. J. Schneide.
Kerkdienst 31 jan.: ds. H. Klaasens.

NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD

Contactpersoon: Noorderkerk, mw. G. Visser-Rigtering, Aletta Jacobsstr. 70, 7844 PB Veenoord, tel 0591-553482
 Onderstaande diensten zijn online via Kerkomroep.nl.
Kerkdienst 17 jan.: 10.00 ds. T. Oldenhuis, Coevorden. **O.v.d.:** dhr. A. Stevens. **Organist:** mw. K. Heeling. **Koster:** dhr. H. Mulder.
Beamer: Mark Pals. **Bloemendienst:** fam. Stevens. **Collecten:** diaconie, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 24 jan.: 10.00 ds. E. van der Meulen. **O.v.d.:** mw. G. Visser. **Organist:** dhr. J. Kroon. **Koster:** dhr. H. Schuring.
Beamer: Peter Vermaas. **Bloemendienst:** mw. J. Matena. **Collecten:** activiteitenc. en orgelfonds.
Kerkdienst 31 jan.: 10.00 ds. J. van Breevoort. **O.v.d.:** mw. L. Maselink. **Organist:** mw. J. Bartelds. **Koster:** dhr. R. Rabbers. **Bediening beamer:** Piet van Noort. **Bloemendienst:** fam. Naber. **Collecten:** eigen jeugdwerk, kerk en gebouwen.

SCHOONOORD

Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdiensten 17, 24 en 31 januari. I.v.m. de lockdown, waar we nu weer in zitten, waren de diensten van de afgelopen zondagen al opgeschort en dat lijkt ook te gaan gebeuren met de diensten van de komende zondagen. Er zijn dan dus waarschijnlijk ook geen kerkdiensten. De gemeente wordt weer wekelijks via de zondagsbrief van alle zaken op de hoogte gehouden. In de zondagsbrief staat onder meer wekelijks een meditatie en een gebed. Mocht er iets veranderen met betrekking tot de kerkdiensten dan wordt dit in de zondagsbrief vermeld.
De kopij voor het febr.-nr. van de Zandloper moet uiterlijk 25 jan. worden ingeleverd.

Overijssel

DAARLE

Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15, 7688 PX Daarle
Vanwege het advies vanuit de overheid zal het aantal aanmeldingen voor de diensten voorlopig liggen op maximaal 30 per dienst, tevens is het advies om bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Het is verplicht om voor de kerkdiensten te reserveren. Dit kunt u doen via <https://reserveren.gerefdaarle.nl>. Hier is ook meteen zichtbaar hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. Indien u niet over de mogelijkheid van online reserveren beschikt kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om u telefonisch aan te melden (0546-697101). De mid-dagdiensten zijn voorlopig afgelast.
Kerkdienst 17 jan.: 9.30 ds. L. Kramer, Emmeloord. **Organist:** dhr. L. v/d Schootbrugge. **Knd.:** Jaëlle Valk (1, 2, 3). **Tnd.:** 9.30 uur Wendy Mollink. **Oppas:** Anne Bargboer, Ina Immink. **Bloemen bezorgen:** Erna Immink.
Jarig. 7-1-2021: mw. G.M. Heuvers van der Male, Gozem Gritterstr. 74.
Psalm 117. Loof de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natien, Want zijn goedertierenheid is machtig over ons, En des Heren trouw is tot in eeuwigheid.

DEDEMSVAART

Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelsohnstr. 8, 7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 17 jan.: De Antenne 9.30 ds. J. Zondag. **O.v.d.:** Corrie Buit. **Koster:** Bert ten Brinke. **VDK 19.00** ds. G. Veldman, Balkbrug. **O.v.d.:** Wim Vrieling. **Koster:** Bert ten Brinke.
Kerkdiensten 24 jan.: De Antenne 9.30 ds. E. Wisseling. **O.v.d.:** Maaïke Hiemstra. **Koster:** Bert ten Brinke. **VDK 19.00** ds. G. de Goeijen, Den Ham. **O.v.d.:** Johan Tinholt. **Koster:** Bert ten Brinke.
Kerkdiensten 31 jan.: De Antenne 9.30 ds. E. Wisseling. **O.v.d.:** Jannie Lok. **Koster:** Bert ten Brinke. **VDK 19.00** ds. J. Zondag. **O.v.d.:** Henny Logtenberg. **Koster:** Bert ten Brinke.
Collecten. 17 jan.: PKW, uitgang: diaconie; 24 jan.: PKW, uitgang: Prot. Kerk; 31 jan.: PKW, uitgang: Cirkelslag.
Voorlopig wordt er in de Van Dedem Marke geen weeksluiting gehouden. Wanneer dit wel weer mogelijk is, wordt dit op de normale manier kenbaar gemaakt.
Niet meer zingen. Het modera-men, aangevuld met enkele ambtsdragers, heeft woensdagavond 6 jan. besloten voorlopig helemaal niet meer te zingen tijdens de online kerkdiensten. Niet met een koortje en ook niet meer met een enkele zanger. Dit mede n.a.v. de recente dodelijke afloop bij het zingen van een koortje in PKN Biddinghuizen: een online dienst waaruit 10 besmettingen kwamen en 2 doden vielen te betreuren. Ondanks alle maatregelen, zoals voldoende afstand houden en ventilatie zijn er besmettingen opgetreden. Daarnaast is er momenteel een besmettelijker variant van het virus actief en helaas moeten we constateren dat het aantal



Vervolg van pagina 3

besmettingen weer oploopt, ook bij leden van onze gemeente. Deze maatregel geldt gedurende de hele maand januari. Begin februari gaan we de situatie opnieuw bekijken.

Terugkerende giften via de Givt-app. Sinds kort is het mogelijk om ook terugkerende giften in te stellen via de Givt-app. Hiermee kunt u gemakkelijk, overzichtelijk en anoniem uw giften regelen met de Givt-app. U vindt deze nieuwe mogelijkheid in het menu in uw Givt-app. U gebruikt het terugkerend geven om anoniem voor een langere periode giften te doen aan bijvoorbeeld de kerk. In tegenstelling tot wat de vorige keer in de Nieuwsbrief stond, kunt u uw gift alleen aan de kerk geven en niet daarnaast ook aan de diaconie. Helaas biedt de Givt-app deze mogelijkheid nog niet.

Nu de coronacrisis onverminderd voortduurt willen we graag uw aandacht vragen voor de collectes voor de Diaconie en Plaatselijk Kerkelijk Werk. Helaas moeten we constateren dat de collecte opbrengsten teruglopen, vooral de collectes v/d Diaconie laten een groot verschil zien met wat we gewend zijn te ontvangen. Juist in deze tijd is het van groot belang dat het werk van de Diaconie door kan gaan. Daarbij zijn we zoals u zult begrijpen afhankelijk van uw bijdrage. Dus we vragen u dringend naast uw bijdrage voor de Kerk de Diaconie vooral niet te vergeten. U kunt uw bijdrage doen op de bekende bankrek.-nrs.: Diaconie NL30RABO0373713452 en Plaatselijk Kerkelijk werk NL27RABO0373713215.

DEN HAM

Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683XT Den Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl

Kerkdiensten 17 jan.: 10.00 ds. R. van Hornsveld. **19.00** ds. G. de Goeijen. **O.v.d.:** groep B. **Collecten:** 1. Jeugdwerk. 2. Alg. kerkelijke arbeid. 3. Kerk. Beide gez. diensten online vanuit de Geref. Kerk.

Kerkdienst 24 jan.: 10.00 onlinedienst. **19.00** ds. T. Oldenhuis, Coevorden. **O.v.d.:** groep C. **Collecten:** 1. Alg. Diaconaal Werk. 2. Alg. kerkelijke arbeid. 3. Kerk. Beide gez. diensten online vanuit de Herv. kerk

Kerkdiensten 31 jan.: 10.00 ds. R. van Hornsveld. **19.00** ds. R. van Hornsveld. Jeugddienst. Beide diensten online vanuit Geref. kerk. Via kerkdienstgemist.nl kunt u alle kerkdiensten digitaal meemaken. Zoek op 'Den Ham' en u vindt alle drie de kerken van ons dorp.

Overleden. Br F. Wouterson, Cappenbergstr. 18, werd maandag 21 dec. opgenomen in het hospice 't Huis aan de Vecht in Hardenberg. In de vroege ochtend van 4 jan. heeft de Here hem tot zich geroepen in de leeftijd van 90 jaar. De Here zij met zijn dochter, schoonzoon, klein- en achterkleinkinderen.

In memoriam Mina Bakhuis-Valk. Op donderdag 17 dec. riep de Here Willemmina Balkhuis tot zich. Haar gezondheid ging de laatste tijd steeds meer achteruit. Maar vooral de week voor haar sterven ging het ineens heel snel. Ze mocht de gezegende leeftijd bereiken van 92 jaar. Mina Bakhuis werd geboren aan de Kooiweg in een gezin van 8 kinderen. Helaas stierf haar moeder op jonge leeftijd. Mina was toen een meisje van 13 jaar oud. Dat heeft grote impact op het gezin gehad. 1,5 jaar voor het overlijden van haar moeder stierf een broer van 14 jaar. Het gezin Valk had in die jaren in korte tijd heel wat te verduren aan leed en verdriet. De dochters in het gezin die oud genoeg waren, namen dapper de huishoudelijke taken thuis over. Mina was er daar één van. Een paar jaar later kreeg Mina verkering met Gerrit Bakhuis. In 1946 zijn ze getrouwd. Eerst woonden ze in bij familie en na nog op een paar plekken te hebben gewoond, vonden ze hun definitieve plek aan de Bakkersweg. Dat was in 1954. God gaf hen 10 kinderen. Verdriet was er toen het laatste kindje levenloos werd geboren. Mina Bakhuis was druk met haar grote gezin. Ze was tot aan haar sterven een zorgzame moeder. Zij had altijd belangstelling voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Mina gaf eerlijk en duidelijk haar mening. Ook was ze een doorzetter. In 1998 is zij heel ziek geweest. Dat was tevens het jaar dat haar man Gerrit overleed. Het jaar 2017 was ook een moeilijk en verdrietig jaar voor haar en voor de familie: haar dochter Dinie stierf op 64-jarige leeftijd. Het geloof was voor haar belangrijk. Vele jaren was zij lid van

de vrouwenver. De Wittenbrink. Ze vond het merkbaar fijn als je na een bezoek uit de Bijbel las en een gebed uitsprak. Maar praten over haar persoonlijke geloof, dat vond ze moeilijk. Wel heeft ze meerdere malen gezegd: 'Als het mijn tijd is, is het mijn tijd. Hij, de Here God, zal het regelen'. Op 21 dec. hebben we in onze kerk afscheid van haar genomen met woorden van Psalm 103 over God die zelfs ons leven redt van het graf. Dat doet Hij, omdat Hij barmhartig en genadig is. Hij heeft het laten zien in zijn Zoon Jezus Christus. Daarom kunnen we met de psalmist zeggen: Looft de Here mijn ziel! Na de dienst van Woord en Gebed heeft de begrafenis plaatsgevonden op Dennenhof. De Here trooste de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

HARDENBERG

Contactpersoon: mw. C. Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019

Overleden. Op 28 dec. is mw. Annie Klokkers-Pullen overleden op 81-jarige leeftijd. Zij woonde de laatste jaren in de Spinde, daarvoor in de Zwaluwstraat. We bidden haar kinderen en kleinkinderen God's troostvolle nabijheid toe.

Op 3 jan. is op 94-jarige leeftijd overleden, Roelof Geertjes, echtgenoot van Berendien Waterink, Burgemeester Schuitemstr. 140. We leven mee met zijn vrouw, voor wie het een groot gemis is, zijn kinderen, kleinkinderen en allen voor wie hij iets betekend heeft. Op 7 jan. is op 89-jarige leeftijd overleden, Aaltje Kelder-de Ruiter. Sinds 30 sept. 2014 weduwe van Tinus Kelder. Zij woonde in het CFH. We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen. Op 7 jan. is op 100-jarige leeftijd overleden, Geertein Jeurink. Zij woonde in Oostloorn. We leven in het bijzonder mee met haar twee zussen, neven en nichten, die haar nu moesten loslaten.

Ziemen. Mw. R. van Lohuizen-Nijmeijer, Stationsstraat 5/207, is opgenomen in het hospice, Baron van Dedemlaan 2, 7701 HT Dedemsvaart. Een kaartje zal ze fijn vinden.

In het CFH zijn mw. Z. Snippe-Geertjes, Burg. Schuitemstr. 134 (U4, K7) en mw. G. Waterink, voorheen Jonkerlaan (Baander K

30). Mw. Schutte-Klooster (De Spinde) verblijft in het CFH.

Hartelijk dank voor uw belangstelling bij ziekte, felicitaties met ons 55-jarig huwelijk en bloemen van de kerk! Hans en Riet Rijkers. **Binnenkort start Actie Kerkbalans.** De brieven worden bij u thuis bezorgd (met een retourenveloppe), dan wel krijgt u via de mail de informatie. Gemeenteleden die de mail ontvangen kunnen ook digitaal (via een doorlink) hun toezegging vrijwillige bijdrage 2021 doen. Gelukkig doen steeds meer gemeenteleden dat. Zeker in coronatijd een goed alternatief. Omdat we weten dat er soms vragen zijn bij Actie Kerkbalans is besloten de telefonische bereikbaarheid van het Kerkelijk Bureau te vergroten. De komende periode kunt u op maandagmorgen, dinsdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en op woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur het Kerkelijk Bureau bereiken onder nr. 0523-680833. Namens het College van Kerkrentmeesters alvast hartelijk dank voor uw toezegging.

LUTTEN/SLAGHAREN

Videodienst. U kunt deze dienst volgen via de website www.kerkomroep.nl daar zoekt u de Kruiskerk in Lutten op en kunt u online of achteraf meekijken.

Kerkdienst 17 jan.: Kruiskerk 9.30 ds. J. Post Wierden/Lutten. Gez. dienst.

Overleden. Maandag 4 januari is overleden ons gemeentelid br. Hendrik Jan (Henk) Veltink in de leeftijd van 82 jaar. Henk woonde de laatste jaren in Clara Feyoena Heem, corresp. Adres: Lijsterbest. 3, 7775 BA Lutten. We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen veel sterkte toe en Gods troostende nabijheid.

Geboorte. Neem maar de tijd om te groeien te stralen om tijdens het ontdekken soms te verdwalen te beleven, verwonderen met jouw blik en hart open en weet dat wij altijd met jou mee zullen lopen.

Trots, blij en gelukkig zijn Stefan en Eva Luijmes, Schuineslootweg 142a, 7777 ST Schuinesloot, met de geboorte van hun zoon-tje Johannes. Hij is geboren op 9 dec. 2020. Sam is het broertje van Floortje. We feliciteren Stefan en Eva met dit grote geluk en wen-

sen hun Gods zegen toe over dit nieuwe leven!

Ziemen. Br. Gerrit Prenger, Tottenhamstr. 48, 7701 BN Dedemsvaart, is naar revalidatiecentrum De Vogellanden in Zwolle gegaan. Adres: Hyacinthstr. 66a, 8013 XZ Zwolle, afd. De Grutto, k. 9.

Br. Brand verblijft nog in Huize de Eik, Coevorderweg 31, 7776 AC Slagharen. Hij moet herstellen van een knie operatie.

Br. Harry en zr. Afke Jager, Markt 37, 7772 AE Hardenberg hebben beiden Corona. Harry is hiervoor kort opgenomen geweest in het Saxenburgh Medisch Centrum van Hardenberg. Gelukkig is hij nu weer thuis bij Afke. We wensen de zieken en hun familie Gods kracht en nabijheid toe.

Jarig. Mw. G. v/d Belt-Takman, Coevorderweg 31, 7776 AC Slagharen, 13-01-1929.

Mw. J. v/d Weerd-Borger, De Praam 4, 7701 LM Dedemsvaart, 14-01-1947.

Dhr. H. Nijkamp, De Kerkdijk 11, 7798 CG Collendoorn, 15-01-1938.

Mw. H. Veltink-Withaar, Anerweg Zuid 11, 7775 AN Lutten, 17-01-1947.

Dhr. A. Ederveen, Zwarte Dijk 34, 7775 PB Lutten, 17-01-1947.

De bloemen gaan met een groet van ons allen naar de fam. Slot, Anerweg noord 98.

MARIËNBERG

Contactpersoon: mw. Jeannet Visser-Hesseling, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariëenberg, tel. 0523-235724, e-mail j.visser.hesseling@gmail.com

Kerkdienst 17 jan.: 9.30 dDs. J. Tigelaar, Nieuwleusen. **O.v.d.:** Richard Lennips. **Diaken:** Berny Mellema. **Collecten:** diaconie, kerk en gebouwen.

Kerkdienst 24 jan.: 9.30 ds. W. Broekema, Nijverdal. H.A. **O.v.d.:** Bertho Veltink. **Diaken:** Patrick Olsman. **Collecten:** H.A., Kinderhulp, kerk en gebouwen.

Kerkdienst 31 jan.: 9.30 ds. Lambers-Heerspink, Delden.

O.v.d.: Rita Menderink. **Diaken:** Wilco Wittenberg. **Collecten:** diaconie, kerk en gebouwen.

Jarig. Op 13 jan. hoopt mw. D. de Jong-de Ruiter, Van Alewijkstr. 18, 7685 PH Beerzerveld, 81 jaar te worden. Van harte gefeliciteerd.

Lees verder op pagina 7

Advertenties

Reveil
maandelijkse christelijk maandblad

met Elly Zuiderveld
zangeres en schrijfster

wakker en waaks
maandbladreveil.nl

"Heb altijd vertrouwen,
want we werken voor de beste
Baas die er is"

Of het meest eigennuttige, christelijke blad
van Nederland bij u past? Gewoon proberen.

½ jaar
voor slechts
€8,95!

WELKOM
in de kerktijd

Persoonlijke gedenktekens
met een hart

Lid van de
EDEN
GROEP

www.riddernatuursteen.nl

Ridder natuursteen

Bovensmilde / Lutten
0592-243972 / 0523-237870

Grafmonumenten, as-sieraden en bestemmingen



column

Begaafd



DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Het jaar 2021
ligt inmiddels in

al zijn volheid voor ons open. Velen vragen zich met mij af: wat zal dit nieuwe jaar brengen? Dezelfde duistere zorgen over die onzichtbare dreiging als in het jaar dat achter ons ligt? Of misschien zijn er enkele heldere en duidelijke lichtpuntjes te ontwaren aan de horizon? Hebben we met de geboorte van het licht, zoals dat door velen met kerst gevierd werd, ook weer wat hoop gekregen voor de toekomst? Het vorige jaar zal hoe dan ook de geschiedenis ingaan als een zeer gedenkwaardig jaar en zal, evenals de periode dat de Spaanse griep toesloeg, nog lang herinnerd worden.

Met een nieuw jaar (ach wat is tijd) voor ogen neigen wij ertoe met veel goede voornemens deze kersverse tijd binnen te stappen. Nu leert de ervaring helaas dat al die goedbedoelde plannen dikwijls al in de eerste maanden stranden. Dat werkt natuurlijk ontmoedigend. Het zou een reden kunnen zijn om er gewoon niet meer aan te beginnen, aan goede voornemens. Toch heeft het wel hele mooie kanten om je niet neer te leggen bij het feit dat soms de dingen niet lukken. Dat doorzetten en opnieuw beginnen loont. Het vereist misschien de nodige discipline, maar, om mijn buurvrouw te citeren 'vaak wordt discipline tot routine'.

Dit overdenkende schoot mij een citaat van de beroemde filosoof Hanna Arendt te binnen. Zij zegt ergens: 'De mens is tot een nieuw begin begaafd!' Een hele mooie gedachte, temeer daar zij een soort van eeuwigheid in zich draagt. Immers, zelfs wanneer een goed voornemen strandt, of wanneer dit maar niet wil lukken, is er telkens weer de (op)gave van opnieuw te kunnen en mogen beginnen. Te weten dat we hiervoor toegerust zijn. Daarbij is het troostend, dat de mens kennelijk dat talent meegekregen heeft. Binnen onze geloofsgemeenschappen zouden we wellicht in de daarbij behorende taal zeggen dat de mens begenadigd is.

Misschien is dit wel een mooie nieuwjaarswens om aan elkaar mee te geven, het nieuwe jaar tegemoet: Probeer het vol te houden iets goeds toe te voegen aan de wereld. Mocht dit niet lukken om welke redenen dan ook, bedenk dan daarbij maar dat de mens tot een nieuw begin begaafd is!

Het lijkt haast wel een deel uit het scheppingsverhaal zoals dat opgetekend staat in het eerste testament. Naar beeld en gelijkenis van de EEUWIGE werd de mens geschapen. Begaafd!



“Je kunt als kerk ook de rest van de week iets betekenen”

Dominee Wouter Bakker uit Nieuweroord-Noordscheschut enthousiast over Focus Traject

“Soms kun je vrij makkelijk je geloof delen, kleine dingen kunnen mensen ook in beweging brengen”, zegt ds. Wouter Bakker. Hij is door Focus uitgedaagd om gemeenteleden op te zoeken tijdens hun werk. En in een agrarische omgeving kan het dan zomaar gebeuren dat je samen met een boer koeien staat te melken.

DOOR TINEKE VAN DER ZWAAG,
AMERSFOORT

Ds. Wouter Bakker is predikant van de hervormde gemeente Nieuweroord-Noordscheschut in Drenthe, een gemeente met ongeveer 700 papieren leden, en 200 kerkgangers. Hij omschrijft zijn gemeente als een “dorpsgemeente die meer en meer identiteit heeft gekregen”. “Er is een nieuwe dynamiek gekomen in de gemeente. We zien dat een nieuwe generatie opstaat. Zo treedt een nieuw college van kerkrentmeesters aan. De gemiddelde leeftijd lag eerst boven de 60, en is straks 35 jaar. Er zijn ook een aantal jonge gezinnen bijgekomen, dat is echt fors voor zo'n dorpsgemeente. Een aantal komen vanuit andere kerken, maar er zijn er ook die naar deze omgeving zijn verhuisd, of mensen die jarenlang nauwelijks kerkelijk betrokken waren en echt een nieuwe start maken in onze gemeente.”

Koeien melken

“Het Focustraject sluit goed aan bij het proces waar we als gemeente in zitten”, zegt Bakker. “We herkenden de verlegenheid om missionair te zijn, maar ook het verlangen. Sommige

mensen zeiden bij de introductie van Focus: ‘Dit doen we toch al’. Het traject sluit inderdaad goed aan bij bestaande initiatieven, zoals Kerkproeverij waar we als gemeente aan meedoen, waarin we het startweekend een missionaire uitstraling hadden gegeven. Tegelijk blijft het vaak beperkt tot bepaalde momenten in het jaar. Missionair-zijn zit nog niet verweven in het DNA van de gemeente. Daar kunnen we als gemeente verder in groeien, en dat besef leefde ook sterk in de gemeente. Wat ook goed aan zou kunnen sluiten, is de focus op doen door de ‘In beweging’-opdrachten. Mensen zijn hier praktisch ingesteld. Er zijn veel gesprekskringen en er is geen verlegenheid om met elkaar over het geloof te spreken, maar hoe breng je het in praktijk? Hoe deel je je geloof op de andere momenten in de week?

Het afgelopen jaar lagen moesten veel activiteiten op een andere manier georganiseerd worden. “De coronacrisis heeft ons echt overrompeld. We konden gelukkig snel schakelen, en hebben meteen goedkope camera's geregeld waarmee we de diensten via een livestream op Facebook konden uitzenden. We zijn ook gestart met ‘Woorden vinden in de crisis’, een wekelijks meditatie moment op de woensdagavond. Daarvoor ging ik ook in gesprek met gemeenteleden, onder andere met een IC-verpleegkundige. Hoe ervaart zij haar werk in deze tijd? Dat voorzag in een behoefte. Inmiddels hebben we het wat professioneler aangepakt met betere camera's, maar die begintijd had ook z'n charme. Het blijkt dat je een de kerkelijke gemeenschap ook virtueel kunt ervaren, dat is wel bijzonder. Mensen reageerden in de livestream en wensten elkaar een

Mogelijkheden

“We hebben ook meer oog gekregen voor de vraag wat we als kerk in het dorp kunnen betekenen. Met oog daarop ben ik ook onlangs bestuurslid geworden van het dorpshuis. Het is belangrijk om daar present te zijn. Ik ben al 5 jaar predikant hier, maar neem daar nu ook meer de tijd voor, en krijg daar meer



Ook door stoepkrijt kun je mensen met Christus in aanraking brengen.

gevoel bij. Ik merk wel dat Focus daar echt invloed op heeft. Dat je steeds weer kijkt: wat zijn de mogelijkheden om hier als kerk iets te betekenen? Dat willen we de komende tijd verder uitwerken. Veel mensen hebben een dubbele pet op: ze hebben een taak in de kerk en ook in het verenigingsleven. Hoe kun je dat benutten?”

Hoe ben je als boer gelovig, in een sector die onder druk staat?

“De afgelopen jaren lagen moesten veel activiteiten op een andere manier georganiseerd worden. “De coronacrisis heeft ons echt overrompeld. We konden gelukkig snel schakelen, en hebben meteen goedkope camera's geregeld waarmee we de diensten via een livestream op Facebook konden uitzenden. We zijn ook gestart met ‘Woorden vinden in de crisis’, een wekelijks meditatie moment op de woensdagavond. Daarvoor ging ik ook in gesprek met gemeenteleden, onder andere met een IC-verpleegkundige. Hoe ervaart zij haar werk in deze tijd? Dat voorzag in een behoefte. Inmiddels hebben we het wat professioneler aangepakt met betere camera's, maar die begintijd had ook z'n charme. Het blijkt dat je een de kerkelijke gemeenschap ook virtueel kunt ervaren, dat is wel bijzonder. Mensen reageerden in de livestream en wensten elkaar een

goede dienst toe.

Verademing

“Toen we weer konden samenkomen met een deel van de kerk, was dat een verademing, en het ontroerde me de eerste keer om weer mensen voor me te zien. Je had weer contact tijdens de dienst, en daardoor word ik ook bemoedigd en opgeladen. Ik vind het als predikant wel een kale bedoening. Het is heel onwerkelijk, een lege kerk en preken voor de camera. Je bent niet opgeleid als tv-dominee. Tegelijk vind ik het ook wel een bijzondere tijd.

Mensen beleven de dienst op hun eigen plek thuis, en dat is op een bepaalde manier ook veel intiemer. Ze zingen mee in hun huiskamer, komen net uit bed, zitten aan tafel met de koffie, of er zijn kinderen die rondlopen. Ik zie ook de beperkingen daarvan en zal blij zijn als we weer kunnen samenkomen. Ik zie mensen daarvan opleven. Dat ze stilgezet zijn en nieuwe verwondering hebben omdat ze weer naar de kerk kunnen gaan, dat hebben ze wel meegenomen van deze tijd.”

Gebedstiendaagse via WhatsApp

Ook het Focustraject, waar de



RTV-tips

Zondag 17 januari
KRO-NCRV | NPO2 | 08.25
De Verwondering

Nee. Hij zou niet in de voetsporen van zijn voorvaders treden en dominee worden. Dick Couvee koos 'volkenrecht' en werd jurist. En toch begon hij aan een studie theologie en werd hij predikant.

Zondag 17 januari
EO | NPO2 | 17.45
Ken je mij?

In het nieuwe EO-programma 'Ken je mij' delen homoseksuele mannen en vrouwen hun ervaringen over sociale acceptatie in christelijke kring.

Maandag 18 januari
KRO-NCRV | NPO2 | 22.50
Kruispunt

Joe Biden, de gekozen president van Amerika eindigde zijn overwinningsspeech op 7 november 2020 met een klinkend citaat: 'And hold you in the palm of His Hand'. Biden is een gelovig man, een belijdend katholiek, en dat laat hij zien en horen.

Dinsdag 19 januari
AVROTROS | NPO1 | 20.35
DNA Onbekend

In DNA Onbekend staan familiegeheimen en de ontrafeling hiervan, door DNA-onderzoek centraal. Bijvoorbeeld: is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader?



Dianne Stax

Woensdag 20 januari
MAX | NPO1 | 22.00

Het dorp
Huub Stapel en Wim Daniëls reizen door Nederland op zoek naar het echte dorpsgevoel. Wat is de toekomst voor het dorp in Nederland?

Donderdag 21 januari
KRO-NCRV | NPO1 | 20.30
Nieuwe Boeren

Het spel op de boerderij wordt hoog gespeeld. Er ontstaan 2 kampen, jong tegen oud. Onder tussen stapelt het werk zich op en moet er zelfs een schaap met de hand worden geschoren.

Vrijdag 22 januari
NTR | NPO2 | 22.10
De strijd om het Binnenhof

Het staat in ons collectieve geheugen gegrift: de gruwelijke moord op Johan en Cornelis de Wit in het rampjaar 1672. Wie de gebeurtenissen rondom de lynchpartij reconstrueert, is nog altijd verbijsterd over wat zich die dag op 20 augustus in Den Haag heeft voltrokken.

**DIGITALE
REGIONALE
JEUGDBIJEENKOMST?**

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!



plas verslagen, zijn infecterende ideeën waren nog altijd heftig rond. En ook in 2021 kampen goedwillende burgers nog met de grove mislagen van belastingdienst en regering.

DOOR DS. TAMMO OLDENHUIS,
COEVORDEN

Gewoon doen

Met een zucht van verlichting hebben we het oude jaar uitgezwaaid. Een jaar om nooit meer te vergeten, maar met het uitzwaaien van een jaar ben je niet van de problemen af. Het coronavirus kent geen jaarwisseling. En ook al is de man in het witte huis aan de andere kant van de grote

Laat ik niet vergeten u allemaal veel heil en zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar dat nog zo maagdelijk voor ons ligt. De lijst met goede voornemens zal vaak al voor maart zijn afgewerkt. Roken was u toch al mee opgehouden, dus dat is een probleem minder. Het gewicht was natuurlijk voor de Kerstdagen op peil, dus het enige probleem is de overtollige vetrollen, die zich rond de kerstdagen weer vastgezet hebben, kwijt te raken. Het zijn er kennelijk meer dan ik gedacht had. Elke dag namelijk trekken hijgende hordes langs mijn huis om de fitheid te bewaren of terug te krijgen.



Geknipt

In 'Geknipt' vindt u opvallende, bijzondere, verbijsterende of verhelderende citaten uit kranten, bladen of websites. Voor u gelezen en geknipt door de medewerkers van het Gezamenlijk Zondagsblad.

Palestijnse leiders maken verkeerde keuze

Arabist Martin Janssen, woonachtig in het Midden-Oosten, geeft op de website **hetgoedeleven.nl** zijn visie op het zgn. 'Abraham-akkoord', dat met hulp van Amerika tot stand kwam tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Israël: "De Palestijnse leiders hadden moeten begrijpen dat de tijd niet aan hun zijde was."



Joggen noemen ze dat met een maf Engels woord. Het hart uit je lijf lopen, noem ik het. Eerlijk gezegd heb ik een beetje medelijden met ze. Als ik ze tegenkom is er geen adem meer over om mij te groeten. Op of om kijken is er niet bij. Dat kost te veel energie. Ze zijn als de knecht Gehazi die de opdracht kreeg van de profeet om niemand te groeten onderweg. En dat alles om ponden kwijt te raken of fit te blijven. Met mijn nuchter boerenverstand redenerend, geloof ik er helemaal geen steek van dat dat helpt. Gewoon doen is het allerbeste, gewoon eten en jezelf niet volproppen, gewoon een eindje stappen en niet denken dat je hazen moet vangen.

Gewoon doen is voor 2021 het allerbeste, ook al zullen vele dingen door het virus nog niet gewoon zijn. Nuchter denken en roeien met de riemen die we hebben of ons worden aangeboden. Dan doel ik ook op de bereidheid om een prik te halen tegen corona, al was het om die

ander te vrijwaren van ziekte en ook om jezelf te beschermen. Gewoon doen en het oor niet laten hangen naar de vele dwaze verhalen die over vaccinatie de ronde doen. Als ik hoofdpijn heb, neem ik een aspirientje, want ik wil van die hoofdpijn af. Maar lees ik de bijsluiter, dan krijg ik nog veel meer hoofdpijn vanwege eventuele bijwerkingen van dat pilletje. Ik laat dat papiertje maar in het doosje, neem een slok water met pil en al en met een beetje geluk ben ik na een half uur weer het heertje.

Normaal doen, bedoel ik maar, gewoon een beetje nuchter verstand gebruiken. Niet al te rechtvaardig en niet al te vroom zo sprak een wijsheidsleraar eeuwen geleden en ik begrijp wat hij bedoelt. Met andere woorden, ondanks alles, gewoon doen. Ook in 2021. En zonder overdrijving zetten we erbij: Anno Domini, het jaar onzes Heren. Dan weet je in elk geval waar je aan toe bent. Zo is het gewoon!

had ertoe kunnen leiden dat de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen werden hervat. De VAE en Bahrein hadden immers duidelijk gemaakt dat ze voorstanders waren van een Palestijnse staat. En door hun normalisatie met Israël hadden ze voor de Palestijnen een nieuwe deur kunnen openen. Palestijnse leiders hadden moeten begrijpen dat de tijd niet aan hun zijde was en dat ook zij concessies moesten doen. Deze Palestijnse leiders hebben lang hun kwestie gebruikt om de Arabische wereld te chanteren. Nu kunnen ze nog slechts hun eigen volk chanteren. Uit onderzoeken blijkt dat slechts 11 procent van de Palestijnen gelooft in een verzoening tussen Israël en Hamas.

Viruswappies en de realiteit
Stefan Paas fileert in **De Nieuwe Koers** de duikvlucht van Forum voor Democratie.



Intussen is het wel interessant om te zien waarom de partij duikelde in de peilingen. Dan dringt zich een parallel op aan de overkant van de oceaan: het verlies van Baudets grote voorbeeld Trump. In beide gevallen was het de pandemie die de beslissing bracht. Trump verloor het vertrouwen van zijn oudere blanke kiezers; Baudet ging onderuit toen hij zich met viruswappies ging associëren. Je kunt alternatieve feiten creëren totdat je een ons weegt, maar uiteindelijk is er de realiteit: ic's

stromen vol, mensen gaan dood. De werkelijkheid laat zich niet afschaffen.

'Soms komt de waarom-vraag op'

Kinderboekenschrijver Bert Wiersma (61) heeft een agressieve vorm van beenmergkanker. Zijn dochter stierf op 31-jarige leeftijd aan borstkanker. In een aangrijpend interview in **De Nieuwe Koers** spreekt hij openlijk over zijn naderende einde.



"Als we naar bed gaan, hebben we de gewoonte nog even een serie te kijken. Dan liggen we lekker tegen elkaar aan en dat geeft een dubbel gevoel; wat heerlijk, maar ook: dit kan straks niet meer. Soms komt de waarom-vraag dan op, maar die heeft gelukkig niet de overhand. Vroeger, tijdens catechisatie, moesten we de catechismus uit ons hoofd leren en ging de halve les op aan spiekbriefjes onder tafel doorgeven, maar ik ben toch blij dat ik de eerste Zondag uit mijn hoofd heb geleerd: dat je het eigendom bent van Jezus Christus en dat zijn plan met jou vaststaat, dat het goed komt. Die wetenschap stijgt overal boven uit. Als God alles in de hand heeft, zijn je waaromvragen niet meer belangrijk. Ik vraag me nog steeds af waarom mijn dochter jong moest sterven, maar ik denk niet dat ik daar straks boven nog mee zit.



Vervolg van pagina 5

Tekst. Avondmaal: Er is zo eindeloos veel leed waar ik, mijn God, geen raad mee weet; de vragen wentelen in mij rond, Gij legt het antwoord in mijn mond: Dit is Mijn lichaam. Neem en eet. 'k Deed zoveel kwaad: ze weinig goed, mijn vlamvend vuur werd enkel roet, mijn licht is bijna opgebrand, Gij geeft de beker in mijn hand: Neem, drink hieruit: dit is Mijn bloed. In mijn bestaan zit zoveel scheef door al het kwaad dat ik bedreef. Ik eet Uw lichaam, drink Uw bloed. Gij spreekt: Zie, Ik maak alles goed: gedenk Mijn dood. Geloof en leef!

ST. JANSKLOOSTER

Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdienst 17 jan.: 10.00 via Kerk-

dienstgemist vanuit de Johanneskerk met ds. D. Riemens, Nijkerk. Collecten: 1. Kerk. 2. Bloemen.
Kerkdienst 24 jan.: 10.00 via Kerkdienstgemist vanuit de Johanneskerk met ds. J. Dekker, Lemele. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Kerkdienst 31 jan.: 10.00 via Kerkdienstgemist vanuit de Johanneskerk met kand. H. Kramer, Urk. Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Het oude jaar 2020 heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het nieuwe jaar 2021. Het is alweer een paar weken oud. De eerste uren en dagen zijn al verstreken en nog is het niet gedaan met het coronavirus. Toen dit inmiddels overbekende virus vorig jaar maart zijn intrede deed in ons land hadden we niet kunnen bedenken dat het hele verdere jaar 2020 ermee heen zou gaan. En nu, nu de eerste weken van 2021 verstreken zijn moeten we helaas zeggen

dat we er nog middenin zitten. Kerkdiensten gingen online met een handjevol mensen daadwerkelijk in de kerk en nu bijna een jaar later is het nog niet anders. Toen het virus vorig jaar de grenzen van Nederland overstak dachten we er met elkaar met een week of drie vier wel weer vanaf te zijn. Maar niets is minder waar. We zitten er nog volop in. Nadat we afgelopen zomer en herfst weer met meer mensen ter kerke konden gaan is dit helaas weer terug gedraaid vanwege de vele oplopende besmettingen. En toch, nu er een vaccin is schijnt er weer een beetje licht aan het eind van de corona tunnel, althans, dat hopen we en daar zien we ook naar uit. Maar over licht gesproken: Hebben we niet net Kerstfeest gevierd, het feest van de geboorte van Christus? En is Hij niet het Licht van de wereld? Het Licht dat schijnt, niet

alleen aan het eind van de tunnel van het leven maar ook aan het begin. Daar waar het leven begint, het leven van Christus bij wie het Licht als een warme en liefdevolle straal ontstaat om ons mensen er mee te verwarmen en om ons bij te lichten in de duistere wereld van pijn en verdriet, van ziekte en zorgen. Dat Licht door God gezonden wil ons ook in dit onzekere begin van het jaar 2021 verder op weg helpen door de tijd heen naar een toekomst die vol is van hoop, licht en vrede omdat het is ontstaan uit ware liefde die door ons niet te evenaren is maar die ons wel van harte wordt toebedeeld.
Hartelijke groeten en een hoopvol en gezegend nieuw jaar toegewenst.

RTV-tips

Zondag 24 januari

EO | NPO2 | 11.00

BEAM Kerkdienst

BEAM is het jongerenwerk van de EO, dat je wil inspireren om te groeien in je geloof en te leven vanuit het voorbeeld van Jezus.

Maandag 25 januari

KRO-NCRV | 20.35

Spoorloos

Spoorloos richt zich op verwanten die elkaar uit het oog verloren zijn of zelfs nooit hebben ontmoet. Derk Bolt speurt regelmatig heel wat landen af om mensen bij elkaar te brengen.

Dinsdag 26 januari

AVROTROS | NPO1 | 20.35

DNA Onbekend

Een programma over familiegeheimen en de ontrafeling hiervan. Presentatrice Dionne Stax gaat met familieleden op zoek naar de waarheid.

Woensdag 27 januari

EO | NPO2 | 20.30

De Sobibor Tapes

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de 22-jarige Jules Schelvis in Amsterdam door de Duitse bezetter opgepakt en op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor. Vanavond worden de Sobibor Tapes - de vergeten interviews van Jules Schelvis uitgezonden.



Donderdag 28 januari

KRO-NCRV | NPO1 | 20.35

Nieuwe Boeren

Twaalf deelnemers met één gezamenlijke opdracht. Een maand lang leven zonder stromend water, zonder elektriciteit, zonder internet en 'back to basics' op een boerderij in Twente.

Vrijdag 29 januari

NTR | NPO2 | 22.18

De strijd om het Binnenhof

Eind 18e eeuw raakt Nederland in de ban van de revolutie. De patriotten willen af van het corrupte bestuur van de Oranjes en de weg vrij maken voor hervormingen. Hun machtigste vertegenwoordiger wordt Rutger Jan Schimmelpenninck. Zijn grote juridische en politieke talent wordt herkend door Napoleon.

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen naar: jgroen27@planet.nl

BIJZONDERE THEMADIENST!

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Vervolg van pagina 4

gemeente net in januari 2020 mee gestart was, kreeg de afgelopen tijd een andere invulling. "We hebben nauwelijks gezien dat kringen online doorgingen. Het hele kringwerk en ook Focus stond op een laag pitje. We hebben als Focusteam een aantal andere activiteiten op touw gezet die wel mogelijk waren in deze tijd. Zo hadden we tussen Hemelvaart en Pinksteren een gebedstien-daagse via WhatsApp. Gemeenteleden kregen drie keer per dag een bericht: een geschreven ochtendgebed, een meditatie, en een avondgebed. Dat avondgebed werd door gemeenteleden verzorgd in de vorm van een gesproken bericht in de app. Het was een hele mooie ervaring om op deze manier met elkaar te bidden, en gemeenteleden ook echt te horen bidden. Er waren zelfs hele jonge kinderen die meededen en een gebed inspraken. Afgelopen zomer zijn 'Zomertijd met God' gestart:

HET BLIJKT DAT JE EEN DE
KERKELIJKE GEMEENSCHAP OOK
VIRTUEEL KUNT ERVAREN, DAT IS
BIJZONDER

een fotoactie waarbij mensen in de dienst een foto laten zien waar ze de afgelopen week iets van God hebben ervaren."

De verlegenheid voorbij

Wat hoopt ds. Wouter Bakker dat het Focustraject zal uitwerken in de gemeente? "Ik hoop dat mensen de verlegenheid voorbij raken, dat het minder gespleten is tussen de zondag en de rest van de week. Elke dienst is huiswerk, om niet tot stilstand te komen. Dat het niet alleen een inspirerend verhaal is - 'het was weer een mooie preek' - maar hoe zet het ons aan om ons geloof gestalte te geven in de rest van de week? Dat is een uitdaging, want mensen kunnen daar ook moe van worden. Het moet niet te groot en te massief worden, daar zijn we alert op. Ik hoop dat Focus ergens ook juist heel eenvoudig kan zijn en dicht bij mensen kan komen: getuige te zijn door jezelf te zijn - die mens die God in ons ziet. Een boer moet ook gewoon

zaaien en zien wat er vervolgens van komt. Met veel zorg uiteraard, maar uiteindelijk moet je het loslaten en aan Hem overgeven. Ik heb na de dienst de kinderen een keer gevraagd om in hun buurt iets te delen van hun geloof met stoepkrijt. Een kind had geloof, hoop en liefde uitgetekend

op straat, een ander een bemoeidigende tekst. Het regende een tijd niet, dus die teksten hebben lang op straat gestaan. Soms kun je zo makkelijk je geloof delen, kleine dingen kunnen mensen ook in beweging brengen. Ook door stoepkrijt kun je mensen met Christus in aanraking brengen."

Wat is Focus?

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kleine organisatie - opgericht in 1935 - ondersteunt kerkenraden en gemeenten met raad en daad in het vervullen van hun missionaire roeping, o.a. met de Focustrajecten. De aanpak hiervan is ontwikkeld na zorgvuldig inventariseren van de vragen van gemeenteleden en kerkenraden. Het IZB-Focustraject is een leerproces, waarbij twee

bewegingen worden beoogd. Naar binnen: hoe kunnen wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem zijn? Dat is in de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof. Naar buiten: hoe kunnen wij geloof verbinden met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin, onze woonplaats, onze vrienden en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft geroepen. In ieder blok van het traject gaat het er om dat we niet blijven steken in eindeloze bezinning, maar ook in beweging komen. Meer info: T 033 - 4611949 E info@izb.nl



gebed van de week

Gebed voor het angstige kind

Heer,
Ze zeiden dat het heerlijk was
om jong te zijn,
maar toen de studie voorbij was
en het ouderlijk huis verlaten
is er een grote angst over mij gekomen
voor de maatschappij.

Ik ben een vreemdeling geweest
in deze wereld van hoog en laag,
van macht en onmacht.

U weet wel waaraan ik leed,
aan welk gevoel van niet-geborgen-zijn,
van niemand-ziet-naar-mij-om.

En daarom, Heer,
nu ik achteraf besef
dat ik bijna verging,
bid ik U om ontferming
voor het angstige kind.

Amen

uit: Geert Boogaard - Wanneer ik bid - Callenbach





GZ ondersteunen?

Fijn dat u het Gezamenlijk Zondagsblad leest! U kunt het blijven verschijnen van ons blad steunen met een gift. Alle kleine (en grote) beetjes helpen.



Scan deze code met de QR-scanner op uw telefoon en doneer. Of maak een gift over via reknr. NL 62 ABNA 0437 8422 15 tnv Topic Creatieve Communicatie ovv Gezamenlijk Zondagsblad.

Of ga naar
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/gift

Colofon

Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de Protestantse gemeenten in Drenthe, Overijssel en Flevoland is een uitgave van Topic Creatieve Communicatie in Wierden, tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving en houdt rekening met de verscheidenheid binnen de kerken en de lezerskring. Het GZ verschijnt 1 keer per 2 weken. In de tussentijdse weken verschijnt de e-mail nieuwsbrief GZ-Post. Zie ook: www.gezamenlijkzondagsblad.nl

Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad, Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, tel.: 0546 - 577475, redactie@gezamenlijkzondagsblad.nl

Hoofredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, tel.: 0548 - 655635, e-mail: hoofredactie@gezamenlijkzondagsblad.nl

Eindredactie Willemke Wieringa

Redactie ds. W.J. Bakker, ds. Jacqueline Batenburg, drs. A. Hekman, drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek

Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Bertine ten Brinke, ds. Lily Burggraaff, ds. Foekje Dijk, ds. Evert van der Veen, ds. Catherinus Elsinga, Jan Groenewegen, ds. Gerhard Heeringa, ds. Egbert Jans, Gerrit Kraa, ds. Johan Menkveld, ds. Wim Molenaar, Hester Nijhoff, ds. Henri Pap, Leo Polhuys, Esther de Vegt - Uiterwijk Winkel, ds. Astrid van Waard - Pieterse, ds. Dick Wolters

Gemeenteberichten en kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór 8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@topic-cc.nl. Gegevens voor kerkdiensten dienen zo ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd aan henriette@topic-cc.nl. Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder kosten. Protestantse kerken in het verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik maken.

Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speciale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies, concerten, vergaderingen en andere activiteiten die wij interessant achten voor onze lezers. Daarbij houdt de redactie zich het recht voor berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Overname Bij gehele of gedeeltelijke overname van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, aan de redactie te zenden.

Advertenties Voor informatie over tarieven en plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475 (vraag naar Geke Brinkers). Advertentiemateriaal kunt u vrijdag vóór 12.00 uur digitaal aanleveren via geke@topic-cc.nl

Advertentie-adviseur
vacant

Familieberichten Op maandag vóór 8.00 uur aanleveren via mail bij henriette@topic-cc.nl

Abonnementen Wilt u abonnee worden, een wijziging doorgeven of uw abonnement opzeggen, mail dan naar henriette@topic-cc.nl. Op maandag en donderdag is Henriette ook telefonisch bereikbaar: tel. 0546 - 577475. Kosten jaarabonnement: € 67 (automatische incasso) of € 73 (factuur). Kosten half-jaarabonnement: € 37 (automatische incasso) of € 40 (factuur). Een abonnement opzeggen kan op elk gewenst moment, waarbij 1 maand opzegtermijn geldt. Een opgezegd abonnement loopt door tot afloop van de betalingsperiode.

Drenthe

Zondag 17 januari 2021

Aalden 10.00 ds. S. Kits
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van Noord
De Bron 10.00 ds. L. v/d Peppel
JK 10.00 ds. R. Koopmans
Beilen PK 10.00 en 19.00 ds. P. de Vries
Borger GH 10.00 past. H. Hansma
Bovensmilde WK 10.00 ds. A. Troost
Dwingeloo 10.00 dhr. J. Smit
Een 9.30 n.b.
Emmen GrK 10.00 ds. J. Hommes
Ichthus 10.00 da. J. de Valk
Kapel 10.00 ds. R. Wijsma
Opgang 10.00 ds. J. Fischer
SH 10.00 da. D. Cazemier
Emmer-Compascuum Het Anker 10.00 mw. A. Aukes
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Hijken/Hooghalen Antenne 10.00 dhr. T. v/d Wouden
Hollandscheveld GZ 10.00 dhr. M. de Jager
Hoogersmilde De Schakel 10.00 mw. B. Olijve
Meppel OK 10.00 ds. S. Sijtsma
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. Beekman
15.00 ds. G. Vlijm
Nieuw Weerdinge 10.00 ds. A. van Elten
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. S. Van Sijk
H.A. JK 9.30 ochtendgebed
Sleen DK 10.00 ds. L. v/d Veer
Tiendeveen 9.30 ds. J. de Boer
15.00 ds. T. Beekman
Vries DK 10.00 ds. W. den Braber
Westerbork VH 10.00 ds. A. Hekman
SK 10.00 da. M. Leffers
Zuidlaren DK 10.00 oec. dienst
LK 10.00 ds. W. Slob
Zuidwolde GK 10.00 HK 10.00 ds. G. van Asselt

Zondag 24 januari 2021

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 da. W. van Noord
De Bron 10.00 ds. H. Harmsen
H.A. JK 10.00 ds. B. Wiegman
19.00 ds. S. De Jong
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 ds. M. van 't Hof
Bovensmilde WK 10.00 ds. R. Koopmans
Dwingeloo 10.00 dhr. G. Olde
Een 9.30 da. D. Kits
Elim HK 10.00 dhr. H. Lowijs
H.A.
Emmen GrK 10.00 ds. P. de Kruijff
Ichthus 10.00 ds. G. Kajim
Kapel 10.00 da. G. van Vliet
Opgang 10.00 dhr. P. Oosterwijk
SH 10.00 da. J. de Valk
Emmer-Compascuum Het Anker 10.00 ds. Van Elten
Gees 10.00 jeugdendienst
Grolloo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Antenne 10.00 ds. J. greving
Hollandscheveld GZ 10.00 en 19.00 ds. Y. Breemes
Hoogersmilde De Schakel 10.00 ds. B. Urgert
Voorber. H.A. Meppel OK 10.00 past. H. Feijen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. W. Polinder
15.00 ds. T. Beekman
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. W. Meijles
JK 9.30 L. Luimstra
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Tiendeveen 9.30 ds. T. Beekman
15.00 ds. A. Prins

Valthermond 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. P. de Vries
SK 10.00 ds. W. De Groot
Zuidlaren DK 10.00 da. H. De Boer
LK 10.00 ds. W. Slob
Zuidwolde GK 10.00 HK 10.00 ds. A. Palland
Zwartemeer GK 9.30 ds. P. Lindhout

Zondag 31 januari 2021

Aalden 10.00 ds. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. J. Overeem
Assen De Bron 10.00 da. E. Struikmans
JK 10.00 dhr. D. Kehanpour
OK 10.00 ds. R. Busschers
H.A.
Beilen PK 10.00 ds. J. Greving
Borger GH 10.00 ds. M. van 't Hof
Bovensmilde WK 10.00 dhr. G. ter Beek
Dwingeloo 10.00 dhr. R. Koopmans
Een 9.30 ds. H.J. Meijer
Emmer-Compascuum Het Anker 10.00 pioniersdienst
Gees 10.00 s. H. Jumelet
Hijken/Hooghalen Antenne 10.00 ds. J. Moerman
Hollandscheveld GZ 10.00 ds. Y. Breemes
HZ 19.00 n.b.
Hoogersmilde De Schakel 10.00 ds. K. Snijder
H.A.
Nieuw-Balinge 10.00 ds. T. Beekman
15.00 ds. A. Goijert
Nieuw Weerdinge 10.00 ds. A. van Elten
H.A.
Rolde 10.00 ds. A. Riepma
Roden Op de Helte 10.00 ds. SW. Meijles
JK 9.30 ds. S. Van Dijk
Schoonoord De Wijngaard 9.30 ds. A. Hekman
Sleen DK 10.00 ds. J. Scheffer
Tiendeveen 9.30 ds. G. Koppelman
15.00 ds. T. Beekman
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. W. Hordijk
SK 10.00 da. M. Leffers
Zuidlaren DK 10.00 ds. R. ten Have
LK 10.00 ds. J. van Slooten
Zuidwolde GK 10.00 HK 10.00 n.b.
Zwartemeer GK 9.30 ds. H. Nobel

Flevoland

Zondag 17 januari 2021

Kraggenburg 10.00 ds. D. Lagerweij
H.A.
Lelystad LS 10.00 ds. L. Wullschleger
19.00 ds. G. van Zanden
Marknesse 9.30 ds. M. Visschers
Zeewolde 9.30 ds. E. Gruteke

Zondag 24 januari 2021

Ens 9.30 dr. M. Visser
Kraggenburg 10.00 da. C. Aalbersberg
Lelystad LS 10.00 ds. A. Visser
19.00 ds. P. van Duijvenbode
Marknesse 9.30 da. I. Terlouw
Zeewolde 9.30 ds. H. Hübbers

Overijssel

Zondag 17 januari 2021

Almelo Bleek 10.00 da. M. Schwarz
De Ontmoeting 10.00

ds. C. Elsinga
19.00 gebedsdienst
GrK 10.00 ds. W. Broekema
PK 10.00 ds. M. Montagne
Noach 10.00 ds. A. van Houwelingen
Beerzerveld 10.00 ds. D. Wolters
Belt-Schutsloot 9.30 dhr. D. de Boer
Bergentheim OK 10.00 ds. R. Den Hartog
WK 19.00 ds. B. v/d Weg
Berkum 9.30 ds. B. Gras
Blankenham 9.30 ds. C. Meijer
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d Berg
H.A.
Daarle HK 9.30 drs. J. Eertink
19.00 ds. E. Prins
GK 9.30 ds. L. Kramer
15.00 ds. J. Wassenaar
Dalfsen GrK 10.00 ds. T. Keuning
Oudleusen 10.00 ds. G. Trouwborst
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. J. Zondag
VDK 19.00 ds. G. Veldman
Den Ham GK 10.00 ds. R. van Hornsveld
19.00 ds. G. de Goeijen
Enschede OK 10.00 ds. A. Reitsma
Lonneker 10.00 mw. Braam
Usselo 10.00 ds. O. Haasnoot
BK 10.00 dhr. G. Agterhuis
Genemuiden GrK 9.30 ds. W. Hulsmans
15.30 ds. G. Herwig
Giethoorn PG 10.00 dhr. H. Brouwer
Heino 9.30 da. L. Van Houte
Kampen OH 10.00 ds. L. Boot
Kuinre 10.00 dhr. S. Bakker
Lemelerveld BK 10.00 RvK
Marienberg SK 9.30 ds. J. Tiggelaar
19.00 ds. B. Breunesse
Nieuwleusen MK 9.00 ds. L. Hoekstra
OK 10.00 ds. M. Gaastra
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
GK 9.30 ds. H. Torenbeek
Ommen GK 9.30 ds. J. Baart
HK 10.00 ds. K. Hazeleger
19.00 ds. K. Jelsma
VB 10.00 ds. W. Kaljouw
Rijssen GK 10.00 mw. H. Van Herk
19.00 ds. S. Ris
Staphorst 9.00 ds. A. Oosterwijk
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap
19.00 ds. D. Wolters
MK 10.00 mw. H. Kramer
Vroomshoop Het Anker 9.30 19.00 Irene 9.30 ds. F. Schipper
19.00 ds. J. Droogendijk
Westerhaar 9.30 ds. P. Lindhout
Wierden DK 9.30 ds. H. Donken
18.45 ds. C. Visser
GK 9.30 en 19.00 ds. P. Dekker
Hoge Hexel 9.30 ds. G. Codée
15.00 ds. A. Visser
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
H.A.
Windesheim 10.00 ds. Van Maanen
19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
Ijsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d Spek
Voorber. H.A. 19.00 dhr. E. Knoeff
Zwolle AK 9.30 ds. E. Urban
GrK 17.00 Michaëlsviering
JK 9.30 ds. K. van Meijeren
17.00 ds. H. De Jong
Open Kring 9.30 ds. I. Epema
SiK 10.00 ds. H. Evers
12.30 dhr. J. Knol
19.00 ds. H. Evers
StK 10.00 ds. H. Schipper
LK 10.00 ds. M. Jonker

Zondag 24 januari 2021

Almelo Bleek 10.00 dhr. R. van Lente
De Ontmoeting 10.00 da. J. Vedders
19.00 gebedsdienst
GrK 10.00 ds. N. Pronk
PK 10.00 ds. S. Hiemstra
Noach 10.00 ds. D. Van Bart
Beerzerveld 10.00 ds. K. Borsje
19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W.

Menkveld
Bergentheim OK 10.00 ds. N. Beimers
WK 19.00 ds. P. Dekker
Berkum 9.30 ds. M. Nieuwkoop
Blankenham 9.30 ds. J. Vonk
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d Veld
Daarle HK 9.30 ds. E. Prins
19.00 ds. J. Post
GK 9.30 en 15.00 ds. B. Heusinkveld
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Tol
19.00 ds. T. Keuning
Oudleusen 10.00 ds. T. Dankers
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. E. Wisselink
VDK 19.00 ds. K. v/d Kamp
Den Ham GK 10.00 ds. C. Elsinga
HK 10.00 ds. T. Oldenhuis
Enschede OK 10.00 ds. H. Sieberts
Lonneker 10.00 ds. A. Reitsma
Usselo 10.00 ds. E. de Bruin
BK 10.00 ds. G. Schreiders
Genemuiden GrK 9.30 ds. W. Hulsmans
15.30 ds. A. van Zwet
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van Waard
Heino 9.30 past. M. Klein Overmeen
Kampen OH 10.00 ds. K. Jager
Kuinre 10.00 ds. D. Wolse
Lemelerveld BK 10.00 ds. G. Naber
Marienberg SK 9.30 ds. W. Broekema
Nieuwleusen MK 9.00 ds. G. Trouwborst
OK 10.00 ds. M. Develing
GrK 10.15 ds. G. Trouwborst
Oldemarkt HG 9.30 mw. H. Kramer
GK 9.30 ds. J. de Poel
Ommen GK 9.30 ds. J. Baart
H.A. 19.00 ds. J. Tiggelaar
HK 10.00 ds. J. Tiggelaar
H.A. VB 10.00 ds. L. Hoekstra
Rijssen GK 10.00 mw. Venema
19.00 ds. G. Zijl
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijkerwold 9.30 ds. O. Mulder
Vollenhove GrK 10.00 en 19.00 ds. H. Pap
MK 10.00 dhr. J. Smit
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. J. Droogendijk
19.00 ds. J. Antonides
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif
Wierden DK 9.30 ds. T. Smink
18.45 ds. G. van Meijeren
GK 9.30 ds. P. Dekker
Voorber. H.A. 19.00 ds. T. Prins
Hoge Hexel 9.30 ds. H. Donken
15.00 ds. G. Herwig
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk
19.00 ds. G. Codée
Witharen 10.00 ds. K. Jelsma
H.A.
Ijsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 ds. B. Gijsbertsen
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d Spek
H.A. HK 19.00 ds. J. Duijster
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink
GrK 17.00 Michaëlsviering
JK 9.30 ds. G. Codée
17.00 ds. J. van Wijk
OK 10.00 ds. I. Epema
Open Kring 9.30 ds. C. Baljeu
SiK 10.00 ds. R. van Putten
StK 10.00 ds. G. van Rheenen
LK 10.00 ds. M. Jonker
H.A.

Zondag 31 januari 2021

Almelo Bleek 10.00 da. E. Scheer
De Ontmoeting 10.00 ds. J. Lambers
19.00 gebedsdienst
GrK 10.00 ds. K. Sluiter
PK 10.00 ds. M. Montagne
Noach 10.00 ds. S. Hiemstra
Beerzerveld 10.00 drs. J. Eertink
Belt-Schutsloot 9.30 dhr. K. de Lange



In actie voor nieuwbouw kerk Enter

Naaisters en breisters gezocht



Babynestjes, vlaggen, bijtringen... het zijn allemaal zelfgemaakte artikelen die José Martijn en Ina Eertink verkopen. Zo willen zij een bijdrage leveren aan de nieuwbouw bij de Hervormde kerk in Enter. Een deel van de spullen maken ze zelf, maar ook anderen kunnen hun creativiteit inzetten.



DOOR LEO POLHUYS, DEVENTER

Het nieuwe kerkelijk centrum, waar de opbrengst van de naai- en breiactie voor bestemd is, zal vlakbij de kerk gebouwd worden. Het oude centrum is aan vervanging toe, vertelt Ina.

Geen Ganzenmarkt en Kerkpleinmarkt

"Daar is natuurlijk veel geld voor nodig. Begin 2020 zocht ik naar mogelijkheden om financieel bij te dragen door zelf dingen te gaan haken of breien. Die zouden dan verkocht kunnen worden op de jaarlijkse Ganzenmarkt en Kerkpleinmarkt, maar dat evenement is door corona niet doorgegaan. Ik heb vervolgens een oproep op Facebook geplaatst." José, die in Rijssen woont maar in Enter kerkt, zag Ina's oproep en legde contact met haar. "Ik

vond het een leuke actie. Ik naai graag, die hobby deel ik met Ina."

Bestellen

"We zijn begonnen met het maken van baby-artikelen en daar kwamen al gauw andere spullen bij, zoals vlaggen", aldus José. Wie iets wil kopen kan een bestelling plaatsen en na gemiddeld een week of twee, drie hebben ze het gevraagde in huis. De spullen die we verkopen, moeten natuurlijk wel van deze tijd zijn, dus geen dingen die al lang uit de mode zijn. Mondkapjes maken we trouwens niet. Nu de winkels dicht zijn, is het met een kinderverjaardag in aantocht ook leuk om iets te kunnen bestellen, bijvoorbeeld een poppenestje voor een kleine poppenmoeder. Het is mogelijk om een voorkeur aan te geven voor een bepaalde kleur, maar dan moet je wel op tijd bestellen."

Betaalbare spullen

Ina roept ook anderen op om mee te doen: "Iedereen die graag creatief bezig is, oud of jong, man of vrouw, en ook graag wil bijdragen aan de nieuwbouw van de kerk, kan meedoen. Het hoeft trouwens niet te gaan om naaien of haken. Als je bijvoor-

beeld graag schildert, kun je ook een schilderij aanbieden. Verder vinden we het belangrijk dat de aangeboden spullen betaalbaar zijn. Ook mensen met een kleine portemonnee moeten iets kunnen kopen. Op dit moment zijn José en ik samen met een oude

mevrouw van negentig jaar actief, maar we kunnen er nog best wat mensen bij gebruiken. Het leuke van deze actie is dat je gewoon 's avonds thuis in je eigen tempo op de bank iets moois kunt maken."

De creatieve vrouwen hebben inmiddels na aftrek van de kosten enkele honderden euro's bij elkaar gehaald. "Een streefbedrag

hebben we niet, maar we willen natuurlijk wel zoveel mogelijk geld ophalen", lacht José. "Elke euro is meegenomen."

Meer info

Meer weten of een bestelling plaatsen:

- <https://uit-liefde-gemaakt.wixsite.com/enter>
- of kijk op Facebook: Uit-liefde-gemaakt-113916470336355
- of bel met Ina Eertink: tel. 06 - 2356 8784

Iedereen die graag creatief bezig is, oud of jong, man of vrouw, en ook graag wil bijdragen aan de nieuwbouw van de kerk, kan meedoen, aldus initiatiefnemsters José Martijn (links) en Ina Eertink.



Vervolg van pagina 8

Bergentheim OK 10.00 ds. G. Nijmeijer **WK 19.00** ds. W. Den Braber
Berkum 9.30 ds. A. Pietersma
Bruchterveld 10.00 Marinanne Klauke **19.00** RUM-dienst
Daarle HK 9.30 ds. A. Poortman **19.00** ds. K. Hazeleger **GK 9.30** ds. B. Heusinkveld **15.00** dhr. R. Pasterkamp
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. Schipper **Oudleusen 10.00** ds. C. Baljeu
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. E. Wisselink **VDK 19.00** ds. J. Zondag
Den Ham GK 10.00 ds. B. Heusinkveld **19.00** ds. R. van Horsveld

Enschede OK 10.00 ds. J. Zuurmond **Lonneker 10.00** ds. E. de Bruin **Usselo 10.00** ds. R. de Vries **BK 10.00** ds. F. Buitink. H.A. **HZ 10.00** gem.-ledendienst
Genemuiden GrK 9.30 ds. G. Molenaar **15.30** ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 dhr. J. Smit
Heino 9.30 Hans van Solkema
Kampen OH 10.00 ds. L. Boot
Kuinre 10.00 ds. C. Aalbersberg
Lemelerveld BK 10.00 themadienst
Marienberg SK 9.30 ds. Lambers Heerspink **19.00** ds. J. Wegerif
Nieuwleusen MK 9.00 ds. L. Hoekstra **19.15 OK 10.00** ds. M. Develing **GrK 10.15** ds. L. Hoekstra
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans

19.00 ds. E. Jans **GK 9.30** ds. S. v/d Zee
Ommen GK 9.30 mw. D. Prins
HK 10.00 ds. J. Post **19.00** ds. J. Schipper **VB 10.00** ds. J. Zondag
Rijssen GK 9.30 ds. D. Juijn
19.00 ds. P. Both
Staphorst 9.00 ds. T. Veenstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. Wolters **19.00** mw. H. Kramer
MK 10.00 da. I. Boersma
Vroomshoop Irene 9.30 ds. J. Antonides **19.00** ds. F. Schipper
Westerhaar 9.30 ds. W. Den Braber. H.A.
Wierden DK 9.30 ds. H. Donken **18.45** prop. A. Borsje
GK 9.30 ds. P. Dekker. H.A.
19.00 da. E. van Buuren **Hoge**

Hexel 9.30 ds. T. Smink **15.00** ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 ds. M. Vonk
Windesheim 10.00 en 19.00 ds. J. van Wijk
Witharen 10.00 mw. G. Mateman
Ijsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 ds. P. Eigenhuis
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d Spek **19.00** ds. D. Lagerweij
Zwolle AK 9.30 dhr. D. Steenhagen **GrK 17.00**
 Michaëlsviering **JK 9.30** ds. G. Codée **17.00** ds. H. De Jong **OK 10.00** ds. J. Tissink **Open Kring 9.30** mw. J. v/d Zee **SiK 10.00** ds. H. Evers **StK 10.00** ds. G. van Rheenen. H.A. **LK 10.00** ds. J. Woltinge

Wij lezen vandaag

zaterdag 16 januari

Genesis 17:1-14
Naamsverandering

zondag 17 januari

Genesis 17:15-27 Abraham lacht

maandag 18 januari

Psalms 40 Gered van de dood

dinsdag 19 januari

1 Petrus 1:1-12 Kostbaar geloof

woensdag 20 januari

1 Petrus 1:13-25 Onvergankelijk

donderdag 21 januari 1

Petrus 2:1-10 Heilig volk

vrijdag 22 januari

Marcus 1:1-13 Over de Vader, de Zoon en de Geest

zaterdag 23 januari

Marcus 1:14-20 Spreken met gezag

zondag 24 januari

Marcus 1:21-34 Doorvertellen

maandag 25 januari

Psalms 107:1-22 God is trouw

dinsdag 26 januari

Psalms 107:23-43 Zie jij het ook?

woensdag 27 januari

Deuteronomium 16:18-17:1 Recht

donderdag 28 januari

Deuteronomium 17:2-13 Vorm van proces

vrijdag 29 januari

Deuteronomium 17:14-20 Koningswet

zaterdag 30 januari

Deuteronomium 18:1-13 Met grond zonder grond

zondag 31 januari

Deuteronomium 18:14-22 Echte en valse profeten

maandag 1 februari

Psalms 87 Lang leve de vreemdelingen

dinsdag 2 februari

Deuteronomium 19:1-10 Uitwijkmogelijkheid

woensdag 3 februari

Deuteronomium 19:11-21 Oog om oog, tand om tand

donderdag 4 februari

Deuteronomium 20:1-9 Strijdvaardig, niet strijdlustig

vrijdag 5 februari

Deuteronomium 20:10-22 Om gruwelijkheden te voorkomen

Zaterdag 6 februari

Psalms 83 Strijdlid

Met dank aan:



Even doordenken

Veel mensen vinden het een raar idee dat God tot de mens zou spreken, terwijl ze zelf wel tegen hun hond praten.

(Rikkert Zuiderveld)



Nieuwe inleverdepots voor Manna

Christelijk Boekenhuis De Akker in Vriezenveen was lange tijd het vervangend inleverdepot voor de voedselbank van stichting Manna. Voorheen kon men goederen in de kerk kwijt. Door de coronacrisis kwamen minder mensen in de kerk en werd veel minder voedsel gedoneerd. Nu ook De Akker gesloten is vanwege de lockdown, moesten andere inleverdepots worden gezocht. Die zijn gevonden. Mensen kunnen etenswaren voor de voedselbank doneren bij poelier Wim Smelt, supermarkt Mulder De Poete en Supermarkt Peddemors de Pollen. Info: www.akkerboek.nl/ www.manna.nu



stichting manna

Wie een gift wil overmaken, kan dat doen op: NL80RA-000148768679 t.n.v. Stichting Manna Twenterand

Ra ra, hoeveel kerken zijn er?

Altijd al willen weten hoeveel kerken er nu eigenlijk in ons land zijn? Voor het eerst zijn alle kerkgebouwen in Nederland geregistreerd. De werkgroep Toekomst Religieus Erfgoed heeft dat gedaan in het kader van het project 'Kerken tellen'. In heel Nederland zijn 7110 kerkgebouwen. Overijssel heeft er 450 en Flevoland 111.



Bron: www.klaasvanderkamp.nl



Orgel-georgel (1)

De vrouw als kerkorganist is in opkomst

Kerkorgel weer in de mode

Kirstin Gramlich is organiste in Deventer, onlangs gaf zij een nieuwe cd uit. Doorgaans vormen mannelijke organisten de meerderheid achter de orgelklavieren, Martin Zonnenberg, Martin Mans of Minne Veldman, bijvoorbeeld. Maar ze zijn in opkomst, de dames, en hóe...

DOOR GERRIT KRAA, BORNERBROEK

Margreeth de Jong is stadsorganiste in Middelburg, op het prestigieuze Duyschotorgel in de Nieuwe Kerk.

Huwelijksgeluk

Dat leidde in dit geval tot een flinke dosis geluk: de organist Albert Clement had haar uitgenodigd om een concert te geven in de Middelburgse Oostkerk. De koster sprak tot Albert: "Nou, dat is een leuke meid" - en vervolgde als een echte huwelijksmakelaar: "Misschien hebben we over een jaar wel een trouwerij". En ziet, aldus geschiedde.

Lebuinuskerk

Er was al een wereldbepaalde organiste: de Françoise Marie-Claire Alain. En sinds 2013 hebben we ook naast de deur een begenadigde stadsorganiste: Kirstin Gramlich, bespeelster van het monumentale orgel in de Lebuinuskerk in Deventer.* Arie van Opstal was daar ook al een bekende organist, dirigent en componist. Ooit hoorde ik in de ijskoude Lebuinus voor het eerst de Mattheüs Passion. De uitvoering maakte diepe indruk.

Hernieuwde belangstelling

Blijkbaar is het kerkorgel weer wat in de mode: overal duikt het orgel op in de publiciteit, mede dank zij de podcasterij op YouTube en via NPO 4. In 'Bach van de dag' kregen de orgelwerken van Bach aandacht. In 'Alle registers open' trekt Elsbeth Gruteke voor de EO langs diverse orgels in Nederland en in de eerste aflevering ontmoet zij - alweer - een organiste: Willeke Smits in

de Hooglandse kerk in Leiden. Beslist de moeite van het luisteren waard! En in de podcast 'Voor het orgel de kerk in' (ook NPO 4) reizen Sander en Matthias voor de AVRO-Tros ook al het hele land door om een reeks van orgels met hun organisten te ontmoeten.

Bijna oneindig zijn de mogelijkheden om via YouTube naar orgelstukken te luisteren. Nu concerten door corona taboe geworden zijn, presenteert zich een stoet van organisten via YouTube. Gert van Hoef is er een populair voorbeeld van. Hij maakte al als een van de eersten gebruik van de beamer om niet alleen te luisteren naar zijn vertolkingen, maar het ook zichtbaar te maken.

Video's

Uitgerekend Deventer heeft een tweetal prachtige video's opgeleverd, vrij te bekijken via internet. Prachtig is de opzet van een

video 'Een oerwoud van pijpen' (zie Google) in verband met de ingebruikname van het grondig gerestaureerde orgel in de R.K. Broederkerk. Het begint met een stoet 19^e eeuws geklede kerkgangers, het moment naspeelend dat in 1868 het orgel van Ibach in gebruik werd genomen. Toen de zg. neo-barokke mode heerste (pakweg 1950) is in Almelo zo'n mooi Ibach-orgel op de schroothoop beland: het was niet meer van deze tijd, aldus de toch wat arrogante landelijke adviseur, ondanks tegensputteren van de stadsorganist Brillman. In Deventer werd de restauratie grootscheeps aangepakt. Beslist kijken! Sinds 2014 is het weer een tierelierend orgel.

Een andere video is van het orgel in de Lebuinus: zoeken naar: Lebuinuskerk/ restauratie/ Holtgräveorgel/ Deventer, deel 1 én deel 2. Ook voor leergierige kinderen boeiend en leerzaam!

* In het GZ kerstnummer werd Kirstin Gramlich geïnterviewd door Leo Polhuys.

Advertentie

Elke 14 dagen
GZ op de
deurmat

3 maanden op proef
voor € 8,95

ga naar:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/abonnement-nemen



Kies...
of neem beide!



Elke maand
GZ-Post
in de mail

Gratis

ga naar:
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/GZ-post



Blankenham

Protestantse Gemeente
Blankenham
Kerkbuurt 9
8373 EG Blankenham

Scriba: mevr. C.A. Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG Blankenham
0527-202584
ariaderuiter@gmail.com
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
www.facebook.com/
pknkuinreblanken

Kerkdiensten: 17 januari, voorganger ds. C.P. Meijer uit Zwolle
24 januari, helaas geen dienst. Het was de bedoeling dat er een doopdienst, en dat is toch wel iets bijzonders in onze gemeente, gehouden zou worden met als voorganger ds. J.J. Vonk. Maar vanwege het coronavirus wilden de doopouders het liever uitstellen.
31 januari, ds. D.J.H. Wolse uit Lelystad, op het preekooster staat viering Heilig Avondmaal, maar of dat door kan gaan staat nog te bezien.
Pastorale hulp: Als u die nodig hebt, neemt u dan contact op met een van de ouderlingen.
Zieken, eenzamen en allen die pijn en verdriet hebben, wensen we Gods troost en nabijheid toe.
Jesaja 54:7, "Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen". Wat ben ik zonder God? Eenzaam en radeloos. Niemand om tegenaan te leunen. Niemand die weet hoe het zit. Niemand die weet wie ik ben. Het is donker dan en koud. Ik besef dat ik het in m'n eentje niet red. Ik blijf roepen en krijg geen antwoord. Ik val en niemand helpt me overeind. Mijn verdriet vindt geen luisterend oor en geen troost. Ik verlang zo naar die open armen van U, mijn God. Een schuilplaats waar ik tot rust kom. Beschutting tegen de wind, een warm onthaal. Ik wil me veilig voelen, thuiskomen. Bent U daar al? Door Joke Verweerd.
Uitverkoren, (door Albertina Hoogenboom, W.&D.2019) Misschien door mijn wortels in de bevindelijke wereld roept het woord uitverkiezing associaties bij mij op van zware dogmatiek, van mensen die eenzaam worstelen met de vraag of zij wel uitverkoren zijn. Ook van discussies die niets meer met liefde te maken hebben. Terwijl dat juist essentieel is: het is de liefde die verkiest. Hoe mooi en waardevol uitverkiezing als begrip ook is, het is later (of al in de 17e eeuw?) voor velen verworpen tot piekeronderwerp bij uitstek: ben ik uitverkoren of niet? Een vraag die tot vruchteloze vicieuze gedachtencirkels kan leiden (nog steeds blijktbaar: er bestaat bijvoorbeeld een website www.ben ik wel uitverkoren.nl waar allerlei vragen over dit onderwerp aan de orde komen). Het is misschien niet zo van deze tijd, maar wat zij daar ergens benoemen, spreekt mij wel aan: dat God kiest voor ons, niet andersom. En dat het honderd procent zekerheid geeft. Dat gaat tegen het moderne gevoel in: hoezo ligt zekerheid buiten mezelf? Hoezo begint die zekerheid niet bij mij? Toch ver-

moed ik dat iedereen die weleens goed teleurgesteld in zichzelf is, ergens wel troost kan halen uit die zekerheid: het hangt niet allemaal van mij af. God en ik, dat is geen toeval. Dat is een uit liefde geboren keuze. Geen keuze die met tegenzin is gemaakt of waar je van alles voor moet doen. Hoe zich dat dan verhoudt tot mijn vrije wil? Volgens mij zijn we daar na al die eeuwen nog niet helemaal uit. Voor mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit. Ik denk dat een keuze uit liefde van Gods kant prima samen kan gaan met mijn keuzevrijheid. In een werkelijkheid die ons denken overstijgt.
Een mens lijdt dikwijls 't meest door 't lijden dat hij vreest. (Anne Jan Kok, uit Op de hoogte)
Toen ik enkele jaren geleden met mijn echtgenote in een open kano met bagage een driedaagse tocht door de fjorden in Noorwegen ondernam, had tijdens dit avontuur letterlijk van alles kunnen gebeuren. Er kon onverwacht een wind opsteken, zodat we met bagage en al in het water zouden vallen, het beperkte drinkwater voor de reis kon opraken als de tocht iets langer duurde dan verwacht, er konden schepen voorbij varen met een enorme boegolf, er zou door de steile hellingen van het fjord geen plek voor onze tent te vinden kunnen zijn; we zouden onbekende beesten in het water tegen kunnen komen, en zo kan ik nog wel even doorgaan. En jij waarschijnlijk ook! Bijna alles gebeurde!
Er kwamen inderdaad schepen voorbij, waarbij wij maar een miniatuurtje waren. De golfslag was groot, maar hielp ons vaak ook om vooruit te komen. Ook bleek, ondanks de grote golven, onze kano zeer stabiel te zijn en werd onze bagage alleen een beetje nat van boegwater. Maar we hadden drinkwater te weinig. Overall zout water om ons heen! En daar voeren wij dorstig en eenzaam in ons bootje, zonder dorp of zelfs maar een woonhuis in de omgeving. Tot we bij een prachtige waterval kwamen en we fris drinkwater konden putten, zoveel als we wilden. Onze dorst was meer dan gelest. We vonden na lang turen en een klimpartij een plek voor onze tent, maar konden geen tentpin in de grond krijgen, waardoor de tent met geen mogelijkheid in de grond kon worden gezet. Tot we ontdekten dat we een pin konden vervangen door losse stenen op het tentdoek en door een tentstok in het midden te plaatsen. We hadden een prachtige shelter op een prachtige plek met uitzicht op het fjord. En over beesten gesproken... plotse-ling zagen we naast onze boot een gezicht boven water komen. We schrokken, een mens? Hier in de eenzaamheid? Het bleek een nieuwsgierige zeehond die weleens wilde weten welke grote "vis" boven hem zwom. Het bleken twee verraste mensen in een kano. Hier wordt verhaald van mensen die pas echte avonturen beleven. Ik heb diep respect voor mensen die het avontuur met zichzelf aangaan. Want zoals in het bijbelboek Spreuken wordt vermeld: "Wie zichzelf overwint is sterker dan hij, die een stad inneemt".
Kaars: Een enkele kaars is genoeg. – Er was toch ook maar één

ster. – En hoelang was de weg door de nacht.
Overall doven de lichten – gaat onder de laatste hoop. Waar – komt nog aan onze laatste klacht? Hoe lang is de weg door de nacht. – er was toch ook maar één ster. – Een enkele kaars is genoeg.
H. Andriessen, uit Licht

Namens de kerkenraad alle goeds toegewenst voor het nieuwe jaar, C.A. Appelo-de Ruiter, scriba Blankenham

Blokzijl PROT. GEM.

Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: Karin Rozendal
tel. 06 - 23327236, pgb4@xs4all.nl
Kopij wordt verzameld en verstuurd door:
dhr. Henk van Dalen
tel. 0527 291285
hvandalen03@hetnet.nl

De kerkdiensten voor de komende tijd zijn als volgt:
Zondag 17 jan. 10.00u ds J.Vonk, Grote kerk Blokzijl
Zondag 24 jan. 10.00u ds H.Torenbeek(Emmeloord), Grote kerk Blokzijl
Zondag 31 jan. 10.00u Ds J.Vonk, Grote kerk Blokzijl
Ook worden ze uitgezonden vanuit de grote kerk via kerkdienstgemist.nl. Hierbij zal er gezongen worden door een drietal mensen. Welkom bij de (online) kerkdienst
Kerkdiensten alleen nog online
Vanaf heden(!) zijn de kerkdiensten alleen nog online te volgen. Aanmelden is dus niet meer mogelijk. De overweging die we hebben gemaakt deze week is dat we het belangrijk vinden dat de online diensten zo veilig en aantrekkelijk mogelijk blijven. Deze diensten worden gemaakt met ambtsdragers, organist, beamist, zangers etc. Als kerk heb je de mogelijkheid in de huidige situatie om de kerkdienst alleen online uit te zenden, of een kerkdienst te organiseren met maximaal 30 bezoekers en alles er tussenin. De lockdown heeft nog niet overtuigend teweeg gebracht dat de situatie verbetert. Op het moment dat enkele medewerkers van een dienst te kennen geven dat ze wel willen meewerken, maar om besmettingsgevaar tot een minimum te beperken, het liefst met een zo klein mogelijke groep, denken wij hieraan gehoor te moeten geven en gaan wij voor het aanbieden van enkel een online kerkdienst.
Wij vinden het erg jammer dat we juist in deze tijd elkaar niet kunnen ontmoeten. Met elkaar nemen we onze verantwoordelijkheid, al doet dat pijn. We hebben de hoop dat het echt allemaal anders wordt. We wensen je een gezegende onlinedienst en alle goeds namens het moderamen.
Pieter, Theo, Annie, Marja, Johan, Erik, Jelle, Karin
Algemeen
In verband met de nieuwe richtlijnen rondom corona d.d. 15 december is het advies om de kerkdiensten online te volgen. De kerkdiensten zijn online te volgen en terug te zien via www.kerkdienstgemist.nl.
Kerkdiensten terugkijken
De afgelopen periode is er veel uitgezonden via kerkdienstgemist.

nl. Het is nog steeds mogelijk om de diensten terug te kijken.
Pastoraat
Onze zieken: Dhr Karst Elzinga (Noorderkade 1, 8356DC, Blokzijl) verblijft sinds kort in Haren (Groningen) voor revalidatie. Zijn adres is: UMCG Centrum voor revalidatie, locatie Beatrixoord afd. B0 kamer 26.3 postbus 30.002 ; 9750 RA Haren.
Dhr Jannes Lok verblijft nog in de Isala kliniek in Zwolle (Isala Zwolle, dr van Heesweg 2 - 8025 AB Zwolle). Mocht u ook hem en Tiny een blijk van medeleven willen sturen, dan via dit adres: Wetering Oost 42; 8363 TJ Wetering.
In onze gedachten en gebeden zijn we ook bij hen die onder behandeling zijn, herstellende of voor een opname staan.
Hart ,onrustig vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Eens verschijn ik voor de Heer, vindt mijn ziel het danklied weer: Hij , mijn God, Hij heeft mijn leven altijd aan de dood ontheven.
Lied 42
Nieuw ingekomen? Heel hartelijk welkom in ons midden! Wij hopen dat jullie je snel opgenomen mogen weten in de gemeenschap. We doen ons best om kennis met elkaar te maken, maar dat ligt in deze tijd van corona wat lastiger. Maar andersom mag ook, schroom niet de telefoon te pakken en contact met ons op te nemen. Dan kunnen we zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.
De jarigen of jubilarissen willen van jarig harte feliciteren!
Wie zijn er jarig:
Bezoekdientkalender, jarig op 13 jan. dhr H. R. Muis, 78 jaar, Wetering oost 20 Scheerwolde.
Op 14 jan. mw F. Fix-Timmerman, 75jr Woldlakeweg 6 Scheerwolde.
Op 20 jan. mw J. L. Boogaard-Fontrijne, 76 jaar, Bierkade 6.
Op 23 jan. mw D. Dekker-Bakker, 78 jaar, de Kegge 4.
Op 27 jan. dhr K.Hoorn 85 jaar, Blokzijlweg 5 Scheerwolde.
Op 29 jan. mw A. Slot, 80 jaar, Kleine Breestraat 2 Blokzijl Jubileum:
Op 27-1 is het echtpaar J. B de Jonge, pr. Willem Alexanderstraat 6 Blokzijl, 60 jaar getrouwd.
Op 28-1 is het echtpaar J. B. Rabbinge, Barend Loosweg 17 Blokzijl, 55 jaar getrouwd.
U, allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
Er is een gift ontvangen van zes euro voor de bezoekdienst. Heel hartelijk dank hiervoor.
Namens de Bezoekdienst Marie Dijkman-van der Sluis.
Jeugdkerk
KerstChallenge 2020: Het geheim van het Ikoon
Met de jeugd van de jeugdkerk hebben we de KerstChallenge 2020 gespeeld. Het thema was 'Het geheim van het Ikoon'. Zondag 6 december hebben we twee voorbereidende spellen gedaan en zondag 3 januari speelden we het hele spel. We waren verdeeld in vier groepen en we stonden online in verbinding met elkaar via Microsoft Teams.
De vier groepen hadden elk hun eigen beperking van niet kunnen horen, niet kunnen zien, niet kunnen spreken of niet kunnen typen. Vooral de eerste groep die niet kon horen had hier erg veel last van.

We hoorden het verhaal van Milou over het geheim van het Ikoon wat de mensen in Vynnyky te Oekraïne inspireert. Het geheim gaat over een soort songtekst over de geboorte van Jezus. In vier spellen probeerden wij het geheim van het Ikoon te achterhalen.
De groepen moesten eerst een code omzetten in een woord en dat weer doorgeven aan de volgende groep. Via cijfers, gebarentaal, semafoor en morse code kwam hier uiteindelijk het Latijnse woord 'Magnificat' uit. Dit spel kostte erg veel tijd en was best lastig.
Het volgende spel gaf elke groep 'fake-news', maar door met elkaar te overleggen stonden we samen sterk en ontvingen we het volgende deel van het Ikoon. Bij het derde onderdeel moesten we de juiste route vinden die Maria had afgelegd m.b.v. bonnetjes en teksten. Op de kaart ontstond dan een symbool die gecombineerd werd met de juiste envelop, zodat we door konden gaan naar het laatste spel. We kregen allemaal een stukje van het hoofd van Maria in een aureool en door deze volgens de juiste windstreken neer te leggen, ontdekten we samen welke kant Maria opkijkt. Door elk onderdeel van het Ikoon te draaien, kwamen we erachter naar welk woord Maria kijkt. In de afbeelding hierboven kun je de oplossing zien.
God staat aan de kant van Maria. Maria's zoon, Jezus, is de Koning die de wereld op z'n kop zet. Jij bent welkom in Zijn nieuwe wereld. Jezus volgt het voorbeeld van zijn moeder Maria.
Gelukkig zaten we niet in een echte escaperoom, want het lukte ons niet om het Geheim van het Ikoon binnen een uur te kraken. De hulp van een aantal ouders als thuisbegeleiders was dan ook zeer welkom, dank daarvoor. Het was best moeilijk en het viel allemaal niet mee, maar het is ons samen toch gelukt!
Agenda:
Kliederkerk 31 januari
Betaling abonnement Onderweg
We hebben gemerkt dat het voor veel mensen niet duidelijk is hoe het zit met de abonnementsprijs en hoe dat overgemaakt kan worden. Daarom hieronder de gezochte gegevens:
Onderweg op papier, zowel thuis bezorgd als per post: € 22,-/jaar.
Onderweg digitaal (per e-mail): € 11,-/jaar.
Bij vooruitbetaling te voldoen op bankrekeningnummer NL35 RABO 03018 12500 t.n.v. Penn. Kerkblad mevr. Y.V. Wijmenga-Hulleman, tel. 0527-240965.
Bij betaling graag vermelden!: uw naam, straatnaam, huisnummer en het abonnementsjaar.
Belangrijk: als u over wilt stappen van 'papier' naar 'digitaal' of anderszins (of helaas opzeggen), wilt u dat dan doorgeven aan Alewijn Boogaard (boogaard.ni@kpnmail.nl) want dan moeten we de bezorging en administratie aanpassen.
Hartelijk dank, Redactie en Kerktrentmeesters
Heb je de Kerk App al?
De App is eenvoudig in het gebruik. Je kan je zo bijvoorbeeld



Vervolg van pagina 11

makkelijk aanmelden voor kerkdiensten, en de app is handig voor de collecte. Een centrale plek voor allerlei informatie. Je kunt de App installeren op je mobiele telefoon of op de iPad/tablet. Mail je naam en adres naar admin.pgblokzijl@xs4all.nl

Je ontvangt vervolgens een link in je mail waarmee je de App kunt installeren.

Doe mee met de project-groep Pasen

Lijkt het je leuk om mee te denken over de activiteiten en kerkdiensten rondom Pasen? Doe mee! Met Kerst hebben we het ook gedaan en het is ons erg goed bevallen. Het is fijn om met een klein groepje samen ideeën te bedenken en te verkennen.

Een bijzondere tijd Pasen. Meer dan ooit in deze tijd. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Marja Dragt (marja-dragt@hotmail.com).

Gezamenlijk zondagsblad Voor de protestantse gemeenten in Drenthe, Overijssel en Flevoland

Niet iedereen zal dit zondagsblad kennen. We hebben bericht ontvangen dat het niet zo goed gaat met dit zondagsblad. Het aantal abonnees neemt af en de frequentie is teruggebracht naar één keer per twee weken in plaats van wekelijks. Je kunt dit zondagsblad nu 3 maand op proef proberen voor € 8,95. Voor meer informatie...

- Berichten uit meer dan 40 plaatselijke gemeenten
- Nieuws over christelijke en kerkelijke activiteiten dichtbij en veraf
- Aansprekende columns
- Interessante interviews
- Boeiende achtergrondinformatie

Deze week wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de eigen kerk en de plaatselijke gemeente

Wil je onze doelen steunen?

Word vriend op facebook van de kerk Blokzijl- Scheerwolde en we delen met u en jou de bijzondere activiteiten, die er zijn in en om de kerk!

Kopij eerstvolgende nummer voor het nummer dat vrijdag uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Giethoorn

Predikant Ds.A.C.J. van Waard-Pieterse, De Elzen 20, 8355 CX Giethoorn, 0521-362555
astridvanwaard@hotmail.com
 Scriba:
 Harry Besselse, p/a Beulakerweg 78a, 8355 AK Giethoorn, 0521-344266
scribagiethoorn@gmail.com
giethoorn.protestantsekerk.net
 Kerkrentmeesters bankrek.nr
 NL69 RABO 0322 0010 80
 Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 361 2597 51

I.v.m. de coronacrisis worden er geen gebruikelijke erediensten in de kerk gehouden, maar diensten in het Protestants Centrum. Aanvang om 10 uur. **Op zondag 17 januari** zal de heer H.J. Brouwer uit Rouveen voorgaan. **Op zondag 24 januari** gaat onze eigen predikant ds. A. van Waard - Pieterse voor en **zondag 31 januari** zal de heer J. Smit uit Belt-Schutsloot voorgaan. I.v.m. de beperkt beschikbare plaatsen wordt u verzocht om u voor het bijwonen van de dienst(en) telefonisch of via e-mail aan te melden bij de scriba. Telefoon: 0521-344266 of via scribagiethoorn@gmail.com De diensten kunnen ook live gevolgd worden via kerkdienst vanuit het Protestants Centrum te Giethoorn - YouTube of naar you tube gaan en zoeken op PKN Giethoorn.

Wel en Wee. Lieve mensen uit onze gemeente, laten we elkaar in deze verwarrende tijd niet vergeten. Iedereen ervaart op dit moment een zekere kwetsbaarheid: jong en oud. Ook wie sterk en gezond is. Het coronavirus raakt iedereen. Deze kwetsbaarheid scheidt afstand tot mensen en maakt relaties lastig. Ondanks dit alles is en blijft het belangrijk om contact te houden met de mensen in onze gemeente, vooral het meeleven met de zieken en zij die eenzaam zijn. Zet een creatieve stap naar de ander en doe het op een zo veilig mogelijke manier. Op het moment verblijft mev. Gea Petter-Lok in Zonnekamp. Zij is daar om te revalideren. Het adres is: De Botter103, Zonnekamp. Ooyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk. Een kaart zal zeker gewaardeerd worden.

Mijn droom voor de mens-

heid

Ik hoop dat het schijnen van de zon jou mag doen stralen en dat jouw glans de mensen om je heen doet oplichten.

Ik hoop dat het leven van de dag het vuur in jou mag doen aanwakkeren

en dat de stilte van de nacht jou vrede mag brengen in jouw dromen.

Ik hoop dat al het leed in de wereld jou nooit zal doen verbitteren dat jij de kracht mag vinden verdriet in

de ogen te kijken en het met liefde mag troosten.

Ik hoop dat jou plek op deze aarde voor jou steeds helderder wordt en dat waar het leven jou ook brengt jouw hart altijd open mag zijn.

Ik hoop dat liefde jouw hart mag vullen en dat jouw woorden eerlijk mogen zijn.

Ik hoop dat elke dag onder de zon jou mag doen groeien en dat ik jou lief mag hebben evenzo wanneer dit niet zo is.
 Marieke van Lingen

Een hartelijke groet van Marjolein Petter en voor u allen een gezegende week.

Kuinre

Protestantse Gemeente Kuinre
 Henric de Cranestraat 41
 8374 KL Kuinre

Scriba: scriba-kuinre@live.com

www.kuinreblankenham.protestantsekerk.net
www.facebook.com/pknkuinreblankenham

Bloemengroet: de bloemen uit de dienst van 13 december zijn naar de fam. de Jong gegaan. Uit de dienst van 20 december zijn de bloemen naar mev. v. Vels gegaan. De bloemen uit de dienst van 25 december zijn naar de fam. Poepjes gegaan. Uit de dienst van 3 januari zijn de bloemen naar dhr. en mev. Oost gegaan. De bloemen uit de dienst van 10 januari zijn naar Margreet Lageweg gegaan.

Kerkdiensten:

Aanvang van de diensten is om 10.00 uur.

Zondag 17 januari gaat dhr. S. Bakker uit Urk voor.

Zondag 24 januari gaat ds. D.J.H. Wolse uit Lelystad voor.

Zondag 31 december gaat ds. C. Aalbersberg-van Loon voor.

Zondag 7 februari gaat ds. A.P. Oosting uit Balk voor.

Beamerteam: In juli zijn de diensten weer begonnen. De kerk is corona roof ingericht en we houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Voor iedereen is de gang naar de kerk (nog) niet mogelijk. Door het beamerteam is er in de coronaperiode onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het online uitzenden van de diensten.

Vanaf 5 juli jl. wordt wekelijks de dienst gestreamd en u kunt dan live meekijken en luisteren. Mocht u op zondagmorgen om 10.00 uur verhinderd zijn kunt u de dienst later ook nog bekijken via YouTube, zoeken op beamerteam Kuinre of kerk Kuinre. Ook via de website van onze kerk kunt u op de link komen. Elke week zijn er twee mensen nodig om de dienst te streamen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die interesse hebben om ons team te komen versterken, zo is het u van harte welkom. Wilt u eerst wat informatie dan kunt u bellen met familie Paulusma, 0527- 231539. Namens het beamerteam alvast bedankt.

In tijden van corona is het goed om naar elkaar om te kijken en een beetje voor elkaar te zorgen. Mocht u hulp nodig hebben, voor het halen van de boodschappen, medicijnen, post wegbrengen enz. dan mag u altijd Clara Mulder bellen op 0527-231367. O ja, denk niet: "laat maar." Nee gewoon doen! We zijn er om elkaar te helpen.

Nieuwjaar 2020.

't Is of er niets veranderd is, alleen de datum en het jaar. Het vorig jaar is nu geschiedenis, een nieuwe tijd staat voor ons klaar. We hebben allen even omgekeken, wat is er veel gebeurd die tijd. Voor ons liggen nieuwe dagen, weken, de loper ligt weer voor ons uitgespreid. Het boek van vorig jaar is dichtgegaan, maar veel van wat daarin is geschied, zal ook in deze tijd blijven bestaan, goed en kwaad, een treurzang of een lied.

Verdriet, gemis en fijne goede dingen, ze liggen nu verpakt in de voorbije

tijd.

We noemen dat onze herinneringen en die raken we ook niet meer kwijt. De nieuwe bladzijden worden nu beschreven, en langzaam wordt ook dit boek gevuld.

Al de gebeurtenissen van het leven worden in dit nieuwe jaar voor ons onthuld.

Met één bede sla ik dit boek van mij open:

'Heer wees op elke pagina erbij. Leer me elke dag met U te lopen, heel dit nieuwe jaar, blij dicht bij mij.'
 Diny Beijersbergen-Groot

Als kerkenraad willen wij u vragen als er ziekte is of behoefte aan een gesprek contact op te nemen met de scriba of de ouderling. Wij zijn graag op de hoogte.

Met een vriendelijke groet,
 Protestantse Gemeente Kuinre.

Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, tel. 0521-58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

Scriba: dhr. G. Dekker, Marijenkampen 2, 8339 SM
 Marijenkampen, tel. 06-106 506 72, scriba@pk-steenwijkerwold.nl
 Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl, tel. 0521-51 74 51

Zondag 17 januari: Oecumenische dienst

Aanvang: 09.30 uur

Week van gebed voor eenheid 2021: #blijfinmijnliefde

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die van 17 t/m 24 januari centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereide, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen. Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.' Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hier-

voor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt.

De jaarlijkse oecumenische dienst, georganiseerd door de Raad van Kerken Steenwijk en omgeving is dit jaar een onlinedienst op zondag 17 januari.

In verband met het Coronavirus, dat ons nog stevig in de greep houdt, kan de dienst van Gebed voor Eenheid van Christenen jammer genoeg niet in de Grote Kerk worden gehouden.

Uiteraard zijn we biddend met elkaar verbonden en kan de dienst

Advertenties

LAAT ZIEN WAT UW KERK DOET! DEEL DE VIERKANTE INFOGIDS UIT.

KLEURIG FRIS **INSPIREREND UITNODIGEND**

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke activiteiten in het komende seizoen. U zorgt voor tekst en enkele foto's. Wij zorgen voor de overige foto's, opmaak en druk. Om uit te delen aan gemeenteleden, nieuw-gekomenen en geïnteresseerden. Bel vrijblijvend voor meer informatie:

0546 - 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
 Topic Creatieve Communicatie, Wierden.
www.topic.nu

Gelderingen 6 8341-PW
Steenwijkerwold
0521-588346
www.bakkerijmuis.nl

't Lekkerste voor jong en oud.
 Komt van Bakker Muis, uit 't Wold

DE 4 LINDEN

M A K E L A A R D I J



Vervolg van pagina 12

digitaal meegevierd worden vanuit de Protestantse Kerk te Steenwijkerwold, via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 24 januari:

Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. O. Mulder (Balk)
Ds. Mulder is geboren in 1946 te Anloo. Van 1962-1966 studie Bouwkunde HTS Groningen. Van 1967-1971 propedeuse en kandidaats Theologie RU Groningen. In 1971 gaan wonen en werken in Hervormde Gemeente Kiel Windeweer.

Van 1974-1986 docent Godsdienstige vorming CPABO Emmen en predikant voor Buitengewone Werkzaamheden bij de Classis Emmen.

In 1986 beroepen naar Almelo tot 2011. Daarnaast het parttime docentschap aan de HBO Theologie opleiding van Hogeschool Windesheim te Zwolle van 1984-2006 voor de Bijbelwetenschap

Vanaf 1987 docent Hebreeuws, eerst aan Open Universiteit, daarna aan Windesheim en nu ook in de Provincie Friesland in Heerenveen. Gepromoveerd in Utrecht in 2000 op het proefschrift Simon de Hogepriester in Sirach 50. Na mijn emeritaat in 2011 ben ik geregeld gastvoorganger in diverse PKN gemeenten in Overijssel, Drenthe en Utrecht. Ik geef ruime aandacht aan de lezing uit het OT om het NT goed te verstaan en uit te gaan van de gehele Bijbel, die ook nu onze leefwereld kan belichten. Nu dus ook in Steenwijkerwold.

Zondag 31 januari: Roept u maar dienst

Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. E. van Veen
De roept u maar dienst kan natuurlijk niet op de wijze zoals we in het verleden georganiseerd hebben. We leven in een tijd van allerlei beperkingen vanwege het coronavirus. Aan u als gemeenteleden wel de vraag welk kerklied u graag zou willen horen in deze dienst. U kunt uw favoriete kerklied mailen naar Harry te Wolde: htewolde@hotmail.com of op een andere manier doorgeven aan één van de kerkenraadsleden. We zullen proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen in deze dienst.

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn tot en met 17 januari alleen online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Het lijkt er echter niet op dat het na 17 januari anders zal zijn. Zodra reserveringen weer mogelijk zijn dan wordt dat bekend gemaakt. Omdat er op zondagmorgen momenteel zeer veel gebruik wordt gemaakt van kerkdienstgemist.nl kan het gebeuren dat de uitzending hapert door overbelasting van het netwerk. Mocht dit zo zijn, dan raden wij u aan om op een ander tijdstip de website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken en te beluisteren. Downloaden kan ook. I.p.v. een gift in de collectezak kunt u een bijdrage overmaken per bank: Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Steenwijkerwold

Bloemen

Met een hartelijke felicitatie voor

haar 90e verjaardag zijn de bloemen uit de dienst van zondag 27 december gebracht bij mevr. J. Dekker-Boer in de Woldleite. Verder zijn er in de afgelopen periode bloemen gebracht bij: mevr. A. Bezembinder-Veeloo in Zonnekamp, dhr. H.A. Stegink aan de Boomsluiters en dhr. A. Schokker aan de Conincksweg.

Kerkbalans 2021 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2021 dat we weer op u mogen rekenen. Voor de toekomst van de kerk.

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met gemeenteleden.

Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 25 tot 31 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen

Giften

In de afgelopen periode heeft de kerk de volgende giften via de bank ontvangen: 3 x €10,-, 2 x €15,-, €20,-, 3 x €25,-, 3 x €30,-, 2 x €50,-, €75,-, €100,- en 2 x €500,-. €30, voor de diaconie, €100,- voor het verjaardagsfonds, €20,- voor het bloemenfonds en €20,- voor de kerk. Ds. van Veen ontving €10,-, €20,- en €30,- voor de kerk en €20,- voor het bloemenfonds en dhr. Klarenberg ontving €10,- voor de kerk. Bij het rondbrengen van de kerstgroeten ontving mevr. v.d. Hoofdakker €4,- en €20,- voor de diaconie, dhr. Jongschaap €10,- en €20,- voor de kerk, dhr. Kooij 3 x €10,- voor de kerk en mevr. Groen 2 x €10,- voor de diaconie. Wij zijn zeer verheugd dat u de kerk in deze moeilijke periode niet vergeet, en zeer dankbaar voor uw bijdragen. We hopen dat we elkaar gauw weer kunnen treffen tijdens een "normale" kerkdienst.

Kontakt

Kopij voor het volgende nummer van Kontakt kunt u tot en met woensdag 3 februari inleveren via: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Pastoraat

De predikant, ouderlingen en bezoekers namens onze gemeente zullen terughoudend zijn in het afleggen van huisbezoek om verspreiding van het virus te voorkomen. Zij zijn uiteraard wel telefonisch bereikbaar.

Wij leven mee

Als u iets te melden heeft of door te geven betreffende pastoraat, neem dan gerust contact op met de ouderling of met de predikant. Het leven van mensen is vaak een weg van op en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg nodig. Er zijn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten op spannende behandelingen

of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast worden, maar hun werk met veel liefde doen. Alle zieken en hun verzorgers sterkte toegewenst!

Tenslotte

Voor onderweg

Open mij, les mijn dorst, stil mijn verlangen te zijn wie ik mag zijn, aanvaard door jou, Aanwezige, aanvaard door mijzelf, ongedurig, afwezig. Zend boden op mijn weg, engelen met geduld, naasten met liefde, vreemden die vrienden blijken. Open mij, Stil mijn verlangen.
Uit het liedboek; Nico Vlaming

Met vriendelijke groeten,
ds. Eric van Veen

Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326 AD Sint Jansklooster tel. 0527-239504 predikantambt@hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. H. Wijermars, Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527-243860
scriba@hervormdvollenhove.nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum "Tilvoorde": mw. N. Lassche-Remijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538 tilvoorde@hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. G. van Dalen, tel. 0527-246767 kapel@hervormdvollenhove.nl

Diensten

17 januari 2021 om 10:00 uur in de Grote kerk, in deze dienst hoopt ds H.J.H. Pap voor te gaan. De organist is dhr. J. Bredewout. Collectes: gezamenlijk jeugdwerk, instandhouding van de eredienst, energiekosten.

17 januari 2021 om 10:00 uur in de Maria kerk, in deze dienst hoopt mw H Kramer-de Jong uit Emmeloord voor te gaan.

17 januari 2021 om 10:00 uur in de Grote kerk, in deze dienst hoopt ds D Wolters voor te gaan. De organist is mw. C. van den Berg. Collectes: gezamenlijk jeugdwerk, instandhouding van de eredienst, energiekosten. Gebedsdienst.

24 januari 2021 om 10:00 uur in de Grote kerk, in deze dienst hoopt ds H J H Pap voor te gaan. De organist is dhr. A. Kroeze. Collectes: Mensenkinderen (ontwikkelingshulp), instandhouding van de eredienst, onderhoudsfonds.

24 januari 2021 om 19:00 uur in de Grote kerk, in deze dienst hoopt ds K de Graaf uit Kallenkote voor te gaan. De organist is

dhr. J.S. Wuite. Collectes: Mensenkinderen (ontwikkelingshulp), instandhouding van de eredienst, onderhoudsfonds.

31 januari 2021 om 10:00 uur in de Grote kerk, in deze dienst hoopt ds D Wolters voor te gaan. De organist is dhr. J. Tijssen. Collectes: Kerk in Actie (Werelddiaconaat), instandhouding van de eredienst, energiekosten.

31 januari 2021 om 19:00 uur in de Grote kerk, in deze dienst hoopt mw H Kramer de Jong uit Emmeloord voor te gaan. Collectes: Kerk in Actie (Werelddiaconaat), instandhouding van de eredienst, energiekosten. Johan de Heer dienst.

Agenda

19 januari 2021 om 20:00 uur, Consistorie Ambt, Kapel.
20 januari 2021 om 10:00 uur, Bijbelkring 60+, Tilvoorde.
20 januari 2021 om 20:00 uur, Consistorie Stad, Tilvoorde.
3 februari 2021 om 10:00 uur, Bijbelkring 60+, Tilvoorde.

Bij de ochtenddienst van zondag 17 januari 2021

Het thema is Eenheid en verbondenheid.
De schriftlezing vinden we in Efeze 4

'Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is....

11En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos rondobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrap op een dwaalspoor willen brengen. 15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.' Een hele kluit! Lees het thuis eerst eens rustig door. We willen zingen in deze dienst lied 568a Waar vriendschap en liefde is, daar is God. En het bekende 'De ware kerk des Heren...' lied 968.

Giften

De Diaconie ontving voor het bloemenfonds: via Lenie Ruitenbeek €10.00 en via Gesina Zweistra €20.00. Voor zorgmaatje: via ds. Wolters €30.00. Voor de dia-

conie: via Elwin v.d. Linde € 75.00, via Margreet Lassche €25.00, Bij het wegbrengen van de kerstatenties zijn de volgende giften ontvangen via de H.V.G. "Het Kompas" €50.00 en via de H.V.G. "De Lampen Brandende" €75.00 en €15.00. Elwin v.d. Linde ontving voor het kinderkerstfeest Stad €25.00.

De zendingscommissie ontving via ds. Wolters €50.00 voor het project Praag.

Het College van Kerkrentmeesters ontving voor de Kerk via Margreet Lassche € 25.00, via de SKG rekening €500.00 als extra gift via bankrek.nr. NL75RA-BO0301801886 €200.00, via hetzelfde rekeningnr. is een gift ontvangen van €77.00 voor de vernieuwbouw Haven 2 en € 50.00 voor onkosten uitzendingen. via ds. Wolters €80.00 voor de verbouw kerk. Hartelijk dank voor deze giften.

Bloemengroet

Er zijn in de afgelopen weken, als teken van medeleven en als groet van de gemeente, bloemen gebracht bij dhr. en mw. Knobbe-Naberman, Vossenkamp 30, zij waren 22 dec 25 jaar getrouwd.

Dankwoord

Ook het collecteren verliep het afgelopen jaar anders dan we waren gewend. Door de beperkingen kon er tijdens de erediensten niet meer gecollecteerd worden op de gebruikelijke wijze. Al snel werd de gemeente de mogelijkheid geboden om te doneren via een rekeningnummer. Wat later kwam daar de QR code bij. Veel gemeenteleden hebben de weg gevonden om zo te doneren aan het in stand houden van de eredienst en de verschillende goede doelen. Hiervoor wil de kerkenraad u hartelijk danken. Ook via uw gaven ervaren wij de zegen van God voor de gemeente en mensen in nood. We hopen in het komende jaar opnieuw op uw gaven te mogen rekenen. Ook dan gaan de stookkosten en de andere onderhoudskosten van de kerk door. De collectes voor onze goede doelen blijven we warm bij u aanbevelen. Wij realiseren ons dat we juist in deze crisistijd samen verbonden zijn door het omzien naar elkaar en de mensen in nood.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk lag vanaf half maart 2020 nagenoeg helemaal stil vanwege het Coronavirus en we weten niet hoe lang het nog gaat duren voordat we weer als vandoors het jeugdwerk binnen onze gemeente op kunnen pakken. Om toch een stukje evangelie op een speelse manier door te geven aan de kinderen en jeugd hebben wij als jeugdouders samen met Arie Ruitenbeek (via de boekenkraam) een leuk spel gevonden "Triplo" welke in de week voor kerst bij alle kinderen in de basisschoolleeftijd en jeugd tot 16 jaar is bezorgd. Het is een kaartspel waarbij je drie kaarten aan elkaar moet verbinden, waarin Jezus de hoofdrol speelt en iets verandert in het leven van andere mensen. Wij hopen dat zij hier, samen met ouders, veel plezier aan mogen beleven.

Tevens zijn er kerstattenties gebracht aan alle leiding binnen het jeugdwerk om te laten weten dat wij aan ze denken, ze te bemoe-



ervolg van pagina 13

digen in deze moeilijke tijd en we zijn dankbaar voor hetgeen wat wel georganiseerd kon worden... Het is niet eenvoudig om in deze tijd iets op te zetten met steeds veranderende maatregelen en oplopende besmettingen. Wij hopen en bidden voor een ieder dat wij in 2021 weer gemeente kunnen zijn in al onze ontmoetingen. Vriendelijke groet van de jeugdouderlingen, Klaasje, Trijntje, Gert Jan en Berlinde.

Vollenhove STAD

Ds. D. Wolters, Steiger 27,
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail:
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
kerkelijk werker Mw. Heidi Kramer,
tel. 0527-613766 of 06-30016897
E-mail:
hkramer@hervormdvollenhove.nl

We leven mee

Op donderdag 7 januari is dhr. Mooiweer overleden op de leeftijd van 86 jaar. Het laatste jaar woonde hij in Het Kompas op Urk, voorheen in de F. van Blankenheimstraat. Zijn vrouw woont in Nieuw Clarenberg. De afscheidsdienst en begraving zijn op donderdagmiddag 14 januari in de Grote Kerk. In de volgende nieuwsbrief zal er een In Memoriam komen te staan. Laten we mevr. Mooiweer, de kinderen en kleinkinderen herdenken in onze gebeden. Mevr. Winter heeft een definitieve plek in Nieuw Clarenberg gekregen – Munt 308. Hopelijk mag zij daar met veel plezier wonen. Een niet alledaags bericht, maar toch wel even bijzonder om te noemen: op 8 januari heeft emeritus dominee Datema het heugelijke feit herdacht dat hij samen met zijn vrouw herdacht dat hij 65 jaar geleden in het ambt als predikant bevestigd is! Glory to God! De afgelopen week hoorden we van verschillende mensen die positief getest zijn op corona. De één heeft nauwelijks klachten, de ander is er behoorlijk ziek van. Op dit moment liggen er twee gemeenteleden in het ziekenhuis in Zwolle en hun toestand is behoorlijk zorgelijk. Het gaat om mevr. G. Heetebrij – Voerman en mevr. M. Schuurman – Mondria. Voor zover bekend liggen beiden op de speciale corona-afdeling, Afd. 3.2. Laten we hopen en bidden dat zij door de kritieke dagen heenkomen en weer op mogen knappen. Verder willen we ook in gedachten bij hun kinderen en kleinkinderen zijn, en hun verdere familie. Zeker als het allemaal zo dichtbij komt, worden we stilgezet en kunnen we misschien niets anders meer dan God aanroepen in ons gebed – hoe aarzelend en zonder woorden dat ook kan zijn. Ik sla mijn ogen op naar de bergen vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Here...

Een hartelijke groet,
Heidi Kramer

Vollenhove AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD, Sint Jansklooster,
06-83195810.
E-mail:
predikantambt@hervormdvollenhove.nl
E-mail:
scriba@hervormdvollenhove.nl

Meeleven met

Dhr. J. Bruintjes (Vossenkamp, Sint Jansklooster) is aan zijn oog geholpen in het ziekenhuis. Verschillende gemeenteleden hebben te maken met het Coronavirus. In de familie, in de vriendenkring of zelf. We wensen u en jullie van harte beterschap toe. De HEER is mijn licht, mijn behoud... Psalm 27

Catechese

Beste catechisanten. Zoals het er nu uitziet kunnen we elkaar ook de komende weken niet fysiek ontmoeten. De kerk volgt het coronaprotocol van de scholen. We wensen jullie heel veel sterkte toe en houden contact. We laten het weten als we weer beginnen met de catechese.

Mw. Grietje de Olde, mw. Heidi Kramer, ds Hendri Pap

In memoriam

Hoeghe Heetebrij

Op 16 december 2020 is overleden Hoeghe Heetebrij in de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde samen met zijn broer Klaas in Sint Jansklooster aan de Poepershoek 8.

Hoeghe is geboren op 22 oktober 1930. Het was een man die zijn leven hard heeft gewerkt. Als jongen ging hij de polder in. Later kwam het werk op de boerderij. Hoeghe had hart en eerbied voor alles wat leeft, hij zag het wonder van de schepping. Het hield hem bezig dat wij mensen zoveel moois stuk maken. Zijn grote liefde betrof zijn dieren op en rondom het erf, De kippen, de koeien, op het laatste had hij nog één koetje. Broer Klaas beloofde dat hij voor die koe zou zorgen.

Bij het graf hebben we gelezen, gebeden en belijdenis van het geloof gedaan. Niet de dood, maar Jezus Christus de opgestane; Hij draagt de sleutels, ook van het dodenrijk.

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

2Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,

3Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

4Al gaat mijn weg door een donker dal,

ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,

uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

5U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,

u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

6Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

We wensen Klaas, de familie en vrienden van Hoeghe Gods nabijheid toe. De begraving van Hoeghe Heetebrij heeft op zaterdag 19 december plaatsgevonden op begraafplaats Heetveld in Sint Jansklooster.

We gedenken Jennie Rook

Jennie werd geboren op 20 februari 1965 en groeide gelukkig op. Na de lagere school ging ze naar

de huishoudschool in Vollenhove. De kooklessen werden soms thuis herhaald. Samen heerlijk eten. Ondertussen was ook zus Trijntje geboren. Een gezellig gezin, waarin je hielp op de boerderij, maar ook 's zomers naar het strand ging in Bergen aan zee.

Jennie hield van de natuur en van fotograferen. Na de huishoudschool volgde zij een INTAS-opleiding in Zwolle. In dit oriëntatiejaar kreeg ze het advies om naar de laboratoriumschool in Deventer te gaan. Om hier zeker van te zijn heeft ze eerst 'gesuffeld' in het laboratorium van de melkfabriek in Vollenhove. Ze voelde zich daar meteen thuis. Zo klauterde Jennie op de melkwagens (roomwagens en roomchauffeurs zei Jennie) om room af te tappen voor het lab. En soms wat extra room voor thuis.

Haar vriend was Barend, serieuze vriendschap en ook zijn Barend en Jennie verloofd maar toen werd Jennie ziek. Haar zenuwen konden de spieren niet goed meer aansturen en 1 jaar na het begin van haar ziekte was er de rolstoel, of zoals Jennie zei: de apekar. Zolang het mogelijk was ging Jennie elke week zwemmen. Toen het niet anders meer kon verhuisde zij naar Reggersoord waar Jennie 30 jaar heeft gewoond. De vriendschap met Barend is altijd gebleven. Maar wel in vrijheid zodat hij zijn eigen leven kon leven.

Reggersoord werd een thuis voor Jennie. Ze nam taken op zich zoals recepten wegbrengen en medicijnen ophalen bij de apotheek van het ziekenhuis. En misschien wel het belangrijkste: met mensen praten die in Reggersoord kwamen voor revalidatie. Jennie had belangstelling voor de mensen om haar heen. Ze wilde altijd luisteren en sprak ze moed in als dat nodig was. Een enkele keer ging Jenny op vakantie met bewoners van Reggersoord. Zoals naar Imminkhoeve in Lemele. Maar haar ziekte sloopt door en Jennie's mogelijkheden werden steeds meer beperkt. Meer in bed en minder in de rolstoel. Gelukkig kreeg Jennie bezoek en dat was goed. Haar ouders kwamen iedere dag en ook Trijntje, zo vaak ze kon komen. Jennie had een mooie, gezellig ingerichte kamer en het personeel vond het fijn om haar te kunnen bijstaan. Jennie was dankbaar voor haar ouders en haar zus die naar haar omzagen en ook voor de zorgzame verpleging om haar heen.

De bron voor Jennies leven, voor haar kracht en uitstraling was haar geloof. Vertrouwen op haar Heer en Heiland. Het licht van Christus was in haar hart. Een kleine maar heldere vlam. Iedere zondag was zij bij de kerkdienst in Reggersoord aanwezig. Eerst in de rolstoel, de laatste jaren veelal met bed. In deze diensten mag je de bemoediging ontvangen die wij mensen zo hart nodig hebben. Ook Jennie, maar door de week was zij een bemoediging voor anderen. Want allen zijn we onderweg naar een wereld zonder ziekte en verdriet. En die belofte heeft Jennie vastgehouden. Tot 17 december, de dag dat zij is overleden, opgehaald kun je beter zeggen. Haar ziel heeft de aardse tent verlaten, is bevrijd en begeleid door de engelen is Jennie naar haar hemels huis gegaan. En al zijn we verdrietig vanwege het verlies, de lege plek, het gemis; als we haar nu zouden zien dan zien we haar

stralen van geluk. Jennie is thuisgekomen in het hemelse paradijs. En dat mag ons troost geven. Dank je wel Jennie voor alles wat je voor ons hebt betekend. Het mooiste geschenk ben je zelf. Joy Smit. We wensen vrienden en familie van Jennie, haar ouders Egbert en Grietje en haar zus Trijntje de kracht, troost en bemoediging toe van onze Heer en Heiland Jezus Christus

In memoriam Klaas Rook

Op 20 december 2020 is overleden Klaas Rook in de leeftijd van 92 jaar. Hij woonde aan de Leeuwte 82 in Sint Jansklooster. Sinds 17 september 2018 was hij weduwnaar van Trijntje Rook-Upper. Tijdens de dankdienst op donderdag 24 december in de Grote Kerk werd er gesproken door de kinderen en kleinkinderen. Uit het levensverhaal dat zoon Roel hield een fragment:

'Pa werd geboren op 5 oktober in de Barsbeek als 7e kind van Geuje Rook en Lammigje van der Linde. Over zijn jonge jaren weten wij niet veel, maar over de oorlogsjaren, van zijn 13e tot 18e heeft hij des te meer verteld. In die tijd heeft hij meegelopen om afgebrande boerderijen in de Barsbeek te herbouwen. Aan het eind van de oorlog heeft hij zijn vader verloren. Daarna is hij thuis gaan werken op de boerderij. In deze tijd leerde hij onze moeder kennen. Zij zijn getrouwd op 4 juni 1954. Zij trokken in bij opa en oma Upper in de Leeuwte waar zij een klein kamertje bewoonden, naast de woonkamer van opa en oma. Met de komst van Geuje begonnen ze hun eigen leven te leiden met iets meer leefruimte. Nadat opa en oma naar nummer 48 verhuisden kregen zij de hele boerderij tot hun beschikking. Dat kwam mooi uit, want na Geuje werden nog Cor, Roel, Jan en Tanja geboren. Met de geboorte van Tanja ging een grote wens van hem in vervulling; een dochter wat hij vooral onze moeder zo gunde. Dat vader 4 zonen had kwam hem goed uit want zij konden hem mooi helpen met de verwezenlijking van al zijn plannen. Als kinderen hebben we mede daardoor geleerd hard te werken.

Bij ons thuis zijn heel wat corsowagens gebouwd. Daar wist hij altijd wel ruimte voor te maken, want hij genoot van al die reuring en gezelligheid. Voor ons en onze kinderen was de trouwdag altijd het hoogtepunt van het jaar. Een hele dag met ons allen erop uit. Met iedereen op pad met eerst een tussenstop voor koffie en gebak op een grote, mooi gelegen parkeerplaats. Daarna een uitje naar een bezienswaardigheid en 's middags was ingeruimd voor een speeltuin waar de kleinkinderen zich naar hartenlust konden vermaken. De dag werd afgesloten met een restaurantbezoek waar we met ons allen heerlijk eten de dag afsloten. De laatste jaren werd de trouwdag gevierd bij opa en oma thuis door met ons allen Chinees te eten. Iedereen bewaart hier goede herinneringen aan. Vader verzorgde vaak dingen om het leven iets gemakkelijker te maken. Zo is hij voor ons de uitvinder van de snijbonenmolen die voortgedreven wordt door een wasmachine-motortje... heel handig. Het overlijden van Tanja was ook voor vader een flinke klap. Het gemis van zijn zo geliefde dochter viel hem erg zwaar.

Het overlijden van moeder was moeilijk, zoveel gezorgd, altijd samen en dan ineens alleen. Lichamelijk kon hij steeds minder, zijn gezichtsvermogen nam meer en meer af en hij kon zelfs zijn grote hobby, zijn groentetuin niet meer zelf onderhouden. "

De woorden van de trouwtekst uit Psalm 121 hebben we gelezen *Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?*

2Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

3Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.

4Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël.

5De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:

6overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.

7De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,

8de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.

We wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de nabijheid toe van de HEER die sluimert noch slaapt, de HEER die maakt dat wij zelf ook ontwaken en wakker worden. De dag is nabij...

Pastoraat

In deze tijd van de lockdown zijn helaas veel dingen niet meer mogelijk. Het geldt ook voor de pastorale ontmoetingen en bezoeken aan huis. Wel is er de mogelijkheid dat we in de Kapel elkaar spreken, of samen bidden. Neem gerust contact met me op, we maken dan een afspraak: tel. 06-83195810 of hpap@hervormdvollenhove.nl

Ds. H.J.H. Pap

Ten slotte,

Allereerst wensen we jullie gezondheid, alle goeds toe voor 2021, Gods zegen. We geloven dat de HEER sluimert noch slaapt, Hij is nabij alle dagen. 'Mijn hulp is van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.' Vraag Hem om hulp. Er zijn in onze gemeente, heel nabij mensen die getroffen zijn door het coronavirus; er zijn zorgen. Tegelijk is de zo snelle komst van een vaccin hopelijk licht aan het eind van de tunnel.

Dank u wel voor de vele kaartjes, appjes, berichtjes met bemoedigingen en lieve woorden die we mochten ontvangen! Dit doet goed! Dankbaar zijn we voor de mensen in onze gemeente die het technisch mogelijk maken dat we met elkaar verbonden blijven in de pandemie. Ontvangt allen een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Leeuwte
Thea en Hendri Pap Telefoon
06-83195810

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

Ds.W.J. Menkveld, Veneweg 33
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,
Noorderweg 57, 8066 PW
Belt-Schutsloot, 038-3867486
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Protestantse kerk Wanneperveen,
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
pknwanneperveenbeltschutsloot.nl



Vervolg van pagina 14

Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

Kerkdiensten Wanneperveen/Belt-Schutsloot:

Voorlopig worden de diensten alleen online uitgezonden. Dit betekent dat u de diensten helaas niet kunt bezoeken. De diensten beginnen om 9.30 uur en zijn te volgen via www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl en dan tabblad Kerk Media of via de link: pknwanneperveenbeltschutsloot.nl/kerk-tv. U kunt de diensten ook vinden via Kerkdienstgemist.nl

Dienst 17 januari:

09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem

1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en onderhoud, 3e collecte: Energiekosten.

Dienst 24 januari:

09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A.

1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en onderhoud, 3e collecte: Avondmaalscollecte voor het Leger des Heils.

Dienst 31 januari:

09.30 uur – Voorganger: dhr. K. de Lange, Marknesse

1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en onderhoud, 3e collecte: Pastoraat.

Bloemen:

De bloemen van 20 december gingen in W'veen naar mev. R. Vos-Knol en mev. K. ten Wolde-Manden. Beiden zijn jarig geweest. In BS gingen de bloemen naar de heer en mevrouw A. de Jonge. De bloemen van 1e Kerstdag in BS gingen naar de heer en mevrouw K. Vaartjes.

De bloemen van 27 december gingen naar de fam. Menkveld.

De bloemen van 3 januari gingen in BS naar de heer L. Jonkman en mw. G. Knobbe-Aarten, beiden zijn jarig geweest.

De bloemengroet van 10 januari ging in BS naar fam. H. Stam, mw. H. Lok-Stam en mw. H. Klaver-Klaver. In Wanneperveen gingen er bloemen naar de heer H. de Grooth.

Beroep:

Ds. Menkveld heeft een beroep ontvangen vanuit de Gereformeerde Kerk te Urk.

In onderstaand bericht uit de pastorie leest u hier meer over.

Wij wensen ds. Menkveld wijsheid en Gods zegen bij het nemen van een beslissing.

2021: We zijn alweer halverwege de 1e maand maar namens de kerkeraad wens ik u allen nog een gezegend en vooral gezond 2021. Vriendelijke groeten, Roelie Lok.

Uit de gemeente:

Harry Stam knapt langzaam op. We wensen hem zegen en herstel en dat ook voor anderen in onze gemeente en dorpen die corona hebben. Natuurlijk denken we ook aan de velen verder van ons af die op welke manier dan ook getroffen zijn door dit virus. De kerkenraad heeft vernomen dat naast mw. Menkveld ook ds. Menkveld positief getest is op het coronavirus. Wij wensen ook de fam. Menkveld zegen en herstel.

Vanuit de pastorie:

Er zijn wel eens weken geweest dat ik niet wist wat ik moest

schrijven in deze rubriek. Dat is deze week in ieder geval niet zo. Allereerst Urk. De laatste weken schreef ik niet meer over Urk omdat het proces verschillende keren is uitgesteld en het eind onduidelijk was. Er is bezwaar gemaakt tegen de procedure omdat er geen gemeentevergadering gehouden werd waar gestemd kon worden. Dit had natuurlijk te maken met corona. Uiteindelijk werd het bezwaar neergelegd bij de Classicale Commissie Bezwaren en Geschillen. Die deed vorige week uitspraak en verklaarde het bezwaar ongegrond. Dit bezwaar gold niet alleen voor mijn beroeping maar ook voor die van ds. M.A. Bos uit Daarlerveen. Ook daar kreeg ik vragen over. De GKU is een grote gemeente met vier fulltime predikanten waarvan er twee plekken vacant zijn. Dat wij vrijwel tegelijk deze procedure meemaken staat los van elkaar. Inmiddels hebben wij beide een beroep ontvangen en ik heb met de beroepscommissie afgesproken dat ik op vrijdag 22 januari mijn beslissing bekend zal maken zodat het op zondag 24 januari afgekondigd kan worden. Het is een complexe keus die grote gevolgen kan hebben voor ons gezin. Ik waardeer uw meeleven en voorbede hierin.

Het andere onderwerp voor deze week is dat Joke positief is getest op corona. Gelukkig is ze tot nu toe niet ernstig ziek. Inmiddels heeft het hele gezin lichte klachten en zullen we ons laten testen. De uitslag daarvan leest u volgende week. Ook hierin waardeer ik uw meeleven en voorbede. Ten overvloede. Op dit moment is er niemand ernstig ziek. U mag gerust bellen, dat is een volstrekt veilige manier van contact in deze coronatijd. Alle activiteiten (behalve thuis) lagen al bijna stil en liggen nu, wat mij betreft, volledig stil. Voor komende zondag is er een vervanger gevonden. De zondag daarna zal dat wellicht ook nog nodig zijn. Dat hangt allemaal af van het verloop van de ziekte en het ingewikkelde proces van testen en wachtdagen in combinatie met gezinsleden. Misschien valt het mee, misschien niet. Hartelijke groeten, Ds. Menkveld

Willemsoord / Peperga / Blesdijke

Predikant: ds. Gerrit van den Dool
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg
194 8338 LD Willemsoord, 0521-514587
kerk.willemsoord@hetnet.nl
Koster: mev. T. Winters-de Boer,
0521-588515, Rentmeesters Prot.
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Zondag 17 januari 9.30 uur:

In deze dienst gaat ds. Hans Procee uit Vledder voor. Ouderling van dienst is Henry Bos en het orgel wordt bespeeld door Theun Hoen. De uitgangscollecte is voor het onderhoudsfonds. De bloemen worden bezorgd door Ad Baars en de zorg voor de kinderen is in handen van Neeltsje en Inge. De opname wordt rondgebracht

door Janny Hop. De ophaaldienst wordt verzorgd door Geert Dedden (0521-522489).

Zondag 24 januari 9.30 uur:

In deze dienst gaat dhr. Klaas de Lange uit Marknesse voor. Ouderling van dienst is Henry Bos en het orgel wordt bespeeld door Klaas Pesman. De uitgangscollecte is voor het plaatselijk pastoraat. De bloemen worden bezorgd door Marga Leemhuis en de zorg voor de kinderen is in handen van Pieter. De opname wordt rondgebracht door Geert Dedden. De ophaaldienst wordt verzorgd door Adrie Winters (0521-588515).

Bij de diensten. Normaal gesproken is de kerk 'gesloten' op de derde zondag van januari, omdat we dan gezamenlijk de eenheid van de kerken vieren met een gezamenlijke dienst in de grote kerk van Steenwijk. Dit jaar zal die dienst on-line worden gehouden en is live te volgen en op een later moment terug te kijken via kerkdienstgemist.nl onder PKN Steenwijkerwold. Omdat niet iedereen in de gelegenheid is om via internet de diensten te volgen heeft de kerkenraad besloten om zondag wel een dienst te houden in onze eigen kerk. U bent van harte welkom.

De deurcollecte valt wellicht niet iedereen op. Vanwege coronarichtlijnen staan er nu geen kerkrentmeesters bij de deur, maar vindt u een schaal op een pilaar. Wat minder opvallend en persoonlijk dan voorheen, maar niet minder belangrijk!

Collecten.

20 december: diaconie: €30,15 kerk €38,40 en de uitgangscollecte voor het onderhoudsfonds: €17,95. 24 december: diaconie: €28,30 kerk €47,70 en de uitgangscollecte voor het onderhoudsfonds: €42,50. 25 december: diaconie: €47,40 kerk €43,75 en de uitgangscollecte voor kinderen in de knel: €44,90. 27 december: diaconie: €28,90 kerk €34,- en de uitgangscollecte voor het plaatselijk kerkenwerk: €16,05. 31 december: diaconie: €12,65 kerk €24,60 en de uitgangscollecte voor de oudejaarscollecte: €22,60. 03 januari: diaconie: €20,76 kerk €10,45 en de uitgangscollecte voor het plaatselijk pastoraat: €18,25. 10 januari: diaconie: €26,96 kerk €74,69 en de uitgangscollecte voor het onderhoudsfonds: €17,78. Voor de kerstgroeten zijn €45 aan giften binnengekomen en voor de kerk een gift van €10,- Hartelijk dank voor uw gaven.

Bloemen. 20 december zijn de bloemen bezorgd als groet en bemoediging bij de familie Ruiter aan de Paasloregeel. Op 25 december zijn ze bezorgd als groet en dank bij het kostersechtpaar. Op 3 januari zijn de bloemen als groet en bemoediging bezorgd bij dhr. Hugo Jonkers aan de Markeweg in Blesdijke. Op 10 januari zijn de bloemen als groet en bemoediging bezorgd bij de familie De Wagt aan de Kon. Wilhelminalaan.

Verjaardagen.

Op 29 januari viert dhr. A. Plat, Kloosterhuisstraat 53, zijn 81ste verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst.

Waar geloof het meest kost.

"Bid voor ons." Dat is vaak het eerste dat vervolgd christenen vragen. Zij kennen het belang van

gebed uit eigen ervaring. Iedere week geef ik u een gebedspunt door: Het is niet verboden om christen te worden, volgens de overheid van Oman. Maar islamitische families staan daar heel anders in. Uit angst voor eer-verlies doen ze er alles aan om christenen terug te laten keren naar de islam. Bid om standvastigheid voor christenen die onder deze druk leven.

Kopij regenboog. De kopij voor de Regenboog moet uiterlijk 18 januari binnen zijn bij de redactie.

Kopij GZ. De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 24 januari 12.00 uur bij de scriba.

Namens de kerkenraad mag ik u 'heil en zegen' toewensen voor het nieuwe jaar.

Van geslacht op geslacht

werd het heil

van God verwacht,

Zijn zegen

doorgegeven.

Moge Hij u

ook nu

vervullen

met Zijn vrede.

(Coby Poelman-Duisterwinkel.)

Henry Bos ouderling-scriba

Van de predikant

Pastoralia. Mevr. Renske van der Merk - de Bruin moest worden opgenomen in het ziekenhuis te Leeuwarden. We leven ook mee met onze diaken Rieta de Wagt en haar man Jacob, nu de toestand van Rieta's ouders zo zorgelijk is. In lief en leed weten we ons betrokken bij elkaar en bevelen we hen die dat in het bijzonder nodig hebben aan in Gods ontferming.

Na de vieringen rond Kerst en Oudjaar hielden we op 3 januari onze nieuwjaarsdienst. We lazen uit Prediker 11: 'Zend je brood over het water want je vindt het later weer terug. Maar verdeel het ook over zeven of acht delen, want je weet niet welke ramp de aarde treffen zal...' Prediker wil ons in dit hoofdstuk moed en vertrouwen meegeven om ons in te zetten, onszelf te investeren (ik voeg eraan toe: ook in de gemeente), maar ook om dat behoedzaam en met beleid te doen. Als je altijd alleen maar afwacht hoe de wind nu weer waait, zul je niet aan zaaien, laat staan aan oogsten toekomen. De wegen van de wind kennen we niet en evenmin hebben we greep op het geheim van wordend leven in de moederschoot. Dat geldt in verhoogde mate voor de wegen van Gods Geest (hetzelfde woord als 'wind'). We lazen ook de tekst voor 1 januari, de achtste dag na Kerst, Lucas 2:21, waarin het Evangelie ons vertelt dat het kind Jezus op de achtste dag wordt besneden en daarbij zijn naam krijgt: die naam 'van alzo hoge' die betekent 'De HEER bevrijdt'. Op de wind van Gods scheppende en vernieuwende Geest is die naam opnieuw gezaaid ook in onze levens, en in het leven van de gemeente, Anno Domini 2021. Om in ons tot (verdere) groei en bloei te komen.

Ikzelf zal voor een operatieve ingreep in Zwolle enkele dagen afwezig zijn en daarna naar verwachting 1 tot 2 weken uit de roulatie wezen. Indien contact met een predikant noodzakelijk is, kunt u zich in verbinding stellen met één van de kerkenraadsleden.

Een hartelijke groet aan u, aan jou, ds. Gerrit van den Dool

Kerkebalans 2021:

"Geef vandaag voor de kerk van morgen". De Kerk is een vrijwilligersorganisatie, dit betekent dat zij door vrijwilligers wordt aangestuurd en dat bijna al het uitvoerende werk door vrijwilligers wordt verricht. Dat gebeurt, in de meest letterlijke zin van dat woord: "Pro Deo". Toch heeft iedere plaatselijke kerk met vaste uitgaven te maken. Vrijwel iedere gemeente heeft mensen in dienst, andere kosten zijn o.a. het onderhoud van de gebouwen, verwarming en verlichting. Dus ondanks het vele werk dat wordt verricht door vele vrijwilligers, heeft de Kerk ook geld nodig om genoemde kosten te kunnen betalen.

De kerk moet zich zelf bedruipen. Zij krijgt van niemand subsidie, dus ook niet van de Rijksoverheid. De wekelijkse collecten en inkomsten uit onroerend goed vormen ongeveer 15 á 20 pct. van de inkomsten die de kerken jaarlijks nodig hebben. Dus 80 á 85 pct. van de inkomsten moet door de leden zelf bijeen worden gebracht. Dat noemt men "Kerkebalans", een persoonlijk beroep op de gemeentelieden met de vraag wat het hun waard is dat de kerk in de eigen woongemeenschap in stand blijft. Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.

Kerkebalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat U geeft aan Kerkebalans is een investering. Een investering in de kerk van nu en in de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

Het is van groot belang dat er in ons dorp een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die verbindt om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. Daar gaat het om bij de actie Kerkebalans 2021, die van 16 januari tot en met 1 februari wordt gehouden. Omzien naar elkaar we doen het samen; Geef vandaag voor de kerk van morgen. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Het college van kerkrentmeesters

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn, worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.



Vraag vrijblijvend offerte.

HOVENIERSBEDRIJF

Waar uw wens ons werk is.

JAN LOGTMEIJER

Al 29 jaar een begrip

Markeweg 113
8398 GM Blesdijke
Telefoon (0561) 45 27 08
Mobiel: 06 - 55 76 51 20

drok Al ruim 100 jaar advies en woningstoffering op maat

DECORETTE HUBO

- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kastten op maat
- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires
- Kortom... alles!

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55 | decorette-drok.nl

ZIEL elektrotechniek

- aanleg en onderhoud van elektrotechnische installaties zoals bedrijfs-, utiliteits-, woonhuisinstallaties
- schakel- en ventilatietechniek
- data- en telecommunicatie
- programmeerbare besturingen
- beveiliging
- nood- en verlichtingsystemen
- wind en zonne energie

Kanaalweg 10, 8356 VS BLOKZIJL
Tel./fax: (0527) 29 17 43 / 29 17 20

De ZIEL van uw installatie

A. de Jonge

Aanleg & onderhoud van al uw groen
Grondverzet & machine verhuur

Barsbeek 62
8326 BP
Sint Jansklooster

T.: 0527-246533
info@adejonge.nl
www.adejonge.nl

TOTAAL INSTALLATEUR BROUWER TUK

Tukseweg 198 TUK Tel. 0521-512983
www.brouwertuk.nl

Uitvaartverzorging
Grafistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Voor een piëteitsvolle uitvaart...

Bij overlijden: **0800 - 024 25 26**
(dag en nacht bereikbaar)

Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227

Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

GEDENKSTENEN

- Staannde letterplaten
- Enkele gedenksteden
- Dubbele gedenksteden
- Liggende zerken
- Gedenksteden met volledige bedekking
- Gedenksteden met gedeeltelijke of volledige tuin of grint gedeelte
- Gedenksteden met een omranding
- Alle uit te voeren in eenvoudig, klassiek, kunstzinnig of natuurlijk ontwerp

JK Jan Kalk Natuursteen
SINDS 1887

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het **Gezamenlijk Zondagsblad**

Ga naar: www.gezamenlijkozondagsblad.nl

Of vul de bon in:

3 MAANDEN PROBEREN VOOR MAAR € 8,95!

JA, ik wil het Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden op proef voor slechts € 8,95. Daarna beslis ik of ik een abonnement neem.

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode: woonplaats:

e-mail: tel.nr.:

Bank:

*Omcirkel de juiste aanhef. In envelop zonder postzegel sturen naar: Topic, Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Topic Crea

- Topic Creatieve ideeën
- Topic Creatieve teksten
- Topic Creatieve ontwerpen
- Topic Creatieve online media
- Topic Creatieve offline media
- Topic Creatieve Communicatie

Verrassend creatief
topic .nu

Bouwbedrijf Wicherson

verbouw
nieuwbouw
onderhoud

Steenwijkerwold
tel.: 0521 - 58 95 49

AANNEMERSBEDRIJF STEGINK

Basserweg 17
8342 TE Basse

T 05 21 58 82 73
E info@steginkbasse.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

NVBU

www.steginkbasse.nl