



Geen
fooiën,
maar
offers

2



“Uitvaarten
zijn per-
soonlijker
geworden”

5



Wees
nuchter en
waak

6



Tips voor
nieuwe
ambts-
dragers

7



Antoine
Oomen en
Huub Oosterhuis
in Martinikerk

10

Milieu het nieuwe evangelie?

De Bijbel geeft ons leven ordening en wijst ons onze plek. Daarover is veel te zeggen. Het belangrijkste is dat we aangesteld zijn als rentmeesters van de Schepper op deze aarde.



DOOR
DS. T.J. OLDENHUIS,
COEVORDEN

In het begin van de Schrift wordt ons dat duidelijk voorgehouden. We mogen bouwen en bewaren. God heeft de schepping aan de mens toevertrouwd. Een groot geschenk dat tegelijkertijd verantwoordelijkheid vraagt.

Milieu

Maar als je de stromen verkeer ziet op onze autowegen en 's avond bij heldere hemel de talloze vliegtuigen ziet overkomen, die het nodige gif uitbraken, denk je onwillekeurig dat dat uit moet lopen op totale zelfvernietiging. Daarmee zitten we meteen al midden in de milieuproblematiek.

Nieuw evangelie?

Zo langzamerhand is het milieu het nieuwe kernwoord van het evangelie geworden. Dat beangstigt mij, moet ik zeggen. De mens wordt totaal teruggeworpen op zichzelf en is tegelijkertijd de maat van alle dingen geworden. Wij zoeken met man en macht naar oplossingen maar over bekeering wordt nauwelijks gerept. En daar zit hem nou net de kneep. Ook hierin moeten we terug naar Hem, die ons deze aarde gegeven heeft. Alles is in beeld, behalve Hij. We leven in een wereld die van God losgeraakt is in vele opzichten. Een wereld

IN EEN ROUWADVERTENTIE LEES IK
NOG AL EENS DAT HONDJE FIK KENNIS
GEEFT VAN HET VERSCHIEDEN VAN
ZIJN BAASJE HENK



De rechtvaardige - zegt de Bijbel - zorgt goed voor zijn vee (Spreuken 12:10)

waarin genot de hoofdrol speelt en genieten het leidende principe is geworden. Heb je bijvoorbeeld je pensioen gehaald, dan kun je eindelijk leuke dingen doen, want dat werken voor je brood en je huis was alleen maar een noodzakelijk kwaad en een tijdrovende bezigheid.

God uit beeld
Waar God uit beeld verdwijnt, komen de normale verhoudingen op zijn kop te staan. Ook de verhouding mens en dier gaat rammelen. Buiten kijf staat dat de mens goed voor zijn beesten moet zorgen. De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed, maar de rechtvaardige - zegt de Bijbel -

zorgt goed voor zijn vee (Spreuken 12:10).

Tegenwoordig zie je dat het dier de plaats gaat innemen van een mens. In een rouwadvertentie lees ik nogal eens dat hondje Fik kennis geeft van het verscheiden van zijn baasje Henk, zulks bekrachtigd met een fikse poot van Fik in inkt gedrenkt. Nogal wat mensen worden uit liefde voor het dier vegetariër of zelfs veganist. Want zo'n arm varkentje kan zijn leven toch niet geven voor jouw trek in een heerlijke karbonade? Nu is iedereen natuurlijk vrij om daarin een persoonlijke keuze te maken. Als wij maar niet een (is)gelijkteken tussen mens en dier (mens=dier) gaan plaatsen. Dat gaat mij een stap te ver.

Wat nodig is, is een consequent natuurbeleid. Het ontbreken ervan heeft al tot de nodige excessen geleid. Denk aan het veel te hoge dierbestand in de Oostvaardersplassen en op de Hoge Veluwe. Die dieren laat je toch niet door een jager afschieten? Deze opstelling veroorzaakte, zoals we gezien hebben, tumult over bijvoederen. En uiteindelijk moeten gezonde dieren worden afgeschoten, wat ook weer leidt tot hysterische reacties.

Af en toe lijkt het er op dat het volk gaat regeren, 'geen God, geen meester'. Ik hoop dat ik het verkeerd zie. Maar één ding geloof ik: zonder ordening van Boven zijn we er slecht aan toe.

Commentaar

Trump

DOOR ERIKA VAN DER LAAN, SLEEN

Over de president van Amerika is al een hoop geschreven. Maar de toespraak die hij die dinsdagavond in het Witte Huis hield over de noodzaak van de muur en de oproep om die muur te financieren triggerde toch wat nieuws bij mij.

Want president Trump sprak over een humanitaire ramp. Wat die ramp nou was, werd mij niet helemaal duidelijk. Bij een humanitaire ramp denk ik aan hongersnood of tsunami's. En in mijn naïviteit dacht ik dat hij het had over de 'tienduizenden mensen' die geen kant op kunnen, daar bij de grens met Mexico. Een beetje dommig, en die dommigheid maakte dat ik z'n verhaal niet helemaal begreep. Wat bedoelt 'ie nou eigenlijk? dacht ik na het luisteren. Dus luisterde ik nog een keer.

Trump begint weliswaar over al die mensen die vastzitten. Maar toen kwam het: '...duizenden Amerikanen (zijn) op beestachtige wijze vermoord, door hen die illegaal ons land binnen zijn gekomen. En als we niks doen zullen nog eens duizenden mensen omkomen.' Volgens president Donald is dát de humanitaire ramp. Niet al die mensen in nood, zonder toekomst.

Wat mij echter nog meer schokte, waren de woorden die volgden, grote (christelijke) woorden: een crisis van het hart en een crisis van de ziel, over 'een keuze tussen goed en fout, gerechtigheid en onrecht' en over de 'heilige plicht' (aan de Amerikanen, welteverstaan...).

Ik voelde enige wanhoop, toen ik dit hoorde. En heeft het zin dit nu op te schrijven? Verandert er iets mee? Nee. Maar het moet me van het hart. Wat was deze toespraak droevig, op oneindig veel manieren.

Nog geen abonnee?

MAAK SNEL KENNIS!



Zie achterpagina

Nieuwjaarsconcert synagoge Zuidlaren

In de Zuidlarense synagoge geven drie dames een nieuwjaarsconcert. Het zijn Louise Berendsen op fluit, Sophie van Dijk op harp en Els van der Weij op saxofoon. Zij brengen werken van Joodse componisten ten gehore. Iedereen is welkom! Bel voor meer info: tel. 06-5468 8177 of mail naar: info@synagogezuidlaren.nl

Zondag 20 januari, 15.00 uur, Zuidlaren, synagoge, Zuiderstraat 1

'Bomen met God' en zingen in Beilen

Dominee Remko Veldman gaat voor in de eerste zangdienst van het nieuwe jaar in Beilen. Thema van de meditatie is: Bomen met God. Vocale medewerking wordt verleend door het Chr. Groot Gemengd Koor Muntendam-Stadskanaal. Organist Ronald Ijmker begeleidt het koor en de samenzang. Alle aanwezigen bij elkaar vormen één groot koor.

Zondag 20 januari, 19.00 uur, start samenzang: 18.45 uur, Beilen, Pauluskerk, Witte Valkenstraat 2

Aanbiddingsleider Hanne in Ommen

Deze zondag is er een bijzondere CrossPoint jongerendienst in Ommen. Hanne de Vries, aanbiddingsleider in hart en nieren, komt er spelen en spreken. Juist voor jongeren die zelden of nooit een voet in de kerk zetten is dit een laagdrempelige manier om met Gods liefde in aanraking te komen.

Zondag 20 januari, 19.00 uur, Ommen, Gereformeerde Kerk, Bouwstraat 17

Jeugddienst Diever: 'Twijfel je nog?'

Dit is het thema van de jeugddienst in de Kruiskerk in Diever. Deze dienst is voorbereid door de Gereformeerde Jeugdvereniging (GJV). Samen met eigen predikant ds. van Werven wordt nagedacht over twijfel. Mag je twifelen over God, mag je vragen stellen? De band 'Joy' uit Den Ham verleent muzikale medewerking.

Zondag 20 januari, 19.15 uur, Diever, Kruiskerk, Kruisstraat 1A



Welkomdienst Borger over rijkdom

Gasten en gemeenteleden zijn welkom in Borger, waar dominee Van Beesten preekt over: 'Ben je zo dom als een aap?' Tijdens deze dienst staat men stil bij hoe je omgaat met rijkdom, geld en welvaart. Christelijk Mannenkoor Stadskanaal laat van zich horen. Ronald Knol (orgel) en Harold Kooij (pianist) zorgen voor energie, enthousiasme en virtuoos spel.



Zondag 20 januari, 19.00 uur, start samenhang: 18.45 uur, Borger, Goede Herderkerk

Kerk in Actie in Vries

Mw. Rommie Nauta is hoofd van Kerk in Actie en komt spreken op een themabijeenkomst in Vries. Dat doet zijn samen met Evelien Vrolijk, gemeenteadviseur in o.a. Drenthe. Zij gaan samen met de aanwezigen in gesprek over hoe mensen het verschil kunnen maken voor hen die geen helper hebben. De sprekers zullen dieper ingaan op het werk van Kerk in Actie. Natuurlijk is er ook alle ruimte om vragen te stellen.

Donderdag 23 januari, 20.00 uur, Vries, Dorpskerk, Oude Rijksweg 2, info: J. Koekoek, tel. 0592-541981

Film The Hours in Assen

Film liefhebbers kunnen op 25 januari genieten van het meeslepende en ontroerende drama: 'The Hours'. Clarissa Vaughan (Meryl Streep) is een welgestelde en succesvolle boekredacteur. Laura Brown (Julianne Moore) is gelukkig getrouwd. Virginia Woolf (Nicole Kidman) is een gewaardeerd auteur. Drie verschillende vrouwen. Op het eerste gezicht succesvol en gelukkig. Met elkaar verbonden door pijn en tegenslag. Stuk voor stuk moeten ze een dramatische beslissing nemen.

Vrijdag 25 januari, 20.00 uur, Assen, De Bron, Einthovenstraat 28, € 5 (inclusief consumptie)

Wandeling bij synagoge Enschede

Liefhebbers kunnen onder leiding van een gids een wandeling maken van 1 uur en een kwartier in Enschede. Zowel van de Joodse als de algemene geschiedenis van de stad zijn er sporen te vinden in de wijk rondom de synagoge. Niet alleen leuk voor mensen van buiten de stad, ook rasechte Enschedeërs horen vaak nieuwe dingen! Start: synagoge, Prinsensstraat 14.

Zondag 27 januari 12.00 uur, woensdag 30 januari 14.00 uur, Enschede

Geen fooien, maar offers

Pas op voor de schriftgeleerden. Zij verslinden de huizen van de weduwen ... (Marcus 12: 40)



DOOR DR. JAN DIRK
WASSENAAR,
HELLEENDOORN

Boven Marcus 12: 41-44 staat 'Het penningske der weduwe' (Nieuwe Vertaling 1951). 'En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine muntjes in wierp, dat is een quadrans (Romeinse munt). En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.' 'Het penningske der weduwe' is ook de titel van een uit 1846 daterend gedicht van P.A. de Genestet. Daar zal het kopje boven het bijbelgedeelte aan ontleend zijn.

Weduwen

Volgens bijbelse maatstaven hadden weduwen recht op bescherming – ze mochten niet uitgebuit worden (Ex. 22: 21, vgl. Deut. 24: 17). De praktijk was in Jezus' dagen anders dan de theorie, leer en leven lagen ver uit elkaar. Jezus verwijt de schriftgeleerden dat ze de huizen van de weduwen verslinden. Dat betekende dat de weduwen hun huizen te gelde moesten maken om hun schulden (denk aan tempelgaven en pleitkosten) te kunnen voldoen.

Twee muntjes

In Marcus 12 wordt verteld dat een arme weduwe twee munt-



Het offerblok in de toren van de protestantse kerk te Helleendoorn

jes in de offerkist van de tempel gooit, 'ter waarde van niet meer dan een quadrans'. Dat is zowat niks. Veel rijken gooien veel geld in de kist. Maar Jezus zegt: 'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid, want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.' Letterlijk staat er in het Grieks voor levensonderhoud: haar 'bios'. Dat is: haar leven. Zeg maar dat ze zichzelf gegeven heeft. Zonder reserve, zonder voorbehoud. Niet een muntje voor zichzelf en een muntje voor de Here God – eerlijk zullen we alles delen. Nee, ze heeft zichzelf gegeven.

Om onszelf

Ik moest denken aan de vrouw bij het feestmaal van een zekere Simon (Marcus 14: 1-9). Ze had een albasten flesje bij zich met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het en goot de olie uit over Jezus' hoofd. Ook: zonder reserve, zonder voorbehoud. Het had iets van zelfvergeving. Ook moest ik denken aan een couplet uit een lied over de kerk (Gezang 320: 3 / Lied 971: 2). In dit geval over de kerk als gebouw, maar we mogen dat breder zien:

God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw.

Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan.

Ja: 't Zal om onszelve gaan.' Dat maakt die arme weduwe uit Marcus 12 duidelijk. Gelukkig zijn ze er nog steeds, zulke mensen. Die beseffen dat het niet om fooien, maar om offers gaat. Het is goed om dat in de periode van de actie Kerkbalans te beseffen. 't Zal om onszelve gaan.' Bij offers moeten wij trouwens niet alleen denken aan offers in geld, maar ook aan offers in tijd...

BIJ OFFERS MOETEN WIJ TROUWENS
NIET ALLEEN DENKEN AAN OFFERS
IN GELD, MAAR OOK AAN OFFERS
IN TIJD...

NIEUW

Wijzen



DOOR
GERHARD HEERINGA,
DRONTEN

Op 1 januari van dit jaar scheerde de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons langs de kleine ijsdweg 2014 MU69, bijgenaamd Ultima Thule. Euforie in het vluchtledingscentrum in Maryland in de VS. De passage werd feestelijk gevierd met een live optreden van teamlid en astrofysicus Brian May. Voor late babyboomers, Generatie X-ers en Top2000 fans geen onbekende: May was gitarist van de Britse rockband Queen, samen met zanger Freddy Mercury, een groot artiest en met de achternaam van een

hemellichaam. Je gunt die jongens een feestje, maar wat levert dit peperdure ruimteonderzoek ons op?

Ik denk aan een ander feest, dat van Driekoningen op 6 januari. Elk kind kent het verhaal van de Wijzen uit het oosten: astrologen, sterrenwichelaars, magiërs die met beperkte middelen de hemel afspuren. Slimmer zijn we echt niet geworden, we hebben gewoon betere telescopen. Deze gasten waren in de oudheid, in die 'bezeten' wereld, een soort hofleveranciers van goede en slechte voortekenen. Ze 'lezen' in de sterren over koninkrijken die opgaan, blinken en verzinken. Als een donderslag bij heldere hemel ontdekken ze een bijzondere ster. Als een steen door je

SLIMMER ZIJN WE ECHT NIET
GEWORDEN, WE HEBBEN GEWOON
BETERE TELESCOPEN.

voortuit. Als een dreun voor je hoofd. Ze zien een ster en dat is heel wat anders dan dat je sterretjes ziet! Ik vermoed dat ze net als in Maryland een feestje hebben gevierd. Eén ding is zeker: Brian May was er niet bij.

Hoe dan ook, het zet hun wereldbeeld en hun leven op z'n kop. Deze slimme wetenschappers worden 'wijzen' genoemd. Slim en wijs. Ze sluiten elkaar niet uit, maar het zijn verschillende grootheden.

Ik ben hoogopgeleide mensen tegengekomen, die ik absoluut niet wijs zou willen noemen. Een wijze is iemand die tekenen van de tijd weet te duiden, die door de kale en harde feiten en door het nepnieuws van de dag heen kijkt. Wetenschappelijke (onder)zoekers worden gelovige

zieners. Nooit vanzelfsprekend. Komen de wijzen nog steeds uit het 'oosten'? Dan bedoel ik niet Ootmarsum en omstreken.

Aan de Alphacursus in ons polderdorp doen grote aantallen mensen uit het oosten mee: Iran, Afghanistan en Syrië. Getraumatiseerde mensen soms, die grote ontdekkingen doen. Wat levert dit onderzoek hen op? Rijk worden ze er niet van. Het komt niet in de krant. Maar als ik de greetigheid van deze migranten zie, vermoed ik dat sommigen van deze nieuwe wijzen heldere wegwijzers zullen worden van uw en mijn kinderen en kleinkinderen. Volg die Ster! Ik sluit niets uit. Daarom: tijd voor een feestje. Wat mij betreft met Brian May.

Gerhard Heeringa, interim predikant van de Protestantse Gemeente Swifterbant, en Pieter Boomsma verzorgen beurtelings op deze plek een tweewekelijkse column.

Polderpraat



Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe

AALDEN

Contactpersoon: Kerkstraat 16, 7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 20 jan.: GK Aalden 10.00 ds. W. Hordijk.
Oppas: aanwezig.

BOVENSMILDE

Kerkdienst 20 jan.: 10.00 ds. S. Kits. H.A. Organist: Wim Boer. **Lied voor de dienst:** NLB 393. **Paaskaars aansteken:** Manon v/d Hoek. **Collecten:** I. Z.W.O.-Plaatselijk Werk. 2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. **Oppas:** aanwezig. **Knd.:** Leonie Blomsma.

Vrouwenver. H.V.G.-Draagt Elkanders Lasten. 23 jan. om 19.45 uur komen we samen in het gebouw achter de Waterstaatskerk.

Vrouwenver. Ora et Labora. 22 jan. om 19.30 uur komen we samen in het gebouw achter de Waterstaatskerk. Onderwerp van deze avond is: Verheerlijking? Marcus 10: 23-45 en uit 'In Gesprek' van maart 2017. De vrije bijdrage wordt verzorgd door mw. I. Wieringa-Bos.

COEVORDEN

Contactpersoon: mw. J. Kramer-Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 20 jan.: GK 10.00 ds. H. Nagelhout. **Organist:** Jan Kamphuis. **Knd.:** groep I t/m 8. **Oppas:** Linda Hulter en Amber v/d Bosch. **Bloemendienst:** Marijet Marissen.
Aleida Kramer 10.30 mw. J. Regeling.

EMMER-COMPASCUUM

Kerkdienst 20 jan.: 10.00 Wek-dienst. Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken. **Organist:** Nelleke v/d Leest. **Oppas:** Rennie Roffel. **Gastdames:** mw. J. Bos en mw. A. Buter. **Autodienst:** dhr. H. Buursema; mw. Huizing en dhr. De Groot; mw. R. Roffel; fam. Potze. **Collecten:** Goed doel, uitgekozen door de cie. v/d Wekdienst.

ERICA

Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK Erica
Kerkdienst 20 jan.: 9.30 ds. J. Schneider. **Collecten:** I. Pastoraat. 2. Diaconie. Bij de uitgang: pastoraat. Er is oppas en knd.

GEES

Contactpersoon: mw. H. Elders-Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 20 jan.: 10.00 ds. B. Breunnesse. **Knd.:** ja. **Kaars aansteken:** Casper Euving. **O.v.d.:** Gerrit Wolting. **Organist:** Jan Klok. **Oppas:** Lienke Alferink en Malissa Pijpstra. **Collecten:** I. Oecumene, zondag voor de eenheid. 2. Bloemen. 3. Adoptie. **Bloemengroet:** mw. G. Koops. **Kerkvervoer:** fam. J. Hidding. Na de dienst is er koff-

fiedrinken.

Jarig. Mw. A. Stuu, 22 jan.: 75 jaar. Adres: Pandijk 4 7861 TE Oosterhesselen. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.

KLAZIENAVEEN

Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-312007
Kerkdienst 20 jan.: 9.30 ds. H. Knecht. **O.v.d.:** mw. M. Ellen-Wessels. **Organist:** M. Hof. **Collecten:** I. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: onderhoud gebouwen. **Welkomstcie.:** fam. W. Dorst.

KLAZIENAVEEN-noord

Kerkdiensten 20 jan.: 10.00 dhr. Marc Bruinewoud. **Organist:** dhr. B. Volkers. **O.v.d.:** Fokko. **Welkom:** Jantje Beamer; Riet. **19.00** Mia de Bruin-Roffel. Klazienaveen-noord zingt. **Thema:** Ik zal er zijn. M.m.v. gospelkoor Nooit Alleen uit Gramsbergen. **Organist:** Wessel Voorn. Beamer: Jantje.

NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD

Contactpersoon: Noorderkerk, mw. G. Visser-Rigtering, Aletta Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel. 0591-553482
Kerkdienst 20 jan.: 10.00 da. E. van der Meulen. **O.v.d.:** dhr. A. Stevens. **Organist:** mw. J. Bartelds. **Koster:** dhr. R. Rabbers. **Collecten:** I. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. **Oppas:** Elisa en Rosalinde Mulder. **Knd.:** Liesan Masselink. **Kaars aansteken:** Wianne Masselink. **Bediening beamer:** Piet van Noort. **Ontvangst:** fam. Engberts. **Bloemendienst:** fam. Lunenburg. **Autodienst:** A. Kuik. **Weeksluiting.** 25 jan. is er een weeksluiting in Oldersheem. Aanvang: 19.00 uur o.l.v. ds. J. van Breevoort.

NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD

Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 7844 KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 20 jan.: 10.00 ds. E. Wisselink. **Organist:** mw. W. Misker. **Collecten:** I. Diaconie. 2. Eigen gemeente. Uitgangcollecte: gebouwen. **Autodienst:** mw. M. Meijer; mw. fam. L. Brink; mw. G. Horstman; dhr. G. Hulsink. **Lector:** Ginus Oostingh. **O.v.d.:** Albert Meijering. **Bloemen:** fam. Lensink. **Koster:** D. Gommer. **Koffie:** Aly Winkel en Henny Holwarda. **Ontvangst en Nieuwsbrief:** Gert en Annie Schuiling.

SCHOONOORD

Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 20 jan.: De Wijn-gaard 9.30 ds. Jumelet, Erica. **Collecten:** I. Oecumene PKN.

2. Kerk. **Knd.:** alle groepen. **Autodienst:** H. Oving en P. Hogeveen. **Oppas:** Janny de Haan en Gea Habers. **Bloemengroet:** fam. B. Hajes. **Cursus.** 22 jan. is de 2e avond van de cursus over het gebed. De avond begint om 19.30 en duurt tot 21.15 uur. Dit zijn 3 avonden van gesprek, stilte en samenzijn en oefenen met stil zijn voor God. De laatste avond is op 29 jan. **De kopij** voor de Zandloper moet uiterlijk 21 jan. binnen zijn. **Stamppotbuffet.** 25 jan. organiseert de Diaconie/ZWO weer een stamppotbuffet voor de hele gemeente. U bent van harte welkom. In de hal van de kerk en de Rank liggen lijsten waar u uw naam op kunt zetten als u wilt mee eten. We willen wel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u wel een lekkere stamppot maken? Laat het dan even weten aan een van de diakenen.

ZWARTEMEER

Contactpersoon: dhr. B. Broers, Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Klazienaveen
Kerkdienst 20 jan.: 9.30 ds. Maatje, Oosterhesselen. **O.v.d.:** mw. A. Reuver-de Jonge. **Diaken:** mw. W. Batterink-Pot. **Organist:** mw. G. Fictorie. **Koster:** fam. P. Vos. **Collecten:** I. Oec. Deurcollecte: onderhoud kerkgebouw.

Overijssel

DAARLE

Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15, 7688 PX Daarle
Kerkdienst 20 jan.: 9.30 ds. R. Visser, Uelsen. **15.00** ds. G. de Goeijen, Den Ham. **Organisten:** dhr. G. Diepenveen en dhr. R. Roelofs. **Knd.:** Rianne Kamp-huis (1, 2) en Dianne Seigers (5, 6). **Tnd.:** 15.00 uur: Bert Dubbink (7, 8). **Oppas:** Dinie Bartelds, Marlous Heukels en Jaelle Valk. **Collecten:** oecumene en onderhoud. **Bloemen bezorgen:** Aly Veurink.

DEDEMSVAART

Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 20 jan.: De Antenne 9.30 ds. T. Prins-van den Bosch. **O.v.d.:** Jannie Lok. **Organist:** Hans Niezink. **Lector:** Alice Bijker. **Gastpersonen:** Lucy Couvee en Hannie van Ringelestijn. **Koster:** Marie Gerrits. **De Fontein 19.00** ds. J. Zondag. **O.v.d.:** Leny Nijboer. **Organist:** Ab Christiaans. **Koster:** Else de Ronde. **Collecten:** PKW. Bij de uitgang: zending. Kindercollecte: Mensenkinderen, voor mensen in nood. Actie: Een jaar lang groente en aardappels! Voor een gemiddeld gezin met 2 kinderen kost het jaarlijks zo'n € 2.000 om elke dag aardappels en groente op tafel te kunnen zetten. Dat is heel veel geld, vooral als je straatarm bent en in

NIEUWS VOOR HET GZ!

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
 Gratis plaatsing!

JEUGDDIENST!

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
 Gratis plaatsing!

een land woont als bijvoorbeeld Armenië of Moldavië. Want de voedselprijzen zijn daar bijna net zo hoog als in Nederland en blijven nog stijgen ook. **Oppas:** Linda Schollaardt en Eline Grol. **Kinderkerk:** groep I t/m 8. **Van Dedem Marke 19 jan.:** dhr. Jannes Smit. **Organist:** ds. W. Visscher. **Zieken.** Clara Feyeena Heem, Hardenberg; mw. G. Michel-Heersping, Primulastr. 6, Unit 4, k. 6. Isala Klinieken, dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle: mw. Ineke Aalbers, Schubertstr. 6, D3 k. 58. **Activiteiten.** Week van gebed. De diensten beginnen om 20.00 uur: ma. Immanuelkerk, di. De Antenne, wo. Brugkerk Balkbrug do. RK Kerk, za. Weeksluiting in de Van Dedem Marke. **Vacatures kerkenraad.** Binnen de kerkenraad zijn verschillende vacatures te verwachten en er zijn nog openstaande vacatures. Graag willen wij u als gemeenteleden in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor mogelijke kandidaten of u zelf als kandidaat beschikbaar te stellen. Deze namen kunt u doorgeven aan de scriba Ellen Kok, Anton van de Horststr. 21, of via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl.

DEN HAM

Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683XT Den Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 20 jan.: 10.00 ds. H. de Haan. **O.v.d.:** groep C. **Knd.:** peuters: Denise Ruiterkamp; groepen I t/m 8. **Oppas:** zaal 6: Jacobien Vehof, Karin Kolkman en Lian Immink. **GK 19.00** ds. H. de Haan. Jeugd-dienst. **Collecten:** I. Jeugdwerk. 2. Alg. Kerkelijke Arbeid. Deurcollecte: kerk. **Zieken.** Bertus Kiers (Ommerweg) is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis te Hardenberg waarbij een nier met kwaadaardig gezwell werd weggenomen. Hij is alweer aan de beterende hand en hoopt deze week huiswaarts te keren om verder aan te sterken. Annemarie Pasterkamp-Koster ('t Sumpel) heeft vorige week met succes een darmoperatie ondergaan in het ZGT te Almelo. Ze blijft deze week nog in het ziekenhuis vanwege een bijkomende longontsteking. Marijke Gerrits (Nijverdalen), dochter van Henk en Ria Gerrits (Noordelijke Kanaaldijk), heeft het nog steeds zwaar te verdueren. Ze mocht voor een paar dagen naar huis om daar kerst te vieren maar moest direct daarna opnieuw opgenomen worden in het MST te Enschede. Ze is nu weer thuis maar voelt zich erg moe en zwak. Het vervolg blijft spannend: mag ze er weer bovenop komen? We leven mee en hopen dat God haar de genade zal geven om aan te sterken en er weer voor Hem en haar gezin te kunnen zijn. Diede Boezelman (4 jaar), Esweg

61, is in november begonnen met de chemotherapie die zij 2x per week ondergaat in het Prinses Maximacentrum in Utrecht i.v.m. de leukemie die bij haar geconstateerd is. Eerst ging het naar omstandigheden goed en reageerde zij ook goed op de medicatie. Helaas moest zij de eerste week van dit jaar worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege koorts en lage bloedwaarden. Zij bleek een virus te hebben. Inmiddels gaat het weer beter met haar en is zij weer thuis. De Here zij met haar en vader en moeder Ronald en Bettineke en broertje Wout. Laten we voor Diede, haar gezin en familie bidden dat de medicatie zijn genezende werk mag doen. Zo dragen we al onze zieken en hun familie op aan de Here. Ook de mantelzorgers en allen die kampen met zorgen, moeite en verdriet. Juist aan het begin van een nieuw kalenderjaar is het voor sommigen (extra) zwaar. Wat brengt 2019 mij (ons)? Heel veel weten we niet. Wel weten we dat de Here met ons meegaat: Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding (Ps. 32: 7) **Jubileum.** Gerrit en Minie van Dijk-Hekman (Blesdijk) zijn D.V. 50 jaar getrouwd op D.V. 17 jan. We wensen hen samen met de kinderen/kleinkinderen en andere dierbaren daarna een feestelijke dag toe met dankbaarheid en de hoop dat de Here ook voor de toekomst het geluk van elkaar toebehoren wil geven en zegenen!

LUTTEN/SLAGHAREN

Kerkdienst 20 jan.: De Lantaarn 20 jan.: 10.00 ds. L. v/d Veer, Oosterhesselen. **Kruiskerk 17.00** ds. J. Post uit Wierden-Lutten. 'Snertdienst.' Na de dienst om ca. 18.15 gaan we snert (erwtensoepp) en bonensoep eten in Pro Rege. **Overleden.** 7 jan. is overleden Riek Zandman-Platje, Haarweg 10, 7775PX Lutten, in de leeftijd van 85 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 12 jan. op de begraafplaats te Lutten. Vooraf werd een dienst van Woord en Gebed gehouden in de Kruiskerk. We wensen de familie veel sterkte toe en Gods troostende nabijheid. **Jarig.** Mw. J. van de Weerd-Borger, De Praam 4, 7701 LH Dedemsvaart: 14-01-1947. Dhr. J. van Hell, Dedemsvaartseweg Zuid 11, 7775 AB Lutten: 15-01-1948. Dhr. H. Nijkamp, De Kerkdijk 11, 7798 CG Collendoorn: 15-01-1938. Dhr. A. Ederveen, Zwarte Dijk 34, 7775 PB Lutten: 17-01-1947. Mw. H. Veltink-Withaar, Anerweg Zuid 11, 7775 AN Lutten: 17-01-1947. Dhr. G. Wigger, Kamperfoeliestr. 8, 7775 BJ Lutten: 17-01-1949. Dhr. G. Ballast, Dedemsvaartseweg Noord 202, 7775 AM Lutten: 18-01-1946. Mw. H. Pullen-Smit, Ahornstr. 12, 7775 BS Lutten: 18-01-1930. Mw. G. Hoekman-de Jonge, Anerweg Zuid 43, 7775 AP Lutten: 20-01-1940.

De bloemen gaan deze week met een groet van ons allen, uit



Vervolg van pagina 3

de Kruiskerk de fam. S Lambe-
rink-Kortman, Dedemsvaartse-
weg Noord 108, Lutten.

De bloemen gaan deze week
met een groet van ons allen van
uit de Kapel, dhr. en mw. Rieks-
Vedelaar.

Samen kerken vanaf 1 jan.
2019. Als ambtsdragers van de
Lantaarn en de Kruiskerk kwa-
men we afgelopen donderdag
bij elkaar voor een nieuwjaars-
bijeenkomst. We spraken met
elkaar over de gemeente en
deden een spel. Ik opende de
avond met 1 Petrus 4: 7-11. De
kernvraag die we met elkaar
bespraken was: 'Wat betekent
'gastvrijheid' voor jou?' Bij gast-
vrijheid kun je denken aan je wel-
kom voelen, de ander welkom
heten. Dat kan met 'open armen',
de ander omarmen. Je merkt het
en je ervaart het als je je wel-
kom voelt. Het mag ons gebed
zijn voor de Emmaüsgemeente,
dat we de ander verwelkomen
in onze kerken. Voel jij je wel-
kom? Ja? Wat fijn! Zo niet. Lees
1 Petrus 4: 7-11 nog eens goed
door en vraag je je eens af wat je
eraan kan doen. Ds. Chr. Post.
**Uitnodiging ouderenmid-
dag.** 19 jan. hebben we weer de
Gezellige nieuwjaars bingo. We
beginnen om 14:30 uur in de
barzaal van de rank. Koffie/Thee
staat klaar. Tot dan.

MARIËNBERG

Contactpersoon: mw. Jeannet
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail

j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 20 jan.: 9.30 ds. B.
Heusinkveld, Daarle. **19.00** ds.
L. van Rikxoort. **O.v.d.:** G. Len-
nips. **Diakenen:** H. ter Bekke en
P. Olsman. **Collecten:** zending,
kerk en gebouwen. **Gastheer:**
W. Menzo.

Meeleven. We leven mee met
mw. Jaspers-Bril, zij zal deze
week onderzoeken moeten
ondergaan. We bidden u en uw
familie kracht en sterkte toe.

Tekst. Drie wijzen. Het was
in het voorjaar toen een vrouw
drie oude mannen op het bankje
voor haar huis zag zitten. Ze
zagen eruit alsof ze een lange
reis achter de rug hadden. Hoe-
wel ze de mannen niet kende,
volgde ze een impuls en vroeg
of ze misschien honger hadden
en binnen wilde komen. Eén van
hen antwoordde: 'U bent heel
vriendelijk, maar er kan van ons
drieën maar één op uw uitno-
diging ingaan.' Hij wees naar de
oude man rechts van hem en
zei: 'Dit is Rijkdom.' Toen wees
hij naar degene links van hem en
zei: 'Zijn naam is Succes. En mijn
naam is Liefde. Het is aan u om
te beslissen wie van ons u uitno-
digt.' De vrouw dacht even na en
liep toen naar binnen en vertelde
haar man wat ze buiten voor
de deur had meegemaakt. Haar
man was verrast en zei: 'Gewel-
dig, laten we dan Rijkdom maar
uitnodigen!' Zijn vrouw was het
daar niet mee eens: 'Nee, ik
denk dat we beter Succes kun-
nen vragen.' Hun dochter zei
echter: 'Zou het niet veel beter
zijn als we Liefde zouden uitno-
digen?' 'Ja, ze heeft gelijk', zei de

man. 'Ga naar buiten en nodig
Liefde uit als onze gast'. Ook de
vrouw knikte en bij het bankje
gekomen zei ze: 'Liefde, wil je
binnen komen en onze gast zijn?'
Liefde maakte aanstalten om
mee te gaan, maar ook de twee
andere mannen stonden op en
volgden hem. Verbaasd vroeg de
vrouw aan Rijkdom en Succes:
'Ik moest kiezen en heb alleen
Liefde uitgenodigd. Waarom wil-
len jullie nu ook meekomen?' In
koor antwoordden de mannen:
'Als u Rijkdom of Succes had uit-
genodigd, dan waren de beide
anderen buiten gebleven. Maar
nu u Liefde hebt gevraagd om
binnen te komen volgen de ande-
re twee ook. Want waar Liefde
vooropgaat, daar vormen wij een
eenheid.'

NIEUWLEUSEN

Contactpersoon: dhr. G. Vrieling,
Haagwinde 12, 7711 NV Nieuw-
leusen, tel. 0529-481637

**Kerkdiensten 20 jan.: Ont-
moetingskerk 10.00** ds G.
Zijl, Lemele. **Knd.:** groep 1 t/m
8. **Collecten:** diaconie, kerk en
het ouderenfonds.
Zieken. Zr. J. Bredewold-
Zwiers, Westeinde 21, is thuisge-
komen uit het Isalaziekenhuis.
Zr. G. Haasjes-Snijder, Meeleweg
7, is verhuisd naar de Brinken-
borgh (Hulstkampen) afd. Wes-
terveen.
Zr. J. Visscher-Marskamp Ruiten-
veen 17a, verblijft nog in het Zie-
kenhuis Isala, V2., afd. 4, k. 145.

SIBCULO

Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX

Sibculo
**Kerkdienst 20 jan.: Fredriks-
kerk Kloosterhaar 9.30** ds. A.
v/d Griend. H.A. **Knd.:** groep 1
t/m 8. Inzameling Voedselbank
Hardenberg. **Oppas:** aanwezig.
Collecten: diaconie, kerk en
onderhoudsfonds.
't Refter 11.00 Teenagemeeing.

ST. JANSKLOOSTER

Contactpersoon: Tiny van der

Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427

Kerkdienst 20 jan.: 10.00 ds.
A. Estié, Oldebroek. **Oppas:**
Alinda Apperlo en Daniek Las-
sche. **Knd.:** groep 1 en 2 en alle
leiding en hulpen. **Organist:**
Tjakko de Jong. **Kapel 14.30** ds.
J. van Wijk, Zwolle. Gez. dienst.
Organist: Corry van den Berg.
Collecten: 1. Kerk. 2. Bloemen.

komen en gaan

PROTESTANTSE KERK

Bedankt
voor Noorden (herv.), ds. J.W.
Hooydonk te Kockengen (herv.)

GEREF. KERKEN (VRIJG.)

Beroepen
te Bedum, ds. M.K. van Rijswijk
te Zuidwolde en Ruinerwold-
Koekange

Beroepbaar

kandidaat G. Bos-Kaptein
te Meppel (kerkelijk werker
Dronten-Zuid en NGK
Hoogeveen), tel. 06-20433802,
e-mail gerrybos@gmail.com

HERSTELD HERV. KERK

Beroepbaar
kandidaat H. Roelofsen te
Staphorst, die beroepen werd te
Gameren

CHR. Geref. KERKEN

Beroepen
te Amersfoort en te
Hoogeveen, ds. J.W. Moolhuizen
te Dedemsvaart

GEREF. GEMEENTEN

Beroepen
te Doetinchem, ds. A.A.
Brugge te Lethbridge (Alberta,
Canada)
te 's-Gravenzande, ds. C. van
Ruitenburg te Krimpen aan den
IJssel

Bedankt
voor Rilland-Bath, ds. G.J. van
Aalst te Klaaswaal
voor Zoetermeer (zendingswerk
Albanië), ds. H. Brons te
Vlaardingen
voor Berkenwoude, ds. P.G.
Heijkamp te Emmeloord
voor Dordrecht, voor Leerdam
en voor Nieuwerkerk (Zld), ds.
H.A. van Zetten te Benthuizen
voor Meeuwen i.c.m. Sprang-
Capelle, ds. C.A. van Dieren te
Rijssen-Noord
voor Picture Butte (Alberta,
Canada), ds. A.H. Verhoef te St.
Catharines (Ontario, Canada)
voor Terwolde-De Vecht,
ds. B.J. van Boven te De Valk-
Wekerom

Regionale kerkdienst van SIEN in Kloosterhaar

SIEN – regio Ommen organiseert
in Kloosterhaar een aangepaste
kerkdienst met voorganger ds.
A.W. van de Griend uit Klooster-
haar. Thema is 'Wat een verras-
sing!' en muzikale medewerking
wordt verleend door 'Le Mot
Chanté' uit Sibculo. Er zijn vol-
doende muziekinstrumenten aan-
wezig om zelf muziek te maken.
Na de dienst is er gelegenheid om
na te praten onder het genot van
koffie, thee en fris. SIEN komt op
voor belangen van mensen met
een verstandelijke beperking en
hun directe omgeving en zet zich

in voor een samenleving waar
mensen met een verstandelijke
beperking kunnen meedoen, net
als ieder ander. Steeds meer men-
sen uit de regio Hellendoorn/
Nijverdal, Twenterand, Ommen/
Dalfsen, Dedemsvaart, Harden-
berg/Gramsbergen bezoeken
deze speciale kerkdiensten van
SIEN.
Meer informatie over het werk
van SIEN op www.sien.nl

Zondag 27 januari, 15.00 uur, Kloosterhaar,
Fredrikskerk, Dorpsstraat 15



Advertenties



Reveil
maandelijkse christelijke maandblad

met Elly Zuiderveld
zangeres en schrijfster

wakker en waaks
maandbladreveil.nl

"Heb altijd vertrouwen,
want we werken voor de beste
Baas die er is"

Of het meest eigennuttige, christelijke blad
van Nederland bij u past? Gewoon proberen.

½ jaar
voor slechts
€8,95!



Praat eens vrijblijvend
met de makers van het
Gezamenlijk Zondagsblad.

UW KERKBLAD OP- FRISSEN?

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl



Alof Boxem van UGNA Uitvaartverzorging:

“Uitvaarten zijn persoonlijker geworden”



UGNA Uitvaartverzorging uit Coevorden verzorgt uitvaarten voor particulieren, uitvaartverenigingen en verzekeringsmaatschappijen. “Om wie het ook gaat, een uitvaart is altijd iets persoonlijks”, zegt eigenaar Alof Boxem. “De familie moet er een goed gevoel aan overhouden.”



DOOR L. POLHUYS,
DEVENTER

“Een goede uitvaart regelen, is het mooiste wat je kunt doen voor de nabestaanden”, vindt Alof Boxem.

Passend

Of het nu een begrafenis of een crematie betreft, het moet altijd passend zijn, betoogt hij. “De uitvaartverzorger organiseert de uitvaart in samenspraak met de familie, alles moet in overleg. Een goed contact en de juiste informatie voorafgaand zijn nodig om alles in goede orde te laten verlopen. Vroeger ging het er allemaal wel

iets anders aan toe, maar de laatste jaren zijn uitvaarten persoonlijker geworden. Tegenwoordig heeft de familie veel invloed op inhoud en vormgeving van het afscheid. Dat is een prima zaak. Aan de andere kant, er zijn vaak zoveel verschillende mogelijkheden dat het moeilijk is om een keuze te maken. Onze uitvaartverzoekers luisteren in de eerste plaats naar wat de familie wil, zonder direct allerlei alternatieven aan te dragen. Het is beter je aan te passen aan de wensen van de nabestaanden.”

Keurmerk

Boxem is in het bezit van het keurmerk van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Alle aspecten van het vak heeft hij in de praktijk doorlopen, van het delven van graven tot het verzorgen van overledenen en rijden op een

rouwwagen. Boxem. “Sommige verzekeraars stellen dit keurmerk als eis. Een aantal van onze medewerkers bezit het keurmerk ook en is bovendien voor ons bedrijf persoonlijk gecertificeerd.”

Totaal dienstenpakket

Het verzorgingsgebied van UGNA omvat niet alleen Zuidoost Drenthe maar ook delen van Overijssel (tot Zwolle) en Groningen (Stadskanaal). “In Coevorden en omgeving zijn we geworden wat we nu zijn door

het leveren van uitvaartdiensten aan uitvaartverenigingen. Denk onder meer aan kisten, dragers, auto's of rouwdrukwerk. Het

totale dienstenpakket dus.”

Met uitvaartvereniging Zuid Oost Drenthe deelt UGNA in Coevorden een kantoorpand. “Een teken van de goede relatie die we met elkaar hebben. Wij ondersteunen de verenigingen met raad en daad. De laatste jaren zijn veel uitvaartverenigingen weer opgebloeid. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ze puur plaatselijk bezig en betrokken zijn. Dat spreekt veel mensen aan in een tijd waarin verbanden steeds groter en internationaler worden.”

Keurmerk

Albo Beton en Omko zijn gelinkt aan Boxem Uitvaartverzorging, zij vallen alle onder Albo Holding. Ondersteund door (landschaps)architecten richt Albo Beton begraafplaatsen in met onder meer grafkelders, urnenmuren en urnenkelders.

Onder Omko vallen een constructiebedrijf dat onder meer grafbekistingen, omrandingen, draagbeugels, graf liften, transportwagentjes, rijdende baren, draagbaren, asverstrooiers, kransenstandaards en dergelijke levert. Omko vervaardigt verder - uniek in Nederland - onder meer binnenbekleding voor kisten en persoonlijke registers voor families. Ook worden herinneringssieraden ontworpen en geleverd. Verder is er een atelier dat kleding levert voor onder meer dragers of gastvrouwen en -heren tijdens uitvaarten.

Kerk

Een aanzienlijk deel van de uitvaarten vindt nog altijd plaats vanuit de kerk, constateert Boxem. “Het aantal kerkelijke uitvaarten neemt wel af, dat is duidelijk te

merken. Een aantal van onze uitvaartverzoekers is zelf ook gelovig. Ik ben niet kerkelijk, toch vind ik dat er mooie kanten aan een kerkelijke uitvaart zitten. Het biedt steun als mensen worden begraven vanuit een bepaalde achtergrond. Ook is het fijn als een predikant spreekt die de overledene heeft gekend en bekend is met de familie.”

“Alle uitvaarten verschillen van karakter. De één kiest voor sober, de ander voor meer uitbundig. Persoonlijk vind ik wel dat er ook ruimte moet blijven voor verdriet. Dat hoort erbij.” Wat heeft zijn voorkeur: begraven of cremieren? Boxem: “Ik ben zelf gevoelsmatig meer van het begraven. Je hebt op de begraafplaats dan nog een mooie plek om naartoe te gaan.”



column

Over het doven van het licht



DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Op de avondmaalstafel voor in de kerk stond een kaars en keurig op een plankje ernaast lag een kaarsendover. Een onverwachte rilling ging plotseling door me heen. Het zou toch niet de bedoeling zijn om de vlam van kaars met een kaarsendover uit te doen? Een beetje geschrokken keerde ik me om naar het dienstdoend kerkenraadslid van mijn gastgemeente en vroeg haar of dat inderdaad de bedoeling was. Stomverbaasd keek ze me aan: ‘Maar natuurlijk is dat de bedoeling. Anders kan er kaarsvet aan uw toga of handen komen,’ zo antwoordde ze mij. Ik vroeg haar vriendelijk of ik het vlammetje van de kaars ook gewoon uit mocht blazen, waarop zij op haar beurt mij naar de reden daarvan vroeg. Ik beloofde haar later in de week een briefje te schrijven over deze kwestie. Want zo vlak voorafgaand aan een dienst was het niet de juiste gelegenheid.

Zo gezegd, zo gedaan. Ik citeer uit de beloofde brief:

‘Het doven van de kaars -juist omdat hij om een bepaalde reden is aangestoken- is voor mij een gebeuren dat met de nodige aandacht en zorg dient te geschieden: in mijn optiek is het het meest respectvolle om hiervoor de levensadem zelf te gebruiken. Symbool staat dat het licht zelf nooit gedoofd kan worden, maar dat we het meenemen in het hart. Dat de tere vlam met een kaarsendover uitgemaakt zou worden, staat voor mij haast gelijk aan een daad van geweld. Adem is zacht, een (kaarsen)dover is hard. Adem staat dichtbij het zachte briesje dat het vlammetje doet bewegen. Het harde metaal van de kaarsendover ‘doodt’ de dynamiek van het levendige geheel. Vanzelfsprekend is bovenstaande puur gevoelsmatig en dus haast niet onder woorden te brengen.’

Einde citaat.

Deze brief schreef ik de herfst het jaar 2007 en vond hem bij het opruimen van mijn bureau terug. Helaas kan ik me niet meer voor de geest halen of ik hier nog weer antwoord op heb gekregen of niet.

Een kaars aansteken is inderdaad een zinvol gebeuren, zo ook moet het doven daarvan met aandacht gebeuren. Onlangs las ik in een column van Désanne van Brederode een prachtige zin: ‘Wanneer je een kaars opsteekt, verplaats je je eigen middelpunt. Het innerlijke licht komt buiten je te staan en verbindt zich belangeloos met wie je zou willen bedanken of zou willen helpen.’ Zo mooi kan ik het zelf niet onder woorden brengen, maar dit is precies wat het is.



RTV-tips

Zaterdag 19 januari
NTR | NPO2 | 21.10
De Kennedy's

Een nieuw tijdperk breekt aan met de beëdiging van John F. Kennedy, de jongste Amerikaanse president uit de geschiedenis. Echter de overwinningsroes duurt niet lang.

Zondag 20 januari
EO | NPO2 | 9.10
Kerkdienst

Kerkdienst vanuit de Oud-Katholieke Kerk H.H. Anna en Maria in Haarlem. De viering staat in het teken van de Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen. In deze week bidden jaarlijks miljoenen christenen wereldwijd samen voor eenheid en vrede.

Zondag 20 januari
EO | NPO2 | 12.00
Songs of Praise

Kerkmuziek staat in Engeland op een hoger plan dan in Nederland. Wekelijks aandacht voor koor- en kerkmuziek van o.a. kathedrale koren uit Engeland.

Maandag 21 januari
KRO-NCRV | NPO1 | 21.15
Spoorloos

In deze aflevering van een nieuw seizoen reist Spoorloos met Jetske en met de 22-jarige Khomham en haar adoptiemoeder Yvonne naar het geboorteland Thailand.

Dinsdag 22 januari
KRO-NCRV | NPO2 | 16.25
Leven na het klooster

Gert Bremer was de vijftig al gepasseerd toen hij intrad bij de Trappisten, maar tot zijn grote verdriet kon hij na een kloosterleven van elf jaar niet blijven. Fieke Opdam was 'de jongste non in Nederland' verliet echter na 8,5 jaar het klooster. Hoe bouw je je leven weer op als je het klooster verlaat?

Woensdag 23 januari
AVROTROS | NPO1 | 20.30
Tussen Kunst en Kitsch

In deze uitzending taxeert Martijn Akkerman een ring. Deze ring is van de 93-jarige moeder van meneer. Het is een erfstuk, zij heeft hem nooit gedragen.

Donderdag 24 januari
NTR | NPO2 | 20.25
Verborgen Verleden

Voormalig minister van financiën en bankbestuurder Gerrit Zalm is van eenvoudige komaf. Zijn vader was kolenboer.

Vrijdag 25 januari
Max | NPO2 | 21.10
De erfenis van de keizer

Napoleon is bijna aan het einde van zijn reis door Holland en weet inmiddels wel wat hij van de Hollanders kan verwachten. Wat heeft hij ons nagelaten? Napoleon heeft het laten registreren van de officiële achternaam verplicht gesteld. De kilo en de meter zijn ingevoerd. De macht van de adel werd ingeperkt.



Wees nuchter en waak

Laat ik maar meteen het beste beentje voorzetten en u allemaal van harte veel heil en zegen toewensen voor het nieuwe jaar 2019. Per slot van rekening mag dat nog de hele maand. In dat heil en zegen zit een meerwaarde: heil maak je zelf niet en zegen evenmin. Daar is een hogere instantie

voor nodig. Elkaar de beste wensen toeroepen vind ik te plat, te horizontaal. Kom er maar voor uit dat je elkaar de zegen toe bidt voor het nieuwe jaar.

DOOR DS.T.J.OLDENHUIS, COEVORDEN

Zonder stuur raak je gauw de weg kwijt. Je zag dat bij de jaarwisseling in de lage landen bij de zee. Het nieuws meldde dat die vrij rustig verlopen was op een paar incidenten na. Voor zeventig miljoen ging er aan vuurwerk de lucht in, althans afgaande op de verkoop in Nederland. Maar je kunt rustig stellen dat er voor 100 miljoen verknald is. In de grensstreek was het rond oudjaar een complete chaos bij de vuurwerkhandelaren. De westkant van ons buurland werd leeggekocht en karrevrachten gingen moeiteloos de grens over. Ja, het mag niet, maar wie zal het controleren? En de enkeling die gesnapt wordt heeft gewoon pech. De pakkans is minimaal.

Ook het aantal ongelukken viel nogal mee, er zijn enkele ogen gesneuveld, hier en daar wat vin-

gers en over het hele land gezien is er weinig gebeurd. Hoezo weinig gebeurd? Twee doden te betreuren. Is dat een rustige jaarwisseling? De idioterie in Scheveningen met brandstapels die nota bene dertien meter te hoog waren en toch maar in de fik werden gestoken, want hopelijk zou het wel meevallen. Het mag nog een wonder heten dat er ondanks de grote schade geen slachtoffers zijn gevallen. En de Haagse burgemeester zal alles tot op de bodem laten uitzoeken hoe dat nou toch allemaal plaats kon vinden. Bedenk toch niet zulke domme smoezen, denk ik dan, en steek als hoofd van ordedienst de hand in eigen boezem. Maar ja, de burgemeester zal wel gedacht hebben: "Als ik deze hoge torens ga verbieden, krijg ik mot in mijn eigen keuken, dus ik heb ik niks gezien en zat toevallig in de kelder."

Ik heb trouwens helemaal niets gehoord over al die milieuschade van die vreugdevuren en niet te vergeten van al dat knalwerk. Of

waren de milieugoeroes misschien zelf met een brilletje op aan het knallen? Oh, komt daar fijnstof bij los en andere vervelende stoffen? Oh nooit aan gedacht zeg, ach het is ook maar één keer oudjaarsavond.

Het is net of mensen op die avond helemaal hun verstand verloren hebben, alles knalt in één keer op nul. Ik begrijp niet waarom mensen dan ineens helemaal uit hun dak moeten gaan. Maar ik zal wel te nuchter zijn en een te grote kouwe kikker en misschien ook wel een beetje ouderwets. Mij is geleerd dat je een beetje maat moet

houden. Niet te gauw selectief boos worden, want daar zijn we ook heel goed in als polderjongens en -meiden.

Blijf nuchter en waakt, zei een ouwe collega van mij eens. Ik heb laatst zijn preek nog gelezen, goeie opsteker voor 2019. Hij heet Petrus en hoewel hij al jaren geen nieuwjaar meer viert, hoor ik hem graag!



Geknipt

In 'Geknipt' vindt u opvallende, bijzondere, verbijsterende of verhelderende citaten uit kranten, bladen of websites. Voor u gelezen en geknipt door de medewerkers van het Gezamenlijk Zondagsblad.

Nike toont lef

In het reclamevakblad *Adformatie* verkneukelt cultuurwetenschapper Thimon de Jong zich over Nike, die een verguisde footballplayer als het nieuwe gezicht van hun 'Just-do-it'-campagne koos.



Nike vind ik een fantastisch voorbeeld van vertrouwen wekken op authentieke wijze. Geen footballteam wilde Colin

Kaepernick nog contracteren nadat hij uit protest knielde tijdens het Amerikaanse volkslied. Eind augustus, aan het begin van het NFL-seizoen, maakte Nike hem het nieuwe gezicht van hun Just Do It-campagne. Conservatief Amerika schreeuwde moord en brand en op de beurs duikelde het Nike-aandeel naar beneden. Maar na ongeveer een week was de bodem bereikt en begon Nike's campagne alle records te breken in likes, retweets en shares. De sales trokken dusdanig aan dat de aandelenkoers het hoogste punt ooit bereikte. Natuurlijk wist Nike van tevoren dat al die conservatieve 30-plussers heftig zouden reageren. Maar in die

groep was Nike helemaal niet geïnteresseerd. Deze campagne was bedoeld voor de next generation van atleten, de 15- tot 17-jarigen. Nike richt zich op de lange termijn en weet dat 'Generatie Z' zich behoorlijk druk maakt over dit soort onderwerpen. In Nederland durven we allemaal Maarten van der Weijden te sponsoren, of het Glazen Huis. Maar wie heeft het lef zich in de zwartepietendiscussie te mengen? En wie koppelt zich aan Lili en Howick? Natuurlijk is het niet zo eenvoudig om te gaan roepen dat Zwarte Piet weg moet. En natuurlijk gaat het allemaal om uitvoering, timing en moet het ook nog bij je merk passen. Maar wie vertrouwen wil winnen, zal zijn hoofd soms boven het maaiveld moeten durven uitsteken.

Hoe de burgemeester zijn geloof kwijt raakte

Daags voor Kerst was burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede een van de drie 'lekenpredikers' in de Grote kerk van Enschede. Volgens het *Algemeen Dagblad* begon hij zo:

"Ik geloof niet meer. Het gebeurde op een avond in Parijs op een kleine Chambre de Bonne toen ik 26 was. Ik las Dietrich Bonhoeffer, de Duitse predikant die drie weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgehangen omdat hij betrokken was bij de laatste aanslag op Hitler. Hij schreef in zijn laatste brieven aan zijn vrouw en familie dat we moeten leven 'alsof God niet gegeven is... Voor en met God leven wij zonder God'. Voor mij viel God met die woorden van zijn hemelse troon."



Kerk moet plaats in samenleving terugclaimen

In de *Volkskrant* legt de remonstrantse predikant Joost Röselaers uit hoe zijn standpunt ten opzichte van 'de kerk' veranderd is.

Oude standpunt: "De kerk moet bescheiden zijn, we doen er niet meer toe. We zitten in de marge maar dat is eigenlijk wel goed. De kerk moet er nog zijn voor een kleine groep leden, maar dat is het. Ik merkte bij mezelf, maar ook bij andere mensen die verbonden zijn aan de kerk, een calvinistisch zondebesef: we hebben ook veel kwaad gedaan, onze tijd is wel geweest. Ik had iets fatalistisch over me: ik vroeg me af of ik mijn pensioen wel zou halen bij de kerk."

Nieuwe standpunt: "De kerk moet zijn rol in de samenleving opeisen en present zijn. De zingevingsvraag is groter dan ooit, de kerk moet daarop inspelen door bijbelse verhalen en tradities aan te reiken. Wij zijn als kerk te veel in de seculariseringsgolf meegegaan.

Mini-conferentie en publiekslezing Luigi Gioia in Zwolle

De bekende Italiaanse benedictijner monnik en systematisch theoloog Luigi Gioia geeft wereldwijd spirituele retraites. Gioia komt in februari naar Nederland vanwege zijn nieuwe boek 'Aangerakt door God'. Hij komt spreken in Zwolle.

Vrijdag 8 februari organiseren KokBoekencentrum en het platform voor contemplatieve vernieuwing van de kerk *Contemplatio.nl* in de Zwolse Plantagekerk de mini-conferentie *Contemplative inspiration for the Protestant tradition* met Luigi Gioia als hoofdspreker. Doelgroep van deze mini-conferentie: predikanten, theologen, kerkelijk werkers, (monastieke) pioniers en alle andere belangstellenden. Verder

We moeten onze plaats in de samenleving terugclaimen, ook met de overtuiging dat we iets te bieden hebben. Voor existentiële vragen is nu een leegte. Yoga en mindfulness vind ik praktisch, maar ook flinterdun. Ze hebben geen bodem, zoals ze in Nederland worden beoefend. Het zijn ad-hoc-activiteiten. Het christendom is waardevoller. Tuurlijk is yoga goed voor de spieren, maar yoga haalt het niet bij de kerk. De kerk heeft zoveel te bieden, een verhaal dat je tegensprekt en op een vriendelijke manier vraagt: 'Ben je wel goed bezig? Denk je wel aan de ander?'



werken aan dit event Jos Douma, Patrick Nullens en Gerrit Immink mee. De mini-conferentie start om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30) en eindigt om 17.00 uur. De toegang bedraagt € 10. Wilt u Gioia's boek erbij, dan kost het € 22,50 inclusief het boek. Reserveer een kaart via: www.kokboekencentrum.nl/zwolle.

's Avond geeft Luigi Gioia een publiekslezing in de Plantagekerk met als titel *Experiencing God in Prayer* (God ervaren in het gebed). De publiekslezing staat open voor een breed publiek: kerkmensen, christenen en geïnteresseerden. Start: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Info: www.plantagekerkzwolle.nl/leerhuis.

Tips voor nieuwe ambtsdragers

Deze maand worden in veel gemeenten nieuwe ambtsdragers bevestigd. Elf tips om hen te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid.

1. Training 'nieuwe ambtsdragers'

Vraag de training 'nieuwe ambtsdragers' aan voor uw gemeente: protestantsekerk.nl/training/nieuwe-ambtsdragers/. Deze bestaat uit e-learning en twee bijeenkomsten in Hoogeveen (6 en 20 maart). In deze training ontwikkelt u een duidelijke visie op het ambt en leert u onder andere over kerkordelijke regels en de verantwoordelijkheden van een ambtsdrager. Weet dat er ook nog trainingen volgen zijn voor: scriba's, diakenen, ouderlingen, kerkrentmeester en jeugdambtsdrager.

2. Gratis maandblad woord&weg

Woord&weg is het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Het magazine is bedoeld om ambtsdragers te inspireren en informeren. Het blad is iedere maand gecombineerd met Jong Protestants, Diakonia of Kerk&Israël Onder-

weg. Vraag een gratis abonnement aan via www.protestantsekerk.nl/magazine

3. Wekelijkse nieuwsbrief

Abonneert u zich op de wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse Kerk. Deze nieuwsbrief staat boordevol inspirerende en nuttige informatie voor ambtsdragers.

4. Kerkorde online

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. U zult de kerkorde veelvuldig nodig hebben in uw ambt. De nieuwste versie van de kerkorde is altijd te vinden via: protestantsekerk.nl/kerkorde.

5. Bezinning & gebed

Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid. In veel kerkenraden is er tijd voor bezinning en wordt er geleefd uit de Bron. Dat is onmisbaar. Het werkt door in de bespreking van de verdere agenda. Neem daar dus tijd voor. 'Help ons u te vinden', een boekje

met gebeden (€ 7,95) kan u daarbij helpen. <https://webwinkel.pkn.nl/help-ons-u-te-vinden-gebeden-boekje/4920-0144>

6. Leiderschap met lef!

Het boekje 'Leiderschap met lef!' (€ 1,50) ondersteunt ambtsdragers bij de leidinggevende taak van de kerkenraad. Het boekje gaat onder meer in op de spiritualiteit van de kerkenraad, het ontwikkelen van een waardevolle houding, leidinggeven aan verschillen, leidinggeven in een veranderende context, de samenwerking tussen ambtsdragers en de communicatie met de gemeente. Rond de thema's in dit boekje is ook een gelijknamige training aan te vragen. Bestel het boekje via: <https://webwinkel.pkn.nl/leiderschap-met-lef/4200-0290>

7. Een voortreffelijk werk

Het boek 'Een voortreffelijk werk' (€ 12,99) is een compacte en gedegen handleiding voor de ambtsdrager van vandaag, die snel een goed inzicht geeft in alle aspecten van het gemeentezijn. Wie verlangt naar het ambt, begeert een voortreffelijk werk, zegt Paulus. Maar iedere ambtsdrager weet dat dit werk

niet zo eenvoudig is. Daarom is deze handreiking voor ambtsdragers samengesteld waarin allerlei facetten van het gemeentelven aan bod komen: beleid, pastoraat, catechese, jeugdwerk, diaconaat en evangelisatie. U kunt het bestellen via: www.boekencentrum.nl/een-voortreffelijk-werk

8. 101 dingen die je moet weten als je ambtsdragers wordt

Dit is eigenlijk tip waarvan u hoopt dat anderen u, als nieuwe ambtsdrager, cadeau gaan geven. Op lichtvoetige wijze wordt in dit boek de lezer bemoedigd en geïnformeerd door 101 kernachtige en mooie teksten (€ 11) Geeft niemand u het cadeau? Bestel het dan via: www.boekencentrum.nl/pod-101-dingen-die-je-moet-weten-als-je-ambtsdrager-wordt

9. Spannende vragen rond het ambt

Binnen de Protestantse Kerk wordt al jarenlang geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kerk-zijn. De huidige kerkorde levert soms organisatorische knelpunten op. Zo zijn bij een klassieke gemeente zeven ambtsdragers en drie bestuurlijke organen nodig. Dit blijkt vaak niet haalbaar te zijn voor nieuwe vormen van kerk-zijn. Voor een deel van de nieuwe initiatieven is een antwoord op deze vragen nodig,

omdat ze tegen urgente knelpunten aanlopen. Vanaf donderdag 10 januari zijn er bijeenkomsten in het land waar over deze en andere spannende vragen gesproken worden. De dichtstbijzijnde is op donderdag 7 februari in Apeldoorn, De Hofstad, Hofveld 52. Aanmelden kan via: protestantsekerk.nl/ronde-mozaiek-van-kerkplekken

10. Liturgische suggesties

Op zoek naar ideeën en geschikte teksten voor een dienst waarin nieuwe ambtsdragers bevestigd worden? In PreekWijzer vindt u onder andere negen preekschetsen voor deze gelegenheid. Ga naar: preekwijzer.nl/nieuws/preekwijzerdossier-bevestiging-van-ambtsdragers/7891

11. De dienstenorganisatie beantwoordt al uw vragen

De dienstenorganisatie heeft als belangrijkste taak het ondersteunen van de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dat betekent dat u met elke vraag bij de dienstenorganisatie terecht kunt. Het uitgangspunt is dat u binnen 48 uur (op werkdagen) een bruikbaar antwoord ontvangt. De dienstenorganisatie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 09.00 - 21.00 uur; vrijdag 09.00 - 16.00 uur via info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880. (bron: pkn.nl)

De kerkdienst (7):

De 'wet', schuldbelijdenis en genadeverklondiging

Wat gebeurt er rondom en in een kerkdienst? Kerkgangers zijn zich daarvan maar ten dele bewust. In een serie artikelen besteedt Riemer Roukema aandacht aan onderdelen van de kerkdienst.

DOOR RIEMER ROUKEMA, ZWOLLE

In deze aflevering gaat het over de plaats en functie van het eerste gebed in de dienst.

Drempelgebed

Na de beginwoorden en het eerste lied van een protestantse kerkdienst kan de dienst op verschillende manieren verder gaan. Ik zou wel vier of vijf vormen kunnen opnoemen. Ze lijken allemaal op elkaar, maar zijn niet helemaal hetzelfde. Na het 'Onze hulp' kan een gebed worden uitgesproken waarin de voorganger onze zonde en nalatigheid tegenover God en elkaar erkent. Dat wordt het 'drempelgebed' genoemd, omdat het uitgesproken wordt op de drempel ofwel aan het begin van de dienst. In één adem wordt daarna ook gebeden om vergeving en vrede, in het vertrouwen dat God die geeft. Deze woorden kunnen door de voorganger worden gezegd, of afwisselend door de voorganger en de andere kerkgangers. Ze kunnen ook worden gezongen.

Eigen falen

Het is inderdaad passend om aan het begin van de dienst te erkennen dat wij daar niet komen als zelfverzekerde gelovigen die de afgelopen week alleen maar fantastische dingen hebben gedaan. We zijn immers vaak genoeg tegenover elkaar en tegenover

God tekortgeschoten, maar het vraagt zelfkennis om dat in te zien. Dat eerste gebed wil ons daarbij helpen. Wanneer ik wel eens een 'evangelische' samenkomst bezoek, dan valt mij op dat zo'n gebed daar ontbreekt. Meteen begint de gemeente God in een groot aantal liederen enthousiast te loven en te prijzen. Dat Jezus voor onze zonden gestorven is, komt in die liederen meestal wel aan bod, maar een gebed waarin ons

eigen falen wordt uitgesproken, is niet gebruikelijk. Toch zouden er ook in 'evangelische' gemeenten genoeg redenen te bedenken zijn, om daaraan aandacht te schenken. Dat blijkt bijvoorbeeld, als er ineens een misstand naar buiten komt, of als mensen teleurgesteld vertrekken. In een traditionele protestantse kerkdienst worden de vaste elementen soms misschien beleefd als een sleur, maar er is wel goed over nagedacht. Het gaat erom, die vaste elementen van de liturgie steeds weer met aandacht, 'ynmoedich', te verwoorden en mee te beleven.



Tien geboden

Behalve met een kort drempelgebed kan een protestantse kerkdienst ook anders worden ingeleid. Laat ik met een 'zwarte' vorm verdergaan. Vaak werden (en het gebeurt nog steeds wel) na het 'Onze hulp', de groet en de intochtspalm de Tien Geboden gelezen. Die lange tekst staat in twee versies in Exodus 20 en in Deuteronomium 5. De Tien Geboden werden (of worden) gelezen omdat we daaraan onze zonden kunnen aflezen. Deze motivatie stamt uit de brieven van Paulus. In Romeinen 3:19 schrijft Paulus dat de wet ons de zonde leert kennen. Dat is overgenomen in de invloedrijke Heidelbergse Catechismus, Zondag 2. Daarom werd (of wordt) in de dienst eerst aan Gods geboden herinnerd, om daarna des te ernstiger te bidden om vergeving van zonde. In plaats van de Tien Geboden kan ook een andere tekst gelezen worden, bijvoorbeeld het gebod om God en de naaste lief te hebben (Matteüs 22:37-40). Na zulke teksten en dat gebed worden doorgaans passende liederen gezongen.

Frankrijk

Deze gewoonte, eerst aan Gods geboden te herinneren, komt in ons land vooral voor in de 'zwaardere', orthodoxe gemeenten en kerkgenootschappen. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld worden ook protestantse kerkdiensten

van 'vrijzinniger' gemeenten vaak zo ingeleid. Eerst wordt herinnerd aan Gods wet, daarna komt de belijdenis van zonden, en daarop volgt de verkondiging van Gods vergeving. Ook daar worden deze elementen omlijst met liederen. In Nederland komt deze volgorde bij mijn weten in 'vrijzinniger' gemeenten niet voor. Mij staat bij, dat vooral het lezen van de Tien Geboden aan het begin van de dienst een zware druk op de kerkgangers kan leggen. De indruk kan gewekt worden, dat die Tien Geboden het allerbelangrijkste van de Bijbel zijn, en dat we er nooit aan toe komen ons daaraan echt te houden.

Vergeving

Toch is het ook in 'zwaardere' gemeenten vanzelfsprekend, dat de voorganger na de schuldbelijdenis Gods vergeving en genade toezegt aan ieder die oprecht zijn zonden heeft beleden. De Tien Geboden staan

immers in het kader van Israëls verlossing uit Egypte. In die lijn staat ook de verlossing door Christus. Deze toezegging van Gods genade en vergeving, om Christus' wil, kan worden onderstreept met een Bijbeltekst die daarover gaat (bijv. Jesaja 1:18; Micha 7:18-20; Romeinen 5:1-11). Daarop volgt een oproep om naar Gods bedoeling te leven.

Prof. dr. Riemer Roukema is hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.



Wij lezen vandaag

Zondag 20 januari
Ester 2:12-18

Maandag 21 januari
Ester 2:19-23

Dinsdag 22 januari
Psalm 26
Schone handen

Woensdag 23 januari
Lucas 4:1-13

Donderdag 24 januari
Lucas 4:14-30

Vrijdag 25 januari
Lucas 4:31-37

Zaterdag 26 januari
Lucas 4:38-44

Even doordenken

Om populisme in toom te houden is tegenwicht van politieke leiders met moreel gezag noodzakelijk.

Bas de Gaay Fortman

Colofon

Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en Flevoland is een uitgave van Topic, Burg, J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving en houdt rekening met de verscheidenheid binnen de kerken en de lezerskring.

Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad, Burg, J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475, fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl

Hoofredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorpsstraat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635, e-mail: hoofredactie@gezamenlijkzondagsblad.nl

Eindredactie J. v.d. Venis

Redactie ds. W.J. Bakker, drs. A. Hekman, ds. R. van der Hucht, drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek

Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje Dijk, Jan Groenewegen, Gerrit Kraa, Leo Polhuys, Daan van der Waals, Willemke Wieringa

Gemeenteberichten en Kerkdiensten Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór 8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd aan henriette@topic-cc.nl Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder kosten. Protestantse kerken in het verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik maken.

Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speciale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies, concerten, vergaderingen en andere activiteiten die wij interessant achten voor onze lezers. Daarbij houdt de redactie zich het recht voor berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Overname Bij gehele of gedeeltelijke overname van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, aan de redactie te zenden.

Advertenties Voor informatie over tarieven en plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475 (vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren bij Gezamenlijk Zondagsblad, Burg, J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@topic-cc.nl

Advertentie-adviseur voor Drenthe: J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR, Emmer Compasuum, tel. 0591 - 351730, jvanvondel@hetnet.nl

Familieberichten Berichten vóór maandag 8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de eerstvolgende krant. Sturen naar henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres (zie hierboven)

Abonnementen Voor opgave van een abonnement, een adreswijziging of vragen over de verzending kunt u contact opnemen met Henriette Gerfen: henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. Abonnementenprijzen: per jaar met automatische incasso € 64,00; per jaar met een factuur € 70,00; per half jaar met een automatische incasso € 35,00; per half jaar met een factuur € 39,00 Abonnementen kunnen elk gewenst moment ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk gewenst moment worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt. Opzeggingen dienen schriftelijk of per email te geschieden. Een opgezegd abonnement loopt door tot afloop van de betalingsperiode. Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van oktober t/m maart, in de tussenliggende periode minder frequent. Zie voor de versijningsdata: www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ ISSN 1384 - 3923 www.welkominderkerk.nl

In deze rubriek wordt informatie over PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en Flevoland gratis opgenomen. De redactie is afhankelijk van de gegevens van de preekvoorzieners en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid ervan. **Gegevens kunt u sturen naar:** Burg, J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, of mailen naar henriette@topic-cc.nl

Drenthe

Zondag 20 januari 2019

Aalden 10.00 ds. W. Hordijk
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoogeveen
Assen AK 10.00 ds. J. Goorhuis
RH 10.00 ds. L. v/d Peppel **JK 10.00** da. J. Greving **19.00 De Slingeborgh 10.30** dhr. W. Staal **OK 10.00** ds. R. Busschers
Beerzerveld 10.00 ds. J. Röben
Beilen PK 10.00 en 19.00 ds. R. Veldman
Borger GH 10.00 ds. J. Eerbeek **19.00** ds. E. van Beesten. Welkomstdienst
Bovensmilde WK 10.00 ds. S. Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H. Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. M. Voet **19.00** ds. B. van Werven. Jeugd.
Drijber GK 10.00 ds. Smit
Dwingeloo 10.00 ds. E. van Gullik
Een 9.30 ds. W. Meijles
Elim HK 10.00 ds. H. Heiner
GK ds. H. Bakhuis
Emmen GrK 10.00 ds. le Grand
Ichthus 10.00 ds. de Valk
Kapel 10.00 ds. Wiekeraad
SH 10.00 ds. Hoekstra
Emmer-Compasuum Het Anker 10.00 wek-dienst
Gasselte 10.00 n.b.
Gasselternijveen 10.00 ds. P. van Elten
Gees 10.00 ds. B. Breunesse
Gieten BK 9.30 ds. J. Middeljans
Hijken/Hooghalen Antenne 10.00 ds. T. Kwint
Hollandscheveld 10.00 dhr. G. Brand
Hoogersmilde De Schakel 10.00 ds. A. Donker. Voorber. H.A.
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. Paans **GrK 9.30** ds. J. Snaterse **17.00** ds. W. Sonnenberg **HK 9.30** ds. C. 't Lam **OK 9.30** ds. H. Rooze **VH 9.30** ds. W. Loosman. H.A.
Weidesteyn 10.30 ds. H. Linde
Olden Kinholt 10.15 dhr. Schonewille
Klazienaveen KK 9.30 n.b.

Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 da. N. Veldman
Meppel MK 10.00 Erfdeel 10.00 dhr. L. Karelse **OK 10.00** ds. C. Huisman
Nieuw-A'dam NK 10.00 ds. E. v/d Molen
Nieuw-Balinge 10.00 ds. E. v/d Noort **19.00** dr. M. Visser
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. Akkerman
Nijveen 10.00 n.b.
Pesse KpK 10.00 ds. Urgert
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden Op de Helte 10.00 ds. W. Pastoor **JK 9.30** ochtendgebed
Ruinerwold/Koekange BH 10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 9.30 ds. Jumelet
Sleen OK 10.00 ds. J. Hermes
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 prop. H. Rodenhuis **15.00** ds. G. Koppelman
Valthe BK 10.00 ds. H. Thon
Vries DK 10.00 ds. G. v/d Werff
Westerbork VH 10.00 ds. J. van Kempen. H.A. **SK 10.00** ds. M. Leffers. H.A.
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van Slooten **HK 10.00** ds. H. de Boer
Zuidwolde GK 9.30 mw. S. Groote **HG 10.00** ds. A. Broekman
Zwartemeer GK 9.30 drs. Maatje
Zondag 20 januari 2019

Ens GK 9.30 oec. dienst
Kraggenburg 10.00 ds. A. Bregman. H.A.
Marknesse 9.30 da. C. Aalbersberg

Flevoland

Nagele 10.00 e-meeting
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden **17.00** ds. D. Wolters
PK 10.00 ds. T. Wielsma **17.00** ds. G. van Zanden **De Poort 10.00** prop. H. Kramer **17.00** ds. T. Wielsma
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot
Zondag 20 januari 2019

Overijssel

Belt-Schutsloot 11.00 ds. G. Venhuizen
Bergentheim OK 10.00 ds. G. Rohaan. H.A. **19.00** ds. P. Dekker. H.A.
Berkum HH 9.30 19.00
Blankenham 10.00 ds. G. Doorn

Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 ds. B. Haanstra
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 ds. E. van Houwelingen
Bruchterveld 10.00 da. R. van Doorn. H.A.
Daarle 9.30 ds. R. Visser **19.00** ds. G. de Goeijen
Daarlerveld 9.30 ds. M. Bos **19.00** n.b.
Dalfsen GrK 10.00 ds. A. Tol
Oudleusen 10.00 ds. H. Schipper
De demersvaart Antenne 9.30 ds. T. Prins **De Fontein 19.00** ds. J. Zondag
De Krim PK 10.00 kand. Y. Breemes
Delden OB 10.00 n.b.
Den Ham GK 9.30 en 19.00 ds. H. de Haan **DK 10.00** ds. G. de Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. A. Braakman
Enschede OK 10.00 ds. J. Zuurmond **Lonneker 10.00** ds. E. de Bruijn **Usselo 10.00** ds. O. Haasnoot **BK 10.00** dr. E. van 't Slot **19.00** drs. A. Peijnenborg **HZ 10.00** ds. B. Wijnbergen **JK 10.00** ds. L. Vos
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en 19.00 ds. I. Postma **GrK 9.30** ds. P. Vermeer **15.30** ds. J. Olie
HC 9.30 ds. W. Hulsman
Giethoorn PG 10.00 ds. M. Rohaan
Gramsbergen BHK 10.00 ds. H. Boersma **19.00** Sandra Nijmeijer
Hardenberg Baalderveld 10.00 ds. P. Langbroek **HK 10.00** ds. W. v/d Wel
De Matrix 9.30 ds. J. Dijkstra
Radewijk 10.00 ds. J. Woltinge
SK 10.00 ds. Y. van Benthem **19.00** ds. W. v/d Wel
Witte Kerk 10.00 ds. M. Plette
Oostloorn 10.30 Alex Gunnik
Holten DK 9.30 19.00
Kandelaar 9.30 ds. S. Roozenboom **14.30** ds. G. van Herk
Kampen OH 10.00 ds. M. Eigenhuis **19.00** Taizé-viering
Lemelerveld BK 9.30 M. Klein Overeen
Lutten LK 9.30 ds. v/d Veer
Mariënborg SK 9.30 ds. B. Heusinkveld **19.00** ds. L. van Rikxoort
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. G. Trouwborst **19.15** welkomstdienst **OK 9.30** ds. G. Zijl
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kaljouw. H.A. **HC 9.30** ds. W. Broekema. H.A. **18.30** ds. J.

BIJZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Wegerif
Oldemarkt HG 11.00 ds. E. Jans **GK 9.30** ds. J. Bruinsma
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma. H.A. **HK 10.00** ds. R. de Bruijn **19.00** ds. J. de Haan
Paasloo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. A. Oosterwijk **19.00** kerk anders
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sibculo FK 9.30 ds. A. v/d Griend. H.A.
Schuinesloot 11.00 ds. v/d Veer
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 10.00 Raad van kerken
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 MK 10.00 ds. D. Wolters
Vriezenveen OK 9.30 da. M. Winters
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. J. Antonides **Irene 10.30** ds. F. Schipper **19.00** ds. J. Antonides
Wanneperveen 9.30 dhr. J. Smit. Jeugdendienst
Westerhaar 9.30 ds. W. den Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. H. Donken **18.45** ds. T. Smink **GK 9.30** ds. P. Dekker **19.00** Yorick Breemes
Hoge Hexel 9.30 ds. T. Smink **15.00** ds. H. v/d Pol
Wijhe NK 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord centrale dienst in Steenwijk **10.00**
Wilsum 9.30 ds. T. Veenstra **14.30** ds. Veluw
Windesheim 10.00 ds. J. van Wijk **19.00** ds. G. v/d Berg
Witharen 10.00 ds. H. Baart
Ijsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. ter Beek. Voorber. H.A. **HK 19.00** ds. R. van Hornsveld
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam. H.A. **GrK 16.30**
Michaëlsviering JK 9.30 en 17.00 ds. H. de Jong **LK 10.00** oec. viering **OK 10.00** ds. I. Epema. H.A. **Open Kring 9.30** ds. A. Geerling **SiK 10.00 en 19.00** ds. H. Evers **StK 10.00** stinscontaktdienstl

Evangelist komt om bij vuurwerkongeval

Door een tragisch vuurwerkongeval tijdens oud en nieuw in Enschede is Henk Kempers (54) om het leven gekomen. Henk was een vurig evangelist en onder andere actief als hulpverlener, met name voor mensen met een verslavingsachtergrond. 'Big Foot 50', zoals Henk door zijn omgeving vaak werd genoemd, kwam op zijn veertiende in aanraking met drugs en gebruikte dagelijks heroïne. Hij volgde talloze afkickprogramma's en zocht zelfs

zijn toevlucht tot waarzeggers en tarotkaartlezers. Op 21 oktober 1990 rond middernacht wordt Henk op straat aangesproken door een groepje mensen van de Pinkstergemeente. Ze bidden met hem. Henk komt radicaal tot bekering en sinds die dag in 1990 raakt hij geen drugs meer aan. Henk stelt zijn leven vanaf dat moment in dienst van de hulpverlening aan verslaafden. In samenwerking met diverse kerken wilde hij in 2019 als een familiehuis opzetten voor mannen met een verslavingsprobleem.





Verbinden



In Assen wordt gewerkt aan verbinding tussen mensen door bijvoorbeeld een kerkelijke pop-upwinkel in de kerstperiode op te zetten.

Als mensen tegen mij zeggen dat ik een 'verbinder' ben, word ik altijd een beetje blij. Want dat is precies wat je als stadspredikant wilt doen. Verbindingen leggen tussen mensen.



DOOR DS. B. ALTENA, ASSEN

Een stadspredikant wil verbindingen leggen tussen stadsgenoten, mensen met een verschillende achtergrond, mensen die opereren vanuit diverse organisaties. Het geeft een goed gevoel als je merkt dat het hier en daar lukt om zulke verbindingen te maken. Het is stimulerend als dat door anderen wordt gezien en gewaardeerd.

Bubbel

Verbinden kun je opvatten als een reactie op de tendens in de huidige samenleving. Die gaat namelijk de andere richting uit. Steeds meer komen mensen en groepen tegenover elkaar te staan in plaats van naast elkaar. Het onderlinge verband valt uiteen. Men leeft langs elkaar heen, ieder in zijn eigen bubbel. Verbinden is dus een weer-woord, een reactie, tegen de trend in.

Vroeger

Het is altijd van belang om je eigen tijd in historisch perspectief te zien. Dat levert een gezonde relativisering op. Want, vroeger was alles nog beroerder, om het met een kwinkslag te zeggen. Een of twee generaties geleden leefden we in wat we toen de verzuielde samenleving noemden. We hadden het wel gezellig, maar alleen in eigen kring. Er gaapte een grote kloof tussen de wereld van de kerkelijken, en vaak daar binnen nog tussen de diverse kerkgenootschappen, en de buitenwereld. De zuilen als eilanden van zelfgekozen isolement.

Veerdiensten

Het beeld van de eilanden gaat nog steeds op, al is de bevolkingssamenstelling veranderd. We noemen het nu de gesegregeerde samenleving, sociale en etnische groepen die langs elkaar heen leven. Zijn we er veel mee opgeschoten? Misschien toch een beetje. In toenemende mate zijn we tot het inzicht gekomen dat de eilanden met elkaar een archipel vormen. Ze horen bij elkaar. Dus is het van belang om de veerdiensten tussen de diverse eilandjes goed te onderhouden. Kortom, om verbindingen te leggen en misschien wel bruggen te slaan, om in de beeldspraak te blijven.

Veerboten

De kerk is niet één van die eilandjes, maar één van de veerboten. Ze is er om de relatie te onderhouden, om verbindingen te realiseren, om mensen bij elkaar te brengen, om mensen bij God te brengen. Ook die verbinding (religie) is van belang. De kerk doet dat niet, ze schept daar gelegenheden voor.

Platform

Twee voorbeelden van activiteiten waar ik als stadspredikant bij betrokken ben ter illustratie. Al 10 jaar is er in onze stad - Assen - het platform levensbeschouwelijke organisaties waarin mensen uit diverse clubs elkaar ontmoeten. In alle bescheidenheid werken we aan onderling begrip en uitwisseling. We laten aan iedereen zien dat je heel goed samen op kunt trekken ook al denk en leef en geloof je verschillend.

Pop-upwinkel

De kerkelijke pop-upwinkel Mooi Verhaal die inmiddels bij velen in de stad bekend is, is een ander voorbeeld. Vanwege de belangstelling werd ook in de afgelopen kerstperiode naast de permanen-

te locatie in de VVV een tijdelijke pop-upwinkel in winkelcentrum 't Forum opgezet. Het blijkt bij uitstek een plaats waar de kerk op een nieuwe en verrassende manier present is in het hart van de stad, als een teken van verbinding en een plaats van onvoorwaardelijke ontmoeting tussen gewone mensen.

Samenleven oefenen

Samenleven gaat niet vanzelf. Dat is nooit zo geweest, dat is het ook vandaag de dag niet. De kerk is vanouds een plek waar het samen leven wordt geoefend. Niet het samenleven van gelijkgezinden, maar het samenleven met gelijk geroepenen. In de open kring van mensen die het brood en de beker delen, zie je elkaar aan, en weet je dat die

ander ook iemand is naar wie God met liefde kijkt, net zoals dat voor jou geldt. Je wordt dus uitgenodigd op eenzelfde manier naar die ander te

kijken en naar alle anderen, als je zelf gelooft door God te worden gezien. Wie met zulke ogen in onze stad rondloopt, kijkt anders.

DE KERK IS VANOUDS EEN PLEK WAAR HET SAMEN LEVEN WORDT GEOEFEND. NIET HET SAMENLEVEN VAN GELIJKGEZINDEN, MAAR HET SAMENLEVEN MET GELIJK GEROEPENEN.

(Bronnen: Kerkblad Protestantse gemeente Assen / Internet)

Agenda

Zondag 20 januari

Welkomdienst, 19.00 uur, start samenzang: 18.45 uur, Borger, Goede Herderkerk
Zangdienst, 19.00 uur, start samenzang: 18.45 uur, Beilen, Pauluskerk
 Jongeren dienst met Hanne de Vries, 19.00 uur, Ommen, Gereformeerde Kerk

Maandag 21 januari

Literatuurkring, 20.00 uur, Hengelo, Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, info: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl; tel. 074-278320

Dinsdag 22 januari

Kookworkshop Bijbels Culinair, 17.45 uur, Raalte, Landstede, Zwolsestraat 63A, vrijdag 25 januari, 17.45 uur, Wijhe, 't Langhuus, Langstraat 29, € 15, opgave: Hettie Nijhuis, activiteiten@pknraalte.nl

Informatiebijeenkomst zomerma-gazine 'Zomer in Salland en Vechtdal', Ommen, De Kern, Bouwstraat 23, 19.30 uur (inloop vanaf 19.15), toegang vrij, info en aanmelden: ygerne@welkominderkerk.nl

Donderdag 23 januari

Themabijeenkomst Kerk in actie, 20.00 uur, Vries, Dorpskerk, Oude Rijksweg 2, info: J. Koekoek, tel. 0592-541981

Donderdag 24 januari

Film 'The apostle', 19.15 uur, Zwolle, Dominicanenklooster, € 6

Muziekagenda

Zondag 20 januari

Gospelgroep Living Lord Singers t.g.v. het 25-jarig ambtsjubileum van ds. 't Lam, 9.30 uur, Hoogeveen, Hoofdstraatkerk
Klassiek en eigentijds: James Oesi Group, 15.00 uur, Zwolle-Berkum, Zalencentrum De Hoofdhof, € 10 (tot 16 jaar € 5)
Nieuwjaarsconcert, 15.00 uur, Zuidlaren, synagoge, Zuiderstraat 1

Zondag 10 februari

Vocaal ensemble The Gents zorgt voor een buitengewone belevenis, Zalencentrum De Hoofdhof te Zwolle-Berkum, 15.00 uur, € 10 (tot 16 jaar € 5)

Zaterdag 16 februari

Concert Isabelle Doodhagen (viool) en Carl Visser (orgel), Hasselt, Lichtuskerk, Kastanjelaan 3

Zondag 10 maart

Concert Fluitiste Marjolein de Wit wordt tijdens dit concert geflankeerd door Jan Lenselink, piano; Mark Wester, percussie en Sylvia Maessen, contrabas, zalencentrum De Hoofdhof te Zwolle-Berkum, 15.00 uur, € 10 (tot 16 jaar € 5)

Zaterdag 9 maart

MSNK liveshows, Make Some Noise Kids, 15.00 € 17, Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, Zwolle gezinstickets € 73,50

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl



Nieuw hoofdkantoor CBMC

Per 7 januari is het hoofdkantoor van de christelijke ondernemersorganisatie CBMC gehuisvest in Veenendaal. Het kantoor biedt veel mogelijkheden in vergelijking met de vorige locatie met o.a. een trainingsruimte en een bedrijfskantine.

CBMC, Wiltonstraat 36 – 40, 1e verdieping, 3905 KW Veenendaal

Week van het Gebed Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo

Van 20 - 27 januari vindt de Week van Gebed voor de Eenheid onder christenen plaats. Daar doen de gezamenlijke kerken in Oldemarkt, Ossenzijl en Paasloo ook aan mee. Het thema voor dit jaar is 'Recht voor ogen'. Een week lang is er elke avond in een andere kerk een bijeenkomst.

Zondag 20 januari begint het in de eigen kerk over het thema: 'laat het recht stromen als water'.

Maandag 21 januari om 19.30 uur bij de Vrije Zendings Gemeente in Ossenzijl, met het thema: 'laat jullie ja ja zijn, en julie nee, nee'.

Dinsdag 22 januari om 19.30 uur in de Hervormde kerk in Oldemarkt, met het thema: 'genadig en liefdevol is de Heer voor allen'.

Woensdag 23 januari om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk in Oldemarkt, met het thema: 'neem genoeg met wat je hebt'.

Donderdag 24 januari om 19.30 uur in de Hervormde kerk in Paasloo, met het thema: 'om aan armen het goede nieuws te brengen'.

Vrijdag 25 januari om 19.30 uur in de R.K. kerk in Oldemarkt, met het thema: 'zijn naam is Heer van de hemelse machten'.

En zondag 27 januari is de afsluitende viering weer in de eigen gemeenschap met als thema: 'de Heer is mijn licht, mijn behoud'.

Welkomdienst Assen 'Eigenbelang eerst?'

Er wordt weer een Welkomdienst in de Jozefkerk gehouden. Voorganger is ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden. Het thema is: Eigenbelang eerst? Vocale medewerking wordt verleend door Christelijk Mannenkoor Assen onder leiding van Bert Duijst. Het orgel wordt bespeeld door Harm Hoeve uit Rouveen. Hij begeleidt het koor en de samenzang. Iedereen van harte welkom. De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang. Die begint om 18.45 uur.

Zondag 27 januari 18.45 uur, Assen, Jozefkerk, Colardslaan 2A

BIJZONDERE PAASACTIVITEIT!

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

In Martinikerk, Groningen

Antoine Oomen en Huub Oosterhuis

Voor veel lezers van het Zondagsblad zijn Antoine Oomen en Huub Oosterhuis geen onbekenden. Op 27 januari komen zij naar de Martinikerk in Groningen voor een zangmiddag. Iedereen is van harte welkom bij dit bijzondere gebeuren.

DOOR CHRIS VAN BRUGGEN, VRIES

Volgende week zondag brengt Antoine Oomen met zijn koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek uit Amsterdam weer een bezoek aan de Martinikerk in Groningen.

Dit in het kader van 'Schoonheid met een ziel'. De aanvangstijd is 16.00 uur.

Uitgevoerd wordt 'Boom aan levend water' een cyclus van tien Psalmen vrij en een Requiem. Piano: Roland Aalbers en Klarinet Heleen Oomen. De teksten zijn van Huub Oosterhuis en de muziek is van Antoine Oomen. Waarschijnlijk zal ook de 85-jarige Huub Oosterhuis aanwezig zijn om sommige teksten toe te lichten.

Meezingen

De aanwezige bezoekers worden in de gelegenheid gesteld mee te zingen op de plekken waar dat mogelijk is. Een prachtig vervolg op de eerdere grote lieddagen in de Martinikerk.

Dit keer worden ook liederen uitgevoerd die in Groningen min of meer bekend zijn zoals Psalm 16 vrij 'Hoor je mij', Psalm 30 vrij 'De avond komt met droefheid' en Psalm 138 'Mijn hart een harp een viool'. En het bekende lied 'De steppe zal bloeien' wordt door de componist en zijn koor zelf uitgevoerd en kan door iedereen worden meegezongen.

Psalmen

De psalmen zoals ze tot ons komen via de Bijbel zijn gedichten in een tweëneenhalf duizend jaar oud taalgewaad. Er zijn steeds opnieuw dichters nodig die ze weer in de taalruimte zetten waarin wij wonen, wortelen, spreken, fantaseren, geld verdienen (of juist niet verdienen, of ten koste van ...) en liefhebben. Dat nu heeft Huub Oosterhuis gedaan met zijn 150 Psalmen

Martinikerk in hartje Groningen.

vrij. Een project waar hij lang aan heeft gewerkt.

Vertalingen

Het begin is gemaakt in 1967 toen *Vijftig psalmen. Proeve van een nieuwe vertaling* verscheen. Deze vertalingen zijn tot stand gekomen door samenwerking van Oosterhuis en Van der Plas met Gerard Wijdeveld, Gabriël Smit, Tom Naastepad, Pius Drijvers en Han Renckens. Deze Proeve werd een groot succes en beleefde vele herdrukken, tot in deze eeuw. De psalmen werden toen grotendeels door Bernard Huijbers getoonzet in beurtzangen en doorgecomponeerde liederen, waarmee hij een belangrijke bijdrage leverde aan het liturgisch zangrepertoire van de Nederlandse Volkstaalmuziek.

Psalmen vrij

In 2012 heeft Huub Oosterhuis zich in zijn eentje het hele Psalter

eigen gemaakt. Zo'n twaalfen-eenhalf jaar – sinds zijn vijftenzestigste – heeft hij er intensief aan gewerkt. Zijn geheel eigen vrije vertaling is inmiddels verschenen in het boek *Psalmen vrij* bij de uitgever Ten Have en het is zelfs in het Grunnings verschenen, *Psaalms vrij*, bij de uitgever Royal

IN HET TWEEDE GEDEELTE VAN DE ZANGMIDDAG IS RUIMTE GEMAAKT VOOR DE UITVOERING VAN EEN REQUIEM.

Jongbloed. Een groot gedeelte van *Psalmen vrij* is inmiddels getoonzet door Antoine Oomen en kan

worden gezongen door koor en gemeente. Verschillende Psalmen hebben hun weg inmiddels gevonden naar de zondagse kerkdienst. Ook andere componisten zoals Tom Löwenthal hebben verschillende Psalmen getoonzet.

Requiem

In het tweede gedeelte van de zangmiddag is ruimte gemaakt voor de uitvoering van een Requiem. Van oudsher is een Requiem een mis die in de katholieke eredienst wordt opgedragen voor de doden tijdens uitvaartdiensten of op het feest van Allerzielen (2 november). De uit te voeren versie van het Requiem is geschreven door Huub Oosterhuis en onder te verdelen in tien aparte zangen. Verschillende van deze

zangen zijn ook 'los' te gebruiken en zijn ondermeer verschenen in de oecumenische liedbundel *Zangen van zoeken en zien* zoals de liederen *'Rust en vrede'*, *'In uw handen leg ik mijn hart'*, *'Wat ik gewild heb'* en natuurlijk het al eerder genoemde *'De steppe zal bloeien'*.

De uitvoerenden

Het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek is in 1992 opgericht door Antoine Oomen en Tom Löwenthal, met als doel cd's op te nemen van de composities die zij maakten voor koor op teksten van Huub Oosterhuis en het geven van liturgische concerten. Tom dirigerde en Antoine speelde piano. Na een paar jaar trok Tom Löwenthal zich terug. Vanaf die tijd dirigerde Antoine Oomen het koor en deed Henri Heuvelmans de begeleiding. Tot 2005. Daarna werd Roland Aalbers de vaste pianist. Het Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek is een projectkoor dat bestaat uit ruim 30 zangers en zangeressen. Niet alle leden doen met alle projecten mee.

Zondag 27 januari, Antoine Oomen en Huub Oosterhuis in Martinikerk Groningen. Aanvang 16.00 uur. Toegang vrij. Collecte bij de uitgang.



Huub Oosterhuis > Antoine Oomen >>



Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek



Giethoorn

Predikant Ds.A.C.J. van
 Waard-Pieterse, De Elzen 20,
 8355 CX Giethoorn, 0521-362555
 astridvanwaard@hotmail.com
 Scriba:
 Harry Besselse, p/a Beulakerweg 78a,
 8355 AK Giethoorn, 0521-344266
 scribagiethoorn@gmail.com
 giethoorn.protestantsekerk.net
 Kerkrentmeesters bankrek.nr
 NL69 RABO 0322 0010 80
 Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO
 361 2597 51

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. Op zondag 20 januari gaat ds. M. Rohaan uit Vollenhove voor. Mevrouw C. Roth zal ons begeleiden op het orgel en de heer Jan Smit is de dienstdoende ouderling. De uitgangscollecte is bestemd voor de bloemencommissie. Tijdens de dienst zal er oppas aanwezig zijn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spitzzen, tel. 360322.

Abraham en Sara.

Afgelopen zondag ging de preek over Sara, die samen met haar man Abraham, één van de drie aartsvaders, op hoge leeftijd nog een zoon kregen. De aanleiding tot deze preek was niet zo maar. De oorzaak was de verjaardag van onze predikant Astrid van Waard - Pieterse: ze heeft Sara gezien. Het is een belangrijke mijlpaal in ieders leven. Men zegt: het is een begin van een bezinning op de toekomst. Tijdens de kerkviering werd het op een grappige manier en tot verrassing van de predikant op de beamer getoond. Vanaf de kansel nodigde de predikant een ieder uit om na de dienst koffie te drinken in het Protestants Centrum met wat lekkers erbij. Daar werd Astrid in het zonnetje gezet door een toespraak van de voorzitter van de kerkenraad dhr. J. Bouwmeester met een toespeling op het Sara zien: Je bent geen oude- jongere meer, maar een jonge- oudere. Als cadeau werd er een mooie plantenschaal overhandigd. Deze dienst had twee kanten. Een feestelijke mededeling, maar er was ook een droevige mededeling wegens het overlijden van een gemeentelid. Het betrof dhr. W. Schaaphok, Beulakerweg 74a. Overleden op vrijdag 11 januari. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 17 januari. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en Gods nabijheid. Voor een ieder: als je hart vol verdriet is en schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde en geluk verdwenen is, zoek dan toch zorgvuldig in je herinneringen naar de mooie dagen. Vergeet ze niet, want als je ze vergeet komen ze nooit meer terug.

Stamppotten buffet!

Om het jaar 2019 goed en gezellig te beginnen organiseert de activiteitencommissie ook dit jaar weer een stamppottenavond. We hopen op een grote opkomst zodat we met elkaar kunnen proosten op het nieuwe jaar. Wanneer: Zaterdag 26 januari. Aanvang: 17.00 uur in het Protestants Centrum.

Bedoeling: Een gezellig samenzijn met een lekker stamppotten buffet, aansluitend een bingo met leuke prijzen. Kosten: Stamppot-

ten buffet €12.50,- p.p.; kinderen t/m 12 €6,50 p.p.; Inclusief koffie na, exclusief drankjes. Bingo 1 euro per ronde. Opgave: Minnie Miggels (tel 361893) uiterlijk 21 januari. De activiteitencommissie.

Avondgebed

Nu alles om mij heen rustig wordt en stil, kom ik tot U, Heer. Ik dank U, want deze dag was goed: dank voor het leven, voor de mensen die ik heb ontmoet, voor iedere kleine vreugde. Ik dank U, omdat Gij mij kracht hebt gegeven in moeilijke ogenblikken. Vergeef me, indien ik vandaag geen teken van uw liefde was. Heel deze dag leg ik dankbaar terug in uw handen.

Een groet van Marjolein Petter en voor u allen een liefdevolle week.

Kuinre / Blankenham

Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
 H. de Cranestraat 107
 8374 KL Kuinre, 0527-231220
 rvdhucht@ziggo.nl
 Scriba Kuinre:
 scriba-kuinre@live.com
 Scriba Blankenham: Mevr. C.A.
 Appelo-de Ruiters,
 Kerkbuurt 10, 8373 EG
 Blankenham,
 0527-202584
 Postadres Protestantse Gemeente
 Blankenham:
 Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
 www.kuinreblankenham.
 protestantsekerk.net
 Facebookpagina van de prot.
 gemeente Kuinre en de prot.
 gemeente Blankenham:
 www.facebook.com/
 pknkuinreblankenham

A.s. zondag 20 jan. is er een gezamenlijke dienst in Blankenham die begint om 10.00 uur. Voorganger is Ds.G.Doorn uit Oldemarkt.

Volgende week zondag 27 jan. zijn er diensten in beide dorpen. De vroege dienst van 9.30 uur is in Kuinre, de late dienst van 11.00 uur in Blankenham. Thema van deze dienst is: Week van gebed voor de eenheid van christenen.

Week van gebed voor de eenheid van christenen. In de week van 20 tot 27 januari zijn in het hele land diensten rond de week van gebed voor eenheid van de christenen. In het boekje dat door de Raad van kerken en Missie Nederland is uitgebracht t.g.v. daarvan staat: 'De tekst van de week van Gebed voor de eenheid van christenen, dit jaar gekozen door de kerken in Indonesië, is: Zoek het recht en niets dan het recht (Deuteronomium 16:20). Deze Bijbelse oproep is dringend in alle situaties waarin verdeeldheid en conflict de kop op steken. Als we samen bidden, worden we eraan herinnerd

BIJZONDERE THEMA-AVOND?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
 Gratis plaatsing!

dat onze roeping is als leden van het lichaam van Christus om het recht te zoeken en belichamen. Onze eenheid in Christus geeft ons kracht om deel te nemen aan de grotere strijd voor gerechtigheid en de waardigheid van het leven te bevorderen.'

Bijbelkring.

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bijbelkring is op maandag 28 januari om 13.30 uur in de protestantse kerk Blankenham. Dit seizoen staan de woorden van het Onze Vader centraal. We kijken samen naar de betekenis van dit gebed, vroeger en nu. Van harte welkom!

Zieken.

In onze gebeden denken we aan de zieken, aan hen die in het ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis en in een verpleeghuis. Ook bidden we voor hun familie en naasten.

Tot slot: De week van gebed voor de eenheid van christenen is dit jaar voorbereid door de kerken in Indonesië. Deze onderstaande geloofsbelijdenis is geschreven door christenen uit Indonesië.

Ik geloof in God die liefde is en die de aarde heeft toevertrouwd aan alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is om ons heel te maken en ons te bevrijden van alle onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God die werkt in en door allen die zich toekeren naar de waarheid.

Ik geloof in de belofte van God dat Hij uiteindelijk zal vernietigen de macht van de zonde in ons allen en dat Hij op zal richten het rijk van gerechtigheid en vrede voor de hele mensheid.

Met vriendelijke groet,
 Ds.R.v.d.Hucht

Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen,
 tel. 58 85 68, ericveen@ziggo.nl

scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13,
 8341 PZ Steenwijkerwold
 tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
 Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Zondag 20 januari. Aanvang: 10.00 uur. Voorganger: ds. E. van Veen. Ophaaldienst: dhr. H.A. Stegink. Ieder jaar op de derde zondag van januari sluiten een aantal kerken in Steenwijk hun deuren. Ook wij doen dat. Waarom zult u zich afvragen? Op die zondag willen we met alle christenen uit Steenwijk en omgeving samen zijn om uiting te geven aan onze verbondenheid met alle christenen in de wereld. Van 20 t/m 27 januari is dit jaar de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Op zondag 20 januari verzorgt onze Raad van kerken een viering in de Grote Kerk van Steenwijk voor alle christenen van Steenwijk en

omstreken. U wordt van harte uitgenodigd om hier naar toe te komen. Het thema van de viering is 'Recht voor ogen' en wordt ons aangereikt door de christenen in Indonesië. De viering begint om 10.00 uur, inloop is er vanaf half 10 met koffie, thee en limonade. De voorganger is ds. Eric van Veen. Er is op deze zondag geen dienst in onze eigen kerk!!

Leesgroep.

De eerstvolgende bijeenkomst van de leesgroep is op maandag 21 januari om 10.00 uur in Hoogthij. U bent van harte welkom om erbij te komen.

Actie Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk.

De jaarlijkse actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Het thema is dit jaar 'Geef voor je kerk'. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. U ontving/ontvangt deze week de brief voor Kerkbalans. Doet u weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Bloemen.

Met een hartelijke groet en een bemoediging zijn de bloemen uit de dienst van zondag 13 januari gebracht bij de fam. v.d. Hoofdakker.

Wij leven mee.

Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen of met de predikant. Het leven van mensen is vaak een weg van op en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg nodig. Er zijn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast worden, maar hun werk met veel liefde doen. Alle zieken en hun verzorgers sterkte toegewenst! In het verpleeghuis Zonnekamp in Steenwijk verblijft dhr. P. de Vries en in de hospice in Steenwijk is opgenomen mevr. H. Schipper- Luchtmeijer.

Overleden.

Op zondag 30 december is, op 60-jarige leeftijd, **Henk Engelen** plotseling tijdens zijn vakantie in Oostenrijk overleden. Een hartstilstand zorgde voor een abrupt einde van zijn leven. Een grote schok voor zijn vrouw Simone en zoon Jack, die op dat moment bij hem waren, en voor hun dochter Alies en haar man Michiel en de kleinkinderen Josephine en Lars, die thuis waren. Henk werd geboren op 1 maart 1958 geboren in Wageningen. Het jongste kind van de vier kinderen die zijn ouders zouden krijgen. Zijn vader was beroeps-militair, vandaar dat het gezin nog weleens verhuisde. Toen Henk 5 jaar was verhuisde hij naar Steenwijk. Na de lagere school ging hij naar de Lts op de Stationsstraat en deed Henk de richting elektrotechniek. In die middelbare schooltijd was Henk een hele goede handbal-

ler, hij trainde bij de noordelijke selectie, en had de mogelijkheid om bij een grote handbalclub in Nederland te gaan handballen. Het waren eveneens de jaren dat hij verkering kreeg met Simone, die eveneens op handbal zat. Op 20 augustus 1979 ging Henk bij de Dyka werken. Dit jaar zou hij dus zijn 40 jarig jubileum vieren. In 1980 trouwden Henk en Simone in Steenwijk. Zij gingen eerst op de Torenlanden in de Fledderusstraat wonen. Daar werd hun dochter Alies geboren. In 1983 verhuisden het gezin naar de plek, waar zij nu nog steeds wonen, namelijk Brauweringen. In die jaren dat de kinderen jong waren, gingen ze vaak op vakantie naar Petten en toen de kinderen ouder waren, waren er vaak ondernemende vakanties. Fietsvakanties in Nederland maar ook over de grens naar o.a. Dene-marken en Zweden.

Later kwamen daar nog hele verre vakanties bij, waar Henk altijd van genoot. Eén van zijn favoriete vakantiebestemmingen was Noorwegen, daar had hij best willen wonen, een eigen camping beginnen. En dan waren er natuurlijk die 30 jaar wintersportvakanties in Bichlbach/Oostenrijk, zijn tweede thuis.

In de jaren was Henk ook bezig met zijn grote hobby, namelijk dieren. Hij was een echte reptiolengek, allerlei bijzondere reptielen zijn er in huis geweest. Later kwamen er ook allerlei dieren buiten bij.

Een moeilijke periode in het leven van Henk en Simone was de periode dat er bij zoon Jack kanker was geconstateerd. Er valt veel over Henk te vertellen, de laatste 10 jaar leed hij aan de ziekte van Lyme, en in 2015 heeft hij een hartinfarct gehad. Vanaf 2012 werd thuis begonnen het ombouwen van de vakantie-woning tot een permanente woning voor Alies en Michiel. Henk was gek op zijn kleinkinderen Josefine en Lars, die er ook kwamen.

Henk was altijd zorgzaam, misschien ook de baken van stabiliteit thuis.

Tijdens de afscheidsplichtigheid hebben nagedacht over leven en dood.

Dood is dood zeggen sommige mensen, maar in Jezus naam kan ik dat en wil ik dat niet geloven. Er zijn nieuwe wegen, er is leven over de grens van de dood heen. Daarom mogen we het leven vieren, zoals het Henk het ook wilde, omdat we weten dat het leven niet het einde is want de Heer is opgestaan. We wensen Simone en haar (klein)kinderen heel veel sterkte en God's nabijheid toe.

Overleden.

Na een gelukkig niet te lange periode van sterk afnemende gezondheid, is op vrijdag 4 januari **Dirk Zeefat**, op de leeftijd van 84 jaar, overleden. Klaasje, zijn vrouw, en Dirk, zouden binnenkort 60 jaar getrouwd zijn. Dirk Zeefat werd geboren op Marijenkampen, maar met zijn ouders verhuisden zij al snel naar Ossenzijl, waar zijn vader boer kon worden. Na de lagere school volgde de landbouwschool op Tuk. Na zijn diensttijd kon Dirk



Vervolg van pagina 11

een baan krijgen bij de melkfabriek in Kuinre, waar ook een huis bij zat. Een reden om snel te trouwen met Klaasje Bouhuis. In Kuinre is Jaap geboren en toen het gezin later verhuisd was naar Blokzijl omdat Dirk daar bij de Novac ging werken, hun tweede zoon Dick. Vanaf die jaren was Dirk melkrijder voor de Flevo-polder. Dit bleef hij doen, ook toen de melkfabriek in Blokzijl sloot. Zijn standplaats werd toen Tuk en het gezin verhuisde naar de Holthinge Campweg, waar zij nu al 47 jaren wonen. Op de leeftijd van 59 jaar kon Dirk stoppen met werken toen de fabriek in Tuk sloot. Dirk is zijn hele leven lang een liefhebber geweest van tuinieren. En had overal waar hij woonde een groentetuin. Ook hield hij van sport kijken op televisie, zeker het schaatsen. In die jaren zijn er ook 6 kleinkinderen geboren, waar zij trots op waren. Klaasje en Dirk hebben beide ook altijd gehouden van het water. In de loop der jaren hebben zij verschillende boten gehad. Zijn leven lang hield hij ook van kaarten, veel gedaan met burens en later in Hoogthij. Samen met zijn vrouw deden zij ook mee aan koersbal en in de zomer aan jeu de boules. Ook hebben Klaasje en Dirk veel gefietst samen. Als je terugkijkt op zijn leven heeft Dirk een mooi leven gehad. Dirk was met zijn vrouw altijd een trouw kerk-ganger, tot zijn gezondheid hem parten ging spelen. Eveneens was hij vele jaren aan het kerkkoor verbonden. In de afscheidsdienst hebben we nagedacht over de woorden uit van Psalm 23. Een hele oude psalm maar we ook nu nog troost en bemoediging uit kunnen halen. We hebben Dirk Zeefat mogen toevertrouwen aan God, de Goede Herder, die ons in alles nabij wil zijn. We wensen zijn kinderen Jaap en Tineke, Dick en Willy en de kleinkinderen Marloes, Laura, Pedro, Merijn, Demian en Majella God' zegen en kracht in dit verlies.

Omzien naar elkaar.
Pastoraat in onze kerkgemeente is in de eerste plaats het omzien naar elkaar in het dagelijkse leven. Op basis van ons geloof zijn we met elkaar verbonden en geven we zorg aan wie dat nodig

heeft. De pastorale zorg wordt door de gemeente in het bijzonder toevertrouwd aan de predikant en ouderlingen. Dit wordt trouwens wel moeilijker nu we nog maar twee ouderlingen hebben. Daarnaast zijn er de bezoekers die contacten met gemeentelieden onderhouden. Indien u behoefte hebt aan pastoraal contact of een gesprek, kunt u altijd direct contact opnemen met de predikant of ouderling.

Dromen en ontdekken

*God, help ons om zo nu en dan
Even stil te staan,
Zoals nu.
Om na te denken
Over onszelf en de wereld.
Geef dat we dan dromen
Over hoe het kan zijn.
Dan ontdekken we ook
Wat er nog moet veranderen.*
Uit: 'Medemens'

Met vriendelijke groeten,
ds. Eric van Veen

Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: ds. D.
Wolters, Steiger 27, 8325 HB
Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: ds.
H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326
AD Sint Jansklooster tel. 0527-
239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. H. Wijermars,
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove.
tel. 0527-243860 scriba@
hervormdvollenhove.nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel.
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum
"Tilvoorde": mw. N. Lassche-
Remijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. G. van Dalen,
tel. 0527-246767 kapel@
hervormdvollenhove.nl

**20 januari 2019 om 10:00 uur
in de Grote Kerk**, in deze gezamenlijke dienst hoopt ds. P Vroeg in de Weij uit Ermelo voor te

gaan. De organist is dhr. J. Brede-wout en het lied voor de dienst is Lied 839. Collectes: gezamenlijk jeugdwerk, instandhouding van de eredienst, energiekosten. De autodienst wordt verzorgd door Fam. W. Bos, telefoon 243949. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente gepast door: Marlot Kuiken en Marjolein Schuurman-Groot.

20 januari 2019 om 10:00 uur in de Mariakerk, in deze gezamenlijke jeugddienst hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. De autodienst wordt verzorgd door Fam. W. Bos, telefoon 243949.

20 januari 2019 om 14:30 uur in de Kapel, in deze gezamenlijke dienst hoopt ds H J v Wijk uit Zwolle voor te gaan. De organist is dhr. H. Dunsbergen. Collectes: gezamenlijk jeugdwerk, instandhouding van de eredienst, energiekosten. De autodienst wordt verzorgd door Fam. W. Bos, telefoon 243949.

Agenda.

23 januari 2019 om 19:30 uur, Gebedsdienst om eenheid, Grote Kerk.

24 januari 2019 om 20:00 uur, Heet hangijzer: Koptische Christenen, Johanneskerk.

30 januari 2019 om 19:15 uur, Vesper, Grote Kerk.

5 februari 2019 om 20:00 uur, Cursus: Nieuwe Testament, Tilvoorde.

6 februari 2019 om 19:15 uur, Vesper, Grote Kerk.

7 februari 2019 om 15:00 uur, Contactmiddag oudere gemeentelieden, Tilvoorde.

Bloemengroet.

Er zijn in de afgelopen weken, als teken van medeleven en als groet van de gemeente, bloemen gebracht bij Mw. Mondria - van der Meulen, Schaarweg 30, bij Mw. Hoogstede-van Benthem, Oppen Swolle 8a, bij Mw. van Dijk, De Weijert 32, bij Mw. Doosje - Koeling, Voorpoort 15 en bij Mw. Sieders - van Pijkeren, Weg van Rollecate 74 als dank voor haar jarenlange inzet als contactdame. Ook zijn er bloemen gebracht bij Mw. Huisman-Driezen, Laurier 155, bij Dhr. Schuurman, Sportlaan 17 in Giet-hoorn, bij Dhr. Postma, Schaarweg 7, bij Dhr. Bos, Doeveslag 17 en bij Mw. Lassche - van Buiten, Clarenberglaan 19.

What's up dienst 20 januari. Zondagmorgen is er een dubbele

gezamenlijke ochtenddienst. In de Grote Kerk is er een reguliere dienst. In de Mariakerk is er een dienst die voorbereid is door een What's up-groep, en wel de tweede klassers. Zij willen met ons nadenken over het verhaal van de Gouden Kalf, Exodus 32. Waarom wilde het volk Israël zo graag een beeld maken en God zichtbaar maken? En wat zegt dat over onze omgang met beelden? Voortdurend zitten we achter schermjes en komt er info binnen via onze ogen... verwachten we dat ook van God: dat Hij zichtbaar is? Zien en geloven... hoe gaan die twee samen? Met de jongeren maken we er een geweldige dienst van. Jong en oud is van harte welkom! Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de Voorhof Samen bidden om eenheid.

In de week van gebed om eenheid willen we, als Raad van Kerken, met alle kerken van Vollenhove en Sint Jansklooster bij elkaar komen om te bidden om eenheid. Dit doen we in navolging van Christus, die zelf bad dat zijn discipelen één mochten zijn, en in vertrouwen op de Geest, die grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt. We zullen dit doen in een korte viering waarin de nadruk ligt op lied (zingen is twee keer bidden!) en gebed. Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee te ontmoeten. U bent allen van harte welkom op woensdag 23 januari om 19.30 uur in de Grote Kerk, Kerkplein 4, Vollenhove.

Heet hangijzer.

In de serie hete hangijzers is er op 24 januari een avond met als onderwerp: De Koptische Christenen; Lessen van de Kopten - Verbonden zijn met de verdrukke kerk. In het voorjaar van 2016 maakte Arend Dekker, kerkelijk werker van GKV Vollenhove, deel uit van een groepsreis van Open Doers naar Egypte en Jordanië. Tijdens deze reis hebben ze Koptische christenen ontmoet en gesproken. Christenen heb-

ben het in Egypte niet makkelijk. De verdrukking is vanaf de zgn. Arabische Lente in 2011 alleen maar toegenomen. Graag vertelt hij over zijn ervaringen tijdens deze reis, en spreken we door over wat wij kunnen betekenen en welke lessen wij kunnen leren van onze Koptische medechristenen.

U bent van harte welkom op 24 januari om 20.00 uur in de Johanneskerk

Nieuwe ingekomen. We willen Jacqueline Aaten, Bergkampen 13, van harte welkom heten binnen onze Hervormde Gemeente. We hopen dat u zich snel thuis zal voelen.

Zendingsbusjes. De opbrengst van de zendingsbusjes in de periode van 10 juli tot en met 13 december 2018:

Ruben en Anna Bakker: €198,20

Mara en Jade Bron €72,06

Tess, Saar en Kato Dierkes €11,05

Tessa Hogendorf €8,15

Marnick Lassche €29,34

Nora Mondria en Lienke Koedijk €80,95

Sven en Thomas Mondria

€146,50

Fem en Thijs Mondria €30,65

Ruth, Thirza en Nathan Mooiweert €28,70

Marin, Lotte en Roos Paters

€18,65

Niek en Sem Remijnse €37,07

Renate en Henriette Stam

€109,32

Ruben Wolters €35,16

Hartelijk dank aan de gevers en dank aan de jongens en meisjes, die met het busje lopen. Er zijn nog straten, waar niet gelopen wordt, wie helpt ons? De opbrengst van de zendingsbusjes wordt overgemaakt naar het project "Praag".

Contactadres zendingscommissie: Coba Bos, Bisschopstraat 39, tel. 241951.

Zondagschool "De regenboog"

De opbrengst van de kerstcollecte zondagschool de Regenboog heeft het mooie bedrag van 662,22 euro opgebracht. Hartelijk dank daarvoor.

Gebedspunten uit Praag.

Wilt u met ons bidden voor eenheid onder Tsjechische christenen. Deze afgelopen week was de nationale week van gebed,

Lees verder op pagina 13

BIJZONDER CONCERT?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Advertenties

U BENT WELKOM!

De stichting Welkom in de Kerk maakt magazines: van de kerken, voor toeristen. Om hun te laten weten dat ze welkom zijn. In de omgeving en in de kerken.



Welkom in de Kerk werkt zonder winstoogmerk.
U bent welkom op: www.welkomindekerk.nl

Hoe verwelkomen wij toeristen?



Hebt u er wel eens over nagedacht hoeveel mensen in uw regio vakantie vieren? Ze komen om te wandelen of te fietsen, te shoppen of musea te bezoeken. Ze zoeken rust en ontspanning. En misschien zoeken ze ook wel naar zichzelf. Waarom zou u ze niet uitnodigen een kerkdienst bij te wonen? Of mee te doen aan een kerkelijke activiteit?

Daarom maken wij al jarenlang voor de kerken in de Kop van Overijssel het recreatiemagazine Wal & Water en deze zomer voor het eerst ook een magazine in Twente. Dat kunnen we ook in uw regio doen. Een mooi uitgevoerd blad met inspirerende artikelen en informatie over uw kerkelijke activiteiten.

Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten.
Bel met Ygerne ten Brinke: 0546-577475

Kijk voor meer info op:
walenwater.welkomindekerk.nl



Vervolg van pagina 12

georganiseerd door de Evangelische Alliantie. De gebedsgids die we schreven, over thema's die verdeeldheid zaaien in de kerk (homoseksualiteit, vluchtelingen, de rol van vrouwen in de kerk etc.), leidde tot veel kritiek. Omwille van de eenheid hebben we een tweede gids moeten publiceren; we bidden om eenheid, en we moeten daar ook aan werken. Wilt u met ons (blijven) bidden voor singles in de kerk. Eind december

schreven we hierover ook in het ND, en op ons blog. Bid ook voor singles in de Nederlandse kerken. Zeker na de recente ontwikkelingen rond de Nashville-verklaring. We verlangen ernaar dat singles, ongeacht hun geartheid of gender-oriëntatie, zich helemaal thuis zullen voelen in hun gemeentes. Wilt u met ons danken voor de positieve ontwikkelingen in onze missionaire gemeenschap. De groep groeit gestaag, er is inhoudelijke verdieping en

een missionaire beweging. Dat brengt ons ook bij vragen als 'hoe nu verder als we zo door groeien?' Wilt u ook bidden voor de tweede (van in totaal drie) missionaire gemeenschap, die juist een moeilijke periode doormaakt. We zien dat zegen en groei niet vanzelfsprekend is, en we bidden om Gods leiding.

Wilt u met ons bidden voor onze deelgenotengemeentes en uitzending gemeente. De Joriskerk in Amersfoort en Almkerk starten deze maand het Focustraject van de IZB. We bidden dat dit voor hen een zegen zal zijn, en dat het ons ook in Praag en Nederland nader aan elkaar verbindt, omdat we staan voor één en dezelfde grote opdracht.

Kerk zijn we samen
We zijn gewend om in de kerkdiensten te collecteren. We brengen geld bij elkaar voor specifieke goede doelen en ook voor de eigen kerk. Daarmee kan veel worden gedaan. Maar het echte grote verschil maken we als gemeente dankzij de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van alle gemeentelieden. Daarvoor is de actie Kerkbalans, om op iedereen een beroep te doen een (flinke) bijdrage te geven voor het werk in én door de kerk. Met de inkomsten worden onder andere de lopende kosten van de Grote Kerk, de Kapel en Tilvoorde gefinancierd. Daarnaast kunnen we voorzien in

twee predikantsplaatsen en zijn er gelden voor pastoraat en jeugdwerk. Dus geef om je kerk. En geef vóór de kerk!
Actie Kerkbalans 2019 duurt van zaterdag 19 januari tot en met zondag 3 februari 2019. In deze periode bezorgen de vele vrijwilligers de enveloppen met een folder en toezeggingsformulier bij u en jou en halen deze later weer op. U/jij doet toch ook mee met actie Kerkbalans? Wij danken u en jou heel hartelijk voor uw en jouw bijdrage! 'De kerk is er voor u, voor jou en voor onze naaste'

NB: in de folder van actie Kerkbalans 2019 zijn per abuis verkeerde data aangegeven voor de periode van actie Kerkbalans

2019. De hierboven vermelde periode is juist.

Vollenhove STAD

Ds. D. Wolters, Steiger 27,
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail:
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Geboren.

Op donderdag 10 januari is **Hannah Geertje Jantje** geboren, dochter van Adriaan en Suzanne Ziel, broertje van Tobias. Het gezin woont aan de R. van Diepholtstraat 3. We wensen jullie van harte Gods zegen toe!

Overleden.

Afgelopen zondag 13 januari, overleed op 85 jarige leeftijd **hr. Albert Regelink**, De Voorst 15. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 18 januari om 13.30 uur in de Grote Kerk. In het komende HZ zal een in memoriam verschijnen.

Pastoraat.

Begin december heeft mw. Doosje, Voorpoort 15, in het ziekenhuis gelegen. Ik was vergeten dat te melden. Mijn excuses daarvoor. Gelukkig herstelt ze inmiddels voorspoedig. Dhr. de Oude, Gasthuisstraat 20, verblijft in het ziekenhuis. Dhr. Rook, Oppen Swolle 48, verblijft na een ziekenhuisopname in de Schakel in Emmeloord.

We bidden al deze gemeentelieden kracht en gezondheid toe. Ten slotte

Afgelopen week werd ik verrast door een ouder gemeentelid die mij vertelde dat ze sinds de verbouwplannen van de kerk gelanceerd waren elke maand een bedrag apart zette voor de verbouwing. Een heel mooi gebaar waar we dankbaar voor zijn!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Vollenhove AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD, Sint Jansklooster,
0527-239504.
E-mail:
predikantambt@hervormdvollenhove.nl
E-mail:
scriba@hervormdvollenhove.nl

Geen extra gemeenteberichten aangeleverd.

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

Ds. W.J. Menkveld, Veneweg 33
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,
Noorderweg 57, 8066 PW
Belt-Schutsloot, 038-3867486
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Protestantse kerk Wanneperveen,
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Diensten 20 januari 2019.
Belt-Schutsloot 11.00 uur –
Voorganger: ds. G. Venhuizen,

Nijensleek. In BS is de diaconie-collecte voor oecumene. Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot – Jeugddienst.

Diensten 27 januari 2019.

Belt-Schutsloot 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Rock Steady. Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld. In Wanneperveen is de diaconie-collecte voor oecumene.

De extra collecte is in beide diensten voor het pastoraal.

Oppas W'veen en **BS**: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

Rooster bloemendienst

W'veen. 20/01 – Jeugddienst-commissie. 27/01 – Mw. W. van Maurik en fam. H. Mendel.

Bloemen.

De bloemen uit de dienst van 13 januari gingen in BS naar de heer en mevrouw Klaver, Noorderweg. In Wanneperveen werden in de afgelopen week bloemen gebracht naar de heer R. v.d. Linde, mw. A. Rodermond en de heer A. Nijenhuis, nog voor hun verjaardag. Afgelopen zondag gingen de bloemen naar de heer A. Hoorn voor de verjaardag en naar mw. B. Dam-de Groot, ter bemoediging.

Verantwoording.

Diaken G. Mondria heeft €20 ontvangen voor de eindejaarscollecte. De diaconale collecte van 13 januari voor Lewengo Kids bedroeg in BS €120,45 (incl. Sing In) en in W'veen €60,50. De avondmaalscollecte voor Unicef bedroeg in BS €305 en in W'veen €164,25.

Doelcollecte Januari Lwengo Kids.

We zijn bij deze stichting terecht gekomen via onze diaken Rob Pors, 1 van de enthousiaste medewerkers van deze stichting is een zus van Rob. Hieronder een stukje uit de brief die Marga Streefkerk ons stuurde; U bent op ons spoor gezet door mijn broer Rob Pors en ik vind het geweldig leuk om op deze manier Lwengo Kids Foundation onder uw aandacht te mogen brengen. Informatie over het ontstaan, onze doelstelling, onze plannen en ambities vindt u in deze nieuwsbrief.

Hoe het begon
Wij bezochten onze oudste dochter, die er in 2012 voor gekozen had een half jaar vrijwilligerswerk te doen in Lwengo/Uganda. Zij wilde haar ervaringen zo graag met ons delen en dus reisden wij achter haar aan naar Uganda. We maakten kennis met de vriendelijke bevolking van het land, we zagen de enorme armoede, kinderen die urenlang moesten lopen om water te halen en dus niet naar school gingen, kinderen die zomaar op de zanderige grond zaten in gescheurde kleertjes, we zagen de moeders die hele dagen bezig waren om een beetje voedsel bij elkaar te zoeken. Dat raakte ons. We leerden Anthony kennen, een bevlogen man die zelf in Lwengo is opgegroeid, verlaten werd door zijn moeder en dus heel goed weet wat "overleven" betekent. Hij besloot zich in te zetten om de kinderen van Lwengo een betere toekomst te geven. Met behulp van vrijwilligers heeft hij een basisschool neergezet waar momenteel ruim

500 kinderen uit Lwengo naar toe gaan.

Hoe het verder ging
Anthony vroeg ons hem te helpen en dat hebben we gedaan. In februari 2017 richtten wij Lwengo Kids Foundation op en proberen wij in Nederland sponsors te vinden om de kinderen in Lwengo een betere toekomst te garanderen met uitzicht op een baan en inkomen. Wij bezoeken de kinderen minimaal 2x per jaar. We vragen dan ook de sponsorrouder een briefje of kaart mee te geven voor hun sponsorkind. Wij maken in Uganda foto's van de kinderen en maken een praatje met alle kinderen en zien zo of het goed met ze gaat. We meten ze ook op en het is leuk om te zien dat de meeste kinderen goed groeien. Uiteraard koppelen we al onze ervaringen na onze reis weer terug naar de sponsorouders hier. Als er problemen zijn met de kinderen overleggen we dat met Anthony en proberen we oplossingen te vinden. Ook als we weer in Nederland zijn, houden we via app en mail contact met Anthony over alles wat hem en ons bezig houdt. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen!

Beamerteam BS.

Vorig jaar is Jacqueline Aaten wegens verhuizing naar St. Jansklooster gestopt bij het beamerteam. Ook Klaas Korthoef is gestopt. Wij willen beiden bedanken voor de tijd die ze in de afgelopen jaren in het beameren hebben gestoken. Femke Heutink zal binnenkort bij het team in opleiding gaan. Misschien zijn er nog meer onder ons die dit wel zouden willen. Laat het weten!

Verjaardagfonds.

Het afgelopen jaar hebben zich weer een aantal vrijwilligers ingezet voor het verjaardagfonds en hebben zo met elkaar een bedrag van €1.672,82 opgehaald. Allemaal hartelijk dank hiervoor. Wij zijn ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Iemand feliciteren is niet moeilijk of vervelend en het kost maar een klein beetje tijd. Dat kan iedereen. Meld je aan! Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Roelie Lok.

Vanuit de gemeente.

Mw. B. Dam werd zondagavond enkele dagen opgenomen in Meppel maar mocht dinsdag weer naar huis terug.

In Memoriam: Wolter Kok
Wolter Kok is geboren op 24 november 1937 op Kolderveen gemeente Nijeveen. Hij was de zoon van Jan Kok en Jantje Wever en de jongste van 3 kinderen. Grietje was de oudste en daarna kwamen Dinie en Wolter. Zijn vader was botermaker bij de melkfabriek en zijn moeder was huisvrouw. Wolter ging na de lagere school in Nijeveen naar de ambachtsschool in Meppel. Hij is gaan werken bij GS Meppel en in de tussentijd heeft hij ook nog gediend in het leger. Bij GS heeft hij gewerkt tot 1 maart

REGIONALE JEUGDBIJEENKOMST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

1997. Op 7 april 1957 zag Wolter Gé voor de eerste keer. Op 26 november 1960 was de verloving en ze zijn getrouwd op 22 maart 1962. Na het trouwen zijn ze gaan wonen aan de Gasthuisdijk in Wanneperveen. 4 juni 1964 zag Jan het levenslicht, en 3 jaar later volgde Petra. In 1987 is de familie Kok verhuisd naar het zr. Kortplantsoen. In 1993 is Petra uitgevlogen waarna ze weer vaak met z'n tweeën waren omdat Jan trucker is op de lange baan. In 1996 zijn ze verhuisd naar de Van Raalteweg. Waar ze met veel plezier hebben gewoond. Werken in de tuin, samen op vakantie en andere uitjes. 24 juni 2014 is zijn vrouw Gé overleden aan een longontsteking als gevolg van kanker. Na het overlijden van Gé heeft hij het leven weer zo goed en kwaad opgepakt.

Biljarten en maaltijden rondbrengen voor tafeltje dekje deed hij al en dit is hij blijven doen tot hij niet meer kon. Hij mocht graag voor andere mensen zorgen. Natuurlijk voor zoon Jan, maar ook voor buurman Egbert Knol en hij zocht ook zieke mensen op. Verder hield hij een heel aantal graven schoon van familieleden en was vrijwilliger voor het onderhoud op de begraafplaats in Wanneperveen. In augustus is Wolter naar de huisarts geweest voor een vetbultje op zijn rug. Na onderzoek bleek dat het niet goed was. Daarna ging het snel. 20 december werd hij opgenomen in het ziekenhuis en er werden plannen gemaakt voor opname in Zonnekamp. Zover is het niet meer gekomen. Een longontsteking erbij was te veel voor zijn lichaam. Op 31 december is Wolter overleden. Zaterdag 5 januari werd hij begraven in Wanneperveen na een afscheidsdienst vanuit de kerk. We lazen uit Psalm 139 en zongen mooie liederen vanuit het geloof dat over dood en graf heen ziet. We wensen Jan, Petra en Jan en alle familie en vrienden die Wolter missen troost en kracht bij het verwerken van dit verlies.

Vanuit de Pastorie.

Vorige week, bij het opruimen van de kerst en nieuwjaarskaarten, kwam ik hem weer tegen, de kaart zonder afzender. Terwijl ik alle kaarten nog een keer bekeek, de goede wensen nog een keer las om de zegen ervan als het ware nog eens op te nemen bleef ik met deze kaart in mijn handen zitten. Wie zou het zijn? Wie nam de moeite ons een kaart te sturen, wilde ons een gezegend jaar wensen, maar vergat zijn of haar eigen naam? Ik denk dat ik er nooit achter zal komen. Tenminste, ik verwacht niet dat iemand het expres deed. En wie het vergat, die weet het waarschijnlijk niet. Tegelijk heeft het ook wel iets. Anoniem goed doen. De Bijbel zegt als het over goed-doen gaat, laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Dat klinkt heel anders dan dat we onszelf en onze kwaliteiten moeten presenteren zoals vaak wordt gezegd. Goed-doen op de achtergrond, goed-doen zonder dat je daar een compliment of een tegenprestatie voor terug verwacht. Daar wordt de wereld beter



Vervolg van pagina 13

van. En, ... God ziet het wel! Dat maakt het dubbel de moeite waard. Dus zo zie ik deze kaart ook. Een stille goede daad.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Willemsoord / Peperga / Blesdijke

Predikant: ds. Gerrit van den Dool
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194
8338 LD Willemsoord, 0521-514587
kerk.willemsoord@hetnet.nl
Koster: mevr. T. Winters-de Boer,
0521-588515, Rentmeesters Prot.
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Zondag 20 januari GEEN DIENST in Willemsoord, maar centrale dienst in Steenwijk om 10.00 uur.

Week van Gebed.

Vanaf 20 januari start de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Dit is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. De Raad van kerken Steenwijk e.o., waar wij ook aan deelnemen, organiseert een centrale dienst in de grote kerk van Steenwijk. De dienst begint om 10.00 uur. Het thema is: 'Recht

ISRAËL-AVOND?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

voor ogen', en is aangereikt door christenen uit Indonesië. Voor-ganger is ds. Eric van Veen uit Steenwijkerwold. Er is vanaf 9.30 uur inloop met koffie en thee.

De ophaaldienst wordt verzorgd door Cor Sijbesma (0521-88093)

Pastoraat.

Op zondag 13 januari kwam op de leeftijd van 94 jaar een einde aan het leven van mevrouw E.R. de Nekker-Slager. Ze werd al geruime tijd verpleegd in Zonnekamp. Voorheen woonde ze met haar zoon Kees aan de Steenwijkerweg 222 in Witte Paarden. De uitvaart zal aanstaande zaterdag om 14.00 uur plaatsvinden vanuit onze kerk. Daarna zal haar lichaam ten ruste worden gelegd op begraafplaats Vredenhof. Daar wordt ze weer verenigd met haar man die in 1985 is overleden. Onze gedachten zijn bij de zonen Kees en Geert en zijn gezin. In een volgend zondagsblad zal een in memoriam worden geplaatst. Bert Kuiper is in het ziekenhuis opgenomen geweest en na een operatie mocht bij weer thuis komen. We wensen hem een spoedig herstel.

We denken ook aan allen die door ziekte en ouderdom moeite en zorg kennen.

Collecten. Diaconie: €23,40
Kerkrentmeesters: €34,15 en de deurcollecte voor het plaatselijk pastoraat bedroeg €32,00. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Bloemen.

De bloemen zijn als groet en bemoediging gegaan naar de heer B. Kuiper aan de Kloosterhuisstraat.

Waar geloof het meest kost. "Bid voor ons." Dat is vaak het eerste dat vervolgd christenen vragen. Zij kennen het belang van gebed uit eigen ervaring. Iedere week geef ik u een gebedspunt door: Bid voor christenen in Nigeria die lijden onder de aanvallen van Fulani-herders. Bid dat de Here God ingrijpt en dat recht zal geschieden.

Kopij GZ.

De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 20 januari 12.00 uur bij de scriba. Het kan natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl

Nashville verklaring.

Afgelopen zondag vertelden we u over de Nashville verklaring.

Als kerkenraad vinden we het jammer dat de kerk in het algemeen hierdoor zo negatief in het nieuws is. Dat mensen worden uitgesloten, terwijl de liefde van God voor iedereen is. Wij zijn van mening dat iedereen in onze kerk welkom is, achtergrond, afkomst, geaardheid en of je nu diep of licht gelovig bent, maakt voor ons geen verschil. We zongen als antwoord uit het lied van Sytse de Vries op de melodie van 'liefde, eenmaal uitgesproken' (LB 791).

*Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!*

*Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.*

*Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.*

*Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!*

Namens de kerkenraad,
Henry Bos ouderling-scriba

Actie Kerkbalans 2019.

Thema: Geef voor je kerk
De Kerk is een vrijwilligersorganisatie, dit betekent dat zij door vrijwilligers wordt aange-stuurd en dat bijna al het uitvoerende werk door vrijwilligers wordt verricht. Dat gebeurt, in de meest letterlijke zin van dat woord: "Pro Deo". Toch heeft iedere plaatselijke kerk met vaste uitgaven te maken. Vrijwel iedere gemeente heeft mensen in dienst, andere kosten zijn o.a. het onderhoud van de gebouwen, verwarming en verlichting. Dus ondanks het vele werk dat wordt verricht door vele vrijwilligers, heeft de Kerk ook geld nodig om genoemde kosten te kunnen betalen.

De Kerk in Nederland moet zichzelf bedruipen. Zij krijgt van niemand subsidie, dus ook niet van de Rijksoverheid. De wekelijkse collecten en inkomsten uit

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

onroerend goed vormen ongeveer 15 á 20% van de inkomsten die de kerken jaarlijks nodig hebben. Dus 80 á 85% van de inkomsten moet door de leden zelf bijeen worden gebracht. Dat noemt men "Kerkbalans", een persoonlijk beroep op de gemeenteleden met de vraag wat het hun waard is dat de kerk in de eigen woon-gemeenschap in stand blijft. Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat U geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu en in de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

Het is van groot belang dat er in ons dorp een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die verbindt om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. Daar gaat het om bij de actie Kerkbalans 2019, die van 19 januari tot en met 9 februari wordt gehouden.

*Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd*

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn, worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.

raakt.
*Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische
steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap
zijn en geven aan anderen.*

Geef voor je kerk, zodat jouw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Alvast onze hartelijke dank hiervoor. Het college van kerkrentmeesters

Dordrechts museum.

Op 23 december jl. ging dominee Gerrit de Feijter bij ons voor. Hij las toen uit de 'nieuwe' Statenbijbel voor. Naar aanleiding daarvan tipte hij ons over een tentoonstelling in het Dordrechts Museum: TE KUNST EN TE KEUR, 400 JAAR STATENBIJBELS. De Bijbel is het meest verkochte boek ter wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het eerste Nederlandstalige boek dat in 1477 gedrukt werd een Bijbel was. Tijdens de Synode van Dordrecht wordt opdracht gegeven voor de eerste officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel. Deze vertaling uit de directe grondtekst verschijnt voor het eerst in 1637. Gefinancierd en geautoriseerd door de Staten-Generaal krijgt het de naam: Statenvertaling.

De nieuwe Statenbijbel bereikt een groot publiek. Afhankelijk van de portemonnee van de koper is er van alles mogelijk: van een eenvoudige, kleine uitgave tot een rijk geïllustreerde en gepersonaliseerde uitgave van groot formaat. In Dordrecht wordt de familie Keur de belangrijkste drukker en uitgever van Statenbijbels. Hun eerste druk verschijnt in 1666, waarna er nog vele volgen. In deze tentoonstelling staat de kunst en kwaliteit van deze bijzondere Statenbijbels centraal en komen de familie Keur en hun prachtige Keurbijbels opnieuw samen in Dordrecht.

boekbesprekingen



DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

Ramp of redding? 200 jaar Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (1816-2016).

Red. Fred van Lieburg en Joke Roelevink. Uitg. Boeken-centrum, Utrecht 2018
Prijis € 14,90

Dit boek bevat de bewerkte teksten van de lezingen op het symposium 'Ramp of redding?', gehouden op 28 en 29 april 2016 in de Kloosterkerk in Den Haag. Het was twee eeuwen geleden dat de voormalige gereformeerde

kerk in Nederland een nieuwe bestuursvorm kreeg, met het Algemeen Reglement. Een kerkelijke reorganisatie. Koning Willem I stond een centralistisch bestuurde kerk voor. Het Reglement heeft het uitgehouden tot 1951 toen de Nederlandse hervormde kerk een nieuwe kerkorde kreeg, waarin het niet alleen ging om bestuur maar ook om belijden. Verschillende auteurs werkten mee aan deze bundel. De lijnen lopen vanaf 1816 naar het heden, waarin de Protestantse Kerk in Nederland blijft sleutelen aan een aan de huidige tijd aangepaste kerkorde. De bundel verschaft kerkhistorisch inzicht en richtingwijzers naar de toekomst van de kerk.

Droef gemoed. Nels Fahner in gesprek met Antoine Bodar over depressie.

Uitg. Meinema, Utrecht 2018
Prijis € 10,-

De bekende priester Antoine Bodar vertelt openhartig hoe hij al jarenlang kampt met depressies. Allerlei aspecten van depressie komen aan de orde: de voorbodes, de gevaren, de omgeving, je geloof. Bodar reikt praktische adviezen aan. Een teer, persoonlijk boek.

Hoe wij kijken /Met gelovige ogen. Mary Beard.

Uitg. Athenaem-Polak&Van Gennep, Amsterdam 2018. Prijis € 22,50
De auteur is docent klassieke geschiedenis in Cambridge. Zij

gaat na hoe mensen, van de prehistorie to nu toe, in verschillende delen van de wereld, zichzelf en anderen, mensen en goden, zagen en afbeeldden. De visuele beelden in de Griekse kunstwereld vertellen mensen die ernaar keken wat ze moesten zijn, hoe ze zich moesten gedragen en eruitzien. Beelden en schilderijen waren voor de Egyptische farao's een manier om hun macht te doen gelden na hun dood. Deel twee gaat over beelden van God en goden. Hoe alle religies, antiek en modern, op problemen zijn gestuit bij pogingen om het goddelijke te verbeelden. Een leerzaam boek om inzicht te krijgen in de beleving van de godenwereld.





Het Leger des Heils wist zich in de Nederlandse samenleving een plek te veroveren via de reclassering. Wie herinnert zich niet de bekende en inspirerende majoor Alida Boshardt, decennialang het boegbeeld van de organisatie. Foto: Kutredrig



Willemsoorder Hilbert Duursma (86) onderscheiden

Op 6 januari werd Hilbert Duursma in de kerk van Willemsoord onderscheiden met de eremedaille van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. De bronzen penning werd door voorzitter Roel Logchies van de kerkrentmeesters uitgereikt. In zijn toespraak refereerde hij aan de vele decennia dat de heer Duursma zijn steentje heeft bijgedragen aan de hervormde en later protestantse gemeente van Willemsoord-Peperga/Blesdijke. Naast drie maal ambtsdrager te zijn geweest, hielp hij bij talrijke kerkelijke werkzaamheden. Hilbert Duursma was in 2013 al onderscheiden door het dorp met de 'Willemsorde', de speld van verdienste voor mensen die zich inzetten in Willemsoord.

Warmte van evangelicals meer dan nodig in onze kerken

De evangelische beweging streeft naar geestelijke vernieuwing van traditionele kerken. De duidelijke geloofsovertuiging en spontane geloofsbeleving, de nadruk op persoonlijke omgang met God, de geloofsblijdschap, het missionaire elan en de aandacht voor gemeenschapsvorming boeien veel mensen.



DOOR DR. A. HEKMAN, ASSEN

Amerikaanse evangelicals zijn niet meer weg te denken uit christelijk Nederland. Uitgeverijen en kranten spelen een belangrijke rol in de verspreiding van theologische opvattingen zoals die van Tim Keller, John Piper en Rick Warren. In de bundel 'Evangelicals, een verkenning'*) lezen we hoe het evangelicalisme inwerkt op het geestelijk leven in Nederland. Centraal staat de vraag in hoeverre de invloed van Amerikaanse evangelicals een verrijking van dan wel een bedreiging vormt voor het gereformeerd protestantisme in Nederland.

Divers

Net zoals je in Nederland gereformeerden in allerlei soorten en maten hebt, is er in Amerika een bont palet aan evangelicals. Eenduidigheid ontbreekt. Het evangelicalisme is breder dan de evangelische beweging zoals we die in Nederland kennen. Het is diep geworteld in het Amerikaanse leven. De wortels van het evangelicalisme liggen in de Reformatie (alleen door geloof, alleen door genade, alleen door Christus). Ook heeft het invloed ondergaan van de Engelse puriteinen, die streefden naar een zuivere kerk. In de zeventiende eeuw vluchtten zij vanwege vervolging naar Amerika. Hiernaast heeft ook de heiligheidsbeweging haar stempel op veel evangelicals gedrukt, met sterke nadruk op een persoonlijk doorleefd geloof en heiliging van het leven.

De opkomst van opwekkingsbewegingen in Engeland en Noord-Amerika bevorderde de bekrings- en zendingsdrang.

Naar Nederland

Prof. George Harinck beschrijft hoe de evangelicals in Nederland hun weg vonden in de Nederlandse samenleving. Na 1848 kwamen protestantse evangelicals naar ons land. Pas na de Tweede Wereldoorlog traden zij uit de marge van het protestantisme. Hun sprak bij de gereformeerden aan dat die elke band tussen staat en kerk doorsneden wilden zien. De kerk moest geheel vrij zijn. Ook de evangelicals wilden vrije kerken zijn. Wel hielden zij zich afzijdig van de moderne cultuur die zij als een bedreiging voor hun geloofsovertuiging beschouwden. Anders dan de gereformeerden bleven ze een onderstroom in het Nederlandse protestantisme. Theologisch mengden zij zich niet met het Nederlandse protestantisme en sociaal bleven ze buitenstaanders. In tegenstelling tot Abraham Kuyper stichtten ze geen hecht georganiseerde kerk en richtten zij zich niet op de politiek of het onderwijs. Ze concentreerden zich op hun geloofsovertuiging en werving van nieuwe leden. Ze kenden een anti-dogmatische houding en een afkeer van het kerkelijk ambt. Evangelicals werden dan ook als een bedreiging gezien door de

kerken. De kerken slaagden erin hun invloed tot de marge van het protestantisme beperkt te houden.

Leger des Heils

Maar dat lukte niet steeds. Bijvoorbeeld het Leger des Heils wist zich in de Nederlandse samenleving een plek te veroveren via de reclassering. Ook hun lied- en muziekcultuur speelde een grote rol. Lieder van Johannes de Heer werden populair. Men was ontvankelijk voor een prediking die niet gericht was op het intellect maar op de individuele emotie. Het evangelicalisme wist als onderstroom door te dringen in de protestantse wereld. Voor de Tweede Wereldoorlog waren de evangelicals een marginaal verschijnsel. Daarvoor was het protestantisme of te sterk aan het kerkelijk instituut en zijn groeps-cultuur gebonden, of te zeer verknocht

DE EVANGELICALS DRONGEN MET HUN EMOTIONELE BOODSCHAP VAN REDDING VOOR VERLOREN ZIELEN DOOR IN HET ONTZUILENDE NEDERLANDSE PROTESTANTISME EN ZOUDEN ER NIET MEER UIT VERDWIJNEN

aan de Nederlandse gereformeerde traditie met haar op het evangelicalisme haaks staande verbonds- en verkiezingsleer.

Brood voor het hart

Na de Tweede Wereldoorlog brak het evangelicalisme door in de Nederlandse samenleving. Europa werd voor de Amerikaanse evangelicals een missiegebied. Grote samenkomsten werden gehouden, met bekende sprekers als T.L. Osborn en Billy Graham. Centraal stond de oproep tot bekering. Niet de gemeenschap stond centraal, maar het individu. Het ging om verandering en vernieuwing - sleutelwoorden in de naoorlogse samenleving. Mensen verlangden niet naar de leer of maatschappelijk engagement en eigentijdse

liturgie, maar naar brood voor het hart. De evangelicals drongen met hun emotionele boodschap van redding voor verloren zielen door in het ontzuiende Nederlandse protestantisme en zouden er niet meer uit verdwijnen.

Warmte

In de grote protestantse kerken bleken vooral jongeren met een orthodoxe overtuiging gevoelig te zijn voor de boodschap van de evangelicals. De jongerenbeweging Youth for Christ zette overall in het land koffiebars op. Vanuit een gemis of vervreemding in eigen kerkelijke kring was men ontvankelijk voor het evangelicalisme.

Verrijking of bedreiging

Of het evangelicalisme een verrijking voor reformatische christenen in Nederland is? Prof. W. van Vlastuin komt tot een genuanceerd antwoord. De warmte en de bevindelijke gloed van het evangelicalisme hebben we meer dan nodig. Als een zwak punt ziet hij dat zoveel individualistische nadruk kan liggen op het innerlijke leven dat uiterlijke structuren als secundair worden gezien. Herwaardering van de kerk is dan ook nodig. Inderdaad wordt wel veel nadruk gelegd op het menselijk subject. Bovendien heeft de kerkelijke traditie zelf ook de evangelische schatten in huis waarop de evangelischen zich beroepen. De beweging ontspoot wanneer zij de eigen visie als exclusief presenteert. Wij staan met z'n allen in de traditie van de kerk van alle eeuwen. Waar dit ontbreekt wordt de beweging sektarisch.

*) Evangelicals, een verkenning. Prof.dr. A. Baars (e.o.) Uitg. De Banier Apeldoorn, 2017.

CBMC 2019 Nieuwjaarsevent

CBMC is een missionaire beweging van en voor ondernemers. De organisatie trekt dit jaar maar liefst twee dagen uit voor hun traditionele Nieuwjaarsevent, dat zal plaatsvinden in Nijkerk. Tijdens de eerste dag zal het Texaanse bouwbedrijf Betenbough uit de doeken doen hoe ze tegelijk huizen bouwen en bouwen aan Gods Koninkrijk. Verder zal de internationale ondernemersorganisatie 'Kingdom at Work' in totaal drie workshops verzorgen rondom het thema: Hoe maak je Gods Koninkrijk zichtbaar op de werkvloer? Meer info en aanmelding: www.cbmc.nl/event/

Donderdag 24 en vrijdag 25 januari, Oranjelaan 10, Nijkerk; 1e dag € 39,50 of beide dagen € 175

Leerhuisavond in Deventer

In de steeds groter wordende hoeveelheid bijbelvertalingen is een van de problemen dat de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst en betekenissen in een aantal gevallen uit beeld raken. Het Leerhuis probeert de oorspronkelijke taal te laten spreken en daarbij ook de grote hoeveelheid Rabbinse interpretaties van die tekst aan de orde laten komen. De achtergrond van het Leerhuis Deventer is niet een religieuze, het is geen bijbelleesgroep. Het accent licht op de ethische inhoud van de oude teksten en de mogelijke betekenis daarvan voor ons vandaag. Voorkennis is niet vereist, nieuwsgierigheid wel.

Dinsdag 29 januari, 19.30 uur Deventer Eddy Hillesum-centrum, Roggestraat 3, € 7, info: John Bos, 0570-616611

Topic Crea

- Topic Creatieve ideeën
- Topic Creatieve tekst
- Topic Creatieve ontwerpen
- Topic Creatieve online media
- Topic Creatieve offline media
- Topic Creatieve Communicatie

Verrassend creatief
topic.nu

TOTAAL INSTALLATEUR
BROUWER TUK
Tukseweg 198 TUK Tel. 0521-512983
www.brouwertuk.nl

BAKKERIJ
HOUTSMA




Kerkstraat 70
Vollenhove - tel. 24 12 53

LAAT ZIEN WAT UW KERK DOET! DEEL DE VIERKANTE INFOGIDS UIT.



Een praktisch overzicht van uw kerkelijke activiteiten in het komende seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen aan gemeente-leden, nieuw-ingekeomen en geïnteresseerden.

Meer informatie: 0546 - 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
www.welkomindekerk.nl

drok Advies, planning en uitvoering onder één dak
DECORETTE
HUBO

drok SCHILDERS GLASZETTERS
Schildersbedrijf Drok
Uw makeover is bij ons in goede handen!

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55 | decorette-drok.nl

STEENHOUWERIJ
DE VERBINDING

Nagelerstraat 7
8301 XE Emmeloord

T | 05 27 264 881
E | info@steenhouwerijdeverbinding.nl

www.steenhouwerijdeverbinding.nl

UAG **Uitvaartverzorging**
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Voor een piëteitsvolle uitvaart...

Bij overlijden: **0800 - 024 25 26**
(dag en nacht bereikbaar)

Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899

HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN

Maak nu kennis met het **Gezamenlijk Zondagsblad**

Ga naar: www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3 MAANDEN PROBEREN VOOR MAAR € 8,95!

JA, ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden op proef voor slechts € 8,95. Daarna beslis ik of ik een abonnement neem.

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode: woonplaats:

e-mail: tel.nr.

*Omcirkel de juiste aanhef.
In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad, Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

wandelen in Sauerland welkom in Haus Reinhild



Twee ruime appartementen. Ook gelijktijdig te boeken.

Kijk op hausreinhild.nl



BOUWBEDRIJF
G. ROOK B.V.
Vollenhove

Meér dan alleen kelderbouw!



Industrieweg 7 - 8325 DA - Vollenhove
Tel. 0527 - 24 41 00 - Fax. 0527 - 24 40 44
Web. www.rookbouw.nl Mail. info@rookbouw.nl

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

Bouwbedrijf
Wicherson

verbouw
nieuwbouw
onderhoud

Steenwijkerwold
tel.: 0521 - 58 95 49