



Bidden  
zonder  
woordenbrij

2



Hardenbergse  
singer-  
songwriter  
Wesley

5



Eten met  
de pan  
op tafel

6



mede-  
delingen  
in de  
kerkdiest

7



Inez en Jos  
van Oord  
over hun boek  
Rebible

9

## Nationale Bijbelzondag en Hervormingsdag

Nationale Bijbelzondag: 28 oktober. Hervormingsdag: 31 oktober. Er is een duidelijke link tussen bijbel en Hervorming.



DOOR DR. J.D.TH.  
WASSENAAR,  
HELLENDOORN

'De Reformatie als godsdienst van het woord', onder die titel publiceerde prof. dr. Willem Frijhoff\* een bijdrage in het fraaie boek 'De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur', dat boek kwam vorig jaar uit, toen de Reformatie werd herdacht.

### Woord versus rituelen

'De Reformatie als godsdienst van het woord', in tegenstelling tot 'godsdienst van rituelen', zo blijkt meteen al uit de eerste alinea. Met godsdienst van rituelen bedoelt de auteur de Rooms-Katholieke Kerk tijdens de Reformatie. Verderop wijst hij op de verering van relieken, heilige spullen, zoals hout van de kribbe van Jezus en tanden van deze of gene apostel. Daar moest de Reformatie niets van hebben. 'Weg met de hele santenkraam', zeiden de Reformatoren.

Ik citeer Frijhoff: 'Volgens de Reformatie is Gods woord in de Bijbel de centrale bron van het geloof. Naast persoonlijke bijbel-lezing maakt dat de prediking tot de belangrijkste vorm van overdracht van Gods woord.' Frijhoff vervolgt: 'De prediking, maar ook heel de eredienst eromheen, moet dus in de volkstaal geschieden, niet meer in het jargon als het Kerklatin dat slechts voor ingewijden en geleerden toegankelijk is. In de Lutherse Reformatie wordt vanaf 1524



In de Rooms-Katholieke Kerk is meer aandacht gekomen voor het Woord, in de reformatorische kerken voor rituelen en symbolen.

daarom overal uitsluitend de Duitse taal gebruikt. We mogen zelfs stellen dat de omgang met Gods woord in de volkstaal het Duits heeft gevormd, verspreid en gestandaardiseerd, zoals de 'King James Version' (1611) dat voor het Engels zou doen en de gereformeerde bijbelvertaling (de Statenbijbel, 1637) voor het Nederlands. Begrijpelijk dat Nationale Bijbelzondag altijd zo dicht mogelijk bij 31 oktober is.

### Toenadering

In de Rooms-Katholieke Kerk is meer aandacht gekomen voor het Woord, in de reformatorische kerken voor rituelen en symbolen. Bijvoorbeeld paaskaarsen en doopkaarsen, antepedia

en stola's. We zijn dankbaar voor die toenadering. Al ligt in de reformatorische kerken nog steeds veel nadruk op het Woord. Neem de inrichting: de blik is gericht op de preekstoel. Daar gebeurt het. Niet op het altaar. Dat is er niet eens.

De Reformatie als godsdienst van het Woord doet recht aan de bijbel. In Johannes 1: 1-3 lezen we: 'In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.' Psalm 33: 9 zegt over de schepping van Godswege: '(...) hij sprak en het was er, hij gebod en daar stond het.' In Hebreeën

1: 1 en 2 vinden we: 'Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon (...)'

God spreekt nog altijd voort. Door de woorden in de bijbel. En door de verkondiging, het hart van reformatorisch kerkzijn. Niet voor niets staat in artikel 1 van de kerkorde: 'Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.'

\*Emeritus-hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

### Commentaar

## Geloofwaardig

DOOR DAAN VAN DER WAALS,  
GRAMSBERGEN

Woensdag is het Hervormingsdag. We staan stil bij de Reformatie, die op 31 oktober 1517 begon met de 95 stellingen van Maarten Luther. Maar wie van ons doet dat echt? Reformatieherdenkingen zijn dun gezaaid. Bovendien hebben wij een jaar geleden het bonte programma afgesloten dat onder de titel 'Reformatie 500' het land door ging met toneel, muziek, lezingen, discussies, exposities, en wat niet al. We zetten Luther en wat hij teweeg bracht in het zonnetje, en gingen vervolgens over tot de orde van de dag. Maar gelukkig hebben wij 31 oktober om ons blijvend te herinneren aan het waardevolle dat de beweging van Luther, Calvijn, Zwingli en anderen heeft opgeleverd. In negatieve zin is de Reformatie een protestbeweging geweest, gericht tegen een kerkelijk instituut waar machtsmisbruik hoogtij vierde. Wonderlijk hoe actueel de Reformatie daarin nog steeds is. Ook in onze tijd is immers sprake van kerkelijk machtsmisbruik, nu in de vorm van seksueel misbruik van minderjarigen. Het ene na het andere schandaal duikt op met beschuldigingen aan het adres van priesters die zich vergrepen en van bisschoppen die geen adequate maatregelen namen. Dit misbruik en de doofpotcultuur eromheen ondermijnen de geloofwaardigheid van de kerk en verduisteren het zicht op het evangelie. Krachtige maatregelen zijn nodig. Protestantse kerken gaan daar niet over, maar dat neemt onze betrokkenheid niet weg. Ook onze geloofwaardigheid is in het geding. 31 oktober, Hervormingsdag. Goed om bij stil te staan.

Nog geen abonnee?

MAAK SNEL KENNIS!



Zie achterpagina

### Mannenchor Beilen 50 jaar

Het is 8 november 50 jaar geleden dat het Christelijk Mannenchor Beilen werd opgericht. Het koor wil dit vieren met een concert. Op het programma staan liederen die door het koor gezongen zijn in de afgelopen 50 jaar, maar ook liederen van eigentijdse componisten. Het geheel staat onder leiding van dirigent Wim van Lenthe en presentator Willy Misker.

3 november, Beilen, Pauluskerk, Wittevalkstraat 4, 19.30 uur, € 10, [www.christelijkmannenchorbeilen.nl](http://www.christelijkmannenchorbeilen.nl)

### Kees van Velzen over Israëls koningschap

Ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël, komt tijdens een studieavond spreken over: 'Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?' Deze vraag stelden de discipelen aan Jezus. Zijn wederkomst is nabij en ook het koningschap over Israël komt weer in zicht. Van Velzen werkte bij de EO en was ook voorganger in Antwerpen en Lelystad.

Vrijdag 9 november, 20.00 uur, Nijverdal, Het Centrum, Constantijnstraat 7A, toegang gratis

### Jubileumconcert Reach Out

Gospelkoor Reach Out uit Wierden bestaat dit jaar 25 jaar. Om te laten zien dat je met 25 jaar nog heel jong bent, geven de koorleden een spetterend concert: 'What a Gift!' God geeft de mensen veel 'cadeaus', maar het mooiste is toch wel zijn zoon Jezus! Ook oud-leden zingen een moppie mee. Kaarten via boekhandel Reterink of [25jaarreachout@gmail.com](mailto:25jaarreachout@gmail.com)

Zaterdag 10 november, 20.00 u, Wierden, ger. kerk, Spoorstraat 5, kaarten € 10 (tot 12 jr € 5)

### Bijbelquiz in Daarlerven

De evangelisatiecommissie organiseert voor de negende keer de jaarlijkse Bijbelquiz. Die is weer mooi vormgegeven met illustraties en filmpjes. Goed voor een avondje ontspanning en leren rondom de Bijbel! De quiz bestaat uit vijf rondes met meerkeuzevragen en een spannende finaleronde. Bezoekers kunnen individueel meedoen of als team van 3 personen.

Donderdag 1 november, Daarlerven, De Schoof, Brugstraat 10, 19.30 u, toegang gratis, info: 0546 - 643151



## Orgelconcert Evert van de Veen

Kampen heeft een rijke historie op het gebied van orgelmuziek en organisten. Op 10 november brengt Evert van de Veen koraalbewerkingen ten gehore van organisten die in Kampen werkzaam zijn geweest of dat nog zijn. Bijvoorbeeld Klaas Jan Mulder (Nieuwe kerk), Willem Hendrik Zwart (Bovenkerk), Gradus Wendt (Bovenkerk) en Piet Zwart (Burgwalkerkerk). De eerste en laatste koraalbewerkingen worden afgesloten met samenzang.

Zaterdag 10 nov, 20.00 uur, Kampen, Bovenkerk, Koormarkt 28, kaarten voorverkoop € 10 (12 t/m 17 jaar: € 6, t/m 11 jaar gratis), via mail: info@evertvandeven.nl en aan de kerk (€ 12,50)

## Themabijeenkomst in Hellendoorn over rouwen

Wie over zijn gemis vertelt, krijgt al snel de vraag 'Hoe lang is het geleden?' Voor de een kortgeleden, voor de ander misschien wel twintig jaar. Maar soms voelt het als de dag van gisteren. Wie zijn levenshuis voelt instorten, komt in een ander bewustzijn. Alles komt in een andere verhouding te staan. Rouwen is allereerst overleven. Spreker Marinus van den Berg zegt: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten, kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en dood.

woensdag 14 november 20.00 uur, Hellendoorn, De Leerkamer, hoek Jac. Kapteijnstr. / Zuid Esweg

## Zingend vanuit de Grote kerk in Steenwijk

Er wordt weer gezongen vanuit de Grote Kerk in Steenwijk. Op 18 november doet gospelkoor Rejoice uit Zuidhorn mee, geen onbekende in Steenwijk. Het koor zong al eerder in kerkdiensten en werkte mee tijdens Kopje Cultuur. U kunt luisteren, maar ook meezingen. Voor beide onderdelen is er in deze editie van 'Zingend vanuit de Grote kerk' voldoende gelegenheid.

Zondag 18 november 19.00 uur, Steenwijk, Grote Kerk, gratis entree

## Young Messiah in Meppel en Zeewolde

Voor het zevende jaar voert The Choir Company de Young Messiah op. Tom Parkers wereldberoemde bewerking van Händels meesterwerk blijft onverminderd populair en spreekt nog steeds een groot publiek aan. Het concert wordt begeleid door de volledige band van The Choir Company, aangevuld viool en cello. Op de 8 verschillende concertlocaties staat bovendien een projectkoor klaar voor een extra feestelijke vertolking.

16 nov, Meppel, Oude kerk, Groenmarktstraat 2, 24 nov Zeewolde, Het Kruispunt, Gedempte Gracht 1, 19.30 uur, € 20 euro ex. res. kosten

## Het Onze Vader

# Bidden zonder woordenbrij

Onze Vader in de hemel  
Matteüs 6: 7-15



DOOR DS. R.V.D. HUCHT  
KUIJNRE/BLANKENHAM

Ongeveer 2000 jaar geleden leerde rabbi Jezus zijn volgelingen de woorden van het Onze Vader. Stel, we zouden in een tijdmachine terug kunnen reizen naar het jaar 25 na Christus. En we zouden zitten in de kring van mensen, die luistert naar Jezus, als Hij zijn Bergrede uitspreekt.

### Omgangstaal

We zouden dan horen hoe Jezus in het Aramees de mensen toespreekt. Voor ons is het Aramees een moeilijke taal, maar voor de mensen daar in die tijd hun dagelijkse omgangstaal. Als mensen hem vragen: "Rabbi, hoe

moeten we bidden? Met welke woorden?" antwoordt Jezus: "Bidt met deze woorden: *Aboen d'basjmajo...*"

### Bekende woorden

De woorden die Jezus dan aanreikt, zijn niet heel nieuw voor de mensen in die tijd. De mensen kenden de woorden al uit de Tenach, en uit het Joodse Achtiengebed. Maar Jezus kiest uit de lange bestaande Joodse gebeden, zoals het Joods Achtiengebed de 7 belangrijkste gebeden en spreekt die uit in het Onze Vader. "Dit is de kern", zegt Jezus. "Als je bidt, kies dan niet voor een omhaal van woorden."

### Weinig woorden

Wat je met veel woorden kunt zeggen, kun je vaak met weinig woorden nog beter zeggen. Onlangs hoorde ik iemand zeg-

gen: naarmate ik ouder, wordt worden mijn gebeden korter. In het Duits bestaat een spreekwoord: 'In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister'. Vertaald: In de beperking toont zich pas de meester, uitspraak van Goethe.

### Naar de kern

Maarten Luther, de kerkreformatator zag in het Onze Vader een mogelijkheid om weer terug te keren naar de kern van het geloof. Hij pleitte ervoor, dat mensen elke dag thuis de bijbel gingen lezen en afsluitend het Onze Vader bidden. In een periode van veel toeters en bellen en bijgeloof zocht Luther de weg terug naar de kern van het evangelie. Het Onze Vader hielp hem om weer bij het hart van het geloof te komen.

### Eenvoud

Hoe is het bij ons thuis? Hebben we tijd en ruimte om uit de bijbel te lezen en te bidden? Bidden we dan een spontaan gebed, een gebed uit een boekje, of het Onze Vader?

Jezus reikt in het Onze Vader woorden aan, die ons weer terug kunnen brengen bij het hart van het geloof. Het Onze Vader helpt ons om niet te verzanden in een brij van woorden. In de eenvoud van het Onze Vader vinden we via Jezus de weg naar God, en kunnen we groeien in het vertrouwen, dat Hij voor ons zorgt zoals een Vader voor zijn kinderen. Zijn liefhebbende armen geopend om ons te verwelkomen, anytime.

WAT JE MET VEEL WOORDEN KUNT ZEGGEN, KUN JE VAAK MET WEINIG WOORDEN NOG BETER ZEGGEN.



"Dit is de kern", zegt Jezus in Zijn Bergrede. "Als je bidt, kies dan niet voor een omhaal van woorden."

## even bomen

# Levenslang leren



DOOR DS. P. BOOMSMA,  
NIJVERDAL

Beschouw jij jezelf als een discipel? Het slot van het Evangelie van Matteüs maakt duidelijk dat wie gelooft, dit in ieder geval is. Samengevat staat daar immers als opdracht aan de apostelen, dat zij leerlingen moeten maken, deze dopen en 'bij de les houden'. Net als altijd en overal zullen er dan wel slechte, minder goede en goede leerlingen zijn, maar elke christen is een leerling. Nu is 'levenslang leren', met het oog op werkplezier en het verder ontwikkelen van vaardigheden, een bekend begrip geworden, maar hebben we ook door dat dit geldt voor ons geloven? Voor het volgen van Jezus? Wat zou een 'slechte

leerling' zijn? Is dat iemand die niet zou kunnen zeggen wat zij of hij heeft opgestoken het afgelopen jaar? Iemand, die het vrij normaal is gaan vinden om regelmatig te spijbelen? Iemand, die denkt het allemaal wel te weten? Iemand, die ... Vul maar in. In ieder geval gaat het dan om christenen die jaar in jaar uit blijven zitten, die blijven hangen op één en hetzelfde niveau. Dat kan gebeuren wanneer we christelijk leven vanuit vaste gewoonten. Niks mis met gewoonten natuurlijk. Maar wel speelt dan de vraag of deze nog inhoud hebben. Of je er over nadenkt en zou kunnen zeggen waarom je de dingen doet en wat ze voor

WANNEER IS SPRAKE VAN EEN GOEDE LEERLING? ZOU HET KUNNEN, DAT ZOIETS BEGINT MET WAAR DAT KINDERLIJDE OVER GAAT? 'LEES JE BIJBEL, BID ELKE DAG?'

ik dat gesprekken heel gemakkelijk die kant opgaan; dat het persoonlijke niet 'zomaar' aan de orde komt. Toch is dat wat nodig is, als we aan een volgende generatie en

aan onze verdere omgeving iets willen laten zien van het belang en de betekenis van geloven. Zou dat kunnen betekenen, dat we als leerlingen langzaam maar zeker gemakzuchtig zijn geworden? Wie het weet, mag het zeggen. Per slot van rekening weet iedereen zelf het beste of dit het geval zou kunnen zijn in de eigen, persoonlijke situatie. En een goede leerling? Wanneer is daarvan sprake? Zou het kunnen, dat zoiets begint met waar dat kinderliedje over gaat? 'Lees je Bijbel, bid elke dag'? Niet zomaar, als goede gewoonte, maar met het verlangen: 'Spreek Heer, ik luister'. Van daaruit kan dan dat langdurige leerproces groeien waarin wij leren leven als getuigen, als 'levende verwijzers naar Christus'. Ik meen, dat een 'goede leerling' iemand is die bijleert en afleert en zo groeit in het spoor van Christus, gaande in zijn voetspoor, heilzaam voor mensen en schepping en God erend in dat alles.



Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

## Drenthe

### AALDEN

Contactpersoon: Kerkstraat 16, 7854 PG Aalden tel. 0591-371538  
**Kerkdienst 28 okt.: GK Aalden 10.00** ds. D. Boekema, Putten, Reformatiezondag en Bijbelzondag. **Organist:** Mans Kuipers Knd. en oppas.

### BOVENSMILDE

**Kerkdienst 28 okt.: 9.30** ds. D. van Veen, Assen. **Organist:** Johanna Vos. **Lied voor de dienst:** NLB 418: 1 en 2.  
**Paaskaars aansteken:** Pepijn of Joah Trul. **Collecten:** 1. KerkinActie-Hervormingsdag. 2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. **Oppas:** aanwezig. **Knd.:** Stijntje de Ruiter.  
**Wie is Jezus voor mij?** (uit: de Startzondag van 23 sept.) Nadat de beide dominees elkaar hadden verteld wie Jezus voor hen is tijdens hun gesprek in de startdienst keken we naar diverse beelden van Jezus en werd aan ons allen de vraag gesteld: wie is Jezus voor jou? Een groot aantal mensen schreef dit op en al deze uitspraken werden verzameld op een groot bord voor in de kerk. Bijzonder om te lezen wat men schreef. Hieronder volgt een verzameling:  
 Jezus is een vriend. Redder. Hij is een gids, door de verhalen krijg ik richting en uitleg in mijn leven. Hij geeft rust. Hij is het Voorbeeld hoe ik met mijzelf en anderen om 'moet' gaan. Geweldloos persoon. Jezus is mijn houvast (N.B. dit werd zeer vaak genoemd!). Degene die mij bij de hand vat en mij meeneemt door het leven. De weg, krachtgever. Degene die mij vóór doet om geen meeloper te zijn, die mij lef (= het hart) geeft om het anders te zeggen. Dat gaat met vallen en opstaan, maar dat mag. Ik probeer Hem telkens opnieuw na te volgen. Jezus geeft mij door God kracht om door te gaan in moeilijke dagen. Door liefde wijst Jezus de weg, o.a. door het avondmaal. De herder. Jezus is de poort of brug naar de onvoorwaardelijke liefde van God en vraagt mij die liefde met anderen te delen. Jezus is een van ons. Een verlichte geest, een mensenzoon die boven de mensen uitsteekt. Jezus is het voorbeeld van tolerantie, verdraagzaamheid en liefde voor je naaste. Vertrouwenspersoon, Zaligmaker, Redder. Leermeester. Iemand zonder vooroordelen. Tegen onrecht, profeet. Troost. Jezus is voor mij: God dichtbij, God en mens tegelijk. Hij kent mij. Hij heeft mij onvoorwaardelijk lief. Hij is de uitgestoken hand. De Bron van hoe mensen met elkaar zouden moeten leven. Op Jezus kun je bouwen. Een man van gerechtigheid en principes. Jezus is voor mij niet zozeer een beeltenis, maar een manier van leven die mij soms niet meevalt. Door Jezus vertrouw ik erop dat alles goedkomt. Ook was iemand die schreef:

momenteel een vraagteken. Heel eerlijk om dat op te schrijven. Wel fijn dat diegene in de dienst aanwezig is. Iemand anders schreef: Jezus is voor mij niet de beelden die ik zag, wel de muziek erbij. Het is een momentopname. Mijn Jezusbeeld is wisselend. Tot slot was er iemand die bleef zitten met de vraag waar wij als dominees niet verder op ingegaan waren, te weten: Waarom mag eigenlijk niet verteld worden dat Jezus de Messias is? Immers, we lezen in Marcus 8: 29-30: Toen vroeg Jezus zijn leerlingen: 'En wie ben ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'U bent de Messias. Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hieronder een poging om kort aan te duiden wat er met dit Messiasgeheim wordt bedoeld: iets over 'het Messiasgeheim' bij Marcus (met dank aan Geert Van Oyen). Het zogenaamde 'Messiasgeheim' hoort bij Marcus' vertelling. Je kunt het niet één-op-één terug projecteren op de historische Jezus. In dat geval is de kwestie niet 'Waarom wil Jezus zijn identiteit geheimhouden?' maar: 'Waarom vertelt Marcus het verhaal op deze manier?' Marcus (het oudste evangelie) verkondigt het verhaal over Jezus en zijn boodschap als een mysterie. Hij doet dat d.m.v. paradoxen, dat wil zoveel zeggen dat Marcus gedachten bij elkaar brengt die onmogelijk (of heel moeilijk) samen te denken zijn. Bijvoorbeeld: Jezus is zoon van God, maar zelf wil hij dat nauwelijks geweten hebben en hij vraagt zich af waarom God hem verlaten heeft (15:34); hij is de gekruisigde dode, maar hij is ook de levende (16:6-7); insiders worden buitenstaanders en outsiders worden nieuwe 'familieleden' (3:30-35); hij spreekt eenvoudig en openlijk voor iedereen, maar zelfs zijn leerlingen begripen hem niet (4:13 8:17- 21); hij verkondigt dat wie zijn leven wil behouden, het zal verliezen (8:35) en dat wie de belangrijkste wil zijn de minste moet worden en de dienaar of slaaf van allen (9:35; 10:43-44); vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten (10:31); de vader van een bezeten jongen heeft geloof, maar erkent zijn ongelof (9:24); zijn leerlingen delen alles met hem en zijn voortdurend in zijn nabijheid, maar allen laten ze hem in het vooruitzicht van zijn lijden in de steek (14:50); vrouwen krijgen het goede nieuws van de opstanding te horen, maar ze worden bang, vluchten weg en zeggen aan niemand iets (16:8). Al deze elementen samen tonen aan dat er meer aan de hand is dan een verborgen geheim over de identiteit van Jezus dat moet worden onthuld. Men spreekt daarom tegenwoordig ook wel van de 'mystieke' dimensie van Marcus. De evangelist moet zijn tekst hebben geschreven vanuit

het besef dat de inhoud van het 'evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God' (1:1) een revolutionaire betekenis had. Die omwenteling manifesteert zich op diverse domeinen: het godsbeeld van Israël, waarbij heil aan de machtelozen wordt beloofd, is radicaal doorgetrokken; de betekenis van Jezus Christus maakt duidelijk hoe menselijk God in de wereld aanwezig is; de oproep aan de volgelingen om te dienen en de macht van de wereld achter zich te laten (10:40-45) is ongehoord en wijst op de verantwoordelijkheid van de mens zelf: hij/zij moet het goede nieuws in praktijk brengen. In het verlengde van Israëls geschiedenis klinkt hier iets totaal nieuws: Het inzicht in het paradoxale karakter van het evangelie toont aan hoe allesomvattend dit mysterie is. Het raakt het Godsbeeld en de betekenis van Jezus, het stelt de vraag naar de relatie tussen Jezus en de volgelingen, het daagt uit om na te denken over hoe het Koninkrijk van God (1:14-15) hier op aarde kan worden gevestigd. Kortom: het is zo totaal anders dan de verwachtingen die men had bij de komst van de Messias. Geen triomftocht... en toch ook weer wel... maar langs de weg van en door het lijden. Een antiheld, een loser... en een overwinnaar tegelijk! Is dat wel te begrijpen? Niemand is in staat dit te vatten en tegelijk gaat er van de tekst van Marcus een sterk appél uit om dat toch telkens opnieuw te proberen. Door zijn verhaal als een mysterie op te bouwen heeft de tekst een bijzonder effect op het denken en doen van de lezers. Marcus destabiliseert zijn lezers, hij brengt ze uit evenwicht. Hun vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld. Ze moeten nadenken over de relatie tussen God, Jezus, en henzelf. Ze worden uitgedaagd om hun vanzelfsprekende leefwijze onder de loep te nemen, zich om te keren en op zoek te gaan naar wat God wil en niet naar wat de mensen willen. Kortom, zeg niet: U bent de Messias, zonder dat deze belijdenis inhoudelijk gevuld wordt. Anders is het een nietszeggende kreet, een woord zonder daad.  
**Vrouwenver. H.V.G.-Draagt Elkanders Lasten.** Na een afnemende gezondheid is op 24 sept. overleden ons lid Jannie Moes-Hopman. Op 29 sept. hebben we afscheid van haar genomen in de aula van Smilde. Jannie was 33 jaar lid van onze vereniging, waarbij ze ook enige jaren bestuurslid was. We herinneren haar als een trouw lid in onze groep. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun moeder en oma.  
**31 okt. om 19.45 uur** komen we samen in het gebouw achter de Waterstaatskerk.  
**Vrouwenver. Ora et Labora.** 30 okt. om 19.45 uur komen we samen in het gebouw achter de Waterstaatskerk. Onderwerp: Geloven. Hij is gekomen, Johannes 11: 25-35 en uit 'In Gesprek' van januari 2016-2017 nr. 3. De vrije bijdrage wordt verzorgd door mw. H. Offereins-

Appelo.  
**Oud Papier.** Na de zomervakantie hebben we in sept. 26.880 kg aan oud papier opgehaald. De inzameling van oktober heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Dit met de medewerking van: Jan Huizing, Piet Jaap Loonstra, David Wanders, Erik Smit, Andries en Thomas Snippe, Jan Piet Raaphorst en Gerke Bijlsma. Jos Brink heeft na afloop weer voor een snack en snert gezorgd. Op 3 nov. zal er oud papier bij u worden opgehaald. Zoals gebruikelijk weer vanaf 9.00 uur.  
**Jubileum.** Dhr. B. Kroeze en mw. H. Kroeze-ten Broeke, Boerheem 39, die op 27 okt. 40 jaar zijn getrouwd. Dhr. C. Noordhuis en mw. C. Noordhuis-Seubring, Kanaalweg 207, 9421 TC die op 1 nov. 25 jaar zijn getrouwd. Wij wensen u allen een fijne dag en Gods zegen voor de toekomst!

### COEVORDEN

Contactpersoon: mw. J. Kramer-Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ Coevorden, tel. 0524-512538  
**Kerkdiensten 28 okt.: GK 10.00** ds. H. Nagelhout. Oost-Europadienst. **Organist:** Jan Kamphuis. **Knd.:** groep 1 t/m 8. Oppas: fam. Kooiker. Na de dienst is er koffiedrinken in de Hoeksteen. **De Hoeksteen 19.00** Stap in dienst/zangdienst. Een kopje koffie of thee staat klaar vanaf 18.30 uur. Thema: Laat ons vrolijk zingen. Henry Huisjes uit Hoogeveen zal op piano de liederen begeleiden en Life Line zal ondersteunend meezingen.

### DIEVER

Contactpersoon: mw. L. Dolsma-Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, tel. 0521-592114  
**Kerkdienst 28 okt.: 10.00** ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum. **Knd.:** groep 1 t/m 8. Na de dienst is er eerst koffie, gevolgd door een gezamenlijke lunch, waarbij gasten ook van harte welkom zijn. **19.15** ds. J. Maliopaard, Barneveld.

### EMMER-COMPASCUUM

**Kerkdienst 28 okt.: 9.30** ds. P. van Elten, Nieuw Weerdinge. **O.v.d.:** mw. R. Roffel en mw. G. Smit. **Diakenen:** dhr. H. Buursema en mw. I. Boer. **Organist:** Anne Unij. **Oppas:** Astrid Loots. **Beamer:** Hilda. **Gastdames:** mw. J. Bos en mw. A. Buter. **Autodienst:** dhr. T. Buter: mw. Huizing; dhr. D. Pruijm: dhr. de Groot en fam. Potze. **Collecten:** 1. Kerk. 2. Spaarcollecte. 3. A.K.A.

### ERICA

Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 HK Erica  
**Kerkdienst 28 okt.: 9.30** ds. T. Dankers. **Collecten:** 1. Pastoraat. 2. Diaconie. Uitgangscollecte: pastoraat. **Oppas:** aanwezig.

### GEES

Contactpersoon: mw. H. Elders-Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC Gees, tel. 0524-581992  
**Kerkdienst 28 okt.: 10.00** ds. R. Kloosterziek, Ruinerwold/Koekange. **Knd.:** ja. **Kaars**

**aansteken:** Lukas Aasman. **O.v.d.:** René Aasman. **Organist:** Jan Klok. **Oppas:** Lienke Alferink en Malissa Pijpstra. **Collecten:** 1. KiA Hervormingsdag. 2. Diaconie. 3. Onderhoud. **Bloemengroet:** fam. H. Schuring. **Kerkvervoer:** fam. J. Kelder (581053). Na de dienst is er koffiedrinken in de kerk.

### KLAZIENAVEEN

Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels, Noorderkerkring 6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-312007  
**Kerkdienst 28 okt.: 10.00** dhr. F. Sprenger. **O.v.d.:** J. de Wolde. **Organist:** J. Kroon. **Collecten:** 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: onderhoud gebouwen. **Welkom:** fam. J. Bartelds. **Knd.:** Miny.

### KLAZIENAVEEN-noord

**Kerkdienst 28 okt.: 14.30** dhr. E. Akkerman, Emmen. Jaarlijkse Vrienden van de Veenkerk-dienst. M.m.v. Zangkoor 'Vocation' uit Sleen, o.l.v. Arjan Verhart. De toetsen van Vocation zal ook de samenhang begeleiden. **O.v.d.:** Mia. **Welkom:** Fokko. **Beamer:** Jantje. Uiteraard is iedereen van harte welkom. 's Morgens is er geen dienst in de Veenkerk.

### NIEUW-AMSTERDAM/ VEENOORD

Contactpersoon: Noorderkerk, mw. G. Visser-Rigtering, Aletta Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel. 0591-553482  
**Kerkdienst 28 okt.: 10.00** ds. A. de Lange, H.A. **O.v.d.:** dhr. H. Vos. **Organist:** dhr. A. Stulp. **Koster:** dhr. R. Rabbers. **Collecten:** diaconie. Bij de uitgang: kerk. **Oppas:** Corenna Mennik en Ineke Groothuis. **Knd.:** o.l.v. Harriet Vermaas. **Kaars aansteken:** Myrthe Pals. **Bediening beamer:** dhr. M. Haan. **Ontvangst:** fam. Van Noort. **Bloemendienst:** mw. F. Rabbers. **Autodienst:** B. Pals.

### NIEUW-AMSTERDAM/ VEENOORD

Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 7844 KX Veenoord, tel. 0591-551346  
**Kerkdienst 28 okt.: 10.00** ds. E. Wisselink. Medewerking verleent de Cantorij o.l.v. Willy Misker. **Organist:** mw. W. Misker. **Collecten:** diaconie. Bij de uitgang: eigen gemeente. **Autodienst:** mw. M. Meijer en mw. J. Jacobs: fam. Veneman; mw. G. Horstman: fam. F. Kuper. **Lector:** Henny Holwarda. **O.v.d.:** Dorina Veneman. **Oppas:** Hilly Lanjouw. **Bloemen:** fam. Schuiling. **Koster:** F. Kuper. **Koffie:** Jenne en Hilly Lanjouw. **Ontvangst en Nieuwsbrief:** Fre en Gini Kuper. In deze dienst komt het 10<sup>e</sup> en laatste gebod aan de orde. 'Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.' Medewerking verleent de Cantorij o.l.v. Willy Misker en we vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer. 's Avonds vieren we in Oldersheem de Maaltijd van de Heer in een dienst die om 18.30 uur begint.



Vervolg van pagina 3

### SCHOONOORD

Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoonoord, tel. 0591-381458

**Kerkdienst 28 okt.: De Wijngaard 9.30** Erika van der Laan. **Collecten:** I. Werelddiaconaat/ KiA. 2. Kerk. **Knd.:** alle groepen. **Autodienst:** B. Schans en A. Hajes. **Oppas:** Anouk Zwiers en Evelien Vos. **Bloemengroet:** fam. H. Eising. **Het oud papier** kunt u vrijdagmiddag 26 okt. vanaf 16.00 uur weer deponeren in de container die achter de Rank zal staan. Ook zaterdag 27 okt. kunt u het papier daar kwijt.

### ZWARTEMEER

Contactpersoon: dhr. B. Broers, Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Klazienaveen  
**Kerkdienst 28 okt.: 9.30** dhr. Bloemberg, Emmen. **O.v.d.:** mw. M. Lutje-Stuiver. **Collectant:** mw. E. Wanders-de Jonge. **Organist:** Nelleke. **Koster:** fam. P. Vos. **Collecten:** KerkinAktie. Bij de uitgang: onderhoud kerkgebouw. **Autodienst:** dhr. H. Egbers.

### Overijssel

#### DAARLE

Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scribe, Watertorenweg 15, 7688 PX Daarle  
**Kerkdiensten 28 okt.: 9.30** ds. B. Heusinkveld. **15.00** ds. R. van Hornsveld, Den Ham. **Organist:** dhr. R. Roelofs en dhr. A. Kristiaans. **Knd.:** Gijsbert Immink (1, 2) en Anja Valk (5, 6). **Oppas:** Zwanet Boesch-Hospers, Gerda Valk en Jorinde Immink. **Collecten:** slachtoffers aardbeving en tsunami Sulawesi. **Bloemen bezorgen:** Henk en Alie van Lenthe.

### DEDEMSVAART

Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523-613642

**Voor zondag 28 okt.** Kerkdiensten van Dedemkerk: 9.30 uur ds. Jonathan Zondag o.v.d. Janny Lok organist: Hans Niezink lector: Alice Bijker gastpersonen: fam. Kruidhof Jonkers, Noord Stegeren 64 koster: Henk Zomer 19.00 uur ds. G. Arends uit De Krim o.v.d. Karin van Dijk organist: dhr. J. Plender koster: Henk Zomer Zangdienst m.m.v. Living Colours uit Dronten.

**Collecten:** in de dienst: Kerk en Israël uitgang: Kerk in Aktie Kindercollecte: 4e kwartaal 2018: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra – Ghana. **Oppas:** Harmke Schoemaker, Monique Gort en Michelle Breukelman. **Knd:** groep 1 t/m 6 Basiscateche: groep 7 en 8.

**Van Dedem Marke:** 27 okt.: dhr. Jannes Smit pianist: Fred van Dijk. **Activiteiten:** woensdag 31 okt. 19.30 uur Bijbelquiz (Van DedemMarke)

**Hervormingsdagcollecte.** De kerk als goede buur. In Oekraïne heerst grote armoede, veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project 'De Goede Buur' stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooiën, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken, die zoeken naar vernieuwing, te begeleiden om sociale initiatieven op te

zetten. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

### DEN HAM

Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683 XT Den Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl  
**Jongerendienst.** 4 nov. organiseert de liturgie. een jongerendienst in de Herv. Kerk. Voorganger in deze dienst is ds. van Ark. **Thema:** 'Blind Date'. De dienst begint om 19.00 uur. Muzikale medewerking zal worden verleend door Nathalie Booij met combo. Allen van harte welkom.

### HARDENBERG-HEEMSE

Contactpersoon: mw. C. Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019

**De Kleding- en boekenbeurs** van 5 en 6 oktober heeft € 2.567 opgebracht! De opbrengst gaat naar Stichting Bobokan en de overgebleven kleding gaat naar Roemenië, Litouwen en Stichting Babyspullen. Alle kopers en gevers hartelijk dank!

**Groen gezocht.** In de week van 8 dec. gaan we weer kerstbakjes maken voor de kerstmarkt van zaterdag 15 december bij de Stephanuskerk. Hiervoor zijn we veel groen nodig. Wilt u aan ons denken, mocht u binnenkort gaan snoeien? Voor info: Erica Meijerink, tel.: 06-33580001 of Janneke Meijer, tel.: 06-57050404.

**Zingend naar de zondag.** In de Hessenwegkerk zal 3 nov. een zangavond worden gehouden o.b.v. organist Ellert Bos. De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Evenals voorgaande zangavonden zullen er weer bekende liederen uit de bundel Johannes de Heer worden gezongen. De opbrengst

van de collecte is voor Open Doors. Deze stichting zet zich in voor vervolgd christenen wereldwijd.

**Bezoekproject 65-80 jaar.** Dit kerkelijk seizoen willen we het bezoekproject waarbij gewone gemeenteleden op bezoek gaan bij gewone gemeenteleden weer oppakken. Nu dus in de leeftijdscategorie 65-80 jaar. Dit om de onderlinge band te verstevigen. Het gesprek is het belangrijkste. De komende tijd zoeken we bezoekers. Wie doet er mee? Aanmelden kan bij Gerhardus de Haan, tel.: 0523-852157 of email pcmarlanden@pknhardenbergheemse.n  
**Vervolgde christenen.** 26 okt.: bidden voor en schrijven naar vervolgd christenen. Van 19.30-21.00 uur in de Kandelaarkekerk (De Smidse) te Heemse).

### LUTTEN/SLAGHAREN

**Kerkdiensten 28 okt.: Kruiskerk 9.30** ds. A. Veerman, Vriezenveen. **O.v.d.:** mw. A. Nijboer-Doldersum. **Organist:** dhr. J. Lamberink. **Oppas:** mw. M. Spijkerman en mw. A. Ossevorth. **Ontvangstcomité:** mw. R. Kappert en mw. A. Potgieter. **Flame:** mw. A. Gerritsen en mw. A. Kastelein. **Beamer:** dhr. H. v/d Berg. **Kruiskerk 19.00** ds. J. Schipper, Dalfsen. M.m.v. van koor Laus Deo. **O.v.d.:** mw. A. Nijboer-Doldersum. **Organist:** dhr. H. Kemink.

### MARIËNBERG

Contactpersoon: mw. Jeannet Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariëenberg, tel. 0523-235724, e-mail j.visser.hesselink@gmail.com  
**Kerkdienst 28 okt.: 9.30** ds. H. Paas, Nijverdal. **Beerzerveld 19.00** drs. J. Eertink, Rijssen. Gez. dienst. **O.v.d.:** dhr. J. Hans.

**Diakenen:** H. ter Bekke en B. Mellema. **Gastheer:** J. v/d Velde. **Collecten:** diaconie, kerk en gebouwen. **Jarig.** Op 9 nov. hoopt mw. H. Heine-Horstink, Beerzerhaar 21, 7685 PR Beerzerveld, 82 jaar te worden. Op 10 nov. hoopt mw. C. Nijboer-van der Voort, Marsdijk 9, 7736 PL Beerze, 75 jaar te worden. **Meeleven.** Laten we proberen in deze steeds donker wordende dagen voor elkaar een lichtje, een reflector te zijn. We hoeven alleen maar in het Licht te gaan staan, te blijven staan en dan mogen we het doorgeven. **Tekst.** Een schouderklopje heeft nog nooit iemand verwond.

### SIBCULO

Contactpersoon: mw. F. Bolks-Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX Siculo  
**Kerkdiensten 28 okt.: Kloosterkerk Siculo 9.30** dr. J. Borst, Sleen. **Knd.:** groep 1 t/m 8. **Oppas:** Jessica Stoeten. **Fredrikskerk Kloosterhaar 9.30** Sing-in door gemeenteleden. **Knd.:** geen. **Oppas:** Anja Roessink. **Collecten:** NBG, Solidariteitsfonds en onderhoudsfonds.

### ST. JANSKLOOSTER

Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB St. Jansklooster, tel. 0527-241427  
**Kerkdienst 28 okt.: 10.00** dhr. S. Bakker, Urk. **Oppas:** Marga Heetebrij en Ruth van Dalen. **Knd.:** groep 2: Merel en Sandra. **Organist:** Johan Tijssen. **14.30** ds. J. Holtslag, Giessenburg. **Organist:** Jan Pieter van Eerde. **Collecten:** 1. Kerk. 2. NBG.

Advertenties

**ZIEL** elektrotechniek

- aanleg en onderhoud van elektrotechnische installaties zoals bedrijfs-, utiliteits-, woonhuisinstallaties • schakel- en ventilatietechniek • data- en telecommunicatie
- programmeerbare besturingen • beveiliging • nood- en verlichtingsystemen
- wind en zonne energie

Kanaalweg 10, 8356 VS BLOKZIJL  
Tel./fax: (0527) 29 17 43 / 29 17 20

De ZIEL van uw installatie

**BAKKERIJ HOUTSMA**

Kerkstraat 70  
Vollenhove - tel. 24 12 53



**Ook adverteren in het GZ?**

Neem contact op met het Gezamenlijk Zondagsblad via [geke@topic-cc.nl](mailto:geke@topic-cc.nl) of bel 0546 - 577475.

**“De Bijbel is geen boekje voor het bloeden.”**

Of het meest eigenzinnige, christelijke blad van Nederland bij u past? Gewoon proberen. Zonder kosten. Zonder verplichting.

met Rikkert Zuiderveld  
schrijver en muzikant

kritisch en betrokken  
maandbladreveil.nl

1/2 jaar GRATIS proberen!!

**TOE AAN EEN NIEUWE SITE VOOR UW KERK?**

Prat eens vrijblijvend met de makers van het Gezamenlijk Zondagsblad.

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of [ygerne@topic-cc.nl](mailto:ygerne@topic-cc.nl)



## Avonturenpark Hellendoorn past 'satanisch' onderdeel wél aan

Ondanks landelijke commotie over duivelse Halloween-activiteiten worden de Halloween Fright Nights in Walibi Holland niet aangepast. Na klachten van gelovigen besloot Avonturenpark Hellendoorn deze week om een 'satanistisch' onderdeel van het Halloween-evenement in het pretpark te schrappen. In Walibi is de duivel nog wel te vinden. En daar komt geen verandering in, vertelt een woordvoerder aan Loopings.

Avonturenpark Hellendoorn had plannen voor een Halloween-gebied met de naam Devil's Church. Er werd gesproken over "een satanistische tempel" en "een ritueel offer om demonische entiteiten te voeden." Naar aanleiding van die aankondiging ontving het park talloze boze berichten en ernstige verwensingen van kwade christenen. Inmiddels is de verhaallijn aangepast.

Tijdens Walibi's Fright Nights kunnen bezoekers de duivel aantreffen in de vernieuwde scare zone Twisted Hellfire. Daar zit hij op een troon van skeletten, tussen demonen en meesteressen. Ook in het spookhuis The Clinic staan bezoekers oog in oog met de duivel in een scène die de hel moet voorstellen.

De Halloween Fright Nights duren nog tot en met eind oktober. Het Halloween-evenement van Hellendoorn - zonder duivel - duurde tot 26 oktober.

(bron: Loopings)



## Krijgt Salland een Zomermagazine?

Op 30 oktober vindt in Raalte een informatiebijeenkomst plaats over een zomermagazine van en voor de kerken in Salland.

Stichting Welkom in de Kerk peilt of er voldoende draagvlak is bij de kerken in Salland om een zomermagazine voor toeristen uit te geven. In de Kop van Overijssel verspreid men al 32 jaar het blad Wal & Water onder toeristen. Afgelopen zomer volgde Twente met 'Zomer in Twente'. Vertegenwoordigers van plaatselijke kerken worden hartelijk uitgenodigd op deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Interesse voor de bijeenkomst in Salland? Meld u aan bij [gerne@welkomindekerk.nl](mailto:gerne@welkomindekerk.nl) of bel 0546-577475

Dinsdag 30 oktober, Raalte, Annahuis, De Plas 8, 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur), toegang gratis

Hardenbergse singer-songwriter Wesley:

# “Mijn leven is van God”

Elke dag wandelt Wesley Hofstede (22) met God. Letterlijk. Vanuit zijn ouderlijk huis, aan de rand van Hardenberg loopt hij een rondje en praat met God. “Hij vraagt mij dingen voor Hem te doen. Dus doe ik dat.”

DOOR: ELLEN TER AVEST, WIERDEN

Nadat Wesley met zijn hakken over de sloot zijn HAVO haalde, begon hij aan een vervolgopleiding aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het werd de studie commerciële economie. God speelde niet echt een rol in zijn leven en de kerk vond hij maar niks. “Ik zat er wel op zondag, maar vond er niks aantrekkelijks aan. Het leek zo nep.” Wesley ging zijn eigen weg. “Ik zocht vrijheid en luisterde naar extreme muziek.”

**Stilte**  
Wat Wesley eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden, gebeurde toch. In een kerkdienst ervoer hij meer: “Ik vergeet dat moment nooit weer: het was tijdens de collecte. We zongen het lied ‘Stil mijn ziel, wees stil’. Dat raakte me diep. Ik wèrd stil. En ik dacht: ‘Die rust... dit is wat ik wil’. Ik voegde het lied toe aan mijn hardstyle-playlist. In mijn gebed vroeg ik God: ‘Wilt u goede mensen op mijn pad brengen?’ En dat gebeurde.”

**Christelijke jongeren**  
Wesley's studie verliep goed, maar: “Op een keer voelde ik tijdens een college ineens: hier moet ik niet zijn. Toen ben ik gestopt. Niet lang daarna kwam ik in aanraking met een jongen die

was verbonden met Athletes in Action. Dat is een organisatie die door middel van sport jongeren met elkaar verbindt en ook over Jezus vertelt. Dat vond ik gaaf! Daar wilde ik mij ook voor inzetten en dit ben ik gaan doen.”

Het schooljaar daarop meldde Wesley zich aan bij de Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort. “Eigenlijk las ik het kerkblad nooit, maar toen ik er eens in bladerde, viel mijn oog op een advertentie van de EH. Daar wilde ik naartoe. Ik kwam terecht in een omgeving met allemaal christenen en kon helemaal mijzelf zijn”, vertelt hij enthousiast.



**Muziek**  
“Na schooltijd ging ik een beetje 'pingelen' op mijn ukelele. Muzikaliteit zit in me. Ik speelde al een beetje piano en keyboard, maar wilde graag een instrument bespelen dat ik mee kon dragen, vandaar die ukelele. Het schrijven van liedjes is spontaan begonnen. Ik speel wat akkoorden en begin gewoon te zingen.” Glimlachend: “De stem van m'n hart, zeg maar. Klonk best goed. Ik heb beter gitaar leren spelen, muziek werd een wezenlijk onderdeel van mijn leven.” Zo werd hij bijvoorbeeld gevraagd de muzikale aanbiddingsdienst te leiden tijdens christelijke jongerenkampen in de buurt van Hardenberg en daarbuiten. Ook startte hij met het geven van gitaarles, onder de naam: Worshippen met Wesley. “Ik ben hier in de buurt gitaarlessen gaan geven. Ik probeer in muzikaal technische opzicht aan te sluiten bij mijn leerlingen, maar praat vooral ook met hen over hun geloofsleven. Velen staan ervoor open en dat vind ik geweldig!” Vol passie vertelt hij over een van de hoogtepunten van zijn gitaarlessen. “Ik heb een tijdje les gegeven aan een meisje, dat veel had meegemaakt. We hadden goeie gesprekken. Ze bloeide helemaal op. Uiteindelijk hebben we samen een

liedje geschreven, dat we hebben gespeeld tijdens haar belijdenisdienst. Mooi was dat.”

**Bidden**  
Wesley put kracht en wijsheid uit zijn persoonlijke gesprekken met God. “Op een gegeven moment was ik met allerlei verschillende christelijke activiteiten bezig. Dat was een beetje te veel. In mijn gebed heb ik dat toen met God overlegd. Ik heb besloten het iets rustiger aan te doen. Uiteindelijk kwam ik in het Geloofcentrum in Hoogeveen\*\*

IK BEN IN DE BUURT GITAARLESSEN GAAN GEVEN. PROBEER IK IN MUZIKAAL TECHNISCHE OPZICHT AAN TE SLUITEN BIJ MIJN LEERLINGEN, MAAR PRAAT VOORAL OOK MET HEN OVER HUN GELOOFSLEVEN.

terecht, een soort inloophuis waar we proberen er te zijn voor iedereen in de straat en voor iedereen die langskomt. Een fijne plek. Ik geef er gitaarles aan wie dat wil, voer mooie gesprekken en bid soms met iemand. We doen alles uit de liefde van Christus en ik merk dat de Heilige Geest aan het werk is.” Wesley heeft geen idee hoe zijn toekomst eruit zal gaan zien. Hij heeft een punt gezet achter zijn studie en. In alles vertrouwt hij op God, ook als het gaat om zijn levensonderhoud. “Ik volg op wat de HEER mij zegt. Mijn leven is van hem.”

\* Jeugd met een opdracht: Internationale jongerenorganisatie van christenen uit verschillende kerkelijke richtingen met als doel het evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend te maken

\*\* Geloofcentrum Hoogeveen: Interkerkelijke stichting met als doel het geven van maatschappelijke zorg, zowel op geestelijk en sociaal als ook op lichamelijk gebied, met het evangelie als uitgangspunt

Ik dacht: 'Die rust... dit is wat ik wil'

## RTV-tips

**Zaterdag 27 oktober****NTR | NPO2 | 21.20****Andere Tijden**

Revolutie of Bersiap? Het zijn twee termen voor dezelfde tijd: de chaotische maanden na afloop van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië. Het begint met het uitroepen van de onafhankelijke Republiek Indonesië op 17 augustus 1945.

**Zondag 28 oktober****KRO | NPO2 | 23.10****Kruispunt**

Op 15 september legde een grote brand de Urbanuskerk in Amstelveen bijna helemaal in de as. Kruispunt volgde afgelopen maand de pastoor en ook 3 parochianen bij het gevecht om de kerk weer op te bouwen.

**Zondag 28 oktober****EO | NPO2 | 23.45****Adieu God?**

Econoom Heleen Mees, katholiek opgevoed, heeft weinig op met de figuur van Maria. Het katholicisme heeft ze achter zich gelaten.

**Maandag 29 oktober****EO | NPO2 | 21.00****Protocol van mijn vader**

TV-maker Melliana Beckmann vertelt het verhaal over haar vader die een zwaar herseninfarct krijgt.

**Dinsdag 30 oktober****KRO-NCRV | NPO1 | 22.20****De Rijdende Rechter**

Wanneer meneer en mevrouw Mourik nieuwe burens krijgen is er direct meer herrie dan ervoor. De Rijdende Rechter moet uitzoeken, of de herrie van de nieuwe burens afkomstig is.

**Woensdag 31 oktober****EO | NPO2 | 22.59****God's Address**

God's Address laat de complexiteit zien van samenleven in Jeruzalem. Hoe manifesteren religie en politiek zich in het dagelijks leven van de bewoners in Jeruzalem?

**Donderdag 1 november****KRO-NCRV | NPO3 | 20.25****Keuringsdienst van Waarde**

Rosé is een speciale wijn gemaakt op basis van blauwe druiven. Echter, in de supermarkt staan roséwijnen van witte druiven. Hoe kan dat?

**Vrijdag 2 november****NTR | NPO2 | 21.05****80 jaar Oorlog**

In Holland wordt al jaren niet meer gevochten, daar breekt begin 17e eeuw de Gouden Eeuw aan. Maar in het oosten en zuiden van het land gaat de strijd onvermoeibaar verder.



# Pan op tafel



DOOR WILLEMKE WIERINGA, WIERDEN

“Veertig jaar getrouwd!”, zegt de vrouw op de radio. “Waar vind je dat in hemelsnaam nog?” Ze is te gast in een nachtelijk praatprogramma. Over relaties gaat het. Zij is van de romantische etentjes bij kaarslicht, maar de presentator is teleurgesteld, voor hem geen relatie meer. “Daarom werk ik 's nachts” zegt de grappas.

Eeuwige trouw? Nee, voor beiden is dat iets uit een sprookjeswereld. In mijn waaksloop - radio luisteren is een probaat slaapmiddel - hoor ik alleen flarden van het gesprek. Maar 's morgens hoor ik nog die verbazing. “Veertig jaar getrouwd...!”

Ik blijf lekker liggen soezen. Inderdaad, het huwelijk is een verbazingwekkende aangelegenheid.

“Een goed huwelijk is een wonder”, vertelde ik onze kinderen toen de tijd daar was. Stel je voor, twee mensen kinderen uit twee verschillende gezinsculturen vormen nietsvermoedend een totaal nieuwe entiteit, een eigen familie.

“Dat vergt moed en lef”, hield ik hen voor. “Want het is voor altijd.”

Er schiet me een gekkigheidje van thuis te binnen. Onze eet-tafel werd steevast gedekt met een ontbijtlaken, geen tafelzeiltje alsjeblieft. En ook geen pannen op tafel. Bij mijn moeder thuis - in Nederlands Indië - waren ze dat zo gewend. Als Indische ging ze nogal prat op haar ‘Europese’ opvoeding. Ze aten ‘Hollands’.



Illustratie: Heester Nijhoff

kelden onze gekkigheden, een persoonlijke mix van twee achtergronden. Zo vind je op mijn eettafel nooit een kapot bord, maar wel een tafelzeil, want mijn voorliefde voor mooie ontbijtlakens is verre van pragmatisch. En Jacob heeft vanaf den beginne pannen op tafel gezet. Zo ging dat bij hem thuis. Ook met ons samen gaat het al meer dan veertig jaar meer dan goed.

Ik moet nu echt uit bed. Maar mijn gemijmer voert me nog even mee.

Elkaar trouw beloven. Is dat niet ook dé weg voor onze sukkelende kerken, nu we met z'n allen in kwade dagen zijn beland? Als vanzelf worden we in elkaars armen gedreven, de signalen zijn er, kerkmuren worden minder belangrijk. Is het geen tijd elkaar te omarmen - net als in een huwelijk. Laten we er een mooie mix van maken: verschillende kerkelijke culturen, één nieuwe familie. En gewoon elkaars gekkigheden accepteren.

En o ja, wat ik nog vergat: mijn moeder was katholiek, mijn vader hervormd. Ze werden evangelisch.

Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meelevend met dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen en veertien kleinkinderen. Eerdere columns verschenen in de bundel 'Ik wou dat ik een mandje had'. Bestellen? Maak € 7,95 over op nr 43 78 42 215 tnv Topic Creatieve Communicatie te Wierden.

## 400 jaar Synode van Dordrecht Koning aanwezig bij viering 'Ode aan de Synode'

Zijne Majesteit de Koning is zaterdagavond 10 november 2018 aanwezig bij de start van 'Ode aan de Synode', de viering van 400 jaar Synode van Dordrecht. Op 13 november 2018 is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht begon; de eerste en enige internationale protestantse kerkvergadering in de vroegmoderne tijd. Meer dan honderd professoren, politici en predikanten uit binnen- en buitenland kwamen hiervoor in 1618 naar Dordrecht. De Synode van Dordrecht had grote betekenis voor de landspolitiek, het kerkelijk leven en de cultuur in de Republiek. De 'Dordtse leerregels' werden opgesteld en er werd opdracht gegeven om de eerste officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel te laten

maken, de Statenvertaling. De Statenbijbel drukte zijn stempel op de Nederlandse taal.

**Tentoonstelling**

De viering start in de Augustijnenkerk. Na een welkomstwoord door burgemeester A.W. Kolff van Dordrecht, houdt mr. J.P.H. Donner een verzoeningsrede. De Koning leest een bij de gelegenheid passende passage voor uit de Statenbijbel, als eerbetoon aan dit belangrijke erfgoed. Na het verlaten van de Augustijnenkerk zet de Koning op het plein van het Hof van Nederland symbolisch een robotarm in werking die gedurende negen maanden de Statenbijbel kalligrafeert. Aansluitend wordt het Dordrecht Museum bezocht. Daar opent de Koning de tentoonstel-

ling 'Werk, bid en bewonder - Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme'. Hij doet dit door een bijzondere Bijbel uit de Koninklijke Verzamelingen in een vitrine te plaatsen. De tentoonstelling laat de relatie tussen calvinisme en kunst in een brede context zien. Naast schilderkunst van onder andere Rembrandt, Bol, Van Gogh en Mondriaan, komen ook literatuur, muziek en kerkerchitectuur aan bod.

**Activiteiten**

'Ode aan de Synode' duurt 180 dagen, even lang als de Synode destijds. Van 10 november 2018 tot 29 mei 2019 worden er in Dordrecht allerlei activiteiten georganiseerd die het belang van deze historische bijeenkomst voor een breed publiek duidelijk maken. Dordrecht werkt hierbij samen met de stichting Nationale Synode. (Bron: Refo 500)



Tijdens de viering in de Augustijnenkerk leest koning Willem-Alexander een stuk voor uit de Statenvertaling.

## Bijzondere herdenking in Genemuiden

Wie houdt van (kerk)geschiedenis, van Genemuiden óf van samenzang, moet eigenlijk zorgen dat hij of zij op woensdag 31 oktober in de Grote Kerk van Genemuiden is.

De bijeenkomst deze avond gaat namelijk over: 'Voortgaande Reformatie in Genemuiden.' De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Een van de sprekers is G.J. Westhoff uit Genemuiden. Hij vertelt uit de kerkgeschiedenis van deze stad: een nieuw psalmboek, een Nieuwe Leer en - na de Synode van Dordt - een nieuwe predikant.

**80-jarige oorlog**

Vervolgens is het woord aan A. den Ouden uit Staphorst. Hij vertelt over wat er gebeurde tijdens de tachtigjarige oorlog: 'De Dordtse Synode als verdere Reformatie'. Was deze kerkvergadering een hoogtepunt in een machtsstrijd tussen Kerk en Staat, tussen rekkelijken en preciezen of tussen Holland en de gewesten? Ging het om de leer of de Heer? Of van alles een beetje? Ook wordt er deze avond samen gezongen: psalmen en andere geestelijke liederen.

Dominee W. G. Hulsman verzorgt een korte meditatie en dominee J.A.C. Olie de sluiting.

# De kerk is ook van lhbt'ers

In de zomer van 2016 stormde een man met een geweer een populaire nachtclub van de homo-gemeenschap in Orlando (Florida) binnen, en schoot 49 mensen dood. Als reactie betuigden miljoenen landgenoten hun steun aan de lhbt-gemeenschap lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.



DOOR DR. A. HEKMAN,  
ASSEN

Het viel de bekende Amerikaanse priester-jezuïet James Martin op dat hoewel veel kerkelijke leiders hun verdriet en afkeer uitspraken, maar weinig katholieke bisschoppen de woorden homo of lhbt in de mond namen. Velen zwegen. De lhbt-gemeenschap is nog steeds onzichtbaar in veel kerkelijke kringen. James Martin riep daags na de schietpartij op Facebook op om "niet alleen de inwoners van Orlando maar ook hun lhbt-broers en -zussen" bij te staan. Een oproep tot tolerantie, saamhorigheid en ondersteuning en een herinnering aan Jezus' boodschap. Zelf heeft James Martin als pastor jarenlang samengewerkt met lhbt'ers. Zijn ervaring is dat tussen de lhbt-gemeenschap en de Katholieke kerk een kloof bestaat, en om die scheiding op te heffen moeten we een brug bouwen. Op de drie pijlers van 'respect, begrip en fijngevoeligheid'. Zijn oproep mondde uit in een boek \*).

## Homogeweld

Veel lhbt'ers voelen zich te vaak afgewezen in een kerk die ook hun kerk is. Zij voelen zich

gekwetst, niet welkom, buitengesloten. Wat James Martin te zeggen heeft kunnen alle kerken zich aantrekken. In Nederland neemt homogeweld toe, acceptatie van homoseksuelen laat te wensen over en op de synode van de PKN willen bepaalde leden het homohuwelijk ter discussie stellen. James Martin pleit voor tweerichtingsverkeer op de brug. Toenadering moet van twee kanten komen, zowel van de kerk als van de lhbt'ers. Zonder het met elkaar eens te zijn moeten we elkaar bejegenen met respect, begrip en fijngevoeligheid.

## Respect

Respect betekent erkennen dat deze gemeenschap van lhbt'ers bestaat. Iedereen moet zich gezien en gewaardeerd kunnen voelen, zich welkom voelen in de kerk waarvan zij of hij deel uitmaakt. Een groep moet ook genoemd worden zoals die zelf graag wil heten. Laten we zorgvuldig zijn in het benoemen van de ander. Laten we afzien van uitdrukkingen als 'aandoening/ziekte' of 'de verkeerde kant'.

Het is beter om te luisteren naar de namen die medemensen met een homoseksuele achtergrond voor zichzelf gebruiken. Welkom in de kerk betekent ook dat wij

*Tussen de lhbt-gemeenschap en de kerk bestaat een kloof. Om die scheiding op te heffen moeten we een brug bouwen op drie pijlers: respect, begrip en fijngevoeligheid.*



respect tonen voor wat lhbt'ers meebrengen aan gaven voor de opbouw van de kerk. En door hen te laten weten dat zij geliefde kinderen van God zijn.

## Begrip

Begrip voor lhbt-mannen en -vrouwen is meevoelen, meelijden en meeleven. Dit kunnen we alleen als wij luisteren naar hun eigen levensverhaal. Het betekent bij vooroordelen, discriminatie of pesten voor hen opkomen. De kerk is geroepen om mee te leven met alle gemarginaliseerde groeperingen, daar horen ook lhbt'ers bij.

## Fijngevoeligheid

Ook is nodig dat wij fijngevoeligheid ontwikkelen voor wat andere mensen ervaren. Dat kan alleen als we persoonlijk bekend

zijn met lhbt'ers, met hen vertrouwd zijn, vriendschappelijk met hen omgaan. Kardinaal Schönborn van Wenen maakte de opmerking: "De kerk moet met mensen mee oplopen." Velen voelen zich in de kerk naar de rand gedrongen. Ze worden gezien als 'anders'. Voor Jezus was niemand 'anders'. Hij ontmoette mensen in hun concrete situatie, trok met hen op. Iedereen hoorde erbij, ongeacht geaardheid. De kerk is geen gemeenschap van enkel heteroseksuelen. Laten we extra gevoelig zijn voor wat een ander kan kwetsen en letten op ons taalgebruik.

## Samen kerk

James Martin gaat in op wat dit alles betekent voor de lhbt'ers. Laten zij, lopend in de richting van de kerk, van hun kant het

gezeg in de kerk tegemoet treden met respect, begrip en fijngevoeligheid. Deze brug gaat immers in twee richtingen. Wat de kerk ons wil leren verdient ons respect. En zijn wij het er niet mee eens, dan vragen we: Wat zeggen zij precies? Waarom zeggen zij dat? Vertrouwen winnen wij door respect te tonen, meegevoel te hebben voor de situatie waarin geestelijken zich bevinden. Door elkaar de tijd te geven elkaar te leren kennen en fijngevoelig te zijn. Wij bevinden ons allemaal samen op de brug. Want die brug - dat is de kerk.

\*) Een brug bouwen. Hoe de katholieke kerk en de lhbt-gemeenschap kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid. James Martin SJ. Uitg. Adveniat, Baarn 2017.

De kerkdienst (4):

# Welkom en mededelingen

Wat gebeurt er rondom en in een kerkdienst? Kerkgangers zijn zich daarvan maar ten dele bewust. In een serie artikelen besteedt Riemer Roukema de komende tijd aandacht aan onderdelen van de kerkdienst.

DOOR DR. RIEMER ROUKEMA, ZWOLLE

Betrekkelijk recent is er een element aan de voorbereiding op de kerkdienst toegevoegd. Tenminste, wat sinds een jaar of 30 in allerlei gemeenten is ingevoerd, noem ik recent (op bijna 2000 jaar kerkgeschiedenis en 500 jaar Reformatie). Wat gebeurt er, als de ambtsdragers de kerkruijme binnengekomen zijn, de organist ophoudt met spelen en er even een stilte valt?

## De bloemen...

Vaak komt dan de ouderling naar voren en heet de gemeente namens de kerkenraad welkom, ook de gasten en de luisteraars thuis. Daarna volgen allerlei mededelingen, zoals voor wie de bloemen in de kerk bestemd zijn en de vraag wie ze daarheen wil brengen, waarvoor de twee of drie collecten bestemd zijn,

soms berichten van een geboorte of een ziekenhuisopname of een overlijden. Soms is de ouderling hiermee wel vijf minuten bezig voordat hij of zij ons een goede dienst toewent, het eerste lied opgeeft, de voorganger een hand geeft en de eredienst zelf kan beginnen.

Er zijn ook gemeenten waar de voorganger de dienst begint met de woorden "Onze hulp is in de naam van de Heer..." en de groet "Genade zij u en vrede..." Ook kan er eerst een psalm worden gezongen, en volgen die traditionele, Bijbelse woorden daarna. Eerlijk gezegd vind ik dat uitvoerige welkom en de mededelingen namens de kerkenraad geen goed begin van de samenkomst van de gemeente. Het is zoals een rooms-katholieke pastor zei: het lijkt op het begin van een vergadering waarin de voorzitter opent met de huishoudelijke mededelingen. Daaraan voeg ik toe: huishoudelijke mededelingen die deels overbodig zijn, want iedere kerkganger kan weten dat de kerkdienst door de kerken-

raad wordt belegd. En deels zijn ze niet op hun plaats, waarom zou je meedelen voor wie de bloemen bestemd zijn als de dienst nog moet beginnen, en de bestemming van de collecten vermelden lang voordat ze gehouden worden?

## Regie

Hoe goed en gastvrij dat uitvoerige welkom ook is bedoeld, toch dringt de kerkenraad zich daarmee mijns inziens tussen de ontmoeting van de gemeente met God. Een toepasselijk spreekwoord luidt: "De eerste klap is een daalder waard." Zo zou ook de samenkomst van de gemeente mijns inziens meteen moeten beginnen met datgene waarom het dan gaat: om de aanwezigheid en hulp die wij verwachten van

God, van Christus, van de Geest. Onbedoeld wekken dat welkom en die mededelingen namens de kerkenraad de indruk: dit is een menselijke bijeenkomst, wij hebben hier de regie. Nu is een eredienst ook een menselijke bijeenkomst, maar die beleggen wij toch in de hoop dat wij daar

bovenuit getild worden? Natuurlijk hebben de kerkenraad en de voorganger menselijkerwijs gesproken de regie, maar dat hoeft door dat overbodige begin toch niet extra benadrukt te worden? We hopen toch dat de Geest de regie een beetje overneemt en ons aanspreekt op een manier die niet te organiseren is?

Hier is tegen in te brengen dat dit moois ook kan gebeuren na dat huishoudelijke begin. Maar de eerste woorden zijn wel belangrijk, want ze zetten de toon! Wie begint met "Onze hulp is in de naam van de Heer..." of soortgelijke woorden, komt meteen ter zake en maakt direct duidelijk in welke verwachting we als gemeente bijeen zijn.

## Wel of geen mededelingen?

Waarom is die opening namens de kerkenraad een jaar of 30 geleden dan ingevoerd? Sommigen meenden dat zulke alledaagse mededelingen niet in de kerkdienst zelf thuishoorden. Maar dat lijkt mij een misverstand.

Tegen mededelingen in de kerkdienst is geen enkel bezwaar, maar doe ze dan waar ze horen: voor de dankzegging en voorbeden, voor de collecte, en aan het eind van de dienst. En dat welkom namens de kerkenraad? Laat dat welkom liever klinken met geloofswaarden over en namens God die ons uitnodigt!

Dr. Riemer Roukema is hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen.

TEGEN MEDEDELINGEN IN DE KERKDIENT IS GEEN ENKEL BEZWAAR, MAAR DOE ZE DAN WAAR ZE HOREN: VOOR DE DANKZEGGING EN VOORBEDEN, VOOR DE COLLECTE, EN AAN HET EINDE VAN DE DIENST.



Aan het begin van de kerkdienst volgen allerlei mededelingen elkaar op, zoals voor wie de bloemen in de kerk bestemd zijn







## Agenda

### Zondag 28 oktober

Missionaire dienst met Gerald Troost, Steenwijk, protestantse gemeente, Kerkstraat 16, 9.30 uur, gratis toegang

### Dinsdag 30 oktober

Spreekbeurt van Jos en Inez van Oord over hun project 'rebible', Wierden, hervormde kapel, Dahliastraat 4, 20.00 uur.

### Woensdag 31 oktober

Protestantse Lezing 2018 met Ben Tiggelaar, Oegstgeest, Corpus Experience, 20.00 uur.  
Info: [www.protestantsekerk.nl/lezing](http://www.protestantsekerk.nl/lezing)

### Woensdag 31 oktober

Voortgaande Reformatie, Genemuiden, Grote Kerk, Kerkplein 1, 19.30 uur

### Vrijdag 9 november

Lezing ds. Kees van Velzen over 'Heer, herstelt u in onze tijd het koningschap voor Israël?', Nijverdalen, Het Centrum, Constantijnstraat 1, 20.00 uur, toegang gratis

### Woensdag 14 november

Themabijeenkomst Rouwen in de tijd, Hellendoorn, De Leerkamer, Hoek Jac. Kapteijnstraat/Zuid Esweg, 20.00 uur

### Donderdag 29 november

CBMC bedrijfsbezoek aan Van Otten patissier & broodspecialist, 16.00 uur, Enter, Veldegge 43, gratis, 16.00 uur, aanmelden via [cbmc.nl/aanmelden](http://cbmc.nl/aanmelden)

## Muziekagenda

### Donderdag 1 november

Nationaal Allerzielen Concert, Grote Kerk Zwolle, 20.00 uur

### Vrijdag 2 november

Lobgesang van F. Mendelssohn Bartholdy, Almelo, Grote Kerk, 20.15 uur, € 19

Najaarsconcert Jan Vayne en Harm Hoeve, Hasselt, Ichtuskerk, Kastanjelaan 3, 20.00 uur, € 15

### Zaterdag 3 november

Sprankelende orgel- en trompetklanken met Sander van Marion (orgel) en Edith Post (trompet), Willem Hendrik Zwarthof te Lemelerveld, 20.00 uur, € 15

Concert Luid & Duidelijk met Gerald Troost en Wim Hoddebagh, Enter, Gereformeerde kerk, Rijssenseweg 11, 20.00 uur, € 5, [www.zingenindekerk.nl](http://www.zingenindekerk.nl)

CD-presentatie en concert Laus Deo, Enschede, Noorderkerk, Lasondersingel 18, 20.00 uur, € 12,50 (voorverkoop bij leden € 10), kinderen t/m 15 jaar gratis; [info@gzk-lausdeo.nl](mailto:info@gzk-lausdeo.nl)

Mendelssohns Oratorium 'Paulus', Hardenberg-Heemse, De Kandelaarkekerk, 20.00 uur, € 19 Franz Schuberts Deutsche Messe door diverse koren, Kampen, Burgwalkerk

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u mailen naar: [nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl](mailto:nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl)

Inez van Oord liet de Bijbel links liggen.  
"Eerlijk gezegd had ik geen zin om erin te lezen.  
Maar de verhalen boren wel bij mijn wortels. Ik woon als het ware op christelijke grond."



Inez en Jos van Oord over hun boek Rebible

# "We wilden anders naar Bijbelverhalen kijken"

Inez van Oord (1958) is de oprichter van het bekende blad Happinez. Met haar boek 'Rebible. Ontdekking van vergeten verhalen' gaat Inez van Oord (1958) terug naar de bijna vergeten Bijbelse verhalen uit haar jeugd. Haar broer, theoloog Jos van Oord, werkte mee aan het samenstellen.



DOOR L. POLHUYS,  
DEVENTER

Inez vroeg zich al een tijdje af waarom ze wel over Boeddha en wijze goeroes las, maar zo weinig van de Bijbel wist. Terwijl ze die verhalen toch vanuit haar kindertijd kende. Een gesprek met broer en zus.

## Verborgene inhoud

Inez: "Zodra je gaat praten over God of de Bijbel, kom je heel veel verschillende meningen tegen, maar je stapt ook in een wereld van fabels en mythische vertellingen, simpelweg omdat we alleen woorden hebben. Alle spirituele stromingen zoeken al duizenden jaren woorden voor iets wat niet uit te leggen is. Bijbelteksten zijn maar etiketten van een mysterieuze inhoud. Elk verhaal leverde weer een bijzondere wending op. Neem nu het prachtige en leerzame boek Job. De duivel zegt: "Als je genoeg ellende meemaakt, verlaat je vanzelf God." Maar God zegt: "Ondanks verdriet en ellende blijft Job mij trouw. Het verhaal is vreselijk en mooi tegelijk. Job

verliest alles: zijn kinderen, zijn bezit, zijn vee... Er komt geen antwoord op de vraag naar het waarom. Precies op het moment dat Job het niet langer volhoudt, komt God met wedervragen: "Vertel jij de vogel dat hij naar het zuiden moet vliegen? Heeft de regen een vader? Vertel het dan?" Wat een geruststelling dat de Bijbel niet overal een antwoord op heeft. Zo is er ruimte voor het mysterie. Het is niet nodig -en ook niet te doen- om alles te begrijpen."

## Happinez

Inez nam tien jaar geleden afscheid van Happinez. "Ik heb het verkocht aan een uitgeverij in Amsterdam, omdat ik steeds verder af kwam te staan van het werk waarmee het allemaal begon: schrijven, ideeën vorm geven, creëren, enthousiasmeren... Hoe groter het succes, hoe meer delegeren, hoe meer vergaderingen en overleg. Het bedrijf was toe aan nieuwe structuren en een andere manier van leidinggeven. Voor mij was het beter te verkopen."

## Lama's en monikken

Inez is geboren in een warm

gezin met zes kinderen. "Ik was de jongste en ben opgegroeid dichtbij het strand van Burgh Haamstede. We gingen zondags naar de Gereformeerde kerk. Toen ik op kamers ging in Utrecht ben ik een andere richting ingegaan. Jos en ik zijn altijd beste broer en zus geweest en hebben dezelfde interesses: schrijven en filosoferen. En spiritualiteit natuurlijk, ook al heet dat bij Jos religie." Inez trok door de wereld op zoek naar verhalen uit het hindoeïsme en boeddhisme, bezocht wijze lama's en monniken, maar liet de Bijbel links liggen. "Eerlijk gezegd had ik geen zin om erin te lezen. Maar de verhalen horen wel bij mijn wortels. Ik woon als het ware op christelijke grond. Overal kom je verwijzingen naar Bijbelverhalen tegen. Zou er een nieuwe manier zijn om ze te lezen?"

gezin met zes kinderen. "Ik was de jongste en ben opgegroeid dichtbij het strand van Burgh Haamstede. We gingen zondags naar de Gereformeerde kerk. Toen ik op kamers ging in Utrecht ben ik een andere richting ingegaan. Jos en ik zijn altijd beste broer en zus geweest en hebben dezelfde interesses: schrijven en filosoferen. En spiritualiteit natuurlijk, ook al heet dat bij Jos religie." Inez trok door de wereld op zoek naar verhalen uit het hindoeïsme en boeddhisme, bezocht wijze lama's en monniken, maar liet de Bijbel links liggen. "Eerlijk gezegd had ik geen zin om erin te lezen. Maar de verhalen horen wel bij mijn wortels. Ik woon als het ware op christelijke grond. Overal kom je verwijzingen naar Bijbelverhalen tegen. Zou er een nieuwe manier zijn om ze te lezen?"

## Godsgeschenk

Sinds het boek uit is, spreekt Inez bijna elke week in een kerk ergens in Nederland. "Altijd samen met Jos. Hij was de tweede zoon. Omdat mijn vader ten diepste dominee had willen worden, was het een 'Godsgeschenk' dat hij theoloog werd. Jos was de lieveling en kreeg extra veel aandacht". Jos: "Inez was de laatste van zes en heel bevoorrecht, omdat onze ouders haar een beetje lieten gaan. Ze gingen alle spirituele kan-

ten op. Maar de Bijbel las je niet."

## Oude teksten, nieuw begrip

Inez: "Als ik terugdenk, zie ik de vertellingen helder voor me: Jezus liep over water, Eva at een appel, Jona werd opgeslokt door een walvis en Mozes ging de berg op. Toen ik weer de Bijbel wilde gaan lezen, ging ik op zoek naar een andere kijk. Hierbij gebruikte ik mijn vragenlijstje: wie, wat, waar en waarom? Samen hebben we ongeveer een

"WAT EEN GERUSTSTELLING  
DAT DE BIJBEL NIET OVERAL  
EEN ANTWOORD OP HEEFT"

jaar gelezen, gediscussieerd, onderzocht en alles opgeschreven. Het

resultaat was mooier dan ik kon wensen. Soms moest ik mijn oude allergie voor alles wat met de kerk heeft te maken, overwinnen. Er zijn in het verleden natuurlijk veel vreemde regels ontstaan onder het mom van geloof door de instituten die de Bijbel claimen. Die regels hebben mijn broer en ik links laten liggen. Het ging ons om de verhalen en teksten die vaak heel mooi, poëtisch, vertellend of spannend zijn. En ik wilde ze in alle openheid lezen. Ze veranderen nooit meer, maar ons begrip ervan wordt met elke generatie anders."

## Ruimte voor het mysterie

Inez is journalist geweest en dol op feiten. "Die geven hou-



Vervolg van pagina 9

vast. Maar nu weet ik: je hoeft de verhalen niet letterlijk te nemen. Het gaat om de symboliek. De verhalen zijn duizenden jaren oud. De cultuur was destijds heel anders. Er waren nog geen geschreven verhalen. Alles werd zo beeldend mogelijk aan elkaar doorverteld. Er is niet één waarheid of mening. De verhalen uit het Oude Testament zijn groots en meeslepend maar ik wilde ook iets 'normalers', en toen volgden de verhalen over Jezus. Een mooie man van vlees en bloed, met wie je je kunt identificeren. De oude verhalen dienden als fundament voor de nieuwe. In alle vrijheid kun je woorden of

"HET GING ONS OM DE VERHALEN EN TEKSTEN. IK WILDE ZE IN ALLE OPENHEID LEZEN."

gedachten aan de teksten toevoegen. Rebibble is niet zo maar een aardige titel. We hebben geprobeerd om anders naar Bijbelverhalen te kijken en wilden in vrijheid zoeken, nadenken en interpreteren. Het ging er niet om wie gelijk had. Het enige wat telde, is wat we konden ervaren door zelf die verhalen in te duiken. In elk verhaal ligt een mooie waarheid verborgen. Bijvoorbeeld Petrus die over water wil lopen. Zou dit een demonstratie zijn geweest van wat we nu een mindfulness-oefening zouden noemen? Petrus concentreerde zich op Jezus. Vroeger werd vaak gezegd dat je gewoon in het Woord moest geloven. Maar nu zeggen we: "Ga niet van je

pad af, leef in het hier en nu, dan kun je wonderen ervaren en verrichten."

#### Ruimte

"Mijn broer vindt het een bevrijdende gedachte dat alle personages in het Nieuwe Testament weer iets anders zien in Jezus. 'De één zocht de rebel, de man die de joodse wetten benauwend vond. De ander zag Hem als de wijze goeroe, weer een ander als de zwakkeling. Je zoekt wie of wat je wilt vinden. Je gedachten en woorden reflecteren jouw kijk op de wereld en hoe je de wereld ervaart. Velen zoeken hun eigen gelijk."

Ik ervaar geregeld een ruimte binnen in me die niet van mijzelf is. Ik noem die ruimte 'de vijfde kamer in mijn hart': die is

leeg en daar komt 'de wereld' niet binnen. Ik breng dit ook wel in verband met wat Jezus zei: 'Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.' Hij zei ook, en dat begrijp ik nu beter: 'Mijn koninkrijk is niet van deze wereld' Die ruimte in mezelf kan alleen gevuld worden met alles wat we 'God' noemen: liefde, energie, het eeuwige, het onsterfelijke. Of het Koninkrijk."

#### Jos over Inez

Jos van Oord (70) was predikant in Wierden, Amersfoort, en vanaf 2015 in Baarn. "Het was een bijzonder avontuur om met Inez aan het boek te werken. Ik ben decennia lang in de weer geweest met de Bijbel en de uitleg daarvan. Samen met Inez ging ik het allemaal opnieuw

beleven en het werd een verrassing. Inez liet me met nog meer plezier naar de Bijbel kijken. Ze moest ook steeds lachen om verhalen of details - een heel fijne en ontspannen houding. Ze leerde me om naar de Bijbel te kijken zoals ik ook naar andere boeken kijk. De Bijbel is immers literatuur, een mensenboek. Ze stelde steeds weer de vraag naar het hoe, waarom en wat en haalde de Bijbel ook een beetje van het voetstuk waarop kerken hem nogal eens plaatsen. Inez leerde me een vanzelfsprekende uitleg te zoeken. Heel verfrissend. De Bijbelverhalen zijn ongelooflijk actueel."

Dinsdag 30 oktober, Inez en Jos, Hervormde kapel, Wierden, aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Daan

## Wij zijn geliefde kinderen van God



Henri Nouwen verwijst naar de doop van Jezus en de stem uit de hemel: "Deze is mijn geliefde zoon..."

Hillary Clinton verklaarde dat ze nergens zoveel troost had gevonden als in zijn werk. En EO-coryfee Jan van den Bosch voelde zich uit een diepe geestelijke crisis bevrijd na lezing - midden in de nacht - van 'The wounded healer'. Het leidde tot een intense vriendschap en bovendien tot een vruchtbaar contact met ds. Robert Schuller van de televisiezen-der 'Hour of Power', waarvoor hij meermalen optrad.



DOOR  
DAAN VAN DER WAALS,  
GRAMSBERGEN

We hebben het over de Nederlandse priester Henri Nouwen, vele jaren hoogleraar aan Amerikaanse universiteiten en vervolgens pastor van ernstig gehandicapten in de Arkgemeenschap in het Canadese Toronto. In 1996 overleed hij in een Hilversums ziekenhuis aan een hartinfarct.

#### Eindelijk thuis

Op dat moment had hij tientallen boeken op zijn naam staan, waarvan honderden miljoenen exemplaren wereldwijd over de toonbank gingen. Zijn bekendste werk is ongetwijfeld 'Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts De terugkeer van de verloren zoon'. In dit boek identificeerde Nouwen zich achtereenvolgens met de jongste zoon, de oudste zoon en de vader in de beroemde gelijkenis uit Lucas 15 en hij liet zich daarbij inspireren door

Rembrandts meesterwerk, dat in de Hermitage in Sint-Petersburg hangt. Vele uren bracht de auteur daar mediterend voor het schilderij door.

#### Wie ben ik?

Alweer 22 jaar is het geleden dat Henri Nouwen overleed, maar zijn werk is geenszins verouderd. Zijn boeken worden nog steeds graag gelezen en zijn gedachtegoed leeft voort. Ik hoorde zelfs van een makelaar die zijn klanten, als eenmaal de deal is gesloten, 'Eindelijk thuis' als presentje aanbiedt... Dit jaar verschenen nieuwe, niet eerder gepubliceerde teksten van hem, met dank aan Jan van den Bosch, die op het idee kwam een drietal in Schullers Crystal Cathedral gehouden preken voor Nederlands publiek te vertalen en uit te geven. De tv-registraties van die preken waren wel al diverse malen wereldwijd uitgezonden, met duizenden reacties als gevolg, maar de teksten waren nog niet eerder in druk verschenen, ook in het Engels niet.

#### Spirituele gids

Van den Bosch zocht contact met Leo Fijen, bekend van KRO/RKK en de man achter de jonge katholieke uitgeverij Adveniat. Daarmee was hij aan het goede adres. Fijen maakte al eens een documentaire over Henri Nouwen, en wat meer zegt: ook voor hem was en is Nouwen een spirituele gids. In het nawoord van 'Wie ben ik?' - het boekje met de drie preken - schrijft Leo dat het hem sinds 2007 niet voor de wind ging. Op zijn werk brak een conflict uit met zijn persoon als inzet, daarna maakte hij een lelijke val op het ijs die hem voor maanden afhanke-

WAT VOOR JEZUS GELDT, GELDT VOOR ONS ALLEMAAL: WIJ ZIJN GELIEFDE ZONEN EN DOCHTERS VAN GOD. ONS WORDT GEVRAAGD DAT TE GELOVEN EN ERUIT TE LEVEN.

lijk maakte van anderen, in 2013 moest hij revalideren voor een nieuwe heup, en in 2018 bleek hij van de ene op de andere dag niet meer te kunnen lopen... Crisissituaties waarin het werk van Henri Nouwen voor hem heel belangrijk was. 'Nederigheid en dienstbaarheid, het neerwaartse pad van Christus' las en herlas hij, het lag op zijn nachtkastje en hij nam het mee toen hij voor een herstelweek naar Ameland ging.

#### Identiteit

Wat is het geheim van Henri Nouwen? Ik denk dat zijn centrale boodschap, namelijk dat wij geliefde kinderen van God zijn, die mensen bevrijdt en uitzicht biedt op hun zoektocht in het leven. En Nouwen is zelf ook zo'n rusteloze zoeker, even kwetsbaar als de mensen tot wie hij zich richt. In zijn preken stelt hij de vraag wie wij ten diepste zijn. Wij zoeken, zegt hij, onze

identiteit vaak in de verkeerde dingen. Bijvoorbeeld in wat wij doen. Onze identiteit ontlent wij dan aan onze activiteiten. Het kan ook zijn dat wij afgaan op hoe anderen over ons denken. Als mensen maar goed over je spreken... Of wij stellen ons bezit centraal. Materieel bezit, maar ook andere zaken: een opleiding, een baan, familie, vrienden... Het grote probleem bij al deze dingen is dat tegenslag je kan treffen. Onze activiteiten vallen weg bijvoorbeeld. Je wordt ziek. Je raakt in conflicten verzeild. Een familielid overlijdt. Economisch kan het slecht gaan. En ons allen wacht onvermijdelijk de dood. Hoeveel zijn dan de dingen waard waar wij ons zo druk over hebben gemaakt?

#### Geliefd

De boodschap van Henri Nouwen is: onze identiteit ligt in iets

anders. Wij allen zijn geliefde kinderen van God. Nog voordat enig mens ons liefhad, heeft God ons liefgehad. Hier verwijst hij naar de doop van Jezus en de stem uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon... Welnu, wat voor Jezus geldt, geldt voor ons allemaal: wij zijn geliefde zonen en dochters van God. Ons wordt gevraagd dat te geloven en eruit te leven. De oproep van Henri Nouwen is drievoudig: ken je ware identiteit; omarm je ware identiteit; wandel in je ware identiteit. Het bracht hem tot zijn 'neerwaartse pad van Christus', weg van een bewierookt profesoraat naar de gemeenschap van de meest kwetsbaren. Hij maakte zijn woorden waar.

Ik zou zeggen: neem en lees. Mijzelf heeft dit boekje veel gezegd. Inspirerend, heilzaam corrigerend. Oog in oog met waar het in dit leven op aankomt.



De Nederlandse priester Henri Nouwen, vele jaren hoogleraar aan Amerikaanse universiteiten, werd pastor van ernstig gehandicapten in de Arkgemeenschap in het Canadese Toronto.

**Blokzijl** PROT. GEM.

Protestantse Gemeente Blokzijl  
Scriba: dhr. Pieter Muller  
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl  
tel. 0527 - 292892  
Kopij wordt verzameld en  
verstuurd  
door dhr. Henk van Dalen  
hvandalen03@hetnet.nl

**Zondag 28 okt.** Heilig Avondmaal 10.00u Ds Jelle Vonk, Grote Kerk Blokzijl. Organist: Corry van den Berg. H.A. 11.30u, Ds Jelle Vonk, De Vierhoek. Collecte: 1e Kerk in Actie- hervormingsdag, 2e eigen kerk, 3e onderhoudsfonds pastorie.

**Zondag 28 okt.** 15.30u Cantatedienst in de Grote Kerk Blokzijl.

**Komende zondag.** Is de dienst weer in de Grote Kerk en zal het Heilig Avondmaal gevierd worden en zal dan voorgaan onze eigen predikant dominee Jelle Vonk. Organist is die zondag Corry van den Berg. Er is ontmoeting, zoals gebruikelijk na de dienst met een kop koffie! En de tweede viering van het avondmaal is om ongeveer 11.30uur in de Vierhoek. Een ieder een gezegende dienst toegewenst en je bent hartelijk welkom! Kom gewoon en doe maar mee!

**Pastoraat.** Froukje Woud, Zuiderpolderweg 7 Blokzijl, heeft maandag de 22e oktober een heupoperatie ondergaan in Mepel en heeft daar enkele dagen moeten blijven. Nu zal zij thuis verder moeten revalideren. We leven met haar mee en wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Peter Roskam, Ettenlandseweg 6a verblijft nog steeds in het Catharina ziekenhuis te Eindhoven. Heel veel kracht en vooral Gods zegen toegewenst jullie allen ook als gezin!  
Jannes Koning, Schoolstraat 2, Scheerwolde verkeert midden in een lange bestralingskuur, die behoorlijk heftig is. Heel veel kracht en zegen toegewenst jullie! We leven mee ook met al die anderen in hun zorg van ziekte of verdriet.  
Henk.

*Maak Gij mijn hart, o Heer, tot één en al vertrouwen,  
klaar water van de geest, eenvoudig en innigheid,  
dan zal ik moeiteloos het licht van boven schouwen  
en Gij zult U ontvouwen in al Uw majesteit.*  
Gebed van Pieter Corneille

**Agenda.** Zondag 28 oktober avondmaalsviering in de Grote Kerk om 10.00uur en om 11.30uur in de Vierhoek. En ook zondag de 28e oktober een cantatedienst om 15.30uur in de Grote Kerk. Zondag 04 november School & Kerk -dienst om 10.00uur in de Grote Kerk.

**Bezoekdienstkalender.** Jarig op 28 oktober mw G.Leeuw-van Benthem, 86 jaar 'de Zaai-er' Blokzijl en op 1 nov. dhr T.Snijder, 96 jaar, Noorderkade 12 Blokzijl en eveneens op 01nov. mw G.Post-Terpstra, 76 jaar, Ettenlandseweg 6B Mark-

nesse.

Jubileum op 24 okt j.l. was het echtpaar H.Winter en T.Winter-Vries, Zuiderpolderweg 19, 55 jaar getrouwd. En op 25 okt jl was het echtpaar J.Wardenier en G.Wardenier-Bergkamp, Wilhelminastr 1, 50 jaar getrouwd. En op 31 okt is echtpaar H. Timmerman en M.T.Timmerman-Datema, Mauritsstr 15, 40 jaar getrouwd. Allen te Blokzijl. U, allen van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst. Marie Dijkman – van de Sluis **Facebook.** Wordt vriend op facebook van de kerk Blokzijl-Scheerwolde en we delen met u en jou de bijzondere activiteiten, die er zijn in en om de kerk!  
**KinderKerk Blokzijl Scheerwolde.** KinderKerk is er voor groep 1-3 tijdens de dienst in de Waaier vanaf 10 uur. KinderKerk voor groep 4-8 is er tijdens de dienst in de consistorie van de Grote Kerk, de kinderen gaan na de eerste schriftlezing naar de KinderKerk en komen na de collecte weer terug in de dienst. De KinderKerk heeft een eigen collecte. Tijdens de diensten in Scheerwolde, speciale diensten of projecten worden de kinderen van groep 1-3 ook in de kerk verwacht. Dit is tijdens Advent en de Veertigdagentijd periode en met speciale diensten zoals Kerst, Palmпасen, Pasen, Pinksteren, School-Kerk dienst, Dopen en de Startzondag.  
**Kopij** eerstvolgende nummer voor het nummer dat vrijdags uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl

**Giethoorn**

Predikant Ds.A.C.J. van Waard-Pieterse, De Elzen 20, 8355 CX Giethoorn, 0521-362555  
astridvanwaard@hotmail.com  
Scriba:  
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 78a, 8355 AK Giethoorn, 0521-344266  
scribagiethoorn@gmail.com  
giethoorn.protestantsekerk.net  
Kerkrentmeesters bankrek.nr  
NL69 RABO 0322 0010 80  
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 361 2597 51

**Eredienst.** Aanvang 10.00 uur. Op zondag 28 oktober gaat onze eigen predikant A. van Waard - Pieterse voor. De organist is mevrouw J. Bennen Huismans en de ouderling van dienst is de heer J. Bouwmeester. In deze dienst zal er een ouderling en een diaken in het ambt worden bevestigd. De uitgangscollecte is bestemd voor de najaar zending. Tijdens de dienst zal er oppas aanwezig zijn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 360322.

**Collecten opbrengsten.** Zondag, 21 oktober: Kerk € 73,75 en Diaconie € 81,20. De uitgangscollecte bedroeg €86,65 en zal besteed worden aan de verwarmingskosten. De diaconale collecte was bestemd voor de verslavingszorg. Als bloemengroet ging er een bloemstukje naar de stamtafel in Zonne-wiede.

**Bevestiging ambtsdragers.** De kerkenraad is blij met de toezeggingen van twee gemeentelieden, die hebben aangegeven

**BIJZONDERE THEMA-AVOND?**

Mail naar [nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl](mailto:nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl)  
Gratis plaatsing!

de ambten van diaken en ouderling te willen vervullen. Met het opvullen van deze vacatures zal de kerkenraad weer compleet zijn! Grietke Kiekebos wil het college van diakenen versterken en Petra van Wieringen wil ouderling worden. Wij willen hen op zondag 28 oktober in het ambt bevestigen. Mochten er wettige bezwaren zijn tegen hun bevestiging, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de voorzitter van de kerkenraad.

**Bijzondere dienst 21 oktober.** Vorige week zondag was de dienst voorbereid door de bijzondere dienstencommissie. Dhr. Joy Smit uit Belt Schutsloot ging voor. Het thema was: "Jij gaf mij te eten". Hebben wij oog voor de nood van een medemens en zijn we bereid te helpen? Bij de deur van de kerk zat een zwerver, maar nam iemand hem mee naar binnen? Joy Smit nodigde hem uit om vooraan te komen zitten. Samen konden we een pan soep koken met ingrediënten die voor handen waren, maar hadden wij dat alleen gedaan? De deur ging dicht voor een vriend, die midden in de nacht aanklopt voor een paar broden. Maar je kunt ook geven wat je hebt, omdat die vriend het jou durft te vragen. Leonie Smit vertelde over haar werk in de verslavingszorg; de voorbeelden zijn heel herkenbaar en niet ver van ons bed. Zo mogen we altijd bij God aankloppen en Hij verhoort ons gebed. Hij geeft ons kracht en leert ons bidden. Muziekgroep "Sing in" uit Steenwijk begeleidde de samenzang. Een vrolijke gospeldienst, die ons met de neus op de feiten heeft gedrukt. Ds. A. van Waard **Najaarszending.** Met als thema: Dialoog tussen verschillende culturen en religies. Aankomende zondag 28 oktober reizen we voor de uitgangscollecte naar Brazilië. Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen hebben zij enorm geleden onder de dominantie van andere bevolkingsgroepen in het land. Er is weinig aandacht voor hun specifieke leef- en bestaanswijze. Nog steeds hebben deze volken een zwakke positie in Brazilië. Er bestaan bijvoorbeeld veel vooroordelen over de inheemsen en er zijn regelmatig situaties van conflict over land waar indianen en niet-indianen tegenover elkaar staan. De Braziliaanse organisatie Comin ondersteunt de inheemse volken op verschillende gebieden, waaronder gezondheidszorg, onderwijs en landrechten. Daarnaast wil Comin de dialoog op gang brengen tussen inheemsen en niet-inheemsen in het land. Zo leren zij over en weer van elkaars cul-

**REGIONALE JEUGDBIJEENKOMST?**

Mail naar [nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl](mailto:nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl)  
Gratis plaatsing!

tuur en levensvisie. Vanaf januari 2015 is Nienke Pruikksma voor vier jaar uitgezonden naar Brazilië. Zij is theologe en verbonden aan COMIN. Nienke zal vooral bij deze dialoog betrokken zijn. Zij zal onder meer lessen en cursussen verzorgen en meedenken over de lesstof en -materialen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het zendingswerk in Brazilië. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

**Musical Judas.** In november speelt de Musicalgroep Giethoorn de musical JUDAS. Judas, een verrassend verhaal over onrecht, keuzes en verraad. Maar klopt het beeld dat we hebben van deze man wel? Was hij wel zo slecht als iedereen denkt? Is er wellicht toch iets lichts te zien in een donker verhaal? De Musicalgroep Giethoorn wil hier heel graag, samen met u, achter proberen te komen. De optredens zijn op vrijdag 9, 16, 23 en op zaterdag 10, 16 en 24 november. Kaarten zijn te krijgen bij: Marijke Schra, Molenweg 13 in Giethoorn. Telefoon 0521-362394. E-mail: [tiemen.schra@ziggo.nl](mailto:tiemen.schra@ziggo.nl) en bij Spar Ter Schure, Eendrachtssplein Giethoorn.

**Wel en wee.** Het melden van het wel en wee in deze tijd is echt anders geworden i.v.m. de privacy wetgeving. We kunnen vaak mensen niet meer bij naam noemen die ziek zijn, zich eenzaam voelen of andere problemen ondervinden. Maar we weten uit de gemeente dat het niet altijd goede met een ieder gaat. Ook het ouder worden met de daarbij behorende beperkingen valt voor een ieder van ons ook niet altijd mee. Doch in de kerk zie ik veel blije gezichten; mensen die de zon zien schijnen in hun leven. Heel mooi hoor en ook onze God ziet dit. Heel veel kracht en sterkte voor hen die allerlei ziekenhuis onderzoeken moeten doen en hun gezondheid in acht dienen te nemen. Gods zon schijnt voor u allen.

**Bondgenoten zoek ik**

*Bondgenoten zoek ik, vrienden en vriendinnen,  
mensen die zich niet neerleggen bij onrecht en geweld,  
mensen die werken hopen en bidden.  
Moge een geest van vertrouwen ons verbinden,  
tegen alles wat een mens onmachtig en onmondig maakt,  
tegen alle krachten die ons stom tevreden houden,  
tegen elk regime dat armen verzwijgt en verdrukt.*

*Moge de moed om te spreken en te handelen ons verbinden,  
tegen alles wat ons gevangen houdt in angst,  
tegen alle krachten die ons ontmoedigen,  
tegen alles wat mensen in slaap sust of gescheiden houdt.*

*Moge de hoop ons verbinden,  
met allen die niets te verliezen hebben,  
met allen die proberen op te staan,  
met allen die uit zijn op het aller beste voor de aller minsten.*

*Bondgenoten zoek ik, vrienden en*

*vriendinnen,  
mensen van hier en overal, waar ook in de wereld,  
mensen van vlees en bloed  
die de weg van Jezus durven gaan.*

Een groet van Minie Kruiders .

**Kuinre / Blankenham**

Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht  
H. de Cranestraat 107  
8374 KL Kuinre, 0527-231220  
rvdhucht@ziggo.nl  
Scriba Kuinre:  
scriba-kuinre@live.com  
Scriba Blankenham: Mevr. C.A. Appelo-de Ruyter,  
Kerkbuurt 10, 8373 EG  
Blankenham,  
0527-202584  
Postadres Protestantse Gemeente Blankenham:  
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham  
www.kuinreblankenham.  
protestantsekerk.net  
Facebookpagina van de prot.  
gemeente Kuinre en de prot.  
gemeente Blankenham:  
www.facebook.com/  
pknkuinreblankenham

**Afgelopen zondag** gingen de bloemen vanuit de gezamenlijke dienst in Kuinre ter bemoediging naar Mevr. G. Kuijper-Lammers. **A.s. zondag 28 oktober** zijn diensten in beide dorpen. De vroege dienst van 9.30 uur is in Blankenham, de late dienst van 11.00 uur is in Kuinre. Voorganger is Mevr. Groen uit Giethoorn.

**Zondag 4 november** is er een gezamenlijke dienst in Kuinre om 10.00 uur. Voorganger is dan Ds.E.v.Veen uit Steenwijkerwold. **Op Dankdag woensdag 7 november** is er een gezamenlijke dienst om 19.30 uur in Kuinre. Waarvoor zou u willen danken? Voelt u zich vaak dankbaar of niet? Op Dankdag is er vóór de dienst ruimte om in een schrift op te schrijven waarvoor u wilt danken en waarvoor u wilt bidden. Het schrift ligt in de hal van de kerk. Uw gebedsintenties zullen worden genoemd in de gebeden tijdens de Dankdienst. **Bijbelkring.** De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelkring is op maandag 5 november om 13.30 uur in de protestantse kerk Blankenham. Dit seizoen staan de woorden van het Onze Vader centraal. We kijken samen naar de betekenis van dit gebed, vroeger en nu. Van harte welkom!

**Gemeente-avond Blankenham.** Op vrijdag 16 november is er een gemeente-avond in Blankenham. We beginnen de avond met een buffet in het Dorpshuis. Aansluitend zal ik een reisimpressie geven van de Israël-reis, die we deze zomer maakten, met foto's van Galilea en Jeruzalem en de heilige plaatsen, die we bezochten. U bent van harte welkom. Nadere informatie ontvangt u via de uitnodiging, die alle gemeenteleden ontvangen. U kunt zich opgeven bij Mevr. Appelo, tel.0527-202584. **Laatste zondag kerkelijk jaar.** Op zondag 25 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken dan



Vervolg van pagina 11

de mensen van wie we in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Als je iemand verliest die je dierbaar is, lijkt het of de tijd stil staat. Alles om je heen gaat verder, school en werk. En mensen verwachten vaak, dat je na een paar weken of maanden het oude ritme wel weer oppakt. Soms lukt dat, maar soms ook niet. Er is tijd nodig voor rouw. Op de laatste zondag van november is er in onze gemeenten elk jaar gelegenheid om samen te gedenken. Samen gedenken kan iets van de zwaarte van het gemis verlichten. We noemen de namen van hen die zijn heengegaan en steken een lichtje aan. Ook kerkgangers worden tijdens de dienst uitgenodigd om een waxinelichtje aan te steken en zo een dierbare te gedenken. In Kuinre begint de dienst om 9.30 u en in Blankenham om 11.00 u.

**Zieken.** In onze gebeden denken we aan de zieken, aan hen die in het ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis en in een verpleeghuis. Ook bidden we voor hun familie en naasten.

Met vriendelijke groet,  
Ds.R.v.d.Hucht

#### BIJZONDERE THEMA-AVOND?

Mail naar [nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl](mailto:nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl)  
Gratis plaatsing!

### Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen,  
tel. 58 85 68, [ericveen@ziggo.nl](mailto:ericveen@ziggo.nl)

scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13,  
8341 PZ Steenwijkerwold  
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.  
[pk.steenwijkerwold@gmail.com](mailto:pk.steenwijkerwold@gmail.com)  
Kerkelijk bureau: [kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl](mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)

**Zondag 28 oktober.** Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: Margreet van Dorsten. Ophaaldienst: dhr. E. Kooij. Eindcollecte: Hervormingsdag. Op deze zondag, de laatste zondag van oktober alweer, lezen we het mooie verhaal van Bartimeüs, de blinde aan de straatrand van Jericho. Hij is blind maar hoort des te beter. Zoekend naar wat helend is roept hij luid: Jezus help. Soms is deze roep levensnoodzakelijk ... en wie weet gebeuren er dan wonderlijke dingen. We hopen op een fijne en goede dienst met elkaar.

**Gespreksgroep Kijk op geloof.** De eerstvolgende bijeenkomst van deze gespreksgroep is op maandagavond 29 oktober om 19.30 uur in de consistorie van onze kerk. Hebt u of jij belangstelling hiervoor, kom gerust of neem contact op met dhr. Heye Wubs of ds. Eric van Veen.

**Ouderenmorgen en Samen aan tafel.** Op donderdag 1

november is er weer ouderenmorgen. De morgen begint om 10.30 uur in Hoogthij. U bent weer van harte welkom. Na afloop van de ouderenmorgen is er weer Samen aan Tafel. Vanaf ongeveer 12.15 uur kunt u weer gezellig samen eten en een praatje maken in Hoogthij. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Heeft u geen vervoer, en wilt u worden opgehaald voor de ouderenmorgen of voor Samen aan Tafel, dan kunt u bellen met Petra van Beek, tel. 588 685.

**Dienst zondag 4 november.** De kerkdienst staat deze morgen in het teken van zending en diaconie en zal worden geleid door dhr. B. van Dijke uit Buitenpost. Wereldwijd is er veel hulp nodig als het gaat om gezondheid, woon- en leefklimaat en educatie. De stichting Mensenkinderen zet zich in voor de medemens, en in het bijzonder voor kinderen. De stichting heeft zijn aandacht gericht op Oost Europa en werkt uitsluitend via kerken. De situatie in die gebieden is voor de mensen die daar wonen heel zorgelijk en moeten leven onder zeer moeilijke omstandigheden. Hoge werkloosheid en nauwelijks een fatsoenlijk dak boven het hoofd. De grootste zorg is "hoe komen we de winter door" Omdat er via de kerken gewerkt wordt kan doelgerichte hulp worden geboden en zijn de kosten van de stichting erg laag. Dhr. van Dijke is betrokken bij de stichting en

kan veel vertellen over het werk en acties die door de stichting Mensenkinderen worden ondernomen. Door middel van o.a. foto's en mogelijk een film leidt hij de kerkbezoeker door het werk van de stichting. De collecte in de dienst zal bestemd zijn voor de actie "warme winterkleren en schoenen" voor mensen in Armenië en Moldavië. Organist is deze morgen Gerko Eggink, die vaker samenwerkt met de heer van Dijke.

**Inzamelings Dorcas.** Zondag 4 november houdt de Diaconie een inzamelingsactie voor stichting Dorcas. De inzameling is een landelijke actie en wij sluiten ons daar graag bij aan. Vóór het begin van de dienst nemen de diakenen uw gift in ontvangst. Helpt u mee? Om een pakket samen te kunnen stellen hebben de volgende spullen voorkeur: Zonnebloemolie (plastic fles), Liga koeken (geen Milkbreak), Theebiscuit, Limonadesiroop (voorkeur blikken), Witte/bruine bonen, Fruitcocktail, Rijst, Macaroni/spaghetti, Jam, Thee, Suiker, Tandborstel, Tandpasta.

**Giften.** Mevr. v.d. Hoofdakker heeft € 5,- ontvangen voor de Voedselbank en € 5,- voor het Bloemenfonds. Mevr. Drenthen ontving € 10,- voor de kerk. En ds. van Veen ontving 2 x een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk bedankt voor deze giften.

**Opbrengst collecte Kerkkoor.** De collecte voor het Kerkkoor in de dienst van zon-

dag 14 oktober heeft het mooie bedrag van € 270,25 opgebracht. Namens het Kerkkoor hartelijk dank.

**Bloemen.** Met een hartelijke groet en een felicitatie zijn de bloemen uit de dienst van zondag 21 oktober gebracht bij mevr. C.F. de Groot-Kramer, Boomsluiters 13, die deze week haar 92e verjaardag mocht vieren. Ook was er een boekje voor mevr. Ria v.d. Hoofdakker van Dijk, Tukseweg 177 die in deze dienst, na 9 jaar, afscheid nam als ouderling.

**Wij leven mee.** Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen of met de predikant. Het leven van mensen is vaak een weg van op en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg nodig. Er zijn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast worden, maar hun werk met veel liefde doen. Alle zieken en hun verzorgers sterkte toegewenst! Vanwege nieuwe privacy wetgeving, zijn we terughoudender geworden met vermelding van namen.

#### Lied 926 uit het Nieuwe Liedboek

Als Gij niet zijt  
de grond waarop ik ga

Lees verder op pagina 13

Advertenties

## U BENT WELKOM!

De stichting Welkom in de Kerk maakt magazines: van de kerken, voor toeristen. Om hun te laten weten dat ze welkom zijn. In de omgeving en in de kerken.

Welkom in de Kerk werkt zonder winst oogmerk.  
U bent welkom op: [www.welkomindekerk.nl](http://www.welkomindekerk.nl)



## Hoe verwelkomen wij toeristen?



Hebt u er wel eens over nagedacht hoeveel mensen in uw regio vakantie vieren? Ze komen om te wandelen of te fietsen, te shoppen of musea te bezoeken. Ze zoeken rust en ontspanning. En misschien zoeken ze ook wel naar zichzelf. Waarom zou u ze niet uitnodigen een kerkdienst bij te wonen? Of mee te doen aan een kerkelijke activiteit?

Daarom maken wij al jarenlang voor de kerken in de Kop van Overijssel het recreatiemagazine Wal & Water en deze zomer voor het eerst ook een magazine in Twente. Dat kunnen we ook in uw regio doen. Een mooi uitgevoerd blad met inspirerende artikelen en informatie over uw kerkelijke activiteiten.

Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten.  
Bel met Bertine ten Brinke: 0546-577475

Kijk voor meer info op:  
[walenwater.welkomindekerk.nl](http://walenwater.welkomindekerk.nl)

Verrassend creatief  
**topic**.nu



Vervolg van pagina 12

de bron waaruit ik put  
de einder waarheen ik ga...  
als Gij niet zijt  
waar blijf ik dan  
in tijd en eeuwigheid?

Tenslotte, het lijkt me goed om ook op deze plaats nog weer eens het volgende te melden: als u om welke reden ook graag een keer een predikant of ouderling op bezoek wilt, en dat hoeft echt niet voor iets heel bijzonders te zijn, schroom dan niet om het even te melden.

#### Sterren

Heer,  
Ik heb vanavond buiten gestaan,  
Onder Uw wijde hemel  
Keek ik naar boven  
En zag miljoenen sterren,

Grote en kleine.  
Is het waar,  
Is Uw liefde zo wijd als de hemel,  
Kent U ons allen  
Zoals U alle sterren kent  
En feilloos voert langs hun banen?

Geef mij vertrouwen in U,  
Ook als er nevels zijn en wolken,  
Als ik de zon van Uw liefde niet zie,  
Uw goedheid en Uw grootheid  
Niet kan ontdekken.

Geef mij helderheid van geest  
Om ook in het donkerste uur  
Uw lichtend aangezicht te zien,  
Uw vriendelijke ogen te ontwaren  
Jaap Zijlstra

Met een hartelijke groet,  
ds. Eric van Veen

### Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl  
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove tel. 0527-239291  
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326 AD Sint Jansklooster tel. 0527-239504  
predikantambt@hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. H. Wijermars, Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527-243860  
scriba@hervormdvollenhove.nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 0527-241951.  
Beheerder Hervormd Centrum "Tilvoorde": mw. N. Lassche-Remijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538  
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. F.Vis - van Dalen, tel. 0527-245337  
kapel@hervormdvollenhove.nl

**28 oktober om 10:00 uur in de Grote Kerk**, in deze dienst hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. De organist is dhr. J. V. Bredewout en het lied voor de dienst is Lied 848. Collectes: Prot. interk.thuisfr.(uitgez. militair), instandhouding van de eredienst, energiekosten. De autodienst wordt verzorgd door Fam. C. Wiersma, telefoon 246940. Er wordt in Tilvoorde

op de jongste kinderen van onze gemeente gepast door: Else ten Hoeve en Jetty Jongman.  
**28 oktober om 14:30 uur in de Kapel**, in deze gezamenlijke dienst hoopt Ds J Holtslag uit Giesenburg voor te gaan. De organist is dhr. J. Tijssen en het lied voor de dienst is Lied 848. Collectes: Prot. interk.thuisfr.(uitgez. militair), instandhouding van de eredienst, energiekosten. De autodienst wordt verzorgd door Fam. Wiersma, telefoon 246940.

**Agenda.** 26 oktober 2018 om 19:00 uur, oefenen Cantorij, Grote Kerk. 28 oktober 2018 om 10:00 uur, Cantorij, Grote Kerk. 29 oktober 2018 om 18:30 uur, Bijbels culinair, Nieuw Clarenberg. 30 oktober 2018 om 19:30 uur, Bijbelquiz, Mariakerk. 30 oktober 2018 om 19:45 uur, Vergadering GKV, toerusting, Tilvoorde. 31 oktober 2018 om 19:15 uur, Vesper, Grote Kerk. 1 november 2018 om 15:00 uur, Contactmiddag oudere gemeentelieden, Tilvoorde. 5 november 2018 om 19:00 uur, Verkoop collectebonnen van 19.00-20.00 uur, Tilvoorde. 5 november 2018 om 19:30 uur, Doopzitting, Tilvoorde. 6 november 2018 om 20:00 uur, Cursus oude testament, Tilvoorde.

**Bloemengroet.** Er zijn afgelopen week, als teken van medeleven en als groet van de gemeente, bloemen gebracht bij Mw. Ket, Marjolein 332, bij Manon ten Napel, Heetveld 33b en bij mw. v.d.Zweerde - Elzinga, Mr. Kroezestraat 34.

**Giften.** De Diaconie ontving via Lenie Ruitenbeek € 20.00 bestemd voor Zorgmaatje. Hartelijk dank voor deze gift.

**Workshop Bijbels Culinair.** Ook dit seizoen organiseren we een workshop Bijbels culinair. We willen samen koken, eten en op een ontspannen manier bezig zijn met de Bijbel. Door de gerechten komen Bijbelverhalen op een andere manier tot leven. Deze avond wordt gehouden op maandag 29 oktober om 18.30 uur in Nieuw Clarenberg. Kosten voor de avond zijn 15 euro. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ds. Wolters (239291, predikantstad@hervormdvollenhove.nl).

**Bijbelquiz.** Op D.V. 30 oktober 2018 wordt in Vollenhove de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. Presentator is: Rienco Bovendeur. De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. 'Spannend en ontspannend tegelijk', zegt samensteller Frans van Houwelingen van het NBG. Spannend, omdat het een wedstrijd is, maar ook ontspannend, want de quiz bevat veel humor en interessante weetjes. 'Of je nu een doorgewinterde bijbellezer bent, of iemand met niet zo veel bijbelkennis, de vragen zijn zo gemaakt dat iedereen plezier en uitdaging kan beleven aan de quiz', aldus Frans. Iedereen is welkom op 30 oktober 2018. Adres: Mariakerk, Bisschopstraat 32 te Vollenhove. De avond begint om 19.30 uur en de kerk is open om 19.00 uur. Toegang is gratis. Je kunt je aanmelden als team of individueel, maar je kunt

uiteraard ook als toeschouwer komen. Op de avond zelf kun je ook nog beslissen of je als toeschouwer of deelnemer komt. Tijdens de quizavond maak je en passant kennis met het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap en kun je dat werk eventueel steunen met een gift of lidmaatschap.

Aanmelden als team met 5 personen of individueel (eventueel kunnen teams ter plekke worden gevormd). Aanmelden kan per e-mail bij Tina van Dijk: wimentina@gmail.com of telefonisch 0527 264468 Contactpersoon: Anja van der Linde, 0527 246687

**Verslag kerkenraadsvergaderingen van 29 mei 2018.** Ds. Dick Wolters opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige ambtsdragers en in het bijzonder de nieuwe ambtsdragers: Zr. Dikky Buimer, br. Frits van Benthem, br. Herman Wijermars, zr. Jolanda Bron, zr. Jolanda Lassche. Ds. Dick Wolters opent met lezen en we zingen lied 118:1 Daarna gaat Ds. Dick Wolters voor in gebed. Ds. Henri Pap bevestigt zr. Gerti Winter en br. Cees Aart Verwaay als pastorale medewerkers. Ambtsdragers. Er wordt door middel van een presentje en bedankwoord door zr. Tina van Dijk, afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers; br. Klaas de Jonge, zr. Rita van Gulp (niet aanwezig) zr. Gerti Winter, zr. Antje Mondria, br. Cor Heetebrij, zr. Jansje Lassche, br. Rob van der Kamp en br. Cees Aart Vewaay. Ook zr. Tina van Dijk en br. Wim Groothuis worden bedankt voor de inzet door middel van bedankwoordje en presentje door zr. Gerti de Oude. Privacy wet. Dhr. H. Bakker legt, namens de werkgroep, door middel van een presentatie uit wat de Privacy Wet voor ons de kerkenraad en voor de Gemeente betekent. Het Privacy Statement was als bijlage bij de uitnodiging voor de vergadering toegevoegd. De werkgroep zal de diverse vragen en opmerkingen vanuit de kerkenraad meenemen. Er komt een werkbeschrijving voor de kerkenraadsleden. Werkgroep geeft aan dat het voor de kerkenraadsleden goed werkbaar zal blijven. Ds. Dick Wolters noemt dat er goed opgepast moet worden met persoonlijke gegevens, een oproep aan ieder is om dit vooral mondeling te delen. Belangrijke wijziging is dat eerst toestemming gevraagd wordt aan de ontvanger van de bloemen of hij of zij afgekondigd mag worden. Tijdens het brengen van de bloemen wordt dan eerst om goedkeuring voor afkondigen gevraagd.

Voorzitter. Tot september a.s. zal Ds. Dick Wolters de vergaderingen blijven voorzitten. Mededelingen. Er ligt een voorstel dat de pastoraal medewerkers tijdens uitvaartdiensten gaan kunnen fungeren als ouderdeling van dienst. Om zo de taken van de ouderlingen te

verlichten. Voorstel is om meer gezamenlijke diensten te organiseren (op tweede feestdagen) met Hervormd, Gereformeerd en Gereformeerd Vrijgemaakt. Wanneer er bepaalde activiteiten georganiseerd worden, dit misschien ook in de Kapel kan plaatsvinden. Het streven is om de gebarsten klok in de toren van de Grote Kerk te restaureren. Tijdens de start- en slotdiensten werd altijd een jeugdoudering ingeroosterd, maar vanaf nu zal er een willekeurig ouderling van dienst ingeroosterd worden. Zomervakanties van de predikanten overlappen elkaar niet. Het clubweekend is afgelopen weekend geweest en was erg geslaagd.

Vergaderen nieuwe stijl. Vanaf september gaan we vergaderingen met 3 grote en 6 kleine Kerkenraad vergaderingen. Namens elke geleding zal een vast persoon deelnemen aan vergadering en een roulerend persoon. Collecte. Het voorstel is om de collecte te doen tijdens het naspel van het lied na de preek. Iedereen is akkoord dat dit ingevoerd wordt met ingang van aanstaande zondag. Evaluatie erediensten. Een mooie serie van preken afgelopen periode. Wanneer er een uitzondering tijdens de dienst is (bijvoorbeeld extra tijd nodig voor tienerdienst) is het belangrijk dit te communiceren aan predikant en organist. Gastpredikanten zijn niet altijd op de hoogte van de invulling van dienst. De taak van de ouderling van dienst is dat de dienst doorgesproken wordt met de gastpredikant. Tijdens de bevestigingsdienst was er geen kindernevendienst, er wordt nagekeken waarom dit niet was.

Rondvraag. Het lijkt rustig omtrent het uitbreidingsplan Grote kerk, maar op de achtergrond is men druk bezig. Er lopen nu 11 personen namens de Kerkenraad mee aan de Samenloop voor Hoop. Sluiting. We zingen lied 268. Ds. Henri Pap sluit af met gebed.

**Beste Gemeentelieden,** De diaconie zou graag ook dit jaar weer in samenwerking met u een actie willen houden voor de kinderen in armoede in onze eigen omgeving. Wekelijks worden er voedselpakketten uitgegeven door de voedselbank in Vollenhove en Steenwijk. Van deze gebruikers zijn veel gezinnen met kleine kinderen. Per week hebben deze gezinnen niet meer te besteden dan gemiddeld €50.- Hiervoor moet eten, kleding en schoolspullen e.d. van gekocht worden. U begrijpt dat deze gezinnen tegen de decembermaand opzien. Kinderen die bij anderen zien dat er extra lekkere dingen in huis gehaald worden en niet te vergeten dat er sinterklaas gevierd wordt met cadeaus. Voor deze gezinnen is het bijna niet mogelijk of zelfs onmogelijk een cadeautje te kopen en sinterklaas te vieren. Daarom willen we als diaconie u wederom vragen om een cadeautje voor €10,- te kopen voor een kind. We willen graag aan u uitleggen, hoe deze actie werkt. De minima gezinnen krijgen bij de voedselpakketten een brief met verlanglijstje

voor hun kinderen van 0 t/m 16 jaar. Zij mogen voor hun kinderen een cadeau opschrijven voor € 10,-. Deze brief wordt weer ingeleverd met de volgende uitgifte van het voedselpakket. De naam van het kind correspondeert met een code. Op het verlanglijstje wat u krijgt, staat dus alleen een code, de leeftijd en het geslacht van het kind. U zult dus geheel anoniem een cadeau kopen voor een kind. U mag daar een surprise of leuke verpakking van maken of zelfs een gedicht erbij maken, maar dit is zeker niet verplicht. De cadeaus mogen, voorzien van de code, ingeleverd worden door u, op maandag 19 november a.s. tussen 18.30 en 20.00 uur in Tilvoorde te Vollenhove of in de Kapel te Sint- Jansklooster. U kunt zich opgeven via de intentielijsten bij de uitgang van de kerk en de kapel op 28 oktober en 4 november, of via de mail van de diaconie, diaconie@hervormdvollenhove.nl. Wij hopen door uw betrokkenheid de minima gezinnen een LICHTPUNTJE te brengen in de voorhen moeilijke decembermaand. Zo mogen we de liefde van God aan hen doorgeven. Met vriendelijke groet, Diaconie Hervormde Gemeente Vollenhove/Sint-Jansklooster.

**Bijeenkomst Pastoraal medewerkers 'Nieuw Clarenberg'** op dinsdag 19 maart 2019. Het pastoraal team Nieuw Clarenberg vergadert d.v. op dinsdag 19 maart 2019. Dus niet op 12 maart zoals we in principe hadden afgesproken!!! De vergadering begint om 19.45 uur in de Kapel in Sint Jansklooster, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. We lezen uit 'Meer geluk dan grijsheid' en beginnen op bladzijde 44. Met vriendelijke groet, Mw. G. Knobbe – Lok 0527-243384; mw. W. de Olde – Ruiters 0527-245555; ds. H.J.H. Pap 0527-239504.

**Contactmiddag oudere gemeentelieden.** Op D.V. 1 november van 15.00 tot 17.00 uur is er weer een contactmiddag voor oudere gemeentelieden, deze keer in Tilvoorde. Ds. Pap zal deze middag in ons midden zijn om u te ontmoeten en te vertellen over muziek. U bent van harte uitgenodigd. We hopen op een goede opkomst en een heel gezellige middag. Heeft u vervoer nodig dan kunt u contact op nemen met Mw. Heetebrij- Voerman, tel. 243698. Zij zal dan de Staviv voor u regelen.

**Nieuwe bankrekeningnummers.** Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekeningen van onze gemeente gewijzigd. Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

- Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
- Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente (bijvoorbeeld

#### INTERESSANTE LEZING?

Mail naar [nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl](mailto:nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl)  
Gratis plaatsing!



Vervolg van pagina 13

voor actie Kerkbalans)? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de 'Overstapservice'. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

• Heeft u nog acceptgiro's van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro's niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Een aantal belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn: NL10 RABO 0373 7310 78: dit is de nieuwe algemene rekening van de gemeente. Op bovenstaande rekening kunt u ook de betalingen voor collectebonnen voldoen.

NL73 RABO 0373 7311 08: dit is de nieuwe rekening Generale Kas Lidmaten.

NL51 RABO 0373 7311 16: dit is de nieuwe rekening Generale Kas Doopleden. (Generale Kas is de zogeheten Solidariteitskas) NL85 RABO 0373 7310 86: dit is de nieuwe rekening voor de Dankdagcollecte.

NL63 RABO 0373 7310 94: dit is de nieuwe rekening voor Quotumcollecten. (o.a. de Paascollecte en de Eindejaarscollecte)

De nieuwe rekeningnummers zullen vanaf 1 november a.s. ook op de acceptgiro's vermeld staan. NB: rekeningnummer NL75 RABO 0301 8018 86 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters blijft gewoon bestaan.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters.

**Verbouwing Grote Kerk.** In november vorig jaar hebben we een gemeenteavond gehad over de aanbouw bij de Grote Kerk. Tijdens die avond werden er drie ontwerpen gepresenteerd, waaruit de gemeente een eerste en een tweede keuze kon bepalen. Het afgelopen jaar hebben we keihard gewerkt om de eerste keuze van de gemeente te presenteren en te verdedigen voor de diverse commissies die een advies moeten uitbrengen over de vergunbaarheid. Helaas hadden al deze commissies dus-

danige bezwaren dat het niet haalbaar is om vergunning te krijgen. Architect en bouwcommissie hebben zich gebogen over de bezwaren en we zagen grote kansen om de tweede keuze van de gemeente in te dienen. Dit hebben we gedaan en momenteel gaan we weer een ronde langs alle commissies. We hopen u in het voorjaar hier meer over te kunnen melden. Mocht u benieuwd zijn naar de ingediende tekeningen? Foto's daarvan kunt u vinden op de ledenpagina van onze website.

**Cantorij.** De cantorij oefent vrijdagavond, 26 oktober om 19.00 uur in de Grote Kerk en niet zoals eerder vermeld is op donderdag 25 oktober om 20.30 uur. U bent van harte welkom om met ons mee te zingen.

**Stichting Ankerboeken - Weekmarkt Vollenhove.**

Christelijke boeken, kaarten, cd's en cadeauartikelen. Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting Ankerboeken is per 1 januari 2018 door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het belangrijkste voordeel hiervan is, dat wij over de giften die wij doen (b.v. het weggeven van boekjes bij een actie van een kerk of instelling) geen BTW hoeven te betalen. Giften die wij ontvangen voor ons werk zijn BTW vrij en de gever kan die zelf bovendien van de inkomstenbelasting aftrekken.

Ons doel is nog steeds om de Bijbelse boodschap d.m.v. lectruur en/of een persoonlijk gesprek te verspreiden. Dit doen wij zo laagdrempelig mogelijk, vandaar een marktkraam. De dagboeken en kalenders voor 2019 zijn er inmiddels volop. Kom naar de kraam en maak uw keuze nu alle titels nog volop leverbaar zijn. Diverse uitgeverijen bieden ook dagboekjes aan voor een speciale prijs als ze bestemd zijn voor gratis verspreiding. Hierover kunt u bellen met 0527-243491. Op de najaarsbeurs hebben wij diverse cadeauboekjes ingekocht. Er is nu ook een serie Bijbels in diverse vertalingen voor prijzen onder de € 10,00. Deze zijn zeer geschikt om aan geïnteresseerden weg te geven. De kinderboeken catalogi 2018/2019 zijn vanaf nu gratis bij ons af te halen.

In de marktkraam is een doos met zeer aantrekkelijk geprijsde kinderboeken, meerdere exemplaren hiervan zijn nog tot half november leverbaar. Om de week zult u dezelfde mensen in de kraam aantreffen. U kunt bestellingen met hen regelen. Voor grotere aantallen en spoedbestellingen kunt u altijd terecht bij de beheerder (tel. 0527-243491). Meestal is uw bestelling er dan binnen enkele dagen. Het is ook mogelijk dat er, buiten de dinsdagmorgen om, via mevr. M.Hoogstede (na tel. afspraak 0527-241788) een boekje voor u uit de marktswagen wordt gehaald. Wij hopen door onze activiteiten op de markt de mensen in Vollenhove en omstreken te laten zien wat ons als christenen bezighoudt. Tot ziens op de markt!!!

### Vollenhove STAD

Ds. D. Wolters, Steiger 27,  
8325 HB Vollenhove, 0527-239291  
E-mail:  
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

**Pastoraat.** Mw. Bos, het Franse Pad 1, is weer thuis uit het ziekenhuis. We bidden haar een goed herstel toe.

**Geboren.** Op 6 oktober is Luca Tristan Groothuis geboren. Luca is het zontje van Wilco en Sanne en het broertje van Willard. Het gezin woont aan de Schuit 13, 8325 HH in Vollenhove. Via deze weg willen we hen van harte feliciteren met dit Godsgeschenk!

**Bijbelblog.** Dagelijks schrijf ik een korte stukje bij een Bijbelgedeelte. Ik volg daarbij het rooster van het NBG. Deze stukjes kunt u op de website van onze gemeente vinden onder 'Geloofsopbouw'. U kunt dan op 'Blog' klikken. Zo hoop ik jong en oud te kunnen stimuleren tot en ondersteunen bij het lezen uit de Bijbel

Met een hartelijke groet,  
Dick Wolters

### NAJAARCONCERT?

Mail naar [nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl](mailto:nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl)  
Gratis plaatsing!

### Vollenhove AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,  
8326 AD, Sint Jansklooster,  
0527-239504.  
E-mail:  
predikantambt@hervormdvollenhove.nl  
E-mail:  
scriba@hervormdvollenhove.nl

Er zijn geen gemeenteberichten aangeleverd.

### Wanneperveen / Belt-Schutsloot

Ds. W.J. Menkveld, Veneweg 33  
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108  
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl  
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,  
Noorderweg 57, 8066 PW  
Belt-Schutsloot, 038-3867486  
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl  
Protestantse kerk Wanneperveen,  
06-51038124  
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63  
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/ Belt-Schutsloot  
[www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl](http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl)

**Diensten 28 oktober.** Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld. Wanneperveen 11.00 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Ouderdienst.

**Diensten 4 november.** Belt-Schutsloot 09.30 uur - Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A. (staande). Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In. Wanneperveen 11.00 uur - Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A. De avondmaalcollecte in beide diensten is bestemd voor stichting Doe een Wens.

**Oppas W'veen en BS:** Zie [www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl](http://www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl), onder: rooster.

**Rooster bloemendienst W'veen.** 28/10 – fam. B. van den Berg en fam. A. Wink. 04/11 – Bloemendienstcommissie.

**Bloemen.** De bloemen van afgelopen zondag in BS gingen met een hartelijke groet naar mw. G. Huisman i.v.m. een ziekenhuisopname. In W'veen gingen de bloemen ter bemoediging naar fam. A. v/d Veen en mw. E. Slot- Rodermond.

**Verantwoording.** In de maand september heeft Jennie Klaver 2

x €10 ontvangen voor de bloemendienst/commissie. De diaconale collecte van 21 oktober voor missionair werk bedroeg in BS € 94,- en in W'veen € 66,70. In de collecte in BS zat een gift van € 5,00 voor de bloemendienst. De extra collecte voor kerk en onderhoud bedroeg in BS € 92,25. Diaken T. Stam heeft en gift van € 30 ontvangen voor de diaconie.

**Jarigen in november.** Onderstaande Venigers hopen D.V. volgende maand te verjaren. 14-11 Dhr. A. van der Veen, 80 jaar. 23-11 Mw. J. Hoffman-Lassche, 84 jaar. 24-11 Dhr. W. Kok, 81 jaar. 26-11 Mw. J. Bakker-Broekman, 87 jaar. Allen alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

**Financiële situatie.** De kerkenraad maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie van onze gemeente.

Al vele jaren zijn de inkomsten (o.a. de vrijwillige bijdrage) onvoldoende om de uitgaven die we als gemeente hebben, te bekostigen. In de afgelopen jaren werden die tekorten steeds aangevuld door een beroep te doen op onze financiële reserve. Afgezien van het feit dat dit op langere termijn nooit een goede oplossing is, is die financiële reserve over een aantal jaren uitgeput. De kerkenraad is zich bewust van de ernst van deze situatie en zal op korte termijn nadenken over maatregelen om deze zorgelijke situatie het hoofd te bieden. Vergaande maatregelen zijn hierbij niet uit te sluiten. De kerkenraad zal u in de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen en ook met u als gemeentelid in gesprek gaan aangaande deze situatie. De voorzitter.

**Sam's Kledingactie.** Voor Mensen in Nood gaat door met de opbouw van onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2018 naar een bijzonder project. De Centraal Afrikaanse Republiek is een straatarm land midden in Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna de helft van

Lees verder op pagina 15

Advertenties



**LAAT ZIEN WAT UW KERK DOET! DEEL DE VIERKANTE INFOGIDS UIT.**

**KEURIG FRIS**      **INSPIREREND UITNODIGEND**

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke activiteiten in het komende seizoen. U zorgt voor tekst en enkele foto's. Wij zorgen voor de overige foto's, opmaak en druk. Om uit te delen aan gemeenteleden, nieuw-ingekomenen en geïnteresseerden. Bel vrijblijvend voor meer informatie:

0546 – 577475 (vraag naar Geke Brinkers).  
Topic Creatieve Communicatie, Wierden.  
[www.topic.nu](http://www.topic.nu)

**KWALITEIT ZONDER COMPROMIS**

VAN DER GRAAF BV PRODUCTENT VAN:

- "G.V." TROMMELMOTOREN
- "G.V." FRIKTIKOPPELINGEN
- "G.V." TANDWIELKASTEN



Tel.: 0527-241441  
Fax: 0527-241486  
[info@vandergraafpte.nl](mailto:info@vandergraafpte.nl)  
[www.vandergraafpte.nl](http://www.vandergraafpte.nl)

**Van der Graaf**  
Power Transmission Equipment

**BOUWBEDRIJF G. ROOK B.V. Vollenhove**

Méer dan alleen kelderbouw!



Industrieweg 7 - 8325 DA - Vollenhove  
Tel. 0527 - 24 41 00 - Fax. 0527 - 24 40 44  
Web. [www.rookbouw.nl](http://www.rookbouw.nl) Mail. [info@rookbouw.nl](mailto:info@rookbouw.nl)

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit  
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw



Vervolg van pagina 14

de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze omstandigheden schiet het onderwijs tekort. Onderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Doel van het project is het geven van goed onderwijs in het bijzonder aan kinderen die geleden hebben onder het geweld. Om het onderwijs weer op gang te krijgen zorgt Cordaid voor goede scholen en materialen. Daarbij biedt Cordaid hulp aan de dorpen waar de scholen staan en aan het onderwijspersoneel van de scholen. Doet u weer mee? U kunt bruikbare kleding en schoenen inleveren van 29 oktober tot en met 3 november. Graag in gesloten plastic zakken, op de volgende adressen fam. Knobbe, Belterweg 34, fam. Dam, Veneweg 187 en Willy Mourik, Bovenboerseweg 39. Namens Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood alvast bedankt. Willy Mourik tel. 281570

**Concert Excelsior.** Op vrijdagavond 9 november geeft christelijke muziekvereniging Excelsior een concert in de kerk te Belt-Schutsloot. Aanvang 19.30 uur. Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden.

**Boek voor mannen.** Een paar weken geleden wilde ik een boek kopen en keek even op Marktplaats of het tweedehands te koop was. Dat bleek het geval. Voor ik het bestelde keek ik even bij de andere boeken die ook door dezelfde aanbieder werden aangeboden en besloot er nog twee bij de nemen. Dat spaart verzendkosten. Beide boeken kende ik niet, maar de schrijvers wel, en omdat ze niet duur waren leek het me een goede koop. Een van deze boeken ben ik intussen aan het lezen en spreekt me heel erg aan. Het heet: Mannen en hun gedachten. Mannen denken van alles waar ze niet over praten. Ik reken mezelf tot de mannen die best wel makkelijk praten, maar ook ik heb zo mijn gedachten, meer of minder bewust waar ik niet over praat. Gedachten waar je niet over praat veranderen gemakkelijk in gepieker. Als je zulke gedachten probeert te begraven duiken ze toch met regelmaat weer op. Niet alles hoeft te worden besproken, maar er moet ook niet te veel onbesproken blijven. Dit boek stelt heel wat onbesproken gedachten aan de orde. Op een fijne manier. Het boek gaat vooral over onbesproken gedachten van zoons in verband met hun vaders en vaders in verband met hun kinderen (met name de zoons). Wat mij betreft is dit boek een aanrader voor elke man die zoon is (dus allemaal) en zeker voor hen die ook nog vader (van een zoon) zijn geworden. Bij deze dus een dringende oproep aan de mannen die dit lezen om dit boek te lezen. Het is helaas niet meer nieuw te koop, maar via Marktplaats, Bol.com in Boekwinkeltjes.nl is het nog wel te koop. Mannen en hun gedachten; Gorden Macdonald. Ik ben er zo van overtuigd dat dit boek waardevol is dat ik alle mannen die het kopen, en lezen en er niets aan vinden, aanbied

het van hen terug te kopen. Dit is dus een echte aanbieding. Niet goed geld terug. Mannen, wie durft het aan?

**Vanuit de Pastorie.** Volgende week zondag neem ik de draad van de geboden weer op. In Wanneperveen in combinatie met de ouderdienst. Ik heb veel over dit onderwerp gesproken de laatste weken. Ik zal beginnen met enkele vragen te beantwoorden die ik tegenkwam en daarna verdergaan met het eerste gebod van de tien geboden. Het eerste gebod is mischien wel het minst bekende gebod. Veel mensen denken bij het eerste gebod meteen aan het grote gebod en daar heeft het natuurlijk veel mee te maken. Toch is het zeker de moeite waard om het serieus te nemen zoals we het vinden in Exodus 20:2. Zoals ik ook in de dienst al aangaf is dit onderwerp van groot belang voor onze gemeente. Ik hoop dat u er allemaal weer bij bent.

Hartelijke groeten,  
Ds. Menkveld.

### Willemsoord / Peperga / Blesdijke

Predikant: ds. Gerrit van den Dool  
Pastorie: Steenwijkerweg 157  
8338 LB Willemsoord  
predikantwillemsoord@gmail.com  
Telefoon predikant: 0521-346611  
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194  
8338 LD Willemsoord, 0521-514587  
kerk.willemsoord@hetnet.nl  
Koster: mevr. T. Winters-de Boer,  
0521-588515, Rentmeesters Prot.  
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke  
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

### Zondag 28 oktober 2018.

In deze dienst hoopt ds. Roel Stutvoet uit Berkel en Rodenrijs voor te gaan. Ouderling van dienst is Feikje Kloosterman en het orgel wordt bespeeld door Menno van der Vinne. De deurcollecte is voor het plaatselijk pastoraat. De ontvangst is door Martinus Berger. De zorg voor de kinderen is in handen van Neeltsje en Alisa. De ophaaldienst wordt verzorgd door Geert Dedden (0521-522489) en de opname van de dienst wordt rondgebracht door Benia Lestrstra. Het lied voor de dienst is lied 274.

**Bij de diensten.** Aanstaande zondag gaat ds. Roel Stutvoet bij ons voor. Centraal in de dienst staan naast de bloemen die u allen hebt ingebracht, de lezing uit Lucas 12,32-40 centraal: Waar maak je je druk om? Waarover maak je je bezorgt in je leven? Het enige wat je onrustig zou moeten maken is of het Koningschap van God tot gelding komt. In de rest voorziet God. "Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn". Wat staat op de voorgrond in ons leven? Zie je waakzaam en goed voorbereid uit naar Gods feest?

**Collecten Diaconie.** € 24,25  
Kerkrentmeesters: € 29,60 de tafelcollecte voor Compassion bedroeg € 70,95. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

**Bloemen.** De bloemen zijn als groet en bemoediging gegaan naar dhr. Bert Kuiper aan de Ds.

Schipperstraat.

**Verjaardagen.** Op 28 oktober viert dhr. W. Boon, Markeweg 104 Blesdijke, zijn 87ste verjaardag. Een dag later op 29 oktober viert mw. J. Otten-Scheer, Paasloregel 12 haar 83ste verjaardag. Voor beiden een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar.

**Waar geloof het meest kost.** "Bid voor ons." Dat is vaak het eerste dat vervolgd christenen vragen. Zij kennen het belang van gebed uit eigen ervaring. Iedere week geef ik u een gebedspunt door: Bid mee met een christen uit Jemen: "We zijn in dit land om U te dienen, om te getuigen van Uw liefde en vergevingsgezindheid. Geef ons moed en vastberadenheid om in Uw naam te blijven geloven en vast te houden aan Uw belofte. Zegen Uw kinderen en help ons om een voorbeeld te zijn."

**Kopij Regenboog.** De kopij voor de regenboog moet bij de redactie binnen zijn voor 5 november.

**Kopij GZ.** De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 21 oktober november 12.00 uur bij de predikant.

**Vakantie scriba.** Henrike en ik zijn op vakantie. We maken een rondreis over Java en Bali. De komende dagen zijn we in de hoofdstad Jakarta. Deze stad heeft ca. 30 miljoen inwoners, kortom het is daar een drukte van belang. In het oude centrum zijn nog overblijfselen te zien uit de tijd dat de stad nog Batavia heette. Voor dringende zaken kunt u in mijn afwezigheid terecht bij onze predikant, één van de andere ouderlingen of bij uw PGD-contactpersoon.

Een hartelijke groet aan u allen en ter bemoediging woorden van Huub Oosterhuis:

*Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.*

*Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw Mens besteden.*

*Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft.*

*Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.*

Henry Bos ouderling-scriba

### Van de predikant.

Afgelopen zondag hadden we als oefenlied voor het eerst Lied 274, 'Wij komen hier ter ere van uw naam'. Een mooi lied om een dienst mee aan te vangen. De tekst, waarin zowel naar Kyrie als Gloria wordt verwezen, is van Hanna Lam. Wim Kloppenburg, die ons ooit voor de IKON wekelijks bijpraatte over kerkmuziek, tekende voor de melodie. Voor de Friezen onder ons: Margryt Poortstra maakte een Friese vertaling: Om Jo te earjen komme wy hjir, Heit. Ook de

komende weken zullen we dit lied oefenen vóór de dienst.

**Aanstaande zondag** is het Bloemenzondag. Een mooie kans om mensen binnen maar ook buiten de gemeente, die een bijzonder blijk van aandacht verdienen, te bedenken met een fleurige attentie.

**Catechese.** Alle jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar zijn weer van harte welkom in de pastorie op vrijdag 26 oktober om 19.00 uur.

We hadden onze eerste avond met jonge ouders. De opkomst vormde nog een duidelijke uitdaging tot groei. Maar het programma dat we uittestten werd ervaren als dusdanig de moeite waard dat we het graag in bredere kring willen inbrengen.

We begonnen daarin met een tekst uit het prachtige boek van Egbert R. Veen 'Een verlangen naar meer....' waarin de auteur een vierjarig project bij de kinderdoop beschrijft. In die tekst word je als ouder teruggebracht naar het moment dat je kind net geboren is. Ik vind het de moeite waard het gedicht hier, ter afsluiting, door te geven. Is samenleven immers niet voor ons allemaal een gebeuren waarin we (van) elkaar 'mens leren zijn'?

### Pasgeboren

*Het ademt  
om te kunnen leven,  
het geeft stem  
aan aanwezigheid,  
het grijpt  
naar houvast,  
het zoekt  
naar veiligheid,  
het luistert  
naar klanken en woorden.  
Het kijkt me aan,  
het kent me niet,  
het kent nog niets.  
Of kent het misschien nog dat  
wat het straks  
een leven lang  
opnieuw  
ontdekken moet?*

*God, wat voel ik me klein  
bij dit wonder van nieuw leven!  
Want wie ben ik  
dat ik het  
mens  
mag leren zijn?*

Een hartelijke groet aan u, aan jou,

ds. Gerrit van den Dool

**Bloemenzondag.** Dit jaar is de bloemenzondag op 28 oktober. U kunt op zaterdag 27 oktober van 9.00-16.00 uur bloemen inleveren voor mensen die ziek zijn (geweest), voor mensen die het moeilijk hebben door bijvoorbeeld eenzaamheid of ouderdom, voor diegene die een bemoediging nodig hebben of mensen waarvan we denken 'die verdienen een bloemetje'. Dit mogen gemeenteleden zijn, maar we kunnen ook denken aan dorpsgenoten. Hoe meer bloemen er ingeleverd worden, hoe meer mensen we blij kunnen verrassen.

**Familieberichten** kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn, worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.

### Make Some Noise Kids!

Zijn jouw kids ook helemaal weg van Make Some Noise Kids? Kom dan naar één van de zes gloednieuwe MSNK-liveshows in het najaar van 2018. Het wordt een compleet spektakel met dans, muziek en veel hits van Make Some Noise Kids - deel 4. Na afloop is er een coole afterparty met popcorn en de MSNK fotowall.

27 okt Den Haag, 19.00 uur, 3 nov Leeuwarden, 15.00 / 19.00 uur, 10 nov Veenendaal, 19.00 uur, 24 nov Dordrecht 15.00/19.00 uur, tickets: www.events4christ.nl, € 73 (gezinsticket, 2 vzw en 2 kids)

### Pool en Landoulsi in Almelo

Een zondagochtend die voor kinderen net zo inspirerend is als voor ouderen, dat zijn twee vliegen in één klap. Op 4 november zijn Jan Pool en Karim Landoulsi te gast bij De Banier in Almelo. Pool leidt de dienst voor de volwassenen en Landoulsi voor de kinderen. Pool, oud voorganger van Shelter Haarlem, behandelt vaak de thema's: wandelen met God, het volgen van Jezus, vaderschap, gemeentebouw en leiderschap. Karim Landoulsi is oudste van een gemeente in Den Bosch. Op zijn vijftiende liep hij met zijn broer een bruisende Surinaamse kerk binnen in Amsterdam. Daar heeft hij de liefde van God ontdekt, die hem diep veranderde. Afdwalen als Karim aan het woord is, kan haast niet. Zijn dynamische manier van spreken en bewegen houdt iedereen alert.

Zondag 4 november, 10.00 uur, Almelo, De Banier, Hofkampstraat 169, www.banier.nl

### Leren van Luther

Sola Christus (alleen Christus), Sola Gratia (alleen uit genade), Sola Scriptura (alleen uit de Schrift) en Sola Fide (alleen door geloof). In deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen in onze huidige cultuur? Die vraag onderzoeken we in vijf bijeenkomsten: Leren van Luther.

7 november (start, daarna: 12/12, 16/01, 13/02, 20/03), Hengelo, Lebuinuskapel, Dorpsmatenstraat 40, € 20, aanmelden/info: ds. Louisa Vos, louisa.vos@gmail.com / 06-44113497

### Zomer in Twente 2019

Op 18 oktober vond in de Stijfschool in Weerselo een evaluatie- en informatiebijeenkomst plaats over 'Zomer in Twente', het interkerkelijke zomermagazine van en voor de Twentse kerken. Afgelopen zomer werd dit blad gelanceerd. Een kleurrijk magazine dat de kerken verspreid hebben onder toeristen. Het magazine bevatte toeristische informatie, informatie over kerken en kerkelijke activiteiten, en inspirerende artikelen. De vertegenwoordigers van de verschillende kerken kijken positief terug op de verspreiding van het blad. Op de 2e informatieavond vindt plaats op 5 februari in Borne. Hier verder gepraat over de inhoud van Zomer in Twente 2019 en worden nog meer vertegenwoordigers van Twentse kerken verwacht.

Dinsdag 5 februari 2019, Informatiebijeenkomst zomermagazine 'Zomer in Twente', Borne, De Potkaamp, Potkampstraat 11 (t.o. de Oude Kerk), 19.30 uur (inloop vanaf 19.15), toegang vrij, meer info en aanmelding: ygerne@welkaminderkerk.nl

# mountainbiken in Sauerland

welkom in  
Haus Reinhild



Twee ruime  
appartementen.  
Ook gelijktijdig  
te boeken.



Kijk op  
[hausreinhild.nl](http://hausreinhild.nl)

# DE 4 LINDEN

## MAKELAARDIJ

**drok** Al ruim 100 jaar advies en  
woningstoffering op maat

DECORETTE  
HUBO

- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat
- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires
- Kortom... alles!

DECORETTE  
WOONATELIER

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55 | [decorette-drok.nl](http://decorette-drok.nl)



HOVENIERSBEDRIJF

Waar uw wens ons werk is.

**JAN LOGTMEIJER**

Al 29 jaar een begrip

Markeweg 113  
8398 GM Blesdijke  
Telefoon (0561) 45 27 08  
Mobiel: 06 - 55 76 51 20



# Uitvaartverzorging

Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam



## Voor een piëteitsvolle uitvaart...

Bij overlijden: **0800 - 024 25 26**  
(dag en nacht bereikbaar)

Kantoor:  
Ballastweg 2  
7741 ZL COEVORDEN  
Tel.: (0524) 515 899  
Fax: (0524) 515 227

Postadres:  
Postbus 208  
7740 AE Coevorden  
e-mail: [uvvugna@planet.nl](mailto:uvvugna@planet.nl)

Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)  
Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •



Maak nu kennis met het  
**Gezamenlijk  
Zondagsblad**

Ga naar: [www.welkominderkerk.nl](http://www.welkominderkerk.nl)

Of vul de bon in:

**3**  
MAANDEN  
PROBEREN  
VOOR MAAR  
€ 8,95!

**JA**, ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden op proef voor slechts € 8,95. Daarna beslis ik of ik een abonnement neem.

Dhr. | mw. | fam. \*

naam:

adres:

postcode:  woonplaats:

e-mail:  tel.nr.

\*Omcirkel de juiste aanhef.  
In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad,  
Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden



# Kerst Special

om uit te delen

**deel uit**  
op straat •  
in je buurt •  
via je kerk •  
aan je collega's •  
overal gewoon •

**BESTEL  
NU!**  
[maandbladreveil.nl](http://maandbladreveil.nl)  
vanaf 10 exemplaren  
€0,75 p/st  
excl. verzending



wakker en waaks  
kritisch en betrokken  
[maandbladreveil.nl](http://maandbladreveil.nl)