



De classispredikant:

In dienst van de Herder en Hoeder van onze zielen

Wie de ontwikkelingen in de Protestantse Kerk in Nederland de afgelopen tijd bijgehouden heeft, weet dat er op bovenplaatselijk niveau een ingrijpende reorganisatie plaatsgevonden heeft.



DOOR DR. J.D.TH. WASSENAAR, HELLEDOORN

De aloude 74 classes, regionale verbanden, zijn opgegaan in elf nieuwe. Aan elke classis is sinds 1 september een classispredikant verbonden. In het verspreidingsgebied van het 'Gezamenlijk Zondagsblad' zijn ds. Jan Hommes voor Groningen-Drenthe en ds. Klaas van der Kamp voor Overijssel-Flevoland werkzaam. In het Gezamenlijk Zondagsblad van 9 september kon u een interview met beiden lezen. De verbintendienst werden gehouden op respectievelijk 2 en 9 september, in de Martinikerk te Groningen en in 'Het Open Hof' te Kampen.

Verbintenis

Ik mocht een bijdrage leveren aan de verbintendienst van ds. Van der Kamp, en wel namens de ring Deventer, waartoe de gemeente die ik als predikant dien, behoort. Deze bijdrage luidde: 'Vanuit de ring Deventer, genoemd naar de plaats waar ooit Lebuïnus het missionaire werk begon en waar hij als bisschop in het land der Saksen zetelde, deze



Ds. Jan Hommes

wens: dat je werkzaam zult zijn in de geest van Jezus Christus, die in de eerste brief van Petrus 'de herder en hoeder' van onze zielen genoemd wordt.' De aanduiding 'hoeder' is de Nederlandse weergave van

het Griekse woord 'episkopos'. Letterlijk: 'opziener'. Het werd later aanduiding voor 'bisschop'. Die figuur kennen we niet in de protestantse traditie in ons land. Van hiërarchie in de kerk moeten we vanouds niets hebben. De Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1561 zegt in artikel 31 dat Jezus Christus 'de enige, algemene Bisschop en het enige Hoofd van de kerk' is.

DE NEDERLANDSE

GELOOFSBELIDENIS VAN 1561 ZEGT IN ARTIKEL 31 DAT JEZUS CHRISTUS 'DE ENIGE, ALGEMENE BISSCHOP EN HET ENIGE HOOFD VAN DE KERK' IS

Smoel

Op de uitnodigingskaart van een andere classispredikant staat dat hij 'het gezicht van de PKN in zijn regio' is. Dr. Hans Kronenburg schreef in een 'Open brief aan de elf 'bisschoppen' van de PKN' in het 'Nederlands Dagblad' zelfs: 'Jullie geven de kerk smoel.' Voor de zekerheid heb ik de dikke Van Dale er even op nagekeken: 'smoel' kan onder meer 'gezicht', 'gelaat' betekenen, niet alleen mond, muil of bek.

Zegen

Over 'gezicht', 'gelaat' gesproken.... bij zijn afscheid als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland sprak ds. Van der Kamp de zegen uit Numeri 6 uit: 'Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het



Ds. Klaas van der Kamp

licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.' Die zegen bidden wij alle classispredikanten toe.



Op de foto: de verbintendienst van ds. Van der Kamp

Commentaar

Fatsoen

DOOR DS.T.J.OLDENHUIS, COEVORDEN

Tijdens de algemene beschouwingen was het weer eens goed prijs in de Tweede Kamer. Dat met name de oppositie de hakken in het zand zette ten aanzien van het regeringsbeleid is te verwachten. Maar deze keer was het wel heel erg gortig. Geert Wilders liet zijn ware aard op de meest onfatsoenlijke manier zien en horen. Hij voegde Denk, de partij van de Turkse Nederlanders toe dat ze maar beter op konden rotten naar hun eigen vaderland. Ook met Pechthold van D66 had Wilders het geducht aan de stok; hij had weliswaar een punt met een sneer betreffende diens privéleven. Volgens Pechthold mag politiek niet vermengd worden met privé zaken door in de kamer uit te halen naar het privéleven van kamerleden. Trouwens daar is Alexander zelf helemaal niet vies van. De pot verwijt hier de ketel dat hij zwart ziet.

Overigens ben ik van mening dat van een kamerlid verwacht mag worden dat hij een onkreukbaar blazoen heeft. De oude Bolkestein (VVD) zei ooit dat degene die ontrouw is in zijn huwelijk of relatie onbetrouwbaar is. Daar had hij naar mijn mening een punt. Moet je trouwens helemaal niet meer mee aankomen. Jammer was dat de voorzitter van de Kamer niet voldoende ingreep. Als het taalniveau in de Kamer der Staten Generaal daalt tot onder straatniveau moet er ingegrepen worden. Ik ben het eens met Buma (CDA) die opriep tot fatsoenlijk taalgebruik. Buma weet dat heel het volk, inclusief de schoolkinderen deze kamerdebatten kunnen volgen. Als in de Kamer al geen fatsoen meer aanwezig is, hoe kun je dat dan nog verwachten onder het gewone volk in de straat? Het is niet gemakkelijk mensen aan te spreken op hun gedrag, maar soms is het hard nodig.

Nog geen abonnee?

MAAK SNEL KENNIS!

Zie achterpagina

Samen zingen in Beilen

Ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk gaat voor in deze zangdienst en verzorgt een korte meditatie. Chr. Koorvereniging Cantabile, bestaande uit maar liefst 55 enthousiaste leden, zorgt voor vocale ondersteuning. Mevrouw Ruth Pos uit Nijveen bespeelt zowel het orgel als de piano. Zij begeleidt de samenzang én het koor.

Zondag 30 sept., 18.45 u start samenzang, 19.00 u startdienst, Beilen, Pauluskerk, Witte Valkenstraat

Taizédienst in Dedemsvaart

'Delen in de Geest' is het thema van de Taizédienst, een gebedsviering in de stijl en sfeer van Taizé. Het wordt een meditatieve dienst waarin liederen, gebed en stilte centraal staan. Wie dit wel eens mee wil maken, moet vooral komen naar kerkgebouw de Antenne aan de Wilhelminastraat 3.

Zondag 30 september, 19.00 uur, deur open: 18.30 uur, Dedemsvaart, De Antenne

Ds. Veerman naar Sliedrecht

Na ruim vier jaar neemt ds. Alexander Veerman afscheid van Vriezenveen. Hij vertrekt naar de Gereformeerde kerk in Sliedrecht. Daarom is er aanstaande zondag een afscheidsdienst. Na afloop is er voor iedereen gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van de familie Veerman en staan er koffie, thee en fris klaar.

Zondag 30 september, 14.00 uur, Vriezenveen, Ontmoetingskerk, Schout Doddestraat 1

Cliff Richard live in bioscoop

Cliff Richard, één van de grootste Britse popsterren uit de geschiedenis, viert zijn jubileum met de 60th Anniversary Tour. Bioscoopketen Kinopolis vertoont zijn concert in Manchester live op het grote witte doek. Nederlandse fans kunnen zo het 2,5 uur durende concert in haarscherp beeld en geluid meebeleven. Meer informatie: www.kinopolis.nl

Vrijdag 12 oktober, 20.30 uur (21.00 start liveconcert), Emmen, Enschede, Almere



EO zendt omstreden film 'Uitverkoren' uit

De Duitse film 'Uitverkoren', waarin maandenlang antisemitische groeperingen werden gevolgd, werd in eerste instantie door Franse en Duitse tv-zenders geweigerd, omdat deze 'niet aan de kwaliteitseisen zou voldoen'. De film schildert een minder rooskleurig beeld van de Palestijnen dan de westerse media meestal doen. Na rechtszaken volgt alsnog de uitzending. Op zondag 30 september zendt de EO deze film uit op de Nederlandse tv.

Zondag 30 sept. 15.20 uur, *Uitverkoren en buitengesloten - Antisemitisme in Europa*, NPO 2

Samenzang met Vocals ChoirWorx

Vocals ChoirWorx is te gast in Hoogeveen. Dit koor, bestaande uit zo'n 18 zangers en zangeressen uit heel Nederland, wordt begeleid door een complete live band. Het repertoire is divers: liederen van het wereldberoemde Brooklyn Tabernacle Choir, muziek uit de klassieke hoek en zelfs Nederlandstalig. Aangezien het een samenzangavond is, mag het publiek naast luisteren ook zelf lekker zingen!

Zondag 30 september, 19.00 uur, Hoogeveen, Vrededorst, gratis toegang (wel collecte)

Hemels Gelag in Hengelo

Het Hemels Gelag start op 30 september en vindt tot en met maart (uitgezonderd december) elke laatste zondag en in de Paasnacht op 20 april plaats in de Waterstaatskerk te Hengelo. Voor jongeren van 12 tot 24 jaar, van 12.30 uur-14.30 uur. Een Hemels Gelagviering is echt anders dan anders en door jongeren zelf georganiseerd. Met vaste onderdelen zoals het Gloriaatje (kennis maken), de Tapperij (verhalenverteller), het Grote Verlangen (interview) en de Hemelpoort (geldinzameling voor goed doel). Tussendoor is er live muziek. Het slot is Tot op de Bodem (stil worden en ontdekken wat ons beweegt). Het Hemels Gelag is een dienst waar je in en uit kunt lopen. Tussendoor wordt gezorgd voor broodjes en drinken.

Zondag 30 september, 12.30 uur 14.30, Hengelo, Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20. I: waterstaatskerk-hengelo.nl

Herfst Romantiek in Lemelerveld

Een herfstconcert vol gevoelige melodieën, verzorgd door Wilbert Magré op piano, Wim Magré op orgel en jong talent Erica Vogel op dwarsfluit en piccolo. Vader en zoon verzorgen enkele nummers vierhandig op de piano. Verder kunnen luisteraars genieten van een improvisatie van bekende melodieën op vleugel en Erica's prachtige stem! Reserveren: tel. 0572-371838, mail: adhuetink@gmail.com. De toegangsprijs is inclusief koffie, thee en koek en na afloop een hapje en drankje.

Zaterdag 13 oktober, 20.00 uur, Lemelerveld, Grensweg 17, WZH-hal, € 15 (t/m 12 jaar gratis)

Echt zien

Daar bracht men een blinde bij Hem... (Marcus 8: 22 – 26) In het voorbijgaan zag Jezus iemand, die al vanaf zijn geboorte blind was... (Johannes 9: 1 – 12)



DOOR DS. FOEKJE DIJK, DALFSEN

Het is een onge-looflijk handig gezelschapsspel 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet ... 'Je hebt er geen materiaal voor nodig, het aantal spelers is ongelimiteerd. De enige voorwaarde om mee te spelen lijkt een goed stel ogen. Maar ons voorstellingsvermogen 'ziet' soms beduidend meer dan concreet waargenomen wordt. Het spel biedt een voortreffelijke oefening in onderscheiden. Mensen zitten in dezelfde ruimte, maar zien niet hetzelfde.

Anne

Mijn kleine nichtje verkeert in de fase waarin ze de handjes voor haar ogen doet en aan het gezelschap rondom haar vraagt, tintelend van verwachting: 'Waar is Anne nou?' En wij? Wij laten niet onze ogen kijken waar haar parmantige gestalte zich bevindt, maar laten het hart zien en doen alsof we precies hetzelfde zien als zij: niets. Donker. En we gaan zoeken. Verbaasd. Inderdaad, waar is Anne nou?

Wat gek is dat eigenlijk, dat we volop in deze fase van de ontwikkeling van een kind meegaan. Maar zodra het kind volwassen wordt en maskers gaat dragen, wensen we daar kennelijk niet meer achter te kijken.

Zien en niet-zien

Een kind speelt ermee, met het

onderscheid zien en niet-zien. Voor een volwassene is het soms bittere noodzaak om zich te verstoppen achter machteloze handen, die het werkelijk gezien worden verbergen.

Bij echt kijken zou blijken dat achter die maskers een kwetsbaar kindje woont, dat er naar snakt om gezien te worden! Waarom staan we wel open voor dat aandoenlijke dreumesje met haar verwachtingsvolle stemmetje en is er zo'n moeite met de groot geworden mens en haar onuitsproken vraag? Is datgene wat ik zie wel werkelijk wat ik zie?

In de evangelieverhalen hierover staan de zintuigen, met name het zien en het aanraken centraal. Zien is essentieel in het leven, misschien kun je zeggen dat de menselijke waardigheid staat of

valt met kijken. Vanzelfsprekend niet het letterlijke zien met de ogen. Dat zou diegenen die nooit hebben kunnen zien ernstig te kort doen.

Het gaat hier om een innerlijk schouwen. Tegenover het bijbelse 'zien' staat niet-zien, vertaald in grote woorden: geestelijke blindheid of zieleblindheid.

Marcus en Johannes

Marcus en Johannes beschrijven ieder dit zien en niet-zien, van onaangeraakt worden, op geheel eigen wijze.

Johannes vertelt een opzienbarend verhaal over een wonder, maar meer nog over mensen, die op allerlei manieren vastzitten, verblind zijn en elkaar niet durven (aan)raken. De blindgeborene is een voorbeeld van iemand die vastzit aan de beperkingen die hem van jongsaf aan zijn opgelegd. Maar ook de discipelen zit-

ten vast, en wel in een bepaald denkpatroon: ze vragen naar de oorzaak van de blindheid, 'wiens schuld is het?' Ze geloven in een niet te breken keten van zonde en bestraffing. De blinde zou gestraft zijn voor zijn eigen overtredingen, of die van zijn ouders.

In woord én daad geeft de rabbi van Nazareth daar een totaal andere visie op. Een mens mag niet worden vastgepind op het verleden. Het gaat om de verwachting: wat gaat er worden van deze mens. Daarom raakt hij de blinde (aan), opent verblinden en vastgelopen mensen de ogen.

Dit kunnen we ook leren van de kleintjes, zij zijn het snelst van begrip. Indien gij niet wordt als een kind... Het is een wonder, wanneer mensen hun ogen durven laten openen en werkelijk weer gaan zien!

Bij echt kijken zou blijken dat achter die maskers een kwetsbaar kindje woont, dat er naar snakt om gezien te worden!



Micha Zondag

Voer een goed gesprek over arm en rijk

Op 14 oktober 2018 vindt de jaarlijkse Micha Zondag plaats. Deze keer staat het thema armoede en rijkdom centraal naar aanleiding van de Bijbeltekst: Armen zullen altijd bij u zijn (Deut. 15:11).

Ds. Joost Schelling uit Woerden is voorzitter van Schuldhulpmaatje Nederland. Hij vindt de komende Micha Zondag 'een mooie aangelegenheid om in de kerk een goed gesprek te voeren over rijk en arm, wereldwijd en binnen onze eigen (kerk)muren'.

Materiaal

Micha Nederland heeft voor deze zondag materiaal gemaakt met preek schetsen, liturgische suggesties en ideeën voor kinder- en jeugdwerk. Ds. Schelling schreef één van de preek schetsen. Daarin schrijft hij onder meer: 'De omgang met armoede is de

lakmoesproef voor de rechtvaardigheid binnen de muren van Israël. Want het realisme dat er altijd verschillen tussen arm en rijk zouden bestaan, ontslaat de ander niet van het doen van recht aan de naaste. [...] Recht doen betekent dwars door die omstandigheden heen steeds de mens achter de armoede te blijven zien, die een beroep doet op onze

gaven. Gaven en goedheid die ons uiteindelijk ook weer gegeven worden.'

Goed gesprek

Ds. Schelling: "Deuteronomium roept het volk op om daarom steeds gul te zijn, en geregeld de disbalans tussen arm en rijk te herstellen. In een samenleving met een steeds groter wordende

ongelijkheid rond inkomen, vermogen en kansen, kan rechtvaardigheid en het goede leven alleen nog gestalte krijgen door de kloof bewust te verkleinen. Kwijtschelden van schulden, maar zeker mensen met schulden onder ogen komen, en ze echt bijstaan, zijn zo zichtbare tekenen van het koninkrijk van God. De komende Micha Zondag is een mooie aangelegenheid om in de kerk een goed gesprek te voeren over rijk en arm, wereldwijd en binnen onze eigen (kerk)muren."

Meer Micha Nederland

Micha Nederland is een organisatie die opkomt voor gerechtigheid in Nederland vanuit Micha 6:8.

"Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God."

De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha. In Micha 6:8 noemt de profeet in één adem trouw zijn, recht doen én leven in gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Deze drie elementen horen onlosmakelijk bij elkaar en worden zichtbaar in het leven van Jezus, die ons dit heeft voorgeleefd.

Micha Nederland prikkelt christenen, kerken en organisaties om hun ogen niet te sluiten voor onrecht en ontwikkelt daartoe materialen om in de kerk, op (bijbel)kring en thuis mee aan de slag te gaan. Ook biedt Micha handvatten voor een duurzame en rechtvaardige levensstijl. www.michanederland.nl