

INSPIRATIEKRANT

bij de start van het nieuwe seizoen

Een goed gesprek in de nacht

Bijbelse taallessen en goede gesprekken

5

Gijsbert was burnout en geeft nu tips

7

Elke week een bijbeltekst (I)

10

Luisteren? Dat is hard werken!

'Een goed gesprek' is het thema voor de startzondag 2018 en daarom ook voor deze Inspiratiekrant. Wanneer is een gesprek een goed gesprek?



DOOR
DS. LILY BURGGRAAF,
ZWOLLE

Een zaaltje in een ziekenhuis. Bij een van de vier bedden zit ik. Op bezoek bij een ernstig zieke vrouw. De deur naar de gang staat een eindje open. Ik hoor een verpleegkundige tegen een collega klagen: "Die dominees, ze zitten je maar in de weg en ze doen niets".

Niets doen?

Op een bepaalde manier bekeken was die klacht best begrijpelijk. Want inderdaad doen dominees op bezoek in een ziekenhuis geen enkele medische of verpleegkundige handeling. En met hun aanwezigheid kunnen ze het verrichten van zulke handelingen even ophouden.

Ook hen kan het soms frustreren dat ze niets anders kunnen dan luisteren (en bidden). Want het machteloze gevoel dat daarbij hoort, is niet leuk. Aan dat niet-leuke-gevoel van machteloosheid kún je ontsnappen door bijvoorbeeld ongevraagd advies te gaan geven. Maar dat helpt alleen jouzelf, degene bij wie je op bezoek bent juist niet. Beter dus gewoon die machteloosheid uithouden.

Maar toch... wie op bezoek zijn bij een ernstig zieke 'niets doen' noemt, heeft zelf vast nog nooit naast zo'n bed gezeten of in zo'n bed gelegen. Want luisteren is hard werken. En ook doet het heel goed wanneer er iemand naast je zit die luistert.



Zonder luisteren kan geen enkele uitwisseling van woorden een goed gesprek worden

Ruimte

Nu hoef je natuurlijk geen dominee te zijn om te kunnen luisteren, zoals je ook niet ernstig ziek hoeft te zijn om te ervaren dat het goed doet als er naar je geluisterd wordt. Het is een dienst die we elkaar in allerlei relaties op allerlei momenten kunnen verlenen. Maar er komt wel wat bij kijken. Want om te kunnen luisteren naar een ander moet je niet alleen er de tijd voor nemen, je moet ook ruimte van binnen hebben vrijgemaakt voor het verhaal van die ander. Dus je eigen verhaal opzouten, je eigen commentaar ook. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Niet alleen zitten we vaak zelf

vol eigen verhalen, ook vinden we vaak snel iets van andermans verhalen en hebben we ons oordeel klaar. Of we denken het al te begrijpen, voordat een ander is uitgesproken. Soms (zognaamd) met de beste bedoelingen. Maar dat alles blokkeert het bieden van een luisterend oor.

Dienst

Wie voor het eerst luisteren een dienst genoemd heeft, 'de dienst van het luisteren', weet ik niet. Maar die benaming wordt vaak gebezigd. En terecht. Want

luisteren is jezelf dus even opzij zetten en er willen zijn voor de ander. Zoals in elke dienst zit er iets van een offer in, dat je brengt ter wille van die ander. Jacobus raadt die dienst zijn lezers aan als levenshouding in Jac. 1: 19:

'DE DIENST VAN HET LUISTEREN', DAT IS JEZELF EVEN OPZIJ ZETTEN EN ER WILLEN ZIJN VOOR DE ANDER. ALS IN ELKE DIENST ZIT ER IETS VAN EEN OFFER IN, DAT JE BRENGT TER WILLE VAN DIE ANDER.

"Ieder mens moet zich haasten om te luisteren ...". Dat is misschien erg veel gevraagd. Tenslotte is niet elk contact waarin we woorden uitwisselen gericht op een goed gesprek. Maar zonder luisteren kan geen enkele uitwisseling van woorden een goed gesprek worden.

Commentaar

Kom, Schepper Geest

DOOR DS. P. BOOMSMA, NIJVERDAL

Het is geweldig om te worden bevrijd van vooroordelen. Waar ik in het verleden de kerkelijke organisatie nogal eens bekeek als een log apparaat, zie ik nu veel ruimte voor creativiteit. Meer en meer ruimte ook voor plaatselijke initiatieven. Ooit schreef een voormalig hoofd van een landelijk bureau een brochure met als titel 'Synodale molens malen murw'. Sprekender kan het haast niet. Ook mijn eigen tienjarige synode-ervaring gaf me weleens het idee van een kerk als een olietanker. Je kunt hem wel bijsturen, maar dat gaat heel erg langzaam. Misschien vergis ik me, maar mijn indruk is dat dit, deze traagheid, heel snel is veranderd.

Dan komt wel de vraag wat er plaatselijk met de nieuwe ruimte wordt gedaan. Stelt men zich de vraag naar de toekomst? Waar liggen in onze gemeente de problemen en wat kunnen we er aan doen? Zoals het nu gaat, is dat wat van ons verwacht mag worden? Helpen we elkaar voldoende om te leren leven als leerlingen van Jezus? En wie helpt ons verder wanneer wij te moe zijn geworden om de uitdaging te zien en aan te pakken? Mogelijkheden zijn er genoeg, maar hebben we er zin in? We zijn al zo druk. Alsof we hopen in een lekke boot, terwijl die boot misschien gewoon eens grondig onderhanden moet worden genomen.

Ooit dacht ik dat verandering nauwelijks meer mogelijk was. Alles lag vast en was geregeld. Ik ben genezen door wat ik nu lees en zie over onze kerk. De Geest waait - en wij? Wij moeten lekker in de wind gaan staan.

Nog geen abonnee?

MAAK SNEL KENNIS!

Zie achterpagina

Kom proeven in Nieuw-Amsterdam

Deze keer geen wijnproeverij, maar proeven hoe het er zondags in de kerk aan toe gaat. Bij verschillende onderdelen van de dienst wordt uitgelegd wat er gedaan wordt. Na de dienst is er koffie, thee en ranja. Het eerste deel van de dienst is gezamenlijk. Daarna is voor de kinderen een speciaal bijbelverhaal met creatieve verwerking.

Zon. 9 sep. 10.00 Nieuw-Amsterdam, Zuiderkerk, Vaart Zuidzijde 86. Toegang vrij, iedereen is welkom

Recordpoging kerk in Coevorden

De Protestantse Gemeente Coevorden onderneemt een poging om in het 'Guinness Book of Records' te komen. De bedoeling is om met zoveel mogelijk gemeenteleden een reuzegroot PKN logo te vormen en dit vast te leggen op film, en in tegenwoordigheid van 2 officiële getuigen. Zo'n recordpoging is nog niet eerder vastgelegd in het Guinness Boek.

Zat. 16 september, 16.00 uur, Coevorden, bij kantine voetbalclub CSVC, Klinkenvliet 3

Welkomdienst Borger met Joke Buis

In Borger vinden al weer 10 jaar welkomdiensten plaats. Dit wordt gevierd met een speciale dienst, waarin zangeres Joke Buis met haar band zal optreden. Zij is vooral bekend geworden door haar CD met Johannes de Heer liederen, die in een eigentijdse setting werden opgenomen. In deze dienst zal ds. H. van Ark uit Wapenveld voorgaan.

Zon. 16 september, Goede Herderkerk, Hoofdstraat 11, Borger, 19.00 uur

Zingend naar de zondag in Hoogeveen

Aan de komende 'Zingend naar de zondag' zangdienst werkt het Christelijk Mannenkoor 'Eiland Urk' mee, dat onder leiding staat van Gerrit Schinkel. De begeleiding is in handen van organist Hendrik van Veen en pianist Gerwin van der Plaats. De meditatie verzorgt ds. G. van Zanden, die jarenlang predikant in Pesse was.

Zat. 22 september, Hoofdstraatkerk, Hoogeveen, 19.30 uur (samenhang vanaf 19.15)



WEK- en startdienst Emmercompascuum

Op 16 september vindt in de Willehaduskerk te Emmercompascuum de WEK- en startdienst plaats. Dit jaar is het landelijke thema van de startzondag 'een goed gesprek'. Daarover gaat het ook tijdens deze dienst. Wanneer noemen we een gesprek een goed gesprek? Want dan gaat het om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht voor wat ons bezighoudt en bezielt. Na de dienst is er koffie (of thee). Even tijd dus voor een goed gesprek. Iedereen van harte uitgenodigd!

Zon. 16 september, Willehaduskerk, Hoofdkanaal Oostzijde 83, Emmercompascuum, aanvang 10.00 uur.

Zingend vanuit de Grote Kerk Steenwijk

Zangavond met Frans Korpershoek, de solozanger van de band Sela en organist Martijn Borsje. Verder natuurlijk weer veel ruimte voor gemeentezang. Martijn Borsje begon in 2010 met het volgen van orgellessen in de Grote kerk van Dordrecht bij Cor Ardesch. Sinds 2014 studeert hij aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts). Organisatie is in handen van de Protestantse Gemeente Steenwijk.

Zon. 23 september 19.00, Steenwijk, Grote Kerk, Kerkstraat 16, toegang vrij

Israël – Ichtus Praise Avond in Wierden

De Israël – Ichtus groep organiseert op de Israëlzondag 7 oktober een bijzondere Praise Avond. Medewerking wordt verleend door de bekende aanbiddingsleider Eric Lagerström & Band. Erics levensbestemming is verwoord in Psalm 57:10; "Ik zal U loven onder de volken, o HEERE! ik zal psalmzingen onder de natiën". Eric heeft een bijzondere liefde voor Israël en een groot deel van zijn repertoire is op Israël georiënteerd. Toegang gratis, wel wordt er een vrije gift gevraagd. De opbrengst daarvan gaat geheel naar Stichting ALEH, Israëls grootste zorgnetwerk voor meervoudig gehandicapte kinderen, waar ook Arabische kinderen welkom zijn.

Zon. 7 oktober, 19.00, Wierden, Taberkerk, Jacobsonstraat 8A, inloop met koffie/thee vanaf 18.30, info: Bert en Annelies Folbert, afalberl@caiway.nl, tel. 0546-562553

EO interviewt bisschop Michael Curry

Wie is de man achter de preek tijdens de trouwdienst van prins Harry en Meghan Markle? Wat maakte dat zijn preek miljoenen raakte? De EO is in juli naar New York gereisd voor een interview met bisschop Michael Curry. De resultaten van deze ontmoetingen worden verwerkt in een tweetal programma's, die de EO uitzendt op zondag 16 september en 14 oktober, om 12.00 uur op NPO 2.



Een goed gesprek in de nacht

'Maar hoe kan dat?' - Johannes 3:1-21



DOOR
ERIKA VAN DER LAAN,
SCHOONOORD

Een ontmoeting midden in de nacht van Jezus, de nieuwe rabbi, en Nikodemus, de Farizeeër. Het wordt een gesprek van mens tot mens, van hart tot hart.

Willen leren

Nikodemus laat zijn hart zien. Niet zelfvoldaan, maar bereid om te leren van de nieuwe rabbi, die steeds meer bekendheid krijgt in Israël. En bereid om te erkennen dat hij niet alles weet. Farizeeërs worden over het algemeen niet positief afgeschilderd in de evangeliën, maar als het om Nikodemus gaat, lijkt dat net even anders

te zijn. Oké, hij heeft nog niet helemaal door wie Jezus werkelijk is – Jezus is natuurlijk véél meer dan slechts een leraar die van God gekomen is (vers 2) – maar hij wil leren. De vraag "Maar hoe kan dat?" in vers 9 bewijst dat hij niet bang is toe te geven dat hij iets niet weet. En hij voelt zich niet te goed om op zijn plek gezet te worden door Jezus: "Begrijpt u dit niet, terwijl u een leraar van Israël bent?" Dit is een man met aanzien, die toont dat hij nieuwsgierig is en meer wil weten.

Uitnodigend

Ook Jezus laat Zijn hart zien, het hart van de Vader. Als geen ander maakt Johannes in zijn evangelie duidelijk wat het hart van God is: vol van liefde en goedheid, met oproepen om 'in Hem te zijn' en gelijkenissen over wie Hij is: de

goede herder, de ware wijnstok, het licht der wereld, het brood van het leven – de zogenaamde Ik ben-teksten, tot zeven keer toe. Ook in dit gesprek zien we hoe Jezus het hart

van de drie-enige God laat zien: Hij legt uit en onderwijst zoals een rabbi dat doet, maar nodigt ook uit: "God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven." Een kerntekst uit de Bijbel. "God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden." Geloof in Mij, leef uit Gods liefde, dan weet je wat vrijheid is (vers 18). Echte vrijheid.

Verrijkend

We zijn getuige van een gesprek van hart tot hart. En wie spreekt van hart tot hart, leert over zichzelf, leert over de ander en zal ontdekken dat het verder helpt

en verrijkt. Er is moed voor nodig om zo te spreken. Helemaal als je het gevoel hebt dat het niet heel veilig is in de gemeente.

Of wanneer je dat niet gewend bent, nooit hebt geleerd. Laat dit verhaal dan meer zijn dan een 'mooi verhaal', ter inspiratie. In een tijd dat de kerk steeds pluraler wordt,

steeds meer verscheidenheid kent in geloven, is dit gesprek meer dan ooit nodig. En dat gesprek begint met kwetsbaarheid, je hart laten zien.

Besef dat het Jezus is die zegt dat God de wereld lief heeft gehad en niet veroordeelt. U, jij en ik zijn geliefde kinderen van God. Hij roept ons op ons hart te openen voor Hem en de mensen om ons heen. Door de kracht van Zijn Geest kunnen er prachtige en onverwachte ontmoetingen plaatsvinden, ook in het nieuwe seizoen.



Jezus roept ons op ons hart te openen voor Hem en de mensen om ons heen. Door de kracht van Zijn Geest kunnen er prachtige en onverwachte ontmoetingen plaatsvinden, ook in het nieuwe seizoen.

even bomen

Ruim eens op!



DOOR DR. P. BOOMSMA,
NIJVERDAL

Opruimen, ontspullen, dat is de opdracht waar ik momenteel mee bezig ben. Niet mijn favoriete klus, maar het is zo nu en dan wel verrassend wat er tevoorschijn komt. Zo vond ik een papier met twaalf regels. Deze zijn opgesteld door de Cedarview Community Church in Newmarket, Canada. Het zijn regels voor een goede relatie en de meeste er van lijken me net zo geschikt voor het samenwerken in de gemeente. Misschien niet slecht om ze door te geven (enigszins aangepast) nu het nieuwe seizoen binnenkort gaat beginnen.

1. Wees nooit beiden direct boos.
2. Schreeuw nooit tegen elkaar, tenzij het huis in brand staat.
3. Geef toe aan de wensen van de ander als een oefening in zelfdiscipline als je geen betere reden kunt bedenken.
4. Als je moet kiezen tussen zelf een goede beurt maken of de ander, kies de ander.
5. Als je kritiek hebt, breng die met liefde.
6. Haal nooit oude koeien uit de sloot.
7. Negeer liever de hele wereld dan elkaar.
8. Laat de dag nooit eindigen zonder dat je ten minste één vriendelijk woord hebt gezegd of een compliment hebt gegeven aan je partner of collega.

9. Ontmoet elkaar nooit zonder een hartelijke begroeting.
10. Deze is helemaal voor huwelijk en partnerschap. Houd je bed voor de liefde en de slaap. Ruzie nooit in bed. Als er iets moet worden uitgepraat, sta op en doe het ergens anders. Het 'huwelijksbed' is heilig.
11. Ben je fout geweest, zorg dan dat je het uitpraat en vergeving vraagt. Zie ook Efeziërs 4: 26.
12. Vergeet niet, dat er twee nodig zijn voor een ruzie. Degene, die zich het minst zeker voelt, zal het meeste praten.

Of ze allemaal even nuttig zijn weet ik niet, maar als materiaal voor bezinning lijken ze mij best goed. Uiteindelijk heeft elke relatie zo nu en dan een oprisbeurt of APK nodig.

Waar dat zeker voor geldt is de relatie met de Heer. Hoewel ik er zeker al wel enige persoonlijke ervaring mee had, zijn mijn ogen

vooral geopend voor het grote risico van sleur in het geloven door het lezen van een boek van C.S. Lewis. 'Brieven uit de hel' is de titel. Inmiddels al een oud boek, maar er is een nieuwe vertaling van. Het boek gaat over een jonge duivel die als opdracht heeft te voorkomen dat een student belangstelling krijgt voor het christelijk geloof. De brieven komen van zijn oom, een duivel met een hoge positie in de hel. Eén van de tips is - mocht de jonge student in aanraking komen met christenen: zorg er voor dat zijn bijbel lezen en bidden tot sleur verwordt. Dan is er verder weinig gevaar dat het allemaal serieus wordt.

Het is maar dat we het weten. Want ook al komt deze tip uit verdachte helse hoek, het is daarom niet minder waar mijns ziens. Wellicht moeten we ook wat ons geloof betreft zo nu en dan opruiming houden om nieuwe bloei een kans te geven.



Werken met asielzoekers

Bijbelse taallessen en goede gesprekken

Hester over de taallessen aan asielzoekers: "Het is heel dankbaar werk. Alle deelnemers waren gemotiveerd. En ik was oprecht trots als ze ook begrepen wat ze lezen. Deze manier van werken heeft echt effect."

Hoewel nog maar 23 lentes jong is Hester Plaggenmarsch toch al rotsvast overtuigd van het geloof. "Ik vind het fantastisch dat je voor God niet van alles móet om erbij te horen. Ik mag mijzelf zijn in Christus!"



DOOR ELLEN TER AVEST, WIERDEN

De geboren Bergeheimse woont inmiddels op zichzelf in Zwolle, waar ze ook studeert. Aan de Viaa (voormalige Gereformeerde Hogeschool) volgt ze de opleiding Godsdienst-Pastoraal werk.

Passie

Enthousiast vertelt ze: "Mensen en God zijn mijn passie. Deze opleiding zoekt op een professionele manier de verbinding tussen God en mens. Mijn hart ligt voornamelijk bij jongerenbewegingen. Daarom heb ik in het vorige leerjaar gekozen voor een stage bij Transformed en Heartbeat (zie kadertekst). Dat paste perfect bij me! Ik voelde me er thuis." De christelijke jongerenbeweging Transformed werd in Twente opgezet door jongeren voor jongeren. In de regio is de organisatie vooral bekend vanwege de maandelijkse jongerenmeetings in Ambt Delden. De jongeren stimuleren en ondersteunen elkaar hun plek in te nemen in de maatschappij en de liefde van Jezus zichtbaar te maken.

Hester werd breed ingezet tijdens haar stage, die vlak voor de zomer ten einde kwam. Haar creativiteit kon ze kwijt in onder andere het

schrijven van columns en stukjes voor de website. "Ik wil jongeren bemoedigen met wat ik schrijf, maar ook in gesprekken. Ik word er blij van als ik hen kan sterken in hun geloof. In mijn studie leer ik op welke manier je het beste geloofsgesprekken kunt voeren. Tijdens mijn stage leerde ik dat meteen in de praktijk toepassen! Ook deed ik mee in het gebedsteam."

Uit hele regio

Een ander onderdeel van Hesters stage was nog praktischer, ze gaf taallessen aan asielzoekers. "De Werkgroep Asielzoekers Transformed Twente, de WATT, organiseert wekelijks een taalles. Vanuit de hele regio halen vrijwilligers asielzoekers op, die ze naar Wierden brengen, waar in het kantoor van Transformed een lesruimte is ingericht. Gemiddeld komen er tien 'leerlingen' per avond. De lessen beginnen altijd met koffie, thee en wat lekkers. Ook door gastvrij te zijn dragen we ons christen-zijn uit. Dat ik de docent was, vonden sommige asielzoekers best vreemd. Voor de meesten is het een cultuuromslag als ze een jonge vrouw voor een groep zien staan. Dat zijn ze gewoon niet gewend. Maar gelukkig hebben ze er verder niet echt problemen mee gehad en liepen de lessen meestal prima."

Bijbelverhalen

Hoe gaat zo'n les in z'n werk? Hester: "Ik werkte aan de hand van bijbelverhalen. Om de beurt lezen de studenten een vers. Als ze een woord niet begrepen, vroeg ik eerst of iemand uit de groep het kon uitleggen. In het Nederlands uiteraard, want we spraken tijdens de les allemaal Nederlands met elkaar. Vaak kwamen er zo hele gesprekken op gang." Het mes

snijdt dus aan twee kanten. "Ja", lacht Hester. "De mensen wisten dat ze de Bijbel gingen lezen, hoor. En de Bijbel vertelt zichzelf wel. Ze leerden Nederlands en pikten tegelijkertijd veel op van wat de Bijbel leert. Ik vond het heel dankbaar werk, want alle deelnemers waren gemotiveerd. En ik was oprecht trots als ze ook begrepen wat ze lezen. Deze manier van werken heeft echt effect."

Meer Transformed & Heartbeat

Transformed is een christelijke jongerenbeweging in Twente, in 2005 opgezet door jongeren voor jongeren. De beweging organiseert maandelijks jongerenmeetings. Zo biedt zij een plek waar jongeren die Jezus kennen of Hem willen leren kennen, elkaar kunnen ontmoeten, hun talenten in kunnen zetten en een community kunnen vormen. Tien jaar lang hield Transformed de meetings in het Parkgebouw te Rijssen. Maar vanwege onstuitende groei werd uitgeweken naar het Transformed Centre op Conferentiecentrum de Kroeze Danne in Ambt Delden, Kappelhofsweg 14. Elke maand komen vele honderden bezoekers af op de meetings. Na afloop kan er altijd gerelaxt worden in het café. Daar bevindt zich ook een kleine shop waar boeken, cd's en andere christelijke producten te koop zijn.

Naast de Meetings is Transformed actief onder asielzoekers en statushouders. Ook is Transformed partner van de ontwikkelingsorganisatie Compassion. Veel medewerkers van Transformed zijn ook actief in de landelijke partnerorganisatie Heartbeat Nederland, die ondermeer actief is in het organiseren van het jaarlijkse Heartbeat Weekend. Transformed en Heartbeat Nederland hebben een gezamenlijk kantoor met oefenruimte voor de muziekbands in Wierden.

De eerstvolgende bijeenkomst van Transformed vindt plaats op 9 september 2018 om 19.00 uur in de Kroeze Danne. Het volgende Heartbeat Weekend is gepland van 12 tot 14 oktober 2018. Meer info: www.transformed.nl en www.heartbeatweekend.nl

Preekvoorzieder Dovenpastoraat gezocht

De Interkerkelijke Commissie voor pastoraal werk onder doven in Drenthe zoekt m.i.v. januari 2019 iemand die de preekvoorziening wil verzorgen. Deze commissie behoort tot het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP). Het IDP is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt. Deze samenwerking is gegrond op de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. Elke 2^e zaterdag en elke 4^e zondag vinden op verschillende locaties in Drenthe deze speciale diensten plaats. Hiervoor moeten voorgangers gezocht worden. Mocht U hiervoor belangstelling hebben, dan kunt U voor inlichtingen contact opnemen met: Henny de Jong, De Vallei 74 9405 KL Assen, tel.0592 353014, e-mail: bjdejongpligt@hetnet.nl

Bijzondere diensten in Emmer-Compascuum

De komende tijd zijn er weer regelmatig bijzondere diensten in de Protestantse gemeente van Emmer-Compascuum. Ook worden er oecumenische vieringen georganiseerd. Afwisseling in de diensten is goed en nodigt ook steeds weer uit om bezig te zijn met de essentie van diensten of vieringen. Een actieve groep gemeenteleden - vaak in wisselende samenstelling - wil zich inzetten om deze diensten vorm en inhoud te geven; dat is iets om dankbaar voor te zijn en om naar uit te zien.

De oecumenische startzondag is op zondag **16 september** om 10.00 uur in de Willehaduskerk.

De dienst van **14 oktober** is een regionale dienst met Zwartemeer, Klazienaveen-Noord en Klazienaveen, die om 10.00 uur begint en gehouden wordt in de Kruiskerk in Klazienaveen.

Aan de oogst- en dankdienst op **4 november** hoopt het Christelijk Fanfareorkest 'Prins Hendrik' uit het eigen dorp medewerking te verlenen. Al bijna traditiegetrouw zal er een passend liturgisch bloemstuk samengesteld worden. De dienst begint om 9.30 uur.

Vocal Group *Sayonara* zal haar medewerking verlenen aan de dienst op de eerste zondag van Advent, op **2 december**. De dienst begint om 9.30 uur.

De kerstmusical is dit jaar gepland voor zondag **9 december** om 15.00 uur.

Het 'eigen' projectkoor zal met passende liederen de dienst van de derde zondag van Advent opluisteren op **16 december**. De dienst begint om 9.30 uur.

Op zaterdag **29 december** staat een top-2000 dienst gepland, die om 19.30 uur begint.

RTV-tips

Zaterdag 8 september
NTR | NPO2 | 21.20

Andere Tijden

Bijna 8 jaar onafgebroken premier van Nederland, Mark Rutte. Niets lijkt aan hem te kleven. Andere Tijden gaat terug naar de beginperiode van partijleider Rutte toen de VVD en de toekomstige premier zoekende waren.

Zondag 9 september
EO | NPO2 | 20.25

De Kapel

Andries Knevel spreekt vanmorgen over de onvoorwaardelijke liefde van God voor de mensen.

Zondag 9 september
EO | NPO2 | 15.20

Zoektocht naar oma

De oma van filmmaakster Iris Mimon is op haar negentiende overleden. Als Iris er achter komt dat oma Judith door een abortus om het leven is gekomen, wist zij dat ze dit verhaal zou gaan uitzoeken.

Maandag 10 september

KRO-NCRV | NPO2 | 21.00

Man in de Knoop

Zelfdoding is onder mannen de op één na belangrijkste doodsoorzaak. In de documentaire 'Man in de Knoop' praat Frans Bromet met 3 weduwen die geconfronteerd werden met de zelfdoding van haar echtgenoot.

Dinsdag 11 september

KRO-NCRV | NPO2 | 17.15

Mijn Pelgrimspad

Op haar tweede etappe van het Japikspad loopt Annemiek Schrijver langs het dorpje Ried. Hier staat de Walburgakerk een kerkgemeenschap met nog maar 50 leden, verdeeld over 8 dorpen en kerken.

Woensdag 12 september

KRO-NCRV | NPO2 | 18.45

Binnenste Buiten

Zeekraal Culinaire expert Allen Caron is in het Zeeuwse Kerkwerve waar Aart-Jan Bril zeekraal verbouwt. Zijn groente teelt Aart-Jan in een prachtig natuurgebied op Schouwen-Duiveland.

Donderdag 13 september

EO | NPO2 | 20.25

Het geheim van Methusalem

De onvermijdelijke aftakeling op de oude dag hoeft geen reden te zijn om je laatste levensjaren nutteloos en afgedankt door te brengen stelt neuropsycholoog Erik Scherder.

Vrijdag 14 september

KRO-NCRV | NPO2 | 18.45

Landhuis

In het Brabantse Hoogerheide ligt een landhuis met een allure die je in Nederland niet gewend bent. Hier wonen Peter en Petra, die hier hun droom uit zagen komen.

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen naar: jgroe27@planet.nl

BIJZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!



Niet sexy



DOOR WILLEMKE
WIERINGA, WIERDEN

Werken in het onderwijs is nou

niet direct sexy, hoorde ik ooit iemand zeggen. Huh? Sexy? Zo had ik nog nooit tegen een beroep aangekeken. Ik googelde wat en inderdaad, sommige beroepen zijn zeer sexy: piloot, arts, verpleegster ..., andere worden niet eens genoemd, zoals dominee of koster. Docent staat niet bovenaan, maar komt wel voor in de top tien. Best een beetje sexy dus. Maar niemand zal het verbazen dat kerkelijke beroepen totaal afwezig zijn in de lijst. De krimpende kerken om ons heen zeggen toch genoeg?! De kerk mist sexappeal, zeg maar.

Ik voel daar pijn over. Nee, de kerk is voor steeds meer mensen niet aantrekkelijk meer. Maar daarover jammeren helpt niet. Beter is het ons af te vragen: kunnen we er iets aan doen? En wat dan wel? Die vraag houdt menig gelovige bezig. Pas had ik het er ook over met twee jonge mannen. Beiden zijn kerkelijk opgevoed, de

een wat degelijker dan de ander, maar bij beiden is het enthousiasme voor de kerk tanende.

Mattijs, een oude vriend van onze kinderen die veel bij ons over de vloer kwam, verdween een beetje uit beeld vanwege studie in het buitenland. Deze zomer verraste hij ons met een bezoekje. We dronken koffie en natuurlijk ging het ook over de kerk. Zoiets gaat vanzelf. "Wij zijn de generatie die alles heeft en niets meer nodig heeft",

zei hij. "De kerk voegt daar niets aan toe." En over zijn eigen geloofsontwikkeling: "Zelf vind ik het tegenwoordig interessanter om over geloofsvragen te praten, over de weg naar het geloof toe. Maar niet in de kerk, want daar krijg je alleen maar standaardantwoorden." Niet in de kerk, maar hoe dan wel? "Nou", aarzelde hij. "Doorde-weeks met een stel in de kroeg, of tijdens een maaltijd." Ik had een soort 'Aha-Alfacur-

sus-erlebnis'.

Jongeman twee is schoonzoon Job. Vorige week kwam hij eten met vrouw Lotteke en zoon Gabriël. "Iemand van de kerk heeft mij gebeld", zei hij. In zijn stem bespeurde ik een zekere verbazing, maar ook tevredenheid. "Nou...?" "Ze vroegen of ik kon helpen bij het houtdorp van de vakantiebijbelclub." "Leuk...?" "Ja, maar ik heb nee gezegd, mijn vrije dagen zijn op. Volgend jaar mogen ze me gerust weer vragen." En hij concludeerde: "Ze hebben mensen nodig zoals wij." "Als je dat maar weet", beaamde ik. "Hard nodig."

Mattijs wil vragen stellen, Job wil zijn handen uit de mouwen steken. Hé kerken, wordt eens wakker. Hoe moeilijk kan het zijn om samen met deze jonge kerels na te denken over het vormen van aantrekkelijke groepen in en buiten de kerk. En samen met hen frisse wegen te vinden om God, mens en kerk te dienen. Maar dan wel op hun manier svp.



Illustratie: Hester Nijhoff

Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meeleven met dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen en veertien kleinkinderen. Eerdere columns verschenen in de bundel 'Ik wou dat ik een mandje had'. Bestellen? Maak € 7,95 over op nr 43 78 42 215 tnv Topic Creatieve Communicatie te Wierden.

Daan

De 'wake-up call'-zondag

'Startzondag' en 'startdienst' zijn geen woorden die mijn hart feller doen kloppen. Ze klinken me zo organisatorisch in de oren. Ze roepen het beeld op van mensen die hun agenda trekken: 'Nu even over de startzondag mensen. Wanneer zullen we het doen? 9 september, is dat wat? Of toch maar liever 16? Okay dan, 16 september. Weet je zeker dat de sporthal dan vrij is?'



DOOR
DAAN VAN DER WAALS

Ik zeg dat zo, omdat bij ons in Gramsbergen

de startdienst ingeroosterd staat voor volgende week zondag en niet in een van de kerkgebouwen maar in de sporthal plaatsvindt. Daar kan meer volk in, en het is ook volkser.

Wat start er?

Fundamenteel is de vraag: wat start er nu precies op de startzondag? Het nieuwe seizoen, zegt u misschien, of met een ouderwets woord: het winterwerk. De r is in de maand, en dus beginnen na de zomerstilte de gesprekskringen, de catechisaties,

het jeugdwerk, de zangrepetities, het groothuisbezoek enzovoort enzovoort opnieuw. Laten we zeggen allerlei vormen van groepswork. Maar is dat alles? De belangrijkste dingen die de kerk te doen heeft, gingen bij hoogzomerse temperaturen immers gewoon door. Van zondag op zondag werd de lofzang gaande gehouden. Er werd gepreekt, er werd gebeden en gezongen en er werd gecollecteerd. In vakantie-streken waren er zelfs extra activiteiten om ook voor passanten iets te betekenen. Het pastoraat, speciaal het crisispastoraat, zat evenmin stil. In het pastoraat kun je veel plannen, maar heel veel ook niet. Menselijk leed stoort zich niet aan agenda's.

Kerk nooit op vakantie

Ik moet nu denken aan de vakantie die wij doorbrachten in het huis van een neef, destijds predikant in het Zuid-Hollandse Woubrugge. Op een snikhete zondagmiddag ging de telefoon. Een huilende vrouw aan de lijn. "Ik wil de dominee spreken. Mijn man heeft zich vanmiddag verhangen." Daar zit je dan als nietsvermoedende vakantievierder. Je kunt moeilijk zeggen: "De dominee is met vakantie, belt u over twee weken maar terug." Er moest gehandeld worden en tegelijk met compassie worden gereageerd. Ik zocht contact met de scriba, en die zette ook weer zijn lijntjes uit. Het resultaat kon ik enkele dagen later waarnemen in de uitvaartdienst. In mijn herinnering klinkt psalm 43 nog na: 'Hart onrustig, vol van zorgen, vlegellam geslagen ziel'... Een wel heel bijzondere vakantie-ervaring, die mij leerde dat het werk van een predikant heel zwaar kan zijn, maar ook dat het werk van de kerk altijd doorgaat. De dominee kan met vakantie zijn, maar voor de kerk geldt dat niet. In die zin is het spreken over een startzondag oneigenlijk. Kerkelijk werk start niet, omdat het ook niet eindigt, behalve in het nieuwe Jeruzalem.

Hoe nu verder?

Toch hecht ik wel aan de startzondag. Het is immers geen kwestie van doorgaan met waar wij eind juni, begin juli waren

gebleven. Het is niet enkel een dag waarop wij de draad weer oppakken. Het is ook een moment waarop wij ons kunnen afvragen of we wel goed bezig zijn en of verandering en vernieuwing gewenst zijn. Andere accenten misschien, een nieuw thema, nieuwe initiatieven. Bij ons in Gramsbergen zou ik zo wel drie of vier dingen kunnen noemen waarbij kerkenraad en gemeente de vraag kunnen stellen: hoe nu verder, broeders en zusters? Hoe verder met de avonddiensten, met laagdrempelige diensten,

met pogingen om diverse doelgroepen aan te spreken maar ook om die groepen met

elkaar te verbinden, hoe verder met een kerk die in de samenleving van zich laat horen? Hoe verder met... Te veel voor één dag, zeker. Maar daarover nadenken begint wel met een gevoel van urgentie, de bereidheid om zich in te zetten, iets van alle hens aan dek, en daar is deze dag heel geschikt voor.

Wake up

Je zou het de 'wake-up call'-zondag kunnen noemen. Toegegeven, lelijker Nederlands is nauwelijks denkbaar, maar het dekt wel wat ik bedoel. Als ik het ga verneerlanden, wordt het 'opwekkingszondag', maar die vlag dekt de lading juist niet. Vernieuwingszondag? Te hoogdravend. Zondag van het Nieuwe Elan? Idem dito. 'Word wakker'-zondag? Klinkt te negatief, als een verwijt, niet doen dus. 'Alle hens'-zondag? Te braaf. Nee, 'wake-up call'-zondag, dat is het, dat moet het zijn. Het is uitnodigend maar niet belerend. Het roept op tot een antwoord.





Gijsbert was burnout en geeft nu tips “Een rotperiode, maar ik heb er veel van geleerd”



Gijsbert Meuleman, 29 jaar, uit Den Ham.

Zijn hele lichaam blokkeerde. Alles deed pijn. Last van zijn darmen. De hele dag hoofdpijn. Om 21.00 uur naar bed, twaalf uur slapen en dan de volgende dag nog net zo moe zijn als de dag ervoor. Wat scheelde hem toch?



DOOR L. POLHUYS, DEVENTER

Werken ging niet. Op een feestje wilde hij na een uur weer weg. Gillend gek werd hij van de gesprekken. Contacten begon hij te vermijden. De wereld werd klein voor Gijsbert Meuleman (1989).

Altijd weg

“Ik was 24 en dacht dat ik de hele wereld aankon. Pas achteraf begreep ik waarom ik op was gebrand. Vijf dagen per week werken, voor een diaconaal project reisde ik onder meer naar Afrika, deed vakantiebijbelclub, was zaterdags voetbalscheidsrechter en zondags kerkorganist en had ook nog mijn vrienden. Ik was altijd weg.”

Eigenschappen

Gijsbert noemt enkele eigenschappen die tot overspannenheid kunnen leiden. “Mensen die opbranden, hebben vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze denken dat ze overal bij moeten zijn, nemen veel lasten op hun schouders, zijn perfectionistisch en overenthousiast. Ze willen iedereen wel helpen, dat is hun identiteit. Nee zeggen is er niet bij. Hele mooie eigenschappen, maar ze kunnen een gevaarlijke combinatie

vormen. Dat heb ik aan den lijve ondervonden.”

Jägermeister

Gijsbert, in zijn dagelijks leven pensioenadviseur, stapte naar zijn leidinggevende. “Hij dacht net als ik, dat ik een stevige griep te pakken had die maar niet overging, adviseerde me een Jägermeister te nemen en drie dagen het bed in te duiken. Na die dagen ging ik weer naar kantoor om na een paar uur weer naar huis te gaan. De klachten bleven.” De huis-

arts stelde de diagnose: overspannenheid. De bedrijfsarts bevestigde dat en adviseerde Gijsbert een coach te nemen. “Dat was iemand met een rooms-katholieke achtergrond. Ze sloeg de spijker op zijn kop, toen ze tegen mij zei: ‘Je gaat toch naar de kerk? Heb je daar niet geleerd dat God wil dat je zes dagen werkt en één dag moet rusten? Als je daar nu eens mee begint.’ Daarna heb ik dagenlang op de bank gelegen, ik kon niets. En net in deze periode ben ik ook nog getrouwd. Ik zat onder

de pillen, maar toch was het een mooie dag. Gaandeweg kwam er acceptatie. Na een paar maanden begon de situatie langzaam te verbeteren. Ik begon weer te werken, eerst één ochtend. Sloopend. Maar het lukte me om mijn werktijden uit te bou-

wen. Ik deed veel aan beweging. Dat raad ik iedereen aan: door lichamelijke vermoeidheid raak je geestelijke vermoeidheid kwijt. Tijdens het lopen of fietsen raakt je hoofd leeg. Langzaam bouwde ik mijn lichamelijke en geestelijke conditie weer op. Ik heb gelukkig veel steun gehad van mijn werkgever, die ondanks mijn toestand toch het jaarcontract verlengde. Hij vertrouwde erop dat ik zou herstellen. Dat gaf veel kracht.”

Namibië

Gijsbert, geboren in Hoge Hexel, en getogen in Den Ham, komt uit een gelovig hervormd nest. Een stevige basis waarop hij verder kon bouwen. “Ik ben mijn ouders daar dankbaar voor. Daarnaast zijn waren twee momenten van doorslaggevende betekenis voor mijn geloof. Het eerste moment was een diaconale reis naar Namibië. Ik werd enorm getroffen door het geloof van de mensen, terwijl ze materieel gezien erg arm waren. Als je ziet hoe weinig de mensen er bezitten, maar hoe enthousiast ze geloven! God is daar, tussen die ‘arme’ mensen. Dat heeft me erg aan het denken gezet.”

Burn out

“Het tweede omslagpunt was mijn burn out. Een enorme testcase. Toen het slecht met me ging, ervoer ik God lang niet altijd, maar Hij was er wel. Dat is ook mijn boodschap aan mensen die dit meemaken: je komt er met Gods hulp uiteindelijk wel weer bovenop, ook al geloof je dat zelf niet. Als je nog maar 24 jaar bent, zoals ik toen, denk je dat je alles kunt. Ineens was dat over. Lag ik daar thuis op de bank. Zag mijn vrienden niet meer. Gelukkig kreeg ik wel medeleven vanuit de

kerk. Een ouderling kwam regelmatig langs om naar me te luisteren en met me te bidden. Maar ik had toch ook professionele hulp nodig. Mensen verwachten vaak dat een dominee of ouderling die hulp kan bieden. Maar daar mag je niet zomaar vanuit gaan. Omgaan met overspannen mensen is niet hun vak. Ik heb ook veel steun gehad aan mijn vrouw, maar zij is evenmin mijn therapeut.”

Gevarenzone

Nog steeds is Gijsbert actief voor kerk en samenleving. Zo verzorgt hij de financiën en sponsoring van het jaarlijkse interkerkelijke BOOST Gospel Festival in Twente. Hij speelt regelmatig orgel in twee kerken in Den Ham. Maar hij heeft veel geleerd van zijn burnout: “Ik voel me niet meer verantwoordelijk voor de hele wereld. Na mijn herstel heb ik mijn agenda radicaal leeg gemaakt. Ik heb veel afgezegd, ook werk voor de kerk. Laatst moest ik overwerken, maar ik heb toch ‘nee’ gezegd. Dat kan ik nu heel goed: ‘nee’ zeggen. Wel is de manier waarop je dat doet belangrijk. Soms zeg ik: ‘Ik snap dat je hulp nodig hebt, maar ik kan je nu niet helpen. Misschien is er iemand anders?’ Mensen accepteren dat, je verplaatst je wel in de persoon die hulp nodig heeft. Als je altijd maar ‘ja’ zegt, gaat iedereen ervan uit dat je een bepaalde taak toch wel uitvoert.”

Waarschuwen

Gijsbert spreekt op uitnodiging in bijzondere kerkdiensten of voor catechesegroepen. Hij vertelt over het voorkomen van over-

spannenheid en teveel stress. “Mensen zeggen na afloop dat ze dingen herkennen. Ik hoorde van iemand die mijn opmerkingen ter harte had genomen en niet overspannen was geraakt. Vooral jongeren krijgen gigantisch veel prikkels. Sommige jongeren kijken ‘s nachts Netflix en houden hun smart-

phone bij zich om toch vooral maar geen bericht te missen. Dagelijks komen er honderden berichten langs. Geen wonder dat mensen opgejaagd worden! Laat je niet door je telefoon beheersen. Leg hem weg. Kijk op gezette tijden of er een bericht is. Jij moet de telefoon beheersen, niet andersom. Ik werk met lijstjes waarop ik dingen afstreek als ik ze gedaan heb. Dat geeft overzicht en voldoening.

Ook veel vijftigplussers hebben te maken met burnout. Misschien vanwege hun levensfase; de kinderen zijn de deur uit en ze vragen zich af: ‘Is dit het nu?’ Ook in de Bijbel kwam al overspannenheid voor. Wist je dat Elia vluchtte voor koningin Izebel en niet meer verder wilde leven?”

God draagt je

Leidraad tijdens zijn ziekteproces was onder meer Psalm 42. “Je weet dat God je draagt, maar middenin een crisis, merk je dat niet. In Psalm 42 staat: ‘Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel.’ Het was een rotperiode en ik leefde een jaar lang in een isolement. Maar ik heb veel geleerd over mezelf. Hoe gek het ook klinkt, ik had deze ervaring niet willen missen.”

Bakkie doen in Kuinre / Blankenham

Na de dienst

Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens voor of na de dienst te ontmoeten. Daarom is er in Kuinre gelegenheid om na de zondagse diensten op 23 september, 21 oktober en 25 november koffie te drinken. De gemeente Kuinre/Blankenham nodigt u van harte uit een kopje mee te drinken!

Startzondag

Op zondag 23 september beginnen de kerkelijke gemeenten Kuinre en Blankenham samen aan een nieuw seizoen kerkenwerk. Het thema van de dienst is: ‘Alle kleuren van de regenboog’. Ook al zijn mensen allemaal verschillend, elk mens en elke groep binnen de gemeente draagt bij aan het geheel. We kunnen niet

zonder elkaar. Zoals een regenboog zijn schoonheid krijgt als alle kleuren zichtbaar zijn, zo hebben we elkaar nodig binnen de gemeente om de veelkleurigheid van Gods liefde te weerspiegelen. De organisatoren hopen er met elkaar een mooie dienst van te maken. Komt u ook? Aanvang 10.00 uur. Na de dienst is er koffie met wat lekkers.

Koffieochtenden

Vanaf september is er elke laatste woensdag van de maand koffiedrinken in de kerk. De kerk staat open voor iedereen. Aanvang 10.00 uur. Er is dan koffie met wat lekkers en ruimte voor een gesprek. Omdat deze activiteit nog in de kinderschoenen staat, kan het zijn dat er in de loop van het seizoen op een koffieochtend nog meer te doen is dan alleen maar koffiedrinken. Een groep vrijwilligers is bezig met de invulling



van deze koffieochtenden. Hierbij alvast de data: de woensdagen 26 september, 31 oktober en 28 november.

Eindelijk beroemd

DOOR ELLY ZUIDERVELD

Al een jaar lang werd ik via berichtjes op Facebook bestookt door Erik, een jongen met een verstandelijke beperking en een kleine woordenschat. Hij had maar één doel voor ogen en dat was: Beroemd worden. Nu herken ik dat van toen ik zelf jong was, dus ik wees hem niet meteen af toen hij vroeg of hij met ons mocht optreden en een liedje zingen. En beroemd worden. Ik probeerde hem uit te leggen dat zoiets niet vanzelf gaat. Dat je daarvoor moet oefenen en ergens een concert afspreken. Oefenen deed hij steeds schreef hij, want hij kende al onze liedjes. Nu het concert nog.

Helaas voor hem hadden we steeds geen optreden bij hem in de buurt. Ik vroeg hem in welke kerk hij kwam. Misschien was

daar iets te regelen. Toen ik de naam wist, zocht ik het telefoonnummer op en belde een paar keer. Tevergeefs.

Iedere keer schreef hij: "Morgen zingen?", "Zondag zingen?" en steeds weer moest ik hem teleurstellen. Maar Erik bleef volharden. "Ik heb al liedje", schreef hij. "Een mooi pak." Het liedje was 'Ik zag een kuikentje'. Dat vond zijn oma, die ziek was, ook zo mooi. Hij stuurde zelfs de tekst, voor het geval ik die niet meer kende. Ik vond het zo sneu om hem teleur te stellen. Er moest toch een manier zijn?

Ineens kreeg ik een briljant idee: "Hoe heet jouw dominee?" Hij noemde zijn naam. Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Ik zocht de dominee op via Google, belde hem en legde het uit. Hij zei: "Dat is apart. Ik kom net



Illustratie: Hester Nijboer

bij die familie vandaan. De oma van Erik is vannacht overleden..." Al snel besloten we dat de begrafenisdienst de gelegenheid was om met Erik een liedje te zingen.

En vandaag was het zover! Ik kwam terecht in een warm bad van liefde voor oma. Het was een

mooi en ontroerend gebeuren. Erik en ik zongen, samen met alle achterkleinkinderen. De hele kerk zong mee: 'In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen...' Oma zou het prachtig hebben gevonden. En Erik is nu eindelijk beroemd.

De auteur is zangeres, schrijver en levenskunstenaar.

Speeddaten in Hollandscheveld

Jongeren, die zelf een dienst voorbereiden tot en met de preek toe? Als dat maar goed gaat. "Kan best", zegt dominee Mark Peschar. "Bij ons in Hollandscheveld ging het verrassend goed." Jongeren organiseerden een kerkdienst en een speeddate-event voor de hele gemeente. Elkaar ontmoeten en leren kennen, daar gaat het om.

Het jeugdwerk in Hollandscheveld is al een aantal jaren in beweging. In 2004 werden catechisatie en clubwerk onder de noemer 'Provider' (zie kader) in elkaar geschoven. Van de vier groepen is er één over. Wel zijn verschillende nieuwe jeugdgroepen ontstaan.

Eigen dienst

De Providergroep draait al enkele jaren in ongewijzigde samenstelling. De tieners van toen zijn inmiddels twintigers geworden. In het winterhalfjaar ontmoeten ze elkaar regelmatig op de woensdagavond. "In de kerk zien we ze bijna niet, maar ze praten wél over geloofszaken. Van hen kwam het idee om op hun eigen manier een dienst in elkaar te zetten. Dat vonden we prima. Ik heb me dan ook nergens mee bemoeid. Mijn aandeel was: de preek voorlezen die de jongeren voor mij geschreven hadden."

DOMINEE MARK PESCHAR: "DIE ZONDAG WISTEN WE NIET WAT WE ZAGEN. DE KERK WAS VEEL VOLLER DAN ANDERS. EN OOK VOOR DE KOFFIE NA DE DIENST WAS VEEL ANIMO."

De dienst was gepland op 18 maart. Iedereen was zeer benieuwd. Zouden er mensen op afkomen? "Die zondag wisten we niet wat we zagen" aldus Peschar. "De kerk was veel voller dan anders. En ook voor de koffie na de dienst was veel animo. Je zag dat de mensen het

fijn vonden om elkaar in de kerk te ontmoeten." En dat was het dan? "Nee, de groep vond het belangrijk dat er een vervolg zou komen en dat mensen, jongeren en ouderen, elkaar beter zouden leren kennen. Daarom organiseerden ze op de woensdag erna een speeddate-event. Het verrassende was dat ook daar de opkomst boven verwachting groot was."

Bijzondere ervaring

Een bezoeker geeft in het kerkblad een terugblik op het speeddaten. Het was voor hem een bijzondere ervaring: "Gisteravond ben ik naar de speeddate-avond geweest. Het doel was om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei kerkelijke zaken. En van groot belang: elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, verbinding zoeken. De opkomst was groot.



Dominee Mark Peschar: "We hebben tijdens het speeddaten gemerkt dat we elkaar nog veel te vertellen hebben."

Net zoveel mensen als er soms in de kerk zitten. Bijzonder!"

Na een kop koffie kreeg iedereen een tafelnummer. Op elke tafel lagen stellingen, waar men twee aan twee over moest praten. Na tien minuten werd er doorgeschoven, zodat zich nieuwe tweetallen vormden. Wie nog niet uitgepraat was, kon gewoon blijven zitten, want het gesprek was belangrijker dan de spelregel: "Ik kwam in gesprek met mensen van wie ik de naam al jaren weet, maar die ik verder niet kende. De sfeer was goed, want in een één op één gesprekje, durf je vaak wel te praten. In een groep vind ik dat moeilijker."

Wij zijn de kerk

Voor de briefschrijver was er nog een ander positief effect: Hij merkte dat ik hij allerlei meningen bij ging stellen. "Gisteravond waren wij kerk. Wij deden wat God wil: elkaar ontmoeten, praten, luisteren. Niet direct wat vinden, maar ook vragen. Daar was ruimte voor. Dat moeten we vaker doen. Want wat is die kerk? Dat zijn wij, dus ik ook. Leeftijd speelde geen rol. Ik merkte dat wij WIJ moeten zijn en niet 'de jongeren en de ouderen'. Ik hoop dat er nog veel van deze avonden komen.

Wat is Provider?

Provider is een combinatie van catechisatie en club. Men werkt in vier blokken van vier avonden. De leiding bestaat uit twee of drie personen per groep. Ieder 'blok' werkt met een specifiek thema. Predikant, gemeenteleden en Providerveleiden bereiden de thema's voor met behulp van bijvoorbeeld HGJB-materiaal. Het is de bedoeling dat na elk 'blok' een Gezinsdienst wordt georganiseerd, waarvoor familie, vrienden en bekenden kunnen worden uitgenodigd. Iedere Providergroep wordt betrokken bij het voorbereiden van één van de Gezinsdiensten. Doel van Provider is en blijft hetzelfde als van catechisatie en club: leren en nadenken over de Bijbel en de Here Jezus beter leren kennen en begrijpen. Ook gezelligheid en leren omgaan met elkaar is belangrijk en draagt bij tot meer saamhorigheid.

Hopelijk zijn er volgende keer te weinig tafeltjes..." En dominee Peschar concludeert: "Inderdaad hebben we tijdens het speeddaten wel gemerkt dat we elkaar nog veel te vertellen hebben."



Hé, leuk jou hier te ontmoeten!

Ga jij elke zondag naar de kerk?

Gezellig al die jongeren!

Dat heeft ie ook niet van zichzelf!

Goeie preek hé?!

Agenda

9 september

Open Monumentendag synagoge Enschede, Prinsstraat 16, Enschede, 11.00 – 17.00

9 september

Wandeltocht 'Het verstoorde leven'. Langs oude Joodse plekken in Deventer. Verzamelen bij Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer, 13.00; kosten: 5,-

9 september

Openstelling Joodse Begraafplaats Boddenstraat w22, Almelo, 14.00 – 16.00

16 september

Welkomdienst m.m.v. zangeres Joke Buijs en ds. H. van Ark Goede Herderkerk, Borger 19.00

22 september

Release CD 'Urk is 'n gezegend laand' van Geke's Tiental Gemeentehuis Urk, 16.00

Donderdag 27 september

Informatiebijeenkomst zomer-magazine Wal & Water 2019 De Poort, Het singel, Zwartsluis; 20.00; toegang vrij; aanmelden: ygerne@welkominderkerk.nl

Zaterdag 29 september 2018

Landelijke Trainingsdag voor Gespreksleiders (Evangelisch Werkverband), Harderwijk, De Regenboog, aanmelden: EWV.nl, 10.00 – 16.00 uur, € 14

30 september

spreekbeurt Hans Maat (dir. Evangelisch Werkverband) Kruiskerk, Anerweg Noord 8, Lutten, 9.30 uur Zaterdag 13 oktober Ontmoetingsdag Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe

Muziekagenda

Zondag 16 september

Female à capella met 'Wishful singing', Zalencentrum De Hoofdhof te Zwolle-Berkum, 15.00 uur, € 10 (tot 16 jaar € 5)

Zondag 16 september

Welkomdienst met Joke Bruis & band; Borger, Goede Herderkerk, 19.00

Woensdag 19 september

Concert Michael W. Smith, Ahoy Rotterdam, 20.00; info en reserveringen: events4christ.nl of 0297- 237172; (2^e concert op 24 sep. in Veenendaal is uitverkocht)

Zaterdag 22 september

Joh. de Heer samenzang t.b.v. het goede doel met Ad Huetink (orgel), Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur, € 10

Woensdag 3 oktober

Rivers & Robots (verrassende worship band uit Engeland) De Basiliek, Veenendaal info en tickets: events4christ.nl of 0297 - 237172

Zaterdag 6 oktober

Jubileumconcert gospelkoor 'Testimony to the Lord' gereformeerde kerk te Berghuizen

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl



Wat je als kind leert, vergeet je niet gauw



Enkele jonge gezinnen uit Elburg begonnen drie jaar geleden met het wekelijks memoriseren van een Bijbeltekst. Ze wilden kinderen al jong vertrouwd maken met de Bijbel. Spontaan ontstond een project waaraan ook ouderen meedoen. Momenteel zijn er ongeveer 300 deelnemers, van wie de helft kinderen.

DOOR BETTY KROONEMAN, ELBURG

De komende weken besteedt het Zondagsblad uitgebreid aandacht aan dit project.

Korte teksten

Coördinator Betty Krooneman vertelt: "De opzet is eenvoudig. Als coördinator van het project zoek ik bijbelteksten uit, beheer ik het deelnemersbestand en houd ik per mail contact met de deelnemers. Bij voorkeur kies ik wat kortere teksten die een aspect van de bijbelse boodschap kernachtig samenvatten; ik houd daarbij rekening met het kerkelijk jaar. Deelnemers ontvangen voor elke week een tekstkaart. Nieuwe deelnemers krijgen tips over hoe ze het memoriseren kunnen aanpakken met kinderen. Enkele jongeren uit de gemeente zijn betrokken bij de vormgeving van de kaartjes en het beheren van een facebookpagina (www.facebook.com/WekelijkseBijbeltekst). We bereiken wekelijks 200 tot 400 mensen. De weekteksten staan ook op de

zondagse nieuwsbrief, zodat alle kerkgangers er kennis van kunnen nemen. Best fijn, want de tekst wordt nogal eens aangehaald tijdens de kerkdienst. Sinds 1 januari 2018 reiken we een bij de weektekst passend psalmvers aan. Uit een eerste peiling blijkt dat verschillende gezinnen de uitdaging aangaan om het lied dagelijks te zingen met de kinderen."

Zegen

Het project voorziet in een behoefte. Geert en Fennie Prohitis met hun vier kinderen, in de leeftijd van twee tot acht jaar, doen vanaf het begin mee. Fennie vertelt: "We vinden het belangrijk dat onze kinderen vertrouwd raken met de Bijbel. Wat je als kind leert, vergeet je niet snel. De Bijbel is op allerlei manieren beschikbaar, zelfs op onze smartphone. Maar er kan een tijd komen dat dat anders is. Dan is het belangrijk dat ze Bijbelwoorden in hun geheugen hebben. Als de kinderen in de kerk een tekst horen en herkennen, zeggen ze: 'Die ken ik, mam.' Dat vind ik mooi!"

"WE VINDEN HET BELANGRIJK DAT ONZE KINDEREN VERTROUWD RAKEN MET DE BIJBEL"

Verrijkend

Fennie raadt anderen aan ook mee te doen. Ook voor haarzelf is het verrijkend om teksten te leren, en: "Het is elke zondagavond weer een uitdaging om de nieuwe weektekst aan de kinderen uit te leggen." Bij volwassenen zonder jonge kinderen komt de tekst vaak ter sprake tijdens de gezamenlijke maaltijd of onder de koffie. Een mevrouw vertelde dat bijbellezen voor haar soms te intensief is. Nu kiest ze ervoor in zo'n periode alleen met de weektekst bezig te zijn. Ze ervaart zegen, het Woord geeft haar hoop en kracht.

Betty Krooneman is lid van de Hervormde gemeente Elburg. In het GZ van volgende week kunt u meer lezen over haar leven en werk.

Tekstkaarten en tips

Deelnemers ontvangen voor elke week een tekstkaart. Nieuwe deelnemers ontvangen tips. Enkele jongeren zijn betrokken bij de vormgeving van de kaartjes en het beheren van een facebookpagina (www.facebook.com/WekelijkseBijbeltekst)

Is de kerk nog te redden?



Het onderwerp dat velen van ons christenen het meest bezighoudt is de toestand van onze kerken.

langen om onze geliefde religieuze instituten en tradities te redden in de praktijk juist de ondergang ervan versnelt?

We zien hoe ze rimpels gaan vertonen en krimpen, vergrijzen en leeglopen. We weten hoe belangrijk de kerk in ons leven voor ons geweest is en we willen voorkomen dat het met onze kerken dezelfde kant op gaat als met de telefooncellen, de cassettebandjes of de vaste telefoonlijnen.

Zou het kunnen dat Gods Geest de kerk oproept om niet langer te proberen zichzelf te redden, en in plaats daarvan samen met God de wereld te gaan redden? Zou het kunnen dat bet schenken van jezelf om de wereld te helen de enige manier is waarop de kerk haar eigen ziel nog kan redden?

Brian McLaren
fragment (pag.171) uit *De Grote Spirituele Shift*, Uitgeverij Kok, ISBN 9789043529280, € 22,99



Maar steeds als ik een gesprek met iemand voer over het 'redden van de kerk' moet ik onwillekeurig denken aan de woorden van Jezus: *Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.* Door deze woorden van Jezus vraag ik me af: is het mogelijk dat ons ver-

Marktplaats of rommelmarkt?

Geld nodig voor een concreet project? Organiseer een rommelmarkt. Grote kans dat u het beoogde bedrag bij elkaar haalt. Maar pak het goed aan.

Begin op tijd. Maak een planning: wanneer kunnen mensen spullen brengen, wanneer kunnen we spullen halen, waar slaan we alles op, zet de spullen meteen soort bij soort, maak kleine teams verantwoordelijk per categorie. Verkoop ook koffie, koeken, broodjes haring of broodjes bal en zorg voor gezellige zitjes. Mensen blijven dan langer hangen en de hapjes en

drankjes brengen flink extra geld op. Stal alles uit op tafels of platte wagens; niemand staat graag op de kop te graaien. Etaleer de verkoopwaar met zorg. Je verdient twee keer zoveel aan kleding als je die netjes op rekjes hangt en niet op een berg gooit.

Volgend jaar weer?

Meestal hou je een massa dingen over. Kun je die opslaan, selecteer dan wat je wilt bewaren om volgend jaar te verkopen. Maar pas op, na een paar rommelmarkten is het nieuwtje eraf en wordt het moeilijke om vrijwilligers te krijgen.

Slim!

Dat merken ze ook in Holland-scheveld. Een paar gemeenteleden staken de koppen bij elkaar en vroegen zich af: Hoe kunnen we spullen verkopen zonder rommelmarkt? Nou, dan doe je wat half Nederland doet: die zet je op Marktplaats. Dat doen ze nu al jaren met een man of drie, vier. En ze hebben er lol aan! Ze weten inmiddels wat wel of geen geld opbrengt, maken de voorwerpen schoon, schieten een paar plaatjes, maken een goede omschrijving en zetten ze op Marktplaats. En weet je wat: jaarlijks halen ze zo'n 9.000 euro op voor de kerk!





Blokzijl PROT. GEM.

Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en
verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

Zondag 9 sept. 10.00u ds M.Rohaan (V'hove). De Wielewaal Scheerwolde. Organist: Jaco Floor. Collecte: 1^e stichting 'project Voice', 2^e eigen kerk, 3^e vredeswerk.
Komende zondag. Is de dienst in de Wielewaal in Scheerwolde. Dan zal dominee Marijn Rohaan uit Vollenhove voorgaan. Organist is dan Jaco Floor. Een gezegende dienst toegewenst! Ook dan is er na afloop koffiedrinken en ontmoeten van elkaar. Je bent van harte welkom! Doe je ook mee? Kom gewoon?
Pastoraat. Mw. Jannie Visscher, Steenwijkerkolk 2 Blokzijl, is afgelopen maandag geopereerd en dat heeft ze goed doorstaan gelukkig! Het wachten en hopen is op een goede uitslag. Mw. Tineke de Lange, Rietweg 1 Nederland, moet opnieuw bestraling ondergaan. Ook met haar en haar gezin leven we mee! Dhr. Jannes Koning, Schoolstraat 33, Scheerwolde is afgelopen week geopereerd en zijn z'n lymfeklieren weggehaald. Ook bij hem is het wachten op de uitslag. Hopen op goede berichten! Er is zorg en onzekerheid 'hoe het alles zal komen'. Laten we hun namen brengen bij Hem, die hoort! Want altijd kun je bij Hem terecht! Ook is er een heel blij bericht, dat bij de familie Mathijs en Renske Kloek, Houtzagerijweg 22 Blokzijl een dochter **Carlijn Lauren Jolie** is geboren op 28 augustus. Heel hartelijk gelukgewenst jullie! Henk.

'Raak met Uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij Uw kind.'
Lied 695

Bezoekdienstkalender. Jarig op 1 september mw J. Dragt-de Lange, 81 jaar, Zuiderzeeweg 8, op 3 september mw G. Huisman-Stevens, 86 jaar, Zuiderkade 5. Beiden te Blokzijl.

Jarig op 11 september mw R. de Wagt-Wessterbeek, 86 jaar, Koningin Julianaweg 17 Scheerwolde. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Er is tweemaal een gift ontvangen elk € 20,- Hartelijk dank! Namens de bezoeken Marie Dijkman-van der Sluis.

Facebook. Wordt vriend op facebook van de kerk Blokzijl-Scheerwolde en we delen met u en jou de bijzondere activiteiten, die er zijn in en om de kerk!

KinderKerk Blokzijl Scheerwolde. KinderKerk is er voor groep 1-3 tijdens de dienst in de Waaier vanaf 10 uur. KinderKerk voor groep 4-8 is er tijdens de dienst in de consistorie van de Grote Kerk, de kinderen gaan na de eerste schriftlezing naar de KinderKerk en komen na de collecte weer terug in de dienst.

De KinderKerk heeft een eigen collecte. Tijdens de diensten in Scheerwolde, speciale diensten of projecten worden de kinderen van groep 1-3 ook in de kerk verwacht. Dit is tijdens Advent en de Veertigdagentijd periode en met speciale diensten zoals Kerst, Palmzonden, Pasen, Pinksteren, School-Kerk dienst, Dopen en de Startzondag.
Kopij eerstvolgende nummer voor het nummer dat vrijdag zaterdagsmiddag 12.00 uur naar Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Giethoorn

Predikant Ds. A.C.J. van Waard-Pieterse, De Elzen 20, 8355 CX Giethoorn, 0521-362555
astridvanwaard@hotmail.com
Scriba:
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 78a, 8355 AK Giethoorn, 0521-344266
scribagiethoorn@gmail.com
giethoorn.protestantsekerk.net
Kerkrentmeesters bankrek.nr
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 361 2597 51

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. Op zondag 9 september gaat mevrouw H. Frömming uit Amsterdam voor. De organist is de heer A. Nijmeijer en de ouderling van dienst is mevrouw M. Petter. De uitgangscollecte is bestemd voor het jeugdwerk. Na de dienst is er koffie/thee/limonade in het Protestantse Centrum. Tijdens de dienst zal er oppas aanwezig zijn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spitz, tel. 360322.

Collecten opbrengsten. Zondag, 2 september: Kerk € 36,45 en Diaconie € 35,79. De uitgangscollecte bedroeg € 51,05 en zal aan het onderhoud van het orgel worden besteed. De bloemengroet ging naar mevrouw A. Heemskerk.
Zendingsbusje. Het zendingsbusje bij de uitgang is geleegd. De inhoud bedroeg € 119,21 en zal aan een nader te bepalen zendingsdoel worden besteed.

Welke bril heb je op? Naar aanleiding van de preek van afgelopen zondag 2 september over de blinde man die door Jezus weer kon zien (Marcus 8 vers 22-26), wil ik u vragen: door welke bril kijken we als ouder in het opvoeden van kinderen? Het kijken door de "bril" hangt af van hoe de ouder zelf zijn of haar jeugd heeft ervaren met positieve of negatieve ervaringen. De bril die je draagt is van invloed op hoe je je kinderen ervaart en hoe zij op hun beurt de wereld ervaren. Van dichtbij maak ik mijn kleinkinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar mee en het verwondert me steeds weer hoe ze zich ontwikkelen als kleine mensjes met hun onbevangenheid en eerlijkheid in hun antwoorden en reacties op wat ze zien en meemaken. Bij de geloofsopvoeding is het van belang om jonge kinderen al op eenvoudige manier in aanraking te brengen met Jezus door liedjes te zingen, te lezen, een gebedje voor het slapen gaan en de handjes te vouwen

bij het eten. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen helpen groot te brengen, die een goed gevoel over zichzelf hebben, die veerkrachtig, moedig en creatief zijn, die instaat zijn tot verwondering en gezonde relaties kunnen aangaan. Zodat dit de aanzet geeft tot ontwikkeling van een wereldbewustzijn en het besef dat alle mensen, ongeacht cultuur en afkomst, eerlijkheid, rechtvaardigheid en goedheid verdienen.
Een zegenwens: Moge alle kinderen gelukkig zijn, moge alle (groot)ouders gelukkig zijn.

Spelenderwijs

Uren kan hij zo bezig zijn. Dromend, zich verwonderend, ontroerd en verrukt. Alles, ook het meest gewone, is nog een openbaring voor hem. Zijn kleine wereldje is de grootste en spannendste wereld, die er bestaat. Om jaloers op te zijn. Intenser kan er niet geleefd worden. Je bestaan als volwassene verbleekt hierbij. Dat ventje zit vlak bij het vuur. Spelenderwijs deelt hij in het grote geheim. Natuurlijk, het is onontkoombaar. Hij wordt groter. Zijn blik zal ruimer worden. Maar ook minder scherp. Zijn wereld zal groeien. Maar ook inkrimpen. Als hij de kunst, die hij nu zo meesterlijk verstaat, maar niet helemaal verleert. Als hij maar ergens in zijn ziel het kind blijft, dat hij nu zo prachtig is.
Hans Bouma

Voor u allen een liefdevolle week en Gods zegen. Een groet van Marjolein Petter.

Kuinre / Blankenham

Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre:
scriba-kuinre@live.com
Scriba Blankenham: Mevr. C.A.
Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG
Blankenham,
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente
Blankenham:
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham:
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

A.s. zondag 9 september zijn er diensten in beide dorpen: de vroege dienst van 9.30 uur is in Kuinre, de late dienst van 11.00 uur is in Blankenham. In Kuinre gaat de zondagschool weer van start.

Persbericht. Maandelijks inloopsprekuren voor senioren met vragen over reizen met het openbaar vervoer in opdracht van de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan,

hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. Het eerst volgende inloopsprekuren is op woensdag 12 september 2018 van 10.00-11.30 uur. Locatie: Bibliotheek Steenwijk, Meppelerweg 47, Steenwijk. We zien u graag!
OV-ambassadeurs, P/a YMCA, Peterskampweg 12 8031 LK Zwolle, tel. 038-4540130, e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
Nieuwe classispredikant. Ds. Klaas van der Kamp zal op zondag 9 september in een dienst in de Open Hof kerk te Kampen worden verbonden aan onze classis als classispredikant. We kennen Ds. Klaas van der Kamp als een betrokken voorganger, die de afgelopen jaar met regelmaat bij ons in Kuinre en Blankenham voorging. De dienst begint om 15.00 uur in de Open Hof, Lelystraat 49 te Kampen. We wensen Ds. K.v.d. Kamp een goede start van zijn werk in onze classis!

Volgende week zondag 16 september zijn er diensten in beide dorpen. De vroege dienst van 9.30 uur is in Kuinre, de late dienst van 11.00 uur is in Blankenham. Voorganger is Dhr. S. Bakker uit Urk. De zondagschool van Blankenham gaat deze zondag weer van start.

Monumentendag, monumentenweekend. In het weekend van 8 en 9 september zijn veel monumenten in ons land opengesteld, waaronder ook onze eigen kerken in Kuinre en Blankenham. Het landelijk thema van dit jaar is: in Europa. Komt u een kijkje nemen in onze monumentale kerken? In Kuinre is de kerk open op zaterdag vanaf 10.00 uur. Er zullen kaarten hangen van kerken uit heel Europa. In de kerkzaal hangen schilderijen van Mirjam van Benthem uit Kuinre. Ook zal materiaal ten toon worden gesteld van de Hervormde Vrouwen Groep van de afgelopen 80 jaar. Verder is de Historische Vereniging IJsselham weer aanwezig. De Kuunderse Punter, KUII, zal ook in de Linde liggen. De schippers van de KUII, nemen u graag mee voor een vaartochtje op de Linde. In Blankenham is de kerk het hele weekend open. De kerk in Blankenham is open op zaterdag 8 september van 10.00-17.00 uur en zondag 9 september van 13.00-17.00 uur. In de kerk zijn schilderijen te zien van Benno Pen uit Joure; panelen en beelden van Beeldhouwclub Sculptura; tafels, bankjes en vogelhuisjes gemaakt door de Blokhut. Bij de Blokhut wordt mensen met een verstandelijke beperking dagbesteding aangeboden op een creatief en licht arbeidsmatig niveau, dat aansluit bij hun belevingswereld en ontwikkelingsniveau. Zie www.deblokhut-emmeloord.nl Het goede doel waarvoor wordt ingezameld tijdens de Open Monumentendagen in Blankenham is Henuki, een project in Peru, voor kinderen met een beperking, waar Jan en Len Meijerink uit Kuinre zich al

jaren voor inzetten. Op zaterdag 8 september zijn ook de kerken van Scherpenzeel en Nijetrijne open. In Scherpenzeel is een expositie van bijzondere viltobjecten van Marianne Scarpa. Er is een fiets- en autoroute langs de vier kerken. Ook de klokkenstoel in Spanga ligt langs de route. De route is te downloaden op www.historischeverenigingijsselham.nl
Startdienst. Begin september is de start van een nieuw seizoen, voor scholen, voor clubs en ook voor de kerk. Kringen gaan weer van start, de zondagschool begint weer, het koor Jubilee oefent weer. Sommigen zijn uitgerust terug gekomen van vakantie en beginnen vol goede moed aan een nieuw seizoen, bij anderen is zorg over een ziekte, studie, werk of naasten. Aan het begin van een nieuw seizoen vragen we God om een zegen over onze gemeente, over de wereld en over onszelf en onze naasten. De dienst vindt plaats op zondag 23 september om 10.00 uur in de protestantse kerk te Kuinre. Er wordt medewerking verleend door de verschillende groepen uit onze gemeente en door oecumenisch koor Jubilee o.l.v. Henk Boeve. Van harte uitgenodigd!
Koffieochtend. Er is een koffieochtend in de kerk in Kuinre, elke laatste woensdag van de maand, waarop ieder van harte welkom is. Vanaf 10.00 uur kunt u terecht voor een praatje, koffie en een gezellige activiteit. De data zijn: 26 september, 31 oktober, en 28 november. Van harte aanbevolen! Mocht u vervoer nodig hebben om te komen, neemt u dan contact op met Mevr. A. Poepjes, tel. 0527231061
Zieken. In onze gebieden denken we aan de zieken, aan hen die in het ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis en in een verpleeghuis. Ook bidden we voor hun familie en naasten.

Met vriendelijke groet,
Ds. R. v.d. Hucht

Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen,
tel. 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13,
8341 PZ Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl

Zondag 9 september. Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: Jannes Lopers. Ophaaldienst: dhr. W. Gaal. Eindcollecte: Jeugdwerk Eigen Gemeente. We luiden de zomer uit met de teksten van het evangelie van Markus. In de verhalen wordt ons veel verteld en geleerd over het leven als mens. Welke keuzes maak je in jouw tijd in jouw context met het oog gericht op het goede dat God ons aanreikt. Een leerweg, want een goede keuze gaat niet vanzelf, is niet vanzelfsprekend. Stilstaan bij wat



Vervolg van pagina 11

je wilt met je leven, een leven dat jou is geschonken en waar jij je verantwoordelijkheden in draagt. De evangelist zet ons hier aan het denken en geeft ons handvatten.

De lezingen zijn deze zondag: Deuteronomium 4:1-2, 9-20 en Marcus 8:27-9:1. Uit het Oude Testament lezen we een hartstochtelijke pleidooi, het komt als het ware vanuit de Hoge: het volk zal niet vergeten hoe God is en volgens welke spelregels ze hun leven in het land van de belofte goed kunnen vieren. Dan gaat het om het vertellen over de kracht die je drijft, de stem die je roept en de regels aanvaarden waarmee je wilt leven en vooral samenleven. Vertrouwen en belofte gaan hand in hand. Voorop staat dat je God niet verbeeldt, beeld je God niet in. God is zo sterk én zo kwetsbaar als 'een woord dat gaat' (zoals we het in een lied zingen). Eén ding is zeker: God, de Eeuwige is Enig, de Enige, de Eerste, de Allerhoogste. Bind dat vooral op je hand, onder je hart, opdat in al wat je doet deze woorden zichtbaar zijn. We hopen op een fijne en goede dienst met elkaar.

Open Monumentendag.

Zaterdag 8 september is in ons land weer Open Monumentendag, een dag waarop veel monumenten voor het publiek geopend zijn. Ieder tweede weekend (zaterdag en zondag) van september vinden de 'Open Monumentendagen' plaats in Nederland. Meer dan vierduizend monumenten zijn dan gratis toegankelijk voor iedereen. In de gemeente Steenwijkerland zijn deze zaterdag diverse monumenten opgesteld. Als Protestantse gemeente Steenwijkerwold doen wij deze dag ook mee. De kerk zal open zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Op deze dag zal in de kerk een kleine expositie te zien zijn van vakantiefoto's.

De nieuwe privacywet

(AVG). Het zal u niet ontgaan zijn. Met ingang van 25 mei jl. is de nieuwe privacywet van kracht. Een ieder heeft hier mee te maken, zo ook onze kerk. De nieuwe wet verwacht van ons dat we actief stappen ondernemen op het gebied van juridisch,

ICT, organisatie-procedures en opleiding. Onze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen onze kerk. U kunt lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Ook worden de rechten beschreven die u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en wie daarvoor de contactpersoon is bij onze kerk. De privacyverklaring kunt u vinden op onze website. Tevens vindt u een exemplaar van de verklaring bij de ingang van de kerk. Op verzoek kan u deze ook toegestuurd worden. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de coördinator, mevr. W. Heijman. **Nieuwe ouderlingen gezocht.** Ouderlingen zijn net als andere ambtsdragers, zoals diakenen en kerkrentmeesters, een onmisbare schakel in het kerkelijk leven. Belangrijker is echter gemeenteleden te vinden die bereid zijn een benoeming tot ouderling te overwegen, waardoor het aantal ouderlingen uitgebreid zou kunnen worden, wat voor het 'samen kerk zijn' van wezenlijk belang is. Met het aftreden van ouderling Ria van den Hoofdakker in het najaar blijven er maar twee ouderlingen over. Dit is echt te weinig. Een ouderling maakt deel uit van de kerkenraad en is dus een 'ambtsdrager'. En ambtsdragers worden gekozen voor, en bevestigd in, het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij over het beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de andere ambtsdragers. Verder ligt een deel van haar/zijn verantwoordelijkheid op het terrein van de pastorale zorg. Ouderlingen zijn betrokken bij de pastorale zorg, zij werken daarbij samen met de predikant en bezoekers en soms de diakenen. Verder doen ouderlingen -volgens een rooster- dienst in de kerk tijdens de erediensten op zondag en (wanneer mogelijk) bij rouw- en trouwdiensten. Wilt u, als u dit leest, deze vraag eens rustig tot u laten doordringen? Voor meer

informatie kunt u altijd contact opnemen met de predikant, de huidige ouderlingen of één van de andere kerkenraadsleden. **Startdienst.** Op 23 september is er een dienst die in het teken zal staan van de opening van de diverse winteractiviteiten. Er is dan, net als vorig jaar, een "Preek van de Leek", die dit keer verzorgd zal worden door Wilma Veen. Ook zal er medewerking verleend worden door de school. Na afloop van de dienst gaan we gezamenlijk naar de familie Ellen aan de Thijendijk. Daar zal een B.B.Q. zijn met salade, stokbrood enz. De kosten hiervoor zijn € 10,00 voor volwassenen, en kinderen t/m 12 jaar zijn gratis. Graag van te voren even opgeven (tot en met 18 september) bij Roeli Boer telefoon 58 75 70, email: roeliboer@home.nl Omdat we graag één kerk willen zijn hopen we u welkom te heten op 23 september aanstaande.

Bloemen. Met een hartelijke groet en een bemoediging zijn de bloemen uit de diensten van afgelopen zondag gebracht bij dhr. W.H. Hartkamp, Markehof 1.

Wij leven mee. Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen of met de predikant. Het leven van mensen is vaak een weg van op en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg nodig. Er zijn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast worden, maar hun werk met veel liefde doen. Alle zieken en hun verzorgers sterkte toegewenst! Vanwege nieuwe privacy wetgeving, zijn we terughoudender geworden met vermelding van namen.

Drie dingen om in vrijheid te leven

God, slechts drie dingen hebben we nodig om in vrijheid te leven:

om te beginnen brood, als het kan met wat beleg,

vervolgens een medemens als het kan een beetje sociaal,

en ten slotte een toekomstproject als het kan een beetje zinvol

bijvoorbeeld om dat brood met die medemens te delen.

Dank God, omdat we ze alle drie van U krijgen.

Dank God, Voor al die kansen Om te leven in vrijheid.

Uit: René Homikx, Laat uw Woord ontkiemen is ons hart. Vieringen van Woord en gebed

Met een hartelijke groet, ds. Eric van Veen

Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326 AD Sint Jansklooster tel. 0527-239504 predikantambt@hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. H. Wijermars, Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527-243860 scriba@hervormdvollenhove.nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 0527-241951.

Beheerder Hervormd Centrum "Tilvoorde": mw. N. Lassche-Remijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538 tilvoorde@hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. F.Vis - van Dalen, tel. 0527-245337 kapel@hervormdvollenhove.nl

9 september 2018 om 10:00 uur in de Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. De organist is dhr. J. V. Bredewout en het lied voor de dienst is Lied 217. Collectes: Diaconie, instandhouding van de eredienst, Tafelcollecte Kerk en Israel. De autodienst wordt verzorgd door Fam. A.J. Doosje, telefoon 241662. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente gepast door: Lonneke Nijhuis en Irma Bakker. Er is een kindernevendienst voor de kinderen van groep 1,2 en 3, dit wordt verzorgd door Anita Koedijk en Rosanne Heetebrij. **9 september 2018 om 15:30 uur in de Nieuw Clarenberg**, in deze dienst hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. De autodienst wordt verzorgd door Fam. A.J. Doosje, telefoon 241662.

9 september 2018 om 15:30 uur in de Kapel, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan.

9 september 2018 om 19:00 uur in de Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De organist is dhr. J. S. Wuite en het lied voor de dienst is Lied 217. Collectes: Diaconie, instandhouding van de eredienst, Tafelcollecte Kerk en Israel. De autodienst wordt verzorgd door Fam. A.J. Doosje, telefoon 241662.

Agenda. 9 september 2018 om 17:00 uur, Gast aan tafel, de Voorhof. 11 september 2018 om 19:45 uur, Vergadering KKV, Kapel. 20 september 2018 om 20:30 uur, oefenen Cantorij, Grote Kerk. 23 september 2018 om 10:00 uur, Cantorij, Grote Kerk.

Giften. De Diaconie ontving via B. Kasse-Leeuw € 10.00 voor het bloemenfonds en via ds. H.J.H. Pap € 10.00 voor de diaconie. Hartelijk dank voor deze giften.

Bloemengroet. Er zijn afgelopen week, als teken van medeleven en als groet van de gemeente, bloemen gebracht bij Chiel Rook, Leeuwte 42, bij

Dhr. Regeling, Franse Pad 5 en bij Dhr. Winters, Mr. Kroezestraat 8.

Bij de ochtenddienst van 9 september. In deze dienst, waarin we het Avondmaal vieren, wil ik beginnen met een serie over Jeremia 29-31. In deze hoofdstukken troost Jeremia het volk dat in ballingschap verblijft. Hij begint met hen een brief te schrijven. Na zeventig jaar zal God zijn volk bevrijden: 'Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.' Door de diepte heen gaat het naar een hoopvolle toekomst. Dat wordt ook prachtig zichtbaar in het Avondmaal: door het lijden en sterven van Jezus opent zich zijn Koninkrijk!

Bij de dienst van zondagavond 19.00 uur in de Grote Kerk. We hopen in deze dienst het Heilig Avondmaal te vieren, te proeven de genade en tederheid van de HEER. We willen in deze dienst ons richten op woorden uit psalm 111: 'Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen, eeuwig gedenkt Hij zijn verbond.' Psalm 111 is een wat onbekende psalm maar dat hoeft niet zo te blijven.

Twee weken geleden hebben we nagedacht over dat bijzondere werkwoord 'gedenken'. Het wijst op de geheimzinnige tegenwoordigheid van Hem die ons beveelt: 'Doet dit tot mijn gedachtenis...' In dezelfde psalm 111 zingen we: 'Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt...'

100e Maaltijd Gast aan Tafel. Alweer 8 jaar geleden hebben een aantal personen uit Vollenhove, Gast aan Tafel opgericht. Zondag 9 september gebeurt dit al voor de 100e keer. En hier zullen we zeker aandacht aan schenken. Elke tweede zondag van de maand organiseert Gast aan Tafel in Vollenhove een diner. Iedereen die mee wil eten, kan zich hiervoor aanmelden en betaalt drie euro per persoon. Het vindt plaats in de Voorhof om 17.00 uur. Samen eten is gezellig en goed voor de sociale contacten. Het mooie is, dat wij alleen de randvoorwaarden scheppen en de mensen het verder zelf doen; ze maken zelf contact met elkaar. Wij vinden het een mooie toegevoegde waarde in een samenleving die gericht is op consumeren en produceren. Nog steeds komen er gasten van het eerste uur, sommigen zijn afgevallen en anderen zijn er weer bijgekomen. Het mooiste compliment krijgen we als de gasten zeggen dat het lekker is. Koken gebeurt door vrijwilligers, ook hierbij nog steeds mensen die dit vanaf het begin organiseren. Iedereen is van harte welkom, lid van een kerk zijn is zeker geen voorwaarde. Wilt u ook een keertje mee eten, geef u dan op bij: Margreet Winters tel. 241693 of Marjolein Verbaas tel. 243093 Mocht u niet op eigen gelegenheid naar de Voorhof kunnen komen, dan kunnen we voor vervoer zorgen. Geef dit dan wel even door als u zich

Advertentie

Verrassend creatief
topic.nu



Vervolg van pagina 12

opgeeft. Wilt u een keertje koken, dan kunt u zich bij dezelfde dames opgeven.

Vollenhove STAD

Ds. D. Wolters, Steiger 27,
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail:
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Pastoraat. Mw. van der Linde, Voorslag 3, ondergaat deze week een operatie. Dhr. Muizelaar, Meester Kroezestraat 36, verblijft in het ziekenhuis. Dhr. Habekotté, Meester Kroezestraat 22, is thuis na een verblijf in het ziekenhuis. We bidden al deze gemeentelieden kracht en gezondheid toe.
Belijdeniscatechisatie. Nu de zomer voorbij is, ben ik druk bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen. Ik ben heel benieuwd of er gemeentelieden zijn die belangstelling hebben voor belijdeniscatechisatie. Denk je er over na, of ken je iemand die er over nadenkt, doe me dan even een berichtje! Dan kunnen we zoeken naar de meest geschikte avond om het komend seizoen met elkaar in gesprek te zijn.
Ten slotte. Na een heerlijk verblijf in de Pyreneeën, ben ik weer vol frisse moed aan de slag! Ik hoop de komende periode weer samen met u op te trekken, achter Jezus Christus aan.

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Vollenhove AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD, Sint Jansklooster,
0527-239504.
E-mail:
predikantambt@hervormdvollenhove.nl
E-mail:
scriba@hervormdvollenhove.nl

Avondmaal in kleine kring op zondag 9 september om 15.30 uur in de Kapel. Voor gemeentelieden voor wie de 'normale diensten' bezwaarlijk zijn vanwege bijvoorbeeld de lengte van de dienst is er gelegenheid om in kleine kring het Heilig Avondmaal te vieren. Het geheel duurt ongeveer 30 minuten. Hartelijk welkom.

In memoriam Trijntje Visscher-Naber. Zeer onverwacht is overleden op 22 augustus 2018 Trijntje Visscher-Naber in de leeftijd van 65 jaar. Waarschijnlijk is een verkrampting in de slagader haar fataal geweest. Trijntje Naber is geboren op 11 augustus 1953 in Avereest. Ze groeide op in een gezin met zes kinderen. Trijntje was een meisje dat toen ze 16 werd meer interesse had in een bromfiets dan in een naaimachine. Na de schooltijd ging Trijntje werken bij Wehkamp. Bij dancing Takens in Balkbrug - een begrip in die tijd - ontmoette ze Gerard Visscher uit Vollenhove. Gerard en Trijntje kregen vaste verkering en beloofden elkaar trouw op

6 april 1979. Het jonge stel ging wonen in Vollenhove. Er werden er kinderen geboren, twee zonen John en Erwin en ten slotte een dochter Anita. Zorgzaam was Trijntje als vrouw, moeder, schoonmoeder, schoondochter en als oma. De kleinkinderen op wie oma zo trots was, ze trokken op oma Trijntje. Met oma kon je lachen. Op een bepaalde manier had Trijntje de regie in handen; ze was de drive achter het geheel. Wist steeds opnieuw te motiveren zonder dat ze cynisch werd. Op de kaart lezen we: Je liefde en je kracht, je warmte en je lach, we zullen je missen, elke dag. We zullen Trijntje missen in de kerk. Typerend was haar vertrouwen in God. Een uitspraak die haar tekende was: 'Sta je bij een graf, kijk dan niet naar beneden in de kuil maar kijk naar boven...' Het doet denken aan de woorden uit Collessenzen 3: 'Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God...' De rouwdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 28 augustus in de Grote kerk van Vollenhove. Aansluitend was er de begrafenis op begraafplaats Toutenburg in Vollenhove. We wensen Gerard die in Trijntje zoveel zal missen. Niet alleen een geliefde vrouw maar ook een maatje de nabijheid toe van de Trooster. Mag er troost zijn voor de familie, vrienden, de schoonmoeder, de kleinkinderen en de kinderen.

Ten slotte, ontvangt allen een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Leeuwte, ds. H.J.H. Pap

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

Ds. W.J. Menkveld, Veneweg 33
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,
Noorderweg 57, 8066 PW
Belt-Schutsloot, 038-3867486
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Protestantse kerk Wanneperveen,
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Diensten 9 september.

Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld – Startzondag. Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut. In BS is er een extra collecte voor de kosten van de startzondag. In W'veen is de diaconiecollecte voor missionair werk.

Diensten 16 september.

Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. J.A. Dekker, Lemele – Heilig Avondmaal. Belt-Schutsloot 19.00 uur – Sing In. Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Ds. J. Sytsma, Epe – Heilig Avondmaal.

Startzondag BS - 'Een goed

gesprek'. Elk jaar trappen we het winterseizoen af met een startzondag. We willen dit jaar beginnen met "een goed gesprek". We voeren dagelijks veel gesprekken met verschillende mensen. Maar wanneer noemen we het een goed gesprek? Is het een ontmoeting, waarin je echt de tijd neemt om met aandacht naar een ander te luisteren? Heb je het dan samen over wat je bezig houdt? Over wat je belangrijk vindt? Je bent van harte uitgenodigd om op 9 september na te denken over het goede gesprek. Natuurlijk praat je het gemakkelijkst onder het genot van koffie met koek, dus we zouden het fijn vinden als je iets meeneemt! En het zou natuurlijk mooi zijn als we het seizoen met een volle kerk beginnen.

Avondmaalscollecte 16 september Wanneperveen/ Belt-Schutsloot. Noodhulp voor slachtoffers op Lombok. Slachtoffers na aardbevingen op Lombok. De aardbevingen op Lombok op 5, 6 en 9 augustus 2018 hebben een grote chaos aangericht. Meer dan 460 mensen zijn omgekomen, 3.000 mensen zwaar gewond en meer dan 13.000 huizen zijn ingestort. Duizenden mensen slapen momenteel buiten of in zelfgemaakte tenten. Vooral voor de kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen, mensen met een beperking en zwangere vrouwen is de nood groot. Noodhulp voor Lombok. EO Metterdaad houdt samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) de situatie nauwlettend in de gaten. Door een groot netwerk van lokale organisaties, partners en kerken waar we als cluster mee samenwerken komt nu al de eerste hulp op gang. Onze focus ligt nu op het noorden van Lombok, waar het epicentrum van de aardbevingen ligt. De kwetsbare groepen vangen we op in een noodopvang, waar we hen een slaapplek, water en voedsel kunnen bieden. Daarnaast proberen we via het lokale netwerk direct hulp te bieden op de plekken waar de nood het grootst is. Wat kunt u doen voor Lombok? We roepen u op om te bidden voor de inwoners van Lombok, dat het aantal dodelijke slachtoffers niet hoeft te stijgen en de zwaargewonden mogen genezen. En daarnaast dat de noodhulp verder op gang mag komen en de afgelegen gebieden snel worden voorzien van schoon drinkwater, voedsel en onderdak.

Daarnaast kunt u een gift geven voor de noodhulp op het eiland. Elke euro helpt ons om de slachtoffers te helpen met opvangskampen, voedsel en schoon drinkwater. De opbrengst zal via ZOA, TEAR en Red een Kind besteed worden om de slachtoffers van deze ramp te ondersteunen. Namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Oppas W'veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

Rooster bloemendienst

W'veen. 09/9 – Fam. H. Veninga en fam. A. Huisman. 16/9 – Bloemendienstcommissie. **Bloemen BS.** De bloemen van zondag 2 september zijn gegaan naar Bertus Beld. **Bericht van Stichting Present.** Binnenkort hopen wij bij u in kerk te komen en kort aandacht te vragen voor het werk van onze stichting door middel van een tijdcollecte. Dit is bij u in de kerk al meerdere keren geweest en dus bekend. Op zondag 23 september hopen wij in de ochtenddienst te gast te zijn op Belt Schutsloot en op zondag 30 september in de ochtenddienst op Wanneperveen. U kunt dan middels kaarten die worden uitgedeeld, aangeven wanneer u zich wilt inzetten voor uw medemens in Steenwijkerland die uw hulp heel hard kan gebruiken. Want ook hier zijn er mensen die niet op anderen terug kunnen vallen, die graag een dag(deel) hulp zouden willen bij bv het schoonmaken van hun woning, hulp bij de tuin of een fijne wandeling of uitje naar de Intratuin. We hebben geen data op de kaarten gezet, u mag zelf aangeven in welke periode u beschikbaar wilt zijn. Wij nemen na de dienst de kaarten weer in en gaan uw aanbod inventariseren en komen er met een passende match op terug. Mochten er vragen zijn dan kunt u deze na de dienst stellen aan ons. Met vriendelijke groet, Lammie Odink en Jessica van Benthem, Coördinatoren Stichting Present Steenwijkerland.

Vanuit de gemeente. Dhr. B. Beld werd opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan zijn oog en is inmiddels weer thuis. Dhr. S. Jonas is gevallen en daarvoor opgenomen in het ziekenhuis in Meppel. Naar verwachting is hij inmiddels weer thuis. We wensen beiden sterkte bij het herstel en de hulp en kracht van onze Hemelse Vader. **Vanuit de Pastorie.** Vandaag wordt collega P. Vis, die vorige week afscheid nam van de gereformeerde Johanneskerk in St. Jansklooster, bevestigd en doet hij intrede in Werkendam. Een gemis voor zijn 'oude' gemeente maar ook voor mij persoonlijk vanwege de goede contacten die we de afgelopen jaren hebben onderhouden. We wensen hem een goede start in zijn nieuwe gemeente en samen met zijn gezin in de nieuwe woonomgeving.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Willemsoord / Peperga / Blesdijke

Predikant: ds. Gerrit van den Dool
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194
8338 LD Willemsoord, 0521-514587
kerk.willemsoord@hetnet.nl
Koster: mevr. T. Winters-de Boer,
0521-588515, Rentmeesters Prot.
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Zondag 9 september. 09.30 uur. In deze dienst hoopt ds. H. Procee uit Vledder voor te gaan. Ouderling van dienst is Martinus Berger. Organist is Klaas Pesman. De uitgangscollecte is voor het orgelfonds. De ontvangst is door David Ragers en de bloemen worden bezorgd door Benia Lenstra. De zorg voor de kinderen is in handen van Cathi. De ophaaldienst wordt verzorgd door Cor Sijbesma (0521-588093) en de opname van de dienst wordt rondgebracht door Geert Dedden. Het lied voor de dienst is lied 207.

Collecten 9 september.

Diaconie: € 30,45
Kerkrentmeesters: € 40,50
de uitgangscollecte voor het onderhoudsfonds bedroeg € 42, **Giften.** Er zijn twee giften van € 5,- voor de kerk binnengekomen. Allen hartelijk dank voor uw giften.

Bloemen. De bloemen zijn als groet en bemoediging bezorgd bij mevrouw Kuper aan de Kloosterhuisstraat.

Verjaardagen. Op 10 september hoopt mevrouw A.K Krediet-Nijenhuis, Markeweg 118 te Blesdijke 84 jaar te worden. Namens de gemeente willen we haar van harte feliciteren en een gezegende dag toewensen.

Waar geloof het meest kost. "Bid voor ons." Dat is vaak het eerste dat vervolgd christenen vragen. Zij kennen het belang van gebed uit eigen ervaring. Iedere week geef ik u een gebedspunt door: In Buthan wordt de vrouw Rhan door haar schoonfamilie onderdrukt vanwege haar geloof. Haar man was ook christen, maar heeft vorig jaar door de druk van zijn familie het geloof losgelaten. Onlangs sloeg hij haar omdat ze blijft geloven in de Here Jezus. Het echtpaar heeft ook een jonge dochter. Bid voor dit gezin.

Kopij GZ. De komende weken verschijnt het GZ weer wekelijks. De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 9 september 12.00 uur bij de scriba. Het kan natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl

Onkruid, maar....

't Is onkruid, maar wat staat het lief, mijn gras staat vol met madeliefjes. Moet ik die nu uit gaan roeien? Laat mij toch in uw zonnenschijn, als een madeliefje zijn, Dat voor U mag groeien, bloeien. Uit: Als bloemen op de akker Van: Wim Plomp

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Henry Bos ouderling-scriba

De kerk open. De open stelling van de kerk op 6 donderdagen in de vakantieperiode is opnieuw een succes geweest. Voor de schilderijen van kunstenaar Jennifer Koning, de oude handwerken uit 1900 en de oude doop- en trouwboeken is veel belangstelling geweest. Evenzo voor de rondritten met paard en koets en het museumtreintje was de belangstelling groot. Het totaal aantal bezoekers lag deze zomer ruim boven de 300, de opbrengst van het busje voor het onderhoudsfonds bedroeg



Vervolg van pagina 13

€ 72,15. Allen hartelijk dank hiervoor. De kerkrentmeesters
Bericht van de Startzondagcommissie. Zoals u weet zal op 16 september de startzondag voor het komend jaar worden georganiseerd. Met een aantal mensen zijn wij over de invulling hiervan aan het nadenken. Ds Gerrit vd Dool zal de dienst leiden en er is als thema voor de dienst gekozen: 'Wat wil de Heer met ons?' Wij zouden graag na de dienst met elkaar nog een aantal dingen doen. Bv. Een fietstocht, een wandeling, een film kijken. Ook om elkaar beter te leren kennen en in ieder

geval om te besluiten wat er het komende jaar kan gebeuren in de kerkelijke gemeente.

Wij zouden met elkaar willen besluiten met een maaltijd. Het zal die dag dus tot een uur of 2 's middags duren. Wij willen u dit alvast mee delen en ook vragen of er ideeën zijn om die dag na de koffie met elkaar te gaan doen. Wat betreft de catering komt er nog een voorstel, maar wat betreft de ideeën kunt u alvast reageren naar:
 Ds. Gerrit vd Dool: predikantwillemsoord@gmail.com; Feikje Kloosterman: feijkjeloosterman@gmail.com; Rinske Schiere: jb.schiere@

binele.nl tel. 0625361453
Van de predikant. Startzondag Gemeentezondag. De 16e september komt dichterbij. Ik hoop zeer dat we na de startdienst met velen zullen deelnemen aan het programma dat de commissie voor deze zondag heeft opgezet. Zodat het een echte gemeentezondag wordt. Ditmaal is mijn bijdrage aan deze editie kort. Ik wil echter niet afsluiten zonder het gedicht 'De regenboog' mee te geven van Joke Verweerd. Daarin verwoordt zij treffend hoe de werkelijkheid van God zich 'zomaar' in ons leven kan aandienen. Het gaat zo:

De regenboog
Soms is er in de wolken iets van God, iets wonderlijks en door Zijn hand geschreven, Als de belofte voor een ander leven, Soms is er in de wolken iets van God. Soms is er op de wereld iets van God Soms komt een mens tot onverwachte dingen, Soms loopt een kleuter zomaar wat te zingen Soms is er op de wereld iets van God.

Soms is er in ons bidden iets van God Alsof Hij riep, voordat wij tot Hem kwamen, Dan blijft Zijn adem bij ons na het Amen Soms is er in het bidden iets van God. Soms is er in het leven iets van God De regenboog staat tot een brug gebogen En van de hemel komt een duif gevlogen Soms is er in mijn leven iets van God ...

Ds. Gerrit van den Dool

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn, worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.

Advertenties

KWALITEIT ZONDER COMPROMIS

VAN DER GRAAF BV PRODUCTENT VAN:

- "G.V." TROMMELMOTOREN
- "G.V." FRIKTIKOPPELINGEN
- "G.V." TANDWIELKASTEN

Tel.: 0527-241441
 Fax: 0527-241488
 info@vandergraafpte.nl
 www.vandergraafpte.nl

Van der Graaf
 Power Transmission Equipment

LAAT ZIEN WAT UW KERK DOET! DEEL DE VEELKLEURIGE INFOGIDS UIT.

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke activiteiten in het komende seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen aan gemeente-leden, nieuw-ingekeenden en geïnteresseerden.

Meer informatie: 0546 - 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
 www.welkominderkerk.nl

ZIEL elektrotechniek

- aanleg en onderhoud van elektrotechnische installaties zoals bedrijfs-, utiliteits-, woonruimteinstallaties • schakel- en ventilatietechniek • data- en telecommunicatie
- programmeerbare besturingen • beveiliging • nood- en verlichtingsystemen
- wind en zonne energie

Kanaalweg 10, 8366 YS BLOKZIJL
 Tel./fax: (0527) 29 17 43 / 29 17 20

De **ZIEL** van uw installatie

mountainbiken in Sauerland welkom in Haus Reinhold

Twee ruime appartementen. Ook gelijktijdig te boeken.

Kijk op hausreinhold.nl

RAVEIL

met Elly Zuiderveld zangeres en schrijfster

"Heb altijd vertrouwen, want we werken voor de beste Baas die er is"

Of het meest eigennuttige, christelijke blad van Nederland bij u past? Gewoon proberen.

½ jaar voor slechts €8,95!

wakker en waaks maandbladreveil.nl

DE SITE VAN UW KERK GESCHIKT VOOR SMARTPHONE?

Prat eens vrijblijvend met de makers van het Gezamenlijk Zondagsblad.

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl

Uitvaartverzorging
 Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Voor een piëteitsvolle uitvaart...

Bij overlijden: **0800 - 024 25 26**
 (dag en nacht bereikbaar)

Kantoor: Ballastweg 2, 7741 ZL COEVORDEN
 Tel.: (0524) 515 899
 Fax: (0524) 515 227

Postadres: Postbus 208, 7740 AE Coevorden
 e-mail: uvvugna@planet.nl

Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
 Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899

HOVENIERSBEDRIJF
 Waar uw wens ons werk is.

JAN LOGTMEIJER
 Al 29 jaar een begrip

Markeweg 113
 8398 GM Blesdijke
 Telefoon (0561) 45 27 08
 Mobiel: 06 - 55 76 51 20

Bouwbedrijf Wicherson

verbouw
 nieuwbouw
 onderhoud

Steenwijkerwold
 tel.: 0521 - 58 95 49

Classispredikant Jan Hommes (Groningen-Drenthe): “Meer aandacht voor kleinere gemeenten”

Jan Hommes uit het Groningse Glimmen is deze maand aan de slag gegaan als classispredikant van Groningen-Drenthe. Na de herindeling is het totale aantal classes van vijftienzeventig teruggegaan naar elf. Hommes' werkgebied omvat zo'n 220 gemeenten met ongeveer 180 predikanten.



DOOR L. POLHUYS,
DEVENTER

Jan Hommes werd geboren in 1957 in Appingedam, is getrouwd, vader van drie kinderen en grootvader van één kleinkind. Hij groeide op in een gezin dat absoluut niet kerkelijk was. “Op de één of andere manier heb ik altijd belangstelling gehad voor de kerk. Het geloof is voor mij gaan leven op de middelbare school.

Daar leerde ik mijn vrouw kennen. Zij was wél kerkelijk en samen met haar volgde ik catechese.”

Roeping

Toch stortte de jonge Hommes zich niet direct in het kerkelijk leven. “Ik studeerde scheikunde en werd analist. Dat vak heb ik vier jaar uitgeoefend. Daarna heb ik een ommezwaai gemaakt en besloot ik theologie te gaan studeren. Ik heb er geen seconde spijt van gehad.

Noem het maar een roeping.” In 1990 werd hij predikant. Tot voor kort werkte hij in de zeshonderd leden tellende combinatiegemeente Schildwolde en Slochteren. “Ik had mijn gemeente min of meer beloofd tot mijn emeritaat te blijven. Tja, en dan komt er zo'n functie voorbij... Vanuit Utrecht kwam de vraag of ik wilde solliciteren als classispredikant. Ik vond dat ik geen nee kon zeggen, gezien de ervaring die ik heb binnen het kerkelijk werk.” Hommes heeft inmiddels afscheid genomen van Schildwolde – Slochteren. Aardig detail: “Ik werkte steeds in kleine gemeentes, voor de helft van de tijd. Thuis was ik huisman en zorgde ik voor de opvoeding van de kinderen. Mijn vrouw is bestuurder in de zorg. Zij heeft altijd voltdijds gewerkt.”

Breder verband

Hommes is altijd actief geweest in het bredere verband van de kerk. Zo was hij onder meer de laatste voorzitter van de provinciale kerkvergadering in Groningen en tot nu voorzitter van het Regionaal College Opzicht (het aanspreekpunt voor klachten over belijdenis, gedrag en uitlatingen van individuele leden en ambtsdragers van de kerk, red.). Ook is hij voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Haren.

“De laatste vier jaar bemoeide ik me meer op afstand met het kerkelijk gebeuren en heb ik hier en daar wel eens wat dingen geroepen, zoals: “Kleinere gemeentes worden niet altijd gehoord in het grotere kerkverband.” Of: “Soms is het lastig om predikant te zijn in een kleinere gemeente. Er is veel werk en mensen zijn tegenwoordig erg mondig.” In mijn nieuwe functie zal ik dan ook zeker proberen aandacht te vragen voor de problematiek van de kleinere gemeenten.” Hommes gaat eerst maar eens aan de slag met het maken van een werkplan.

Classes en ringen

Of de nieuwe classisindeling gaat werken? “Dat moet natuurlijk nog uit de praktijk blijken. De nieuwe indeling met veel minder classes schept aan de ene kant afstand, de regio's zijn immers groter geworden. Maar aan de andere kant: gemeenten hebben elkaar nodig, of ze nu klein of groot zijn. Vergeet niet dat we naast de classis, die zo'n drie keer per jaar bij elkaar komt, ook de ringen kennen. In dit kleinere verband kunnen de kerken elkaar ontmoeten. Met ontmoeting bedoel ik dat zij er kunnen praten over kerkordelijke zaken, maar daarnaast vooral over de vraag hoe je samen kerk van Jezus Christus kunt zijn in deze tijd. Als dat daadwerkelijk gaat gebeuren,

is er duidelijk sprake van winst ten opzichte van de oude situatie. Het is de classispredikant die hiervoor de aanjager moet zijn.”

Drenthe

Is er binnen de nieuwe classis sprake van een specifiek Drentse problematiek? Hommes: “Ook in deze provincie zijn veel kleinere gemeentes die best wat steun kunnen gebruiken. Maar in het algemeen gaat het er ook hier om hoe we kerk moeten zijn in de huidige tijd, in een omgeving die grotendeels onkerkelijk is.”

De classispredikant heeft het geestelijk leiderschap over zijn gebied en is het gezicht van de kerk naar buiten. Tot zijn takenpakket behoort ook de visitatie, die tot voor kort bij een speciale commissie was ondergebracht (die overigens voor specifieke situaties blijft bestaan). “Er kunnen altijd problemen ontstaan, we hebben met mensen te maken. In elk geval ben ik aanspreekbaar voor vragen en opmerkingen. Mijn missie is geslaagd als de kerken in de classis een sfeer weten te creëren waarin we samen optrekken en gemeentes geen eilandjes op zich blijven. Veel gemeentes staan nu nog op zichzelf. De uitdaging is, elkaar op te zoeken en ruimte te geven aan vernieuwing. Dat hoeven niet meteen pioniersplekken te zijn, het kan ook iets anders zijn.”



Jan Hommes:
“Mijn missie is geslaagd als de kerken in de classis een sfeer weten te creëren waarin we samen optrekken en gemeentes geen eilandjes op zich blijven”

Classispredikant Klaas van der Kamp (Overijssel-Flevoland): “Bedank gewone gemeenteleden”

Klaas van der Kamp uit Kampen is de nieuwe classispredikant voor Overijssel en Flevoland. Hij bekleedde diverse kerkelijke functies en was de afgelopen tien jaar scriba van de Raad van Kerken in Nederland.



DOOR L. POLHUYS,
DEVENTER

“Het werk bij de Raad was mooi, maar ook een beetje afstandelijk en diplomatiek”, vertelt Klaas van der Kamp. “Ik wilde graag weer terug naar de basis, me bezighouden met de alledaagse vragen die in het geloofsleven spelen. Wat doet geloof met je, hoe praat je over geloofsvragen, hoe vertegenwoordig je Jezus in het hier en nu? Met dit soort vragen lopen mensen rond. Als classispredikant ben je een maatje, een coach van de gemeenten. De classispredikant is een vraagbaak voor de gemeenten en hun predikanten. Ik ben van plan de komende jaren alle tweehonderd gemeentes in mijn werkgebied te bezoeken. In vier jaar hoop ik rond te zijn. Overigens zit er een enorm verschil in mentaliteit tussen Overijssel met zijn meer Saksische inslag en de Flevolandse poldermentaliteit.”

Catechese

Is hij niet bang met de classis nieuwe stijl voor weer een nieuwe bureaucratische laag erbij? “Het is maar hoe je het invult. In mijn nieuwe functie ben ik verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van de

gemeenten en predikanten. Belangrijk is dat mensen in de regio elkaar leren kennen. Samenwerking is noodzaak. We kunnen het ons als kerk niet meer permitteren om op een eilandje te blijven zitten. Zeker in de huidige tijd hebben we elkaar hard nodig. Een voorbeeld is catechese. Ik ken plekken waar deze vrijwel of helemaal is verdwenen. Misschien is het een idee om de komende tijd eens te kijken naar de mogelijkheid, catechese-groepen te bundelen, zodat de catechese behouden blijft.”

‘De dominee’

Van der Kamp werd in 1959 geboren in de buurt van Kampen, in een Hervormd gezin. “Ik wist op jonge leeftijd al dat ik theologie ging studeren. Kinderen in de buurt noemden me dan ook ‘de dominee’. Ik ging in Utrecht studeren. De verhuizing naar de grote stad was een cultuurschok. De mentaliteit in het Westen is gewoon anders dan in het Oosten, waar je vooral het vertrouwen van iemand probeert te winnen voordat je een gesprek of relatie aangaat. Het is fijn om weer meer in het Oosten aan de slag

te gaan.” De jonge Van der Kamp, die als student geld verdiende met onder meer schoonmaakwerk in een ziekenhuis, volgde na zijn afstuderen nog theologische opleidingen in zijn geboortestad en aan de VU. Daarnaast deed hij de opleiding bedrijfskunde en mag hij zich dus ook bedrijfskundig ingenieur noemen, een combinatie die niet al te vaak voorkomt. Sinds enkele jaren woont hij weer in de Hanzestad aan de IJssel.

Friesch Dagblad

Van der Kamp, getrouwd en vader van drie kinderen en twee kleinkinderen, was onder meer catecheet in Westenholtte en vicaris in Ermelo. In het Friese Zwaagwesteinde stond hij ruim drie jaar als predikant. Van 1985 tot 1992 combineerde Van der Kamp zijn predikantschap met het adjunct-hoofdredacteurschap van het Friesch Dagblad. Als journalist voor deze krant versloeg Van der Kamp onder meer bijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken. Ook verzorgde hij de communicatie voor de landelijke Hervormde kerk en was hij scriba van de Provinciale Kerkvergadering Overijssel en Flevoland. “Ik opereerde met vijftien anderen vanuit een kantoor in Zwolle. De regio kwam overeen met mijn nieuwe werkgebied en ook het takenpakket was deels hetzelfde.”

MH17

Tien jaar geleden werd Van der Kamp scriba van de Raad van Kerken. Terugkijkend: “Er is in die periode veel goeds gebeurd. Zo zijn de kerken dichter bij elkaar gekomen en er wordt meer samengewerkt. Voor de nabije toekomst zou het fijn zijn als ook de 3g kerken (Nederlands Gereformeerd, Gereformeerd Vrijgemaakt en Christelijk Gereformeerd, red.) zich zouden aansluiten. Ook de interreligieuze samenwerking met bijvoorbeeld de Islam is hechter geworden.” Tot de dieptepunten hoorde de nationale herdenking van de slachtoffers van vliegtuigramp met MH 17, 2014. Die bijeenkomst werd georganiseerd door de Raad van Kerken en de EO. Van der Kamp werkte de laatste tijd één dag voor uitgeverij Jongbloed en blijft als adviseur aan de

uitgeverij verbonden. Als uitgever heeft hij diverse bijbelvertalingen uitgebracht, waaronder de Twentse Bijbel, in samenwerking met zijn grote idool Anne van der Meiden.

Kwaliteit

Eén van zijn taken wordt het stimuleren van gemeenten om samen kerk te zijn en het evangelie uit te dragen. Hoe kijkt hij aan tegen de betrokkenheid van de kerkleden? “Toen ik onlangs kerkdiensten in Almere en Bant bezocht, ben ik erg bemoedigd door de kwaliteit van de kerkdiensten. Ik vind dat gewone gemeenteleden gezien mogen worden en dat hun grote inzet zeer gewaardeerd en benoemd mag worden. Het is belangrijk dat mensen bemoedigd worden en bedankt worden voor het werk dat ze voor de kerk doen.”



Klaas van der Kamp:
“Als classispredikant ben je een maatje, een coach van de gemeenten.”

BAKKERIJ HOUTSMA




Kerkstraat 70
Vollenhove - tel. 24 12 53

bakkerij Muis



Gelderingen 6 8341-PW
Steenwijkerwold
0521-588346
www.bakkerijmuis.nl

*'s Lekkerste van jong en oud...
Kost van Bobkes Altes... uit 't Wold*

wandelen in Sauerland welkom in Haus Reinhild



Twee ruime appartementen. Ook gelijktijdig te boeken.

Kijk op hausreinhild.nl

drok Al ruim 100 jaar advies en woningstoffering op maat

DECORETTE HUBO

- Gordijnen
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat
- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires
- Kortom... alles!

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55 | decorette-drok.nl

DE 4 LINDEN

MAKELAARDIJ

VAN GROEVE TOT CONSUMENT



GEDENKSTENEN

- Standaard letterplaten
- Enkele gedenksteden
- Dubbele gedenksteden
- Liggende zerken
- Gedenksteden met volledige bedekking
- Gedenksteden met gedeeltelijke of volledige tuin of grint gedeelte
- Gedenksteden met een omranding
- Alle uit te voeren in eenvoudig, klassiek, kunstzinnig of natuurlijk ontwerp

JNK Jan Kalk Natuursteen SINDS 1887

Gedenksteden // Aanrechtbladen // Dorpels // Schouwen // Vensterbanken // Vloeren // Wastafelbladen

OOK VOOR ONDERHOUD- EN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

Stadskanaal: Klompenmaker 2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel. 0591 - 532 224
E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl

vredenburg Uw duurzame vakinstallateur



"Omdat we de wereld niet van onze ouders hebben geërfd, maar geleend van onze kinderen"

Vredenburg Installatietechniek
Dolderweg 29 | 8331 LL Steenwijk

0521 - 588224
www.vredenburgsteenwijk.nl

Mini Camping de Veenweide, Blokzijl

Zoekt u nog een mooie vakantie plaats om lekker te onthaasten. De Camping ligt tussen de Weerribben en de Wieden vlakbij Giethoorn. Met een mooi uitzicht over de natuur met grazend vee.

Boek dan nu:
Tel: 0527-291907
of info@veenweide.com

www.veenweide.com

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het **Gezamenlijk Zondagsblad**



Ga naar: www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3 MAANDEN PROBEREN VOOR MAAR € 8,95!

JA, ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden op proef voor slechts € 8,95. Daarna beslis ik of ik een abonnement neem.

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode: woonplaats:

e-mail: tel.nr.

*Omcirkel de juiste aanhef.
In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad, Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Laatst mochten alle kinderen rondkijken in de kerk. Ineens was een jongetje weg. Ik zag 'm onder de bank. Daar had ie zich verstopt...



Donatus
De kerken- en monumentenverzekeraar

Donatus verzekert vertrouwd
www.donatus.nl

BOUWBEDRIJF G. ROOK B.V.
Vollenhove

Méer dan alleen kelderbouw!



Industrieweg 7 - 8325 DA - Vollenhove
Tel. 0527 - 24 41 00 - Fax. 0527 - 24 40 44
Web. www.rookbouw.nl Mail. info@rookbouw.nl

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

AANNEMERSBEDRIJF STEGINK

Basserweg 17
8342 TE Basse

T 05 21 58 82 73
E info@steginkbasse.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

NVBU

www.steginkbasse.nl