



Vreemde hartstocht 2



Groote droogte in 1887 5



Kijken in de ziel van religieuze leiders 7



Ko Hekman maakt plaats... 9



...voor Jan Dirk Wassenaar 10

Neem die heilige pauze

Rust, reinheid en regelmaat. Begrippen uit de oude doos? Misschien. Toch waren het wijze levenslessen.



DOOR
DS. T.J. OLDENHUIS,
COEVORDEN

Rust is een schaars artikel geworden. Rust moeten we plannen, in de agenda schrijven. Er is een andere R voor in de plaats gekomen: racen.

Racen

We racen van hot naar haar en het is maar al te vaak een race tegen de klok, want dit moet nog en dat moet nog en voor je het weet zit het monster van het schuldgevoel op je nek, omdat je dit of dat nog moet doen. En 's avonds val je afgedraaid in bed om 's morgens weer volop mee te kunnen racen in de achtbaan. Ach ik overdrijf een beetje, maar velen ervaren het wel zo. Hou je dat vol? Altijd op volle kracht vooruit? Dat gaat niet altijd. Mensen raken totaal afgebrand.

Rust

We hebben niet voor niets een sabbathsgebod. De Here zegt ons dat we niet eindeloos door kunnen draaien. We mogen en moeten rusten. Rusten is ook los kunnen laten, plat gezegd, de boel de boel kunnen laten.

Wij zijn maar al te vaak verworpen tot mensen die alles in de hand willen houden, en daarom hebben we de handen ook zo verschrikkelijk vol met van alles en nog wat. Als onze mobiele telefoon piept, grijpen we er onmiddellijk naar, want stel je voor dat je wat mist. Overal en nergens moeten we bereikbaar

WIJ ZIJN MAAR AL TE VAAK
VERWORPEN TOT MENSEN DIE ALLES
IN DE HAND WILLEN HOUDEN EN
DAAROM HEBBEN WE DE HANDEN OOK
ZO VERSCHRIKKELIJK VOL MET VAN
ALLES EN NOG WAT.

zijn. De emails rammelen aan onze deur. We moeten weer. De impulsen knallen door ons hoofd. Daarom juist is rust broodnodig. Om geestelijk op adem te komen.

Reinheid
Reinheid is onlosmakelijk verbonden met rust. Om rein te worden, hoeven we ons niet meer te wassen bij de put en last van luizen en vlooiën hebben we ook niet meer. Maar hier gaat het om geestelijke reinheid. Een agenda of telefoon zijn op zich prima hulpmiddelen, maar

zijn verworpen tot afgoden die ons helemaal in de tang nemen. Geregeerd worden door alle pieps en bliebs die op ons afkomen, is je reinste slavernij. Van deze moderne afgoden moeten we bevrijd worden. Daarom is rust nodig, de rust van die bijzondere dag die God aan Zijn volk gegeven heeft om niet weer tot slaven te worden. Om in de allereerste plaats weer te leren luisteren naar het Woord van de overzieder. Ik mag leren dat ik een verlost, een gereinigd mens mag zijn. Die woorden mag ik horen daar waar de gemeente samen is. Juist die woorden hoor ik nergens anders.

Regelmaat

Ook regelmaat is nodig in ons leven. In het rustdaggebod zit ook de regelmaat, een heilige pauze om het zo maar eens te zeggen. Ik mag op die rustdag herinnerd worden aan mijn menszijn voor Gods aangezicht. Geen racend individu ben ik, maar een kind van de Allerhoogste. Een mens heeft dat nodig, ook al denkt hij vaak zelf dat hij daar best buiten kan. We moeten altijd weer tot de orde geroepen worden, opdat we de rust vinden en die rust ook leren verstaan. In die rust komt de reinheid mee en groeit de regelmaat. Het moet ons altijd weer gezegd worden.



We hebben niet voor niets een sabbathsgebod. De Here zegt ons dat we niet eindeloos door kunnen draaien

Commentaar

Opbiechten

DOOR DS. ARJEN VAN DER SPEK,
ZWARTSLUIS

De biecht is een vast onderdeel van het Rooms-katholieke geloofsleven. Ik verwacht dat priesters die anderen de biecht afnemen ook zelf regelmatig biechten bij hun eigen biechtvader. De bedoeling daarvan is toch dat iemand ervan leert, een penitentie ontvangt die hem eraan herinnert wat de fout was en zo met een opgezuimde ziel de liefde van Christus dieper te kunnen laten inwerken. Hoe kan het dan toch gebeuren dat honderden priesters niet één keer de fout in gingen, maar dat het een systeem werd dat jarenlang voortwoerde. En telkens als het te erg werd - hoezo te erg, één keer is toch al erg genoeg - werd zo'n priester overgeplaatst en begon alles van voren af aan. Wat heeft de biecht dan geholpen? Tot in de hoogste kringen was het misbruik al jarenlang bekend en telkens werd het zoveel mogelijk buiten de rechtspraak gehouden. Nooit was er aandacht voor het slachtoffer, slechts de Kerk moest beschermd worden. De Paus erkent dat nu. Maar er verandert niets aan het systeem. Als dat zo blijft, hebben we over 20 jaar weer nieuwe gevallen van intens en langdurig misbruik. Velen zijn het erover eens dat het verplichte celibaat dit misbruik heeft bevorderd. Daarom wordt hoog tijd deze verplichting af te schaffen. Hoe kunnen 18-jarige priesterstudenten weten dat het hun verlangen is om hun leven ongetrouwd te blijven? In de praktijk wordt duidelijk dat ze deze beslissing nooit hadden moeten nemen, want hun seksuele verlangens zoeken een uitweg met alle vreselijke gevolgen van dien. Wij als protestantse kerken ondervinden ook de schade van deze ramp binnen de RK Kerk. Velen die niets weten van Kerk en geloof, zien het als bewijs dat dat hele geloof maar een schijnvertoning is. Het wordt hoog tijd dat Paus Franciscus een einde maakt aan het verplichte celibaat.

Nog geen abonnee?



MAAK
SNEL
KENNIS!

Zie achterpagina

Start nieuw seizoen Holland-Koor in Hoogeveen

Het landelijk bekende Holland-Koor gaat weer van start. Voor komende seizoen staan er naast de concertreis naar Israël verschillende optredens gepland waaronder in Amersfoort. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met dit unieke koor o.l.v. dirigent Jan Quintus Zwart.

Zat. 1 september Oosterkerk, Leeuweriklaan 35, Hoogeveen. Aanvang 10.00 uur (9.30 koffie).
www.hollandkoor.nl

Inspiratiekrant: bestellen kan nog!

Volgende week komt de speciale Inspiratiekrant uit. Een bijzondere editie van het GZ bij de start van een nieuw kerkelijk seizoen, boordevol nieuws, tips en inspiratie. Deze speciale editie is bedoeld om uit te delen. Geheel kosteloos! Vorig jaar werden 4.000 kranten aangevraagd, dit jaar al 5.350. Zie ook pag. 5.

Bestellen kan nog tot maandag 3 september 12.00 uur via: www.gezamenlijkozondagsblad.nl/inspiratiekrant

Gospeldienst in Den Ham met 'Half a Mile'

'Half a Mile' bestaat uit zes gedreven muzikanten uit Zwolle en omstreken. De zussen Hanna en Susanne van Gemeren zingen loepzuiver tweestemmig. De band neemt je mee in hun zoektocht naar zingeving en de Schepper in dit chaotische bestaan. Met country/folk, Keltische en Oosterse invloeden. Mis dit niet!

Zon. 2 september, Gereformeerde kerk, Ommerweg 27, Den Ham, aanvang 19.00 uur

Grote Kerk Vollenhove hele dag open

Tijdens Openmonumentendag is de Grote Kerk de hele dag open voor belangstellenden. Er worden rondleidingen georganiseerd voor belangstellenden en de hele dag door worden er miniconcerten verzorgd door organisten, koperblazers en koor 'Once More' uit Creil. Iedereen is van harte welkom. Kijk voor meer info ook op pag. 14

Zat. 8 september 10.00 - 17.00, Grote Kerk Vollenhove, gratis toegang



DigiLeerhuis Kerk & Israël

Op 1 september gaat de vernieuwde website van Kerk & Israël Groningen Drenthe online in de vorm van een digitaal leerhuis. Niet iedereen is in staat of in de gelegenheid avondvullende activiteiten te bezoeken. De site biedt de mogelijkheid samen met andere geïnteresseerden te 'leren' via internet. Het materiaal kan ook gebruikt worden door huiskamer-gespreksgroepen. Niet elke groep heeft de middelen en mogelijkheid om een deskundige te laten komen. Elke 2 maanden komt er nieuwe content op de site. Inhoudelijk zal het gaan over het Joodse gedachtegoed, al of niet in relatie tot het christendom. De individuele deelnemer of de groep kan hierop reageren. Aan het eind van de 2 maanden zal de inbrenger een reactie op het geheel geven.

www.kerkenisraelnoord.nl

Vorbereidings- bijeenkomst Israël- zondag 2018

De werkgroep Kerk & Israël Groningen Drenthe organiseert ook dit jaar weer een voorbereidingsbijeenkomst voor de Israël-zondag 2018. De handreiking van de Protestantse Kerk Nederland, ter voorbereiding op de Israël-zondag van 7 oktober heeft als thema "Trouw tot in eeuwigheid". Voor alle deelnemers is er een werkmap. Het volledige materiaal kunt u downloaden via de site van de PKN. De bijeenkomst is voor predikanten, voorgangers en andere geïnteresseerden.

Din. 11 september Synagoge te Zuidlaren, Zuiderstraat 1; 12.00 – 15.00; aanmelding vóór 6 sep op www.kerkenisraelnoord.nl of tel. 0521-590663

Valt de radicale Islam te begrijpen?

Over dit thema spreekt kerkhistoricus dr. Theo van Staalduine: "Het is slechts een paar eeuwen geleden dat wij andersgelovigen bestreden, martelden en doodden. En dat de slachtoffers hun martelaarschap verwelkomden. Kan ons dat helpen de radicale islam te 'snappen'?" Tevens zal deze avond informatie gegeven worden over de 3-jarige cursus Theologische Vorming.

Din. 11 sep., Museum Staphorst, Gemeenteweg 67; aanvang 19.30, (vanaf 19.00 inloop); toegang gratis, aanmelden: T 06 – 1410 1512 of E.tvgassen@gmail.com

Wegwijs in theologie

In september begint de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) regio IJsselland. Aan de orde komen onderwerpen als: geschiedenis van geloof en kerk, literatuur Oude en Nieuwe Testament, moderne stromingen, etc. De docenten zijn vaktheologen. Op 4 september vindt een informatiebijeenkomst plaats om 19.30 uur in de Broederkerk, Kampen. Voor een tweede infobijeenkomst kunt u terecht in Staphorst (svp aanmelden: kjcoenen@gmail.com of 06-14101512).

Di. 18 sept. 1^o les, Kampen, 1 lesjaar = 65 lessen en kost € 225. tvkampen.nl of [facebook.com/TVGKampen](https://www.facebook.com/TVGKampen).

Vreemde Hartstocht

'De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.' (Joh. 2: 17)



DOOR
DS. DICK WOLTERS,
VOLLENHOVE

Voorovergebogen in gebedshouding zag ik haar zitten: vingers gekruist voor haar gesloten ogen, woorden prevelend: 'Laat het zo zijn. Laat ik de snelste zijn. Laat mijn droom werkelijkheid worden.' Ze was net kapot gegaan. 1500 meter lang alle energie die ze had, eruit geperst. Ze had een scherpe tijd neergezet. Maar zou het voldoende zijn?

Begrip

En toen de ontlading, hartstochtelijk heeft ze gejuicht. Ja, dat is een hartstocht die we begrijpen. Het beste uit jezelf halen. Jarenlange training, opofferingen betalen zich hier uit. We hebben bewondering voor helden die zo kunnen leven, gericht op een doel. Maar geldt dat ook voor de hartstocht van Jezus? Kunnen we die ook begrijpen?

De zweep erover

Johannes schrijft over een hartstochtelijk ingrijpen van Jezus. Hij ergert zich aan de handel en wandel in de tempel. Zweep erover! Hij veegt de tempel schoon. Hij heiligt het huis van zijn Vader. Overigens schrijft Johannes dit verhaal aan het begin van zijn evangelie op, in tegenstelling tot de andere drie evangelisten, die het verhaal logischerwijs tegen het eind optekenen. Maar Johannes wil in hoofdstuk 2 al gelijk een aantal zaken helder neerzetten. Hij tekent de roeping van Jezus met twee verhalen. Bij de bruiloft in Kana zien we wat Jezus komt brengen: volheid van vreugde en liefde. Bij de tempelreiniging zien we wat Jezus ons komt afnemen: onze onreinheid, onze schijnheiligheid,

De ontlading van een sportvrouw na een geweldige prestatie... We hebben bewondering voor helden die zo kunnen leven, gericht op een doel.

onze gerichtheid op onszelf en op het materiële. Ook bij ons moet de zweep erover. We moeten geheiligd, gezuiverd worden.

De zweep ondergaan

Maar Jezus zwaait niet alleen met de zweep, Hij ondergaat die zweep zelf ook. Vanaf het begin moet duidelijk zijn waar dit evangelie op uit zal lopen: op het kruis, het afbreken van zijn lichaam, een hartstocht die Jezus zelf zal verteren. Het zal Hem

alles kosten. Zijn leven moet Hij offeren. En waarom? Wat krijgt Hij er voor terug? Niets. Tenminste, daar doet Hij het niet voor. Het is de hartstocht voor Gods huis die Hem verteert. Het is zijn gerichtheid op de Vader: 'Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.' Het is zijn gerichtheid op ons: want Hij wil van ons een heilige tempel maken, gewijd aan God (Ef. 2:21). Hij wordt er zelf niet beter van, maar Hij geeft zich helemaal voor een vreemde hartstocht.

Anti-held

Jezus is een soort anti-held. Offers brengen voor onszelf om onze doelen te verwezenlijken, dat kunnen we nog begrijpen. Maar offers brengen voor een ander, zelfs zo dat we erdoor verteerd worden, dat is ons vreemd. En toch zie ik Jezus die weg gaan. Ik kan me slechts verwonderen. Ik buig het hoofd en ik bid: 'Ik ben zo dankbaar, Heer. Voor wat U hebt gedaan! Heilig, zuiver, reinig mij. Laat mijn leven aan U zijn toegewijd.'

OFFERS BRENGEN VOOR ONSZELF OM ONZE DOELEN TE VERWEZENLIJKEN, DAT KUNNEN WE NOG BEGRIPPEN. MAAR OFFERS BRENGEN VOOR EEN ANDER, ZELFS ZO DAT WE ERDOOR VERTEERD WORDEN, DAT IS ONS VREEMD.



even bomen

Maar Eén mag alles weten



DOOR DS. P. BOOMSMA,
NIJVERDAL

Terwijl het paard rustig doorstappte, keek de berijder geboeid op haar mobiel. Van fietsers ben ik dat wel gewend, maar dit schouwspel was nieuw voor me. En een dergelijke ervaring deed ik op net in de tijd dat ik het boek Homo deus (de goddelijke mens) las. De schrijver, Yuval Noah Harari, is verbonden aan de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem. In zijn boek schetst hij wat er mogelijk is met betrekking tot de toekomst. Jammer genoeg gaat hij er van uit, dat alle huidige religies achterhaald zijn en hij vermoedt ook dat het liberalisme zijn beste tijd

heeft gehad. De mens van de 21^e eeuw zal zich gaan onderwerpen aan de mogelijkheden van de digitalisering. Het verzamelen, verwerken en toepassen van data zal wellicht de mensheid gelukkiger, welvarender en ouder qua leeftijd gaan maken. Dat levert dan een nieuwe religie op: het dataïsme. De mensheid vertrouwt daarbij alle gegevens, ook van zijn lichaam en geest, via het internet toe aan een server. Computers gaan sneller en beter werken dan mensen. Sommige mensen kunnen dan misschien nog naar lichaam en geest worden bijgewerkt tot een soort supermensen. Maar wat moeten alle anderen, die niet meer hoeven te werken omdat robots het beter doen dan wat zij deden?

Ik geef toe dat ik de inhoud van het boek tekort doe, maar het is wel zo dat het internet meer en meer ons leven lijkt te gaan beheersen. Nog niet zozeer van hen die als het ware zijn vastgeklonken aan de schermen van mobiel en laptop, maar het gaat verder en het gaat snel. Op 31 juli stond er een artikel in het dagblad Trouw dat als kop droeg: Een butler om te wantrouwen of blij met wat ie kan? Dat ging over een spraakgestuurde app (volgt u het nog?) en een kastje van Google dat je in je huis kunt zetten. De app kan vragen beantwoorden, boodschappen bestellen of een berichtje versturen. En zet je met het kastje een luistervink in je kamer? Deskundigen zien in deze ontwikkelingen uiteraard voordelen en risico's. Iemand zei: 'Je zet toch een microfoon in je huis'. En wat geeft die allemaal door zonder dat je het weet? En Harari

stelt dat Google en consorten al heel veel van ons weten en dat zij binnenkort ons beter zullen kennen dan wij ons zelf kennen. Is het vreemd dat ik dan denk aan Psalm 139? Lees daar alleen al de eerste zeven verzen maar van. 'Heer, u kent mij ... met al mijn wegen bent u vertrouwd.' En de gedachte dat alles wat ik doe, nu nog op internet, maar straks misschien ook in mijn huis, wordt geregistreerd en verwerkt? Het lijkt op 'God ziet alles', waar je als kind nogal last van kunt hebben. Een voorbeeld. Je fietst langs een restaurant, checkt thuis je smartphone en ziet de vraag voorbijkomen om je bezoek aan die uitspanning te beoordelen. Uitzetten die mogelijkheid!

Er is er maar Eén die alles van me mag weten. Hem vertrouw ik volkomen.



Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe

AALDEN

Contactpersoon: Kerkstraat 16, 7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 2 sept.: Ger. Kerk Aalden 10.00 dhr. P. van Engen, Noordwolde. **Organist:** Erik Nijzink. **Knd en oppas:** Collecte: diaconie en kerk.

BOVENSMILDE

Kerkdienst 2 sept.: 9.30 ds. A. Altena, Assen. **Organist:** Johanna Vos. **Lied voor de dienst:** NLB 848: 1, 2 en 3. **Paaskaars aansteken:** Mathijs Maat. **Collecten:** I. Missionair Werk. 2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. **Oppas:** aanwezig. **Knd.:** Marjan Kappen. **Koffiedrinken.** Na afloop van de dienst is iedereen welkom om gezamenlijk koffie/thee of fris te drinken. **Voedselbank.** 2 sept. is er inzameling van boodschappen voor de voedselbank.

Wel en wee. Begin juli zijn dhr. en mw. Halsema-Korver, voorheen wonend in 't Beurtschip, Stuurboord 211, Smilde, verhuisd naar Kloosterakker, Rondgang 7, Unit 4-c, 9408 MC Assen. Dhr. R. Tigelaar, J. de Walstr. 10b, verbleef kort in het ziekenhuis voor enige dotterbehandelingen en is nu weer thuis. Mw. A. Onderdijk-Kijk in de Vegte, Magnoliastr. 31, is weer thuis na een revalidatie in De Boshof. Wij wensen allen kracht en sterkte toe.

Voor de liefhebbers. Naast onze voormalige kerk staat in de tuin aan de Dijkstrastraat een prachtige appelboom. Deze boom draagt ontzettend veel vruchten. Daarom dit berichtje: Wil er iemand een lekkere appeltaart of appelmoes maken, pluk gerust. Graag wel even een telefoontje naar mij. Gré Suurd, tel. 412559
Jarig. 20 aug.: dhr. J. Doek, Witterweg 21, 9421 PE: 80 jaar.
Jubileum. Dhr. J. Koning en mw. H. Koning-Jager, Kanaalweg 200a, 9421 TC die op 20 aug. 25 jaar zijn getrouwd.

Dhr. D. Klein Bramel en mw. M. Klein Bramel-Wildeboer, Snavelbies 10, 9421 NM die op 27 aug. 25 jaar zijn getrouwd.
 Dhr. W. Rispens en mw. P. Rispens-ter Maten, Wiekenas 67, 9422 LE Smilde, die op 2 sept. 30 jaar zijn getrouwd.
 Dhr. D. Bosscher en mw. A. Bosscher-Nolmans, Boerheem 50, 9421 MA, die op 7 sept. 45 jaar zijn getrouwd. Wij wensen u allen een fijne dag en Gods zegen voor de toekomst!

Vrouwenver. Ora et Labora. 4 sept. om 19.45 uur komen we samen in het gebouw achter de Waterstaatskerk. Onderwerp van deze avond: Vrouwen in het geslachtsregister van Jezus. Bijbelstudie uit Mattheus 1: 1-17 en uit 'In Gesprek' 2016-2017 nr. 2. De vrije bijdrage wordt verzorgd door mw. P. Middelbos-de Boer.

COEVORDEN

Contactpersoon: mw. J. Kramer-

Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 2 sept.: GK 10.00 ds. F. de Jong, Leek. Gez. dienst. **Organist:** Henk Oving, Schoonebeek. **Knd.:** groep I t/m 8. **Oppas:** fam. Kooiker en Marjan Jansen Schoonhoven. **Bloemendienst:** mw. B. Kuipers. **Collecten:** 1. Kerk. 2. Diaconie. Deurcollecte: orgelfonds.

GEES

Contactpersoon: mw. H. Elders-Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 2 sept.: 10.00 ds. H. Jumelet, Erica. **Knd.:** ja. **Kaars aansteken:** Lukas Aasman. **O.v.d.:** Harry Euving. **Organist:** Irma Zuur. **Oppas:** Femmike Klaster en Tjitske Luimstra. **Collecten:** 1. Kerk. 2. Missionair werk. 3. Onderhoud. **Bloemengroet:** fam. P. Braker. Na de dienst is er koffiedrinken. **Kaars aansteken:** Bram Euving.

KLAZIENAVEEN

Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels, Noorderkeerring 6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-312007
Kerkdienst 2 sept.: 9.30 ds. Deuzeman. H.A. **O.v.d.:** G. Velzing. **Organist:** mw. G. Fictorie-Smeman. **Collecten:** 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: geluidsinstallatie. **Welkomstcie.:** fam. W. Dorst. **Knd.:** Martha.

KLAZIENAVEEN NOORD

Kerkdienst 2 sept.: 10.00 mw. M. de Bruin-Roffel. **Organist:** Gerard Ziengs.

NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD

Contactpersoon: Noorderkerk, mw. G. Visser-Rigtering, Aletta Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel 0591-553482
Kerkdienst 2 sept.: 10.00 ds. H. Linde, Hoogeveen. **O.v.d.:** mw. L. Masselink-Vugteveen. **Organist:** dhr. K. Salomons. **Koster:** dhr. R. Rabbers. **Collecten:** 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. **Oppas:** Elisa en Rosalien Mulder. **Knd.:** o.l.v. Harriet Vermaas. **Kaars aansteken:** Jasmijn Ziengs. **Bediening beamer:** Arjan Kuik. **Ontvangst:** fam. Velzing. **Bloemendienst:** fam. Baan. **Autodienst:** dhr. A. Visser. Koffiedrinken na de dienst.

NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD

Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 7844 KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 2 sept.: 10.00 ds. E. Wisselink. **Organist:** mw. W. Misker. **Collecten:** 1. Diaconie. 2. Eigen gemeente. Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen. **Autodienst:** mw. Wolters: dhr. A. de Vries; mw. M. Meijer en mw. J. Jacobs: fam. A. Meijering; mw. G. Horstman: fam. J. Lanjouw. Lector: Ginus Oostingh. **O.v.d.:** Dorina Veneman. **Oppas:** Lucia Meijering. **Bloemen:** fam. Wemmenhove. **Koster:** B.

Misker. **Koffie:** Willem en Evelien Meulman. **Ontvangst en Nieuwsbrief:** Jan en Lineke Hilberts.

In deze dienst maakt Rick Bouwman de overstap van de knd. naar de jongerengroep. De jongeren zullen aanwezig zijn om hem welkom te heten. Het is de bedoeling dat de dienst ook op hen wordt afgestemd.
Rommelmarkt 2018. Ook dit jaar hebben we weer een rommelmarkt en wel op 22 en 29 sept. De haaldag is op de zaterdag ervoor 15 sept. Omdat we uw hulp weer hard nodig zijn vragen we deze datums alvast te noteren in uw agenda. Want hoe meer vrijwilligers hoe gezelliger het is en is het werk ook zo gedaan.

SCHOONOORD

Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 2 sept.: De Wijngaard 9.30 mw. v/d Meer, Vlederveen. **Collecten:** 1. Missionair Werk en Kerkgroei (PKN). 2. Kerk. **Knd.:** alle groepen. **Autodienst:** J. Reinink en H. Oving. **Oppas:** Anouk Zwiers en Evelien Vos. **Bloemengroet:** fam. H. Eising. **Hartelijk bedankt** voor de bloemen van de kerk bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. Ook bedankt voor het meeleven tijdens mijn ziekte. Zo voel je weer de band die er is en het contact met je medemens. Ik ben bovenal God dankbaar dat ik mocht genezen. Groeten, R. Schepers-Schippers.

ZWARTEMEER

Contactpersoon: dhr. B. Broers, Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Klazienaveen
Kerkdiensten 2 sept.: 9.30 ds. Schneider, Schoonoord. **O.v.d.:** mw. M. Lutje-Stuiver. **Collectant:** mw. B. Bakker-de Roo. **Organist:** dhr. M. Hof. **Koster:** fam. J. Batterink. **Collecten:** missionair werk. Bij de uitgang: onderhoud kerkgebouw. **Autodienst:** mw. A. Reuver-de Jonge.

Overijssel

DAARLE

Contactpersoon: mw. W. Reefhuis, scriba, Watertorenweg 15, 7688 PX Daarle
Kerkdiensten 2 sept.: 9.30 ds. R. van Hornsveld, Den Ham. 19.00 dhr. R. Pasterkamp, Urk. **Organisten:** dhr. R. Roelofs en dhr. L. v/d Schootbrugge. **Knd.:** Wilma Bosch (1, 2, 3) en Dianne Seigers (4, 5, 6). **Tnd.:** 19.00 uur: Anne Bargoer (7, 8). **Oppas:** Marieke Immink, Francisca Willems en Annie Immink. **Collecten:** kerk en diaconie. **Bloemen bezorgen:** Gea Wessels.

DEDEMSVAART

Contactpersoon: dhr. W. Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 2 sept.: De Antenne 9.30 ds. G. Trouwborst, Nieuwleusen. **O.v.d.:** Ellen Kok. **Organist:** Nico Aalberts. **Lector:** Janny Menzo. **Koster:** Bert en Ina ten Brinke. **Van Dedemkerk 10.30** EigenweiZz dienst. **O.v.d.:** Piet van Kesteren. **Koster:** Henk Zomer. **De**

Fontein 19.00 ds. J. Adriaanse, Beerzerveld. **O.v.d.:** Jannie Lok. **Organist:** Freddie Bruins. **Koster:** Else de Ronde. **Collecten:** diaconie. Bij de uitgang: PKW. **Collecte** voor stg. 'Anak Anak' voor directe noodhulp op Lombok. Na de eerste aardbeving van 29 juli zijn mensen van onze stichting direct in actie gekomen, mensen helpen, de schade bekijken en vervolgens water en voedsel naar de getroffen gebieden brengen wat wij hebben aangeschaft. Met de eerste vier bevingen werd Labuan Pandan (waar wij actief zijn) nog ontzien maar bij de laatste beving van 19 aug. was het ook daar mis en zijn de huizen van onze contactpersonen ook verwoest. Het is één grote chaos op het eiland... De angst is groot, iedereen slaapt nog steeds buiten en er is nog zo veel hulp nodig. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, elke euro helpt en elke euro wordt direct besteed! **Oppas:** van Dedemkerk: Irene van Staveren en Michelle Breukelman. **Knd.:** groep I t/m 8. Van Dedemkerk: 1 sept.: dhr. Jannes Smit. **Organist:** Arjan Hagels.

Zielen. Aleida Kramer verpleeghuis, Meindert v/d Thijnsingel 1, 7741 GB Coevorden: mw. Aufderhaar-Starke afd. Koppelpaarden. Isala, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle: Rutger van der Heide, Peterswijk 22. Revalidatiecentrum, Verpleeghuis De Regenboog, De Oost 55, 8255 AB Dronten: mw. Smits-van der Wal, Rozenheim 49.

DEN HAM

Contactpersoon: dhr. G. Prenger, De Mute 61, 7683XT Den Ham, tel. 0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 2 sept.: 9.30 ds. R. Fernhout. **O.v.d.:** groep B. **Knd.:** peuters: Gerja Hemmink en Henriët Bouwhuis; groepen I t/m 8. **Oppas:** zaal 6: Jessica Kamphuis, Hammerweg 30; Gerja Hemmink, Blesdijk 41. 19.00 gospeldienst. M.m.v. Half a mile. **Collecten:** 1. Diaconie. 2. Erediensten/AKA. Deurcollecte: kerk. **HK 19.00** ds. L. Kramer, Hollandscheveld. Gez. dienst. **Collecten:** 1. St. Rusland Kinderhulp. 2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: jeugdwerk. **Gospeldienst.** 2 sept. is er om 19.00 uur weer een gospeldienst m.m.v. Half a mile uit Zwolle. 2 jaar geleden zijn ze ook al bij ons geweest en hadden toen een erg mooi, uniek en authentiek optreden, met schemerlampjes op het podium. Weet u het nog? De zussen Hanna en Susanne van Gemeren zingen al 2-stemmig sinds hun jonge jaren en samen met hun band delen ze de passie van de zoektocht naar zingeving en de Schepper in dit chaotische bestaan. We vinden het erg leuk dat ze weer bij ons komen optreden! Ook gaan we in deze dienst nog enkele liederen samen zingen onder begeleiding van het combo. We nodigen jullie allen van harte hiervoor uit! **Diaconaal Project Ghana.** Nadat de 2 groepen op 27 juli en 10 aug. bij de Vrijgemaakte Kerk zijn uitgezwaaid en met een bus zijn vertrokken is de eerste groep op 11 aug. weer veilig terugge-

keerd. Dagelijks kunnen we via de website diaconaleprojectendham.nl de belevenissen volgen rondom de bouwprojecten, de grote Kids Club met honderden kinderen, de bezoeken en contacten met de bevolking van Ghana. Ook onderlinge 'wist je datjes'. Aan alles is te merken dat het heel goed verloopt. We zijn dankbaar en bidden ook voor het vervolg. Op een later tijdstip zal naar verwachting nog wel een uitvoerig verslag volgen.

HARDENBERG-HEEMSE

Contactpersoon: mw. C. Olsman, Vechtvoorde 5, 7772 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-(Zuid en Noord). In het CFH is nog Mw. B. Salomons-Borg, Havenweg 2 (Baander k. 29). Mw. G. ter Wielen-Lugies, Havenweg 86, is 24 aug. na een lange periode CFH weer naar huis gegaan. **Baalder.** Mw. Dineke Hoogeveen, Hofweg 80, is herstellende van een operatie en verblijft tijdelijk in het Medisch Spectrum Twente, k. E-4-099, Postbus 50.000, 7500 KA Enschede. **Baalderveld.** Startzondag in de Beek met koor Rejoice. Bijna alle plaatselijke kerken beginnen het nieuwe seizoen met een startzondag. Wij doen dat in Baalderveld op 2 sept. We beginnen de dienst 10.30 uur. Thema: 'Een goed gesprek.' Het koor Rejoice uit Westerhaar o.l.v. Elvira Nijmeijer zingt en maakt muziek. Er is knd. voor de onder- en bovenbouw en na de dienst staat de koffie klaar. De diensten in De Beek vieren we op de 1e en 3e zondag om 10.30 uur.

LUTTEN/SLAGHAREN

Contactpersoon: mw. G. van Dijk, Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lutten
Kerkdienst 2 sept.: De Lantaarn ds. W. Piksen. Gez. afscheidsdienst ds. Piksen. Kruiskerk 19.00 ds. G. Rohaan, Bergentheim. Top 10 zangdienst. **O.v.d.:** dhr. N. van Noord. **Organist:** dhr. J. Lamberink. **Jarig.** Dhr. G. Klokkers, Voltenstr. 9, 7773 CJ Hardenberg, 27-08-1938. Dhr. J. Nijland, Knappersveldweg 12, 7775 PL Lutten, 27-08-1948. Mw. A. Hilberdink-Kuizenga, Schuineslootweg 83, 7777 RJ Schuinesloot, 29-08-1942. Mw. A. Seinen-Hamberg, Schuineslootweg 52B, 7777 RB Schuinesloot, 30-08-1931. **Zielen.** Dhr. Gerrit Kerkdijk (Irenelaan 12, Slagharen) is nog steeds voor revalidatie in het CFH. Henk van Faassen (Anerweg-Noord 106, 7775 AV Lutten) is deze week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mw. Westerbeek-Pieters, (Troostenweg 1B, 7777 SN Schuinesloot) is ernstig ziek. Wij wensen alle zieken Gods nabijheid en kracht toe en vragen uw gebed voor hen. **De bloemen** gaan vandaag met een groet van ons allen: vanuit de Lantaarn naar de fam. Erkel Kiezelweg 27; vanuit de Kapel naar Ina Woertel, Wolfweg, Schuinesloot. **Huwelijksbevestiging** is aange-



Vervolg van pagina 3

vraagd door Rianne Nijmeijer en Dick Pullen, Semmelinksdijk 25, 7775 PG Lutten. De kerkelijke inzegening vindt plaats op D.V. 31 aug. om 13.00 uur in de Kruiskerk door ds. Rohaan. We wensen Rianne en Dick een fijne dag toe, alle goeds en Gods zegen voor de toekomst.

Zangkoor Laus Deo start het seizoen 2018/2019 weer met de repetities. Ooit van plan geweest om eens een keer te gaan zingen in koorverband? Dan is dit het juiste moment. Kom dinsdagavond 4 sept. in De Rank, aanvang 20.00 uur. Bestuur en leden Zangkoor Laus Deo Lutten.

MARIËNBERG

Contactpersoon: mw. Jeannet Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 35, 7692 AH Mariëenberg, tel. 0523-235724, e-mail j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 2 sept.: 9.30 ds. C. Elsinga, Almelo. **19.00** ds. J. Peschar, Hollandscheveld. **O.v.d.:** dhr. F. Timmer. **Diakenen:** W. Wittenberg en D. Otten. **Gastvrouw:** R. Menderink. **Collecten:** stg. Mensenkinderen, kerk en gebouwen
Jarig. 1 sept.: dhr. H. Middag, Kloosterdijk 88, 7685 PZ Beerzerveld: 79 jaar.
 2 sept.: dhr. J. de Jonge, Baarlelaan 45, 7906 GB Hogeveen: 82

jaar.

Meeleven. We zijn blij en dankbaar dan Dennis en Mirjam Otten hun zoon Fedde en Niek en Marinde Noeverman hun dochter Jara hebben laten dopen.

Huwelijk. 7 sept. hopen Wilco Wittenberg en Lisette Noeverman, Zitgraven 9, elkaar het jawoord te geven. Graag willen ze ook de zegen van de Here God over hun huwelijk vragen. Dat zal die dag gebeuren in een dienst die wordt gehouden in de Grote Kerk van Dalfsen. Aanvang: 15.30 uur. Prediker zegt: 'Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want, dat is zeker, samen zwegen loont' (4:9). Twee is beter dan één, beter samen dan alleen. Zo is het ook. We wensen Wilco en Lisette een mooie dag met allen die hen lief zijn en een rijk gezegend huwelijk!

Zieken. We leven mee met dhr. Middag. Het maken van stappen achteruitvalt niet mee en we bidden u van harte te troostvolle en zegende handen van de Here God toe. We leven ook mee met de familie die afscheid moest nemen van hun broer en zwager.

Tekst. Vrucht dragen en daar trots over zijn, is even onlogisch als een gerijpte korenaar die niet vooroverbuigt onder het gewicht van de vrucht die hij draagt.

SIBCULO

Contactpersoon: mw. F. Bolks-

Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX Sibculo

Kerkdienst 2 sept.: Kloosterkerk Sibculo 9.30 ds. H. Dorgelo. H.A. **Knd.:** groep 1 t/m 8. **Oppas:** Marloes Nijboer en Ruud Withaar. **Collecten:** diaconie, kerk en onderhoudsfonds.

ST. JANSKLOOSTER

Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB St. Jansklooster, tel. 0527-241427

Kerkdiensten 2 sept.: 10.00 ds. W. Menkveld, Wanneperveen. Voorber. H.A. **Oppas:** Hennie Lok en Angelique Boes. **Organist:** Jan Pieter van Eerde. **19.00** ds. W. Menkveld, Wanneperveen. Gez. dienst. **Organist:** Corry van den Berg. **Collecten:** 1. Diaconie. 2. Kerk.

Nieuw leven. In het gezin van br. en zr. Jasper en Femmalien Drogts is in de afgelopen periode een dochter en zusje geboren. Dit wonder van nieuw leven kreeg de mooie naam Sara mee. We feliciteren Jasper en Femmalien en de beide grote broers van Sara, Gijsbert en Duuk van harte met dit Godsgeschenk. We wensen hen veel geluk met Sara en bovenal Gods onmisbare zegen. Dat Sara haar ouders, broers en velen tot vreugde mag zijn.

Zieken. We denken aan hen die te maken hebben met ziekte en zorgen, met verdriet en gemis of

andere gebeurtenissen die het leven dusdanig moeilijk kunnen maken zodat de glans ervan af lijkt te zijn. Toch moeten we de moed niet verliezen om het leven van alledag te leven in de omstandigheden waarin we verkeren. We mogen onze houvast vinden bij Hem die onze hemelse Vader is en die ons in alle facetten van het leven dag aan dag draagt. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend maar we mogen God vragen of Hij ons geloof in zijn hulp en bijstand wil versterken. Laat Hij het licht mogen zijn dat de glans in ons leven terugbrengt zodat we zijn liefde weer helder mogen zien.

Huwelijk. Op 31 aug. zijn br. Klaas de Boer en zr. Sandra van Benthem in het huwelijk getreden. De plechtigheid vond plaats op het gemeentehuis te Urk waar zij elkaar hun jawoord gaven. De kerkelijke bevestiging en inzegening was in de Johanneskerk door ds. P. Vis. We feliciteren Klaas en Sandra van harte met hun huwelijk en we wensen hen gelukkige huwelijksjaren toe. Maar bovenal wordt hen bij alles Gods onmisbare en rijke zegen toegewenst. **Afscheid.** Het is al een tijd bekend dat onze predikant ds. P. Vis een beroep heeft aangenomen naar de prot. gemeente in Werkendam. In de afgelopen weken heeft de verhuizing van hem en zijn gezin plaatsgevonden. Na acht

en half jaar als predikant te hebben gewerkt in de gereformeerde Johanneskerk gemeente te St. Jansklooster hebben we op 26 aug. afscheid genomen en zal ds. Vis en zijn gezin zich gaan toeleggen op de nieuwe taak die hen in Werkendam wacht. Een taak in de grote wijngaard van God om zijn rijke evangelie te verkondigen en uit te dragen op velerlei manier. Een hele verandering voor het gezin Vis en na zoveel tijd de gemeente van Christus te St. Jansklooster te hebben gediend is het geen wonder dat het eerst wel wennen zal zijn. We kijken met dankbare herinneringen terug op de jaren dat ds. Vis een zijn gezin deel mochten uitmaken van onze gemeente. Maar ook in Werkendam zal Gods liefde en zijn bemoedigende nabijheid om hen heen zijn. We wensen de fam. Vis voor nu en voor de toekomst van harte toe dat ze daar onder Gods trouwe zorg deze mooie en bijzondere taak ten uitvoer mogen en kunnen brengen. Voor u allen een hartelijke groet uit de Johanneskerkgemeente en we wensen allen een goede en gezegende week toe.

OPENLUCHTSAMENKOMST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
 Gratis plaatsing!

Meetup 'Jongeren en kerk'

Van vrienden, school en sport tot hun baantje als vakkenvuller. Jongeren bevinden zich in allerlei netwerken. Wat 'gebeurt' er in zulke netwerken aan geloof en zingeving, en wat betekent die veranderende samenleving voor de relatie tussen de kerk en jongeren? In deze Meetup deelt Harmen van Wijnen de belangrijkste uitkomsten van zijn promotieonderzoek 'Faith in small groups of adolescents. Being together as a basic given'. Hij laat zien hoe geloof en zingeving een rol speelden in de vriendengroepen die hij onderzocht heeft. Ook licht hij zijn visie toe op de netwerksamenleving en de rol die de kerk daarin inneemt. In kleine groepen praat je hierover door en deze gesprekken

zetten we vervolgens voort in een plenair gesprek. Tot slot is er een themaborrel waar je onder het genot van een hapje en een drankje de aanwezige professionals en vrijwilligers uit het jeugdwerk ontmoet en ervaringen deelt. Deze Meetup is bedoeld voor professionals en vrijwilligers in het jeugdwerk die hun bredere blik op jongeren en de kerk (verder) willen ontwikkelen en met collega's de opgedane inzichten willen doorvertalen naar de praktijk.

Wo. 5 sep.; Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht; 13.30 - 17.00; info via Nelleke Quist: n.quist@jop.nl

Jongeren bevinden zich in allerlei netwerken. Welke rol kun je daar als kerk in spelen?



Advertentie



met Sarah
columnist en student

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

"Misschien is het soms geen slecht idee om, simpelweg, iets minder hard te gaan"

Of het meest eigenzinnige, christelijke blad van Nederland bij ú past? Gewoon proberen.

½ jaar voor slechts €8,95!



Praat eens vrijblijvend met de makers van het Gezamenlijk Zondagsblad.

TOE AAN EEN NIEUWE SITE VOOR UW KERK?

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl



Anno 1887 ook al: 'Groote droogte'

Niet alleen anno 2018 heers- te er grote droogte: in het boek 'Oostloorn' uit 1903 van dominee Siebold Ulfers lezen we dezelfde soort weers- verhalen, maar dan van twee eeuwen geleden.



DOOR G. KRAA,
BORNERBROEK

Dominee Ulfers stond in diverse plaatsen op de kansel, onder andere in Oldemarkt, van 1884 tot 1888. Daar hoorde hij over de gebeurtenissen in Oostloorn, wat in werkelijkheid Hardenberg was. De verhalen gingen over een van zijn studiegenoten, de predikant C.C. Schot.

Uitzonderlijk

Het boek Oostloorn bevat tien schetsen, en een hoofdstuk ging over het jaar 1887. Een uitzonder-

lijk jaar vanwege de uitzonderlijke droogte, die maandenlang aan- hield. Centraal in het boek staat de figuur van dominee Schot, predikant in de hervormde kerk. Hij kwam er op 12 juni 1887 en was toen net getrouwd met Christine Hermine Pierson, dochter van de directeur van de Heldringgestich- ten in Zetten. In september stierf Christine, 24 jaar oud.

Doleantie

In december besloot dominee Schot zich aan te sluiten bij de Doleantie, een jaar eerder in gang gezet door dr. Abraham Kuy- per. Een deel van de Hervormde Gemeente weigerde mee te gaan en dat leidde tot een heftige con- frontatie. Op oudejaarsavond dromden de dolerenden de kerk binnen via de geforceerde hoofd- ingang, de hervormden werden buitengesloten. Die namen toen de toreningang en daalden via

de orgelgalerij ook neer in het gebouw. De ene groep zong 'Uren, dagen, maanden, jaren', terwijl de andere groep 'De Heer zal opstaan tot de strijd' aanhief. De burgemeester en de veldwachters moesten de orde herstellen. De dolerenden bouw- den vervolgens een eigen kerk en pastorie. In de hervormde kerk werd een nieuwe predikant aange- trokken: dominee Ulfers. Hij vertelt het verhaal met verve en schrijft dan een hoofd- stuk over 'de groote droogte'.

Droogte

Die begon al vroeg in het voor- jaar. De flora en de fauna rea- geerden het eerst: geen meeu- wen achter de ploeg, het gras groeide niet, de rogge sloeg niet aan, de boekweitteelt werd een fiasco, de veestapel moest krim- pen, de rivier de Vecht viel nage- noeg droog, er was niet genoeg

voedsel en de diaconie kwam klem te zitten.

Interessant wordt het als internet er even bijgesleept wordt: Weer- station Losser heeft statistieken over de neerslag in die tijd, in de voor-vorige eeuw. Dan blijkt dat in 1886 754 mil- limeter regen viel, het jaar daarop slechts 545 mm, in 1888 viel weer 754 mm. Wel- licht zal in de meest kwetsbare maanden de min- ste regen geval- len zijn, met als gevolg geen groei,

geen bloei en geen oogst. Een trefzekere ramp in die tijd in zo'n agrarisch dorp, waar de kerk- scheuring nog kersvers beleefd werd.

Biddag

Dan beschrijft Ulfers hoe de nieuwe dominee Harthoorn (in het verhaal ds. Walter genoemd) een gedurfde stap zet: hij vraagt dominee Schot om samen een Biddag te organiseren. De beide kerkgebouwen zitten bomvol, het zingen is tot ver aan de overkant van de Vecht te horen. Maar het verwachte wonder blijft uit – het blijft onverstaanbaar droog. De mensen reageren er wisselend op, angstig, onverschillig, schuldig, en het ontardt ten slotte in orgiën op een naburige kermis. Eindelijk komt er tergend lang- zaam neerslag. Het leven gaat daarna - absurd? - zijn gewone gang. Interessant is de vergelijking met de reacties anno 2018...

In tien schetsen tekent Ulfers de mensen van vlees en bloed uit 1887. Fictie en werkelijkheid lopen wat dooreen, ik geef geen garantie over het jaar 1887, domi- nee Harthoorn kwam pas in 1888 naar Hardenberg.

Lezen

Oostloorn werd vaak herdrukt, ook in het Duits, Engels, Zuid- Afrikaans, Zweeds en Esperanto. Al is de taal ietwat ouderwets, al wikkelen de enigszins romanti- sche schetsen zich in een bedaard tempo af, lees het toch eens - alweer op internet – via de site DNBL/Oostloorn.

Zoekbeeld



DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

Voor het eerst hoorde ik dit woord bewust tijdens een boei- ende en enthousiasmerende lezing over het Fochtelooërveen. Tegenwoordig kan een dergelijk verhaal niet meer verteld worden zonder een PowerPointpresen- tatie. Geen probleem. Prachtige plaatjes van vogels, planten en vlinders. Afbeeldingen van een weergalozes natuur die je op een wandeltocht door dit prachtige veen zelf nooit zou zien. Dat gaf de inleidster ook grif toe: "Als ik niet al zestien jaar dagelijks mijn rondje door het veen had gemaakt, zou ik het ook niet heb- ben gezien. Mijn zoekbeeld is gevormd door het vele kijken en zoekend lopen." Het woord werd meteen opge- vangen door de antenne die een mens in de loop der jaren ont- wikkelt wanneer ze vaak en veel columns schrijft.

Zoekbeeld. Wat eigenlijk een prachtig woord. In de natuur is het een term die gebruikt wordt voor onder andere dieren, die een beeld van gezocht voedsel met zich meedragen. Dit beeld heeft voortdurend een zekere bekrachtiging nodig om in functie te blijven. Het vinden van voed- sel versterkt het zoekbeeld. Juist dankzij dit mechanisme zijn vele soorten in staat gecamoufleerde prooien te vinden. Zo had de fotografe ook dit zoek- beeld ontwikkeld, om bijvoor- beeld uiterst geraffineerde pop- pen van vlinders, sprekend lijkend op een twijgje, toch te spotten. Wat zit de natuur toch wonder- mooi in elkaar.

Het spreekt haast vanzelf dat dit woord terstond allerlei associa- ties oproep die verband hielden met de menselijke soort. Som- migen hebben in hun leven een zoekbeeld ontwikkeld dat onmid- dellijk positieve dingen kan her- kennen in een ander mens, een gebaar, een woord, een gebeurte- nis. Daar, waar anderen er met- een een negatieve ervaring tegen- over kunnen stellen.

Het lijkt mij wel wat om het woord 'zoekbeeld' ook binnen onze geloofsgemeenschappen te introduceren. Om elkaar op deze wijze aan te moedigen het zoekbeeld te versterken. En dan natuurlijk met name het kijken naar degene tegenover je: wat zie je aan haar of hem, wat voel je bij haar of hem. En klopt het beeld wel dat je van die ander denkt te hebben? Gewoon, zo nu en dan lekker samen oefenen, elkaar bevragen of het inderdaad datgene is waarvan je denkt dat het zo is. Kijken, werkelijk goed kijken naar jezelf of de ander vergt de nodige oefening, vergt een voortdurende bekrachtiging om de functie van het zoekbeeld te behouden. De geloofsgemeenschap als een soort van laboratorium, een oefenwerkplaats voor een zuiver zoekbeeld. Wie doet er mee?



Om uit te delen

Lezers van het GZ kennen 'm natuurlijk wel: de inspiratie- krant. Deze krant is een regu- lier uitgave, maar de bijdra- gen van onze redacteurs zijn toegespitst op de aftrap van een nieuw kerkelijk seizoen. Het GZ biedt deze krant kos- teloos aan de gemeenten aan. De inspiratiekrant verschijnt volgende week.

Naast de wekelijkse informa- tie zoals de kerkdiensten en het plaatselijk kerknieuws uit tiental- len gemeenten, zijn diverse bijdra- gen gericht op het nieuwe kerk- seizoen, vol met praktische tips en inspirerende onderwerpen. Het doel van de inspiratiekrant is – hoe kan het anders – inspireren

en bemoedigen van betrokken kerkleden. Daarnaast moedigen we geïnteresseerden aan om kerkdiensten of kerkelijke activi- teiten te bezoeken. Leuke en bij- zondere kerkelijke activiteiten zijn aangeleverd door onze lezers.

Om uit te delen

De inspiratiekrant is ook te gebruiken als evangelisatiemid- del. Iedere gemeente kan het blad verspreiden zoals zij dat wenst: uitdelen na afloop van de dien- sten op startzondag, huis-aan-huis verspreiden in de wijk rondom de kerk, of tegelijk met het eigen kerkblad rondbrengen bij de gemeenteleden. Maar bijbelstudie- groep of zangkoor verrassen met deze krant kan natuurlijk ook.

Bestel!

Tot maandag 3 september 12 uur biedt het GZ de mogelijkheid om gratis kranten te bestellen. Via www.gezamenlijkzondags.nl/ inspiratiekrant-bestellen/

Steunen

Het gratis aanbieden van deze krant is voor het GZ 'een stap in geloof', want budget is er in feite niet voor. Wie de inspira- tiekrant wil ondersteunen, kan dat doen door een gift over te maken. We zijn dank- baar en blij met ieder bedrag, groot of klein. IBAN NL 62 ABNA 0437 8422 15 t.n.v. Topic te Wierden. Vermeld er s.v.p. bij 'gift Inspiratiekrant'. Dan komt uw bijdrage volledig ten goede aan de exploitatie van deze Inspiratiekrant.





RTV-tips

Zaterdag 1 september

EO | NPO2 | 9.30

Checkpoint

Kun je met dynamiet een bal uit een boom halen? Rachel en het testteam zoeken het voor je uit.

Zondag 2 september

EO | NPO2 | 9.10

Nederland Zingt op Zondag

God geeft ons vele 'voorproefjes' van hoe het straks in de hemel zal zijn. Daarom zingen wij er over.

Zondag 2 september

EO | NPO2 | 11.35

Het Vermoeden

Vanuit oprechte nieuwsgierigheid en onder het aloude motto van apostel Paulus: 'Onderzoek alles en behoud het goede', bouwt Het Vermoeden bruggen tussen mensen uit verschillende levensbeschouwelijke tradities, gelovigen en ongelovigen.

Maandag 3 september

EO | NPO2 | 19.20

Typisch Katwijk

Katwijk aan Zee, het bekende vissersdorp aan de Zuid-Hollandse kust staat centraal in de nieuwe Typische-reeks in het najaar. Typisch Katwijk duikt 3 weken in het alledaagse leven van bijzondere mensen in Katwijkse wijken en buurten.

Maandag 3 september

KRO-NCRV | NPO2 | 20.25

De Achtste Dag

In 2008 klapte het Europese financiële stelsel bijna in elkaar. Aan de hand van de reddingsoperatie van Fortis/ABN AMRO nemen Europese leiders van toen ons mee naar de zeven spannendste dagen van 2008.

Dinsdag 4 september

KRO-NCRV | NPO2 | 17.15

Mijn Pelgrimspad

Pelgrimeren is in. Naar Santiago de Compostella, maar ook in eigen land. Annemiek Schrijver trekt opnieuw de stoute schoenen aan en verkent het hart van Friesland.

Woensdag 5 september

EO | NPO2 | 22.55

Land of the Free

Het leven is hard in het zuiden van Los Angeles. Twee jaar lang volgt de Deense filmmaakster Camilla Magid het leven van 3 ex-gedetineerden. Het valt hen niet mee een nieuwe plek te veroveren in de maatschappij.

Donderdag 6 september

NTR | NPO2 | 21.30

Een Hollander in Parijs

Ruim een eeuw lang was Parijs de smeltkroes van cultureel Europa. In deze serie pluis Philip Freriks de Parijse periode van een aantal Nederlandse kunstschieders na.

Vrijdag 7 september

EO | NPO2 | 21.05

De Kruisvaarder en de Sultan

Een heilige overtuiging, 800 jaar terug legt de Friese boer Hayo, samen met duizenden andere Friezen, zijn hand op de Bijbel. Hij zweert de heilige stad Jeruzalem te bevrijden van de moslims.

Beloofd is beloofd

Op vakantie gaan, even er tussenuit, fantastisch! Maar oh die voorbereidingen. Mijn vrouw hoor ik er trouwens nooit over, die pakt in wat nodig is en de volgestouwde koffers mag ik naar beneden slepen. Ik heb nogal eens de indruk dat de hele garderobe mee moet, maar daar hoor je mij nooit over klagen. Ik ben nu eenmaal aangesteld als kruier, als waterputter en houthakker en die drie ambten pleeg ik naar behoren uit te voeren.

DOOR DS. T.J. OLDENHUIS, COEVORDEN

Ja zult u denken, wat heeft die man dan te zuchten en te steunen. Die vakantievoorbereidingen regelt zijn vrouw toch allemaal? Nou niet helemaal. Ik krijg namelijk elk jaar de instructie het nodige leesvoer mee te nemen. Niet zo moeilijk zult u denken, je doet een greep in je boekenkast en klaar is Kees. Nee dus, het is een beetje anders. Ik heb nog hele stapels liggen waar ik slechts een hap en een snap in gelezen heb. Als ik zo'n vaak net aangeschaft boek wegleg, neem ik me heilig voor het in de vakantie uit te lezen. Die voornemens zijn goed, maar oh wee, de prak-

tijk is vaak weerbarstiger. Nou zijn boeken voor mij geen dingen met allemaal letters, maar ze hebben een beetje de functie van metgezel. Ze worden een beetje tot personen voor je. Daarom kun je boeken ook nooit zo maar wegdoen. Je hebt er al wat mee beleefd en je wilt er nog meer mee beleven. Twee stapels kijken me verlangend aan alsof ze willen zeggen: "Je hebt toch beloofd dat je ons helemaal zult lezen?" Ik bezwijk voor mijn eigen belofte-woord en neem een hele stapel mee, de rugzak bolt er van. Mijn vrouw schudt haar hoofd en vraagt of ik ga emigreren. Ik doe het zwijgen er maar toe. Beloofd is per slot van rekening beloofd.

TWEE STAPELS KIJKEN ME VERLANGEND
AAN ALSOF ZE WILLEN ZEGGEN: "JE
HEBT TOCH BELOEFD DAT JE ONS
HELEMAAL ZULT LEZEN?"

Onze tweede dochter woont met man en kinderen in het Utrechtse. Onlangs gingen ze op vakantie naar Italië. Dan moet er natuurlijk ook heel wat meegesleept worden. De jongste spruit, Sophie, heeft trekken van haar oma aan moeders kant, want de hele garderobe moet mee. Julian de oudste van het stel heeft net als zijn opa in feite genoeg aan een onderbroek, een hemd en nog wat noodzakelijke spulletjes. Verder vergezellen hem de nodige knuffelbeesten. Als eerste Lipsi, een groenachtig monstertje met een hele grote mond en treurige ogen. En To, een knalrood schildpadje dat altijd vrolijk de wereld inkijkt. De derde is een grijs Koalabeertje met grote blauwe kijkers. Zijn naam ben ik even kwijt. Daarnaast is er nog een hele rij van vertrouwelingen. Ze moesten allemaal mee op vakantie. Om al die pluchebeesten richting Italië te vervoeren, was een complete koffer nodig. Moeder Geertruida is van de kordate afdeling en zei tegen Julian dat hij toch zelf ook wel snapte dat die hele batterij niet mee kon. Julian boog het hoofd en grote tranen vielen op zijn nieuwe vakantiebroek.



Hij snikte het uit. Daar snapte zijn moeder niets van, waarom moest hij toch zo huilen? Hortend en stotend vertelde hij dat hij ze allemaal had beloofd dat ze met hem op vakantie zouden gaan en niet alleen thuis hoefden te blijven. En beloofd is beloofd! Breng daar maar eens wat tegen in. Hier roemt de barmhartigheid duidelijk tegen het oordeel. Moeder Geertruida ging overstag. Lipsi en To en de hele compagnie gingen in de koffer. Je reisgezellen en vertrouwelingen laat je toch niet in de steek? Ik ken dat, het zit in de genen!

Terug in de schoolbanken

Driejarige cursus Theologische Vorming en verdieping in Assen



Na de zomer start de cursus **Theologische Vorming en verdieping (TVG) in Assen**. Deze 3-jarige cursus biedt belangstellenden de gelegenheid zich te verdiepen in kerk en geloof. Vooropleiding of kerkelijke achtergrond is niet vereist. Maar waarom zou je zo'n cursus volgen? En hoe ziet zo'n opleiding eruit?

Als je je grondig wilt verdiepen in het christelijk geloof, kan de cursus Theologische Vorming en verdieping een goede keus zijn.

Inhoud

Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen, en dat wordt uitgelegd tijdens de cursus. Ook krijgen cursisten inzicht in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aan bod komen ook de verschillende stromingen vandaag de dag, wat de aanhangers

ervan geloven en hoe dat het dagelijks leven beïnvloedt. Praktische vakken zijn: diaconaat en pastoraat. Hoe kunnen we samen kerk zijn?

Drenthe, Groningen en Overijssel

In oktober gaat de TVG in Assen van start. Deelnemers komen veelal uit Drenthe, zuidoost-Groningen en noord-Overijssel. Dinsdag is de vaste lesdag; de lessen duren van 9.00 – 12.15 uur. De opleiding bestaat uit verschillende kernvakken en toegevoegde vakken. Medio april wordt het cursusjaar afgesloten.

Elke dinsdagochtend staan er twee vakken op het rooster. Een les duurt negentig minuten. Elk vak heeft zijn eigen docent, een vaktheoloog, predikant of leraar. Naast informatie en kennisoverdracht krijgen cursisten voldoende ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. De deelnemers bepalen zelf hoeveel tijd ze besteden aan de voorbereiding of ver-

werking van de lesstof. Ook kunnen ze meedoen aan excursies.

Kennismaking voor iedereen

Dinsdag 4 september is er een opening, om kennis te maken met de TVG Assen. Locatie: Markhuus, Scharmburg 35 in Assen. Inloop vanaf 09.30 uur en aanvang om 10.00 uur. Welkom zijn: alle cursisten, oud-cursisten en belangstellenden. Gastspreker ds. Geert Hovingh vertelt over: 'Reizen door Armenië en Georgië'. Als reis Leider heeft hij veel kennis en ervaring om enthousiast en geanimeerd te vertellen over deze landen, de culturen en de mensen.

Informatie voor nieuwe cursisten

Donderdag 20 september is er een informatieavond, ook in het Markhuus. Nieuwe cursisten worden bijgepraat tussen 19.00 – 19.45 uur. Om 20.00 uur is er een kennismakingsthema voor iedereen. Begeleider is Chris Dees, docent wereldgodsdiensten. Deze avond gaat het over de vraag: Hoe laten we onze kinderen en jongeren groeien door

verhalen? Aan de orde komen de verhalen uit 'de Koran, vertelling voor kinderen' van Abdulwahid van Bommel en de 'Groeibijbel', de jongerenbijbel van Piet van Midden.

Aan de twee kennismakingsbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. En op dinsdag 2 oktober gaat de cursus dan écht van start.



Meer informatie en aanmelden kan via www.tvgassen.nl
Contact opnemen met het secretariaat kan ook: familie Levenga, tel. (0598) 619 077 of via e-mail tvgassen@gmail.com

Religieuze leiders

Deze zomer konden we de apotheose beleven van het veelgeprezen tv-programma 'Kijken in de ziel'. Vijftien interviewseries lang, uitgesmeerd over negen jaar, speurde presentator Coen Verbraak in de zielen van telkens een bepaalde groep beroepsbeoefenaren.



Wel interviews met rechters en schrijvers, maar niet met boeren of vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld, ofschoon het ook in die sectoren niet aan morele dilemma's ontbreekt.



DOOR
DAAN VAN DER WAALS,
GRAMSBERGEN

Het begon met psychiaters, en ofschoon het aanvankelijk de bedoeling was om het daarbij te laten, kwamen er steeds weer nieuwe groepen bij. Zelf zag ik uitzendingen met schrijvers, onderzoekers, militairen, rechters en oud-premiers. Maar het zijn er dus veel meer geweest.

Elitair

Boeiend was het om in de denk- en belevingswereld te duiken van zo heel verschillende groepen mensen, al kun je misschien opmerken dat het toch wel tamelijk elitair was en bleef. Wel interviews met rechters en schrijvers, maar niet met boeren of vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld, ofschoon het ook in die sectoren niet aan morele dilemma's ontbreekt.

In de vertrouwde opzet, met gasten die elkaar in dialoog met de interviewer afwisselden en aanvulden, waren bij wijze van sluitstuk 'religieuze leiders' aan de beurt. Onder hen ook twee dominees. Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed wat dat is, een religieuze leider. De samen-

stelling van het gezelschap gaf dat ook aan. Oneerbiedig gezegd was het een allegaartje. Er waren mensen bij die aan een kerkgemeenschap zijn verbonden, als bisschop of als predikant – toch ook weer onderling verschillende werelden. Claartje Kruijff, voor dit jaar tot 'Theoloog des Vaderlands' verkozen, deed ook mee. Opperrabbin Jacobus kwam aan het woord, imam Van Bommel, en verder telde ik onder meer een hindoeïst, een zenleraar, een vrouwelijke rabbin en een kloosterzuster. Al die mensen hebben natuurlijk veel gemeen. Ze hebben zich gecommitteerd aan de een of andere religie, zijn eerder mensen met een roeping dan met een beroep, en zien het als hun taak om anderen bij te staan in hun zoektocht naar antwoorden op levensvragen.

Boeiend

In zes afleveringen passeerden dergelijke vragen de revue: wat is geloven; bestaat God echt; is ons bestaan op aarde een examen om in de hemel te komen; hoe kan God zoveel ellende in de wereld toelaten; hoe verklaar je dat mensen in naam van een religie de afschuwelijkste dingen doen; waarvoor bid je; hoe

bid je... De welbekende ethische vraagstukken rond abortus, euthanasie en homoseksualiteit werden evenmin omzeild. De 'religieuze leiders' hadden over de opgeworpen thema's wel iets te melden, en zo ontstond zeker een boeiend geheel.

Toch hoe interessant ook, onbevredigend vond ik het wel, en dat zal samenhangen met de hele gedachtegang die eraan ten grondslag lag. Die gedachtegang was ongeveer als volgt. Sinds onheuglijke tijden hebben mensen gezocht naar antwoorden op fundamentele vragen van hun bestaan. Ze zochten naar een verbinding met het Hogere, machten die hen omgaven. Dat heeft zich uitgekristalliseerd in wereldreligies, en die religies tellen nog altijd miljarden aanhangers. Ook in Nederland dragen zij hun opvattingen uit over belangrijke zaken, en daarover ging dus het gesprek.

Religieuze leider?

Voor mij bleef het afstandelijk. Wel boeiend, maar ik voelde mij niet echt aangesproken. Dat komt, denk ik, omdat ik in mijn geloofsleven helemaal niet zo bezig ben met dat Hogere. ik vind ook niet dat christelijk geloven op één lijn te stellen valt met allerlei wat zich als 'religie'

aandient. Bovendien: ik zou niet weten wie mijn 'religieuze leider' zou moeten zijn. De scriba van de PKN in Utrecht? Mijn dominee in Gramsbergen? Dominee Klaas van der Kamp, sinds gisteren 'classis-predikant' voor Overijssel en Flevoland? De een of andere professor? De 'Theoloog des Vaderlands', of welke 'captain of religion' je maar wilt? Teruggaand in de tijd: Maarten Luther misschien of Johannes Calvijn? De paus in Rome die immers zo goed ligt bij menige protestant? Nee, als er al zoiets bestaat als 'religieuze leiders', zou ik eerder denken aan Israëls profeten, aan de evangelisten en apostelen, en natuurlijk bij uitstek aan Jezus Christus zelf zoals hij in de Bijbelse geschriften tot ons komt. Als rechtgeaard protestant zeg ik: daar heb ik verder geen 'religieuze leider' bij nodig, al is het waar dat de kerk een leergemeenschap is waarin je het een en ander van elkaar kan, mag en moet opsteken.

Geen PKN'er

Ligt het misschien daaraan dat de

Protestantse Kerk in Nederland totaal ontbrak in Verbraaks leidersgalerij? Want de twee protestanten die in de serie aan het woord kwamen, moeten geen van beiden iets hebben van de PKN. Het betrof Orlando Bottenbley, de vermaarde voorganger van de vrije baptistengemeente in Drachten en ook bekend van uitzendingen van de Evangelische Omroep, en dominee Floris van Binsbergen, predikant in de Hersteld Her-

vormde Kerk. Een uitbundige evangelical en een ingetogen 'bevindelijk-gereformeerde' dominee, beiden zeer orthodox, om niet te zeggen fundamentalistisch, dat kun je bezwaarlijk een goede representatie noemen van protestants Nederland.

Misschien is het een beetje raar dat in een programma met 'religieuze leiders' in Nederland de PKN geen enkele rol speelde. Maar aan de andere kant vind ik het wel goed zo. Als mainstream PKN'er zou ik me in elk geval niet thuis hebben gevoeld in dit wonderlijke gezelschap.

EERLIJK GEZEGD WEET IK NIET ZO GOED WAT DAT IS, EEN RELIGIEUZE LEIDER. DE SAMENSTELLING VAN HET GEZELSCAP GAF DAT OOK AAN. ONEERBIEDIG GEZEGD WAS HET EEN ALLEGAARTJE.

boekbesprekingen



DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

Christendom en antisemitisme. Twee duizend jaar confrontatie. Bart Wallet.

Uitg. Boekencentrum, Utrecht, 2017 Prijs € 13,-
In een boek van 126 pagina's een duidelijk overzicht van de geschiedenis van het antisemitisme. Het geeft een beeld van tweeduizend jaar christelijke worsteling met joden en jodendom, met speciale aandacht voor de Nederlandse context. Het boek bevat tekeningen van Karel Kindermans en is uitgegeven in samenwerking met de Stichting Museum Sjoel Elburg.

Het is uitstekend te gebruiken voor groepsgepraak.

Conclaaf. Robert Harris.

Uitg. Cargo Amsterdam 2016 Prijs € 22,-
Een literaire thriller. Een pausverkiezing in Rome confronteert ons met rivaliteit, eerzucht, emoties, onkreukbaarheid van cardinalen, die een kerkleider moeten kiezen. Hooggeestelijk en kleinmenselijk. We leren de gang van zaken rond een pausverkiezing in de Sixtijnse kapel en wat zich afspeelt tussen cardinalen die ook maar mensen zijn. Een thriller die je in één stuk uitleest.

De macht van de traditie. Het keizerschap van Augustus en Constantijn. Diederik Burgersdijk.

Uitgeverij Athenaeum, Amsterdam 2016 Prijs € 20,-
De auteur behandelt de manier waarop Constantijn de Grote zijn revolutionaire keizerschap baseerde op dat van de eerste keizer van het Romeinse rijk, Augustus. Zijn regeerperiode werd beheerst door twee tegenstelde krachten: de aanhang van het traditionele klassieke pantheon en het oprukkende christendom. Het boek geeft een beeld van de beslissende krachten die het christendom over het heidendom deden zegevieren.

Tot hulp en troost. Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen. Martin Hillenga en

Hilde Krips-van der Laan. Uitg. WBOOKS, ISBNnummer 9789462581654 2016, Prijs € 24,95
Een voornaam uitgegeven boekwerk over het Pelstergasthuis in de binnenstad van Groningen. Het bevat vele foto's. Vroeger een onderkomen voor pelgrims die Groningen aandeden op bedevaart naar de reliëf van Johannes de Doper in de Sint-Maartenskerk. Een eerste vermelding dateert uit 1267. De functie van het gasthuis veranderde in de loop der eeuwen. Pelgrims maakten plaats voor proveniers en later weer voor ouden van dagen. Tegenwoordig woont er een mengeling van jonge en oudere stadigers.





Wij lezen vandaag

vrij 31 aug woe 5 sep
Deut. 2:2-15 Deut. 2:26-37

za 1 sep do 6 sep
Deut. 2:16-25 Deut. 3:1-11

zo 2 sep vrij 7 sep
Efeziërs 6:10-17 Deut. 3:12-22

ma 3 sep za 8 sep
Efeziërs 6:18-24 Deut. 3:23-4:4

di 4 sep
Psalm 20

Even doordenken

Een geloof dat hoort, maar niet gehoorzaamt, is heel beslist geen geloof.

Dietrich Bonhoeffer

Colofon

Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en Flevoland is een uitgave van Topic, Burg, J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, tel. 0546 577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving en houdt rekening met de verscheidenheid binnen de kerken en de lezerskring.

Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad, Burg, J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475, fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl

Hoofredacteur drs. A. Hekman, Molenstraat 260, 9402 JW Assen, tel. 0592 - 344890, alko.hekman@zonnet.nl

Eindredactie J. v.d. Venis

Redactie ds. R. van der Hucht ds. T.J. Oldenhuis, ds. A.A. van der Spek, ds. E. van Veen dr. J.D.Th. Wassenaar

Medewerkers ds. Pieter Boomsma, ds. Foekje Dijk, Jan Groenewegen, Gerrit Kraa, Leo Polhuys, Daan van der Waals, Willemke Wieringa

Gemeenteberichten en Kerkdiensten Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór 8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd aan henriette@topic-cc.nl

Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder kosten. Protestantse kerken in het verspreidingsgebied van onze krant kunnen hiervan gebruik maken.

Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speciale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies, concerten, vergaderingen en andere activiteiten die wij interessant achten voor onze lezers. Daarbij houdt de redactie zich het recht voor berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Overname Bij gehele of gedeeltelijke overname van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de bron te vermelden en een exemplaar van het nummer waarin dit artikel is overgenomen, aan de redactie te zenden.

Advertenties Voor informatie over tarieven en plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475 (vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleveren bij Gezamenlijk Zondagsblad, Burg, J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@topic-cc.nl

Advertentie-adviseur voor Drenthe: J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR Emmer Compasuum, tel. 0591 - 351730, jvanvondel@hetnet.nl

Familieberichten Berichten vóór maandag 8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de eerstvolgende krant. Sturen naar henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres (zie hierboven)

Abonnementen Voor opgave van een abonnement, een adreswijziging of vragen over de verzending kunt u contact opnemen met Henriette Gerfen: henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. Abonnementenprijzen: per jaar met automatische incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00; per half jaar met een automatische incasso € 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00 Abonnementen kunnen elk gewenst moment ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk gewenst moment worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt. Opzeggingen dienen schriftelijk of per email te geschieden. Een opgezegd abonnement loopt door tot afloop van de betalingsperiode. Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van oktober t/m maart, in de tussenliggende periode minder frequent. Zie voor de verschijningsdata: www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ ISSN 1384 - 3923 www.welkomindkerk.nl

In deze rubriek wordt informatie over PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en Flevoland gratis opgenomen. De redactie is afhankelijk van de gegevens van de preekvoorzieners en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid ervan. Gegevens kunt u sturen naar: Burg, J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, of mail naar henriette@topic-cc.nl

Drenthe

Zondag 2 september 2018

Aalden
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoo-geveen
Assen AK 10.00 ds. H. Busschers
De Bron 10.00 ds. H. Harmsen
JK 10.00 ds. R. Koopmans
De Slingeborgh 10.30 ds. H. Nobel
OK 10.00 da. W. van Noord
Beilen PK 10.00 ds. M. Hazeleger
Borger GH 10.00 n.b.
Bovensmilde WK 9.30 ds. A. Altena
Coevorden GK 10.00 n.b.
Diever GK 10.00 ds. K. Snijder . H.A. 14.30 ds. B. van Werven
Drijber GK 10.00 ds. Rooze
Dwingeloo 10.00 dhr. B. Dijke
Een 9.30 ds. D. Kits
Elim GK 10.00 n.b.
Emmen Kapel 10.00 ds. Kajim
19.00 ds. de Vries. Zangd.
Emmer-Compasuum Het Anker 9.30 ds. H. Lageveen
Gasselte PG 10.00 ds. M. Leffers
Gasselternijveen 9.30 dhr. H. Dijkstra
Gees 10.00 ds. H. Jumelet
Gieten BK 9.30 ds. H. de Groot
Hijken/Hooghalen Kompas 10.00 ds. F. de Boer
Hollandscheveld 10.00 ds. L. Kramer
19.00 ds. I. Postma
Hoogersmilde Tent 9.30 ds. A. Donker
Hoogeveen GH 9.30 ds. B. Metselaar
GrK 9.30 ds. A. Groeneveld
17.00 ds. W. Dekker
HK 9.30 mw. H. Haa
OK 9.30 past. N. Snel
19.00 orgelvesper
VH 9.30 ds. W. Loosman
Bethesda 10.30 ds. G. Ros
Weidesteyn 10.30 ds. T. Braam
Klazienaveen KK 9.30 ds. Deuzeman. H.A.
Kloosterveen De Ontmoeting 10.00 ds. L. v/d Peppel
Meppel OK 10.00 ds. S. Sijtsema
Erdeel 10.00 ds. F. Groen
14.00 ds. K. Stroop

Benefietconcert voor jubilerend PDC de Herberg

Uniek concert door de koren 'Looft den Heer' uit Notter en het Chr. Gem. Drechtstedenkoor 'Praise Him' uit Dordrecht, beide olv Jan Quintus Zwart. Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de start van de Herberg, nu 25 jaar geleden. Naast de genoemde koren leveren Noortje van Middelkoop, panfluit, Ronald Ijmker, orgel en Kees de Bruin, vleugel een belangrijke bijdrage. De opbrengst van de collecte is voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek.



Zat. 22 sep. Bovenkerk, Kampen, aanvang 15.00 uur; kerk open vanaf 14.30 info: Piet de Groot voorzitter@praisehim.nl

Nieuw-A'dam NK 10.00 ds. H. Linde
Nieuw-Balinge 10.00 prop. H. Fokkert. Voorber. H.A. 19.00 ds. C. Visser. Voorber. H.A.
Nieuweroord RH 10.00 ds. W. Bakker
IK 19.00 ds. J. van Wijk
Nieuw-Weerdinge RW 10.00 ds. van Elten
Nijeveen 10.00 ds. C. Huisman
Pesse MK 10.00 ds. A. van Veluw
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 9.30 ds. W. Meijles
JK 9.30 n.b.
Ruinerwold/Koekange BH 9.30 n.b.
Schoonoord De Wijngaard 9.30 mw. v/d Meer
Sleen OK 10.00 da.V. Thurkow
Smilde KK 9.30 ds. I. v/d Peppel
Tiendeveen 10.00 ds. F. van Santen. Voorber. H.A. 15.00 prop. M. Krooneman. Voorber. H.A.
Vaith 10.00 tentdienst
Vries DK 10.00 n.b.
Westerbork VH 10.00 ds. J. van Kempen
SK 10.00 dhr. G. ter Beek
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van Slooten
HK 10.00 ds. M. van Sandijk
Zuidwolde GK 9.30 ds. Kloosterziel
HG 9.30 ds. H. Bakhuis. Jeugd.
Zwartemeer GK 9.30 ds. Schneider

Flevoland

Zondag 2 september 2018

Ens GK 9.30 n.b.
Kraggenburg 10.00 past. L. Winters
Marknesse 9.30 da. C. Aalbersberg. H.A.
Nagele 9.30 ds. van Rheenen
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden
17.00 ds. R. de Wit
PK 10.00 ds. D. Hellinga
17.00 ds. G. van Zanden
De Poort 10.00 en **17.00** ds. C. Bijman
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Overijssel

Zondag 2 september 2018

Almelo Bleek 10.00 ds. B. Kozijn
De Ontmoeting 10.00 ds. J. Lammer. Voorber. H.A. 19.00 ds. C. Elsinga
Noach 10.00 da. B. Holtrust
Eugeria 10.30 da. J. Vedders
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adri- aanse 19.00 ds. J. Peschar
Belt-Schutsloot 9.30 ds. T. Veenstra

Werkbezoek plaatselijke Raden van Kerken

De Prov. Raad van Kerken Groningen/Drenthe is voornemens een contactdag te organiseren voor plaatselijke Raden van Kerken in de beide provincies en overige belangstellenden. Het thema voor deze bijeenkomst luidt: 'Vreemdeling zijn we allemaal'. Dit is een vooraankondiging, meer informatie volgt nog. Noteer de datum vast.

Zat. 27 oktober, De Schepershof, Emmen (en niet 13 oktober zoals eerder was aangekondigd)



Bergentheim OK 9.30 da. G. Rohaan
19.00 ds. W. den Braber
Berkum HH 9.30 dhr. H. Brouwer
Blankenham 10.00 ds. E. van Veen
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 ds. R. Vissinga
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer
Dijkhuis 10.00 ds. E. van Houwel- lingen
Bruchterveld 10.00 ds. R. v/d Berg
Daarle 9.30 ds. R. van Hornsveld
19.00 dhr. R. Pasterkamp
Daarlerveen 9.30 ds. G. van Asselt
19.00 ds. W. de Bruin
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schipper
Oudleusen 9.30 ds. A. Tol
Dedemsvaart Antenne 9.30 ds. G. Trouwborst
VDK 10.30 JZ
De Fontein 19.00 ds. J. Adriaanse
De Krim PK 9.30 ds. J. Woltinge
Delden OB 10.00 startzondag
Den Ham GK 9.30 ds. R. Fern- hout
19.00 gospeldienst
HK 19.00 ds. R. van Hornsveld
DK 10.00 ds. G. de Goeijen
Diepenheim 10.00 ds. N. Hen- geveld
Enschede OK 10.00 ds. A. Reits- ma
Lonneker 10.00 ds. M. v/d Meer
Usselo 10.00 ds. O. Haas- noot
BK 10.00 ds. E. v/d Meulen
ZP 18.00 ds. E. den Breejen
HZ 10.00 past. G. Slüter
Enter HK 9.30 ds. F. den Oud- sten
GK 9.30 ds. G. Schreuders
19.00 ds. F. den Oudsen
Genemuiden GK 9.30 en **19.00** ds. I. Postma. H.A.
GrK 9.30 ds. J. Brussaard
15.00 ds. J. Olie
HC 9.30 prop. M. Krooneman
19.00 ds. J. Belder
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van Waard
Hardenberg Baalderveld 10.00 ds. P. Langbroek
HK 10.00 ds. J. Seeleman
Radewijk 10.00 ds. A. de Lange
SK 10.00 ds. P. Noordmans
19.00 ds. A. de Lange
CFH 10.30 n.b.
Witte Kerk 10.00 ds. L. van Rikxoort
Oostloorn 10.30 n.b.
Hasselt De Baak 9.30 ds. H. van Veldhuizen
19.00 tentdienst
Heino 9.30 Lieke van Houte
Hellendoorn PK 8.45 en **10.30** ds. K. Meijer
19.00 ds. H. Paas
KW 9.30 ds. H. Berkhof
KZ 10.15 ds. H. Paas
Holten DK 9.30 ds. S. Roozen- boom
Kandelaar 19.00 da. L. Jansen
Kampen OH 9.30 ds. M. Eigen- huis
Kamperveen 8.30 ds. van Staal- duine

Lemelerveld BK 9.30 ds. C. Benard
Lutten LK 11.00 ds. W. Piksen
Mariëberg SK 9.30 ds. C. Eisinga
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. L. Hoekstra
19.15 ds. H. van Veldhui- zen
OK 9.30 ds. A. Geerling
Nijverdalen RB 9.30 ds. W. Kal- jouw
HC 9.30 ds. W. Broekema
VEG 18.30 ds. W. Broekema
Oldemarkt GK 9.30 ds. J. Salakay
Paaslo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.30 ds. A. Ooster- wijk
19.00 ds. A. v/d Spek
Rouveen 9.00 ds. P. v/d Meulen. H.A.
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo. H.A.
Schuinesloot 9.30 ds. W. Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00 en **19.00** ds. W. Menkveld. H.A. en nabetr.
Kapel 19.00 ds. J. Kamp. Gez. dienst
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meu- len. H.A.
Steenwijk GrK 9.30 n.b. **19.00** n.b.
OV 9.30 ds. A. van 't Zand
EV 10.45 ds. A. van 't Zand
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. Pap
MK 10.00 da. J. Rohaan
Vriezenveen OK 9.30 ds. A. Veerman
19.00 OMC
Vroomshoop Het Anker 19.00 ds. J. Antonides
Irene 9.30 ds. J. Antonides
Wanneperveen 10.00 Durk de Boer. Tentdienst
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif
Wierden DK 9.00 ds. G. Hoff
10.45 ds. T. Smink
15.00 en **18.45** ds. H. donken
GK 9.30 ds. P. Dek- ker
19.00 ds. H. Dorgelo
Hoge Hexel 9.30 ds. H. Donken
19.00 ds. P. Vermaat
Wijhe NK 10.00 tentdienst
Willemsoord 9.30 ds. J. v/d Mark
Wilsum 9.30 ds. H. de Kok. H.A.
14.30 ds. J. de Kok
Ijsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 ds. N. Beimers
Zwartsloot GK 10.00 ds. A. v/d Spek. H.A.
19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygenraam
GrK 19.00 mw. R. Hofman
JK 9.30 n.b. **19.00** ds. K. van Meijeren
LK 10.00 ds. M. Jonker
OK 10.00 ds. I. Epema
Open Kring 9.30 ds. J. Tissink
SiK 10.00 ds. H. Evers
StK 9.30 ds. W. Andel. H.A.

REGIONALE DOVENDIENST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

komen en gaan

PROTESTANTSE KERK Beroepen te Giessen (herv.) en te Molenaarsgraaf (herv.), prop. R. van der Knijff te Apeldoorn te **Hardenberg-Heemse** (wijk Hardenberg-Marslanden, deeltijd), ds. Y. van Benthem-de Ridder te Harenkarspel, die dit beroep heeft aangenomen te **Wormer**, ds. B. Vijfinkel te Assendelft, die dit beroep heeft aangenomen te **Zwolle** (Stinskerk, deeltijd), ds. G.C. van Rheenen te Nagele (deeltijd), die dit beroep heeft aangenomen

Aangenomen naar Harderwijk (wijkgemeente De Poorten), ds. B.M. van Meijl-Buitink te Halle naar **Waddinxveen** (Immanuelkerk), ds. T. Gaastra te Ruurlo-Barchem

HERSTELD HERV. KERK Beroepen te Arnhem, te Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen, te Nieuwe Tonge en te Poederloijen en Loevestein i.c.m. Kerkwijk en omstreken, ds. W.M. Mulder te Wijk bij Heusden

GEREF. KERKEN (VRIJG.) Aangenomen naar Mijdrecht (Veenhartkerk), kand. M.T. van Benthem te Zwolle, die bedankte voor Apeldoorn-Centrum

BOND VAN VRIJE EVANG. GEMEENTEN Beroepen te Wemeldinge, proponent J.A. van den Ende, momenteel gemeentelijk werker in deze gemeente, die dit beroep heeft aangenomen



Agenda

Dinsdag 4 september
Kennismakingsbijeenkomst Cursus Theologische Vorming voor (oud) cursisten en belangstellenden; Markehuus, Scharmbarg 35, Assen 10.00 (inloop vanaf 9.30); gast-spreker ds. Geert Hovingh over: 'Reizen door Armenië en Georgië'.

Dinsdag 4 september
Start cursus 'Ruimte voor de Geest'. Volgende bijeenkomsten 11 en 18 sep. Open Hof, Lelystraat 49, Kampen; aanmelden: w.gussekkoo@home.nl of tel. 038 – 33129781; info: www.ewv.nl

Zondag 9 september
Open Monumentendag synagoge Enschede. Prinsestraat 16, Enschede, 11.00 – 17.00

Zondag 9 september
Wandeltocht 'Het verstoorde leven' langs oude Joodse plekken in Deventer. Verzamelen bij Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3, Deventer, 13.00. Kosten: 5,-

Zondag 9 september
Openstelling Joodse Begraafplaats. Boddenstraat 22, Almelo, 14.00 – 16.00

Zondag 16 september
Welkomdienst m.m.v. zangeres Joke Buis en ds. H. van Ark. Goede Herderkerk, Borger 19.00

Donderdag 27 september
Informatiebijeenkomst zomer-magazine Wal & Water 2019. De Poort, Het singel, Zwartsluis; 20.00. toegang vrij; aanmelden: ygerne@welkominderkerk.nl

Muziekagenda

Zaterdag 1 september
'Adieu zomer' met Martin Mans (orgel) en Noortje van Middelkoop (panfluit), Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur, € 14

Woensdag 5 september
Extra orgelconcert met Toon Hagen 'Canto Ostinato', Coevorden, Hervormde Kerk, Kerkstraat 6, 20.00 uur, € 9 (t/m 18 jaar € 5)

Zaterdag 8 september
Mini-concerten op het Apollonius Bosch orgel (1686), Grote kerk Vollenhoven, 10.00 - 14.00 uur, toegang gratis

Zaterdag 8 september
Diverse optredens van Oecumenisch Gem. koor 'Once More' uit Creil, afgewisseld met orgelmuziek, Grote Kerk Vollenhove, 14.00 – 17.00 uur, toegang gratis

Zondag 16 september
Female à Capella met 'Wishful singing', Zalencentrum De Hoofdhof te Zwolle-Berkum, 15.00 uur, € 10 (tot 16 jaar € 5)

Zaterdag 22 september
Joh. de Heer samenzang t.b.v. het goede doel met Ad Huetink (orgel), Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur, € 10

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl



Ko Hekman neemt afscheid als hoofdredacteur GZ

“Het Zondagsblad moet over kerkmuren heen durven kijken”

Ko Hekman neemt na 25 jaar afscheid als hoofdredacteur van het Gezamenlijk Zondagsblad

Ko Hekman neemt deze maand na vijftig jaar afscheid als hoofdredacteur van het Zondagsblad. Hij blijft wel redactielid. Zijn opvolger is dr. Jan Dirk Wassenaar uit Hellendoorn.



DOOR L. POLHUYS,
DEVENTER

Ko Hekman werd in 1942 geboren in het Groningse Stadskanaal in een Gereformeerd gezin met zeven kinderen. Aan de Theologische Hogeschool Kampen studeerde hij af met als hoofdvak dogmatiek.

Vriezenveen en Beilen

“Het woord roeping klinkt zo zwaar. In elk geval wilde ik altijd graag dominee worden. Ervaring heeft geleerd dat ik in dit werk op mijn plek ben.” Hekman heeft zijn sporen in het kerke-lijk leven ruimschoots verdiend. In 1970 kwam hij in zijn eerste gemeente, Vriezenveen. Na vijfeneenhalf jaar volgde Beilen. Daar bleef hij 31 jaar, tot zijn emeritaat. “Ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan, ben nooit overspannen geweest. Ik kon gelukkig goed relativeren. Van zaken die in de gemeente speelden, heb ik nooit wakker gelegen, hoewel daar soms best reden toe was, want ook bij ons was helaas wel eens gedoe en geruzie. Bij onenigheid binnen een kerk moet het je niet verba-zen dat jongeren soms afhaken.”

Opener

Hoe kijkt Hekman aan tegen 'zijn' landelijke protestantse kerk? “De kerk is een stuk opener geworden. Er is veel meer samenwerking met ande-

re kerken gekomen en veel is bespreekbaar geworden, zoals homoseksualiteit.” Gaat de nieuwe classesindeling werken? “Ik hoop het van ganser harte, maar we moeten wel oppassen voor te veel afstand tussen de verschillende lagen in de kerk. Aan de andere kant: er moest natuurlijk wel iets gebeuren.” Hekman is lid van een wijkge-meente in zijn woonplaats Assen. Hij is getrouwd en heeft twee zoons en twee kleinkinderen.

Molukken

Naast zijn werk als gemeentepre-dikant zat de scheidend hoofd-redacteur achttien jaar in de Gereformeerde Synode, was hij moderamenlid en tweede syno-devoorzitter. Hij vervulde allerlei deputaatschap-pen op provinci-aal en landelijk niveau zoals het voorzitterschap van het Regionale College voor de behandeling van bezwaren en geschillen in Gronin-gen- Drenthe. Ook was hij jarenlang voorzitter van de Commissie Contact Molukse en Nederlandse kerken. “In het kader van deze functie ben ik driemaal naar de Molukken gereisd namens het Synodebestuur met een Moluks-Nederlandse delegatie. Het waren hoogtepunten in mijn werk. Ik voelde mij er thuis. Doel van het bezoek was het herstel van de relatie tussen de Molukse Protestantse kerk op Ambon en de Molukse kerken in Nederland. De hervormde en gereformeerde

kerken traden hierbij als co-facili-tator op. De onderneming is naar mijn idee goed gelukt. Er is meer respect gekomen voor de Moluk-kers, hun cultuur, taal en tradi-tie. De neerbuigende houding van vroeger is wel verdwenen, maar het superioriteitsgevoel ten opzichte van andere volkeren zit vaak nog diep.” Momenteel is Hekman nog actief als docent en tot voor kort als cursusleider van Theologische Vorming Gemeenteleden te Assen. Ook is hij actief binnen het CDA in Assen.

Keuze

De Drent werd eind 1983 betrok-ken bij het Zondagsblad. “De toenmalige hoofdredacteur van wat toen nog het Gereformeerd Kerkblad heette, Dik Borgers, vroeg mij redactielid te wor-den. In 1993 volgde ik hem op als hoofdredacteur. Ik heb het vijftig jaar volgehouden... Met de hoeveelheid werk valt het wel mee. We hebben tweemaal per jaar een redactievergadering. Natuurlijk moet ik regelmatig artikelen aanleveren. Maar ik besef heel goed dat het meeste werk wordt gedaan door de eindredactie, die werkt vanuit het redactie bureau in Wierden. De samenwerking is altijd goed geweest. Ik ben ook onder de indruk van het enthousiasme van de huidige uitgever en van de manier waarop zij het blad in de lucht proberen te houden. Ik ben erg blij dat er een uitgever is die zijn nek nog wil uitsteken voor het GZ. In 1980 had het blad 6800 abonnees, op dit moment slechts 1600. Overigens is de samenvoeging, enkele jaren gele-den, met het Hervormde Zon-dagsblad voor de kop van Overijs-sel goed geweest.”

Stokpaardjes

Over de inhoud zegt Hekman: “Iedereen heeft zo zijn stok-paardjes en dat is ook niet erg. Wassenaar schrijft graag over kerkordelijke zaken, ik haal mijn onderwerpen vaak uit de krant en de actualiteit, zoals laatst in mijn stuk over de lhbt-gemeen-schap. Vroeger kon je goed merken dat het blad een gere-formeerde oorsprong had. Ik wil op geen enkele manier oordelen, maar de tijden zijn veranderd en ik heb geprobeerd het blad bre-der te maken. In mijn visie moet het GZ niet bij leerstellige zaken blijven steken, maar moet het informatief en beschouwend zijn, prikkelen tot nadenken waar-bij we ook over de kerkmuren heen durven te kijken. Gelukkig is de redactie zo samengesteld dat deze principes zijn gewaar-borgd. Geloofsthema's en ethi-sche kwesties moeten een plek kunnen krijgen in de redactionele kolommen, zonder dat partijen elkaar veroordelen en zonder dat allerlei vaak zelf bedachte regel-tjes en wetjes domineren.” Een gewetensvraag: is er wel eens een artikel van hem geweigerd? “Niet dat ik me herinner. De eindredactie past natuurlijk wel eens een artikel aan qua stijl en lengte, maar dat is ook juist haar taak. Ik weet nog wel van een voorval uit mijn begintijd dat een redacteur in zijn bijdrage inging tegen zijn collega. Dat is nooit goed. Meningsverschillen moet je niet in het blad uitvechten. Dit is toen ook bijgesteld. Mijn bood-schap aan mijn opvolger Jan Dirk Wassenaar is in elk geval dat er variatie moet zijn in de inhoud en qua medewerkers. Ook moet er openheid zijn naar andere ker-ken. Het hoofdredacteurschap komt in goede handen”.



Dr. J.D.Th. Wassenaar,
nieuwe hoofdredacteur GZ:

“De kerk is meer dan de eigen gemeente”

Dr. J.D.Th. (Jan Dirk) Wassenaar is vanaf 28 september de nieuwe hoofdredacteur van het Gezamenlijk Zondagsblad voor Drenthe, Overijssel en Flevoland. Hij is de opvolger van ds. Ko Hekman. Wassenaar is geen onbekende voor de lezers.



DOOR L. POLHUYS,
DEVENTER

Bijna elke week staat in het Zondagsblad wel een artikel van zijn hand met een kerkhistorische of kerkordelijke inslag. “Die liggen me het meest. Columns zoals die van ds. Pieter Boomsma of ds. Tammo Oldenhuis, zou ik niet kunnen produceren. Het is goed dat het Gezamenlijk Zondagsblad variëteit kent.”

Fries

Jan Dirk Wassenaar (1960) komt uit een hervormd nest waar hij, zoals hij het uitdrukt, ‘behoorlijk kerkelijk’ is opgevoed. Vader was onderwijzer en aan het einde van zijn loopbaan rector aan een scholengemeenschap. De geboren Fries heeft nog twee broers en een zuster. Het gezin vertrok uit Friesland toen Jan Dirk één jaar was. “Toch ben ik me altijd Fries blijven voelen en spreek ik de taal. Ik ga nog regelmatig voor in mijn geboorteprovincie en leid ook wel diensten of vieringen in het Fries, zoals laatst een vesper in de Waalse kerk in Leeuwarden.” De jonge Wassenaar bezocht het gymnasium, studeerde aan de Universiteit van Utrecht en is doctor in de theologie. Al op zijn 25e was hij predikant in zijn eerste gemeente, Oudega c.a. (Wymbritseradiel). Ook de tweede en derde gemeente bevonden zich in Friesland. Sinds

2004 staat Wassenaar in Helendoorn, of zoals hij grapt, is hij ‘in ballingschap’. Wassenaar omschrijft zichzelf als gematigd orthodox. “Ik reken mezelf tot de confessionele beweging.”

Roeping

Zijn predikantschap beschouwt Wassenaar als een roeping. “Dit is mijn weg. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik iets anders zou doen, hoewel ik er ooit wel over heb gedacht om wetenschapper te worden, het liefst in combinatie. Maar dat is er niet van gekomen.” Direct daarna: “Het moet me wel van het hart dat het ambtelijke karakter van het werk van een dominee uitgehold dreigt te worden. Ik ben een beetje bang voor functionalisering. Zo dreigt de ziel uit het werk te verdwijnen.” De

“HET IS GOED DAT HET
GEZAMENLIJK ZONDAGSBLAD
VARIËTEIT KENT”

nieuwe hoofdredacteur liet de afgelopen jaren in kerkelijke kring diverse keren van zich horen. In een interview in het Nederlands Dagblad verkondigde Wassenaar bijvoorbeeld enkele jaren geleden de stelling dat predikanten ruimte moeten krijgen dan wel houden om te studeren. “Studeren wordt misschien wel gezien als een hobby van de dominee, maar door allerlei uitvoerende taken schiet dit er vaak bij in, terwijl het goed is dat de predikant theologisch van wanten weet.” Hij noemt zichzelf een ‘man van de kerk’. Zo is hij voorzitter van Stichting Confessioneel en hoofdredacteur van het blad Confessioneel, zat hij in de provinciale



Dr. Jan Dirk Wassenaar. „Misschien kunnen we de basis van het blad verbreden door - bijvoorbeeld - meer nieuws uit de classis op te nemen”

visitatiecommissie in Friesland en voert hij het scribaat van de Classis Overijssel-Flevoland. In Helendoorn leidt Wassenaar samen met zijn collega's een gemeente van ruim vierduizend zielen, die nog veel kenmerken heeft van een traditionele volkskerk en waarin veel ruimte is voor thema-bijeenkomsten, gesprekskringen en vele andere activiteiten voor jong en oud.

Schrijven

Wassenaar schrijft graag. Hij publiceerde verschillende boeken, onder meer Vreemdelingschap. Sedert veertien jaar schrijft hij voor het van oorsprong gereformeerde Zondagsblad. “De uitgever wilde destijds graag iemand van hervormde huize. En nu Hekman afscheid neemt, neem ik op verzoek van de uitgever zijn functie op me.” Is er de afgelopen jaren wel eens een stuk van hem niet gepubliceerd? “Ja, dat is één of twee keer gebeurd, voor zover ik me kan herinneren. De eindredactie vond die verhalen toen te specialistisch, wat ik me ook wel kon voorstellen.”

Jongeren

De nieuwe hoofdredacteur is getrouwd en heeft twee zonen en een dochter die inmiddels het huis uit zijn. Alsof hij de vraag had verwacht: “Nee, ik denk niet dat mijn kinderen het GZ zouden lezen. Jongeren krijgen op dit moment zo ontzettend veel prikkels van buitenaf, dat er vaak maar weinig tijd is voor bezinning. Dat wil overigens helemaal niet zeggen dat de jeugd niet met het geloof bezig is. Onze oudste bijvoorbeeld is een aantal keren in Afrika geweest om daar te helpen bij een ontwikkelingsproject; dat heeft hem levensbeschouwelijk gezien best wat opgeleverd. Voor het GZ is het dan ook een uitdaging om de jeugd bij de kerk te betrekken, maar dat zal een hele opgave worden.”

Representatief

Volgens Wassenaar moet het GZ een representatief beeld geven van de ontwikkelingen in de huidige Protestantse Kerk. “Verschillende richtingen en opvattingen moeten aan bod komen. Ik denk

niet dat het nodig is om de koers van het GZ inhoudelijk te veranderen. Wel moeten we misschien eens nadenken over de verhouding binnen- en buitenblad. Het binnengedeelte staat vol met mededelingen van gemeenten, maar dat is misschien niet belangrijk voor alle lezers. Een editiestelsel kan een oplossing zijn.”

Verbreden

“Dat het op dit moment financieel gezien lastig is voor het GZ, is geen geheim. Het zou heel mooi zijn als het blad de komende jaren in de lucht blijft en als we het abonnébestand een beetje stabiel kunnen houden. Dat is een hele toer. Misschien kunnen we de basis van het blad verbreden door - bijvoorbeeld - meer nieuws uit de classis op te nemen, zoals verslagen van vergaderingen. Dat doen ze in Friesland ook. Op deze manier nemen gemeenten kennis van zaken die in de classis spelen en die hen direct aangaan. Dat vergroot de binding met het blad, met de classis en met elkaar.” De kerk is meer dan de eigen gemeente.



Geknipt

In ‘Geknipt’ vindt u opvallende, bijzondere, verbijsterende of verhelderende citaten uit kranten, bladen of websites. Voor u gelezen en geknipt door de medewerkers van het Gezamenlijk Zondagsblad.

Atheïsme is aangeleerd

De baptistenpredikant Theo Niemeijer verzorgt in **Het Zoeklicht** al jarenlang een levenswaardige vragenrubriek. Dit keer

heeft hij een boeiende observatie inzake atheïsme.

Elk kind wordt als scheppingswonder van God geboren, ook al wordt dit door de medische wetenschap steeds meer in twiifel getrokken. Men zegt wel eens: ‘een mens, hoe dicht bij de geboorte, hoe dicht bij God’. Elk kind wordt met een ‘Godsbesef’ geboren, maar helaas wordt dit door vele ongelovige ouders al heel vroeg uit het kind verdreven. Atheïsme is dan ook niet een natuurlijk verschijnsel, maar een bewuste keuze, waarin men het bestaan van God actief ontkent. ‘Men houdt de waarheid ten onder’ zoals de Bijbel ons leert, net zoals je een bal probeert onder water te houden. Zodra het actieve verzet tegen God opgeheven wordt, komt het Godsbesef vanzelf weer naar boven.

Omgaan met tegenslag

In het wekelijkse magazine van **Dagblad Tubantia** komt EO-presentator Renze Klamer aan het woord. Hij zal niet de opvolger van Andries Knevel worden, stelt hij zelf vast, ‘maar TV-kenners zien in hem de verlosser van de Evangelische Omroep’, jubelt het blad. Waarvan de EO verlost moet worden, is niet duidelijk.

Is jou weleens een tegenslag overkomen, waarvan je dacht: mijn God, waarom toch? “Jawel. Dan hebben we het over verdriet of ziekte in familie of in de vriendengroep. Maar dat hoeft niet in detail in de krant. In die tijd heb ik in gebed weleens gevraagd: ‘Waarom is dit nodig, God?’ Die vraag leeft bij mij sterker als ik kijk naar delen van de wereld waar mensen het veel slechter hebben dan wij. Een vluchtend

jongetje dat aanspoelt op het strand? Het is verschrikkelijk. Waarom zou een God dat toelaten? Ik voel de ruimte dat in gebed uit te spreken. Ik krijg er geen antwoord op, nee. Sommige mensen hebben de stem van God weleens horen spreken. Ik heb die ervaring nog niet gehad. Wel ervaar ik soms nabijheid. Als we samen zingen in de kerk of tijdens een intens gebed. Misschien bieden die ervaringen geen pasklaar antwoord, maar wel een warm gevoel dat me kracht geeft. Daarin voel ik God.”

God laat Noordpool smelten

Johan Huibers, de aannemer die de bijbelse ark op ware grootte nabouwde, werd geïnterviewd in het **Nederlands Dagblad**. Zoals op veel zaken heeft hij ook een afwijkende mening als het om de klimaatcrisis gaat.

“Duurzaamheid is religie geworden. Ik vlieg niet minder omdat het slecht is voor het milieu en ik rij er ook niet minder om. Het heeft geen effect. De uitstoot van auto's stelt niks voor als je het vergelijkt met de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de smeltende toendra's en de veenbranden in Indonesië. Er staan 41 zonnepanelen hier in de garage, die nog op het dak moeten. Dat moet van de gemeente. De grootste kolder die er bestaat. De productie van een zonnepaneel of een windmolen kost honderden malen meer dan die in de hele levensduur oplevert. De Noordpool smelt, dat doet God. In Jesaja staat het al: de hemellichamen zullen wankelen, de aarde zal tolleren als een dronkeman. We zijn er bijna, we leven in de eindtijd. Dat ga ik nog meemaken, zeker weten.”



Blokzijl PROT. GEM.

Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en
verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

Zondag 2 sept. 10.00u ds R.Vissinga (Kampen). Grote Kerk Blokzijl. Organist: Corry van den Berg. Collecte: 1^e ned. Bijbelgenootschap, 2^e eigen kerk, 3^e pastoraat.

Komende zondag. Is de dienst in de Grote Kerk in Blokzijl. Dan zal dominee Vissinga voorgaan. Organist is dan Corry van den Berg. We wensen we elkaar een gezegende dienst toe! En zoals gebruikelijk is er na afloop koffiedrinken in de ontmoeting van elkaar. Je bent steeds van harte welkom! Kom je ook? **Pastoraat.** Ditmaal noemen we hier de volgende namen: Dhr Jannes Koning, Schoolstraat 2 Scheerwolde, zal woensdag 29 augustus geopereerd worden in Isala te Zwolle aan de lymfeklieren. Ook zal er onderzoek gedaan worden naar verdere uitzaaiingen. Hij zal er zo'n dag of drie moeten blijven. We leven mee met hem en z'n vrouw Geesje.

Meer zijn er, die met zorgen en moeiten te maken hebben en die we kennen, zowel binnen als buiten de gemeente. In gedachten en gebeden willen we ook hun namen brengen bij Hem, die hoort! Want altijd kun je bij Hem terecht! Henk.

*Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht.
Lied 695*

Bezoekdienstkalender. Jarig op 1 september mw J.Dragt-de Lange, 81 jaar, Zuiderzeeweg 8, op 3 september mw G.Huisman-Stevens, 86 jaar, Zuiderkade 5. Beiden in Blokzijl. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewent.

Jubileum: op 23 augustus waren het echtpaar B van 't Oever en H van 't Oever-Hutten, Hartkamp 14 Blokzijl, vijftig jaar getrouwd! Jarig op 24 augustus was mw J.Eker, 88 jaar, Wetering oost 10, Wetering. Van harte geluk gewent. Jarig op 26 augustus was dhr M. Timmerman, 77 jaar, Steenwijkerdiep-noord 14, Scheerwolde. En op 27 augustus dhr G.Joustra, 79 jaar, Wetering west 63, Wetering, op 28 augustus mw J.Pouwels-Boes, 78 jaar, Beatrixstraat 4, op 30 augustus dhr W.Pieffers, 79 jaar, Zuiderkade 11. Beiden te Blokzijl. Allemaal een hele fijne verjaardag toegewent. Namens de bezoeken Marie Dijkman-van der Sluis.

Facebook. Wordt vriend op facebook van de kerk Blokzijl-Scheerwolde en we delen met u en jou de bijzondere activiteiten, die er zijn in en om de kerk!

KinderKerk Blokzijl Scheerwolde. KinderKerk is er voor groep 1-3 tijdens de dienst in de Waaier vanaf 10 uur.

KinderKerk voor groep 4-8 is er tijdens de dienst in de consistorie van de Grote Kerk. De kinderen gaan na de eerste schriftlezing naar de KinderKerk en komen na de collecte weer terug in de dienst. De KinderKerk heeft een eigen collecte. Tijdens de diensten in Scheerwolde, speciale diensten of projecten worden de kinderen van groep 1-3 ook in de kerk verwacht. Dit is tijdens Advent en de Veertigdagentijd periode en met speciale diensten zoals Kerst, Palmzonden, Pasen, Pinksteren, School-Kerk dienst, Dopen en de Startzondag **Kopij** eerstvolgende nummer voor het nummer dat vrijdag uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Giethoorn

Predikant Ds.A.C.J. van Waard-Pieterse, De Elzen 20, 8355 CX Giethoorn, 0521-362555
astridvanwaard@hotmail.com
Scriba:
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 78a, 8355 AK Giethoorn, 0521-344266
scribagiethoorn@gmail.com
giethoorn.protestantsekerk.net
Kerkrentmeesters bankrek.nr
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 361 2597 51

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. Op zondag 2 september gaat onze eigen predikant ds. Astrid van Waard - Pieterse voor. De organist is de heer J. Floor en de ouderling van dienst is mevrouw M. Petter. De uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoud van het orgel. Tijdens de dienst zal er oppas aanwezig zijn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spitzzen, tel. 360322.

Collecten opbrengsten. Zondag 26 augustus. In de gezamenlijke tentdienst met de Doopsgezinde gemeente Giethoorn was de collecte opbrengst € 740,69. Dit geld zal worden besteed aan de digitale 'tovertafel' in zorgcentrum Zonnewiede te Giethoorn. Met deze tafel worden door interactieve lichtprojecties ouderen geestelijk en lichamelijk geactiveerd. Het bloemengroet ging naar de heer A. Nijland. **Dankgebed.** Een dankgebed, ter inspiratie. Om stil te staan bij wat we hebben en te bidden om kracht.

*Goede God,
U die alles hebt gemaakt, de hemel
en de aarde.
Alles wat leeft, groeit en bloeit.
U die ons heeft gemaakt.
Wij danken u voor zoveel rijkdom.
Tegelijk bidden we voor kracht.
Kracht om er voor elkaar te zijn.
Kracht om te zorgen voor Uw
schepping.
Wetende dat u niet loslaat wat Uw
hand begon.
U bent altijd trouw, vandaag,
morgen en in de toekomst.
Amen.*

Door te geloven in Gods goedheid kunnen we een zegen zijn voor de ander en voelen we ons bij Hem veilig en geborgen. Voor U allen een liefdevolle week.

Een groet van Marjolein Petter.

Kuinre / Blankenham

Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre:
scriba-kuinre@live.com
Scriba Blankenham: Mevr. C.A.
Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG
Blankenham,
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente
Blankenham:
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham:
www.facebook.com/
pkkuinreblankenham

A.s. zondag 2 september is er een gezamenlijke dienst in Blankenham om 10.00 uur. Voorganger is Ds.E.v.Veen uit Steenwijkerwold. Er is na afloop van de dienst koffie en thee. Een goede dienst gewent!

Volgende week zondag 9 september zijn er diensten in beide dorpen: de vroege dienst van 9.30 uur is in Kuinre, de late dienst van 11.00 uur is in Blankenham.

Nieuwe classispredikant. Ds. Klaas van der Kamp zal op zondag 9 september in een dienst in de Open Hof kerk te Kampen worden verbonden aan onze classis als classispredikant. We kennen Ds.Klaas van der Kamp als een betrokken voorganger, die de afgelopen jaar met regelmaat bij ons in Kuinre en Blankenham voorging. De dienst begint om 15.00 uur in de Open Hof, Lelystraat 49 te Kampen. We wensen Ds.K.v.d.Kamp een goede start van zijn werk in onze classis!

Monumentendag, monumentenweekend. In het weekend van 8 en 9 september zijn veel monumenten in ons land opengesteld, waaronder ook onze eigen kerken in Kuinre en Blankenham. Het landelijk thema van dit jaar is: in Europa. Komt u een kijkje nemen in onze monumentale kerken? In Kuinre is de kerk open op zaterdag vanaf 10.00 uur. Er zullen kaarten hangen van kerken uit heel Europa. Ook zal materiaal ten toon worden gesteld van de Hervormde Vrouwen Groep van de afgelopen 80 jaar. Verder is de Historische Vereniging IJsselham weer aanwezig. In Blankenham is de kerk het hele weekend open. Het programma volgt in de volgende editie van het Gezamenlijk Zondagsblad.

Startdienst. Begin september is de start van een nieuw seizoen, voor scholen, voor clubs en ook voor de kerk. Kringen gaan weer van start, de zondagschool begint weer, het koor Jubilee oefent weer. Sommigen zijn uitgerust terug gekomen van vakantie en beginnen vol goede moed aan een nieuw seizoen, bij anderen is zorg over een ziekte, studie, werk of naasten. Aan het begin van een nieuw seizoen vragen we God om een zegen over

onze gemeente, over de wereld en over onszelf en onze naasten. De dienst vindt plaats op zondag 23 september om 10.00 uur in de protestantse kerk te Kuinre. Er wordt medewerking verleend door de verschillende groepen uit onze gemeente en door oecumenisch koor Jubilee o.l.v. Henk Boeve. Van harte uitgenodigd!

Zieken. In onze gebeden denken we aan de zieken, aan hen die in het ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis en in een verpleeghuis. Ook bidden we voor hun familie en naasten.

Met vriendelijke groet,
Ds.R.v.d.Hucht

Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen,
tel. 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13,
8341 PZ Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl

Zondag 2 september. Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: ds. C.P. Meijer (Zwolle).

Organist: Jannie Bennen. Ophaaldienst: dhr. H.A. Stegink. Eindcollecte: Missionair Werk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie/thee/fris.

Ouderenmorgen. Op donderdag 6 september bent u weer van harte welkom op de ouderenmorgen, die om half elf begint in Hoogthij. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. **Samen aan tafel.** Ook is er op deze donderdag weer Samen aan tafel. Om ongeveer kwart over twaalf in Hoogthij. Deze bijeenkomst is niet gebonden aan leeftijd. Dus wilt u gezellig samen eten en een praatje maken, kom dan die dag naar Hoogthij. Als u voor de ouderenmorgen of voor Samen aan tafel opgehaald wilt worden, kunt u bellen met Petra van Beek, tel. 588 685.

Busreis Herzebroek-Clarholz. De busreis naar Herzebroek-Clarholz gaat **niet** door. Er hebben zich te weinig deelnemers opgegeven om de busreis naar het Ernte-dankfest, dankdag voor gewas en arbeid, door te laten gaan.

De nieuwe privacywet (AVG). Het zal u niet ontgaan zijn. Met ingang van 25 mei jl. is de nieuwe privacywet van kracht. Een ieder heeft hier mee te maken, zo ook onze kerk. De nieuwe wet verwacht van ons dat we actief stappen ondernemen op het gebied van juridisch, ICT, organisatie-procedures en opleiding. Onze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen onze kerk. U kunt lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Ook worden de rechten beschreven

die u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en die daarvoor de contactpersoon is bij onze kerk. De privacyverklaring kunt u vinden op onze website. Tevens vindt u een exemplaar van de verklaring bij de ingang van de kerk. Op verzoek kan u deze ook toegestuurd worden. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de coördinator, mevr. W. Heijman.

Nieuwe ouderlingen gezocht. Ouderlingen zijn net als andere ambtsdragers, zoals diakenen en kerkrentmeesters, een onmisbare schakel in het kerkelijk leven. Belangrijker is echter gemeentelieden te vinden die bereid zijn een benoeming tot ouderling te overwegen, waardoor het aantal ouderlingen uitgebreid zou kunnen worden, wat voor het 'samen kerk zijn' van wezenlijk belang is. Met het aftreden van ouderling Ria van den Hoofdakker in het najaar blijven er maar twee ouderlingen over. Dit is echt te weinig. Een ouderling maakt deel uit van de kerkenraad en is dus een 'ambtsdrager'. En ambtsdragers worden gekozen voor, en bevestigd in, het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij over het beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de andere ambtsdragers.

Verder ligt een deel van haar/zijn verantwoordelijkheid op het terrein van de pastorale zorg. Ouderlingen zijn betrokken bij de pastorale zorg, zij werken daarbij samen met de predikant en bezoekers en soms de diakenen. Verder doen ouderlingen -volgens een rooster- dienst in de kerk tijdens de erediensten op zondag en (wanneer mogelijk) bij rouw- en trouwdiensten. Wilt u, als u dit leest, deze vraag eens rustig tot u laten doordringen? Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de predikant, de huidige ouderlingen of één van de andere kerkenraadsleden.

Vakantiefoto's gevraagd. In het weekeinde van Open monumentendag, 8 en 9 september, willen we als kerk een expositie houden van vakantiefoto's. Geen vakantiefoto's waar u of jullie zelf op staan, maar van bijzondere gebouwen, kerken, natuur, tafereeltjes of dergelijke dingen. We hopen op uw en jullie medewerking. Foto's kunt u sturen naar Roeli Boer: roeliboer@home.nl

Kontakt. Na de vakantie willen we een nieuw nummer van Kontakt uitbrengen. Kopij voor dit nummer kunt u tot en met woensdag 5 september inleveren via: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Bloemen. Met een hartelijke groet en een bemoediging zijn de bloemen uit de diensten

BIJZONDERE THEMA-AVOND!

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!



Vervolg van pagina 11

van de afgelopen zondagen gebracht bij: Mevr. E.M.B. de Looze-Keizer, Boomsluiters 12, mevr. P. Wijcherson-Kuiper in Zonnekamp, fam. H. Dolstra, Westerdallaan 5 in Oldemarkt, en bij mevr. K. van Dijk-Lok in Zonnekamp.

Giften. De fam. Dolstra ontving € 20,- voor het Bloemenfonds, mevr. R. Boer ontving € 10,- voor de kerk en € 10,- voor het Bloemenfonds, en mevr. Nijenhuis en dhr. Dolstra ontvingen € 80,- voor de groene wensboot. Hartelijk bedankt voor deze giften.

Wij gedenken. Op woensdagavond 15 augustus is (op 62 jarige leeftijd) **Janny Linthorst-Bijkerk**, in het bijzijn van haar man en kinderen, in haar eigen huis overleden. In 2012 werd bij Janny een tumor in haar hoofd ontdekt, maar gelukkig heeft zij zes jaar erbij gekregen om nog vele mooie momenten mee te maken; de geboorte van kleinkinderen, de verplaatsing van hun bedrijf, het huwelijk van de jongste zoon, en hun 40 jarig huwelijk. Daar waren Janny en haar man Henk zeker dankbaar voor, alleen als het goed is wil je gewoon dat het wat langer duurt.

Janny's leven begon op de Kooiweg, waarna ze haar vroege jeugd heeft, en later op de Havelterberg. Op haar zevende verhuisde ze weer naar de boerderij op de Kooiweg. Daar heeft ze met haar ouders en haar broer en zus haar verdere jeugd doorgebracht. Ze had een fijne schooltijd, eerst op de basisschool in Scheerwolde en daarna op de Christelijke mavo in Steenwijk. Na een jaar vormingsklas in Steenwijkerwold ging ze aan het werk. Eerst bij de ABN in Zwolle en daarna bij de gemeente Steenwijk. Vooral het werk bij de gemeente gaf haar veel voldoening. Janny leerde Henk kennen bij de plattelandsjongeren. In 1977 trouwden ze en na een krap jaartje in Tuk gewoond te hebben, verhuisden ze al snel naar de boerderij aan de ten Holthweg. Samen kregen zij drie kinderen. De boerderij deden Henk en Janny samen. Henk nam de zorg voor de dieren en het land op zich, en Janny was de stille kracht achter de boerderij. Ze deed veel in de administratie en was organisatorisch sterk. Janny was ook betrokken bij haar omgeving. Ze heeft veel bestuurswerk gedaan, onder andere voor de basisschool en de plattelandsvrouwen. Eveneens is zij jaren ouderling geweest. Van de bijeenkomsten van de plattelandsvrouwen genoot ze. Zo lang het ging, tot dit voorjaar, heeft ze die bijeenkomsten bezocht. De laatste maanden ging zij zienderogen achteruit en tot het laatst toe werd zij o.a. liefdevol verzorgd door haar man. Vol bewondering zag ik hoe zij in staat was te aanvaarden wat haar overkwam en hoe zij probeerde te genieten van de kleine dingen. Dinsdag 21 augustus hebben wij in een dankdienst voor het leven afscheid van Janny

genomen en haar toevertrouwd aan onze hemelse Vader. In de dienst voerden ook de kinderen het woord door over hun moeder te vertellen. Zij geloofde rotsvast, en gaf haar veel steun en bemoediging tijdens de ziekte. We wensen Henk en zijn kinderen toe dat de herinneringen hen tot troost en zegen zullen zijn.

Wij leven mee. Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen of met de predikant. Het leven van mensen is vaak een weg van op en neer. Zo ook in onze gemeente. Sommige mensen hebben veel zorg nodig. Er zijn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten op spannende behandelingen of nadere onderzoeken. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast worden, maar hun werk met veel liefde doen. Alle zieken en hun verzorgers sterkte toegewenst! Vanwege nieuwe privacy wetgeving, zijn we terughoudender geworden met vermelding van namen.

*God is een toevlucht in de nacht,
een rotsvast onderkomen,
waar hij ons als een vader wacht,
waar trouw en liefde wonen.
Al wordt het belaagd
door vlammen van haat,
door leugens van smaad,
gekonkel en verraad,
de liefde zal niet wijken.*

*Het woord van God trotseert de tijd
en doet ons vast geloven
dat hij ons met zijn liefde leidt.
Zo komen wij te boven
de dagen van de strijd,
van schuld en verwijt.
Zijn woord maakt ons vrij.
Het brengt ons dicht bij
zijn koninkrijk van vrede.*

(René van Loenen, naar 'Martin Luther,
Ein feste Burg ist unser Gott')

Met een hartelijke groet, ds. Eric van Veen

Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326 AD Sint Jansklooster tel. 0527-239504
predikantambt@hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. H. Wijermars, Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527-243860
scriba@hervormdvollenhove.nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum "Tilvoorde": mw. N. Lassche-Remijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. F.Vis - van Dalen, tel. 0527-245337
kapel@hervormdvollenhove.nl

2 september 2018 om 10:00 uur in de Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De organist is dhr. A. Kroeze en het lied voor de dienst is Lied 1006. Collectes: Bloemenfonds, instandhouding van de eredienst, Kroonluchterfonds. De autodiens wordt verzorgd door Fam. J. Zandbergen, telefoon 243153. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente gepast door: Job Kwast en Danique Roskam. Er is een kindernevendienst voor de kinderen van groep 1,2 en 3, dit wordt verzorgd door Margriet Remijnse en Hendriet Nijkamp.

2 september 2018 om 19:00 uur in de Kapel, in deze gezamenlijke dienst hoopt ds J B Kamp uit Arnhem voor te gaan. De organist is dhr. H. Dunsbergen en het lied voor de dienst is Lied 1006. Collectes: Bloemenfonds, instandhouding van de eredienst, Kroonluchterfonds. De autodiens wordt verzorgd door Fam. J.Zandbergen, telefoon 243153. **Agenda.** 3 september 2018 om 19:00 uur: Verkoop collectebonnen van 19.00-20.00 uur, Tilvoorde. 9 september 2018 om 17:00 uur: Gast aan tafel, de Voorhof. 11 september 2018 om 19:45 uur: Vergadering KKV, Kapel. 20 september 2018 om 20:30 uur: oefenen Cantorij, Grote Kerk. Bij de ochtenddienst van 2 september. We lezen Jozua 1: 10-18. Jozua roept de stammen Ruben, Gad en Manasse op, de stammen die aan de oostkant van de Jordaan wonen hun broeders te helpen aan de westkant van de Jordaan. In deze dienst zingen we Gezang 349, een lied van Muus Jacobse over de Jordaan.

*Heer, zie ons aarzelend staan
om uw stem gehoor te geven:
kom met Mij naar de Jordaan,
daar ligt de weg naar het leven!
Heer, zie ons aarzelend staan.*

*Wij moeten kiezen voor U,
want Gij hebt ons
uitverkoren
ons te verliezen aan U,
uit water en geest
herboren.
Wij moeten kiezen voor U.*

*Wij zien het beloofde land,
het water gaat voor ons open.
Nu mogen wij aan uw hand
dwars door het water lopen.
Wij zien het beloofde land.*

Giften. Het College van Kerkrentmeesters ontving via Jan en Grietje Klappe € 5.00 voor de kerk. De Diaconie ontving via Lammie Smit € 20.00 voor het bloemenfonds. Hartelijk dank voor deze gift. **Bloemengroet.** Er zijn vorige week, als teken van medeleven en als groet van de gemeente, bloemen gebracht bij Mw. Roskam- Leeuw, Bergkampen 1 en bij Dhr. Vis, Koriander 250.

BIJZONDER CONCERT?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Vollenhove STAD

Ds. D. Wolters, Steiger 27,
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail:
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Geen kopij aangeleverd.

Vollenhove AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD, Sint Jansklooster,
0527-239504.
E-mail:
predikantambt@hervormdvollenhove.nl
E-mail:
scriba@hervormdvollenhove.nl

Meeleven met. Dhr. A. Lassche De Omloop 12 Sint Jansklooster verblijft in het ziekenhuis in Zwolle. Mevr. T. Rook - Upper Leeuwte 82 Sint Jansklooster verblijft in de Zonnekamp in Steenwijk.

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER die
hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet, Hij slaapt niet,
de wachter van Israël.*

Overleden. Op woensdag 22 augustus is in de leeftijd van 65 jaar onverwacht overleden **Trijntje Visscher-Naber**. Zij woonde Schaarweg 1 in Vollenhove. Op zondag 28 augustus is de rouwdienst gehouden in de Grote Kerk te Vollenhove.

We wensen haar man Gerard, de kinderen en kleinkinderen, haar schoonmoeder en verdere familie de nabijheid toe van de HEER God. In een volgende editie van GK willen we een in memoriam plaatsen.

Ten slotte. Dit weekend neemt ds. M.P. Vis afscheid van de gemeente in Sint Jansklooster. Ook als Hervormde broeder- en zustergemeente willen we hem en zijn gezin bedanken voor alles wat ze in deze jaren betekend hebben voor ons. Als collega's konden we goed samenwerken en samen studeren. We wensen de familie Vis alle goeds toe in de nieuwe woon- en werkomgeving en een vruchtbare tijd in Werkendam. 'Ga met God en Hij zal met je zijn.'

Ontvangt allen een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Leeuwte
Ds. H.J.H. Pap

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

Ds. W.J. Menkveld, Veneweg 33
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,
Noorderweg 57, 8066 PW
Belt-Schutsloot, 038-3867486
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Protestantse kerk Wanneperveen,
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Diensten 2 september. Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. T. Veenstra, Kampen. In BS is de diaconiecollecte voor missionair werk. Wanneperveen 10.00 uur – Voorganger: Dhr. D. de Boer – Dienst in de feesttent.

Diensten 9 september. Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: Ds. W.J. Menkveld – Startzondag, koffie na de dienst. Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut. In BS is er een extra collecte voor de kosten van de startzondag. In W'veen is de diaconiecollecte voor missionair werk.

Startzondag BS - 'Een goed gesprek'. Elk jaar trappen we het winterseizoen af met een startzondag. We willen dit jaar beginnen met "een goed gesprek". We voeren dagelijks veel gesprekken met verschillende mensen. Maar wanneer noemen we het een goed gesprek? Is het een ontmoeting, waarin je echt de tijd neemt om met aandacht naar een ander te luisteren? Heb je het dan samen over wat je bezig houdt? Over wat je belangrijk vindt? Je bent van harte uitgenodigd om op 9 september na te denken over het goede gesprek. Natuurlijk praat je het gemakkelijkst onder het genot van koffie met koek, dus we zouden het fijn vinden als je iets meeneemt! En het zou natuurlijk mooi zijn als we het seizoen met een volle kerk beginnen.

Oppas W'veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster. **Rooster bloemendienst W'veen.** 02/9 – Tentdienst. 09/9 – Fam. H. Veninga, Veneweg 180, en fam. A. Huisman, Veneweg 194. **Bloemen BS.** De bloemen van zondag 5 augustus zijn met hartelijke felicitaties gebracht bij de familie Jordens i.v.m. de geboorte van zoon Aron. De bloemen van zondag 12 augustus gingen naar de heer D. Klaver en naar de uitbater van de tent voor het beschikbaar stellen van de koffie voor de tentdienst. De bloemen van zondag 19 augustus gingen met hartelijke felicitaties naar mw. J. Lok-Lok. Mw. Lok is jarig geweest. De bloemen uit de dienst van zondag 26 augustus werden met hartelijke felicitaties gebracht bij Erik en Wiebegina Stam. Zij zijn vrijdag 24 augustus getrouwd.

Bloemen W'veen. In Wanneperveen gingen 5 augustus de bloemen naar mw. K. Olie en naar mw. H. Benning. De bloemen van 12-08 zijn gegaan naar mw. Rodermond-Lok, zij is jarig geweest en naar Jasper van Laar, ter bemoediging. Op 19 augustus werden de bloemen in W'veen gebracht naar de heer J. Brand, en naar de heer G. Winters. Beide heren zijn

ZENDINGSMIDDAG VAN DE KERK?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!



Vervolg van pagina 12

jarig geweest. De bloemen van zondag 26 augustus gingen naar mw. A. van Zanden- Meyer, Zonnewiede, Giethoorn en naar mw. Boterman-Bloemhof. **Verantwoording.** De collecte voor st. Present heeft zondag 5 augustus in W'veen € 66,10 opgebracht, en zondag 12 augustus € 62,05. De collectes van de tentdienst van 12 augustus jl. in BS hebben voor Youth for Christ € 338,05 en voor de jeugdendienstcommissie € 350,40 opgebracht. De diaconale collecte voor St Present van 5 augustus jl. in BS bedroeg € 118,10. In de collecte voor kerk en onderhoud zat een gift voor het kinderverjaardagsfonds van € 5. De diaconale collecte voor St Present bedroeg zondag 19/8 in BS € 76 en € 70,15 in W'veen. De diaconale collecte voor St. Present bedroeg zondag 26/8 in W'veen € 66,20 en in BS € 101,80.

Bericht van Stichting Present. Binnenkort hopen wij bij u in kerk te komen en kort aandacht te vragen voor het werk van onze stichting door middel van een tijdcollecte. Dit is bij u in de kerk al meerdere keren geweest en dus bekend. Op zondag 23 september hopen wij in de ochtenddienst te gast te zijn op Belt Schutsloot en op zondag 30 september in de ochtenddienst op Wanneperveen. U kunt dan middels kaarten die worden uitgedeeld, aangeven wanneer u zich wilt inzetten voor uw medemens in Steenwijkerland die uw hulp heel hard kan gebruiken. Want ook hier zijn er mensen die niet op anderen terug kunnen vallen, die graag een dag(deel) hulp zouden willen bij bv het schoonmaken van hun woning, hulp bij de tuin of een fijne wandeling of uitje naar de Intratuin. We hebben geen data op de kaarten gezet, u mag zelf aangeven in welke periode u beschikbaar wilt zijn. Wij nemen na de dienst de kaarten weer in en gaan uw aanbod inventariseren en komen er met een passende match op terug. Mochten er vragen zijn dan kunt u deze na de dienst stellen aan ons. Met vriendelijke groet, Lammie Odink en Jessica van Benthem
Coördinatoren Stichting Present Steenwijkerland.

Collectemunten. Op maandag 3 september kunt u collectemunten halen bij Gerrit Knobbe tussen 18.45 uur en 19.45 uur.
Jarige 80+ers september. 04-09 Mw. M. Winters-Huisman. 05-09 Dhr. J. Stam. 11-09 Dhr. J. Lassche. 22-09 Mw. G. van de Belt-Klaver. 26-09

BIJZONDERE CAMPINGDIENST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

JEUGDDIENST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

Mw. B. Dam-de Groot. Allemaal al vast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

*Niet te vergeefs
Al is er maar één –
een mens
die zich aan jou verwarmt
een mens
wiens hoop, wiens troost, wiens
lente je bent,
een nieuw seizoen.
Al is er maar één –
een mens die een mens aan je
heeft,
je leeft,
je leeft niet te vergeefs
Je beantwoordt aan je bestemming.*

Hans Bouma
Bedankje. De fam. Jordens, Belterweg, bedankt iedereen hartelijk voor het meeleven in verband met de geboorte van Aron en de behandelingen van Richard.

Uit de pastorie. De Pastorie is nog in vakantiestemming,

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Willemsoord / Peperga / Blesdijke

Predikant: ds. Gerrit van den Dool
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194
8338 LD Willemsoord, 0521-514587
kerk.willemsoord@hetnet.nl
Koster: mevr. T. Winters-de Boer,
0521-588515, Rentmeesters Prot.
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Zondag 2 september. 09.30 uur. In deze dienst hoopt ds. J.H. van der Mark uit Wolvega voor te gaan. Ouderling van dienst is Henry Bos. Organist is Theun Hoen. De uitgangscollecte is voor het Onderhoudsfonds. De ontvangst is door Martinus Berger en de bloemen worden bezorgd door Ali Baars. De ophaaldienst wordt verzorgd door Gerrit Hop (0521-854343) en de opname van de dienst wordt rondgebracht door Hilbert Duursma. Het lied voor de dienst is lied 207.

Bij de diensten. De vakanties zijn weer ten einde en we zijn weer in ons 'normale ritme'. Iedereen komt weer terug van vakantie en langzamerhand beginnen ook de kerkelijke activiteiten weer. We kijken terug op een prachtige zangdienst met Harold Kooij en Ronald Knol. Wat fijn om zo met elkaar te zingen. Zondagmorgen gaat een bekende voorganger voor, namelijk ds. Van der Mark uit Wolvega.

Collecte 5 augustus. Diaconie: € 23,87
Kerkrentmeesters: € 40,15 de uitgangscollecte voor het onderhoudsfonds bedroeg € 39,65. 12 augustus Diaconie: € 24,00 Kerkrentmeesters: € 27,75 en de uitgangscollecte voor het orgelfonds bedroeg € 39,95. 19 augustus Diaconie: € 20,50. Kerkrentmeesters: € 28,55 en de uitgangscollecte

voor het plaatselijk kerkenwerk bedroeg € 31,95. 26 augustus Diaconie € 102,35. Kerkrentmeesters € 120,45 en de uitgangscollecte voor het plaatselijk pastoraat € 126,60. Er is een gift van € 200,= voor de kerk binnengekomen. Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn als groet en bemoediging gegaan op: 5 augustus: organist Menno van der Vinne; 12 augustus: Ali Baars aan de Steenwijkerweg in De Blesse; 19 augustus: Bianca Stroeve aan de Steenwijkerweg in Willemsoord; 26 augustus: Gerrie Ridders in Nijenstede.
Agenda. Op maandagavond 3 september wordt er vergaderd om 20.15 uur in het lokaal van de kerk door de voorbereidingscommissie van de tentdienst tijdens het dorpsfeest. Op woensdagavond 5 september is er kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in het lokaal van de kerk. Op donderdagavond 6 september is er om 20.00 uur ouderlingenberaad om 20.30 uur in het lokaal achter de kerk.
Waar geloof het meest kost. "Bid voor ons." Dat is vaak het eerste dat vervolgde christenen vragen. Zij kennen het belang van gebed uit eigen ervaring. Iedere week geef ik u een gebedspunt door: Met name in Eritrea, in de hoorn van Afrika, zijn veel christenen gevangengezet om hun geloof. Bid dat de Here God hun geloof dagelijks versterkt. En bid dat ze spoedig vrijgelaten worden.
Kopij GZ. De komende weken verschijnt het GZ weer wekelijks. De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 2 september 12.00 uur bij de scriba. Het kan natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl

Zegendruppels

Ik voel de zegeningen Gods als druppels in mij dalen en zie hun flonkerende pracht gelijk robijnen stralen. Ik tel ze alle één voor één, hun zachte glinsteringen, die als een onverdiend geschenk bij mij naar binnen dringen.

Ik voelde de zegeningen die zich tot een ketting rijgen en door hun kleurschakering reeds een hemelglans verkrijgen. Ik strek mijn beide handen uit om dit palet te delen, van troost en innerlijke rust en krachten die mij helen.

Ik voel de zegeningen Gods. Ze dwingen mij tot danken en alle druppels vormen zich als bovenaardse klanken met melodieën die een stroom van levenslust verwekken. Wat is er schoner dan God zelf in mij zo te ontdekken!

Van: Frits Deubel

Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderling-scriba
Van de predikant. Gedurende

REGIONALE DOVENDIENST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

enkele weken was ik vanwege een wondroosinfectie maar zeer beperkt inzetbaar en moest ik tweemaal zittend voorgaan. Inmiddels gaat het al wel weer een stuk beter. Dank voor de vele blijken van belangstelling!
Pastoralia. Zr. Ali Baars-Rozendaal was voor een operatie in het ziekenhuis opgenomen. We zijn blij voor haar dat zij goed herstelt. Zr. Gerrie Ridders-Gaal was na een onfortuinlijke val tijdelijk opgenomen in verpleeghuis Zonnekamp. Gelukkig mocht ze weer terugkeren naar haar vertrouwde plaats in Nijenstede.

Startzondag 16 september. Gaandeweg kondigt zich een nieuw seizoen aan. Op weg naar de Startzondag op 16 september worden we weer gebracht bij de vraag: wat zijn we als kerk nu eigenlijk en wat betekent het dat ik daar deel van uitmaak? In de komende editie van de Regenboog staan verschillende activiteiten beschreven die we hebben gepland. Het is de bedoeling dat we op 16 september na de startdienst een programma hebben en samen zullen eten.. Ik hoop dat de belangstelling groot zal zijn. Daarmee staat of valt zo'n dag immers. Voor nadere info zie het bericht van de Startzondagcommissie.

Tot slot. In mijn boekenkast hervond ik het boekje 'Een plaats ontzegd', met daarin 64 liederen die het Liedboek van 1973 niet hadden gehaald. Daarin trof ik een lied van de 19-e eeuwse predikant-dichter N.F.S. Grundtvig, die in Denemarken voor kerk en volksleven zeer veel betekend heeft. Hoe gedateerd ook, zijn lied 'Oud is de kerk' heeft ons nog altijd wat te zeggen. Op warme, samenbindende wijze vertolkt het de kern van ons kerk-zijn die alle eigentijdsheid overstijgt. Bij het naderen van het nieuwe seizoen lijkt het me de moeite waard dit lied door te geven. Het kan worden gezongen op de Scandinavische melodie van Lied 837, 'Iedereen zoekt U' – uit ons vorige liedboek bekend als 'Meester, men zoekt U wijd en zijd'. De mooie vertaling is van Muus Jacobse.

*I Oud is de kerk, toch staat haar huis,
al valt ook menige toren.
Vallen de torens ook in gruis,
toch zijn de klokken te horen,
roepend en kleppend klein en groot,
roepend vooral de ziel in nood,
ziek van het eeuwig verlangen.*

*2 Zeker, de God der heemlen woont
niet in een huis onzer handen.
Hier is de tempel waar Hij troont
slechts als een schaduw voorhanden.
Maar op zijn eigen wondre wijs
bouwde Hij zich uit stof en gruis
zelf een gebouw der genade.*

*3 Wij zijn Gods huis, dat Hij tezaam
voegde uit levende stenen,
nu onder 't kruis, in 's Heren naam,
doop en geloof ons verenigen.
Waren hier ook niet meer dan twee,
Hij bouwde er zijn gemeente mee,
waar Hij wil wonen en werken.*

*4 Bij onze grote Soeverein
kunnen wij overal schuilen,
zeggen wij: hier is 't goed te zijn
en voor niets willen wij ruilen.
Altijd is ons zijn woord nabij,
in onze mond, ons hart is Hij.
Hem zijn de tijd en de ruimte.*

*5 Maar in de huizen die de naam
dragen van Christus de Here,
waar Hij ons in zijn armen nam,
is het ons zoet te verkeren.
Daar heeft zijn woord ons welgedaan,
daar nam in ons verbond ons aan
die ons de hemel wil schenken.*

*6 Doopvont en water van de doop,
tafel en brood dat wij breken,
't woord dat ons van geloof en hoop
en van Gods liefde komt spreken,
't wijst op het goed dat niet vergaat,
Christus die altijd naast ons staat,
Hem die ons eeuwig verlost.*

*7 Geef dan, o God, dat overal,
steeds als de klokken gaan luiden,
't volk zich om Jezus scharen zal,
horend wat Hij ons beduidde:
Ook al ziet Mij de wereld niet,
gij ziet Mij. Wat Ik zeg, geschiedt.
Ik geef u allen mijn vrede*

Ds. Gerrit van den Dool

Bericht van de startzondagcommissie.

Zoals u weet zal op 16 september de startzondag voor het komend jaar worden georganiseerd. Met een aantal mensen zijn wij over de invulling hiervan aan het nadenken. Ds. Gerrit vd Dool zal de dienst leiden en er is als thema voor de dienst gekozen: 'Wat wil de Heer met ons?'
Wij zouden graag na de dienst met elkaar nog een aantal dingen doen. Bv. Een fietstocht, een wandeling, een film kijken. Ook om elkaar beter te leren kennen en in ieder geval om te besluiten wat er het komende jaar kan gebeuren in de kerkelijke gemeente. Wij zouden met elkaar willen besluiten met een maaltijd. Het zal die dag dus tot een uur of 2 's middags duren. Wij willen u dit alvast mee delen en ook vragen of er ideeën zijn om die dag na de koffie met elkaar te gaan doen. Wat betreft de catering komt er nog een voorstel, maar wat betreft de ideeën kunt u alvast reageren naar: Ds. Gerrit vd Dool: predikantwillemsoord@gmail.com; Feikje Kloosterman: feikjekloosterman@gmail.com; Rinske Schiere: jb.schiere@binele.nl tel. 0625361453

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn, worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.



Het koor 'Once More' uit Creil zal tussen 14.00 – 17.00 uur diverse keren optreden.

De grote Kerk van Vollenhove is zaterdag 8 september van 10.00 – 17.00 uur open voor bezoekers. De toegang is gratis en er zullen diverse miniconcerten worden verzorgd.



Grote- of Sint Nicolaas Kerk Vollenhove open tijdens Openmonumentendag

Tijdens Openmonumentendag op zaterdag 8 september is de Grote Kerk, gebouwd in de 15de eeuw, open voor belangstellenden. Iedereen is van harte welkom.

Van 10.00 uur tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig, die u graag rondleiden en u iets vertellen over deze mooie kerk.

Van 10.00 tot 14.00 uur zijn er miniconcerten op het prachtige monumentale orgel, gebouwd in 1686 door Apollonius Bosch.

Van 10.00 tot 12.00 uur speelt Corry van den Berg en van 12.00 tot 14.00 uur Jan Pieter van Eerde met medewerking van koperblazers.

Van 14.00 tot 17.00 uur zullen het Oecumenisch Gem. koor 'Once More' uit Creil en omstreken o.l.v. Ronny Weijs en vaste begeleider op piano Martine van Atten, optredens verzorgen. Dit afgewisseld met orgelmuziek. Het repertoire bestaat uit zowel geestelijke als wereldse zang. Het heeft inmiddels een behoorlijke staat van dienst op het gebied van concerten.

De hele dag is de toegang vrij. Loop gerust binnen.

WEK- en startdienst Emmer-Compasuum

Op 16 september vindt in de Willehaduskerk te Emmer-Compasuum de WEK- en startdienst plaats. Dit jaar is het landelijke thema van de startzondag 'een goed gesprek'. Daarover gaat het ook tijdens deze dienst.

Goed gesprek

Wanneer noemen we een gesprek een goed gesprek? Want dan gaat het om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht voor wat ons bezighoudt en bezielt. De collecte is bestemd voor dove kinderen in Mauretanië. Daar is onlangs samen met stichting Silent Work en

met steun van Wilde Ganzen een dovenschool geopend in de plaats Nouadibou.

Zesde dovenschool

Dit is inmiddels de zesde dovenschool die Silent Work oprichtte. Dat het dovenonderwijs groeit in dit land is een belangrijke ontwikkeling, want een doof of slechtho-

rend kind heeft hier weinig kansen. Ouders weten niet goed hoe ze met hen moeten omgaan en de overheid biedt geen speciale voorzieningen. Op de nieuwe basisschool zitten 53 kinderen in de leeftijd van 5 tot 16 jaar. Met gebarentaal leren ze zich uit en met elkaar communiceren, waardoor ook hun zelfvertrouwen groeit.

Na de dienst is er koffie (of thee). Even tijd dus voor een goed gesprek. Iedereen van harte uitgenodigd!



Zo 16 september WEK- en startdienst, Willehaduskerk, Hoofdkanaal Oostzijde 83, Emmer-Compasuum. 10 uur.

Advertentie

- Het kerkenwerk start in september. Thema: 'Een goed gesprek' •

Verras uw woonplaats met een speciaal kerkblad!

* vol tips * inspirerend * bemoedigend



Welkomdienst Borger met Joke Buis

In Borger vinden al weer 10 jaar welkomdiensten plaats. Dit wordt gevierd met een speciale dienst, waarin zangeres Joke Buis met haar band zal optreden. Zij is vooral bekend geworden door haar CD met Johannes de Heer liederen die in een eigentijdse setting werden opgenomen. In deze dienst zal ds. H. van Ark uit Wapeveld voorgaan. Een bekende predikant, die in zijn preken graag aansluit bij de actualiteit. De samenzang wordt begeleid door organist Gerwin van der Plaats uit Kampen.

Zondag, 16 september, Goede Herderkerk, Hoofdstraat 11, Borger, 19.00 uur

GRATIS

• laatste bestelkans: tot uiterlijk maandag 3 september, 12 u
welkomindekerk.nl/inspiratiekrant



GEZAMENLIJK ZONDAGSBLAD
VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN IN DRENTHE, OVERYJSEL EN FLEVOLAND

JOP Trainingsavond in Zwolle en Assen

‘Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’

Kinderen en jongeren ZIJN de kerk. Hoe maak je van jouw kerk een plek waar het goed toeven is, of je nu 8, 18 of 80 bent? Daarover gaat het op de JOP Trainingsavonden in Assen en Zwolle. Speciaal voor vrijwilligers in het jeugdwerk.

Binnen het jeugdwerk in de Protestantse Kerk in Nederland zijn veel vrijwilligers actief. Of je nu werkt in een gemeente met veel of weinig kinderen en jongeren, het blijft een uitdaging om van je kerk een plek te maken waar kinderen en jongeren zich écht thuis voelen en gezien worden.

Iedereen welkom

Vrijwilligers in het jeugdwerk geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning en inspiratie om van de kerk zo'n thuisplek te maken. Daarvoor kun je dit najaar terecht op een JOP Trainingsavond. Deze zijn bedoeld voor vrijwilligers in het jeugdwerk zoals kinderleiding, tienerleiding, jeugdouderlingen en jeugddiakonen. Daarnaast is iedereen die geïnteresseerd is in het kerkelijk jeugdwerk in de Protestantse Kerk van harte welkom.

Het programma

18.30 - 19.00 uur Inloop
19.00 - 19.20 uur Start programma met plenair programma

19.25 - 21.35 uur Workshops in drie rondes (zie onder)
21.40 - 22.00 uur Netwerkborrel en afsluiting

Workshops

Deelnemers kunnen kiezen uit diverse workshops. In sommige staat 'doen' centraal, in andere 'denken'. In alle workshops wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt. In de workshop 'Growing Young' volg je bijvoorbeeld een interactieve presentatie over de uitkomsten van Growing Young, een groot Amerikaans onderzoek over het behouden en betrekken van jongeren bij de kerk. In de workshop 'Warmte en onderlinge verbinding in de kerkdienst' gaat het om de vraag: Hoe zorg je ervoor dat de kerkdienst een plek is waar kinderen en jongeren zich thuis voelen en dat bijvoorbeeld de liturgie ook fijn en herkenbaar is voor hen? In 'Neem kinderen en jongeren serieus' staan kinderen en jongeren zélf centraal. Hoe doe je dat eigenlijk, kinderen en jongeren serieus nemen? Aan de hand van

HOE DOE JE DAT EIGENLIJK, KINDEREN EN JONGEREN SERIEUS NEMEN? AAN DE HAND VAN PRAKTIJKVOORBEELDEN SPAR JE SAMEN MET ANDERE DEELNEMERS OVER HOE DAT IN JOUW GEMEENTE GAAT.

praktijkvoorbeelden spar je samen met andere deelnemers over hoe dat in jouw gemeente gaat. 'Tips & Tools' is een workshop waarin je praktisch aan de slag gaat. Je deelt 'gereedschap' dat in jouw gemeente tot successen leidt met mensen die dit kunnen gebruiken. Ook ontvang je tips en tools van anderen die jou verder kunnen helpen. Bij 'Talentontwikkeling' staat de vraag centraal: Hoe kun je kinderen coachen en hun eigen talenten naar boven halen? 'Maak je kerk kind- en jongerenproof' is een werksessie waarin je tips krijgt om je kerkgebouw kind- en jongerenproof te maken. We moeten ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich letterlijk



praktijkvoorbeelden spar je samen met andere deelnemers over hoe dat in jouw gemeente gaat. 'Tips & Tools' is een workshop waarin je praktisch aan de slag gaat. Je deelt 'gereedschap' dat in jouw gemeente tot successen leidt met mensen die dit kunnen gebruiken. Ook ontvang je tips en tools van anderen die jou verder kunnen helpen. Bij 'Talentontwikkeling' staat de vraag centraal: Hoe kun je kinderen coachen en hun eigen talenten naar boven halen? 'Maak je kerk kind- en jongerenproof' is een werksessie waarin je tips krijgt om je kerkgebouw kind- en jongerenproof te maken. We moeten ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich letterlijk

thuis voelen in jouw kerk. Niet alleen in het jeugdhonk of de kindernevendienstruimte maar ook in de kerkdienst zelf.

Wanneer en waar

De JOP Trainingsavonden vinden plaats op 11 locaties in het land.

In Zwolle op donderdag 27 september, Stinskerk, Westenholtweg 19. In Assen op maandag 1 oktober, De Bron, Einthovenstraat 28. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer info: JOP, Jong Protestant, T 030 - 8801438 of E: info@jop.nl



‘Door dik en dun’ in Sibculo

Op 16 september vindt de startdienst voor de jeugdactiviteiten plaats in de kloosterkerk te Sibculo. De dienst begint om 11.00 uur. De organisatie is in handen van de jeugddienstcommissie Kloosterhaar/Sibculo.

Vanaf 10.00 uur is er al gelegenheid om koffie, thee en ranja te drinken. De voorganger van de dienst is dominee Van de Griend en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Juliantien Schipper en Ilse Geerding!

Thema

Het thema van de dienst is 'Door dik en dun'. Dit is ook het thema

van de christelijke kinderboekenmaand, die de gehele maand oktober zal plaatsvinden. Hoe geven we daar in deze dienst invulling aan? Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden. Een goede vriendschap is goud waard. De wetenschap dat je altijd bij de ander kan aankloppen, wat er zich ook voordoet of hoe je je ook voelt, maakt vriendschap zo bijzonder. Iedereen is van harte welkom.

Zo 16 september Startdienst 'Door dik en dun', Kloosterkerk Sibculo, aanvang 10.00 uur



A. de Jonge
*Aanleg & onderhoud van al uw groen
 Grondverzet & machine verhuur*

Deerhoek 62
 8326 BP
 Sint Jansvoester

T.: 0527-246533
 info@adejonge.nl
 www.adejonge.nl

**TOTAAL INSTALLATEUR
 BROUWER TUK**

Tukseweg 198 TUK Tel. 0521-512983
 www.brouwertuk.nl

Hoe verwelkomen wij toeristen?



Hebt u er wel eens over nagedacht hoeveel mensen in uw regio vakantie vieren? Ze komen om te wandelen of te fietsen, te shoppen of musea te bezoeken. Ze zoeken rust en ontspanning. En misschien zoeken ze ook wel naar zichzelf. Waarom zou u ze niet uitnodigen een kerkdienst bij te wonen? Of mee te doen aan een kerkelijke activiteit?

Daarom maken wij al jarenlang voor de kerken in de Kop van Overijssel het recreatiemagazine **Wal & Water** en deze zomer voor het eerst ook een magazine in Twente. Dat kunnen we ook in uw regio doen. Een mooi uitgevoerd blad met inspirerende artikelen en informatie over uw kerkelijke activiteiten.

Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten.
 Bel met Bertine ten Brinke: 0546-577475

Kijk voor meer info op:
walenwater.welkominderkerk.nl



Uitvaartverzorging
 Grafistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Voor een piëteitsvolle uitvaart...

Bij overlijden: **0800 - 024 25 26**
 (dag en nacht bereikbaar)

Kantoor:
 Ballastweg 2
 7741 ZL COEVORDEN
 Tel.: (0524) 515 899
 Fax: (0524) 515 227

Postadres:
 Postbus 208
 7740 AE Coevorden
 e-mail: uvvugna@planet.nl

Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
 Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899

wandelen in Sauerland welkom in Haus Reinhild



Twee ruime appartementen. Ook gelijktijdig te boeken.

Kijk op hausreinhild.nl



Wij maken magazines: van de kerken, voor toeristen. Om hun te laten weten dat ze welkom zijn. In de omgeving én in de kerken.

Stichting Welkom in de Kerk werkt zonder winstoogmerk. U bent welkom op: www.welkominderkerk.nl

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •



Maak nu kennis met het **Gezamenlijk Zondagsblad**

Ga naar: www.welkominderkerk.nl

Of vul de bon in:

3 MAANDEN PROBEREN VOOR MAAR € 8,95!

JA, ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden op proef voor slechts € 8,95. Daarna beslis ik of ik een abonnement neem.

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode: woonplaats:

e-mail: tel.nr.

*Omcirkel de juiste aanhef.
 In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad, Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

STEENHOUWERIJ **DE VERBINDING**

Nagelerstraat 7
 8301 XE Emmeloord

T | 05 27 264 881
 E | info@steenhouwerijdeverbinding.nl

www.steenhouwerijdeverbinding.nl

drok Advies, planning en uitvoering onder één dak

Decorette, Hubo en Schildersbedrijf Drok

Uw makeover is bij ons in goede handen!

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55 | decorette-drok.nl

Mini Camping de Veenweide, Blokzijl

Zoekt u nog een mooie vakantie plaats om lekker te onthaasten. De Camping ligt tussen de Weerribben en de Wieden vlakbij Giethoorn. Met een mooi uitzicht over de natuur met grazend vee.

Boek dan nu:
 Tel: 0527-291907
 of info@veenweide.com

www.veenweide.com

Persoonlijke gedenktekens met een hart



Lid van de **EDEN GROEP**

www.riddernatuursteen.nl

Ridder natuursteen
 Bovensmilde / Lutten
 0592-243972 / 0523-237870

Grafmonumenten, as-sieraden en bestemmingen

Topic Creatie

- Topic Creatieve ideeën
- Topic Creatieve tekst
- Topic Creatieve ontwerpen
- Topic Creatieve online media
- Topic Creatieve offline media
- Topic Creatieve Communicatie

Verrassend creatief
topic .nu