



God liefhebben en de naaste als jezelf **2**



Nieuw zomer-magazine gepresenteerd **5**



Ze is van ons! **6**



Opeens komt er een boot uit het water... **9**



Delen wat ons gegeven is **10**

Kerkzijn anno nu

Een gemeente van priesters

In het boek 'Vreemdelingen en Priesters' onderzoekt Stefan Paas de roeping van de kerk voor onze dagen. Wat kunnen we in Gods naam nog betekenen voor de samenleving? 'We zijn priesters!' zegt Paas. Daarin ligt onze identiteit en onze roeping.



DOOR
DS. DICK WOLTERS,
VOLLENHOVE

Priesters hadden een dubbele taak: ze vertegenwoordigden het volk bij God én God bij het volk. Ze zijn als het ware ambassadeurs die fungeren als een brug tussen twee landen. Zo fungeert de kerk als een brug tussen Gods Koninkrijk en de wereld. Natuurlijk is er maar één Middelaar, maar als zijn lichaam op aarde, deelt de kerk door zijn Geest in deze middelaarstaak.

Taakverdeling

In het Oude Testament was de stam Levi vrijgesteld om namens het volk dienst te doen in de tempel. In de Middeleeuwen hielden monniken en geestelijken namens het volk de liturgie gaande. Zo is het de roeping van de kerk om namens de wereld God te loven en voorbede te doen. In het Oude Testament had het volk niet de toegang tot de tempel waar God werd aanbeden. In de Middeleeuwen was het volk zo druk met fysieke arbeid en vaak ook ongeletterd, zodat men de tijd en de kunde niet had om zich te verdiepen in geestelijke zaken. Er bestond een zekere taakver-

NAMENS DE WERELD VIERN WE DE LITURGIE, WE HOUDEN DE LOFZANG GAANDE EN DOEN VOORBEDE VOOR GODS WERELD! OOK AL HEEFT DE WERELD ER GEEN WEEFT VAN...

deling binnen het volk: een deel hield zich met het fysieke bezig en een deel met het geestelijke.

Tegenwoordig is het eerder twijfel, ongelof, onwetendheid waardoor de meeste mensen niet bezig zijn met God. Als kerk

beseffen we echter dat het Gods wereld is en dat het Gods mensen zijn die leven zonder besef van God. En als zij het niet doen, dan doen we het voor hen! Namens de wereld viern we de liturgie, we houden de lofzang gaande en we doen voorbede voor Gods wereld! En ook

al heeft de wereld er geen weet van, ze is misschien het beste af met een kerk die vol nieuw enthousiasme de eredienst vorm geeft! Zo representeren we de wereld bij God.

Getuigenis

In de tweede plaats vertegenwoordigen we God bij de mensen. God heeft ons geroepen uit het duister tot zijn licht, om getuigen te zijn van het licht. Binnen de kerk houden we het verhaal van Christus levend en beschikbaar voor de wereld. Er is een alternatief voor het verhaal van zelfontplooiing, autonomie, prestatie, individualisme en materialisme. Er is een alternatief

voor de wereld. Het koninkrijk van God. Een koninkrijk van liefde, acceptatie, barmhartigheid, gerechtigheid. Als kerk zijn we geroepen dat verhaal levend te houden, zodat de wereld weet dat het anders kan!

Hoe houden we dat verhaal levend? Natuurlijk allereerst door het te vertellen: door verkondiging en onderwijs. Maar minstens zo belangrijk is het om dit verhaal voor te leven. Om mensen te zijn uit één stuk, die leven uit liefde en barmhartigheid en in hun levensstijl laten zien wie Christus is. Het is mijn gebed dat de kerk haar roeping gaat verstaan om priesterlijk aanwezig te zijn in deze wereld!

Commentaar

Eerlijk verdeeld?

DOOR: DS. P. BOOMSMA, NIJVERDAL

Nu bekend is wie voor de PKN de elf classispredikanten gaan worden, is er natuurlijk commentaar. Deze week las ik dat het in de protestantse kerk zou gaan om een zaak van 'witte mannen'. En inderdaad, negen van de elf die aan de classes leiding gaan geven, zijn man. Natuurlijk had het half-om-half kunnen zijn. Zeker zou ook enige 'kleur' mogelijk zijn geweest. Maar wanneer de krant er dan niet bij schrijft (kan schrijven) om hoeveel sollicitanten het gaat - hoeveel vrouwen en mannen dat waren - wat zegt dan een dergelijke opmerking, die kennelijk kritisch is bedoeld. Maar de namen (en 'kleuren') kunnen gelukkig niet worden bekendgemaakt.

Is ook dit een kwestie van 'goed nieuws is geen nieuws'? De keuze van 'de elf' is een enorme stap vooruit. De toch vrij logge organisatie van onze kerk, met 75 regionale verbanden (classes) en dus grote vergaderingen, is fors afgeslankt. Je zou elke organisatie zoiets gunnen. Er komt daarmee ook meer ruimte en vrijheid voor de plaatselijke gemeente: wat is 'voor ons' de beste organisatiestructuur? Hoe blijven we wat dat betreft 'bij de tijd'?

In plaats van gebabbel over 'witte mannen' had de krant kunnen schrijven over de moed om de boel aan te passen met het oog op de toekomst. Dat is waar ik persoonlijk respect voor heb. Dat onze PKN het aandurft om het roer om te gooien. Niet wat de inhoud van de boodschap betreft, maar wel waar het gaat om de verpakking.

Nog geen abonnee?

MAAK SNEL KENNIS!

Zie achterpagina

Klezmer in Vriezenveen

De klezmerband Ot Azoj komt optreden in Vriezenveen. Deze band, afkomstig uit Amsterdam, is in 1994 opgericht. De muziek bestaat uit een levendige en subtiele mix van klezmer en oosterse muziek van Moldavië. Voor wie de muziek niet kent: klezmer is Jiddische muziek die vroeger vaak op bruiloften werd gespeeld.

Zaterdag 23 juni, 20.00 uur, Vriezenveen, CCK2, Kerkstraat 2, € 10 (€ 12,50 aan de zaal)

Zang en Spel in Lemelerveld

Sopraan Clara de Vries en organist Gerwin van der Plaats treden op in Lemelerveld. Zij is stevig geworteld in de traditie van de Hollandse zangschool, zowel in zingen als in de zanglessen die ze geeft. Hij speelt niet alleen kerkorgel, maar ook theaterorgel én dirigeert vijf koren. Dat wordt een bijzondere avond.

Zat. 30 juni, 20.00 uur, WZH-hal Lemelerveld, € 14 kinderen t/m 12 jaar gratis. Kaarten bestellen: tel. 0572-371838

Ds. Van Breevoort met emeritaat

Sinds 1994 is dominee J. van Breevoort verbonden aan de gereformeerde kerk Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Deze kerkelijke gemeente telt 378 zielen. Het emeritaat van ds. Van Breevoort is aanstaande. Daarom wordt er een afscheidsdienst georganiseerd, waaraan Anton Stulp op orgel en Sandra Kloppenburg trompet muzikale medewerking verlenen.

Zondag 15 juli, 10.00 uur, Nieuw-Amsterdam, Noorderkerk, Vaart NZ 139

Volgende GZ verschijnt 1 juli

U bent van het Gezamenlijk Zondagsblad gewend dat het elke week in de brievenbus ligt. In de lente- en zomermaanden volgen we echter het lente/zomerritme. Dat houdt in dat u ongeveer één keer per twee weken deze krant ontvangt. Om daarna lekker buiten te lezen in het zonnetje - daar hopen we dan maar op!

Het volgende nummer verschijnt op 1 juli, het daaropvolgende nummer op 15 juli.



Bestel nu de Inspiratiekrant 2018

Dit jaar kunnen kerken in Nederland het nieuwe seizoen starten met 'Een goed gesprek'. Zo luidt het jaarthema van de PKN. Dat betekent ook dat er weer een Inspiratiekrant aan komt. Boordevol nieuws, tips en inspiratie voor het komende kerkseizoen. Om zelf te lezen of uit te delen in kerk, buurt en familie. De Inspiratiekrant wordt kosteloos aangeboden, maar giften zijn zeer welkom.

Bestellen kan vanaf vrijdag 17 juni via: www.gezamenlijk-zondagsblad/inspiratiekrant

Hoe gaat GZ om met AVG?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft gevolgen voor de publicatie van namen, adressen en persoonlijke omstandigheden van gemeenteleden in uw kerkblad of zondagsbrief. De meest veilige weg is om gemeenteleden vooraf toestemming te vragen of hun persoonsgegevens gepubliceerd mogen worden.

In het GZ willen wij hier ook zorgvuldig mee omgaan. Daarom zullen we afspraken meten met degenen die gemeenteberichten aanleveren.

Bij persoonlijke gegevens kunt u denken aan namen, adressen en bijzondere omstandigheden zoals ziekte, geboorten, verhuizingen enzovoort.

1-2-4 Dienst bij Ichtus in Wierden

Vrije baptistegemeente Ichtus viert de zomer met gewone en bijzondere diensten. Zo is er de 1-2-4 Dienst, waarin men vol verlangen Gods krachtige werking verwacht door aanbidding, gebed en Gods tegenwoordigheid. Op zondagochtend zijn er twee kerkdiensten, één om 9.00 en één om 10.30 uur. Van zondag 22 juli t/m zondag 26 augustus zijn er 's ochtends enkele diensten, die om 10.00 uur beginnen.

Zondag 17 juni, 1-2-4 Dienst, 19.00 uur, Wierden, Taborkerk, Jacobsonstraat 8a

Feestelijke tentdienst in Steenwijkerland

Feest in de tent, tijdens de jaarlijkse tentdienst van Eesveen! Voorganger tijdens deze dienst is Jan van der Zee uit Varsseveld. Op muzikaal gebied wordt er medewerking verleend door de muziekgroep "Colors of Faith" uit Hattem en Harold Kooy. Op het programma staan samen zingen, samen luisteren, samen bidden, praten onder het genot van een drankje en vooral: elkaar ontmoeten.

Zondag 1 juli 2018, 10.45 uur, Eesveen, locatie tent: sportveld in het dorpscentrum

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

God liefhebben en de naaste als jezelf

Meester, wat is het grote gebod in de wet? Mattheüs 22: 36



DOOR DS. W. BAKKER,
NIEUWEROORD -
NOORDSCHESCHUT

In Mattheüs 22 krijgt Jezus vragen uit alle geleidingen van de Joodse raad. Fari- zeeën, Herodianen en Sadduceeën komen met strikvragen. En nu een Schriftgeleerde, met een echte 'schriftgeleerdenvraag' die in die tijd onderwerp was van theologisch debat. Jezus wordt serieus genomen als collega. Welk gebod is het grootste?

Geboden en verboden

De rabbijnen telden in de Tora 613 geboden, 365 verboden, 248 geboden. Rabbi Simlai verwoordde het zo: '365 verboden – volgens de dagen van het jaar, 248 geboden – als som van alle leden, of botjes van het menselijk

lichaam. Toen kwam David en hij vatte de Tora samen in 11 geboden (Ps. 15), toen kwam Jesaja, die kon nog beter samenvatten: 6 geboden (Jes. 33: 15), toen kwam Micha; die maakte er drie van: Micha 6:8.' En daarom gaven rabbi's in Jezus tijd antwoord op die vraag: wat is nu het éne, het allerbelangrijkste gebod.

Was er maar één

Waarom ben je op zoek naar dat grootste gebod? Mensen verdwalen tussen alle geboden en regels. Mag dit wel, mag dát wel? Misschien zag die Schriftgeleerde dat iedereen zijn eigen meest geliefde regeltje op een tegeltje zette: deze is de allerbelangrijkste! Maar wat heb je eraan als ieder zijn eigen regels heeft, waar anderen de schouders over ophalen? We vinden veel regels onzin. En tegelijk is er bij elke verandering in onze tijd de roep om nieuwe regels en handhaving. Was er maar één regel, één gebod.

God is één

De Schriftgeleerde wist: de Tora is de weg tot het koninkrijk van God. Jezus voelt de levensvraag feilloos aan: 'U bent niet ver. U bent warm – dichtbij het Koninkrijk van God.' Jezus antwoordt met liturgie, met een gebed:

het Sjema, dat door Joden nog steeds tweemaal per dag geciteerd wordt.

Luister, Israël, want de HEER, uw God is één. Er is maar een God. Heb deze God, de HEER dan lief. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, heel je kracht. Vier maal heel. Houd niets achter. Want God is één. Als je gelooft in meer goden, dan kun je je liefde verdelen. Maar de HEER vraagt: onverdeelde liefde. De Schriftgeleerde denkt: nu is het klaar. God liefhebben, uiteraard! Maar Jezus voegt een gebod toe. Lev. 19: 18. Heb uw

naaste lief als uzelf. Een prachtig evenwicht, dat ook uitgaat van een gezonde liefde voor jezelf.

Nieuwe eenheid

Zo brengt Jezus de geboden in een nieuwe eenheid samen. Je hebt beide geboden nodig om die ene wil van God uit te voeren. Twee vanzelfsprekende zaken voor een Jood samengebracht: zo had een rabbi het nog nooit verwoord. Liefde tot de ander vloeit voort uit die liefde tot God en vice versa. Jezus verenigt, verzoent beide geboden met elkaar in een kruis van horizontale en verticale liefde.

Jezus voegt de daad bij het woord en vervult de wet aan het kruis. Geen grotere liefde dan die zijn leven geeft... Ons rest ons hele leven te blijven bezien vanuit dat perspectief, en Zijn liefde daar maximaal in laten doorwerken.



Een Schriftgeleerde, met een echte 'schriftgeleerdenvraag', destijds onderwerp van theologisch debat: Welk gebod is het grootste?

even bomen

Waarom?



DOOR DS. P. BOOMSMA,
NIJVERDAL

Soms lijkt het alsof het woord 'waarom?' het meest wordt gebruikt om verwarring uit te drukken. Natuurlijk, een kind heeft ook een waarom-fase. Een tijd waarin ouders soms tot lichte wanhoop worden gedreven omdat een kind bij welhaast alles dit woord bezigt. 'Je moet nu naar bed.' 'Waarom?' 'Ga je handen wassen.' 'Waarom?' En later wordt dat gevraagd bij zaken als op tijd thuiskomen en naar de kerk gaan. En geef er maar eens een bevredigend antwoord op. Maar bij volwassenen wordt het anders. Hoewel ik mij best kan voorstellen dat de opmerking

wordt gemaakt, is het ook vaak vreemd. In een krant las ik over iemand die een enorme tegenvaller had in zijn gezondheid en zich afvroeg waarom hem dat moest overkomen. Hoe anders was de reactie van een lotgenote die stelde waarom zo iets een ander wel kon overkomen en haar niet. Schrijnender wordt het nog bij de 'waaroms' langs de weg. Het klinkt – en is ook wel – hard wanneer je op de weg te maken hebt met volstrekt onverantwoord weggedrag en je stelt jezelf de vraag of je met die persoon straks medelijden moet hebben wanneer je zijn auto passeert en deze in kreukels in de berm ligt.

Er zijn tijden geweest, dat deze vraag waarschijnlijk minder snel werd gesteld. In die dagen werd er meer uitgegaan van 'mijn tijden zijn in Uw hand'. Alsof ons niets

kon overkomen buiten Gods wil. In onze kringen is er tegenwoordig misschien wat meer besef van eigen verantwoordelijkheid. Niet alles wordt zomaar op Gods rekening geschoven. Maar helemaal zeker ben je nooit als het gaat over de vraag waarom de een aan een ramp ontsnapt en de ander er door wordt getroffen. Ik weet het ook niet. Wat ik wel weet is, dat God ons niet heeft beloofd dat ons niets naars zou overkomen. Wel hebben we de belofte, dat Hij ons nooit en te nimmer alleen laat. Wat er ook gebeurt. 'Waarom?' Er is soms een antwoord, maar lang niet altijd.

Maar vreemd is het, dat mensen die niet geloven dat God bestaat, toch die waaromvraag stellen. Immers, wanneer ons leven op geen enkele manier door Gods

betrokkenheid geleid wordt, blijft alleen het lot over. En het lot is wreed en volstrekt willekeurig. Overkomt je iets, dan is de vraag van het waarom logisch. Waarom ik wel en die ander niet? Misschien ben ik onverantwoord bezig geweest, maar ik ben niet de enige. Of, kijkend naar het wereldtoneel, waarom krijgt een mensenrechtenstrijder een ziekte en wordt een dictator hoogbejaard? Leg het maar uit. Wat voor ons de mijns inziens enige mogelijkheid is, is vertrouwen. Vertrouwen, dat we nooit ergens alleen voor staan. Te allen tijde en onder alle omstandigheden, is ons leven, met alle goede en kwade gebeurtenissen, niet alleen bij God bekend, maar ook 'bij Hem geborgen'. Dat is niet wegkruipen voor de harde werkelijkheid, maar dat is weten waar je de moed en de kracht vandaan krijgt om vol te houden. Wetend van liefde en toekomst.



Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

Drenthe

AALDEN

Contactpersoon: Kerkstraat 16, 7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 17 juni: Ger. Kerk Aalden 10.00 ds. W. Smit, Smilde. **Organist:** Mans Kuipers. **Collecte:** kerk. **Oppas:** aanwezig.
Kerkdienst 24 juni: Ger. Kerk Aalden 10.00 ds. B. de Groot, Zweeloo en ds. B. Breunese, Aalden. Gez. dienst. **Organist:** Erik Nijzink. M.m.v.: Testimony, Zwolle. **Collecte:** Wilde Ganzen. Knd. en oppas.

BOVENSMILDE

Kerkdienst 17 juni: 9.30 ds. G. van der Werff. Bevestiging ambtsdragers. **Organist:** Berdi Bos. **Lied voor de dienst:** NLB 923:1. **Paaskaars aansteken:** Mirthe Maat. **Collecten:** 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. **Oppas:** aanwezig. **Knd.:** Marjan Kappen.
Kerkdienst 24 juni: 9.30 ds. A. Akkerman, Assen. **Organist:** Johanna Vos. **Lied voor de dienst:** NLB 935. **Paaskaars aansteken:** Joah Trul. **Collecten:** 1. KiA/Binnenlands Diaconaat. 2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. **Oppas:** aanwezig. **Knd.:** Stijntje de Ruiter.
Bijzondere dienst 17 juni. Wij zijn blij dat er mensen zich hebben gemeld om een belangrijk stuk kerkenwerk te verrichten. We zijn immers Samen Kerk. We nemen afscheid van: 1. College van kerkrentmeesters, mw. Annet Huizing, Kanaalweg 119-a; 2. Ouderling, de heer Henk Molema, Hoofdweg 216; 3. Pastoraal medewerker, mw. Hilly van de Bult, Kanaalweg 171; 4. Pastoraal medewerker, mw. Ina Postma, Zonnedaaw 32. Zij kan helaas niet bij de dienst aanwezig zijn. Herbevestiging. Voorzitter kerkenraad, mw. Karin Kappen, Van Lierswijk 9 (2^e termijn). Bevestiging. 1. College van kerkrentmeesters voorzitter, dhr. Boele Siepel, Oosterweg 121-a, Haren; 2. College van kerkrentmeesters penningmeester, mw. Jeanet te Velde, Dopheide 59; 3. College van diakenen voorzitter, mw. Donna Appelo, Maria in Campislaan 41, Assen; 4. Pastoraal medewerker, mw. Gerda Breukelaar, Boerheem 53; 5. Pastoraal medewerker, dhr. Jaap de Vries, Kanaalweg 108; 6. Pastoraal medewerker, dhr. Jeroen Meilof, Kanaalweg 99. Te bevestigen in het najaar. 1. Ouderling, dhr. René Herben, Eekhoutswijk 15; 2. Pastoraal medewerker, dhr. Erwin Snippe, Eekhoutswijk 15.

BIJZONDERE CAMPINGDIENST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
 Gratis plaatsing!

Open eindjes. We hebben nog geen duidelijkheid over de functie secretaris in het college van kerkrentmeesters. De heren Piet Boer, Boerheem 35 en Johan Pinkster, Dopheide 8 (beide lid v/h college van kerkrentmeesters) blijven voorlopig lid van het college. Dit heeft te maken met de verkoop van de kerk aan de ds. Dijkstrastraat.
De bloemen in de maand mei 2018 zijn met een groot namens de gemeente gegaan naar: F. Amsing, Witterweg 30; T. Smit-van der Scheer, Witterweg 36; fam. Halsema, Stuurboord 211; fam. Snippe, Stuurboord 217; fam. Nieman, J. de Walstr. 8a; fam. de Vries, Zwenkgras 2; Donna Appelo, Maria in Campuslaan 41, Assen; Kimberley Appelo, H.P. Sickensstr. 15.
Wel en wee. 22 juni hopen Arjan de Boer en Marion Alferink, Floralaan 38, elkaar het jawoord te geven in hun huwelijksdienst in onze kerk. Aanvang: 14.30 uur. De dienst wordt geleid door dhr. Albert Weemstra. We wensen het bruidspaar een onvergetelijke dag toe en Gods zegen voor de toekomst.
Z.W.O. Recentelijk is het zendingsbusje weer geleegd van Suzanne en Manon van der Hoek. Er was een opbrengst van € 38,60. Suzanne en Manon hartelijk bedankt. Enige tijd geleden hebben Suzanne en Manon aan gegeven graag te willen stoppen met deze activiteit. Dit betekent dat ook het laatste zendingsbusje nu opgeborgen kan worden. Ondanks diverse oproepen gedurende een aantal jaren lukt het niet meer om deze actie voort te zetten, daarom wordt er nu een punt achter gezet. Iedereen die de afgelopen jaren met de zendingsbusjes heeft gelopen heel hartelijk bedankt voor jullie inspanningen.
Jarig. 17 juni: dhr. P. Hoogeveen, Hoofdweg 126, 9421 PA: 86 jaar. 6 juni: dhr. L. Boer, Boerheem 7, 9421 MB: 75 jaar.
Jubileum. Dhr. P. Verschoor en mw. J. Verschoor-Koops, Meesterswijk 3, 9421 TJ die op 23 juni 40 jaar zijn getrouwd. Wij wensen u allen een fijne dag en Gods zegen voor de toekomst! **Bedankt.** Op 17 mei waren wij 55 jaar getrouwd. We willen daarom iedereen bedanken die aan ons gedacht heeft, door persoonlijke felicitaties of doormiddel van de vele mooie kaarten die we mochten ontvangen. Hillie en Jaap Doek **Dankbetuiging.** Wij willen iedereen bedanken voor alle hartverwarmende kaartjes, mailtjes en andere manieren van medeleven die we hebben ontvangen. Het gemis zal altijd blijven, maar ook alle fijne en mooie herinneringen aan mijn lieve man, onze sterke vader en trotse opa Karst Snippe warme groet, Gerda, Robert, Alet,

Henk, Gerian en Lianne Sander.
Viering 30 jaar Charter van Groningen. 15 april hebben we in onze kerk een kaars ontstoken en deden zo mee aan de kaarsenestafette op weg naar de jubileumviering van het Charter van Groningen dat dit jaar 30 jaar bestaat. Het Charter is het handvest voor kerkgemeenschappen en andere groepen die juridisch, materieel en op andere wijze vluchtelingen ondersteunen die in de knel zijn geraakt. Waarom? Omdat ze legaal hier verblijven en toch met niets op straat moeten zien te overleven en soms al jaren moeten wachten; omdat ze afgewezen zijn, maar toch gevaar lopen bij terugkeer; omdat ze in detentie worden gehouden, zonder een misdrijf begaan te hebben. In het weekend van 22-24 juni zijn er allerlei activiteiten rond dit jubileum in Groningen (zie www.inlia.nl) die op zondag worden afgesloten met een dienst in de Martinikerkerk om 11.30 uur. Daarin dragen alle provincies hun brandende kaars naar binnen, die met alle andere kaarsen uit de kerken, waaronder de onze, zullen branden als teken van 'het licht dat niet voor de duisternis zal wijken.' Vanuit onze gemeente wonen Harry Janssen, Hans van der Laan en ondergetekende deze viering bij. Hebt u/jij ook belangstelling mee te gaan, laat het dan aan één van ons weten!

COEVORDEN

Contactpersoon: mw. J. Kramer-Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 17 juni: GK 10.00 ds. H. Nagelhout. H.A. **Organist:** Jan Kamphuis. **Knd.:** groep 1 t/m 8. **Oppas:** Myrthe van Ruitenburg en Amber. **Bloemendienst:** mw. K. Vrieling. **Collecten:** 1. H.A. World Servants. 2. Kerk. Deurcollecte: onderhoudsfonds. **De Voorde 15.00** ds. H. Nagelhout. H.A.
Kerkdienst 24 juni: GK 10.00 ds. T. Oldenhuis. Doopdienst. **Organist:** Jan Kamphuis. **Knd.:** groep 1 t/m 8. **Oppas:** fam. Bouwland-Velzing. **Bloemendienst:** mw. R. Ram.

DIEVER

Contactpersoon: mw. L. Doltsma-Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, tel. 0521-592114
Kerkdiensten 17 juni 10.00 ds. H. Scholing, Hoogeveen. **Knd.:** groep 1 t/m 5. **19.15** ds. K. Bijleveld, Boornbergum.
Kerkdiensten 24 juni 10.00 ds. H. de Kok-Mellema, Winsum. Kinderdienst waarin afscheid wordt genomen van groep 8 v/h kinderwerk. **19.15** ds. E. Terpstra, Urk.

EMMER-COMPASCUUM

Kerkdienst 17 juni: 9.30 ds. F. de Boer, Dalen. **O.v.d.:** mw. R. Roffel en mw. G. Smit. **Diakenen:** mw. E. Rendering en mw. A. Leffers. **Organist:** Anne Unij. **Oppas:** Rennie Roffel. **Beamer:** Rianne. **Gastdame-/heer:** mw. G. Smit en dhr. B. Smit. **Autodienst:** mw. R. Roffel; mw. Huizing; dhr. J. Bakker; dhr. DeGroot en fam. Potze. **Collecten:** 1. A.K.A. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.

REGIONALE DOVENDIENST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
 Gratis plaatsing!

Kerkdienst 24 juni: 9.30 ds. R. Wentink. H.A. Knd. en Jongerenkerk. **O.v.d.:** dhr. J. van Vondel en mw. B. Tuit. **Diakenen:** mw. I. Boer en mw. G. Westerdijk. **Organist:** Nelleke v/d Leest. **Oppas:** Astrid Loots. **Knd.:** Janneke. **Beamer:** Hilda. **Gastdame-/heer:** 2 diakenen. **Autodienst:** dhr. B. Baptist; mw. Huizing en fam. Potze; fam. B. Wiebing; dhr. de Groot. **Collecten:** 1. H.A. 2. Spaarcollecte. 3. Kerk.

GEES

Contactpersoon: mw. H. Elders-Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 17 juni: 10.00 ds. B. Breunese. M.m.v. Zanggroep Chajim. **Thema:** God als Vader. **Knd.:** aanwezig. **Kaars aansteken:** leiding. **O.v.d.:** Henk Stevens. **Organist:** Harmke Elders. **Oppas:** Astrid Euving en Malissa Pijpstra. **Collecten:** 1. Kerk. 2. KiA/Binnenlands Diaconaat. Deurcollecte: adoptie. **Collectanten:** Zwinderse kant: Daniël Strijker; Geeser kant: Rudolf Aasman. **Bloemengroet:** fam. F. Elders. Na de dienst is er koffiedrinken in Pluspunt.
Kerkdienst 24 juni: 10.00 ds. H. Koolhaas, Winschoten. H.A. **Knd.:** aanwezig. **Kaars aansteken:** Lukas Aasman. **O.v.d.:** Willy Vugteveen. **Organist:** Harmke Elders. **Oppas:** Femke Euving en Natisha Jutstra. **Collecten:** 1. Kerk. 2. Diaconie. 3. Onderhoud. **Bloemengroet:** fam. H. Adema. Er is koffiedrinken na de dienst.
Jarig. Mw. G. Koops-Gunnink, 23 juni: 87 jaar. Adres: Burg. Legroweg 14 7864 TK Nieuw-Zwinderen. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

KLAZIENAVEEN

Contactpersoon: mw. G. Velzing-Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-312007
Kerkdienst 17 juni: 9.30 mw. G. Velzing-Hessels. **O.v.d.:** G. Velzing. **Organist:** M. Hof. **Collecten:** 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: geluidsinstallatie. **Welkomstcie.:** ZWO. **Knd.:** Dinie.
Kerkdienst 24 juni: 9.30 mw. D. de Jong-Beuker. **O.v.d.:** mw. G. Velzing-Hessels. **Organist:** M. Bruinewoud. **Collecten:** 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij de uitgang: geluidsinstallatie. **Welkomstcie.:** fam. J. Bartelds. **Knd.:** Martha.

KLAZIENAVEEN-Noord

Kerkdienst 17 juni: 10.00 drs. E. Akkerman, Hoogeveen. Doopdienst. In deze dienst zullen Twan Wilbers en Jasmijn de Vree worden gedoopt. **Organist:** Wessel Voorn. **O.v.d.:** Mia. Welkom: Wicher/Ida.
Kerkdienst 24 juni: 10.00 mw. M. de Bruin-Roffel, Emmen. **Organist:** Wessel Voorn. **O.v.d.:** Wieneke. Welkom:

Hendrik.

NIEUW-AMSTERDAM/VEENOORD

Contactpersoon: Noorderkerk, mw. G. Visser-Rigtering, Aletta Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel. 0591-553482
Kerkdienst 17 juni: 10.00 J. Kruijer, Hardenberg. **O.v.d.:** mw. L. Masselink-Vugteveen. **Organist:** mw. G. Fictorie. **Koster:** dhr. A. Engberts. **Collecten:** 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. **Oppas:** Theresia Seip en Corry Baan. **Knd.:** o.l.v. Demi Vos. **Kaars aansteken:** Morten Seip. **Bediening beamer:** Leon Pekelsma. **Ontvangst:** fam. Velzing. **Bloemendienst:** fam. Stevens. **Autodienst:** mw. F. Rabbers.
Kerkdienst 24 juni: 10.00 ds. J. van Breevoort. H.A. **O.v.d.:** dhr. H. Vos. **Organist:** dhr. J. Kroon. **Koster:** dhr. Tj. Lunenburg. **Collecten:** diaconie. Bij de uitgang: kerk. **Oppas:** Elisa en Rosalijn Mulder. **Knd.:** o.l.v. Harriet Vermaas. **Kaars aansteken:** Myrthe Pals. **Bediening beamer:** Ada van Breevoort. **Ontvangst:** fam. Visser. **Bloemendienst:** fam. Visser. **Autodienst:** A. Visser.

SCHOONOORD

Contactpersoon: mw. J. Schippers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 17 juni: De Wijngaard 9.30 ds. A. Wouda, Sexbierum. H.A. **Collecten:** 1. Kerk. 2. Landelijk Quotum. **Knd.:** alle groepen. **Autodienst:** B. Eisses en P. Hogeveen. **Oppas:** Anouk Zwiers en Evelien Vos. **Bloemengroet:** fam. A. Eisses.
Kerkdienst 24 juni: De Wijngaard 9.30 ds. Douma, Beilen. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kop koffie te drinken in De Rank. **Collecten:** 1. Kerk. 2. Eigen Evangelisatie/ZWO. **Knd.:** alle groepen. **Autodienst:** J. Reinink en H. Oving. **Oppas:** Janny de Haan en Gea Habers. **Bloemengroet:** fam. P. Hogeveen.
De kopij voor de Zandloper moet uiterlijk 18 juni weer binnen zijn. Dit nummer is het nummer van juli en augustus. **Het oud papier** kunt u 29 juni vanaf 16.00 uur weer kwijt in de container die dan weer op de parkeerplaats achter de Rank zal staan. 30 juni is er de hele dag gelegenheid het papier te brengen.

ZWARTEMEER

Contactpersoon: dhr. B. Broers, Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Klazienaveen
Kerkdienst 17 juni: 9.30 ds. R. Wentink. H.A. **O.v.d.:** dhr. J. Batterink. **Diakenen:** mw. R. Kuhl-Duinkerken. **Organist:** dhr. J. Kroon. **Koster:** fam. P. Vos. **Collecten:** 1. Binnenlandse diaconie. 2. KiA. Bij de uitgang:

BIJZONDER CONCERT?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
 Gratis plaatsing!



Vervolg van pagina 3

onderhoud kerkgebouw.
Autodienst: dhr. H. Egbers.
Kerkdienst 24 juni: 9.30
 mw. Maatjes, Oosterhesselen.
O.v.d.: mw. A. Reuver-de
 Jonge. **Collectant:** mw. G. Vos-
 Middeljans. **Organist:** mw. G.
 Fictorie-Smeman. **Koster:** fam.
 P. Vos. **Collecten:** I. Adoptie
 en onderhoud kerkgebouw.
Autodienst: mw. M. Post-Ros.

Overijssel

DAARLE

Contactpersoon: mw. W.
 Reefhuis, scriba, Watertorenweg
 15, 7688 PX Daarle
Kerkdiensten 17 juni: 9.30 ds.
 B.J. Heusinkveld. H.A. **19.00** ds.
 B. Heusinkveld. **Organisten:**
 dhr. L. v/d Schootbrugge en
 dhr. G. Diepeveen. **Knd.:** Lian
 Kamphuis (1, 2) en Dianne
 Seigers (5, 6). **Tnd.:** Bert
 Dubbink (7, 8). **Oppas:** Ina
 Immink, Annet Boerman, Celine
 Valk. **Collecten:** kerk en
 onderhoud. Avondmaal collecte:
 diaconie. **Bloemen bezorgen:**
 Jan Henk Valk.
Kerkdienst 24 juni: 9.30 ds.
 F. Den Oudsten. **19.00** ds. J.
 Droogendijk. **Organisten:** dhr.
 L. v/d Schootbrugge en dhr.
 R. Roelofs. **Knd.:** groep 1 t/m
 4. **Oppas:** Vanessa Dubbink,
 Janny Kamphuis, Jorinde Immink.
Collecten: kerk en diaconie.

DEDEMSVAART

Contactpersoon: dhr. W.
 Jongbloed, Mendelssohnstr. 8,
 7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523-
 613642
Kerkdiensten 17 juni: De
Antenne 9.30 ds. K. van
 Staveren. **O.v.d.:** Maaike
 Hiemstra. **Organist:** Nico
 Aalberts. **Lector:** Wim
 Jongbloed. **Gastpersonen:** fam.
 Petter-Tip, De Aak 63. **Koster:**
 Lefert Batterink. Bevestiging
 ambtsdragers. **De Fontein**
19.00 ds. W. Wegerif, Nijverdal.
O.v.d.: Margareth Joosten.
Organist: Freddy Bruins.
Koster: Else de Ronde.
Kerkdiensten 24 juni: Van
Dedemkerk 9.30 ds. H.
 Zweers, Zwolle. **O.v.d.:** Piet
 van Kesteren. **Organist:** Hans
 Niezink. **Lector:** Marthilde
 Visscher. **Koster:** Evert
 Holtvoort. **De Antenne 10.30**
 ds. K. van Staveren. **O.v.d.:**

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
 Gratis plaatsing!

Ellen Kok. Mzikale begeleiding:
 EPN-band. **Lector:** Judith van
 Kesteren. **Gastpersonen:** fam.
 Barbu Meerman, De Zonnedaauw
 9. **Kosters:** Marie Gerrits en
 Grietje Visser. Anders Kerken
 dienst. **Thema:** De reis van
 je leven. **Subthema:** Neem je
 je geloof mee op reis? **19.00**
 ds. M. Develing, Nieuwleusen.
O.v.d.: Wim Vrieling. **Organist:**
 Nico Aalberts. **Koster:** Evert
 Holtvoort. Opendeurdienst.
 Vanaf 18.50 uur samenzang.
 M.m.v. kinderkoor Eigen Wijs
 o.l.v. Annemiek Nuvelstijn.
Collecten: 17 juni: PKW.
 Bij de uitgang: binnenlands
 diaconaat; 24 juni: PKW. Bij de
 uitgang: Hospice Dedemsvaart.
 Kindercollecte: Onderwijs en
 bescherming voor kwetsbare
 kinderen in Cambodja.
Knd: 17 juni: 1 t/m 8 24 juni: 1
 t/m 6.
Van Dedem Marke 16 juni:
 Team RKK. **Organist:** Arjen
 Hagels.
Van Dedem Marke 23 juni:
 ds. K. van Staveren.
Zieken. Clara Feyeona Heem,
 Rheezerweg 73, 7771 TD
 Hardenberg; dhr. Piet Snoijer,
 Gentiaanstr. 23, mw. G. Oelen
 Kleis, De Tjalk 37, Herstelunit 5,
 k. 5.
 Isala, Dokter van Heesweg 2
 8025 AB Zwolle Postbus 10400,
 8000 GK Zwolle: Rudger van der
 Heide, Peterswijk 2.
 Revalidatiecentrum IJsselheem:
 mw. H. van Beesten Akkerman,
 Rozenheim 2, A302, afd. 6.19.

DIEPENHEIM

Vesperdienst WoZoCo. 27
 juni is er weer een Vesperdienst
 in de Wozoco om 14.00 uur.
 Voorganger: ds. A. Braakman. Na
 afloop is er koffie en thee met
 iets erbij en kunnen we gezellig
 nog wat napraten. Iedereen is
 van harte welkom.

HARDENBERG-HEEMSE

Contactpersoon: mw. C.
 Olsman, Vechtvoorde 5, 7772
 VA Hardenberg, tel. 0523-272019
Centrum-Noord. Zieken.
 Mw. C. Najman, Havenweg 88, is
 opgenomen in de herstelunit van
 CFH (Unit 5, KI).

Overleden. 3 juni is overleden
 Alie Grooten-Jalving. Ze was
 al geruime tijd opgenomen in
 het CFH. Daarvoor woonde ze
 in de Wulpstr. 6, Hardenberg.
 We leven mee met haar man,
 hun kinderen en kleinkinderen,
 familie en vrienden. Mw.
 Grooten is 81 jaar geworden.
Centrum-Zuid. Dhr. H.
 Meijerink, Bisschopshof 57, is
 opgenomen op de revalidatie
 unit In CFH.
 Dhr. H. Kruithof, Salland 45, is in
 CFH De Esch, k. 5.
Baalderveld. Jubileum. Jan en
 Mies Hultink, Klaproos 77, waren
 op 10 juni 30 jaar getrouwd. Van
 harte gefeliciteerd.
Baelder. Zieken. Dhr. G.
 Kamphuis, Gramsbergerweg
 84, is nog in het CFH,
 Revalidatieunit 5, k. 6. Hij knapt
 op!
 Dhr. H. Lahuis,
 Hardenbergerweg 18, Loozen,
 wacht op verhuizing naar
 Welgelegen en dat doet hij in
 Oosterhesselen, De Etgaarde 1,
 7861 BT Oosterhesselen. We
 hopen voor hem dat hij snel
 weer richting Gramsbergen kan
 komen. Meeleven is mooi!
Radewijk. 5 juni is overleden
 Herman Valk, Noord Oosterweg
 24 te Radewijk. We leven
 mee met zijn vrouw, kinderen
 en kleinkinderen, familie en
 vrienden.
Geboren. Wij feliciteren
 familie Schepers (Radewijkerweg
 17) met de geboorte van hun
 dochtertje Daniëk (21 mei).
 Robin en Bas hebben nu een
 zusje. 22 juli willen we Daniëk
 in het midden van de gemeente
 dopen.
Bedankt. 27 mei werden wij
 verrast met de bloemen uit de
 kerk van Radewijk. Hartelijk
 dank daarvoor. Fam. van 't Holt-
 ter Wijlen, Loozen.

LUTTEN/SLAGHAREN

Contactpersoon: mw. G. van
 Dijk, Anerweg-Zuid 15a, 7775
 AN Lutten
Kerkdienst 17 juni: 9.30
 Kruiskerk ds. J. Post, Wierden-
 Lutten. **O.v.d.:** dhr. N. van
 Noord. **Organist:** dhr. R.
 Kooiker. **Flame:** mw. A.
 Kastelein en mw. J. Wellink.
Oppas: mw. L. Mulder en mw.
 K. Stroeve. **Ontvangstcomité:**
 mw. R. Mulder en dhr. K. Brus.
Beamer: dhr. H. v/d Berg.
19.00 ds. J. de Kok, Wilsum.

O.v.d.: dhr. N. van Noord.
Organist: dhr. H. Bruins.
Jarig. Dhr. J. Kelder, Anerweg
 Noord 126, 7775 AW Lutten,
 15-6-1941.
 Dhr. H. Jager, Markt 37, 7772 AE
 Hardenberg, 17-6-19 37.
Zieken. Dhr. G. Kerkdijk is
 geopereerd aan een verstopte
 ader in zijn been, maar de
 operatie is niet geslaagd. Hij
 verblijft nu Zorgcentrum de Eik,
 (Coevorderweg 31, k. 50, 7776
 AC Slagharen).
 Zijn vrouw mw. G. Kerkdijk-
 Zomer (Prinses Irenelaan 12,
 7776 AZ Slagharen) is thuis uit
 het ziekenhuis maar nog steeds
 in slechte conditie.
 Roelie Mulder, Anerweg Noord
 84 7775 AV Lutten, is weer
 thuisgekomen uit het ziekenhuis.
 Wij wensen alle zieken Gods
 nabijheid en kracht toe en vragen
 uw gebed voor hen.
De bloemen gaan vandaag
 met een groet van ons allen
 vanuit de Kruiskerk naar mw.
 A. Brill-de Jonge, Lijsterbesstr.
 13, Lutten; vanuit de Kapel naar
 dhr. A. Lunenburg, Marijkelaan
 4, Slagharen; vanuit kerkgebouw
 De Lantaarn naar de fam.
 Achterhes, Dedemsvaartseweg
 Noord 50, Lutten.

MARIËNBERG

Contactpersoon: mw. Jeannet
 Visser-Hesselink, Ds. P. H.
 Wolfertstraat 35, 7692 AH
 Mariëenberg, tel. 0523-235724,
 e-mail j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 17 juni: 9.30 ds.
 L. van Rikxoort. Doopdienst.
 De H. doop zal worden bediend
 aan Mats Otter, z.v. Jarno en
 Rosanne Otter en het broertje
 van Fenne. **19.00** ds. J. Peschar,
 Hollandscheveld. **O.v.d.:** dhr.
 G. Lennips. **Diakenen:** H. ter
 Bekke en A. Visser. **Gastheer:**
 P. Olsman. **Collecten:**
 bloemenfonds, kerk en
 gebouwen.
Kerkdienst 24 juni: 9.30
 ds. G. Rohaan, Gramsbergen.
 H.A. **19.00** ds. K. Hazeleger,
 Ommen. Gez. dienst. **O.v.d:** dhr.
 J. Hans. **Diakenen:** B. Mellema
 en D. Otten. **Gastheer:**
 D. Otten. **Collecten:** KiA/
 binnenlandsdiaconaat, kerk en
 gebouwen.
Meeleven. We leven mee met
 mw. D. Kelder, zij moet een
 operatie ondergaan. We bidden
 om een zegen over de ingreep en

u heel veel sterkte toegewenst.
Tekst. Gelukkig zijn is een
 kunst en niet iedereen is een
 kunstenaar. Maar iedereen kan
 tenminste een goed amateur
 worden.

NIEUWLEUSEN

Contactpersoon: dhr. G.
 Vrieling, Haagwinde 12, 7711
 NV Nieuwleusen, tel. 0529-
 481637
Kerkdiensten 17 juni:
Ontmoetingskerk 9.30 ds.
 M. Develing. Kinderdienst en
 volwassendienst 25-35 jarigen.
Collecten: diaconie kerk en
 het onderhoudsfonds. **Grote**
Kerk 19.15 ds. G. Trouwborst.
Collecten: diaconie kerk en
 het onderhoudsfonds.
Kerkdiensten 24 juni:
Ontmoetingskerk 9.30 ds.
 M. Develing. H.A. **Knd.:** groep
 t/m 8. **Collecten:** diaconie,
 kerk en het onderhoudsfonds.
Maranathakerk 19.15 ds. L.
 Hoekstra. **Collecten:** diaconie,
 kerk en het onderhoudsfonds.
Pastoralia. Br. T. Postma,
 Zandspeur 32, verblijft op de
 verpleegafdeling IJsselheem v/h
 Isalaziekenhuis te Zwolle.
Overlijden. 7 juni overleed br.
 Hendrik Velzing, woonachtig
 in zorginstelling Berkumstede
 te Zwolle-Berkum. Hij mocht
 70 jaar worden. De begrafenis
 heeft inmiddels plaatsgevonden
 te Nieuwleusen. Wij wensen
 zijn vrouw en kinderen en
 kleinkinderen Gods troostende
 nabijheid toe bij het verwerken
 van dit verlies.
Geboren op 3 juni werd
 Job Jenthe geboren, z.v.
 Jan en Marlijne van Elburg-
 Snijder, broertje van Maud,
 Constantijnplein 11. Wij willen
 hen van harte feliciteren en
 bidden de Heer om zijn zegen
 over dit jonge leven.
De bloemen gaan als groet
 naar zr. J. Meindertsmas-Lijzenga,
 Weth. Prinsstr. 16.

OMMEN

Contactpersoon: Wim
 Westerhuis, Goudvinkstraat
 3, 7731 XJ Ommen, tel.: 0529
 453024
Kerkdienst 17 juni:
Bouwstraat 9.30 ds. J. Bakker,
 Hoogeveen. **O.v.d.:** dhr. G. Tent.
Organist: dhr. R. Hamberg.
Zondagskind: Ole Makkinga.

Lees verder op pagina 7

Advertenties

“De Bijbel is geen boekje voor het bloeden.”

Of het meest eigenzinnige, christelijke blad van Nederland bij ú past? Gewoon proberen. Zonder kosten. Zonder verplichting.

½ jaar GRATIS proberen!!

met Rikkert Zuiderveld
schrijver en muzikant

kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

Praat eens vrijblijvend met de makers van het Gezamenlijk Zondagsblad.

TOE AAN EEN NIEUWE SITE VOOR UW KERK?

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl



Boven:
Ds. Johan Meijer
uit Borne.

Rechts:
cabaratière
Nathalie Baartman



Eerste 'Zomer in Twente' gepresenteerd in Borne



Boven:
voorzitter Welkom in de kerk ds. Wim den Braber.

Onder:
Adviseur van de stichting, Johan ten Brinke.

Het kan nu echt zomer worden in het oosten van het land, want het nieuwe magazine *Zomer in Twente* is uit. Cabaretière Nathalie Baartman nam het eerste exemplaar in ontvangst van dominee Wim den Braber, voorzitter van stichting Welkom in de Kerk. Plaats van handeling was de monumentale Oude Kerk in Borne.

DOOR BERTINE TEN BRINKE

Op één van de laatste dagen in mei, terwijl de zon afgestraft werd met een fikse onweersbui, zaten zo'n vijftig geïnteresseerden in de prachtige kerk. Dominee Frits Slothouber, voorzitter van de stuurgroep Wal & Water (een soortgelijk project in de kop van Overijssel) en tevens bestuurslid van Welkom in de Kerk leidde de avond. Hij opende met Prediker II, over 'genieten in je jonge jaren'.

Bourgondisch Borne

Dominee Johan Meijer uit Borne borduurde hierop voort. Hij sprak over de aard van de inwoners en hoe zij geloven. Toen hij nog in het noorden woonde, en de eerste contacten waren gelegd om naar Borne te verhuizen, vroeg iemand hem eens: "Word jij dominee in het bourgondische Borne?" Maar dat bourgondische valt volgens Meijer reuze mee: "Bornenaren denken ruim in het geloof, werken hard en vinden toch nog genoeg ruimte om ook te genieten van het leven."

Financieel steunen

De Stichting is afhankelijk van gaven en collectes. Wilt u financieel steunen? Banknr. IBAN NL 80 RABO 0354 8024 02 t.n.v diaconie Hervormde Gemeente Wierden o.v.v Welkom in de Kerk.

Kunst in de kerk

Vervolgens vertelde dominee Meijer over de geschiedenis van de monumentale kerk, opgetrokken uit Bentheimer zandsteen. Speciaal voor de feestelijke bijeenkomst van *Zomer in Twente* had de uit Almelo afkomstige kunstenaar Richard Steunenberg een aantal van zijn kunstwerken tentoongesteld: schilderijen en objecten van glas. Dominee Meijer zou graag een grote glazen vlinder gebruiken in een kerkdienst. En of het kunstwerk vervolgens dan in zijn huis mocht staan?!

Vakantiedominee

Johan ten Brinke vertelde als adviseur van de stichting iets over de oprichting van Welkom in de Kerk. De jonge stichting brengt *Zomer in Twente* uit, een missionair magazine om toeristen welkom te heten in de Twentse kerken. Ook vertelde hij over één van de andere projecten behorend bij de magazines *Zomer in Twente* en *Wal & Water*: de vakantiedominee. De insteek is: Ben je toerist en heb je behoefte aan een praatje of een luisterend oor, dan kun je bellen of mailen met 'de vakantiedominee'. Dat is niet één persoon, maar een groep dominees en hulpverleners. Zij stellen zich in de zomer op bepaalde momenten van de dag

beschikbaar om mensen te woord te staan. Ook een manier waarop je als kerk aanwezig kunt zijn in de samenleving en voor de mensen.

Pionieren binnen PKN

Wim den Braber, voorzitter van Welkom in de Kerk en predikant in Westerhaar, is werkzaam geweest binnen de PKN, afdeling missionair werk en kerkgroei. Hij stipte onder andere de trend aan van het monastieke denken: stil zijn voor God. Ook in protestantse hoek is hier veel behoefte aan. Den Braber - geholpen door de twee jonge assistentes Hanna en Willelme - reikte het eerste exemplaar van *Zomer in Twente* uit aan cabaretière Nathalie Baartman. Nathalie vertelde over haar Twentse roots en hoe fijn ze het vond om nu weer in Borne te wonen. Ze sloot de avond feestelijk af met een nostalgisch lied.

Mooie mix

Na afloop togen de aanwezigen naar 'n Potkaamp - het gebouw bij de kerk - voor een hapje en drankje en om na te praten. Ook namen veel mensen de tijd om de kunstwerken van Richard Steunenberg te bekijken. Eén van de aanwezigen, Jan Kleinjan uit Daarle mailde de volgende dag: "Ik heb bijzonder genoten van de bijeenkomst. Een mooie mix van geloven in Twente, in het heden en verleden en toekomstgericht, met plannen voor het volgende jaar. In Daarle zijn de reacties op het blad zeer positief, vooral de frisse uitstra-



Boven:
voorzitter Welkom in de kerk ds. Wim den Braber.

Onder:
Adviseur van de stichting, Johan ten Brinke.

ling en mooie vormgeving." En nu maar hopen dat veel toeristen het blad zullen lezen en geïnspireerd mogen raken!

Meedoen?

Woont u in Twente of Noordwest Overijssel en doet uw gemeente nog niet mee, maar wilt u met uw gemeente volgend jaar graag aanhaken bij *Zomer in Twente* of *Wal & Water*? Dat kan. Stuur een mail naar info@welkomindekerk.nl Woont u in Salland, het Vechtdal, Drenthe of een andere regio en wilt u meedenken met een magazine voor de kerken in uw gebied? Geef u op! Uw contactgegevens mailen is voldoende. Een medewerker van de stichting Welkom in de Kerk neemt contact met u op.

Stichting Welkom in de Kerk

De Stichting Welkom in de Kerk is een onafhankelijke christelijke stichting die zich onder meer ten doel stelt het evangelie verder te brengen. Dit doet zij door toeristen welkom te heten in de kerken via een kleurrijk magazine. Pastoraal onderdeel van de magazines vormt de Vakantiedominee, waarbij predikanten en hulpverleners een luisterend oor bieden aan mensen met (levens)vragen.

Natuurlijk!



DOOR DS. FOEKJE DIJK,
DALFSEN

De over het algemeen wat lossere in hun vel zittende gelovigen hoor je vaak zeggen: 'Ik hoef zondags niet altijd naar de kerk. Een mooie wandeling door de natuur, of een fietstocht langs het Overijssels kanaal biedt vele mogelijkheden om God te ervaren en er mee in contact te komen.'

Nu zou je kunnen zeggen dat een overtuigd vrijzinnig theoloog als ondergetekende deze conclusie alleen maar dik kan onderstrepen. Nou, om u maar meteen gerust te stellen, niets is minder waar.

Natuurlijk! Je kunt vol ontzag kijken naar hoe wonderbaar het leven in elkaar steekt, hoe de grutto een buizerd verjaagt, hoe een teer bloeiende stinzenplant haar fraai gekleurde bloemblaadjes opent, hoe het kleine winterkoninkje de hemel bijkans naar de aarde zingt. En vanzelfsprekend, wanneer in een heldere nacht het gewelf zich boven je opent, is er niets dan verwondering voor zo iets eeuwig. Maar, diezelfde natuur is tegelijkertijd puur onverschillig. Het maakt de natuur niets uit dat grutto en buizerd in hun gevecht door een te snel rijdende auto gedood worden. Het zal de natuur een complete zorg zijn wanneer het fraaie stinzenplantje door gebrek aan hemelwater verdort. En als het winterkoninkje door een begerige kat opgeslokt wordt, laat de natuur geen enkele traan! Hoezo, God ontmoeten in de natuur?

Als er al sprak is van een 'Godsontmoeting', hoe we dat ook zouden moeten definiëren, dan hebben we toch mensen nodig. Spiritualiteit, geloof, kan niet in alle eenzaamheid beoefend worden. Daar is een tegenover voor nodig, de ander die mij een spiegel voorhoudt, die bekommernis heeft met jouw pijn, angst en verlangen. De stinzenplant heeft er geen erg in dat jij een wolk van verdriet in je voelt omdat de dood het leven raakte. Maar de medemens, die weet heeft van rouw, kan een arm om je heen slaan, kan samen met je zwijgen omdat woorden geen oplossing zijn. Mensen hebben elkaar nodig.

Natuurlijk blijft de schoonheid van de natuur onontbeerlijk voor een extra groot gevoeld geluksgevoel, maar uiteindelijk is verbondenheid met de mensen om je heen het moment waarop 'God' geboren wordt. En natuurlijk! Ook ik weet dat 'God' soms de grote afwezige is in die kerken, waar in een kille liefdeloosheid mensen op basis van vermeend Schriftgezag buitengesloten worden. Maar toch... Juist in verbondenheid met elkaar kan liefde en bekommernis stromen, kan verheugen over de vreugde gedeeld worden. Blijf overigens wel genieten van dit prachtige voorjaar!



RTV-tips

Zaterdag 16 juni
KRO-NCRV | NPO2 | 23.20
Nacht van de Vluchteling
Herhaling zondag 17 juni om 14.00 uur op NPO2

Zaterdag 16 juni en zondag 17 juni vindt de negende editie plaats van de 'Nacht van de Vluchteling'. Tijdens deze nacht wordt er door middel van een sponsorloop geld ingezameld voor Stichting Vluchteling.

Zondag 17 juni
EO | NPO2 | 9.10
Nederland zingt op Zondag Gods Liefde. De 'slechte' beslis-singen waarvoor je vergeving hebt gevraagd zal Hij dan ook niet meer ophalen. Dat is voorgoed verleden tijd. Dat is Gods Liefde.

Zondag 17 juni
EO | NPO2 | 12.35
De Verandering
Als jong meisje heeft Sonja Silva de onbedwingbare drang om te winnen. In 1997 wordt ze gekozen tot miss Nederland 1997. Echter, op een dag stort ze helemaal in. Het blijkt dat ze lijdt aan Chronische vermoeidheidsziekte (ME).

Maandag 18 juni
KRO-NCRV | NPO3 | 20.05
Dagelijkse Kost
De Vlaamse chef-kok Jeroen Meus kookt dagelijkse kost in zijn gelijknamige programma 'Dagelijkse Kost'. Meus' bekendheid nam toe dankzij zijn presentatie van diverse culinaire radio-en TV programma's.

Dinsdag 19 juni
KRO-NCRV | NPO3 | 21.00
Reünie
In deze aflevering van De Reünie doorbreekt Daisy, die in haar jeugd veelvuldig door haar vader werd mishandeld, het stilzwijgen.

Woensdag 20 juni
AVROTROS | NPO2 | 19.25
Oerol
Cornald Maas ontvangt kleinkunstenaar Huub van der Lubbe aan zijn tafel in de duinen van Terschelling. Cabaretière en zangers Kiki Schipper brengt een ode aan Oerol.

Vrijdag 22 juni
AVROTROS | NPO2 | 19.25
Oerol
Cornald Maas ontvangt oud-trainer Foppe de Haan aan zijn tafel in de duinen. De Haan bezocht - op verzoek van Maas - een theatervoorstelling op Oerol.

Zaterdag 23 juni
EO | NPO2 | 19.25
Rail Away
Zwitserland: Gotthardbahn. Dwars door de Alpen, pas mogelijk sinds de aanleg van de Gotthard-spoorlijn, geeft een treinreis een goede indruk van het Zwitserse land.

Zondag 24 juni
EO | NPO2 | 9.55
De Kapel
Weet wat je erft. In de Bijbel heeft apostel Paulus het over het aandoen van kleren. Als je God kent, dan wil je niet meer leven met die oude kleren. Er moet wat nieuws voor in de plaats komen. Je 'oude mens' leg je af. Evangelist Jurjen ten Brinke vertelt hoe je dat kunt doen.



Ze is van ons!

Ik heb u al eens verteld dat er in het gezin van ons Coevorder kroost een kleintje op komst was. De kinderen juichten bij dat prachtige bericht, maar tegelijkertijd duurde het wel heel lang. Drie jongens en een meisje stapten er al rond, oh wat zou het mooi zijn als het een meisje zou zijn. Maar ja, je hebt nu eenmaal niks te bestellen.....

DOOR DS. T.J. OLDENHUIS, COEVORDEN

Op een vroege zondagmorgen in april, nog voordat de zon helemaal wakker was, werd het nieuwe leven geboren. Alles verliep heel voorspoedig. Zo tegen zessen wordt het kroost wakker, hoort beneden wat rommelen en komt naar beneden om het fantastische nieuws te horen. Het kan niet op, een zondagskind, gezond, en een meisje. En moeder Linda geeft al weer heel snel de nodige bevelen, dus wat wil je nog meer.

Verwonderd kijken ze in de wieg. Annalie juicht er boven uit dat ze nu toch eindelijk een zusje heeft en Jorrit stapt parmantig door huis, omdat hij nu de jongste niet meer is. Thomas en Daan vinden het ook prachtig. Deze opa en oma hier branden natuurlijk van nieuwsgierigheid om het kleine wereldwondertje, dat in de wandeling Emma gaat heten, te mogen zien, maar ja daarvoor is het nu nog te vroeg in de morgen.

Na de kerk wippen we even langs om ons nieuwe kleinkind te

bewonderen. Het is prachtig, het kleine roze wolkje mag ik in mijn armen sluiten. Schitterend. Onverdiende zaligheden pleeg ik dan meestal te zeggen en het is ook zo. Kindje wat heb je een geluk dat je in zo'n warm nest terecht bent gekomen. Maar kleine Emma heeft maar enkele verlangens, slapen en drinken. Daar moet ze uiteindelijk groot van worden met kilo's liefde, maar die zijn ruim voorhanden. Het zal haar wat dat betreft aan niets ontbreken.

Een paar dagen later kwam ik even binnenwippen. Annalie zat aan de keukentafel en kleurde wat en Jorrit speelde met een vrachtwagen, waarvan de motor volgens zijn monteursinzicht niet helemaal in orde was. "Waar is Emma?" vroeg ik tussen neus en lippen door. "Oh", zei Annalie, "die slaapt nog." "En hoe vind jij dat nu, zo'n lief zusje?" "Ik vind haar wel lief opa, maar ik heb er helemaal niks aan, ik kan

niet eens met haar spelen." Jorrit laat zijn vrachtauto staan en mengt zich ook in het gesprek. Hij zet zijn bril even recht op zijn neus en zegt dan dat hij het helemaal met zijn zus eens is. "Ik praat tegen haar opa, maar ze zegt

niets terug en ze kan ook nog niet fietsen", zegt hij enigszins uit de hoogte. "Weet je wat?" zeg ik, "jullie hebben helemaal gelijk, aan zo'n zusje heb je inderdaad helemaal niets. Opa zal haar meenemen, ze past vast wel in opa's fietstas. Oma zal dat ook vast leuk vinden. Dan kan Emma mooi bij ons wonen en wordt ze vast verwend." Dat mag niet, wat denkt opa wel zegt. "Ze is van ons!" zegt Annalie op verhoogde toon, "Nee, nooit", zegt Jorrit, "ze is van ons!" Dat is nou ware liefde! Ineens hoor ik, als ik op de fiets naar huis ga, psalm 133 zingen. Wondertje van de hemel moet je maar denken.

Daan

Vrij zijn voor God



DOOR DAAN VAN DER WAALS, GRAMSBERGEN

Twee weken geleden hield ik u bezig met de vraag of christenen met vakantie mogen. Diverse 'bijbelse' antwoorden passeerden de revue. Mijn goede vriend Klaus haakt erop in door de Latijnse zinspreuk 'Deo vacare' - 'vrij zijn voor God' - als mogelijk bijbels antwoord aan te dragen. Allereerst omdat je in dat 'vacare' ons woord 'vakantie' kunt beluisteren. En verder omdat deze zinspreuk naar zijn mening een mooie invulling geeft van de vakantietijd. De thuisblijvers onder ons hebben er trouwens ook wat aan.

'Deo vacare' roept dierbare herinneringen bij mij wakker. Het is namelijk het motto van de benedictijner abdij Sint Adelbert in Egmond-Binnen waar ik gedurende een lange reeks van jaren telkens voor een paar dagen als gast verbleef. Daarover misschien een volgende keer. Voor nu terug naar mijn vriend met zijn vakantiesuggestie.

Protestanten doen niet aan kloosters, maar de kern waar het in het monnikenleven om gaat, namelijk de liefde van God met anderen delen, geldt ook voor ons. We hebben een vergelijkbare opdracht: de verbindingslijn naar God open houden en solidair zijn met de medemens en de gehele schepping. Evengoed is het een pittige opdracht, waarvan we regelmatig zullen moeten toegeven dat we het hebben laten afweten.

Het is ook waar dat wij vaak druk zijn. We hebben zoveel te stellen met allerlei zaken en zorgen dat we aan de wezenlijke vragen van mens en wereld - zeg maar: waar toe zijn wij op aarde - niet toekomen. Niet altijd is dat te vermijden, alhoewel... Soms nemen we eenvoudig te veel hooi op de vork. Onze drukte is niet zelden kouwe drukte. Het kan wel eens een graadje minder, een beetje minder ambitie kan geen kwaad. Niet altijd maar die agendalistjes met honderd en een actiepunten die stuk voor stuk moeten worden afgevinkt. Welk mens wordt daar gelukkig van?

Wat daarvan zij, de vakantietijd biedt naar mijn idee extra kansen. In de zomerperiode lijkt het er vaak op dat de kerk op non-actief gaat, maar misschien komen we juist dan dichterbij de kern, het vrij zijn voor God. Het is de moeite waard verre streken te verkennen, vreemde culturen te ondergaan, van natuurschoon te genieten, monumenten van kunst en cultuur te bewonderen, maar is dat alles? Je kunt soms zo moe van vakantie terugkomen, niet echt uitgerust en verfrist. Bovenal gaat het erom dat je tot jezelf komt. Beter nog: tot de bron van je bestaan.

Als je op vakantie gaat, misstaat daarom een bezinnend boek niet in de reiskoffer. Altijd maar weer die spannende detective of de romantische liefdesgeschiedenis, het gaat een keer vervelen. Een mooi boek om mee te nemen in die koffer vind ik bijvoorbeeld 'Oog in oog' van ds. Kick Bras. Vanuit zijn in vele jaren opgebouwde deskundigheid biedt hij een veelzijdig overzicht van christelijke mystiek in woord en beeld. Het

gaat diep en is toch niet zwaar, wat onder meer te danken is aan de opzet: een heldere indeling, met korte, nuchter en toegankelijk geschreven stukjes, die je los van elkaar kunt lezen. En dus telkens de koppeling van woord en beeld, zodat er ook wat te kijken valt. Terecht uitgeroepen tot het beste theologische boek van 2017.

Het kan ook heel anders. Een boek dat je dichterbij je kern brengt kan net zo goed verhalend zijn van aard. De van oorsprong Turkse schrijver Murat Isik verraste vorig jaar met de roman 'Wees onzichtbaar' over zijn jeugd in de Bijlmer. Thuis, op school, in de verloederende wijk, overal kwam de keiharde overlevingsstrijd op hem af. Aan dit in-trieste en tegelijk met humor gebrachte verhaal kan de lezer zich laven, want het inspireert om de eigen overlevingsstrijd vol te houden. Dat Isik de Libris Literatuurprijs 2018 in de wacht sleepte, is alleen maar verdiend. Vrij zijn voor God - het kan op vele manieren. Maar toch ook zo.

Kerk in, van en voor het dorp

De PKN heeft de dorpskerkenbeweging opgericht. Een beweging die open staat naar andere kerkgenootschappen en zoekt naar samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die zich ook inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland.

Kerken vervullen vaak een maatschappelijke functie, mede door hun diaconale activiteiten. Kerken maken deel uit van de dorpscultuur. Dat moet zo blijven, vindt de PKN.

Platform
Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende leden-

aantallen en financiële middelen en soms het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid in het dorp onder spanning zetten.

De dorpskerkenbeweging zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Daarnaast wil de beweging een platform zijn waar

dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren. Maar ook wil de dorpskerkenbeweging graag meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp.

Dorpskerkendag 24 september
Speciaal voor kerkenraadsleden, predikanten en kerkelijk werkers die werkzaam zijn in een dorpscontext vindt op maandag 24 september in Maarn de eerste landelijke dorpskerkendag plaats. Een netwerkdag voor iedereen die hart heeft voor het dorp en de

kerk, en de verbinding daartussen wil versterken.

Programma
In het ochtendprogramma wordt ontdekt hoe dorpen kijken naar de kerk en welke kansen er zijn om die verbindingen te versterken. In het middagprogramma wordt verkend hoe de dorpskerk kan aansluiten bij het dorp. Hoe kan de kerk van en voor het dorp zijn? Tijdens en tussen de programmaonderdelen is er volop tijd voor uitwisseling en gesprek. Aanvang: 10.00 uur. Plaats: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45 in Maarn.



Vervolg van pagina 4

Oppas: aanwezig. **Collecten:** 1. Albanië. 2. Kerk. Bij de uitgang: kerkelijke gebouwen en zending. **Witharen 'Irene' 10.00** ds. K. Jelsma. **O.v.d.:** mw. R. Hoekman-de Lange. **Organist:** mw. L. Volkerink-Schuurman. **Collecten:** 1. Albanië. 2. Kerk. Bij de uitgang: gebouw 'Irene' en zending. **Kerkdienst 24 juni: Bouwstraat 9.30** ds. K. Jelsma. H.A. **O.v.d.:** dhr.

REGIONALE JEUGDBIJEENKOMST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

J. Heijink. **Organist:** dhr. G. Olthof. **Zondagskind:** Mart van Ittersum. **Oppas:** aanwezig. **Collecten:** 1. Project Bangladesh. 2. Kerk. Bij de uitgang: kerkelijke gebouwen en zending. **19.00** CrossPoint-dienst. **Collecte:** voedselbank. **Witharen 'Irene' 10.00** ds. W. den Braber, Westerhaar. **O.v.d.:** dhr. H. Kroon. **Organist:** dhr. F. Bruins. **Collecten:** 1. Project Bangladesh. 2. Kerk. Bij de uitgang: gebouw 'Irene' en zending.

SIBCULO

Contactpersoon: mw. F. Bolks-Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX Sibculo
Kerkdiensten 17 juni: Kloosterkerk Sibculo 9.30

da. M. de Vries, Wierden. **Knd.:** groep 1 t/m 8. **Oppas:** aanwezig. **Fredrikskerk Kloosterhaar 9.30** ds. W. v/d Griend. **Knd.:** groep 1 t/m 8. **Oppas:** aanwezig. **Collecten:** diaconie, solidariteitsfonds en onderhoudsfonds. **Kerkdiensten 24 juni: Kloosterkerk Sibculo 9.30** ds. H. Dorgelo. **Knd.:** groep 1 t/m 8. **Oppas:** aanwezig. **Collecten:** diaconie, kerk en onderhoudsfonds. **Zieken.** Mw. Guurtje Jasper-Klinge, Gemeenteweg 35, is de afgelopen periode opgenomen geweest in het ziekenhuis omdat ze ernstig ziek is. Ze is 4 juni overgeplaatst naar het CFH, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg 1^e verd. k. 1. Laten

wij Guurtje, Roelof, kinderen en kleinkinderen gedenken in onze gebeden. **Dhr. De Boer, Windhoevestr. 14,** mocht weer naar huis na een ziekenhuisopname i.v.m. een lichte beroerte. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Laten we ook hem en zijn naasten in onze gebeden gedenken. **Jarig. 6 juli:** mw. G. Hendriks-Zwafelink, Kloosterdijk 154: 83 jaar. **19 juli:** mw. B. van Dijk-Beuving, Kloosterdijk 170: 70 jaar. **21 juli:** mw. H. Sloot-Kamphuis, De Vleggedijk 2: 79 jaar. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst in uw komende levensjaar.

ST. JANSKLOOSTER

Contactpersoon: Tiny van der Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 17 juni: 10.00 ds. P. Vis. **Oppas:** Sandra van Benthem en Annelon Mooiweer. **Knd.:** groep 1: Mirjam en Ina. **Organist:** Henk Teunis. **19.00** br. R. Pasterkamp, Urk. Jeugd. **M.m.v. gospelgroep Promise uit Urk. Collecten:** 1. Kerk. 2. Jeugd. **Kerkdiensten 24 juni: 10.00** ds. P. Vis. Belijdenisdienst. **Oppas:** Janine Lok en Shannon Bosgraaf. **Knd.:** groep 2. Silvana en Marieke. **Organist:** Johan Tijssen. **Kapel 19.00** ds. H. Pap. Gez. Dienst. **Collecten:** 1. Kerk. 2. Diaconie.



Wegwijs worden in de theologie

Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden voor de regio IJssel-land aan het juiste adres. De eerste les is op dinsdag 18 september. Kennismaken en voorproeven kan al op dinsdag 19 juni in Kampen.

Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er hoe mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven en het dagelijks leven beïnvloedt. In de praktische vakken als diaconaat en gemeentebouw wordt getoond hoe

mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn vaktheologen.

Informatiebijeenkomst Kampen

In Kampen zijn op 19 juni en 4 september om 19.30 uur informatiebijeenkomsten. Locatie: Broederkerk, Broederstraat 16. Aanmelden niet nodig.

Informatiebijeenkomst Staphorst

In Staphorst is er een infobijeenkomst op dinsdag 11 september 2018, bestaande uit voorlichting en een voorbeeldles TVG. Als extraatje krijgen deelnemers een introductie in de cultuur van Staphorst aan de hand van haar beroemde kledij. Locatie: Museum Staphorst, Gemeenteweg 67, Staphorst. Inloop vanaf 19.15 uur; programma 19.30 - 22.00 uur.

Toegang is gratis, maar wel van tevoren opgeven bij vtvgassen@gmail.com of kjcoenen@gmail.com. Vermeld dan ook naam, adres en contact gegevens. Bellen kan ook: 06-14101512. Deze gegevens worden alleen bewaard voor de informatiebijeenkomsten.

Aanmelden en info

Aanmelden voor de cursus kan bij Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Voor meer informatie: www.tvgkampen.nl of www.facebook.com/TVGKampen. De cursus TVG gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 18 verschillende plaatsen aangeboden. Zie www.protestantsekerk.nl/tvg. De kosten voor deze theologische cursus zijn € 225 per lesjaar van 65 lessen. De eerste lesavond valt op dinsdag 18 september 2018.

Vakantiedominee

Een luisterend oor voor mensen die op vakantie gaan, dat is de Vakantiedominee. Een project van de toeristenmagazines Wal & Water en Zomer in Twente. In de zomerperiode komen mensen tot rust. De een voelt de behoefte aan een praatje of een goed gesprek. Bij de ander

komen gedachten en gevoelens naar boven die in het normale, drukke bestaan geen ruimte krijgen. Speciaal voor deze momenten in er de Vakantiedominee. Dat is niet één persoon, maar een groep dominees en hulpverleners. Zij stellen zich in de zomer op bepaalde momenten van de dag beschikbaar om mensen te woord te staan.

Kerk in samenleving

Kerken kunnen hier aan meedoen door een poster op te hangen in kerkgebouw of toeristische trekpleister. Zo kan een kerk laten zien dat zij in de samenleving staat en er is voor mensen. Posters zijn te bestellen of zelf te printen via de website: www.vakantiedominee.nl

komen en gaan

PROTESTANTSE KERK Beroepen te Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond, ds.

A.J. Wouda te Sexbierum-Pietersburum
te Bodegraven-Nieuwerbrug (herv. wijk 2), ds. G. Lustig te Zeist (herv.)
te Giessenburg (geref., Maranathakerk), ds. L.J. van Lingen te Heelsum en Renkum (herv.)
te Lienden (herv.), ds. E. de Mots te Rijssen (herv. wijk 3)
te Rotterdam-Hillegersberg (herv.), ds. J.H. Reijm te Alblasserdam (herv.)
te Rotterdam-Zuid (herv. wijkgem. Lombardijen), ds. H.G.J. van Dolder te Amersfoort (De Brug)
te Zuid-Beijerland, ds. A. Schellevis te Appelscha

Bedankt voor Dinteloord (herv.), ds. E.J. Terpstra te Urk (geref.)

Beroepbaar proponent W. van Stuijvenberg te Waddinxveen

GEREF. KERKEN (VRIJG.) Beroepen te Amsterdam-Centrum (Oosterparkkerk), kand. J.M. de Jong te Utrecht
te Ten Boer, ds. P. Drost te Delfzijl

Aangenomen naar Grootegast, ds. T.K. van Eerden te Zuidhorn

HERSTELD HERV. KERK Aangenomen naar Breukelen i.c.m. Houten, kand. L.D.A. Hartevelt te Barneveld, die bedankte voor Haften-Waardenburg

Beroepbaar kandidaat W.J. Korving te Den Helder

CHR. Geref. KERKEN Beroepen te Zoetermeer (NGK/CGK), ds. A. Mak te Broeksterwoude (Petrusgemeente)

LPB media in actie tegen eenzaamheid

Ruim 30% van de ouderen is eenzaam. Juist in een levensfase waarin zelfredzaamheid terugloopt en de steun van anderen hard nodig is, overheersen gevoelens van verlatenheid en eenzaamheid. LPB media uit Zwolle komt in actie tegen eenzaamheid en voor verbinding.

Bij eenzaamheid voel je het gemis van verbondenheid met anderen. Zelfs met een goed sociaal netwerk kunnen mensen zich toch eenzaam voelen. Bijvoorbeeld als gevolg van een groot gemis of onvervangbaar verlies.

Ziek

De oorzaken van eenzaamheid verschillen van mens tot mens. Zo had Han (69) geen werk meer en verloor hij iemand die hem dierbaar was. Gesprekken met col-

lega's maar ook de bezoeken en een gezamenlijke maaltijd in het weekend ontbraken plotseling in zijn dagelijks leven. Hij werd ziek en depressief: "Soms schaamde ik mij ervoor... een sociaal isolement is niet goed voor een mens en dat was hier ontstaan."

Koffiekopjes

De kracht van de verbinding is te vinden in het samenzijn, stelt LPB Media. Bijvoorbeeld door nieuwe contacten aan te gaan of bestaan-

de contacten te verbeteren. Daarom volgt men tien pakketjes met twee koffiekopjes door heel Nederland. Deelnemers ontvangen een pakketje en gaan met de kopjes naar iemand toe om met hem / haar een kopje koffie of thee te drinken. Op de kopjes staan twee vragen om het gesprek op gang te brengen. "We willen via deze manier het omzien naar elkaar stimuleren", zegt Bernhard Jonker, directeur LPB media. Het koffie-drinkmoment wordt vastgelegd met een foto en vervolgens geeft de deelnemer het pakketje door aan de volgende.

Meer informatie: www.lpbmedia.nl
www.samenvoorverbinding.nl



Gerhard Nijhoff, schipper op de zomp Varen waar geen water is

De Regge is een regenrivier, maar wat is dat? Een schatkist aan boord, reuzespannend! Gerhard Nijhoff uit Nijverdal is een vat vol smakelijke verhalen over de zomp. Hij is al enkele jaren schipper op de Hellendoornse fluisterboot.



DOOR L. POLHUYS,
DEVENTER

De zomp vaart in juli en augustus over de Regge die meandert door het fraaie Twentse land. Toeristen kunnen meevaren en de omgeving van de rivier bewonderen.

Verhalen

“Duitsers, Belgen, er stapt van alles in”, lacht Gerhard. “Een paar jaar geleden voeren ook oud-minister president Wim Kok en zijn Rita mee. Het aantal passagiers maakt niet uit, of er nu twee mensen aan de kant staan te wachten of een hele groep, we gaan altijd.” Buiten de dagelijkse vaarten in de zomermaanden om, kunnen ook groepen de zomp huren. Bij elke tocht gaan twee schippers mee in bijpassende kleding en met een stoere pet op. Kinderen vinden het reuzespannend, vooral dat er een schatkist aan boord is met allerlei ‘zeemansattributen’. “Daar vertellen we natuurlijk allerlei verhalen bij. Eén schipper bestuurt de boot, de ander vertelt. We komen bijvoorbeeld altijd met het verhaal van de zomp die vaart waar geen water is. Dat zit zo. De Regge is een regenrivier en als het vroeger weinig of niet regende, slonk de rivier. De schippers op de toen druk bevaren Regge legden

een dam aan door middel van hun eigen ‘opboorden’ en ander materiaal, zodat het water zich ophoopte en er op een gegeven moment voldoende was om door te varen. Een eind verderop werd dan weer een dam aangelegd. En wat ook mooi is, onderweg is een overtoom gemaakt, waarbij de zomp door middel van een onderwater liggende lorie zichzelf langs de stuw over een betonnen baan met rails omhoog trekt. Mensen die aan de waterkant staan of fietstoeristen kijken hun ogen uit. Opeens komt er een boot uit het water...”

Van Twente naar Delft

Gerhard (67), jongste uit een gezin van vijf, groeide op in een gelovig nest. “Ik kom uit een Bondsgemeente in de Nederlandse Hervormde Kerk. Toen ik op mijn zeventiende bouwkunde ging studeren in Delft, was dat een grote overgang. Vanuit mijn kerkelijke achtergrond had ik meegekregen dat je eigenlijk altijd tekort schoot. Ik kwam tot de conclusie dat wat God van me vroeg, niet haalbaar was. Maar tijdens catechisatie in Delft en door gesprekken bij de studentenorganisatie Navigators kwam ik erachter dat Jezus Christus alles al voor me heeft gedaan. Wie dat accepteert, mag een kind van God wor-

den. De zekerheid lag niet meer bij mezelf maar bij Jezus. Gelukkig gingen mijn ouders uiteindelijk ook mee in mijn persoonlijke ontwikkeling.”

Drie generaties architecten

Het leven van Gerhard kreeg een dramatische wending toen zijn oudste broer in 1981 plotseling op 38-jarige leeftijd overleed. “Hij werkte op het architectenbureau van onze vader die toen al overleden was. En mijn schoonzuster stond er na zijn dood plotseling alleen voor. Wat was er logischer dan dat ik met mijn bouwkundige achtergrond zijn taak op het bureau overnam?”

In de loop der jaren zette Gerhard zijn bouwkundig stempel op diverse wijken in Nijverdal en

omgeving, waaronder zijn eigen buurt. Alle zestien woningen aan Erve Boomcate zijn door hem ontworpen. Inmiddels is hij met pensioen en is het tachtig jaar bestaande bureau overgegaan in handen van de derde generatie architecten. Gerhard is vader van drie kinderen en grootvader van zes kleinkinderen.

Enterse zomp

Gerhard vindt het heerlijk om de zomp te besturen. Via de Rotary raakte hij betrokken bij het werk. “Eigenlijk is Enter het oorspronkelijke zompdorp. Dat ligt vijftien kilometer verderop. Vroeger werden daar de zompen gemaakt om de Regge mee te bevaren. Op een gegeven moment wilde men in Enter weer zo’n zomp bouwen. De onlangs overleden bouwtycoon Dick Wessels zag er wel wat in. ‘Maar dan mut den zomp wa vanoet Riess’n voar’n’, zei hij. En zo kwam er halverwege Enter een zomp te liggen bij de Pelmolten in Rijssen. In 2014 werd er ook een in Hellendoorn gebouwd. Die is eigendom van de stichting ‘Enterse Zomp’, maar met een eigen botenhuis en aanlegsteiger achter de ijsfabriek. Na een boottocht kunnen de kinderen terecht op de

speelweide vlakbij de aanlegsteiger. In Hellendoorn zijn tien schippers actief. Maar je mag niet zomaar met een zomp varen. Je moet eerst een vaarbewijs halen.”

Grip op geloven

Gerhard is actief in de Protestantse Kerk. “Op de zomp zit ik als schipper, niet als evangelist, al ga ik een gesprek met toeristen niet uit de weg. Ik vind het fijn om actief met het geloof bezig te zijn. Het valt me trouwens op dat mensen best belangstelling hebben en met vragen komen. Bijvoorbeeld in de Alphacursus, die wij vanuit verschillende Nijverdalse kerken samen verzorgen. Zoiets verrijkt trouwens ook je eigen geloofsleven. Daarnaast ben ik actief in kringwerk. Over de toekomst van de kerk ben ik trouwens niet negatief. Mensen gaan tegenwoordig niet meer omdat het moet, maar omdat ze willen. Mijn advies aan mensen die geïnteresseerd zijn: probeer grip te krijgen op het geloof, door met mensen te praten die hun persoonlijke geloofsbeleving met je willen delen. Naar welke kerk je dan gaat, is eigenlijk niet zo belangrijk meer.”

“IK BEN NIET NEGATIEF OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK. MENSEN GAAN TEGENWOORDIG NIET MEER OMDAT HET MOET, MAAR OMDAT ZE WILLEN.”

Enterse Zomp

In juli en augustus meevaren met de Enterse Zomp? Vanaf de tweede week van juli tot eind augustus vaart de zomp bijna dagelijks over de Regge. U kunt een tochtje maken van dinsdag t/m zaterdag. En in Rijssen van maandag t/m zaterdag. De boot vertrekt vanaf drie locaties en komt daar ook weer aan: de Pelmolten in Rijssen, Scheepswerf de Waarf in Enter en de ijsfabriek in Hellendoorn. Vanaf 11.00 uur is er ieder uur een afvaart. De laatste opstapmogelijkheid van de dag is 16.00 uur. Meevaren kan zonder te reserveren. Een kaartje kost €4,50. Kinderen t/m 10 jaar varen mee voor €2,00. Zie ook www.entersezomp.nl

Agenda

12 juni:

Kloostercollege in Zwolle over filosoof Charles Taylor o.l.v. ds. I. Epema, Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 in Zwolle, 20.00 uur, €10

15 juli:

Afscheidsdienst i.v.m. emeritaat ds. J. van Breevoort, Noorderkerk, Vaart NZ 139, Nieuw-Amsterdam. 10.00 uur

Muziekagenda

23 juni:

Ot Azoj klezmerband, CCK2, Kerkstraat 2, Vriezenveen, 20.00, €10 (€12,50 aan de zaal)

24 juni:

Choral Evensong in Nieuw Sion, Diepenveen, 19.30 uur, inloop 18.30 uur

30 juni:

‘Zang en spel’ met Gerwin v.d. Plaats op het orgel en sopraan Clara de Vries, Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur, €14

21 juli:

Psalmsamenzang t.b.v. het goede doel met Ad Huetink (orgel), Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur, €10

28 juli:

Romantische orgelklanken met Jos Moeke op het orgel, Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur, €12

11 augustus:

Virtuoze orgelklanken met Vincent de Vries (Zuid-Korea) op het orgel, Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur, €12

1 september:

‘Adieu zomer’ met Martin Mans (orgel) en Noortje van Middelkoop (panfluit), Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur, €14

16 september:

Female à capella met ‘Wishful singing’, Zalencentrum De Hoofdhof te Zwolle-Berkum, aanvang: 15.00 uur, €10 (tot 16 jaar €5)

22 september:

Joh. de Heer samenzang t.b.v. het goede doel met Ad Huetink (orgel), Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur, €10

13 oktober:

Herfst romantiek met Magré & Magré (orgel/vleugel) en Erica Vogel (dwarsfluit/zang), Willem Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 20.00 uur, €15

14 oktober:

Klassieke muziek verdient een plek in de moderne tijd. Toegankelijk en betaalbaar zijn sleutelwoorden voor het Libero strijkorkest, Zalencentrum De Hoofdhof te Zwolle-Berkum, aanvang: 15.00 uur, €10 (tot 16 jaar €5)

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl





Vervolg van pagina 8

Bergentheim OK 9.30 ds. G. Muilwijk **Sporthal 19.00** Bergentheim zingt
Blankenham 11.00 ds. R. v/d Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK 10.00 ds. D. Lagerweij **Vierhoek 11.30** ds. D. Lagerweij
Borne OK 10.00 ds. J. Bekhof **Dijkhuis 10.00** ds. J. Meijer
Bruchterveld 10.00 ds. M. Voet **Daarle 9.30** ds. F. den Oudsten **19.00** ds. J. Droogendijk
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos **19.00** ds. W. de Braber
Dalfsen GrK 9.30 ds. J. Woltinge **19.00** cantatedienst **Oudleusen 9.30** ds. W. Pastoor
Dedemsvaart Antenne 10.30 ds. K. van Staveren **VDK 9.30** ds. H. Zweers **19.00** da. M. Develing
De Krim PK 9.30 dhr. G. Lipke
Delden OB 10.00 ds. Bergström

Den Ham GK 9.30 ds. H. de Haan. H.A. **HK 19.00** ds. G. de Goeijen. H.A. **DK 10.00** ds. H. Klaassen
Diepenheim 10.00 ds. T. Nieuwenhuis
Enschede OK 10.00 ds. J. zuurmond **Lonneker 10.00** ds. R. Scheurwater **Usselo 10.00** ds. L. Eker **BK 10.00** ds. M. Zijlstra
ZP 10.30 mw. W. de Jong **HZ 10.00** past. F. Peters **JK 10.00** ds. N. swen
Enter 9.30 ds. B. Heusinkveld **15.00** ds. F. den Oudsten. Openluchtd.
Genemuiden GK 9.30 en 19.00 ds. I. Postma **GrK 9.30** ds. J. Olie. H.A. **19.00** ds. J. Olie. Dankz. **HC 9.30 en 15.30** ds. W. Hulsmann
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van Waard. H.A.
Gramsbergen BHK 9.30 ds. Boersma **19.00** zangdienst

Hardenberg Baalder 10.00 ds. W. v/d Wel **HK 10.30** mw. N. Jonkers **De Matrix 9.30** ds. P. Noordmans **Radewijk 10.00** ds. M. v/d Sijts **SK 10.00** ds. P. Langbroek **19.00** ds. W. v/d Wel **CFH 10.30** n.b. **Witte Kerk 10.00** ds. L. van Rikxoort **Oostloorn 10.30** ds. P. Noordmans
Hasselt Baak 9.30 mw. C. Koster
Heino Liederholthuis 10.00 dhr. H. van Solkema. Oec. dienst
Holten DK 9.30 ds. S. Roozenboom **11.00** krabbedienst **Kandelaar 9.30** ds. E. den Beesten **19.00** ds. S. Roozenboom
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager **19.00** ds. M. Eigenhuis
Kuinre 9.30 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 ds. de Jong
Lemelerveld BK 9.30 ds. C. Benard

Lutten LK 9.30 ds. C. Post
Marienberg SK 9.30 ds. G. Rohaan
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. G. Trouwborst. H.A. **19.15** ds. L. Hoekstra. H.A. en dankz. **MK 9.30** ds. L. Hoekstra. H.A. **OK 9.30** ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. H. van Maanen **18.30** ds. A. de Vries
HC 9.30 ds. W. Broekema
Oldemarkt HG 10.00 ds. E. Jans **GK 9.30** gespreksgroep
Rijsen GK 9.00 en 11.00 ds. S. Ris **19.00** ds. P. Dekker
Rouveen 11.00 ds. P. v/d Meulen
Sibculo KK 9.30 ds. H. Dorgelo
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. M. Vis **Kapel 19.00** ds. H. Pap
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meulen
Steenwijk GrK 9.30 ds. A. van 't Zand **OV 9.30** n.b. **EV 10.45** n.b.

Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. Wolters **MK 10.00** ds. J. Sent
Vriezenveen OK 9.30 en 17.00 ds. A. Veerman. H.A.
Vroomshoop Het Anker 9.30 ds. J. Antonides **Irene 9.30** ds. J. Droogendijk **19.00** ds. Adema
Waneperveen 9.30 ds. G. Venhuizen
Westerhaar 9.30 ds. J. Sijtsma
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. T. Smink **15.00** ds. J. Snaterse
18.45 ds. H. Donken **GK 9.30 en 19.00** Hoge **Hexel 9.30** ds. H. Donken **15.00** ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 ds. K. v/d Kamp
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. Ferguson
14.30 ds. H. Scholing
Ijsselmuiden/Grafhorst GK 9.30 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d Spek **19.00** ds. G. Heinen

Kerk in Actie

Delen wat ons gegeven is

Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk, is wederom gestart met de 'Geloven in delen' campagne. Met deze campagne laat Kerk in Actie zien wat haar identiteit is: geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

De campagne is een vervolg op de tv-campagne van vorig jaar. Daarin werd een afbeelding van Jezus versnipperd en uitgespreid over de wereld. Als beeld voor de kerk in actie die wereldwijd het voorbeeld van Jezus navolgt, die het ultieme offer gaf: Zijn leven. Daar komt de motivatie om te delen vandaan.

Snippers

In de spotjes die komende weken te zien zijn, komt dit beeld terug. Nu zijn mensen van Kerk in Actie te zien die een afbeelding van zichzelf versnipperen en uitstrooien over de wereld. Hun snippers waaien uit en komen terecht bij projecten die Kerk in Actie steunt. Om daarmee te benadrukken dat de kerk wereldwijd het voorbeeld van Jezus navolgt om te delen.

Wereldwijd delen

In de spotjes staan drie projecten centraal die Kerk in Actie ondersteunt. Deze projecten staan symbool voor wereldwijde projecten die door kerken en kerkelijke organisatie worden uitgevoerd voor mensen die steun nodig hebben. In Oeganda hebben mensen weer schoon water. In Bangladesh versterkt bijbelonderwijs kansarme groepen. En in Nederland krijgen kwetsbare kinderen een nieuw thuis dankzij de steun van Kerk in Actie.

Niet wegijken

Eén van de mensen die te zien zijn in de commercials is Elise Kant, die diaconieën bijstaat in Noord-Holland: "Voor mij is meedoen aan dit spotje een aansporing om te delen met



anderen. Om niet weg te kijken, niet op te houden, maar door te gaan met delen. Zo kunnen we verschillende plekken op deze

wereld met elkaar verbinden." Op de speciale campagnewebsite www.gelovenindelen.nl zijn de verschillende tv-spots te bekijken.

Ook is er meer informatie over de projecten in de commercials en het verhaal achter de campagne te vinden. (Bron: PKN)

boekbesprekingen



DOOR DS. A. HEKMAN, ASSEN

De geschiedenis van de Joden. Deel 2: erbij horen 1492-1900. Simon Schama.

Uitg. Atlas/Contact Amsterdam 2017 Prijs € 50,-
 In 2013 verscheen het eerste deel (van drie) van 'De geschiedenis van de Joden'. In dit tweede deel behandelt Schama de periode van 1492 tot 1900. Hij vertelt de verhalen van rabbijnen en filosofen, maar ook van andere Joden met gewone beroepen. Het verhaal dat zich uitstrekt over eeuwen bevat cultuur en wetenschap,

kunst en religie. Schama laat zien dat Joden van beslissende invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de wereld. Het derde en laatste deel van dit monumentale werk zal de twintigste eeuw beslaan. Een belangrijk naslagwerk. Schama is hoogleraar geschiedenis en kunstgeschiedenis aan Columbia University.

Kerk, huis, school en staat. Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886). Jasper Vree. Uitg. Verloren, Hilversum 2017 Prijs € 59,-
 P. Hofstede de Groot was van 1829 tot 1872 hoogleraar in Groningen. Daarnaast was hij jaren schoolopziener en voorzitter van de eerste nationale onder-

wijzersbond. De Groot en zijn vrienden, de zogenaamde 'Groninger godgeleerden' bemoeiden zich actief met alle uitdagingen waarvoor de Nederlandse Hervormde Kerk zich zag gesteld. Zoals relatie kerk en staat, kerkbouw en gemeentebouw, de onderwijsstrijd, armoedebestrijding, wijkverpleging en kinderscherming, vrouwenemancipatie, zending en politiek, afschaffing van de slavernij. Het ging De Groot om kerk, huis, school en staat. Daarom staat deze biografie niet alleen stil bij zijn theologisch werk, maar belicht ook een aantal belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving van de negentiende eeuw. Een belangrijke kerkhistorische studie van 824 pagina's.

Geloven op de tast. Als geloof en ongelof elkaar ontmoeten. Anselm Grün en Tomas Halik. Uitg. Meinema Utrecht 2017 Prijs € 20,-
 Atheïsme, twijfel en scepticisme behoren voor velen bij het leven van alledag. Geloof en ongelof ontmoeten elkaar in een en dezelfde mens. Beide auteurs, de een monnik, de ander priester en hoogleraar, gaan in op de waarde van twijfelen en zoeken. Rode draad in hun betoog is de stelling dat heilzame onrust hoort bij een geloofsovertuiging die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme. Een aansprekende zin: 'Alleen God weet op welke manier en onder welk pseudoniem Hij een bepaalde mens aanspreekt en op welke manier Hij die mens antwoordt.'





Blokzijl PROT. GEM.

Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en
verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl

Zondag 17 juni. 10.00u. Ds A.G.Bosma (Meppel). Grote Kerk Blokzijl. Organist: Stephan van Dokkum. Collecte: 1e kerk in actie- binnenlands diaconaat, 2e eigen kerk, 3e onderhoudsfonds 'de waaier'.

Zondag 24 juni. Heilig Avondmaal. 10.00u Ds D.J.Lagerweij (Zwolle). Grote Kerk Blokzijl, 11.30u idem, de Vierhoek. Organist: Corry van den Berg. Collecte: 1e diaconaal platform noodfonds, 2e eigen kerk, 3e kosten herinrichting 'archief'.

Komende zondagen. Predikanten en organisten zijn hierboven genoemd. Na afloop van de diensten is er telkens koffie drinken. Iedereen is van harte welkom!

Pastoraat. Blijvend leven we mee met: Mw Jannie Timmerman, wetering-west 39 Wetering, waar steeds meer pijn en moeite is. Mw Roelien de Lange, wetering-oost 52, Wetering. Mw Jannie Kolkman, marjolijn 339 nw.Clarenberg te Vollenhove. Dhr Machiel Koopmans, domineeswal 2 Blokzijl. Veel moeite en grote zorg is er bij hem. Dhr Jannes Koning, schoolstraat 33,8371WJ Scheerwolde, die te maken heeft met zorg en onzekerheid over z'n gezondheid. Er volgt bij hem nog nader onderzoek. Mw Tineke de Lange, rietweg 1 Nederland, die herstellende is van de operatie Dhr Peter Roskam, ettelandseweg 6a Marknesse, die in afwachting is van een ingrijpende operatie in Eindhoven komende maand. Dhr Ab Steenberg, breestraat 1 Blokzijl, die met zorgen leeft door problemen in z'n hoofd.

Dhr Wim Lemkes, Zorgresidentie Zonneburg app.18 emmalaan 2 3972EZ Driebergen. Hij zal een dezer dagen verhuizen naar Hilversum, naar een nieuw adres waar hij zich hopelijk beter thuis zal voelen. Het zijn vele namen, die hierboven vermeld zijn, van mensen die we kennen. Maar ook zijn er, die hier niet genoemd worden, maar waar we weet van hebben. Ook aan hen kunnen we denken in onze gebeden en gedachten. Laten we in dit alles tot onze hemelse Vader gaan, want hij wil er zijn voor allen! Henk.

'Zie met ontferming naar onze aarde, houd in uw hoede wie haar bewonen. Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, zegen ons allen met het licht van uw ogen.' Lied 199

Facebook. Word vriend op facebook van de kerk Blokzijl-Scheerwolde en we delen met u/jou de bijzondere activiteiten, die er zijn in en om de kerk!

Agenda. Zondag 17 juni dienst om 10.00uur in de Grote Kerk. Zondag 24 juni dienst in de Grote Kerk om 10.00ur met

avondmaalsviering en om ongeveer 11.30uur avondmaalsviering in de vierhoek.

Kopij eerstvolgende nummer voor het nummer dat vrijdag uitkomt: kopij tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur naar Henk van Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Giethoorn

Predikant Ds.A.C.J. van Waard-Pieterse, De Elzen 20, 8355 CX Giethoorn, 0521-362555
astridvanwaard@hotmail.com
Scriba:
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 78a, 8355 AK Giethoorn, 0521-344266 scribagiethoorn@gmail.com
giethoorn.protestantsekerk.net
Kerkrentmeesters bankrek.nr NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 361 2597 51

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. Op **zondag 17 juni** gaat onze eigen predikant ds. Astrid van Waard - Pieterse voor. De organist is mevrouw C. Roth en de ouderling van dienst is de heer J. Smit. De uitgangscollecte is bestemd voor het inloophuis van varenden.

Op **zondag 24 juni** gaat ook onze eigen predikant ds. Astrid van Waard - Pieterse voor. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal in lopende vorm. De ouderling van dienst is de heer J. Bouwmeester en de organist is mevrouw M. Withaar. De uitgangscollecte is voor de het onderhoud van de gebouwen. Tijdens de diensten zal er oppas aanwezig zijn voor de kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 360322.

Collecten opbrengsten. Zondag 3 juni: Kerk €51.- en Diaconie €38,10. De uitgangscollecte bedroeg €33,45 en zal ten goede komen aan de diaconie in eigen gemeente. De bloemengroet ging naar de mevrouw T. Boes. Zondag 10 juni: Kerk €54,70 en Diaconie €52,30. De uitgangscollecte bedroeg €72.- en was bestemd voor het onderhoud van het orgel. De bloemengroet ging naar de familie T. Drost - Molenkamp.

Zondag 17 juni. Vandaag staat in het teken van zaaien en groeien. We horen de gelijkenis van de zaaier (Marcus 4: 1-9). God zaait zijn woorden over ons uit, maar waar komen ze terecht? Ook onze kinderen voeden we op met het woord van God en zij hebben nog de tijd om te groeien. Op de zondagschool krijgen ze veel verhalen mee en we hopen dat die in goede aarde vallen. Tijdens deze dienst neemt Brenna Winter afscheid van de zondagschool. Iedereen in de kerk ontvangt enkele zonnebloemzaden, die gezaaid kunnen worden. Zorg dat het groeiproces op gang komt en dan kijken we na de zomervakantie welke bloemen het grootst zijn.

Kerkenraadsvergadering. Maandag 18 juni komt de kerkenraad bijeen in het Protestants Centrum aan de Beulakerweg. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 24 juni. Deze zondag lezen we van de storm op het meer. Voor Gietersen en mensen uit de omgeving van de Beulakerwiede goed voor te stellen,

nu ook de musical "Storm over de Beulake" wordt opgevoerd. De leerlingen uit het bijbelverhaal zijn bang, maar Jezus stelt hen gerust. De wind gaat liggen. (Marcus 4: 35-41). Durven wij op Jezus te vertrouwen? We viëren met elkaar het Heilig Avondmaal in lopende vorm.

Bijzondere buitendienst tussen het riet. Zondag 1 juli houden wij een kerkdienst op het water bij "t Gat van Prik", achter de Jonenweg 17 te Giethoorn. "Kerk"gangsters en muzikanten van Fanfare de Wieden zullen op een bok zitten en temidden van de natuur de dienst meemaken. Het thema is: "Gooi het over een andere boeg". Voorganger is ds. A. van Waard. Wilt u vanaf 9.30 uur bij Jonenweg 17 komen, zodat er groepjes mensen per boot naar het Gat van Prik gebracht kunnen worden? Een ieder van jong tot oud wordt op de boot geholpen. Bij slecht weer kunnen we terecht in de schuur van de fam. H. Smit, waar wij ook na afloop van de dienst koffie drinken. De dienst begint om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom! **Gift.** Het college van kerkrentmeesters ontving een gift van € 110.- waarvoor de gever hartelijk wordt bedankt.

Zondagschool uitje 'de oude aarde'. Zondagmorgen 10 juni was het zover. Het uitje van de zondagschool! Om 10 uur werden we, 10 kinderen & 2 begeleiders, bij de kerk opgehaald door de boot (met kapitein Johan). Op weg naar museum 'de oude aarde'. We hebben daar een speurtocht gedaan. Wist u dat het grootste ei ter wereld wel 32cm groot, 25cm breed is, dat de inhoud circa 180 kippen eieren is en dat hij afkomstig is van de mammoet struisvogel...? En na het nakijken van de vragen bleek dat we alle vragen goed beantwoord hadden! Wat een toppers. Toen was het tijd voor: goud zoeken. Met een 'pan' zand scheppen en spoelen maar. Dit viel erg in smaak bij iedereen. Er waren veel mooie en kleurige steentjes gevonden, die ze mee naar huis mochten nemen. Ook mocht iedereen nog een steen uitzoeken, die ze gingen kraken. Wat een mooie binnenkant hebben deze stenen. Maar van al die activiteiten krijg je wel zin in wat lekkers. Dus een kleine wandeling maken naar cafetaria Geythoorn en lekker aan de patat! Toen de buikjes gevuld waren, kwam Johan ons met de boot weer ophalen. Het was een geslaagde dag! Groeten van Evert, Jip, Jorrit, Timo, Lindo, Anne, Tessa, Phileine, Timco & Noortje en Marloes & Hilga.

De afscheidsdienst van Brenna Winter is op 17 juni. In deze dienst zwaaien we Brenna uit. Zij zal volgend jaar naar het vervolgonderwijs gaan, en dus zit de zondagschool tijd voor haar er op.

Bron van liefde, licht en leven. Lied 793 uit het Liedboek. De tekst is geschreven door André Troost. Het gaat over liefde en trouw.

Bron van liefde, licht en leven. voor elkaar zijn wij gemaakt door uw hand elkaar gegeven, door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen, gaandeweg U tegemoet; dat wij samen lachend lopen in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt, woord van hogerhand gegeven, trouw en teder tot het eindal zou ons een vijand haten, al gaat zelfs de liefste heen, liefde zal ons nooit verlaten: Gij laat ons geen dag alleen.

Bron van liefde, licht en leven, laat uw vreugde in ons zijn; is de blijdschap weggebleven, liefde maakt van water wijn. Dat wij dan elkaar beminnen zo dat zelfs de dood niet scheidt; niets kan liefde overwinnen- liefde heeft de eeuwigheid.

Een groet van Marjolein Petter en voor u allen een liefdevolle week.

Kuinre / Blankenham

Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre:
scriba-kuinre@live.com
Scriba Blankenham: Mevr. C.A. Appelo-de Ruiter,
Kerkbuurt 10, 8373 EG
Blankenham,
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente
Blankenham:
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham:
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

Er zijn op **zondag 3 juni** bloemen gegaan naar Mevr.M.Elzinga, Vijverpark, ter bemoediging. **A.s. zondag 17 juni** is er een gezamenlijke dienst in Blankenham die begint om 10.00 uur. Voorganger is Dhr.J.Smit uit Beltschutsloot.

Muziek- en samenzangavond. Op zondagavond 17 juni is er een muziek- en samenzangavond in de protestantse kerk Kuinre, met oecumenisch koor 'Jubilee' o.l.v. Henk Boeve en muziekvereniging 'Excelsior Kalenberg Hogeweg' o.l.v. Dhr. Flicijn uit Drachten. Organist is Dhr.Th.Hoen. Marleen Bos zal enkele liederen. De avond begint om 19.30 uur in de protestantse kerk te Kuinre. Komt u ook? **In de dienst van 24 juni** in de protestantse kerk te Kuinre zal **Sieme Veenstra**, zoon van Hilbert en Rina Veenstra-Mulder, en broertje van Jurre en Lieke, worden gedoopt. Sieme werd geboren op 13 januari 2018. Op het geboortekaartje staat: 'Groei, geniet, geef, lach, laat gaan, leef, straal en wees jezelf altijd.' Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon Sieme.' Muzikale medewerking wordt verleend door Leonie, zang, en Henk, piano, uit Emmeloord. We zien uit naar een feestelijke doopdienst, die begint om 9.30 uur! Er zal deze zondag vanwege de doop in Kuinre geen dienst in Blankenham zijn.

Zondag 1 juli is er een gezamenlijke dienst in Kuinre die begint om 10.00 uur. Voorganger is Dhr.J.Smit uit Beltschutsloot.

Open Monumentendag 8 september 2018 Kuinre. Op zaterdag 8 september staat onze kerk weer open i.v.m. Open Monumentendag. Het landelijk thema is dit jaar In Europa. Met dit thema sluit de Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Maar ook aandacht voor de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt. Stuur de kerk een kerk! Hoe kun je in je eigen kerk iets zichtbaar maken van een wereld-kerk? We gaan gebruik maken van de vakantiebestemmingen van de mensen. We willen u vragen een ansichtkaart te sturen naar onze Protestantse gemeente wanneer u op vakantie bent. Op deze kaart moet een kerk afgebeeld staan. Deze kaarten zullen we ophangen in de kerk en zijn op monumentendag te bewonderen. Zo ontstaat er een kleurige collage van allerlei kerken van over de hele wereld. We hopen zo dat er iets van de wereldwijde kerk zichtbaar is in onze kerk. Zo hopen we bij het landelijk thema aan te sluiten. De kaarten kunt u sturen naar: Aagje Poepjes, Henric de Cranestraat 80d, 8374 KR Kuinre, of Gery Polderman, Kuinderdiep 7, 8374 EZ, Kuinre **Ziemen.** In onze gebeden denken we aan de zieken, aan hen die in het ziekenhuis zijn en aan de zieken thuis en in een verpleeghuis. Ook bidden we voor hun familie en naasten. Met vriendelijke groet, Ds.R.v.d.Hucht

Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen,
tel. 58 85 68, ericveen@ziggo.nl

Scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13,
8341 PZ Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl

Zondag 17 juni. Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: ds. E. van Veen. Organist: Jannie Bennen. Ophaaldienst: dhr. H.A. Stengink. Eindcollecte: Binnenlands Diaconaat. We lezen op deze zondag Ezechiël 17:22-24 en Marcus 4:26-34. Deze zondag spreek Jezus in gelijkenissen over het koninkrijk van God. Het accent lijkt te liggen op het 'laten gebeuren'. We hopen op een goede en fijne dienst met elkaar.

Zondag 24 juni. Aanvang: 09.30 uur. Voorganger: ds. M.R. Veen (Achlum). Organist: Jannie Bennen. Ophaaldienst: dhr. W. Gaal. Eindcollecte: Onderhoud Orgel. **Zondag 1 juni.** De jaarlijkse openluchtdienst zal gehouden



Vervolg van pagina 11

worden op zondag 1 juli op de inmiddels vertrouwde plek, vlakbij camping het Kappie. We hopen die zondag natuurlijk op mooi weer. Medewerking is er van de Woldklank en de dienst begint om 10.00 uur.

Fiets de zomer in met Groene Kerkenactie! Groene Kerkenactie organiseert op zaterdag 23 juni 5 fietsroutes door heel Nederland langs Groene Kerken die hun deuren voor u open stellen. Met de start van de zomer openen de Groene Kerken 1 dag hun deuren om u kennis te laten maken met een duurzame activiteit. Naast het plezier van fietsen met elkaar, is het enorm inspirerend om te zien wat kerken doen om de omgeving te verduurzamen. De ene kerk laat de zonnepanelen op het dak zien, de andere kerk deelt groente en fruit uit eigen tuin uit. Groene Kerkenroute vindt plaats op zaterdag 23 juni. Fietst u mee? In totaal zijn er 5 fietsroutes uitgezet in alle hoeken van het land. Alle routes beginnen om 10.00 uur vanaf de diverse stations. Met de fiets (in de trein) kunt u afreizen naar de plaats van bestemming of u kunt meedoen met de OV-fiets. Fietsen op eigen gelegenheid kan tussen 10.00 en 14.00 uur.

Verjaardagsfonds. Per januari 2018 is Piet Dekker gestopt met het bezoeken van jarige belijdende leden namens onze kerk. Meerdere keren is er een oproep geplaatst om deze taak over te nemen. Onlangs gaf Anneke Kuysten aan dat zij, samen met haar man Jan, een gedeelte van de wijk van Piet wil overnemen. Het gaat om de straten: Pastoor Muitevanstraat, Croevestraat, Mariënwold, Zr. Canisiahof, St. Andreasstraat en Gelderingen (vanaf Conincksweg/Vredenburg). Nu wordt er nog gezocht naar iemand die de jarigen aan Het Schild en Vredenburg (25 personen) wil gaan bezoeken. In verband met de verhuizing naar Steenwijk is per januari Geesje Bijkerk ook gestopt met het bezoeken van de jarige belijdende leden. Voor haar wordt vervanging gezocht voor de straten: Hesselingendijk, Wetering Oost en A.F. Stroinkweg (7 personen). Wilt u de jarigen in één van deze wijken bezoeken neem dan contact op met: Ali Hummel, Het Schild 43, tel. (0521) 589 253.

Vakantiefoto's gevraagd. In het weekeinde van Open monumentendag, 8 en 9 september, willen we als kerk een expositie houden van vakantiefoto's. Geen vakantiefoto's waar u of jullie zelf op staan, maar van bijzondere gebouwen, kerken, natuur, tafereeltjes of dergelijke dingen.

Meer informatie volgt nog. We hopen op uw en jullie medewerking.

Bloemen. Met een hartelijke groet en een felicitatie voor haar 92e verjaardag zijn de bloemen uit de dienst van zondag 3 juni gebracht bij mevr. J. de Wilt-Bezemer, Witte Paarden 4. De bloemen uit de dienst van zondag 17 juni zijn met een hartelijke groet en een bemoediging bezorgd bij dhr. J. Middelbrink, Bakkersveld 13.

Giften. Ds. van Veen heeft €10,- en €150,- voor de kerk ontvangen. Mevr. Martens ontving €10,- voor de kerk. Hartelijk bedankt voor deze giften.

Wij leven mee. Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met één van de ouderlingen of met de predikant. De afgelopen tijd lagen verschillende gemeenteleden in het ziekenhuis. Voor zover ik weet zijn ze bijna allemaal weer thuis. Sommigen hebben veel zorg nodig. Er zijn ook mensen voor wie de toekomst onzeker is of die wachten op een volgende operatie. En dan zijn er de mantelzorgers die soms zwaar belast worden, maar hun werk met veel liefde doen. Alle zieken en hun verzorgers sterkte toegewenst! Vanwege nieuwe privacy wetgeving, waar u verder van zult horen, zijn we terughoudender geworden met vermelding van namen.

Overleden. Op zaterdag 9 juni is onverwachts overleden, op de leeftijd van 88 jaar, mevr. Baukje Oostra-Kempenaar. Zij woonde aan Vredenburg 126. Verder gegevens over de uitvaart ontbreken nog.

Het zonlicht

Als buiten de zon schijnt, dan speel ik mijn spel.

Dan pak ik mijn spiegel, je kent dat toch wel?

Mijn buurman ligt lekker, vlak onder een boom, zijn ogen gesloten, hij lacht in zijn droom.

Hij ligt in de schaduw, maar is dat wel waar?

Ik draai met mijn spiegel en 't zonlicht komt daar.

Dat prikt in zijn ogen en danst naar de grond.

't Is uit met zijn dromen, verbaasd kijkt hij rond.

Zo stuurt ook de Vader Zijn licht naar omlaag.

Zijn Zoon is de Heiland, ja ook nog vandaag.

Zijn geest maakt ons wakker en spoort ons steeds aan om door te vertellen wat Hij heeft gedaan.

De stralen die vallen en komen beneën.

Mijn spiegel die vangt ze en zendt ze weer heen.

Zo ben ik een spiegel, die 't Licht van de Heer

weerkatst naar de mensen, alleen tot Zijn eer.

W Odekerken

Met een hartelijke groet, ds. Eric van Veen

Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove tel. 0527-239291
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 8326 AD Sint Jansklooster tel. 0527-239504
predikantamt@hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. C.A. Ruitenbeek, Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527-243545
scriba@hervormdvollenhove.nl
2e scriba: Dhr. R.H.B. van der Kamp, Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. tel. 0527-241562
scriba@hervormdvollenhove.nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum "Tilvoorde": mw. N. Lassche-Remijnse, Tilvoorde: tel. 0527-241538
tilvoorde@hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. FVis - van Dalen, tel. 0527-245337
kapel@hervormdvollenhove.nl

17 juni 2018 om 10:00 uur in de Grote Kerk

in deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De organist is dhr. J. V. Bredewout en het lied voor de dienst is Lied 923. Collectes: Diaconie, instandhouding van de eredienst, Tafelcollecte Voedselbank. De autodiens wordt verzorgd door Fam. P.de Olde, telefoon 245555. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente gepast door: Pascal Mooiweer en Lonneke Nijhuis.

17 juni 2018 om 15:30 uur in de Nieuw Clarenberg, in deze dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De autodiens wordt verzorgd door Fam. P.de Olde, telefoon 245555.

17 juni 2018 om 19:00 uur in de Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. De organist is dhr. J. S. Wuite en het lied voor de dienst is Lied 923. Collectes: Diaconie, instandhouding van de eredienst, Tafelcollecte Voedselbank. De autodiens wordt verzorgd

OPENLUCHTSAMENKOMST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

door Fam. P. de Olde, telefoon 245555.

24 juni 2018 om 10:00 uur in de Grote Kerk, in deze dienst hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. De organist is dhr. J. V. Bredewout en het lied voor de dienst is Lied 280. Collectes: Flora's Gave Werk, instandhouding van de eredienst, Onderhoudsfonds. De autodiens wordt verzorgd door Fam. B.Westhuis, telefoon 245367. Er wordt in Tilvoorde op de jongste kinderen van onze gemeente gepast door: Irma Bakker en Williëne Haasjes.

24 juni 2018 om 19:00 uur in de Kapel, in deze gezamenlijke dienst hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De organist is dhr. J.P. van Eerde en het lied voor de dienst is Lied 280. Collectes: Flora's Gave Werk, instandhouding van de eredienst, Onderhoudsfonds. De autodiens wordt verzorgd door Fam. B.Westhuis, telefoon 245367.

Agenda. 21 juni 2018 om 20:30 uur, oefenen Cantorij, Grote Kerk. 22 juni 2018 om 20:00 uur, Doopzitting voor doopdienst 1 juli, Kapel. 24 juni 2018 om 10:00 uur, Cantorij, Grote Kerk. 2 juli 2018 om 19:00 uur, Verkoop collectebonnen van 19.00-20.00 uur, Tilvoorde.

Bij de dienst van zondag-avond. We hopen het heilig avondmaal te mogen vieren. Het grote feest van van verzoening en vergeving waardoor we als gemeente lichtvoetig verder mogen gaan omdat de Heer ons hart wil vervullen met goedheid en vreugde.

Bij de avonddienst van 17 juni. Zondagavond zetten we de viering van het heilig Avondmaal voort en willen we God danken en prijzen voor zijn rijke gaven. In de verkondiging zal dan 1 Petrus 3: 15 centraal staan: 'Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.' Petrus roept zijn gemeente op om te getuigen van Christus, ook in tijden van vervolging. Zijn wij te allen tijde bereid om te getuigen van onze Heer?

Avondmaal in de Kapel. Ook komende zondag willen we in de consistorie van de Kapel het Avondmaal vieren. Deze korte viering, in kleine kring, is heel geschikt voor mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om de "lange" viering in de Grote Kerk mee te maken. Van harte welkom!

Bij de ochtenddienst van 24 juni. In deze dienst denken we na over het lijden aan de hand van 1 Petrus 4. Christen zijn is geen garantie op een zorgeloos leven. Ook wij maken van alles en nog wat mee. Waarom overkomt ons lijden? En hoe kunnen we dit lijden plaatsen in het licht van ons geloof?

Bij de dienst van zondag-avond 24 juni. Op zondag 24 juni is er om 19.00 uur een speciale zendingdienst in de Kapel. Tijdens deze dienst kunnen we kijken naar een filmpje, presentatie van het zendingswerk waardoor de dienst ook voor de jongere gemeenteleden aantrekkelijk gemaakt wordt. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. De leden van de zendingcommissie zijn al bezig met het bereiden van overheerlijke 'eingbakknbrok'. Thema: Wat ons ten diepste beweegt. We hopen dat veel gemeenteleden aanwezig zullen zijn. Iedereen is van harte welkom.

Doopzitting. Ter voorbereiding op de doopdienst op zondag 1 juli a.s. is er een doopzitting op vrijdag 22 juni om 20.00 uur in de Kapel in Sint Jansklooster. Beide ouders worden verwacht. **Bloemengroet.** Vorige week zijn er, als teken van meeleven en als groet van de Gemeente bloemen gegaan naar de heer en mevrouw Lassche - Jongshaap, de Wal 7, zij waren 31 mei 50 jaar getrouwd.

De leiding van zondagschool Stad, zondagschool Ambt en de tienerdienst keeg bloemen als dank voor hun enorme inzet in het afgelopen jaar. De bloemen uit de diensten van zondag 3 juni zijn als teken van medeleven en als groet van de gemeente gegaan naar Mw. de Vries - Oost, Achter de Hare 21, Mw. Lassche, Canneveltstraat 15, Mw. Bruintjes - Koops, Molenstraat 50, Mw. Rook - Prins, Anijs 206 en naar Jantina Westhuis, Engelse Bos 18.

Giften. Het College Van Kerkrentmeesters ontving via J.Bruintjes en J.Bruintjes-Bakker €20.00 voor de Kerk. De Diaconie ontving via Vrouwkje Jordens €20.00. Hartelijk dank voor deze giften.

Zondagsschool/Kindernevendienst. Zondagsschool Stad kampt met een groot tekort aan leiding. Met de huidige bezetting kunnen we komend seizoen geen zondagsschool meer geven. Helaas is het ons niet gelukt om voldoende nieuwe leiding te vinden. Daarom willen we komend seizoen het op een andere manier aanpakken. In plaats van zondagsschool te geven, willen we overgaan tot kinderneven-

Lees verder op pagina 13

Advertenties

Ook adverteren in het GZ?

Neem contact op met het Gezamenlijk Zondagsblad via geke@topic-cc.nl of bel 0546 - 577475.

bakkerij Muis

„Lekkerte van jong en oud.“
„Kraak van Bakker Muis, met 't Woerd“

Gelderingen 6 8341-PW
Steenwijkerwold
0521-588346
www.bakkerijmuis.nl



LAAT ZIEN WAT UW KERK DOET! DEEL DE VEELKLEURIGE INFOGIDS UIT.

Een praktisch overzicht van uw kerkelijke activiteiten in het komende seizoen in een handzaam boekje. Om uit te delen aan gemeente-leden, nieuw-ingekomen en geïnteresseerden.

Meer informatie: 0546 - 577475 (vraag naar Geke Brinkers).
www.welkomindekerk.nl

Vervolg van pagina 12

dienst. Tijdens de preek gaan we met de kinderen naar Tilvoorde. En even voor de duidelijkheid: het gaat hier alleen om zondagschool Stad. De tienerdienst en zondagschool Ambt blijven gewoon op dezelfde manier werken.

Voor deze nieuwe vorm van kindernevendienst zoeken we ouders, grootouders, tieners en andere gemeenteleden die af en toe bereid zijn om op een zondag kindernevendienst te draaien. Als leiding zorgen we voor alle materialen. Elke zondag is er één van ons bij om alles in goede banen te leiden. Uw taak beperkt zich dus tot de zondagmorgen. U hoeft de kinderen ook niet anderhalf uur bezig te houden, maar slechts een half uur. Kortom, de belasting is te overzien. We hopen dat veel gemeenteleden zich hiervoor willen inzetten. Vele handen maken licht werk!

We hebben hier namelijk wel te maken met een heel belangrijk stukje werk. Onze jeugd is de toekomst. En met een warm hart willen we hen vertellen over de liefde van God in Christus. Daarom vragen we nogmaals met klem: doe mee! U kunt zich opgeven via: zondagschoolde-wesprong@live.nl.

Diaconie. Er zijn via de bank bij de diaconie twee grote giften, één van €1000,00 voor de diaconie in het algemeen en één van €500,00 voor behoeftige eigen gemeenteleden binnen gekomen. Ook voor alle andere giften voor diaconie, bloemen fonds en de actie "Zending over grenzen" welke via bank of via andere wegen binnen gekomen zijn, namens de diaconie hartelijk dank. Wij, als Diaconie van Hervormd Vollenhove – Sint Jansklooster zijn zeer dankbaar voor de betrokkenheid van al onze broeders en zusters.

De laatste weken is het prachtig weer en dat doet ons al verlangden naar de vakantie. Velen van ons hebben waarschijnlijk al voorbereidingen getroffen. Wij willen iedereen dan ook alvast een fijne vakantie toe wensen. Maar laten we om ons heen blijven kijken of we nog mensen kunnen helpen op wat voor manier ook, dichtbij of ver weg.

I Johannes 3: 16-17:

"Ié Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?"

Met een hartelijke groet van de Diaconie

Cantorij. De cantorij oefent op donderdagavond 17 juni om 20.30 uur in de Grote Kerk. Zingt u mee?

Bijbelles-appgroep. De

BIJZONDERE THEMADIENST?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

laatste tijd heb ik nogal eens jongvolwassenen gesproken die graag wat regelmatig uit de Bijbel willen lezen, maar daar om verschillende redenen niet toe komen:

- 'Ik mis discipline'
- 'Ik weet niet precies wat ik dan moet lezen'
- 'Als ik gelezen heb, weet ik niet zo goed wat ik ermee moet'
- 'In mijn eentje is het ook maar zo alleen...'

Daarom wil ik (per 1 juli) een nieuw initiatief starten om elkaar te stimuleren tot meer Bijbellezers. Ik wil drie dingen doen:

1. een bijbellesrooster publiceren op de website van onze kerk
2. dagelijks een korte blog schrijven over het gedeelte dat voor die dag op het rooster staat
3. een appgroep vormen, om van elkaar te horen hoe het bijbelgedeelte overkomt

Ik hoop zo dat we elkaar kunnen stimuleren om dagelijks (kort) met de Bijbel bezig te zijn en dat we elkaar kunnen helpen om het beter te begrijpen. Lijkt het je wat? Stuur me dan mail op: predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Dick Wolters

Vollenhove STAD

Ds. D. Wolters, Steiger 27,
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail:
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Pastoraat. Jantina Westhuis, 't Engelse Bos 18, is weer thuis uit het ziekenhuis. Mw. Dokter, Landpoortsteeg 13, is opgenomen in het ziekenhuis te Zwolle voor een operatie. We bidden hen kracht en gezondheid toe. **Huwelijk.** Op vrijdag 22 juni hopen **Jan Winter en Lisa Rook** te trouwen in Emmeoord. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 16.00 uur in de Hervormde Kerk in Vollenhove. We feliciteren Jan en Lisa en wederzijdse familie en vrienden van harte. Het adres is Schuit 29. Efeziërs 4:2-3: 'Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.'

Huwelijk. Op vrijdag 29 juni wordt om 14.00 uur in de Maria-kerk het huwelijk ingezegend van **Peter Winters en Angélique van Dijk**, Kade 34. We wensen jullie een feestelijk en rijk gezegende dag toe. In Spreuken 3: 3 staat: 'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.'

Priesterkerk. Afgelopen zondag sprak ik over de gemeente als een gemeenschap van priesters. Stefan Paas heeft hier in zijn boek *Vreemdelingen en Priesters* prachtig over geschreven. Een kort citaat: 'De kerk is dus op aarde om God te verheerlijken – in alle toonaarden. Dit doel van de kerk wordt het meest geconcentreerd zichtbaar in de liturgie, de zondagse eredienst. Je kunt het beste zien wat een kerk is door een viering bij te wonen van een gemeenschap van vreemdelingen en priesters die op allerlei manieren betekenisvol verbonden zijn met hun omgeving. Zij zingen, zuchten, klagen, roepen, bidden, juichen tot God

namens een wereld die Hem vaak niet kent of erkent. En zij nodigen anderen uit dit met hen te doen.'

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Vollenhove AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88,
8326 AD, Sint Jansklooster,
0527-239504.
E-mail:
predikantambt@hervormdvollenhove.nl
E-mail:
scriba@hervormdvollenhove.nl

Huwelijksjubileum. Op 4 juni hebben Klaas Rook en Trijntje Rook-Upper (Leeuwte 82 Sint Jansklooster) hun 64 jarige huwelijksfeest mogen gedenken, in dankbaarheid en vieren. De vlaggen en vaandels wapperden vrolijk in de Leeuwte. We feliciteren Trijn en Klaas, kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte met deze bijzondere dag. *Wij bidden u Gods zegen toe. Neemt die eerbiedig aan hoe ook uw weg mag gaan. Nog kent geen mens het wat en hoe, gij moogt vertrouwend lopen: God doet de toekomst open.*

Ten slotte, ontvangt allen een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Leeuwte, ds. H.J.H. Pap

Wanneperveen / Belt-Schutsloot

Ds. W.J. Menkveld, Veneweg 33
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl
Scriba: mevr. R. Lok-Lok,
Noorderweg 57, 8066 PW
Belt-Schutsloot, 038-3867486
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl
Protestantse kerk Wanneperveen,
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63
t.n.v. het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Wanneperveen/ Belt-Schutsloot
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Diensten 17 juni. Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: dhr. D. de Boer, Hattem - Jeugddiensten. Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen

Diensten 24 juni. Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – Doopdienst. Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. G. Venhuizen, Nijensleek – koffie na de dienst. De extra collecte is in beide diensten voor het pastoraat.

Diensten 1 juli. Belt-Schutsloot 09.30 uur – Voorganger: ds. P. Vroegindewij, Ermelo. Wanneperveen 09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. Menkveld – H.A. Oppas W'veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

Rooster bloemendienst W'veen. 17/6 – Fam. G. Winters en fam. T. Stoter. 24/6 – Fam. W. v.d. Heide en fam. J. Wink. 01/7 – Bloemendienstcommissie
Geboren. Op 30 mei is geboren **Maria Sanne (Isa) van Dijk**,

dochter van Hans en Wilona van Dijk-van Dalfsen. Zij noemen haar Isa. Wij feliciteren Hans en Wilona van harte en wensen hen veel geluk, wijsheid en Gods zegen.

Heilige doop. Op zondag 24 juni a.s. zal D.V. de heilige doop bediend worden aan **Viënn Netjes**, dochter van Wim en Femmie Netjes en aan **Isa van Dijk**, dochter van Hans en Wilona van Dijk.

Bloemen. De bloemen uit de dienst van 3 juni zijn in W'veen gegaan naar de heer en mevrouw Klomp, zij zijn beide jarig geweest en naar mw. L. van de Belt-Rijkeboer, zij heeft in het ziekenhuis gelegen. In BS gingen de bloemen naar de heer L. de Goede, en mw. H. Lok-Stam. Beiden zijn jarig geweest. En er is een bos bloemen bezorgd bij mw. T. Ruiter, zij heeft in het ziekenhuis gelegen. De bloemen uit de dienst van 10 juni zijn gebracht bij mw. Hendriks-Huisjes, voor haar verjaardag en bij de fam. Heidema, ter bemoeidiging. In BS gingen de bloemen naar mw. A. Bakker-Klaver, i.v.m. een ziekenhuisopname.

Verantwoording. De extra uitgangscollecte van 13-5 in W'veen heeft € 56,60 opgebracht. De extra uitgangscollecte van 27-5 in W'veen heeft € 151,97 opgebracht. De extra collecte van 27-5 in BS voor kerk en onderhoud bedroeg € 70,90. Ouderling Alie Baas heeft een gift ontvangen van € 40 voor kerk en onderhoud. Diaken Titia Stam heeft een gift van € 30 ontvangen met bestemming diaconie. De opbrengst van de collecte van 10 juni voor Roosevelthuis/ Nieuw Hydepark in Wanneperveen was € 92,70. In BS was de opbrengst van de collecte van vorige week voor het Roosevelthuis/Nieuw Hydepark € 107,85 en de collecte van deze week € 119,50.

Diaconie collecte Nieuw Hydepark (voormalig Roosevelthuis) de hele maand juni in Wanneperveen en Belt-Schutsloot. Het Diaconaal Streekverband in Noordwest Overijssel organiseert voor de (wijk) diaconieën van alle gemeenten in Overijssel die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland dit jaar weer de vakantie-week voor alleengaanden met een lichamelijke beperking. Het "Roosevelthuis" staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De vakantie-week wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Roosevelthuis staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Deze week is bestemd voor alleengaanden met een lichamelijke handicap, ongeacht geloofsovertuiging, die geen andere mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. Wel heeft de week een protestants christelijk karakter en tijdens de vakantie-week is er ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Algemene informatie kunt u vinden op www.nieuwhydepark.com

In deze week zijn ook vrijwil-

NIEUWS VOOR HET GZ?

Mail naar nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

ligers uit onze gemeente in Doorn om te helpen de vakantie voor deze mensen weer onvergetelijk te maken! Namens de diaconie van harte bij u aanbevelen.

Collectemunten. Maandag 2 juli kunt u weer terecht bij G. Knobbe, Belterweg 34, tussen 18.45 en 19.45 uur.

Jarigen 80+ In juli hopen de volgende dames en heren hun verjaardag te vieren: 02-7 Dhr. T. Stoter, Veneweg – 83 jaar.

04-7 Dhr. J. Smit, Veneweg – 87 jaar.

04-7 Mw. G. Halfmouw-de Jonge, Het Anker, Meppel - 92 jaar.

07-7 Mw. H. Stam-van Benthem, Zonniewede, Giethoorn – 85 jaar.

14-7 Mw. G. Brand-Manden, Zr. Kortplantsoen – 83 jaar.

27-7 Mw. W. de Jonge-Klaver, Noorderweg – 89 jaar.

28-7 Mw. H. Benning-Bakker, Van Blankenweg – 83 jaar.

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Roelie Lok

Vanuit de Pastorie. In 2 Korintiërs 4:18 staat; De zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Het is goed om dat regelmatig tegen onszelf te zeggen want de dagelijkse realiteit gaat meest over de zichtbare dingen en heeft de neiging onze aandacht op te eisen. Zij voert gemakkelijk de boventoon en juist daarom roept Paulus ons op het belang van die zichtbare dingen te relativiseren in het licht van de onzichtbare, maar eeuwige dingen. Zowel bij onze moeilijkheden als bij ons succes is die relativisering belangrijk. Een groot 'zichtbaar' probleem kan ons moe, verdrietig en bang maken, lam leggen. Dan mogen we beseffen dat de onzichtbare werkelijkheid van God groter is, oneindig veel groter dan elk probleem waar wij tegen aan lopen. Dat kan ons weer op de been helpen en de kracht geven om verder te gaan. Aan de andere kant, een plan, een onderneming, een geweldige inspanning die we geleverd hebben kan ons dronken maken van succes, laten we dan niet vergeten dat, hoe mooi en groot het ook is, er een eind aan komt. Dat brengt ons met beide benen op de grond. Geeft ons de nuchterheid om te beseffen dat er meer is dan waar wij mee bezig zijn. Ja dat al onze inspanning en al ons succes voorbij gaat en verdwijnt voor zover het niet in 'gebed' is in de eeuwige plannen van God. Daarom, vergeet het niet, in vreugde en verdriet; De zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.



Vervolg van pagina 13

Willemsoord / Peperga / Blesdijke

Predikant: ds. Gerrit van den Dool
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194
8338 LD Willemsoord, 0521-514587
kerk.willemsoord@hetnet.nl
Koster: mevr. T.Winters-de Boer,
0521-588515, Rentmeesters Prot.
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Zondag 17 juni 9.30 uur. In deze dienst hoopt ds. Gerrit van den Dool voor te gaan. Ouderling van dienst is Feikje Kloosterman. Organist is Ake Menno van der Vinne. De uitgangscollecte is voor het onderhoudsfonds. De ontvangst is door Roel Lochies en de bloemen worden bezorgd door Henk en Hildagard Ruiter. De zorg voor de kinderen is in handen van Marga en Charita. De ophaaldienst wordt verzorgd door de Cor Sijbesma (0521-588093) en de opname van de dienst wordt rondgebracht door Geert Dedden. Het lied voor de dienst is lied 695: 1,2,3,4,5
Zondag 24 juni. Tentdienst in De Blesse 11.00 uur.
Bij de diensten. Op 24 juni is er een oecumenische tentdienst in De Blesse. De dienst is voorbereid door een commissie uit

De Blesse en dorpsbewoners zullen de viering leiden.
Collecten. 3 juni Diaconie: € 28,20; Kerkrentmeesters: €39,35; de deurcollecte voor het plaatselijk pastoraat bedroeg €40,76. 10 juni Diaconie €30,05, Kerkrentmeesters €45,70 en de deurcollecte voor het jeugdwerk bedroeg €42,25. Er zijn in de afgelopen tijd diverse giften binnen gekomen: €20 voor zendingsprojecten in India; €10, 2 maal €20, €50 en €70 voor de kerk. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Bloemen. De bloemen zijn op 3 juni als groet en bemoediging gegaan naar mw. Van Veen, Steenwijkerweg 206. Op 10 juni zijn de bloemen als groet en bemoediging bezorgd bij dhr. De Glee aan de Westvierdeparten **Verjaardagen en Huwelijksjubilea.** Op 23 juni viert mw. C. Wardenier, Paasloregel 36 haar 96ste verjaardag. Een hartelijke felicitatie en een gezegend nieuw levensjaar gewenst. De fam. A. Leemhuis_Rigterink, Kon. Wilhelminalaan 41, viert op 1 juli aanstaande hun 30 jarig huwelijk. Een hartelijke felicitatie en een gezellige dag gewenst.

Waar geloof het meest kost. "Bid voor ons." Dat is vaak het eerste dat vervolgd christenen vragen. Zij kennen het belang van gebed uit eigen ervaring. Iedere week geef ik u een gebedspunt door: In het zuiden van Somalië bevinden zich diverse radicaal-lamitische groeperingen. Tijdens ramadan worden mensen die niet

vasten, zonder legitieme reden gestraft. Dit is een spannende periode voor de christenen die niet deelnemen aan de vastenperiode.

Kopij GZ. Dit zondagsblad bevat de gegevens voor 2 weken. Ook het volgende zondagsblad is voor twee weken. De kopij voor het volgende zondagsblad kunt u inleveren tot uiterlijk zondag 24 juni 12.00 uur bij de scriba. Het kan natuurlijk ook via kerk.willemsoord.nl

Afgelopen week las ik een uitspraak van onze kerkvader Augustinus die leefde in de 4e eeuw. Hij schreef de volgende woorden: Vertrouw het verleden toe aan Gods genade, het heden aan Gods liefde en de toekomst aan Gods voorzienigheid." Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen 'maak je geen zorgen' want Gods genade, liefde en geduld maken ons leven goed.

Ik wens u allen een goede tijd. In het bijzonder hen die door ziekte en moeite niet alles meer kunnen doen wat ze zouden willen doen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Henry Bos ouderling scriba

Van de predikant. Op zondag 10 juni hadden we onze eerste Tot je Dienst-viering. We kregen allemaal een briefje, waarop we werden uitgenodigd iets op te schrijven als reactie op de vraag aan de jonge koning Salomo: Wat wil je dat Ik je geven zal? Het

thema was 'All You Need'. De reclame wil ons vertellen wat we allemaal nodig zouden hebben om gelukkig te zijn. In deze dienst ging het over de vraag; wat heb je nodig om mens van God, om christen, een messiaans mens te wezen? Het antwoord dat Salomo in zijn droom geeft is lichtgevend: Geef mij een luisterend hart. In ons hart vallen de beslissingen van ons leven. Gevoel, verstand en wil komen er samen. Een luisterend hart, dat is wat je nodig hebt om goede keuzes te doen in je leven. Dat betekent: luisteren naar God, naar zijn Tora, zoals die vlees en bloed is geworden in Jezus, die de stem van ons geweten wil zijn. Met ons hart ook luisteren naar het beroep dat de mensen om ons heen op ons doen: waarin en hoe ben ik nodig?

Luisteren ook naar wat leeft in je eigen hart en daarin tot onderscheid komen tussen goed en kwaad. In zijn Bergrede zegt onze Heer Jezus: sta niet angstig bezorgd in het leven, maar zoek eerst het Koninkrijk en de rechte verhoudingen die daarbij horen. Je zult dan merken dat die vele dingen waar je je zo druk om kunt maken op hun pootjes

terecht komen. Iris de Jong-Maatman en haar broer Warner Maatman luisterden de dienst muzikaal op. En als woorden om mee naar huis te nemen kregen we mee:

*Ik vroeg om kracht
en God gaf mij moeijkheden om
mij sterk te maken
Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen om me
te leren die op te lossen
Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me hersens en spieren
om mee te werken
Ik vroeg om moed
en God gaf me gevaren om te over-
winnen
Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen met moei-
lijkheden om te helpen
Ik vroeg om gunsten, en God gaf
me kansen
Ik kreeg niets waarom ik vroeg
Ik kreeg ALLES wat ik nodig had*

All you need...

Een hartelijke Pinkstergroet aan u, aan jou,
ds. Gerrit van den Dool

Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn, worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties.

Advertenties

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Maak nu kennis met het
**Gezamenlijk
Zondagsblad**

Ga naar:
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

**3
MAANDEN
PROBEREN
VOOR MAAR
€ 8,95!**

JA, ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden op proef voor slechts € 8,95. Daarna beslis ik of ik een abonnement neem.

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:

woonplaats:

e-mail:

tel.nr.

*Omcirkel de juiste aanhef.

In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad,
Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Wij maken magazines: van de kerken, voor toeristen. Verder adviseren we kerken ook bij hun eigen communicatie.

Stichting Welkom in de Kerk werkt zonder winstoogmerk. U bent welkom op: www.welkomindekerk.nl

**BOUWBEDRIJF
G. ROOK B.V.**
Vollenhove

Méér dan alleen kelderbouw!

Industrieweg 7 - 8325 DA - Vollenhove
Tel. 0527 - 24 41 00 - Fax. 0527 - 24 40 44
Web. www.rookbouw.nl Mail. info@rookbouw.nl

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

**AANNEMERSBEDRIJF
STEGINK**

Basserweg 17
8342 TE Basse

T 05 21 58 82 73
E info@steginkbasse.nl

**NIUWBOW
VERBOW
ONDERHOUD**

NVBU

www.steginkbasse.nl

Bouwbedrijf Bart Smit
Beulakerweg 131c
8359 AE Giedloorn
tsc: 0521 - 38 00 00
info@bouwbedrijfbarstmit.nl

www.bouwbedrijfbarstmit.nl

NVBU
Meer Met Minder Energie
Voor C. ARIJST A. ARIJST
BOUW GARANT

A. de Jonge

Aanleg & onderhoud van al uw groen
Grondverzet & machine verhuur

Darabeek 62
8326 BP
Sint Janskrooster

T.: 0527-246533
info@adejonge.nl
www.adejonge.nl

**Bouwbedrijf
Wicherson**

verbouw
nieuwbouw
onderhoud

Steenwijkerwold
tel.: 0521 - 58 95 49

Niet altijd koekoek-een-zang De eerste jaren van de classis Deventer (II)

Op 1 mei zijn in de Protestantse Kerk in Nederland elf classes gevormd. Dat betekende het einde van de 74 die er waren. Over de eerste jaren van de classis Deventer zijn acta (oftewel de notulen), bewaard gebleven. Ze geven een boeiend beeld van de opbouw van de kerk van de Reformatie aan het begin van de zeventiende eeuw in het oosten van ons land.



DOOR DR. JAN DIRK
WASSENAAR,
HELLEENDOORN

In 1602 verzoekt de classis de drost van Twente om het sacramentshuis en twee altaren in de kerk van Losser te verwijderen. Kennelijk zijn die er dan nog...

Afvalligheid en afgoderij

In hetzelfde jaar besluit men om 'de afgoodendenst die noch toe Merkel [Markelo] geleden wordt' bij de drost van Twente aan te kaarten. Het gaat om wat men in 1604 aanduidt als 'die grouwelicke afgoderye des bevertganckx [bedevaart]' naar 'het Heyligh bluyt (so men 't noempt)'. Het schijnt niet veel te helpen, want in 1605 wordt er weer over gesproken. Dan besluit men dat de broeders van de gemeente van Deventer met de drost en de gedeputeerden van Twente in contact zullen treden om te bekijken of 'die voorgenoemde afgoderije' afgeschaft kan worden. Na een visitatieronde in 1620 wordt over Markelo geschreven: 'Vandaer te Marckel den afgodischen steen, waervoor de bedevaert van 't genaemde Heylich bloet gedaen wort, alsoock de luchters daertoe dienende ende een geoffert wasen kint wechgeruyt. Den kerkmeester Splinter aengmeneseyt dat hij de kercke doen repareren, de beelden aen de want doorstrijcken ende 't sacramentshuys, daer d'afgoderije voor geschiet, soude doen toemetselen.' 't Welck hij alles belooft heeft.' In hetzelfde jaar besluit men de overheid te vragen 'dat sie den predicant die handt beiten in afschaffinge von die superstitionse bedefaerden tot den abgodt aldaer.' Het is wel duidelijk: het valt niet mee om het katholieke gebruik afgeschaft te krijgen.

In 1603 komt de kwestie van de 'nooddoop' aan de orde. De classis besluit een vraag van enkele broeders bij de synode neer te leggen of het een predikant op het platteland niet toegestaan kan worden om tijdelijk op plaatsen waar nog geen gemeente geïnstitueerd is, zieke kinderen op buitengewone tijden te dopen, 'om alsoe den swacken te hulpe te comen.'

In 1604 komt het luiden van de klokken ter sprake. De predikanten moeten proberen het luiden 's morgens en 's avonds af te schaffen. In 1620 blijkt in Delden en elders in Twente nog 'up die patronsdage', de dag van de heilige naar wie de kerk genoemd is, geluid te worden. De classis kaart de kwestie aan bij de drost van

Twente. En de koster van Enschede krijgt te horen dat hij met 'het cleppen van 't Ave Maria' moet ophouden.

In 1605 besluit de classis zich tot de drost van Salland te wenden. Men wil dat de volksfeesten, die men als 'solche heidnische wercken' aanduidt, afgeschaft worden.

In 1620 komt de kwestie van lijkpredicaties ter sprake. Die zijn verboden. Maar wanneer de moeder van jonker Unico Ripperda op Weldam overlijdt, wil hij dat de predikant zo'n predicatie over haar gaat houden. De classis verbiedt het. In hetzelfde jaar staat over de predikant van Vriezenveen vermeld: 'D. Grevinckhovie sal sick angaende die lieckpredicatie ende heiligentagen regulieren nae besluit ende resolutie des classis.'

In 1620 lezen we over Almelo: 'Bevonden dat in 't clooster een deel jonge nonnen waren ingevoert, dat oock den deken van Oldenseel daer frequenteert, predickt, ende na alle praesumentie kinderen doopt.'

Gedragingen en geschillen

In 1610 is er sprake van kabaal op het kerkhof van Holten, tijdens de kerkdiensten. De classis besluit zich tot de overheid van Holten te wenden: 'dat die hausleut darto mogen gehalten werden dat sij nit so wild op den kerckhof gahn onder die predig, wie dan leider geschiet.' In 1614 komt lawaai voor

en tijdens de diensten weer aan de orde. De classis wil dat daar een einde aan komt. Men stoort zich ook aan het feit dat vrouwen die hun kinderen ten doop houden 'vull ende druncken' blijken te zijn, zozeer zelfs dat ze de naam van hun kind niet meer weten wanneer ze die bij de doop aan de predikant moeten laten weten!

In 1618 blijkt er sprake te zijn van ongepast gedrag op zon- en feestdagen, tijdens de kerkgang en op de kerkhoven 'Dat het arbeyden op sondagen, fest- ende beededagen, item die vastelavonts- ende papegayebieren, alsoick het schieten, trommelen ende derglijcken



Dat de gemeente van Borne aan het begin van de zeventiende eeuw luthers was, is nog te zien aan de preekstoel, die omstreeks 1600 vervaardigd is. Op de panelen en het deurtje zijn teksten van Luther aangebracht in een Oost-Nederlands en een Münsters dialect.

Jonker
Schweder Schele

vervaardigd is. Op de panelen en het deurtje zijn teksten van Luther aangebracht in een Oost-Nederlands en een Münsters dialect.

Jonker Schweder Schele

In 1619 is er een geschil met jonker Schweder Schele te Borne. Hij beweert dat hij gerechtigd is de lutherse Augsburgse leer te handhaven, waarvoor hij een pedagoog in dienst heeft. De classis noemt dat onwettig.

In 1614 komen de leergeschillen tussen contraremonstranten en remonstranten 'in Hollandt' langs. De classis stelt vast dat die op de preekstoel aan de orde gesteld worden, en wel 'mit groete hevicheit'. Het is dan een kwestie van schelden en lasteren. Men vrees dat daardoor de eenheid, 'tot noch toe bi ons onderhouden', gemakkelijk verbroken wordt. De classis vindt dat de synode zich hier tegen moet uitspreken. De strijd wordt tussen contraremonstranten en remonstranten beslecht op de Dordtse synode van 1618-1619, die dit en volgend jaar herdacht wordt. U zult er vast over lezen.

Ontleend aan:

Classicale Acta 1573-1620, VI. Provinciale synode Overijssel. Classis Deventer 1601-1620. Classis Kampen 1596-1601 en 1618-1620. Classis Steenwijk / Vollenhove 1601-1620.

Bewerkt door J. van Gelderen en C. Ravensbergen. Met medewerking van J. van den Berg. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 2000.

RTV-tips

Zondag 24 juni

EO | NPO2 | 12.35

De Verandering

Emiel Driftenaar. Op een dag beseft Emiel dat hij niet meer is dan een hopeloos verslaafde vechtersbaas en besluit een eind aan zijn leven te maken. Hij loopt midden in de nacht naar een brug in de buurt om daar in het diepe koude water te springen. En toch doet hij het niet...

Dinsdag 26 juni

KRO-NCRV | NPO3 | 21.00

Reünie:21

In de vijfde aflevering van de serie 'Reünie:21' staan hedendaagse thema's als social media, Trump en Poetin centraal. Volgens klasgenoten van de basisschool uit Assendelft is Facebook op zijn retour en zijn jongeren even weinig met politiek bezig als andersom.

Donderdag 28 juni

KRO-NCRV | NPO2 | 20.30

Inspector George Gently

Het is Kerstavond in Durham en de feestvreugde wordt verstoord door een gewapende bankoverval.

Vrijdag 29 juni

KRO-NCRV | NPO2 | 23.25

Holiday

Doug en Abi zijn twee normale ouders met 3 charmante, maar zeer excentrieke kinderen. Ze besluiten hun kinderen mee te nemen naar Schotland voor een grote familiebijeenkomst. Wat een vakantie van verzoening moest zijn, verandert al snel in een vakantie vol drama's.

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen naar: jgroen27@planet.nl

Concert InSalvation in Veendam

InSalvation wil samen met jongeren God ontmoeten door middel van muziek, interactie en toerusting. Eén van de laatste concerten van de Neon-tour vindt plaats in Veendam op zaterdag 23 juni.

InSalvation bestaat ruim 11 jaar, heeft drie albums op haar naam staan, waarvan Neon het meest recente is. De muziek verwijst naar thema's als aanbidding en gerechtigheid. De band legt uit waar de titel NEON vandaan komt: "Als je neon staafjes breekt, geven ze licht. Dat beeld inspireerde ons. Ook het lichaam van Jezus moest breken om het licht van de wereld te worden." Een concert dat uitermate geschikt is om samen met vriendengroep, jeugdgroep, familie of burens te bezoeken. Tijdens een concert is het niet alleen de band die speelt, ook het publiek kan meezingen en -bidden.

Het concert is in de Kandelaar in Veendam en gratis toegankelijk. Wel vooraf reserveren op www.events4christ.nl. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.



Uitvaartverzorging

Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam



Voor een piëteitsvolle uitvaart...

Bij overlijden: **0800 - 024 25 26**
(dag en nacht bereikbaar)

Kantoor:
Ballastweg 2
7741 ZL COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227

Postadres:
Postbus 208
7740 AE Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)
Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899

VAN GROEVE TOT CONSUMENT



GEDENKSTENEN

- Staande letterplaten
- Enkele gedenkstenen
- Dubbele gedenkstenen
- Liggende zerken
- Gedenkstenen met volledige bedekking
- Gedenkstenen met gedeeltelijke of volledige tuin of grint gedeelte
- Gedenkstenen met een omranding
- Alle uit te voeren in eenvoudig, klassiek, kunstzinnig of natuurlijk ontwerp



JK / Jan Kalk Natuursteen

SINDS 1887

Gedenkstenen / Aanrechtbladen / Dorpels / Schouwen / Vensterbanken / Vloeren / Wastafelbladen

OOK VOOR ONDERHOUD- EN RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

Stadskanaal: Klompenmaker 2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224
E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl



Uw duurzame vakinstallateur

Sanitair

Verwarming & Koeling

Renovatie

Huisautomatisering

Beveiliging

Zonnepanelen

"Omdat we de wereld niet van onze ouders hebben geërfd, maar geleend van onze kinderen"

0521 - 588224
www.vredenburgsteenwijk.nl

TOTAAL INSTALLATEUR BROUWER TUK

Tukseweg 198 TUK Tel. 0521-512983
www.brouwertuk.nl

BAKKERIJ
HOUTSMA



Kerkstraat 70
Vollenhove - tel. 24 12 53



Mini Camping de Veenweide, Blokzijl

Zoekt u nog een mooie vakantie plaats om lekker te onthaasten. De Camping ligt tussen de Weerribben en de Wieden vlakbij Giethoorn. Met een mooi uitzicht over de natuur met grazend vee.

Boek dan nu:
Tel: 0527-291907
of info@veenweide.com

www.veenweide.com

STEENHOUWERIJ
DE VERBINDING

Nagelerstraat 7
8301 XE Emmeloord

T | 05 27 264 881
E | info@steenhouwerijdeverbinding.nl

www.steenhouwerijdeverbinding.nl

drok Advies, planning en uitvoering onder één dak

DECORETTE HUBO

Decorette, Hubo en Schildersbedrijf Drok

Uw makeover is bij ons in goede handen!

De Weyert 10, Vollenhove | 0527-24 13 55 | decorette-drok.nl

Topic Creal

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve offline media
Topic Creatieve Communicatie

Verrassend creatief
topic .nu



Uw hart verlangt naar Israël

Leg een verbinding met het land en het volk van Israël



Kies de reis uit die uw hart raakt

Israël vanuit het hart (10 dagen)

Israël & Jordanië Ontdekkingsreis (10 dagen)

Israël Bemoedigingsreis (9 dagen)

Bemoediging in het Hartland (12 dagen)

Israël Naturreis (11 dagen)

Profetische reis Israël (11 dagen)

Verdiepingsreis Israël (12 dagen)

Israël in Woord en beweging (10 dagen)

Israël rondom het Meer van Galilea (11 dagen)

Jongerenreis Israël (10 dagen)

Verbindingsreis Israël (11 of 15 dagen)

Loofhuttenfeest & Jeruzalemmars (11 dagen)

Wandelreis Israël (10 dagen)

Naturreis naar Israël:
De zeven vruchten! (12 dagen)

Experience Israël: een unieke singlereis (13 dagen)

www.israelidoedreizen.nl
T: 0314 - 363280 E: info@israelidoedreizen.nl

mountainbiken in Sauerland welkom in Haus Reinhold



Twee ruime appartementen. Ook gelijktijdig te boeken.

Kijk op hausreinhold.nl